

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 24

verschijnt wekelijks

Zaterdag 13 juni 2015

Kerkdienst zondag 14 juni 2015

Patmoskerk

| | |
|-------------------|--|
| 10.00 uur | Ds. H. Dekker, m.m.v. C.G.K. Marcantat |
| Organist | Hans Jütte |
| Schoollied | Lied 868 |
| Schoollied lezen | Demi de Graaf |
| Crèche | Ria Kaars en Gerdien Teerhuis |
| Kindernevendienst | Simone Schipper en Marianne Zwiers |
| Kosters | Jj. Commandeur en F. Visser |

Tafelcollecte:
Ned. Bijbelgenootschap
Tweede collecte:
Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| Zondag | 14 juni | Marcus 5:21-43 |
| maandag | 15 juni | Psalm 107:1-22 |
| Dinsdag | 16 juni | Psalm 107:23-43 |
| woensdag | 17 juni | Jesaja 1:1-9 |
| donderdag | 18 juni | Jesaja 1:10-20 |
| Vrijdag | 19 juni | Jesaja 1:21-31 |
| zaterdag | 20 juni | Jesaja 2:1-5 |

OVERDENKING

Roept uit aan alle stranden, verbreidt van oord tot oord, verkondigt alle landen, het Evangelie woord..

Bovenstaand lied kent u ongetwijfeld en u zult het ook menigmaal hebben meegezongen in uw jeugdijaren of misschien wel recent.

Maar ik begin soms wel eens te twijfelen of men soms de tekst wel goed heeft begrepen...

Dat lied is een opdracht, voor wie?

Wel, voor u en voor mij... we hebben de taak, de opdracht om het Evangelie, het reddend Woord van God te verspreiden, overal ter wereld!

Jezus heeft het zelf gezegd: "Gaat uit over de hele wereld en verkondig het Evangelie aan heel de schepping" (Marcus 16, vers 15)

Gelukkig hoeven we dat niet allemaal zelf te doen, daar zijn organisaties voor, wereldwijd wordt er hier gewerkt aan het koninkrijk van God, ook vanuit onze Protestantse Kerk in Nederland.

Bij dit werk ondervindt men veel tegenslag, bedreigingen, oorlogen, ontvoeringen, martelingen en moorden, deze mensen wagen soms letterlijk hun leven voor God, gedreven door hun liefde voor Hem, om aan Zijn opdracht te voldoen

Hier is veel geld voor nodig, voor opleidingen, vervoer, behuizing, onderhoud, materiaal als bijbels, lesmateriaal en noem zo maar op! Want Zending houdt ook in: de mensen niet alleen met het Woord voeden maar veelal ook letterlijk voeden en kleden en onderdak bieden!

Maar ook in eigen land is Zending en Evangelisatie nog steeds nodig, of soms zelf weer...

Voor alle duidelijkheid, ik kom niet om geld bedelen... maar om betrokkenheid met de mensen die dat werk van de zending doen, want als die betrokkenheid er is, dan komt dat geld er vanzelf...!

Want het zal u niet ontgaan zijn, in de afgelopen maanden zijn door de Zendings- en Evangelisatiecommissie de zendingsbrieven weer rondgebracht en weer opgehaald en we mogen weer dankbaar zijn voor zovele trouwe leden, die weer een mooie toezegging hebben gedaan!

Maar helaas zit er ook hier een kentering dat er steeds meer mensen zijn die niet aan de zending mee willen doen... en elke keer als ik weer een brief trof die niet was ingevuld of de brief was er zelfs niet meer... dan stemde mij dat weer verdrietig!

(Voor u nu denkt, dit gaat over mij, dit is helaas ook landelijk de tendens!)

Want ik denk dan aan de mensen die werken in de Zending en rekenen op geldelijke steun vanuit het thuisland maar dan eigenlijk niet uitkomen omdat er gewoon minder geld binnen komt!

Wat is er toch misgegaan tussen nu en het moment dat we dit bovenstaande lied nog uit volle borst meezongen? Zijn we te druk met onze eigen besognes en onze eigen portemonnee?

We realiseren ons het te weinig maar we leven in een zeer bevoorrechte positie, we kunnen nog gaan en staan waar we willen en kunnen vrijelijk zondags naar de kerk, iets wat lang niet meer overal vanzelfsprekend is, dat moet ik u niet nader uit te leggen!

Maar we houden wel hoop want als het even kan leggen we de mensen wel uit dat ze als lid van onze gemeente toch elk jaar weer opnieuw zo 'n brief krijgen... omdat we hopen dat zij zich toch nog eens zullen bedenken! In de praktijk gebeurt dit inderdaad soms... Amen!

Tenzij ze de stap nemen om zich alsnog te laten uitschrijven... maar dat zou dan een duidelijke verlies-verlies situatie betekenen, zowel voor hen als voor de mensen die het Woord nog nooit gehoord hebben... en dat zou ik toch niet op mijn geweten willen hebben!!

Want dat is dan toch wel een hele grote stap...

Anneke Commandeur

Voorbede

1. Wilt U zijn met de hulporganisaties achter giro 555. Dat ze daar helpen wie geen helper heeft.
2. Waak over de kleine Senna Jaidyn. Help haar ouders haar groot te brengen met Uw liefde, waarheid en trouw.
3. Doe ons open staan om Uw Heilige Geest te ontvangen.
4. Voor allen die op vakantie zijn of gaan, dat ze rust mogen vinden, Heer wil hen beschermen.
5. Dank U voor de tekenen van brood en wijn, dank U voor Uw aanwezigheid.
6. Voor het bruidspaar Frans Tack en Johanneke Kersbergen, dat ze onlosmakelijk van U hun leven zullen delen in goede en in kwade dagen. Zegen hen.
7. Wees met hen, wiens wereld steeds kleiner wordt door ziekte of handicap.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 7 juni

De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie

€ 291,55

De collecte bestemd voor de kerk

€ 181,35

COLLECTE VOOR HET NEDERLANDS BIJBEL GENOOTSCHAP

Aankomende zondag 14 juni wordt er in onze kerk gecollecteerd voor het Nederlands Bijbel-Genootschap. Normaal gesproken is er in oktober, dit jaar op 25 oktober, de Bijbelzondag en wordt er ook op die zondag gecollecteerd voor het NBG!

Maar gelukkig zitten wij hier niet aan vast, we houden ons aan ons eigen collecterooster; het belangrijkste is dat er gecollecteerd wordt, het is tenslotte elke zondag Bijbelzondag, nietwaar?

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft uw steun hard nodig voor allerlei bestaande en nieuwe projecten in binnen en buitenland!

Hierover leest u regelmatig in dit kerkblad!

Als u meer wilt weten over het NBG, kijk dan eens op hun site, het is zeker de moeite waard; bovendien, als je weet wat een organisatie als het NBG doet dan geef je ook gericht en met meer overtuiging en je geeft waarschijnlijk ook meer... en misschien wilt u dan wel vaste donateur worden... dat kan al vanaf € 25 per jaar!

Alvast bedankt voor uw bijdrage bij de collecte as. zondag!

Anneke Commandeur

Zondag ontvangen we met veel plezier Marcantat in de eredienst. Op verzoek van het koor zijn we om praktische redenen dan opnieuw bijeen in de Patmoskerk. Want behalve meewerken aan de kerkdienst wil het koor ons ook uitnodigen om bij hen op de koffie te komen (hopelijk met wat lekkers erbij, anders krijg ik weer te maken met mopperende gemeenteleden, zoals afgelopen zondagmorgen toen er alleen koffie was. Naakte koffie noemden wij dat vroeger thuis!) En aansluitend kun je dan ook nog, als je dat wilt, luisteren naar een koffieconcert van Marcantat.

Dus dat wordt al met al voor de koorleden en de dirigente hard werken op deze zondagmorgen! We lezen in de kerkdienst Openbaring 6: 1-8 en zingen de volgende liederen: 313: 1, 3, 4, 868: 1, 5, 295 het refrein, 181: 4-7, 147: 4, 7, 340 B, 913. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Wij denken aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Zomerzangavonden. Graag geef ik alvast de datums door van de geplande zomerzang - avonden. Om te noteren dus! Woensdag 8 juli in de Grote Kerk m.m.v. Het Marker Mannenkoor. Woensdag 22 juli in de Patmoskerk m.m.v. Het Michel Blavet Trio en de laatste is dan 26 augustus in de Grote Kerk. Medewerkenden zijn op dit moment nog onbekend. Maar dat zal vast wel goedkomen. Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Kom zelf en nodig anderen uit voor deze bijzondere avonden, zou ik zeggen! Zodat we ook dit jaar weer op een grote opkomst mogen rekenen.

Ter overweging. Het leven is je niet gegeven om te piekeren.

Daar is de tijd te kostbaar voor.

Daar is de mens niet voor gemaakt.

Voor al geen angst voor morgen.

Angst voor morgen komt steeds één dag te vroeg.

(uit: 365 vitamines voor je hart).

Ten slotte voor diegenen onder onze kerkbladlezers die de mededeling afgelopen zondag hebben gemist: de gesprekken met de hoorcommissie uit Friesland zijn vorige week afgerond. Met andere woorden: er komt in september geen beroep van die kant. Dank aan de kerkgangers voor het spontane applaus!
Een hartelijke groet vanuit de pastorie!
Ds. H. Dekker.

Notulen van de Kerkenraadsvergadering op 18 mei 2015 in gebouw Hoogh om 20.00 uur

Aanwezig 20 leden, en afwezig 6 leden

Opening

Voorzitter J. Uithuisje opent de vergadering met het lezen van Hand. 2 : 1-16, en gaat voor in gebed.

Mededelingen

Ds. H. Dekker deelt mee dat in de dienst op 1^o Pinksterdag de doop zal worden bediend aan Senna Jaidyn van Heezik, dochter van Alex van Heezik en Fanny Boes.

Verder deelt hij mee dat in de dienst van zondag 17 mei een hoorcommissie aanwezig is geweest.

Hij voegt daar aan toe dat hij echter niet eerder beroepbaar is dan september 2015.

Financieel Jaarverslag 2014

Het jaarverslag wordt uitgebreid toegelicht door penningmeester E. Commandeur.

Jaarverslag Kerkelijk Werker

K. Kersbergen licht zijn ingediende verslag verder toe.

Tijdens deze toelichting worden enkele opmerkingen gemaakt over het werkveld Gemeenteopbouw.

Zo is de Gemeente Groei Groep bedoeld, zoals de naam zelf ook aangeeft, om geloofsgroei in de gemeente te bewerkstelligen, terwijl de groep ook het ontstaan van nieuwe groepen zou moeten genereren. Vanuit de vergadering wordt vastgesteld dat dit op het moment nog niet het geval is.

Vanuit de vergadering wordt tevens gewezen op het feit dat in andere gemeenten een meer projectmatige aanpak meer succes lijkt te hebben. Langdurig doorlopende activiteiten hoeven niet altijd als enige succesmogelijkheid te worden beschouwd. Impulsen via kortlopende activiteiten kunnen ook het gewenste succes opleveren. De hieruit voortvloeiende discussie leidt uiteindelijk tot het initiatief om als kerkenraad na te gaan op welke wijze meerdere opbouw activiteiten vorm gegeven kunnen worden.

Omdat K. Kersbergen in zijn verslag had aangegeven dat hij de prediking ook als essentieel onderdeel van gemeenteopbouw ziet, en hij daar ook een taak voor zichzelf als mogelijkheid ziet, leest voorzitter J. Uithuisje de PKN regeling voor, voor het verlenen van preekconsent. Hieruit blijkt dat de Kerkenraad als eerste het preekconsent moet ondersteunen.

Als dit het geval is, kan door de kerkenraad een verzoek tot preekconsent worden ingediend bij de classis. De regeling geeft verder aan op welke criteria dit verzoek vervolgens beoordeeld gaat worden. Degene voor wie preekconsent wordt aangevraagd, moet ingeschreven staan in een kerkelijk register, en de vereiste opleidingen hebben gevolgd. Bovendien moet de kerkenraad aantonen dat niet op de normale wijze in de prediking kan worden voorzien. Vaak speelt dit in kleine gemeenten met geen vaste dominee, of te weinig leden om de financiën rond te krijgen.

Aangezien de kerkenraad ook als eerste bij zichzelf te rade zal moeten gaan, lijkt een overhaast besluit hierin niet de gewenste en juiste weg. Het moderamen zal zich daarom als eerste hierop bezinnen en haar overwegingen voorleggen aan de kerkenraad.

Jeugdzaken

Ds. H. Dekker deelt mee dat hij samen met jeugdouderling M. Zeeman-Appel een bespreking heeft gehad met de leiding van de kindernevendienst. Hierin zijn het reilen en zeilen van de kindernevendienst zelf uitgebreid besproken, met aanvullend de mogelijkheden om de zondagsschool te ondersteunen bij het verlengen van hun seizoen.

Scriba P.C. Springer vraagt namens jeugdouderling M. Zeeman-Appel of het is toegestaan om de jeugddienst in november te verplaatsen van de Grote Kerk naar de Patmoskerk. De vergadering ziet hierin geen bezwaar.

Diaconie

Volgens voorzitter P. Boes wil en gaat de diaconie meer naar buiten treden.

Over het hoe hebben zij met K. Kersbergen een bespreking gehad.

Op zondag 21 juni is er in de dienst een presentatie door Eef Visser van een project op de Filippijnen.

Dit project is onderdeel van Projecten Waterlandse Gemeenten. De dienstdoende voorganger is op de hoogte gebracht. Op zondag 7 juni zal het Heilig Avondmaal worden gevierd.

Zendingscommissie

H.P. Zondervan rapporteert dat de zendingscommissie druk bezig is met de voorbereiding van de Pinksterfeest zendingsdienst.

Op 1 november zal er nog een zendingsdienst worden gehouden in de Patmoskerk om 15:00 uur.

De toezeggingbrieven voor de Zending zijn recentelijk rondgebracht.

Kerkrentmeesters

Penningmeester E. Commandeur vermeldt nog dat via de Vrijwillige Bijdrage toezeggingbrieven die nu binnen zijn, al meer is toegezegd dan begroot.

Datum volgende vergadering(en)

Om voldoende tijd te hebben om de kerkenraadstukken door te nemen, heeft de vergadering besloten om het moderamen 2 weken van tevoren te houden ipv 1 week van tevoren. Dit besluit laat zich teruglezen in de hieronder vermelde vergaderdata.

| | | |
|------------------------|---|------------------|
| Moderamen | : | 24 augustus 2015 |
| Pastoraal overleg | : | 1 september 2015 |
| Kerkenraadsvergadering | : | 7 september 2015 |
| Bezinningsavond | : | 8 juni 2015 |

Op de bezinningsavond zal na de pauze het beleidsplan voor onze gemeente worden besproken.

Voor de pauze zal het onderwerp saamhorigheid aan de orde komen, ingeleid door Ds. H. Dekker.

Sluiting

Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk uitgesproken "Onze Vader".

FELLOWSHIP

Hoi Fellowshippers,

Aanstaande vrijdagavond 12 juni willen wij het eerste deel van dit jaar op een leuke en sportieve manier afsluiten.

Jullie worden om 20.00 uur verwacht in de Zonnewijzer.

Breng allemaal je fiets mee want we gaan naar het vuurtorenstrand. Rond 20.15 uur willen we weggaan dus kom op tijd.



Als het erg gezellig is kan het ook wel wat later worden.

Tot vrijdagavond om 20.00 uur in de Zonnewijzer.

Adressen Regionale Zorg instellingen

| | | | | | |
|--------------|-------------|-----------------------|------|---------|-------------|
| Ziekenhuis | A.M.C. | Meibergdreef | 9 | 1105 AZ | Amsterdam |
| | VU | De Boelelaan | 1117 | 1081 HV | Amsterdam |
| | Waterland | Waterlandlaan | 250 | 1441 RN | Purmerend |
| | Boven IJ | Statenjachtstraat | 1 | 1034 CS | Amsterdam |
| | O.L.V.G. | Oosterpark | 9 | 1091 AC | Amsterdam |
| | Slotervaart | Louwesweg | 6 | 1066 EC | Amsterdam |
| Verpleeghuis | Gouwzee | Kloosterbuurt | 1 | 1131 HB | Volendam |
| | Molentocht | Persijnlaan | 99 | 1447 EG | Purmerend |
| | Novawhere | Prof. Mr. J.P.Oudlaan | 1 | 1411 HT | Purmerend |
| | De Die | Loenermark | 900 | 1025 VR | Amsterdam |
| Zorgcentrum | De Meermin | Paulus Pietersstraat | 1 | 1135 GS | Edam |
| | Swaensborch | Swaensborch | 11 | 1141 VZ | Monnickedam |

Lieve mensen,

Op deze manier willen wij iedereen bedanken, voor de vele kaarten, bloemen, geld en andere felicitaties, die wij mochten ontvangen met ons 50-jarig huwelijk.

Het was hartverwarmend.

Wolmet en Jan Lievendag.



Marcantat zingt tijdens de
kerkdienst op zondag 14 juni in
de Patmoskerk.



*De koffie en thee staan vanaf
11.00uur (gratis) klaar.
Iedereen is van harte welkom!*



Na de kerkdienst geeft Marcantat een
koffieconcert. Dit begint om 11.30uur in
de Patmoskerk. De toegang is gratis.

Waterland-Kerkenland 2015

20 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 7,50 euro te verkrijgen bij de kerken tijdens tochten en in de voorverkoop
vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43 Monnickendam.

ZUIDROUTE

zaterdag 20 juni

zondag 21 juni

Zunderdorp

Achterlaan 12

dynamisch en virtuoos

Ensemble Batuta

Roemeens

uit verspreide bronnen

Waterlands Kamerkoor

Sefardisch en meer

Ransdorp

Dorpsweg 55

verklankt plezier

Waterlandse Harmonie

blaasmuziek

hartverwarmend

Amarilli's Sunshine

blokfluitensemble

Holysloot

Dorpsstraat 30

van onstuimig tot innig

't Gevolg

wereldmuziek

speelt als duo voor drie

Trio C tot de derde

klezmer, balkan, gipsy

Durgerdam

Durgerdammerdijk 76

koor met solisten

Balkankoor Slavuj

Slavische en Balkan liederen

intens present

Calle Real

coro flamenco



Info Zuidroute: Henk Breur Termietergouw 5 1027 AD Amsterdam/Zunderdorp
telefoon: 020-6340727 e-mail: kerkencultuurwaterland@online.nl

Laatste nieuws:
www.kerkencultuurwaterland.nl

Waterland-Kerkenland 2015

20 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 7,50 euro te verkrijgen bij de kerken tijdens tochten en in de voorverkoop
vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43 Monnickendam.

NOORDROUTE zaterdag 27 juni

zondag 28 juni

Monnickendam

R.K. Kerk, Noordeinde 17

alles stroomt

Vocaal Ensemble Kwarts

zingt liederen over water

romantisch en eigentijds

Goylants Kamerkoor

brengt koorjuweeltjes

Broek in Waterland

Kerkplein 13

super acht

Ogto Gadje

zigeunermuziek

sprankelend fris

Roman Oro

Balkan orkest

Zuiderwoude

Dorpsstraat 1

uitbundig, warm, weemoedig

Trio Tangata

Argentijnse tango

hartgrondig en veelzijdig

O'Branons

traditional Irish music

Uitdam

Dorpsstraat 41

aanstekelijk enthousiast

Dirt Road Music Band

Americana

Zuid-Amerikaanse klanken

Claudia y Manito

met gipsy temperament



Info Noordroute: Annet Nielsen Cornelis Roelestraat 16 1151 CB Broek in Waterland
telefoon: 020-4031388 e-mail: kerkencultuurwaterland@online.nl

Fietsverhuur: Wim Tweewielers Laan 44 1151AB Broek in Waterland 020-4031462
(graag tijdig reserveren)

Laatste nieuws:

www.kerkencultuurwaterland.nl