

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 29

verschijnt wekelijks

Zaterdag 18 juli 2015

Kerkdienst zondag 19 juli 2015

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist:	Dirk Kes
Kosters:	J.P. van Altena en K. Visser
Crèche:	Jannetje Uithuisje en Sandra Schouten
Kindernevendienst:	Trijntje Jacoba Boes

De eerste collecte is bestemd voor:
Project Pakistan

De tweede collecte is bestemd voor
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	19 juli	Handelingen 21: 27-36
Maandag	20 juli	Handelingen 21: 37-22:11
Dinsdag	21 juli	Handelingen 22: 12-29
Woensdag	22 juli	Handelingen 22: 30-23:11
Donderdag	23 juli	Handelingen 23: 12-22
Vrijdag	24 juli	Handelingen 23: 23-35
Zaterdag	25 juli	Jesaja 63: 1-6

2e zomerzangavond 2015

M.m.v. **Het Michel Blavet trio**

Woensdag 22 juli om 20.00 uur in de Patmoskerk

Joh. 14 ; 27a

Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan.

De vrede waar Jezus hier over spreekt heeft alles te maken met ons verlangen naar rust. Vaak is er zoveel onrust in ons, zoveel rusteloosheid. Ons innerlijk wordt dan gedomineerd door bezorgdheid en gespannenheid. We ervaren onbalans en ontevredenheid. Heeft het evangelie daar ook een boodschap aan? De vraag stellen is hem beantwoorden. En natuurlijk zijn er allerlei goede antwoorden die we elkaar mee kunnen geven. Antwoorden die we ook op andere manieren krijgen aangereikt.

Maar de boodschap van het evangelie steekt dieper af.

Jezus zegt; Ik laat jullie vrede na, mijn vrede geef ik jullie zoals de wereld die niet geven kan. De vrede van Jezus bevindt zich dus op een ander level. De wereld en onze cultuur reiken ons van alles aan. Prima adviezen. Doe er je voordeel mee.

Maar de vrede van Jezus is van een andere orde. Hij laat ons niet met lege handen staan.

De Heilige Geest is uitgestort en zo zal Jezus zelf aanwezig zijn in de levens van mensen.

Dat is de essentie van de afscheidsboodschap van Jezus voor zijn leerlingen.

Een boodschap die nog steeds van kracht is; Jezus zal door zijn Geest aanwezig zijn in ons bestaan en wil ons vrede geven. Een vrede die ons als een verrassing bij de hand zal nemen.

Denk hier eens aan;

Te midden van de drukte mag je wijsheid vragen om keuzes te maken zelfs om nee te zeggen.

Te midden van je onrust ontdek je dat je als een kind mag schuilen bij God.

Het is een vrede die alle verstand te boven gaat. Niet altijd gemakkelijk te grijpen.

Maar het begint met ontvangen.

Word gewoon maar eens stil en laat deze woorden van Jezus je raken;

'Kom naar mij, jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven'

Grietje van Altena-Boes

Voorbede

1. Help hen die zoveel piekeren. Dat ze zich mogen laten leiden door U.
2. Voor hen die denken dat problemen uit de weg worden geruimd door geweld.
3. Voor de zomer zangavonden, dat velen zich getrokken weten U te loven.
4. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
5. Voor elk nieuw geboren menskenkind, dat we het mogen koesteren en liefhebben.
6. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
7. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 12 juli 2015

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie
De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 159,00
€ 147,90

Zondag hoop ik weer in eigen gemeente voor te gaan. En na alle andere kerkgangers die ik gezien heb in de afgelopen weken in de verschillende gemeenten waar ik Woord en sacrament bedienen mocht, is het goed om elkaar hier weer te ontmoeten. We lezen deze zondag Psalm 146 en de brief aan Filémon. En zingen de volgende liederen: 871, 146: 3, 4, 107: 19, 20, 146 C: 1, 2, 146 C: 5, 6, 7, 869: 1, 5, 6, 247: 1, 3, 5, 315.

Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Onze gedachten gaan uit naar de zieken thuis. Daar zijn ernstig zieken in onze gemeente. En naar hen die langdurig elders verpleegd worden.

Overlijden. Op 11 juli jl. kwam er een einde aan het aardse leven van Jaap Boneveld Jzn. Echtgenoot van Aaltje Visser, Hoogkamplaan 58. Hij mocht 82 jaar worden. Vrijdag a.s. nemen we afscheid om 14.00 uur in de Patmoskerk. Op 15 juli jl. overleed in de leeftijd van 84 jr. Geertje Zondervan, sinds 23 januari 2015 weduwe van Dirk van Altena, IJsselmeerweg 34. Op haar verzoek is er geen kerkdienst voorafgaande aan haar begrafenis a.s. maandag, maar een huisdienst met alleen de naaste familieleden. Volgende week hoop ik een in memoriam te schrijven over beide gemeenteleden. In deze dagen van rouw weten we ons met beide families in gedachten en gebeden verbonden.

Zomerzangavond. Woensdag 22 juli a.s. is er om 20.00 uur in de Patmoskerk de 2^e zomerzangavond. Muzikale medewerking is er van het Michel Blavet trio, bestaande uit Hans Jütte, piano, Louis Thörig, dwarsfluit en Ans Brugman, cello. (Blavet was een Franse fluitist en componist). Hans zal daarnaast ook de samenzang begeleiden op het orgel. Zelf hoop ik die avond een korte meditatie uit te spreken. Na afloop is er koffie/thee in de hal van de kerk. Dus als je toch niet op vakantie bent, of alweer terug bent van vakantie: kom gezellig zingen!

Ter overweging. Het leven moet voorwaarts worden geleefd, maar kan alleen achterwaarts worden begrepen. (Sören Kierkegaard).

Ten slotte. Na prachtige en fijne vakantieweken is het weer goed toeven in pastorie en gemeente! Ds. H. Dekker.

Betaling abonnementsgelden 2015

Er zijn nog enkele abonnees, die hun abonnementsgeld voor 2015 nog niet overgemaakt hebben.

Voor bewoners van Swaensborch is dat € 8 en voor "buiten" abonnees € 60
We stellen het op prijs als deze bedragen nu z.s.m. worden overgemaakt.

Redactieleden

P
a
t
m
o
s
k
e
r
k

DE BOUWPLAATS VAKANTIEBIJBELWEEK 2015



Marken

maandag 10 augustus 10.00-12.30 uur

dinsdag 11 augustus 10.00-12.30 uur

- dinsdagavond is er een extra activiteit speciaal voor de tieners van 19.00 uur tot 22.00 uur

woensdag 12 augustus 10.00-14.00 uur

- woensdagavond afsluiting VBW in de Patmoskerk
aanvang 19.30 uur

Vakantie Bijbel Week 2015

Dat ook dit jaar weer de Vakantie Bijbel Week op Marken wordt georganiseerd is wel bekend en voor wie het nog niet weet kijk dan naar de aankondiging in dit kerkblad.



Om dit allemaal mogelijk te maken zijn wij nog op zoek naar een aantal zaken.

- Kunststof vaten/tonnen of stukken dik tempex. Dit moet dienen als drijver onder een vlot. (Dit is voor de tieneractiviteit op dinsdagavond)
- Voor het begeleiden van de tieneractiviteit zijn nog wat mensen nodig die het leuk vinden om met tieners aan de slag te zijn. (dinsdag 11 augustus van 19.00 uur tot 22.00 uur)
- Touw, spijkers, kruiwagens, diverse spullen om de kerk om te bouwen tot bouwplaats zoals oude bouwtekeningen, bouwhelmen, speciekuip etc, etc.

Inleveren van de spullen graag op zaterdag 8 augustus bij de Patmoskerk. Wel even bellen naar Kees Kersbergen. Telefoon 780078 of 06 4188 4011

Let op, let op!!

Alle mensen die zich op de één of andere manier hebben gemeld om te helpen of die alsnog mee willen doen, worden gevraagd om op zondagavond 9 augustus om 19.00 uur naar de Patmoskerk te komen. Dan gaan we de kerk ombouwen van kerk naar bouwplaats en wordt er verder uitleg gegeven over wat ons te doen staat op de komende dagen.

Namens de VBW commissie,
Kees Kersbergen



*Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten;
Zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leid mij op den eeuwigen weg.*

Psalm 139 vers 23-24

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij in zijn zorgzame leven voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en bap

JAAP BONEVELD Jz.

Echtgenoot van Aaltje Visser

* 1 november 1932

† 11 juli 2015

Aaltje

Kinderen en kleinkinderen

Marken, 11 juli 2015

Correspondentieadres:

A. Boneveld - Visser

Hoogkamplaan 58

1156 AK Marken

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 17 juli 2015 om 14:00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 te Marken. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren.

Na de begrafenis wordt u uitgenodigd voor een kopje koffie in de hal van de Patmoskerk.

Een stormwind ruist in zijn oren
 Wanneer hij gepord wordt voor de laatste reis;
 een donkere nacht als nooit tevoren,
 Omfloerst z'n schip in mistig grijs.

Hij ordert koers en snelheid
 Maar antwoorden doet er geen;
 De laatste reis naar de eeuwigheid.
 Die maakt de mens alleen.

Hij vindt de weg naar buiten
 En op zoek naar de uiterton;
 Ziet hij door de beslagen ruiten,
 Het dovend vuur van de levensbron.

Hij weet dat hij goed op koers ligt
 en geeft nog éénmaal volle kracht;
 Hij houdt het oog op het stervend licht,
 Het dooft, hij heeft de reis volbracht.

Zijn strijd is over
 en óók zijn pijn
 Een ieder denkt
 'Zo zal het beter zijn'
 Maar het is voorbij
 En dat doet zeer
 Want wij beseffen heel goed
 Wij zien hem niet meer

Lieve Bap, rust zacht.

Rowdy

Justin

Kirsten en Martijn

Samantha en Simon

Tara

Als de storm niet meer loeit
 en je lichaam niet meer bloeit,
 en het leven wordt een lijden,
 dan kan men dankbaar zijn,
 dat God de Heer je komt bevrijden.

God heeft hem geen kalme reis beloofd,
 maar wel een behouden thuiskomst.

Dankbaar dat hem langer lijden bespaard is gebleven, hebben we afscheid moeten nemen van onze broer en zwager

JAAP BONEVELD

We wensen Aaltje, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Sijmen en Loppie

Arie en Neeltje

Het levenspad is afgelopen,
 de grens bereikt met laatste kracht.
 De hemel gaat nu voor hem open,
 hij is voor eeuwig thuis gebracht.

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze oom

JAAP BONEVELD

We wensen peet Aaltje, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Neven en nichten Boneveld

Elke dag een stapje dichters naar het eind.

Elke dag een beetje van je kracht verkleind.

Elke dag wat zwaarder wat je torsen moet,

doch... alwetend eens komt alles goed.

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze zwager

Jaap Boneveld

Voor de mooie tijd die wij samen met jou hebben beleefd, zijn wij dankbaar.

Wij wensen Aaltje, de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte toe.

Familie Visser

*Het levenspad is afgelopen
De grens bereikt met laatste kracht
De hemel gaat nu voor hem open
Hij is voor altijd thuis gebracht*

Wij wensen peet Alie, Neeltje-Eefje, Klaas, Maritje-Louise en familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Lieve ome Jaap, rust zacht

*Achter tranen van verdriet
Schuilt de glimlach van herinneringen*

Neven en nichten Visser

Je vader blijft je vader
 Zo eigen en vertrouwd
 Je wilt hem niet graag missen
 Omdat je van hem houdt

Maar eens dan komt de dag
 Dat je hem moet laten gaan
 Je verstand zegt dat het goed is
 Maar in je ogen blinkt een traan

Op 11 juli is Jaap Boneveld overleden, de vader van onze vriendin.

Wij wensen Maritje Louise, Tom, Tara en verdere familie veel sterkte met dit verlies.

Cor en Ellen
 Rob en Lowina
 Michel en Sylvia

Het plotseling overlijden van onze vroegere buurman

Jaap Boneveld

doet ons verdriet.

Wij denken met dankbaarheid en genoeg terug aan de goede dagen
 die wij met hem mochten delen.

Wij hebben hem gekend als een vrolijke buurman, die vaak
 onze "gangmaker" was bij de buurtfeesten.

Wij wensen Aaltje en haar kinderen en kleinkinderen sterkte toe in het
 verwerken van dit verlies.

de "oude" bureu

Mijn moeder

*Ik heb mijn moeder niet verloren,
daarvoor gaf zij mij teveel.
Wat zij mij zei dat blijf ik horen.
Van wat ik ben is zij een deel.*

*Ik kom haar overal tegen,
in wat ik doe, in wat ik laat.
Zij was en blijft voor mij een zegen,
waarvan het spoor steeds verder gaat.*

Johannes 14:2

In het huis mijns Vaders zijn vele woningen

Intens verdrietig berichten wij u dat onze lieve mem, schoonmoeder en bessie

Geertje Zondervan

24 september 1930 - 15 juli 2015

sinds 23 januari 2015 weduwe van Dirk van Altena

voor ons nog plotseling is overleden.

Het gemis van ta heeft haar hart en wilskracht gebroken.

Wij zijn dankbaar dat zij zo lang een trots en liefdevol middelpunt van ons gezin is geweest. Opgelucht zijn wij dat het lijden en de eenzaamheid van de afgelopen dagen niet langer hoefden te duren.

Nu geven wij haar over aan haar Hemelse Vader, zodat zij mag wonen bij degenen die haar al zijn voorgedaan.

Dirk en Lijs
Cees en Trijntje
Anton en Carla

Jeroen en Stephany

George

Margreet
Astrid en Cees

Fleur

Rens

De begrafenis vindt plaats op maandag 20 juli 2015 op de Algemene Begraafplaats van Marken. Voorafgaand aan de begrafenis zal thuis in besloten kring afscheid worden genomen, waarna wij om 14.00 uur vertrekken naar de begraafplaats.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid samen met ons een kopje koffie te drinken in het Trefpunt, alwaar ook nog de mogelijkheid is tot condoleren.

Tevens is er op vrijdag 17 juli 2015 van 19.00 - 21.00 uur en zaterdag 18 juli 2015 van 16.00 - 18.00 uur gelegenheid tot condoleren thuis.

Correspondentieadres: IJsselmeerweg 34, 1156 CG Marken

Bessie

*Wat gaan we je ontzettend missen
We zullen ons in de Minneweg vaak gaan vergissen*

*Je hebt ons al je liefde gegeven
We moeten nu zonder jou verder leven*

*De deur gaat op slot voorgoed
Daarom deze laatste groet*

Lieve Bessie,
Bedankt voor alles

Rens, Fleur, George, Stephany en Jeroen

Storm

Wist u dat een arend een storm voelt aankomen, lang voordat hij losbarst?

De arend vliegt dan naar een hoge plek en wacht tot het gaat waaien. Als de storm losbreekt, houdt hij zijn vleugels zo dat de wind hem meevoert en boven de storm uittilt. Terwijl de storm woedt, zweeft de arend er hoog boven. De arend ontvlucht de storm niet, maar gebruikt hem om hoger te komen. Hij laat zich optillen door de winden van de storm.

Wanneer de stormen van het leven ons treffen – en dat overkomt ons allemaal – kunnen we erbovenuit stijgen door onze gedachten te richten op God en op Hem te vertrouwen. We hoeven niet te bezwijken onder de stormen. Gods kracht tilt ons erbovenuit als we Hem de kans geven.

Met Gods hulp kunnen we ons mee laten voeren met de stormwinden die ziekte, verdriet, tegenslagen en teleurstellingen in ons leven brengen. We kunnen hoog boven de storm zweven.

Bedenk dit: het zijn niet de lasten van het leven die ons terneerdrukken, maar de manier waarop we ermee omgaan.

In de Bijbel staat: '...wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden...' Jesaja 40:31.



Fierlje-en-Co.nl

een heel meisje
Annabel



7 juli 2015



Wat een geluk
ik ben so blij
Zelf hang so'n tik
en toch al grote broer,
leef zoep met mij.

Kees van Beem

06-47 uur
2920 gram
47 cm

Beil, kees en besoren beil

Wij zijn heel blij met de geboorte
van onze dochter en mijn zuge

Annabel Charlotte

Kees, Natascha & Beem Honingh
Almerestraat 7
1156 BX Marken
0299 603065