

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 30

verschijnt wekelijks

Zaterdag 25 juli 2015

Kerkdienst zondag 26 juli 2015

PATMOSKERK

10.00 uur Ds. H. Dekker

Organist : Hans Jütte

Kosters : Jaap Boes en Klaas Boes

Crêche : Ria Kaars en Gerdien Teerhuis

Kindernevendienst: Jannie Visser

De eerste collecte is bestemd voor:
de Zending

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	26 juli	Jesaja 63:7-14
Maandag	27 juli	Jesaja 63:15-64:2
Dinsdag	28 juli	Jesaja 64:3-11
Woensdag	29 juli	Jesaja 65:1-7
Donderdag	30 juli	Jesaja 65:8-16
Vrijdag	31 juli	Jesaja 65:17-25
Zaterdag	1 augustus	Psalm 15

Opbrengst collecten zondag 19 juli

De eerste collecte bestemd voor project Pakistan € 411,96
De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 267,05

Deze vraag wordt door een wetgeleerde aan Jezus gesteld. De wetgeleerde had net antwoordt gegeven op de vraag van Jezus wat hij moest doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven. Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. De wetgeleerde wist het dus precies. Hij had blijkbaar moeite met wie zijn naaste is. Jezus vertelt dan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. We weten dat een priester en een leviet voorbij gingen aan de reiziger die zwaar mishandeld en beroofd op de grond lag. Ze liepen er met een grote boog omheen. Maar een Samaritaan die op reis was en er langs kwam kreeg medelijden met het slachtoffer, hij maakte zijn wonden schoon en verbond ze. En zetten hem op zijn rijdier en bracht hem naar een logement waar hij hem verder verzorgde. De volgende dag vertrok hij met de woorden dat hij alle kosten die er aan de verzorging verbonden waren zou vergoeden als hij terug kwam van zijn reis.

Het treffende in deze gelijkenis vind ik, waarom een priester en een leviet geen medelijden met het slachtoffer kregen, je zou toch zeggen dat opvoeders van de wet het goede voorbeeld zouden moeten geven maar nee uitgerekend een samaritaan. Voor de joden in die tijd een minderwaardig volk. In onze tijd zouden het een allochtoon of een buitenlander kunnen zijn waar van je niet kunt verwachten dat ze medelijden met het slachtoffer zouden hebben. Dat dacht de wetgeleerde ook want hij kon het woord samaritaan niet over zijn lippen krijgen. Hij kon op de vraag van Jezus wie nu de naaste was alleen maar zeggen de man die medelijden met hem had getoond.

Om te weten wie je naaste is zal je eerst met ontferming bewogen moeten zijn. In het medelijden hebben met wie dan ook ontdekt je dat, dat je naaste zijn. Voor Christenen, als we daar diegene onder verstaan die regelmatig in de kerk komen of zelf zeggen dat ze geloven, een gebod. Om tot ontferming bewogen te raken zal je eerst de Geest van Christus moeten toelaten in je leven. Daarvoor zul je, je eigen geest moeten uitschakelen. Dan zal het erkennen van de naaste een stuk eenvoudiger zijn. Dan zullen bij alle mislukte pogingen zoals bij de priester en de leviet je steeds opnieuw een nieuwe kans krijgen je fouten tegen over je naaste te herstellen. Want wij kennen een Heer die als wij erom vragen ons steeds opnieuw de kans geeft onze fouten tenopzichte van onze naaste te herstellen.

Aan het eind van dit hoofdstuk komt ook nog een opmerkelijk aspect voor. Marta vraagt aan Jezus of hij Maria die aan de voeten van Jezus zat naar Hem te luisteren, wilde activeren ook wat werk te doen voor de gasten. En haar Marta er niet alleen voor laten opdraaien. Het antwoord van Jezus was Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet ontnomen worden. Met andere woorden je kunt je overal druk om maken maar het geloof in Hem is het belangrijkste.

J. Uithuisje

Voorbede

1. Voor de zomer zangavonden, dat velen zich getrokken weten U te loven.
2. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
3. Voor elk nieuw geboren menskind, dat we het mogen koesteren en liefhebben.
4. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
5. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
6. Voor Nienke Maas, breng haar die jonge mensen op haar pad, die ook een discipel willen zijn van U.
7. Maak ons bereid dat "De Bouwer" aan ons sleutelt. Zodat de bouwplaats niet leeg blijft.

Ria Kaars

Als je s 'avonds niet kunt slapen,
 omdat je zo alleen bent en
 je hart zo vol van verdriet.
 Omdat iemand die je zo lief had niet meer is
 denk dan aan de Goede Herder.
 Hij ziet en vergeet je niet.

Ik wil je handen vatten en
 zeggen dat ik jou in mijn gebed
 als eerste op mijn lijstje
 groot in het rood heb neer gezet.

Het zal je pijn verlichten,
 Mijn kind, wees hiervan overtuigd:
 dat steeds als ik God aanroep,
 mijn hoofd zich innig voor jou buigt.

koster J. Blijleven

Zondag mogen wij de fam. Bak uit Thailand als eregasten in ons midden ontvangen. Iedere twee jaar zijn ze in de zomer met verlof in Nederland en ze proberen dan altijd een bezoek te brengen aan de gemeenten die hen financieel ondersteunen in hun mooie werk daar. Om die reden zal de preek a.s. zondagmorgen een zendingspreek zijn. Dat begrijpen we vast wel. We lezen in deze dienst Psalm 107: 1-16 en Johannes 10: 7-16 en zingen de volgende liederen: 241, 107: 1, 2, 4, 912, 23 B: 1, 2, 5, 23 C, 79: 5, 117 A.

Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Zr. T. Commandeur-de Waart, Kets 32 onderging een operatie in het Waterlandziekenhuis. Br. D. Schipper, Kets 33 B maakte een lelijke val en werd opgenomen in dat zelfde ziekenhuis. Maar hij is inmiddels weer ontslagen. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Wij gedenken. Op 11 juli jl. kwam er in de leeftijd van 82 jaar een einde aan het aardse leven van Jaap Boneveld Jzn. Echtgenoot van Aaltje Visser, Hoogkamplaan 58. Het laatste jaar verbleef hij in Novawhere waar hij liefdevol verpleegd werd. Op vrijdag 17 juli kwamen we samen in de Patmoskerk om afscheid van hem te nemen. Daar werd hij liefdevol herdacht door zijn kinderen en luisterden we naar het Woord van God, zoals dat boven zijn overlijdensaankondiging stond. Woorden uit Psalm 139 die tot troost mogen zijn in deze dagen. Als je bij het ziekbed van Jaap stond, had je menigmaal het gevoel: wat gaat er toch in hem om? En hij kon het zelf niet meer uiten. Dan mogen we de ogen richten op de God die ons kent en doorgrondt. Dat mag betekenen: kent tot in het diepst van ons wezen. En dan kent Hij ons niet zoals we zouden moeten wezen, maar zoals we zijn. En toch wijst Hij ons dan niet af, omdat God kijkt door de ogen van Zijn Zoon, die alles voor ons volbracht heeft aan het kruis van Golgotha. Wij denken aan allen die treuren om zijn heengaan. Zij mogen zich getroost weten dat God die Jaap totaál kende opnam in heerlijkheid.

Op 15 juli jl. kwam er een einde aan het aardse leven van Geertje Zondervan, sinds 23 januari van dit jaar weduwe van Dirk van Altena. Wat was het laatste halfjaar moeilijk voor haar. Haar grote steun en toeverlaat was er niet meer. En de kinderen en kleinkinderen die haar liefdevol omringden, konden dat verlies niet goedmaken. In dankbaarheid gedachten de kinderen en kleinkinderen haar in een samenkomst thuis voorafgaande aan haar begrafenis maandag jl. En we lazen samen uit de Bijbel over dat Vaderhuis met de vele woningen. Dat mag de troost zijn in alle verdriet in deze dagen, nu vader en moeder zo kort na elkaar uit dit leven werden weggenomen. Koester de goede herinneringen! Ds. H. Dekker.

*Nu alleen maar Amen zeggen
al is het met gebroken stem.
Dan, je hand in Gods hand leggen,
en op weg gaan achter Hem.*

's Morgens vroeg op 15 juli hebben wij afscheid moeten nemen van onze (schoon)zuster

Geertje Zondervan

We wensen haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

Grietje
Jan
Trijntje
Aaltje en Pieter

*Het huis is leeg
De deuren zijn gesloten
Nooit meer bij elkaar
Die tijd is afgesloten.*

Bijna zes maanden na de dood van onze broer Dirk is overleden onze
schoonzuster en tante.

Geertje van Altena – Zondervan

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het
verlies van hun moeder en grootmoeder.

Wij zullen de gezellige zaterdagavonden met de familie heel erg
gaan missen.

Kees en Anneke
Trijntje en piet
Maretje en Kees
Jan Piet en Loppie
Neven en Nichten

Veilig in Jezus armen
Veilig aan Jezus hart
Daar in zijn teer erbarmen
Daar rust mijn ziel van smart

Zo kort na de dood van Ome Dirk moeten wij nu ook onze

Peet

missen. Wij hebben dierbare herinneringen aan haar.

We zijn dankbaar dat we zo lang als familie met haar mochten optrekken.

Wij wensen Dirk, Cees, Anton, Margreet, Astrid en verdere familie veel
sterkte en Gods kracht voor nu en de komende tijd.

Geertje en Jacob
Aaltje en Auke
Lijsje en Kees
Alie en Dirk
Yvonne
Olga
Dirk en Elsa
Edward en Erna
Lilian en Henk
Dirk en Sylvia
Pieter en Catharina
en
achterneven en -nichten

Achter tranen van verdriet schuilt de glimlach van herinnering.

Zo vertrouwd, van wie je gewoon houdt.

Daarom doet het zo zeer, dat vertrouwde is er niet meer.

In zo'n korte tijd afscheid moeten nemen van je beide ouders, dat doet heel erg pijn.

We wensen onze vriendin Astrid, Cees, Fleur en Rens en haar verdere familie, heel veel sterkte om het verlies van haar moeder te verwerken.

Anja en Theo, Cornelia, Geertje en Dirk, Erna en Edward, Miranda en Cornelis,
Janny en Roel, Diana en Klaas.

Je was zo moe, je hebt je strijd gestreden.

Je zorgen en verdriet behoren nu tot het verleden.

Verdrietig zijn wij na het overlijden van

Buurvrouw Gaartje

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Buren IJsselmeerweg

23-7-2015

Voor jullie lieve mensen
 Al 25 jaren bij elkaar
 Kunnen wij niet anders wensen
 Dan geluk en voorspoed, jaar na jaar

Lieve Jacob en Carla,
 Gefeliciteerd met jullie 25-jarig huwelijk

Mem en Ta

Pieter Yvonne
 Kim Chris

Neeltje
 Jeroen Liselotte
 Ruben
 Shanna

Jannetje
 Fabienne Yomayara Javon
 Joëlle Fabian
 Raoul Kimberley

Marinus Geerke
 Naomi
 Esra
 Romée
 Marijn

Alexander Agnes
 Ewan
 Dion

