

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 31

verschijnt wekelijks

Zaterdag 1 augustus 2015

Kerkdienst *zondag 2 augustus*

GROTE KERK

10.00 uur Ds. H. Dekker

Organist : Dirk Kes

Kosters : P. Zeeman en J. Blijleven

Crèche : Neeltje van Altena en Neeltje de Groot

Kindernevendienst: Jannie Visser

De eerste collecte is bestemd voor:
Christenen voor Israël

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	2 augustus	Marcus 7:1-23
maandag	3 augustus	Marcus 7:24-37
dinsdag	4 augustus	Handelingen 24:1-9
woensdag	5 augustus	Handelingen 24:10-27
donderdag	6 augustus	Handelingen 25:1-12
vrijdag	7 augustus	Handelingen 25:13-27
zaterdag	8 augustus	Handelingen 26:1-18

Opbrengst collecten zondag 26 juli

De eerste collecte bestemd voor de Zending
De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 370,70
€ 214,55

Meditatie.

*Proef, en geniet de goedheid van de HEER.**Ps. 34: 9a.*

Genieten van de HEER? Misschien vind je dat wel een rare gedachte. Je kunt in de zomer genieten van het mooie weer, van een lekker ijsje, een heerlijke strandwandeling. En zo zijn er wel meer dingen te bedenken van zomers genieten.

Maar: genieten van de HEER, dat klinkt toch raar? En toch staat het er in deze Psalm. En Augustinus zei bij zijn commentaar op deze Psalm: wij moeten God niet gebruiken, maar van Hem genieten. Dan doe je Hem pas recht.

Proef, en geniet de goedheid van de Heer, zegt de dichter. Met andere woorden: zoals God Zelf is, wil Hij bij ons in de smaak vallen. Heerlijk is God! De heerlijkheid in eigen persoon! Ik weet het: wij zijn het niet zo gewend om zo over God te spreken en toch is het Bijbels. God is zó, dat je ademloos naar Hem kunt kijken. Wat is Hij onvoorstelbaar indrukwekkend. In de schepping kun je van allerlei mooie dingen tegenkomen als je er oog voor hebt. En de mensen die je ontmoet in je vakantie of gewoon hier op ons schiereiland kunnen goed en mooi zijn. Maar toch: er is er EEN die boven dit alles uitstijgt. God gaat boven alles uit. Als je van het toppunt van goedheid wilt genieten, moet je dus bij Hem zijn!

Ik kom nog even terug op Augustinus (zie hierboven). Als je iets gebruikt, heb je er een doel mee. Als je van iets geniet, niet.

Je kunt God gebruiken, bijvoorbeeld om in de hemel te komen, of rust te vinden, of een betere samenleving te krijgen. Dan dient Hij ergens toe. Maar als je van God geniet, dan is Hij doel in Zichzelf geworden. Dan smaakt Zijn goedheid alleen maar heel erg goed. Dan verlustig je je in Hem zeiden de oude mensen vroeger. Met name die mensen onder ons die soms niet zo goed weten waarom ze God nodig hebben, zou ik op dit aspect van God willen wijzen. Laat ik het nog anders mogen zeggen: ook als je de noodzaak om in God te geloven helemaal niet ervaart in je leven, is er toch een goede reden om in Hem te geloven.

Er mag dan heel wat te genieten zijn in dit leven, het mooiste is je nog niet aangezegd zolang je de HEER buiten beschouwing laat. Moeten wij Hem dan zoeken omwille van het genot? Dat is toch raar, denk je nu wellicht. Ja, ik snap wat je bedoelt. Zoek Hem maar om Wie Hij is. Zoek Hem maar ter wille van Hem Zelf.

Het zou zo maar eens kunnen, dat God daarop zit te wachten in ons leven!

Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Voor elk nieuw geboren mensenkind, dat we het mogen koesteren en liefhebben.
2. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
4. Voor Nienke Maas, breng haar die jonge mensen op haar pad, die ook een discipel willen zijn van U.
5. Maak ons bereid dat "De Bouwer" aan ons sleutelt. Zodat de bouwplaats niet leeg blijft.
6. Help ouders met jonge kinderen, dat ze vele momenten zullen aangrijpen om te vertellen over U.
7. Heer, wees tegenwoordig in onze kerkdiensten, vervul ons met Uw geest.

Ria Kaars

Voorzienigheid

Mozes en de Israëlieten waren in de woestijn, maar wat moest hij nu met ze beginnen? Het volk moest gevoed worden, en om twee à drie miljoen mensen te eten te geven heb je een heleboel voedsel nodig. Volgens de kwartiermeester-generaal van het leger moet Mozes elke dag 1500 ton voedsel hebben gehad. Wist je dat je om elke dag zoveel eten te vervoeren twee goederentreinen van elk minstens anderhalve kilometer lang nodig hebt?

Bovendien moet je niet vergeten dat ze in de woestijn zaten. Ze moesten dus ook brandhout hebben om het eten te bereiden. Daarvoor heb je 4000 ton hout en nog een paar goederentreinen van elk anderhalve kilometer lang nodig – per dag.

En dan moet je bedenken dat ze 40 jaar onderweg waren.

O ja, ze moesten ook nog water hebben. Alleen al om te drinken en een paar borden af te wassen zouden ze zo'n 42.000.000 liter en een bijna drie kilometer lange goederentrein met tankwagons per dag nodig hebben!

En dan nog iets! Ze moesten 's nachts naar de overkant van de Rode Zee. Als ze twee aan twee over een smal pad zouden lopen, zou de stoet 1300 meter lang zijn en zouden ze er 35 dagen en nachten over doen. Dus moet er in de Rode Zee een opening geweest zijn van vijf kilometer breed, zodat ze met vijfduizend mensen naast elkaar in één nacht naar de overkant konden lopen.

Maar er is nog een ander probleem... Telkens als ze aan het einde van de dag hun kamp opsloegen, hadden ze een oppervlakte nodig van bijna 2000 vierkante kilometer. Stel je eens voor... Dat is een flinke camping!

Denk je dat Mozes dat allemaal heeft uitgedokterd voordat hij uit Egypte vertrok? Ik denk het niet!

Mozes geloofde namelijk in God. Hij kon al die dingen aan God overlaten.

Vrees niet, God voorziet!

Als God gebiedt, is Hij het die voorziet.

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk. We lezen op deze zondagmorgen Jesaja 65: 17-25 en 2 Korintiërs 7: 8-13 en zingen de volgende liederen: 752: 1, 2, 6, 7, 99: 1, 3, 4, 119: 29, 51, 771, 796, 441: 5, 6, 756: 1, 2, 3, 4, 5.

Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Vorige week werd zr. T. Commandeur-de Waart overgeplaatst van het ziekenhuis naar het zorghotel van het Waterlandziekenhuis. Kamer 321. Er is gelukkig enige vooruitgang, maar nog een lange weg van intensief revalideren te gaan. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Zomerzangavonden. We kijken terug op een prachtige 2^e zomerzangavond met een verassend hoge opkomst en mooie muziek! De voorbereidingscommissie herinner ik graag aan de vergadering op donderdag 6 augustus a.s. om 20.00 uur in de pastorie. We gaan dan de 3^e avond voorbereiden die op woensdag 26 augustus gehouden zal worden om 20.00 uur in de Grote Kerk.

Vakantiebijbelweek. Nu de maand augustus aanbreekt zien we uit naar de vakantie bijbeldagen op 11, 12 en 13 augustus. Ook in die dagen zit een mooie zangavond verpakt. Namelijk bij de afsluiting op 13 augustus om 19.30 uur in de Patmoskerk. Graag wijs ik er op dat die avond niet alleen voor de ouders en grootouders is die hun kinderen laten deelnemen aan deze dagen, maar voor heel de gemeente!

Ter overweging. Corrie ten Boom schrijft in één van haar boekjes: Mijn vader had altijd hele rake slagzinnen, die hij vaak, maar nooit te vaak, herhaalde. Over Jezus zei hij menigmaal: als Hij ons aangrijpt, dan houdt Hij ons vast. Als Hij ons vasthoudt, dan leidt Hij ons voort. Als Hij ons voortleidt, dan brengt Hij ons eenmaal veilig thuis.

Dank U, Heer Jezus, dat deze waarheid veel heerlijker is dan ik zeggen kan. Dank U dat U ons bereid wilt maken voor die heerlijke dag, waarop we U zullen zien, zomaar, van aangezicht tot aangezicht.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.