

Protestants Marken



Jaargang 9. nummer 33

verschijnt wekelijks

Zaterdag 15 aug 2015

Kerkdienst voor : Zondag 16 augustus 2015

Grotekerk.

10.00 uur: Ds. R.J.van Amstel. Zunderdorp.

Organist: Dirk Kes.

Koster: P.Zeeman en J.Blijleven

Creche : Christina Pereboom en Marcella Kaars.

Kindernevendienst : Nathanja Moenis.

Eerste collecte: Project Waterlandse Gemeente.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	16	Leviticus	24 : 1 - 9
Maandag	17	Leviticus	24 : 10 - 23
Dinsdag	18	Leviticus	25 : 1 - 12
Woensdag	19	Leviticus	25 : 13 - 22
Donderdag	20	Leviticus	25 : 23 - 34
Vrijdag	21	Leviticus	25 : 35 - 46
Zaterdag	22	Leviticus	25 : 47 - 55

Opbrengst Collecte

Zondag 9 augustus

De eerste collecte bestemd voor A.S.K V.
De tweede collecte bestemd voor de Kerk

E 378,85
E 263,65.

Meditatie. Worden als een kind!!

Lezen; Mattheüs 18 vers 1 tot 5

En Jezus zei: 'Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan'. (vers 3)

Maandagochtend stroomde de kerk weer vol met kinderen die naar de Vakantie Bijbel Week kwamen. Blijve kinderen met vrolijke gezichten. Wat een feest om zo naar de kerk te gaan dacht ik zo bij mezelf.

Als ik dan even terugdenk aan hoe ik zondagmorgen naar de kerk ging en met mij vele anderen, dan denk ik oei; daar kunnen wij ouderen nog wat van leren.

De reden waarom Jezus deze uitspraak doet, is de vraag van zijn discipelen over het feit wie toch wel de grootste is in het koninkrijk van de hemel. Dit heeft dus helemaal niets te maken met het wel of niet met een vrolijk gezicht naar de kerk gaan. Aan de andere kant denk ik dat deze uitspraak van Jezus ook op ons gaan naar de kerk te betrekken is. Hoe gaan wij elke zondagmorgen naar de kerk en om het persoonlijk te maken, hoe ga ik elke zondagmorgen naar de kerk? En ook, hoe ga ik de kerk weer uit?

De kinderen gaan naar de kerk om het feest van de Vakantie Bijbel Week mee te vieren. Met vriendjes en vriendinnetjes samen naar het feest. Vanzelfsprekend ben je dan blij en heb je een vrolijk gezicht.

Als het goed is gaan wij op zondagmorgen naar de kerk om met andere gemeenteleden het feest van de ontmoeting met God mee te vieren. Dan is het toch ook vanzelfsprekend dat je blij bent en een vrolijk gezicht hebt.

Worden als een kind is niet bedoeld als aansporing om kinderachtig te doen, zeker niet. Worden als een kind is bedoeld als uitdaging om te leven als een kind van God. Hem in alles vertrouwen, je leven in Zijn hand leggen en steeds weer vragen: Heer, wat wilt U dat ik doen zal.

Dat is blijkbaar niet zo eenvoudig voor ons, grote en volwassen mensen. Daarom is het goed om eens te letten op een kind. Om die reden roept de Here Jezus een kind bij zich als voorbeeld voor zijn discipelen. Zoals als een kind vertrouwt op diegene die voor hem of haar zorgt, zo moeten die volwassen discipelen vertrouwen op de Here Jezus. Niet zelf de grootste willen zijn, maar het in alles verwachten van Hem. Wie zo leeft, die zal uiteindelijk de grootste zijn in het koninkrijk van Jezus.

Wie zo leeft heeft ook de volle belangstelling en bescherming van Jezus. Laat niemand het in zijn of haar hoofd halen om zulke kinderen van God iets aan te doen. Wie dat wel doet krijgt met Jezus te maken en het zal hem of haar slecht vergaan.

Zo stelt Jezus, op eenvoudige wijze aan alle grote en volwassen mensen, een kind tot voorbeeld.

Worden als een kind van God; Meer is niet nodig, minder kan niet en dan wordt het een feest om naar de kerk te gaan.

Voorbede

1. Zegen de fam. Bak. Doe hen tot zegen zijn voor de meisjes in "de Schuilplaats".
2. Help ouders met jonge kinderen, dat ze vele momenten zullen aangrijpen om te vertellen over U.
3. Heer, wees tegenwoordig in onze kerkdiensten, vervul ons met Uw geest.
4. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
5. Voor de zieken, thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken.
6. Heer leer ons ontdekken dat dankbaarheid een eerste levensbehoefte is.
7. Wil met hen zijn die rouw dragen, ontferm U over hen.

Ria Kaars

De collecte van deze zondag van de diaconie is bestemd voor het Project Waterlandse Gemeenten:

Zoals u uit de eerste beschrijving weet, komt het project ten goede aan boeren op het eiland Panay in de Filippijnen, die in 2013 zwaar getroffen werden door de tyfoon Haiyan.

Met steun van de Waterlandse Diaconieën worden deze mensen verder geholpen met verbetering van hun landbouwontwikkeling en gaandeweg de trainingen daarvoor worden alle benodigde materialen en dieren gekocht.

Sinds de start van het project eind 2014 zijn er mooie ontwikkelingen gaande bij de beide boerencoöperaties in de dorpjes Lahug en Tacayan op het eiland Panay.

In december werd al gestart met de landbouwtrainingen door de organisatie Offers en de afgelopen weken werden voor het veldwerk van de coöperaties 3 waterbuffels op de lokale markt gekocht. Van de 25 geplande geiten zijn er nu 20 in bezit van de boeren. En ook werden 2 kleine dorsmachientjes aangeschaft. Dit zijn heel eenvoudige werktuigen die de boeren zelf onderhouden en repareren kunnen. Voor dat onderhoud en de reparatie is een geselecteerd groepje boeren aangewezen die daarin ook onderricht hebben gekregen. Aan ingewikkelde machines hebben de mensen immers niets: ze moeten zelf alles kunnen bedienen en onderhouden!

Verder zijn er nu 500 gecultiveerde abacazaailingen geplant. De boeren hebben ook wilde abaca, maar de vezels daarvan zijn kwalitatief minder en brengen daarom veel minder op. Omdat de boeren voor het "strippen" van de stambladeren van de abaca's (= de vezels uit de bladeren trekken) een abacstripper nodig hebben die op een dieselmotortje werkt, is de volgende stap de aanschaf van een abacastripper voor beide dorpen. Op de poster die in uw kerk hangt, is een dergelijk apparaat in bedrijf te zien.

Dank voor alle bijdragen die tot nu toe voor de boeren binnenkwamen!!

Voor deze mensen betekent dit weer zicht op hun toekomst!

Mocht u de collecte gemist hebben kunt u ook een gift overmaken naar Ibannummer:

NL 75 RBRB 0841377847 t.n.v. Diaconie der Prot. Gem. Marken met vermelding van Project Waterlandse Diaconieën.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie,
Jolanda Zeeman

Zondag. Van harte een fijne kerkdienst gewenst met de gastvoorganger!

Zieken. Br. J. H. Zwiers is nog in het AMC. Zr. T. Commandeur-de Waart werd vanuit het zorghotel Waterlandziekenhuis overgebracht naar verpleeghuis De Gouwzee te Volendam en verblijft daar in kamer 20, afd. De Dijk. Dat is uiteraard een flinke tegenvaller en een moeilijke stap om te gaan. Ook denken we aan de zieken thuis en aan allen die elders langdurig verpleegd worden.

Doopdienst. Ouders die hun kind willen laten dopen op zondag 30 augustus in de Grote Kerk worden verzocht contact met mij op te nemen.

Jeugddienstcommissie. Graag zie ik jullie 19 augustus a.s. om 20.30 uur ter voorbereiding van de jeugddienst in september.

Wij gedenken. Op 8 august j.l. kwam er een einde aan het aardse leven van Maretje Moenis, sinds 8 november 1983 weduwe van Cornelis Visser. Zij woonde de laatste jaren aan de Hoogkamplaan 30. Eigenlijk wilde ze daar helemaal niet naar toe verhuizen, maar toen ze er eenmaal zat vond ze het de beste beslissing die je maar bedenken kon. Haar lichaam liet haar meer en meer in de steek. Maar de wilskracht bleef. Met moeite en grote inspanning kwam ze toch nog naar de kerk. Want ze was er zo graag, zei ze me. En al had ze bijna geen adem meer om te zingen, de uitleg van het Woord en de zegen die ze meekreeg, sterkten haar keer op keer. Na haar laatste ziekenhuisopname moest ze noodgedwongen overschakelen op de kerkradio. Maar zo bleef ze intensief verbonden met de gemeente. Vrijdag 14 augustus komen we bijeen in de Grote Kerk om haar de laatste eer te bewijzen en haar uit te dragen. Waarover het moest gaan op haar begrafenis? Nu, dat stond wel vast voor haar: over de zekerheid van het geloof. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn voor allen die treuren om haar heengaan. In het bijzonder denken we dan aan haar kinderen en kleinkinderen.

Ter overweging. En vele duizenden, ontheemd
gevlucht uit eigen land,
beducht voor tirannie, geweld,
voor dood, voor moord en brand;
genade Heer, hoor ons gebed
zie deze wereld aan!

Lied 997: 1

Ten slotte. Een hartelijke groet! Ds. H.Dekker.



**Laat varen wie varen wil,
Ik lig hier voor anker stil.**

Na een kortstondig ziekbed is rustig ingeslapen onze broer, zwager,
oom en mijn vriend

Jan Uithuisje Jzn.

Jan is 69 jaar geworden.

Pieter
 Wolmet en Jan
 Neeltje
 Lijs en Sjaak
 Grietje en Dick
 Lobberig en Jan
 Willy en Ben
 Neven en Nichten
 Janny
 Nelly
 Cornelis

Marken, 7 augustus 2015

Correspondentieadres:

Fam. D. Zondervan-Uithuisje, IJsselmeerweg 84, 1156 DE Marken

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag
 13 augustus 2015 om 14.00 uur in de
 Grote Kerk te Marken, waarna aansluitend
 de begrafenis zal plaatsvinden op de
 Algemene Begraafplaats te Marken.

Na de begrafenis is er gelegenheid
 tot condoleren in dorps huis
 'Het Trefpunt', Kerkbuurt 90,
 1156 BM Marken.



Voor jou ging het sterven niet ineens
Je hebt er moedig voor gestreden
Niemand kan weten wat je hebt gevoeld
Ook niet wat je hebt geleden.

Rust zacht Ome Jan

André en Grietje-Jacoba

Janita en Johan

René en Vanessa

Diana en Erik

Edwin en Marjolein

Ingrid en Martin

Daphne en Kemal

Kirsten

Rahmon en Rosalien

Jeffrey en Stefanie

Pascale en Tim

Robin en Demi

Quireen

Het afscheid is definitief, maar de herinnering aan

Jan van peet Mina

zal ons altijd bij blijven.

Wij wensen allen die hem dierbaar waren heel veel sterkte toe.

Piet en Nelly
Aaltje en Cees
Wolmet en Arie
Cor en Corine
Aagtje en Jacob

Hoewel we wisten dat Jan ernstig ziek was zijn wij aangedaan door het
overlijden van buurman

Jan

Wij wensen de familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies

buren van het Barbekjoeplein

Hart onrustig, vol van zorgen
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel

Zaterdag 8 augustus 2015 is onze lieve Mem en Bessie overleden.
Ze is 80 jaar oud geworden.

MARETJE VISSER-MOENIS

Mem was sinds 8 november 1983
weduwe van Cornelis (Cees) Visser.

Klaas en Marjan
Tim
Lars en Kim
Marjanka
Jan en Corrie
Anne en Kirsten
Matthijs en Eline
Lobbetje en Henk
Robert-Dick en Gea

De afscheidsdienst is in de Grote Kerk van Marken
op vrijdag 14 augustus 2015 om 14.00 uur. Daarna gaan we Mem
begraven op de Algemene Begraafplaats van Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid om ons te
condoleren in Het Trefpunt. Daar nodigen we iedereen uit om
met ons een kopje koffie te drinken.

Correspondentie-adres:

Fam. Visser, Hoogkamplaan 30, 1156 AK Marken

Geen bezoek aan huis.

"Komt tot Mij, allen die
vermoeid en belast zijn en ik
zal u rust geven"

Bedroefd en dankbaar dat verder lijden haar bespaard is gebleven is zaterdagavond 8 augustus overleden mijn zus, schoonzuster en onze peet.

Maretje Visser- Moenis.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Lijsje en Dirk Pereboom-Moenis
en de Neven en Nichten Moenis.

Wanneer U licht
mij voor gaat in de nacht.
Wanneer ik hoor
dat U mij thuis verwacht.
Dan weet ik, Heer
dat U mijn zwakheid ziet.
Dan zeg ik dank
want U verlaat mij niet.

Langzaam nam haar levenskracht af en moeten wij nu afscheid nemen
van onze schoonzuster:

Maretje Visser – Moenis

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte om het
verlies van hun Mem en Bessie te dragen.

familie Visser

*Ik zie een poort wijd open staan,
waardoor het licht komt stromen.*

Na een periode van afnemende gezondheid is op zaterdag 8 augustus jl overleden

Peet Maretje

Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe.

Neven en nichten Visser

Julian
30 juli 2015



*Four handjes in de mijne
Zo gaan we hand in hand
Als zus en broertje samen
Een ijzersterke band
Ik ben al wat groter
En jij bent nog zo klein
Ik hoop dat we voor altijd
Goede vriendjes
zullen zijn!*

Liefs Aline

*Opnieuw zo'n groot wonder
Zo lief en zo klein
Opnieuw dat heerlijke gevoel
Van blij, trots en gelukkig
zijn!*

Wij zijn dolblij met de geboorte van onze zoon en broertje

Julian Daniel

De trotse mama, papa en zus zijn

*Angela, Michael en Aline Teeuwen-Uldam
Minneweg 22
1156 CA Marken
Tel. 0299-315929*

*Wil je onze knip zien?
Bel dan even,
anders slaapt hij misschien!*

*Hij is geboren op 30 juli 2015
om 22.58 uur en weegt 4185 gram.*