

# Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 35

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 29 augustus 2015

## Kerkdienst zondag 30 augustus 2015

### Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist	Albert Koffeman
Schoolied	Lied 513
Schoolied lezen	Elvis Visser
Crèche	Diana Stoker en Melanie Visser
Kindernevendienst	Jannie Visser-de Groot
Koster	P. Zeeman en J. Blijleven

De eerste collecte is bestemd voor:

*Diaconie*

De tweede collecte is bestemd voor:

*Kerk*

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag	30 augustus	Leviticus 26:1-13
maandag	31 augustus	Leviticus 26:14-26
dinsdag	1 september	Leviticus 26:27:-39
woensdag	2 september	Leviticus 26:40-46
donderdag	3 september	Leviticus 27; 1-13
vrijdag	4 september	Leviticus 27; 14-25
zaterdag	5 september	Leviticus 27: 26-34

*“En overgestoken zijnde naar het land, kwamen zij in Gennesaret, en legden daar aan. En toen zij van boord gingen, herkenden de mensen Hem terstond, en zij liepen die gehele streek af en begonnen degenen, die ernstig ongesteld waren, op matrassen rond te dragen naar de plaats, waar zij hoorden dat Hij was. En waar Hij ook kwam in dorpen of steden of gehuchten, daar legden zij de zieken op de markten en smeekten Hem, dat zij slechts de kwast van zijn kleed mochten aanraken. En allen, die Hem aanraakten, werden gezond.”*  
(Uit Marcus 6 :53-56)

Een mens is van nature erg visueel ingesteld. ‘Zien doet geloven’ is een veel gehoorde kreet en blijkt steeds weer opgang te doen. En liever nog ‘Blijven zien doet geloven’.

Aanschouwelijk onderwijs blijft het best ‘hangen’ en overtuigt de mens van het gelijk van de zaak. Gras is groen, wordt ons geleerd en ben je niet kleurenblind dan kan je ook met je ogen waarnemen dat gras inderdaad groen is. Hebben wij niet de beschikking over gezichtsvermogen dan wordt het al heel moeilijk om je ervan te overtuigen dat gras groen is. Voelen welke kleur gras heeft is niet mogelijk, dus moet je dan maar aannemen van de ander dat het gras inderdaad groen is. En ja, van wie neem je dan aan dat gras groen is ..? Het moet wel iemand zijn met autoriteit, want je kunt zo’n belangrijk gegeven niet zomaar van een ieder aannemen ! Van je vader en moeder, je docent, de dominee, de koning(in), ja, dat zijn betrouwbare autoriteiten (in een mooi rijtje) en dan ‘neem je aan’ dat die groene kleur een feit is. De zaak staat, het is zo. Zonder gezichtsvermogen neem je de geschetste kleur aan op het gezag van hen die je vertrouwt. Is dat geloven ? Of is dat vertrouwen ? Of is het dat allebei ? Ik denk allebei. Je verwacht van genoemde autoriteiten niet dat ze je voor de gek houden, dus er komt geloof voort uit vertrouwen. En wat een ander er nu van zal gaan zeggen, voor jou staat nu vast dat gras groen is. Basta.

Maar goed, nu zijn die genoemde autoriteiten er niet en komt een landgenoot uit een andere plaats je vertellen dat het gras helemaal niet groen is, maar rood. Vuurrood. Nu ben je gelukkig in het bezit van je gezichtsvermogen en je ziet dat die landgenoot helemaal gelijk heeft. De pluk gras die hij in zijn hand heeft is inderdaad vuurrood. Geloven door aanschouwen. Maar wat moet degene zonder gezichtsvermogen nu ? De autoriteiten gaven aan dat de kleur groen moest zijn en nu komt deze vreemdeling wat anders beweren. Wat moet je daar nu mee ? Geloven door aanschouwen kan je niet, voelen kan je het ook niet. Maar geloven door vertrouwen, kan dat ? Dat hangt dan weer af van de argumentatie van die vreemdeling. Hoe goed kan die vreemde onderbouwen dat de kleur die hij noemt correct is ? Hoe overtuigend kan hij zijn ? En is die overtuiging dan blijvend of zakt het weg en slaat dan de twijfel toe ? Geloven in en vertrouwen op iets wat je niet kunt zien is best moeilijk. Daarom wilden de Israëlieten het gouden kalf. Ze wisten wel dat het een stuk metaal was, maar als de Here God daar nu zijn Geest in liet varen, dan hadden ze een zichtbare en tastbare God. Dan zou geloven een stuk makkelijker zijn voor ze. Geloof door en in aanschouwen.

De Here Jezus vertelde aan de Joden hoe zij de Here God behoorden te dienen en waartoe Jezus zelf op aarde was gekomen. Maar de Joden lieten zich het best overtuigen door de wonderen die Jezus verrichtte. Ook zij geloofden door aanschouwen en waren zelfs zo overtuigd van Jezus’ kracht dat een simpele aanraking van Jezus’ kleding hen genezing en redding bracht. Maar toen Jezus ‘uit het zicht verdween’ hadden velen het moeilijk het geloof vast te houden. De apostelen hadden hun handen vol de gemeenten bijeen te houden. En in onze tijd is het niet anders. Ook al zien we de Here Jezus niet persoonlijk, ook nu zijn we regelmatig getuigen van wonderen om ons heen, waarin de hand van Christus te (h)erkennen valt. En dan bloeit de warmte van het geloof in ons op. Maar mettertijd merken we vaak dat de warmte in ons afneemt en als we niet steeds in de eredienst brandstof innemen, lopen we de kans dat het vuurtje dooft. Laat dat niet gebeuren ! De Here Jezus staat als autoriteit naast ons, ook al zie je Hem niet, pak dus in vertrouwen en geloof Zijn Hand. Hij redt !



**Voorbede**

1. Voor de zieken, thuis of in het ziekenhuis, Heer wil hen sterken.
2. Heer leer ons ontdekken dat dankbaarheid een eerste levensbehoefte is.
3. Wil met hen zijn die rouw dragen, ontferm U over hen.
4. Wees met de vervolgte Christenen, bescherm hen, voed hen.
5. Help hen die gebukt gaan onder financiële nood. Laten zij niet verbitterd worden.
6. Heer, wij bidden U voor de vrede van Jeruzalem.
7. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waardevolle informatie.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten**

Zondag 23 augustus

De eerste collecte bestemd voor Ronoylion

€ 332,80

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 222,75

**Herhaald verzoek**

Of de boekhouder(ster) van de bewoners van Swaensborch eens willen nagaan of het abonnementsgeld (8 euro) van 2015 van hun vader, moeder, oom of tante reeds is betaald.

Het bankrekeningnummer is:

NL40RBRB0850026997

t.n.v. Protestantse Gemeente te Marken

Hartelijke dank voor de medewerking

Redactie Kerkblad

**Nieuws ontvangen van de sponsorkinderen van de diaconie.**

Zoals beloofd hieronder het meest recentste nieuws welke wij ontvingen van onze sponsorkinderen.

Wij steunen 1 kind en 1 gezin te weten: David Burac en de familie Ceban.

David Burac:

Zoals u zich wellicht herinnert kan David slecht zien, maar is een vrolijke en vriendelijke jongen die zijn best doet op school.

Zijn bericht voor ons: Ik ben heel erg blij met u! Ik wens u heel veel geluk en liefde toe. Hij is niet mee geweest op zomerkamp

Omdat hij daar nog te klein voor was, hopelijk over een paar jaar wel.

Familie Ceban:

De afgelopen winterperiode is voor de familie heel erg moeilijk geweest, ze zijn allemaal ziek geweest. Blij waren ze met de geboorte van een zoon van de op een na oudste dochter. Er zijn meerdere kinderen op zomerkamp geweest, wat natuurlijk een hele beleving was. Bericht van de familie: Wij willen u bedanken dat u ons wilt helpen. Het steunt ons heel erg. Het afgelopen jaar was heel erg moeilijk en we waren zo dankbaar voor wat we van u kregen. Ons gezin bidt voor u. Wilt u voor de gezondheid van onze kinderen bidden?

Namens de diaconie, Jolanda Zeeman

**Zondag** hopen we elkaar in de Grote Kerk te ontmoeten. We lezen deze ochtend Exodus 13: 17-22 en 1 Korintiërs 10: 1-13 en zingen de volgende liederen: 723, 513, 81: 4, 7, 11, 136: 1, 2, 5, 136: 8, 13, 105: 6, 18, 116: 1, 3, 904: 1, 3, 5. Laten we onze plaats niet onnodig leeg? Een fijne zondag gewenst!

**Overlijden.** Op deze vroege maandagmorgen bereikt mij al weer een overlijden van één van onze gemeenteleden: zr. Sijtje de Waart-Boes, Swaensborch 335. Als dit kerkblad donderdag wordt rondgebracht zal onze kerkelijk werker haar begrafenis leiden vanuit de Patmoskerk. Denken wij in onze voorbede aan allen die treuren om haar heengaan.

**Wij gedenken.** Zaterdag 22 augustus jl. kwamen we met velen bijeen in de Grote Kerk om afscheid te nemen van Jacobus Hermanus Zwiers, echtgenoot van Neeltje de Groot, Wittewerf 4. Hij mocht de leeftijd van 87 jr. bereiken. En meer dan 60 jaar mochten ze aan elkaar verbonden zijn in de band van het huwelijk. Slechts enkele weken was hij ernstig ziek. Zijn kinderen en kleinkinderen zorgden voor een warm afscheid dat ons lang in herinnering zal blijven. En we luisterden naar de 139<sup>e</sup> Psalm, waarin wij mochten horen dat God ons héle leven omspant. Dat gaat ons begrip te boven, zegt die dichter in het slot van vs. 6. Br. Zwiers worstelde daar ook mee in zijn leven. Want na het dramatisch overlijden van zijn zoon Albert stokten de woorden naar God toe in zijn keel. Wat bleef was het geestelijk lied. En zo werd Nederland Zingt zijn kerkdienst. Gelukkig maar dat er IEMAND is die ons beter kent dan wij onszelf kennen. Want dan mogen we weten: nooit en nergens vallen we uit Zijn hand.

**Zieken.** Wij denken aan hen die thuis ziek zijn of langdurig elders verpleegd worden.

**Vergadering.** De ouderlingen zie ik graag 1 september om 20.00 uur in de consistorie van de Patmoskerk.

**Vakantiepreek.** Mijn goede collega ds. S. Ypma kwam een paar weken geleden terug van zijn vakantie. En preekte die zondag over Effata. (Ga open, wees ontvankelijk). Ook vertelde hij zijdelings in de preek over het barbecueën met zijn gezin op het strand en hoe gezellig zijn kinderen dat vonden. En dat zijn dochter die bijna jarig was, het zo jammer vond dat ze zelf geen barbecue hadden, want dat wilde ze zo graag doen op haar verjaardag. De volgende ochtend haalde ds. Ypma de krant uit de brievenbus buiten en zag tot zijn opperste verbazing vier barbecues op de stoep staan! Gezien de toepassing, was het waarschijnlijk zijn beste preek ooit, zal ik maar zeggen....

Vriendelijke groet! Ds. H. Dekker.



Hierbij wil ik u informeren over een landelijk doel dat wij als diaconie namens de Protestantse Gemeente Marken gekozen hebben. Wij gebruiken hiervoor vrijgekomen geld van een ontvangen erfenis. De PKN heeft vooronderzoek gedaan bij diverse instellingen en uit hun voorstellen hebben we gekozen voor Saron. Door deze investering heeft de organisatie lagere exploitatie kosten. Jaarlijks wordt er geld afgedragen + rente

Centrum Saron is een christelijk herstellingsoord in Beuningen.

Concreet betekent dit: het aanbieden van professionele pastorale hulpverlening vanuit een christelijke identiteit aan mensen die zijn vastgelopen in deze jachtige wereld. Ze kunnen daar tot rust komen en worden door bekwame mensen geholpen.

De zorg is gebaseerd op Bijbelse waarden als dienstbaarheid, verantwoordelijkheid, liefde en respect jegens de naaste.

Het centrum bestaat nu ruim 40 jaar en duizenden hulpvragers heeft dit centrum al mogen begeleiden tot herstel en/of acceptatie van hun problemen.

Saron biedt haar zorg aan in arrangementen. Zo wordt er gekeken welk type zorg er nodig is.

Enkele voorbeelden: pastoraal-therapeutisch, time out, woonbegeleiding, dagbesteding, rust en bezinning.

Ze werken samen met Eleos te Zwolle zodat gasten bij Saron snel gebruik kunnen maken van een GGZ-behandeling daar. Voor deze behandelingen is een verwijzing nodig van de huisarts.

In november 2013 is het centrum in beeld gebracht door de EO in het programma Geloven op 2. Elke week werden er verschillende gasten gevolgd in de rubriek: "de week van Saron."

Voor meer informatie kunt u kijken op [www.Saron.net](http://www.Saron.net)

Namens de diaconie

Hilly Kes



## Marker Mannenkoor



Zondag 30 augustus starten wij weer met de repetities van het Marker Mannenkoor. In het komende seizoen zullen wij o.a. meewerken aan de activiteiten rond de herdenking van de Watersnoodramp van 1916. Zo zal ons koor medewerking verlenen aan de herdenkingsdienst op zondag 17 januari in de Grote Kerk te Marken en zullen wij een "Liederen van de Zee Festival" organiseren op zaterdag 22 oktober 2016 in Het Trefpunt, waarbij ook de gastzangers van het in 2013 gehouden "Smartlappenfestival" uitgenodigd zullen worden om weer een aantal liederen met ons samen te gaan zingen. Het zal een onvergetelijke avond worden voor jong en oud. Voor deze genoemde optredens zullen wij diverse nieuwe liederen gaan instuderen die over de zee gaan. Dus mannen, dit is een mooi moment om in te stappen bij ons koor. Iedereen die van zingen houdt en vindt dat hij een redelijke geluid voort kan brengen, is van harte welkom bij onze club. Tot zondag om 12.00 uur in Het Trefpunt.

Met vriendelijke groeten,  
Cor Visser (voorzitter)

Start cursus Bijbels Hebreeuws

Maandag 14 september gaat de vervolgcursus Bijbels Hebreeuws beginnen. De locatie is het gebouw Hoogh en vanaf 19.45 uur is er inloop en een kop koffie/thee zodat we om 20.00 uur kunnen beginnen. Omdat dit samenvalt met het Joods Nieuwjaar, Rosh haShana, belooft het een extra feestelijke avond te worden.

Bij genoeg animo wil ik ook graag een nieuwe beginnerscursus starten op de daarop volgende week, maandag 21 september. Nieuwe cursisten zijn dus van harte welkom. Op de eerste avond worden de data voor de volgende lessen met elkaar vastgesteld.

De kosten voor de cursus van tien lessen zijn 95 euro per persoon. In tien lessen wordt het Hebreeuwse aleph beth behandeld en lezen we een gedeelte uit de Bijbel, bijvoorbeeld een psalm.

Het leren van Bijbels Hebreeuws is niet puur een taalkundige aangelegenheid. Het geeft u en jou ook de ruimte de taal waarin God tot Mozes en de profeten sprak beter te begrijpen, en ook om de woorden van de Heere Jezus (een 'Joodse' rabbi) beter te kunnen plaatsen. Naast het maken van Hebreeuwse letteroefeningen is er veel ruimte om met elkaar te praten over woorden en gewoontes uit het Oude Testament.

De cursisten van vorig jaar en de nieuwe cursisten zijn van harte welkom op 14 of 21 september in gebouw Hoogh. Laat wel even weten of je komt.

Mochten er nog vragen zijn, bel of mail gerust. 0611861263 / [hebreeuwsdichtbij@gmail.com](mailto:hebreeuwsdichtbij@gmail.com)

Shoshana Janusch, Akkerstraat 4

---

*Je bent niet meer daar waar je was,  
maar overal waar wij zijn.*

Wij zijn dankbaar voor de grote belangstelling die wij ondervonden na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en bessie

**Geertje van Altena-Zondervan**

Wij danken u voor de talrijke blijken van medeleven in de vorm van schriftelijke en persoonlijke condoleances, uw troostende woorden en uw aanwezigheid bij de begrafenis.

Het voelt goed door zovelen gesteund te worden in deze moeilijke tijd, waarin wij in een korte periode van beide ouders afscheid moesten nemen.

Dirk en Lijs

Cees en Trijntje

Anton en Carla

*Jeroen en Stephany*

*George*

Margreet

Astrid en Cees

*Fleur*

*Rens*

Graag willen wij iedereen bedanken die met ons mee hebben geleefd tijdens het verblijf in Novawhere en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en bap Jaap Boneveld.

In het bijzonder onze dank aan verzorgsters van Novawhere en dominee Dekker.

A. Boneveld – Visser  
kinderen en kleinkinderen

---

Onze buurman,

Koos Zwiers sr.

Is op 18 augustus 2015 overleden.

Zijn prettige, rustige aanwezigheid  
zullen we missen.

Wij wensen Neeltje en de  
familie veel sterkte.

De burens van  
Wittewerf

---

*zo gewoon  
en niet veeleisend*

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van

**ome Koos**

Wij wensen peet Neel, Cees en Nely, Elbert, Koos en Lobbetje, Robbie en Marianne, Nelly en Frank, Edwin en Sharita, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

neven en nichten familie Zeeman en de Groot



Langzaam vervaagden herinneringen,  
Gleden gedachten weg,  
Afscheid nam je van ons.  
Nu nemen wij afscheid van jou

Na een kort ziekbed is overleden onze moeder, schoonmoeder,  
groot- en overgrootmoeder

11-01-1924

24-08-2015

## **Sijtje Boes Dd.**

weduwe van Gerbrand de Waart

Aagje en Gerrit  
Gerbrand en Cornelia  
Freddy en Linda  
Ronny en Marie Janne  
Dirk en Aaltje  
Dennie en Myrna  
Hilco en Chantal  
Achterkleinkinderen

Correspondentie adres:  
D. de Waart  
Thamiswerfstraat 6, 1156 AA Marken.

De rouwdienst wordt gehouden donderdag 27 augustus om  
14.00 uur in de Patmoskerk te Marken,  
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden  
op de Algemene Begraafplaats te Marken.  
Na de begrafenis is er gelegenheid tot  
condoleren in de Patmoskerk.

Geen bezoek aan huis.



*Je wereld werd steeds kleiner  
De deur ging langzaam dicht  
Iedere dag toch verder  
Nu begint jouw reis naar het eeuwige licht.*

Verdrietig zijn wij na het overlijden van onze Bessie

### *Sijtje de Waart -Boes*

Rust zacht lieve Bessie

Gerbrand en Cornelia  
Freddy en Linda  
Ronny en Marie Janne  
Dennie en Myrna  
Hilco en Chantal  
en achterkleinkinderen.

Marken, 24 augustus 2015

Psalm 146 : 5

*Welzalig hij, die den God van Jacob tot zijn hulpe heeft,  
wiens verwachting is op den Here, zijn God.*

Toch nog onverwachts is overleden onze lieve zuster, schoonzuster en peet

**Sijtje Boes Dd.**

Wij koesteren warme herinneringen aan haar en wij wensen haar kinderen  
en (achter)kleinkinderen veel sterkte.

Neeltje Boes-De Waart  
Arie en Maritje Kes-Boes  
Neven en nichten



## Protestants Marken



De vakanties zijn weer voorbij.  
En vanaf 25 september zijn wij weer van de partij.

Pak je agenda of kalender er maar even bij,  
want hier komen de kiendata 2015/2016 op een rij.

Vrijdag 25 september 2015  
Vrijdag 30 oktober 2015  
Vrijdag 20 november 2015  
Dinsdag 29 december 2015



Vrijdag 22 januari 2016  
Vrijdag 26 februari 2016  
Vrijdag 18 maart 2016

We gaan om 20.00 uur in de 'Patmoskerk' beginnen.  
En er zijn weer leuke prijzen te winnen.

Tot de 25<sup>ste</sup> september



De kiencommissie