

# Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 37

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 12 september  
2015

**Kerkdienst zondag 13 september 2015**

## Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist	Hans Jütte
Schoollied	Lied 150
Schoollied lezen	Pieter Teerhuis
Crèche	Petra Zeeman en Ria Abcouwer
Kindernevendienst	Simone Schipper en Marianne Zwiers
Koster	J.P van Altena en K. Visser

Eerste collecte:  
*Project Waterlandse Gemeenten*  
Tweede collecte:  
*Kerk*

### Dagelijkse schriftlezingen

zondag	13 september	Marcus 9:14-29
maandag	14 september	Marcus 9:30-37
dinsdag	15 september	Marcus 9:38-50
woensdag	16 september	Jesaja 24:1-13
donderdag	17 september	Jesaja 24:14-23
vrijdag	18 september	Jesaja 25:1-12
zaterdag	19 september	Psalm 86

‘Ik wil zingen van Jezus, van Hem is alle macht  
 Hij heeft op Golgotha de wereld heil gebracht.  
 Hij is de zoon van God, en aller mensen Heer,  
 Ik wil zingen van Jezus, meer en meer.’

Bovenstaand is een lied over de liefde en macht van de Here Jezus. Wat kan er mooier zijn dan te zingen over onze geliefde Heiland?

Toch kan ik me ook voorstellen dat het moeilijk kan zijn om te zingen van Zijn liefde en macht. Als er verdriet is in je leven, en het niet lukt om blij en dankbaar te zijn.

Toch is het goed om troost te zoeken waar het te vinden is. Mensen kunnen ook troosten, maar God kent ons hart. Hij ziet en weet wat wij niet uitspreken.

Er is altijd veel geloof en vertrouwen nodig, dwars door alles heen wat er in de wereld woelt. Wij leven in een mooi land, als we naar de wereld kijken die we via de media zien. Geen recht, vaak te weinig te eten, en veel geweld.

Toch is er ook bij ons veel mis. Denk maar aan het meldpunt kindermishandeling, en het meldpunt oudermishandeling. En ook de dieren zijn bij ons niet altijd veilig. Maar het is een rechtstaat met een goede gezondheidszorg.

Al denkend en schrijvend kom ik bij onze Heiland, die aan het kruishout hing tussen twee moordenaars. Eén van hen bespotten de Here Jezus. Maar de ander vroeg: ‘Gedenk mij, Heer, als U in het paradijs komt’.

En toen toonde onze Heiland zijn macht: “Heden zult gij met mij in het paradijs zijn!”

Wat een geweldig evangelie! Zo kunnen wij ook een beroep doen op Jezus. En we mogen vertrouwen dat niemand ons uit Zijn hand kan roven.

Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God zo goed is!

‘O Vader, dat Uw liefde ons blijk’  
 O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk  
 O Geest, zend Uwe troost ons neer  
 Drie-enig God, U zij al de eer!’

Geertje Pereboom-van Altena

### Voorbede

1. Help hen die gebukt gaan onder financiële nood. Laten zij niet verbitterd worden.
2. Heer, wij bidden U voor de vrede van Jeruzalem.
3. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waardevolle informatie.
4. Voor het werk van het Nederlands Bijbel Genootschap.
5. Bescherm hen die ons land besturen, dat ze in alle rust goede plannen mogen maken.
6. Voor de radio-opname 'laat ons de rustdag wijden', dat we ons met vreugde mogen inzetten voor deze bijzondere dienst.
7. Voeg jonge mensen toe aan de werkers in Uw wijngaard. Zodat zondagschool en de clubs een goede start kunnen maken.

Ria Kaars

### Verslag ontwikkeling Project Waterlandse Diaconieën aug. 2015

U weet inmiddels dat het project ten goede komt aan boeren op het eiland Panay in de Filippijnen, die in 2013 zwaar getroffen werden door de tyfoon Haiyan.

Sinds de start van het project eind 2014 worden er trainingen gegeven aan de boeren van 2 boerencoöperaties in de dorpjes Lahug en Tacayan. In de loop van de trainingen worden alle materialen en dieren gekocht die nodig zijn om de boeren te helpen hun landbouwontwikkeling op hoger peil te brengen en de voedselproductie te verbeteren. En daarmee ook het inkomen van de boeren op beter niveau te krijgen. In de periode tot mei werden 3 waterbuffels, 20 geiten, 2 kleine dorsmachientjes, 500 gecultiveerde abacazaailingen en 2 abacastrippers aangekocht. Op de poster die in de kerken hangt, zijn deze laatste machines te zien.

De afgelopen maanden gingen de trainingen, die druk bezocht worden door de boeren, door en werden in samenwerking met Offers, de begeleidende organisatie, nieuwe materialen aangeschaft: 300 koffieplanten, 20 varkens,

30 koppels kippen werden verspreid over beide dorpen. En ook is men druk geweest met de aanleg van een bevoeiingssysteem op de landbouwvelden van beide dorpen. Daarvoor werden o.a. 2 dieselmotortjes, buizen, materialen voor de aanmaak van betonnen bakken (tanks) en andere benodigde spullen aangekocht. Het bevoeiingssysteem wordt in beide dorpen gekoppeld aan de aanleg van een aantal watertappunten in de dorpen, omdat er in beide dorpen natuurlijk geen watervoorziening is zoals wij die kennen en de mensen hun water uit een veraf gelegen bron moeten halen. Er moest dus heel wat inspanning geleverd worden om aan (drink)water te komen.

Met de komst van een aantal watertappunten in de dorpen is de toegang tot schoon water veel beter en gemakkelijker geworden.

Hierbij een foto van één van de tappunten in het dorp.



Dank voor alle bijdragen die tot nu toe voor de boeren binnenkwamen!!

Voor deze mensen betekent dit weer zicht op hun toekomst!

Eef Visser  
St.Ronoylion

U kunt ook uw gift overmaken naar Ibannummer: NL 75 RBRB 0841377847 t.n.v. Diaconie der Prot. Gem. Marken met vermelding van Project Waterlandse Gemeenten.

Namens de diaconie, Jolanda Zeeman

**Zondag** hopen we elkaar te ontmoeten in de Grote Kerk. De vakantie periode is voor de meesten van ons afgesloten, de kermis in Volendam voorbij, en aan het voetbal van het Nederlands elftal op zondag is ook al geen eer te behalen, dus hoog tijd om weer “normaal” te doen. Simpel gezegd: ik zie u en jou graag op zondagmorgen in de kerk. We lezen deze ochtend Exodus 17: 8- 16 en Jakobus 5: 13-20 en zingen de volgende liederen: 118: 1, 2, 3, 4, 150, 316: 1, 2, 4, 77: 1, 3, 4, 655, 806, 801: 1, 4, 6, 7. Een fijne zondag gewenst.

**Zieken.** Zr. M. Uithuisje – de Waart, Kets 26 werd zondag jl. geheel onverwacht voor onderzoek opgenomen in het Boven IJ ziekenhuis. Hopelijk valt het mee en mag ze binnenkort weer naar huis. Ook denken we aan de zieken thuis en aan allen die langdurig elders verpleegd worden.

**Catechese.** Het catecheseteam komt bijeen op dinsdag 15 september a.s. om 20.00 uur ten huize van onze kerkelijk werker. We zijn intensief bezig met alle voorbereidingen voor het winterseizoen. De catechisatie voor de leeftijdsgroep 12-17 jaar start weer op zondag 27 september om 16.00 uur. Als je 18 jaar of ouder bent is het mogelijk om belijdeniscatechese te volgen. Wie daarover nadenkt, wordt verzocht contact met mij op te nemen (tel. 746169), zodat we een afspraak kunnen maken.

**Vooruitblik.** Graag wijs ik ook vast op de jeugddienst van 20 september. Dan hopen we het Black Gospelkoor B.Lief uit Egmond in ons midden te ontvangen. Zorg dat je er bij bent, want dat wordt vast een spetterend optreden! Volgende week meer hierover. In ieder geval kun je vast de poster bekijken, wellicht hier al in dit kerkblad en anders zie je hem op de website en op Marken wel hangen. Door die poster kun je al wel nagaan waar we over na willen denken.

**Luistertip.** Volgende week is het Prinsjesdag en kunnen we (voorlopig) voor het laatst de gouden koets aanschouwen, weet de krant te melden. Maar daar wil ik het niet over hebben. Voorafgaande aan Prinsjesdag is er altijd een zogenaamde kroonbede, op initiatief van diverse Haagse kerken. Er zal gebeden worden om vrede en gerechtigheid. En ook de actualiteit van de opvang van vluchtelingen zal in de gebeden aan de orde komen. Ds. M. Groen is dit jaar de voorganger. Te beluisteren op Radio 5, zondagavond a.s. om 19.30 uur. En nu weet ik wel dat tegenwoordig Heel Holland Bakt op zondagavond... maar dat begint pas om 20.20 uur!

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie! Ds. H. Dekker.

Opbrengst collecten

Zondag 6 september	
De eerste collecte bestemd voor de Diaconie	€ 199,10
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 186,70

---

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk tweemaal (2x) een bedrag van Eur 50,=.  
Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

---

Graag willen wij jullie bedanken voor de collectes die het afgelopen half jaar gehouden zijn voor ASKV. Er werd veel geld ingezameld. Deze bijdrages maken het mogelijk om de begeleiding en opvang van de vluchtelingen voort te zetten. Veel dank hiervoor!

Namens ASKV,

Barnet Kansil

---

*„Zaai van de morgen tot de Avond“*

Met Pinksteren heeft de zendingscommissie na afloop van de dienst zonnebloemzaadjes uitgedeeld.

Wij zijn heel benieuwd of uit deze zaadjes mooie zonnebloemen zijn gekomen. Heeft u een foto van de zonnebloem en wilt u deze met ons delen, dan kunt u deze foto inleveren bij een van de leden van de zendingscommissie.

Namens de Zending en Evangelisatiecommissie,

Christina Pereboom - Visser

Ps. Ook willen wij u alvast wijzen op de zedings zangdienst van zondag 1 november om 15.00, meer informatie kunt u later in de kerkbode lezen

## Tussenrapportage Generale Synode (september 2015)

---

### Kerk zijn op weg naar 2025

In de aprilvergadering (2015) van de Generale Synode zijn vele prikkelende *stellingen* besproken, die betrekking hebben op 'Kerk zijn op weg naar 2025'. De kerk van nu is niet meer de kerk van (eer) gisteren. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is niet (meer) een 'volkskerk'. Nogal wat gebieden in Nederland zijn 'missionair terrein' geworden. Maar de kerk heeft nog steeds een organisatie, een dienstencentrum en een kerkorde, die passen bij een grote kerk, met vele vrijwilligers. Die tijd is voorbij en dus wordt nu de urgentie gevoeld om de kerk bij de tijd te brengen.

De stellingen van april zijn inmiddels omgezet in *voorstellen*. De scriba van de PKN, dr. Arjan Plaisier, bijgestaan door kleine meedenkgroepen uit de Synode, is hiervoor verantwoordelijk. In enkele extra sessies van de Generale Synode zijn deze voorstellen becommentarieerd. In de a.s. novembervergadering komen ze aan de orde in een reguliere Synodevergadering.

Hoewel deze voorstellen niet geheim zijn, is ons als Synode-afgevaardigden geadviseerd om in dit stadium *terughoudend* en 'prudent' te rapporteren. Vrijwel alle voorstellen zijn nog in het stadium van 'grondverf'. Voor je het weet komen ze in de media terecht als 'besluiten'. Zo ver is het nog (lang) niet. Al voelt de Synode (en het moderamen) heel sterk de urgentie. We kunnen niet alles op de lange baan schuiven.

Om de lezer toch een indruk te geven van waar het om gaat, een korte impressie. Nadrukkelijk gaat het hier alleen om de *organisatorische* kant van ons kerk-zijn. De *inhoudelijke* bezinning krijgt zeker veel aandacht, ligt ook aan de basis van alle overwegingen, maar daarop ligt in deze fase niet het accent. In beide gevallen is het uitgangspunt '*back to basics*'. M.a.w.: weg met alle onnodige ballast, op weg naar een transparante inrichting van de kerk: ruim, eenvoudig, sober, flexibel, dienstbaar zijn daarbij sleutelwoorden.

**1. De bestuursinrichting van de kerk** - De regelingen rond 'algemene kerkenraad' en 'wijkkerkenraden' (lang niet alle gemeenten hebben hiermee te maken) zijn nu onduidelijk. Er zijn voorstellen in de maak om deze verhouding te versoberen en te verhelderen.

Ingrijpend zijn de voorstellen rondom de '*tussenlaag*', de laag tussen plaatselijke gemeente en Generale Synode. Hier komt de classis in beeld! In veel regio's lijden de classes een kwijnend bestaan. Bovendien ligt er veel op het bord van het (breed) moderamen van de classis en wordt het steeds moeilijker geschikte mensen daarvoor te vinden.

De classis in huidige vorm zal - voorstel - verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een aantal regionale classes, met een vrijgestelde voorzitter. Bij dit orgaan komen alle regelzaken te liggen. Deze voorzitter moet het (episcopale, pastorale) persoonlijke gezicht worden van de regionale classis. De ontmoeting tussen gemeente in een (kleine) regio wordt gestimuleerd, maar is bevrijd van allerlei bestuurs- en beleidszaken.

Ook wat betreft de visitatie en de kerkelijke rechtspraak liggen er voorstellen, die alles minder stroperig moeten maken, met minder menskracht, maar met behoud van de zorgvuldigheid.

**2. De presentie van de gemeenten** - Nu kent de PKN het '*parochiale stelsel*', d.w.z.: er is geen vierkante centimeter in ons land, die niet is toebedeeld aan een lokale gemeente. Dit eeuwenoude stelsel staat op de tocht, omdat er hele gebieden in ons land zijn waar niet of nauwelijks sprake meer is van kerkelijk leven. Van deze nood is ook een deugd te maken. Vandaar dat er voorstellen komen om bv. een huisgemeente te beginnen. De pastorale verantwoordelijkheid blijft bestaan, ook al woont er nog maar één kerklid in een wijde regio. Ook is het de vraag of het zgn. *territoriale principe* gehandhaafd moet worden. Dat houdt in, dat als je verhuist, je meteen in de nieuwe woonplaats

bent ingedeeld bij een bepaalde (wijk) gemeente. Nu al is 'perforatie' ruimhartig mogelijk, maar deze vrijheid zou moeten worden vergroot.

**3. Rond de ambten** - Ingrijpend zijn de voorstellen rondom de *predikant* en dan met name de *mobilititeit*. Nu wordt een predikant in de regel voor onbepaalde tijd beroepen. Daar zitten uiterst waardevolle kanten aan, maar ook nadelige. Bv: kun je als gemeente een fulltime predikant houden, als de financiën sterk teruglopen? Hoe zit het met een predikant die weg wil, maar nooit een beroep krijgt? Wat te doen als er spanningen zijn? Wordt de predikant op weg naar 2025 naast herder en leraar niet ook apostel, die op een gegeven moment weer verder gaat naar elders? Maar ook: Wat zijn de belangen van de predikant, als hij/zij een partner (met baan) heeft, kinderen, een eigen huis? Kortom: vragen alom.

*Behoedzaamheid* wordt dus gevraagd als het om deze dingen gaat. Even snel wat roepen, is makkelijk, maar om een werkelijk doordachte, pastorale, verantwoorde regeling te vinden, is een enorme opgave. De grote lijn die eraan zit te komen is als volgt: een *verplichte* terminering van het dienstwerk van een predikant in een gemeente komt er niet, wel gaan we toegroeien naar een *cultuur van mobilititeit*. In het voorstel wordt dit concreet uitgewerkt, maar daarover is nog zoveel discussie, dat het niet wijs is om daar in detail op in te gaan. Wat er ook uit komt: een nieuwe regeling zal gefaseerd worden ingevoerd.

**4. Rond het beheer** - Opvallend is, dat de discussie rondom deze zaken niet van de grond kwam. Kennelijk zijn de voorstellen zodanig, dat ieder zich erin kan vinden. Kort gezegd: in een overmaat van regels zal worden geschrapt, het plaatselijke beheer zal sterk vereenvoudigd worden, waarbij 'toezicht' niet vervalt, maar alleen in tamelijk uitzonderlijke situaties wordt toegepast. Administratieve processen worden vereenvoudigd.

Bij dit alles is ook het *Landelijk Dienstencentrum* (LDC) in Utrecht betrokken, maar ook in het geding. De waarde van het LDC wordt breed gezien. Maar ook is er het gevoel: is het LDC niet topzwaar, te groot, past het nog bij een krimpende kerk? Het is duidelijk: als de voorstellen worden omgezet in regels, zal het LDC niet kunnen ontkomen aan (forse) afslanking. Concreet is daar echter op dit moment niets over te zeggen.

Na de novembervergadering van de Generale Synode zal ik u op de hoogte brengen van wat daar aan de orde is gekomen.

Wellicht komt bij u de vraag op: Wordt er in de Synode aandacht gegeven aan de enorme *vluchtelingenproblematiek*? Het antwoord is: ja. U kunt daar meer over lezen op de website van de Protestantse Kerk in Nederland (verklaring van dr. A.J. Plaisier) - een tip: Neem deze verklaring op in uw kerkblad en/of neem deze over op de website van uw gemeente.

Zie : [www.protestantsekerk.nl](http://www.protestantsekerk.nl)

september 2015  
ds. Martien Pettinga  
afgevaardigde classis Edam-Zaandam

SCHIJN

OF

WERKELIJKHEID?



## JEUGDDIENST

Zondag 20 september 2015

10:00 uur in de Patmoskerk

Met muzikale begeleiding van:

Black Gospelkoor B.Lief

o.l.v. Jerry Bloem (tevens pianist) Bert Afink  
(basgitaar) en Robert Schuit (drums)

Organist: Dirk Kes





Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor de vele leuke kaarten en prachtige cadeaus, die wij mochten ontvangen na de geboorte van Annabel!

Kees, Natascha, Bram en Annabel Honingh

Wij willen alle mensen bedanken voor de leuke reacties, vele kaarten en telefoontjes, die wij hebben gekregen na de geboorte van onze kleindochter Annabel Charlotte Honingh.

De trotse Bap en Bessie,

Muus en Trijntje Kaars

---

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor alle lieve berichten en attenties die we hebben mogen ontvangen na de geboorte van onze zoon en kleinzoon Dax Jurrian Venema.

Geertje Teerhuis en Pascal Venema  
Neeltje Teerhuis-Zeeman

---

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk dank zeggen voor de vele, vele kaarten, cadeaubonnen, bloemen en felicitaties die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50 jarige huwelijk.

Het was hartverwarmend.  
Heel hartelijk dank hiervoor.

Trijntje en Piet de Waart

---



Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij mochten ontvangen  
tijdens de ziekte en na het overlijden van onze broer,  
zwager en oom en mijn vriend

*Jan Uithuisje*

zeggen wij u hartelijk dank.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar Kees Kersbergen.

Fam. Uithuisje

Janny

---

*Een woord of een kaart,  
Het doet je goed,  
Wanneer je iemand missen moet.*

Langs deze weg willen wij familie, vrienden en kennissen onze dank betuigen, na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder, bessie en ouwe bessie.

**Sijtje de Waart-Boes**

Het heeft ons goed gedaan.

Aagje en Gerrit  
Dirk en Aaltje  
Klein- en achterkleinkinderen

### Wetenswaardigheden uit Israël (Ontwikkelingen bij Gods volk)

- Uitgeverij in de VS schrapt Israël van de landkaart. Uitgeverij HarperCollins heeft op de landkaarten voor Engelstalige scholen in het Midden-Oosten ervan 'afgezien' Israël te vermelden. Deze vervalsing van de geopolitieke realiteit werd gemotiveerd met de bewering dat het aangeven van Israël voor klanten in de Golfstaten 'onaanvaardbaar' zou zijn.
- De Konrad Adenauer Stichting onderzocht de vraag, welk land onder Israëli's het populairste is. Het opmerkelijke resultaat : In Israël neemt onder de Europese naties Duitsland onbetwist en met grote afstand de eerste plaats in op het scala van populaire naties.
- In 2014 bezochten 3,3 miljoen reizigers de staat Israël. Dit is een goede balans met het oog op de oorlogssituatie van 50 dagen. Net als in 2013 kwamen de meeste toeristen, in totaal 626.000 bezoekers (19% van alle bezoekers) uit de USA. Op de tweede plaats staat Rusland (567.000), gevolgd door Frankrijk (310.000) en Duitsland (196.000). 21% van de gasten in het land waren deelnemers van christelijke reizen.
- De mediareus Axel Springer is weer op zoek naar Israëlische starters, die aan zijn 'Accelerator'-programma Plug & Play deel willen nemen. Het programma bestaat al anderhalf jaar. Meer dan 40 starters hebben er reeds aan deelgenomen en voor de tweede keer wendt Axel Springer zich tot Israëlische ondernemers om hun doorbraak op de Duitse en Europese markt mogelijk te maken.
- Israëlische padvinders halen wereldrecord. Ter gelegenheid van het Chanoeka-feest, ter herinnering aan het oliewonder in de tempel van Jeruzalem ten tijde van de Makkabeeën, hebben Israëlische padvinders in Ramat Gan 's-werelds op één na grootste Chanoeka-kandelaar gebouwd (Die van Christenen voor Israël in Nederland is 12 meter hoog). Met een hoogte van zes meter haalden zij het Guinness Book of Records.
- Hussam Kawasmeh, die achter de schermen betrokken was bij de moord op drie Jeshiva-studenten in juni 2014 is tot driemaal levenslange gevangenisstraf (75 jaar) veroordeeld. De Palestijn heeft de ontvoering van de jongeren gepland, luidt het vonnis aan de hand van bewijsvoering.
- Israël-boycot heeft weinig effect. Volgens een bericht uit de Knesset blijkt dat de boycot tegen Israël, vooral door de beweging BDS (Boycot, terugtrekking van kapitaal, en sancties) weinig invloed op de Israëlische economie heeft. De BDS-beweging heeft weliswaar de meeste invloed in Europa, maar in vergelijking met het decennium vóór de boycot is de Israëlische export van goederen bijna verdubbeld. Ook op het terrein van de directe investeringen in Israël kon men geen teruggang optekenen. BDS heeft weliswaar enige successen geboekt, maar deze hadden geen grote invloed op de economie. Desondanks is het gevaar niet geweken, staat er in het bericht, daar ongeveer een derde van het bruto binnenlands product op export berust.
- Hulp voor het geheugen. Het is Israëlische wetenschappers gelukt om een molecuul te manipuleren dat een belangrijke rol speelt bij de ziekte Alzheimer. Laboratoriumtests wijzen uit dat het manipuleren van dit molecuul tot een verbetering van de geheugenfuncties leidt. Wetenschappers namen bij laboratoriumratten een met 30% verbeterd herinneringsvermogen waar.

Jan C. Commandeur

# FELLOWSHIP

**We gaan weer beginnen!!!!**



Hé Fellowshippers,

Vrijdagavond 11 september is er weer Fellowship!!



We beginnen met een spetterende avond onder leiding van **DJ Mario**, dus zorg dat jij  erbij bent.

Omdat dit een wel heel speciale avond wordt vragen wij voor deze keer entreegeld. Dit om de kosten van deze avond enigszins te dekken.

Voor €2,00 heb je een spetterende avond inclusief je drankje en chipje.

Alle tieners vanaf groep 8 zijn welkom, dus kom ook en breng je vrienden of vriendinnen mee.

Tot vrijdagavond 11 september in de Zonnewijzer.

Inloop vanaf 19.45 uur.