

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 38

verschijnt wekelijks

Zaterdag 19 september 2015

Kerkdienst *zondag 20 september 2015*

10.00 uur **PATMOSKERK**

Ds. H. Dekker

Jeugdendienst, m.m.v. Black Gospelkoor B. Lief uit Egmond

Organist : Dirk Kes

Schoolied : Lied 803

Schoolied lezen : Laura Kaars

Schriftlezing : Lucas Nanninga

Crèche : Astrid van Altena en Geertje Schouten

Kosters : Jj. Commandeur en Fr. Visser

De eerste collecte is bestemd voor: *Chr. Jeugdwerk Marken*

De tweede collecte is bestemd voor: *de Kerk*

Na de dienst is er koffiedrinken en thee in de hal van de kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	20 september	Jakobus 4: 1-10
Maandag	21 september	Jakobus 4: 11-17
Dinsdag	22 september	Jakobus 5: 1-6
Woensdag	23 september	Jakobus 5: 7-12
Donderdag	24 september	Jakobus 5: 13-20
Vrijdag	25 september	Psalm 119: 97-104
Zaterdag	26 september	Jesaja 26: 1-6

Onze laatste etappe was van Wassenaar naar Scheveningen. Daar eindigt het Marskramerspad dat in Bad Bentheim (Duitsland) begint. Wandelvakanties kan ik iedereen aanraden. We zouden net gaan toen ik op de camping een meneer zag met een elektrische vouwfiets. Ik nieuwsgierig er op af:

Zo zijn die er ook al als opvouwbaar?

Jazeker, gaat prima, wel wat duurder hoor. Wij fietsen door 't hele land. We gaan zo weer.

Nou fijne dag dan, wij gaan wat langzamer, we lopen. Doen we al jaren.

Hij ging nog niet en z'n vrouw kwam er ook bij staan. Trots als hij was op zijn fiets liet hij me alle snufjes zien. Mooi stukje techniek! Toen ineens (waarom snap ik nog steeds niet):

God bestaat niet.

Nou dan heeft u een probleem.

Ik een probleem nee hoor, hoe zou ik een probleem moeten hebben?

Nou u bestaat zelf wel inclusief uw overtuiging, lijkt me lastig.

Jamaar God is nog nooit door iemand gezien en ik geloof niet in het onzichtbare.

U heeft ook nooit electriciteit gezien en toch drukt u straks op de knop en hup daar gaat de fiets.

Zijn vrouw voelde nattigheid en zei: Ach meneer hier hebben we al zo vaak over gediscussieerd.

Ik liet het er ook maar bij en zij vertrokken en wij ook. Raar begin van de dag.

Maar het bleef een beetje hangen. Wat kan je eigenlijk met het begrip "bestaan". Mag je zo'n begrip wel aan God toeschrijven? Een voorwerp bv. de theepot, bestaat dankzij het feit dat er materie bestaat. Muziek bestaat dankzij het feit dat er geluid bestaat. De muziek houdt op te bestaan als het stuk uit is, maar de theepot blijft nog even. Dus er zijn graduaties in bestaan. En er bestaat zo veel waar we niets van merken, bv. magnetisme; daar hebben we alweer een kompas voor nodig, met je oren of je ogen of smaak gaat het niet. Maar sommige vissen hebben er wel een zintuig voor zoals recentelijk werd ontdekt.

En God bestaat dankzij ... dankzij God? Ja en dan houdt het op, je voelt meteen dat je het gewone idee "bestaan" niet op God kan toepassen. Dus als ik mij verplaats in die meneer op de camping dan kom ik op die manier net zo vast te zitten als hij. Ik had de bijbel er natuurlijk bij kunnen halen of de leer van de kerk, maar dat was olie op het vuur geworden. Het signaal van zijn vrouw was duidelijk genoeg.

Volgens de bijbel bestaan de dingen dankzij God. God is het grote ZIJN achter al het andere. Hij/Zij maakt zich aan Mozes bekend met IK BEN, dat heeft een hele diepe lading. Dankzij het ontdekken van Zijn/Haar wetten, de natuurwetten, wordt dat steeds indringender. En met dat ontdekken (dat is wat anders dan uitvinden!) zie je dat God door de schepping al die tijd al heel dichtbij was. Je kan bij wijze van spreken geen grindkorrel oprapen of je hebt een bewijs van Zijn bestaan letterlijk in je handen!

Zo zijn wij niet gewend om over God te denken. Wij doen dat liever via een religie die, in ons geval, een interpretatie van de Bijbel is. Daar zijn er meerdere van mogelijk, vandaar de diverse geloofsrichtingen binnen het christendom en het Jodendom. De Koran heeft hetzelfde euvel.

De bijbel werd door bijbelschrijvers (er waren er zo'n 60) over een periode van ongeveer 1500 jaar geschreven. De canon van de Schrift, Oude en Nieuwe Testament, werd uiteindelijk vastgesteld op het Concilie van Rome in 382, onder leiding van paus Damasus: mensenwerk.

Niet alles is nu nog terug te vinden in de protestantse bijbel. Luther heeft wat boeken geschrapt, waarvan later weer een deel is teruggezet. Een verzameling van 66 boekjes hebben we nu tussen twee kaften en dat noemen we de Bijbel. Men spreekt wel over "van kافت tot kافت", dat werkt altijd geruststellend.

Wat is dan "volgens de bijbel"? Zijn zaken waar omdat ze in de bijbel staan of zijn er zaken die vroeger als waar werden gezien toen opgeschreven en zodoende in de bijbel gekomen. En door wie als waar gezien. Als we het begrip "mythe" niet toelaten wordt het een lastig boek. Eeuwenlang werd alles als zoete koek geslikt. Maar de mens ging aan zijn opdracht werken: "Onderzoekt alle dingen en behoudt het goede". Die opdracht is sinds de verlichting in een stroomversnelling geraakt en is inmiddels wereldwijd.

En toen bleek er een heleboel niet te kloppen, zaken die ver na de bijbel-schrijvers werden ontdekt. Zaken die toen nog niet geweten konden worden. Mensen kwamen daardoor in een lastig parket, denk aan Galileo, Darwin, Einstein enz. Waren die ineens ongelovig omdat ze dingen ontdekten door eerlijk onderzoek? Kan je de ontdekker blameren voor wat hij ontdekt? De kerk heeft daar geen schone handen.

Als ik in de kerk naar een preek luister merk ik dat het altijd gaat over voor ons bruikbare delen uit de bijbel. Dat is begrijpelijk: In een rijk land als het onze, waar de gids met cruises en verreland-reizen alweer op de mat ligt nog voor terugkeer van de vorige reis, ga je geen preek houden over de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus (Luc. 22), dat zou gaan steken. Maar op de Middellandse Zee vind je tegenwoordig een aardige variant: Beide partijen zijn goed herkenbaar aan het soort schip en aan de passagiers, ze komen vaak op TV. En ook de "kloof" tussen beide partijen ontbreekt niet. Nee liever wat uitleg over de Goede Herder en het lammetje, dat loopt beter af en daar zijn lieve liedjes over. Maar bedenk wel: beide gelijkenissen kwamen uit de mond van Jezus van Nazareth! In welke boot zou Hij zijn gestapt? Ik heb zomaar zo'n idee. En zou ik dan zijn volgeling nog willen zijn? Daar gaat het toch om.

Dit beseffend kan ik alleen maar concluderen dat christen-zijn niet zomaar is op te lossen met wat kerkgang. Gelukkig is er in onze kerken een diaconie. Maar je kan ook op eigen initiatief dingen ondernemen die voor jouw gevoel in de sporen van Jezus zijn. En doe dan wat je hand vindt. Het gaat er tenslotte niet om om wat de *Jeer* over Jezus van Nazareth zegt (mensenwerk), maar om wat Hij zelf heeft gezegt. En daarom: Gij in uw klein hoekje en ik in 't mijn. Dat moet m.i. het gezicht van de Kerk zijn.

Een rijke man, Klaas Kes

Voorbede

1. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waardevolle informatie.
2. Voor het werk van het Nederlands Bijbel Genootschap.
3. Bescherm hen die ons land besturen, dat ze in alle rust goede plannen mogen maken.
4. Voor de radio-opname 'laat ons de rustdag wijden', dat we ons met vreugde mogen inzetten voor deze bijzondere dienst.
5. Voeg jonge mensen toe aan de werkers in Uw wijngaard. Zodat zondagschool en de clubs een goede start kunnen maken.
6. Maak ons bereid U te dienen en om te zien naar onze naaste.
7. Leer ons te delen; ons geld, onze status, onze omgang met U.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 13 september

De eerste collecte bestemd voor het Project Waterlandse Gemeenten € 191,35

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 174,80

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de 1^e jeugddienst van het nieuwe winterseizoen. M.m.v. B. Lief uit Egmond, een gospelkoor dat vooral black gospel op het programma heeft staan. Een dienst voor de jongeren, maar uiteraard hebben we de ouderen in de gemeente daarbij nodig. Sámen vormen we de gemeente van Christus! Laten we dat dan ook alsjeblieft mogen uitstralen op deze zondagmorgen. De preek is uiteraard Bijbeluitleg. Maar vanuit die uitleg maken we een praktische toepassing naar het heden zoals je al op de poster kon zien. Middels een You Tube filmpje zal ik e.e.a. nog toelichten. Je merkt het vanzelf wel zondag. Deze dienst mag een markeringspunt zijn, samen met de Gezinsdienst van zondag 27 september a.s. van het nieuwe winterseizoen dat begonnen is. En zoals je in het kerkenraadsverslag kunt lezen in dit kerkblad is dit het laatste jaar dat we het op deze manier doen. Vanaf 2016 combineren we sluiting clubseizoen en zondagsschool in één gezamenlijke dienst en openen we het nieuwe winterseizoen ook weer met een gezamenlijke startdienst. Dat leek ons meer recht te doen aan de situatie, nu we een aantal jaren Protestantse Gemeente zijn. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. Zr. M. Uithuisje-de Waart, Kets 26 is op dit moment nog in het Boven IJ ziekenhuis. Het is nog even wachten op de beslissing of er wel of niet een operatie volgt. Zo ja, dan volgt overplaatsing naar een ander ziekenhuis.

Gebedskring. Nu de vakantieperiode voorbij is start ook de gebedskring weer. Iedere laatste donderdag van de maand komen we om 20.30 uur bijeen in de consistorie van de Patmoskerk, behalve in de maand december en in de maanden juli en augustus. De kring kent geen vaste deelnemers, iedereen is van harte welkom om mee te bidden!

Ter overweging. We publiceren God zo slecht... We maken nauwelijks of geen reclame voor Hem! Is het dan een wonder dat Zijn zaak er niet al te florissant bij staat in onze samenleving? Ik bedoel nu niet dat we de naam van God maar te pas en te onpas overal bij moeten sleuren. Ik bedoel eigenlijk dat het meer aan christenen te zien en van hen te horen moet zijn, dat ze bij Hem horen. Dat Christus bij wijze van spreken op hun gezichten, op hun lippen, op hun handen te lezen staat. Schaam je dus niet voor het evangelie. Want het is een bron van liefde voor mensen die geen leven meer hebben en een rivier van vreugde voor hen die gaan door een woestijn van wanhoop! (uit: Een venster in de Hemel van dr. A. F. Troost).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie! Ds. H.Dekker.

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 22 september komt de Bijbelstudiekring weer samen. Vorig jaar zijn wij bezig geweest met een Bijbelboek uit het Oude Testament en wel het Bijbelboek Hosea. Een bijzonder boek dat gaat over Gods handelen met zijn volk Israël.

Dit seizoen willen wij ons weer buigen over een Bijbelboek uit het Nieuwe Testament en zoals afgesproken gaan we een aantal beelden uit het boek Openbaring belichten.

De eerste keer zal het een verkenning worden van dit boek en de beeldspraak die er wordt gebruikt. Tijdens deze verkenning stellen we met elkaar vast welke beelden we in dit seizoen nader gaan bekijken.

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn: 20 oktober, 17 november, 15 december, 5 januari, 2 februari, 1 maart en als laatste 5 april.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 22 september om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.**

Gemeente Groei Groep.

Woensdagavond **23 september** is de eerste bijeenkomst van de *Gemeente Groei Groep* van dit seizoen. Hoofdstuk 6 uit het boek 'Vrucht van de Geest' van Jos Douma leert ons wat we moeten weten over vriendelijkheid in ons leven. Hierover gaan wij met elkaar in gesprek aan de hand van wat Paulus erover schrijft aan zijn jonge vriend Timotheüs.

Deze eerste keer van dit seizoen staat natuurlijk ook in het teken van elkaar weer ontmoeten, dus zal er veel ruimte zijn voor de persoonlijke ontmoeting.

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten, maar ook diegene die nog nooit zijn geweest, zijn bij deze van harte uitgenodigd.

Wees van harte welkom op **woensdagavond 23 september om 20.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.**

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn: 21 oktober, 2 december, 6 januari, 3 februari, 2 maart en als laatste 6 april.

(In november houden de leden van de al bestaande groep een bezinningsweekend.)

Kees Kersbergen

Tentoonstelling Kees de Kort in Amstelveen

Vanwege de 80^e verjaardag van Kees de Kort organiseert het Nederlands Bijbelgenootschap samen met de Kruiskerk Amstelveen de tentoonstelling 'David & Goliath, en andere bijbel-tekeningen van Kees de Kort'. De tentoonstelling is te zien van 26 september tot en met 24 oktober.

Generaties kinderen groeien op met de sprekende tekeningen en schilderijen van de Bergense kunstenaar Kees de Kort. Wat begon in 1966 met het boekje *Jezus is geboren* in de serie 'Wat de Bijbel ons vertelt' groeide uit tot de succesvolle kinderboekenreeks van 28 delen. Maar Kees de Kort vervaardigde ook prachtige schilderijen en tekeningen voor volwassenen. Vanwege zijn tachtigste verjaardag brengt het Nederlands Bijbelgenootschap de *Bijbel met werken van Kees de Kort* uit. Ook is er een speciale tentoonstelling over Kees de Kort in Amstelveen.

Het NBG & Kees de Kort

Kees de Kort is al bijna een halve eeuw betrokken bij het Nederlands Bijbelgenootschap. In 1965 kreeg hij de opdracht om bijbelverhalen te illustreren voor 'Wat de Bijbel ons vertelt'. De boekjes in deze serie bestaan uit eenvoudige illustraties en compacte teksten. Ze waren bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, maar al snel bleek dat de reeks ook een succes was bij jonge kinderen. De boekjes werden vele malen herdrukt en in zeker negentig talen verspreid. Uiteindelijk zijn ze in 1992 gebundeld in de *Kijkbijbel*. Deze uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap is één van de meest gelezen en gewaardeerde kinderbijbels.

Bijbel met werken van Kees de Kort

Naast illustraties voor 'Wat de Bijbel ons vertelt' maakte Kees de Kort ook bijbelse kunst voor volwassenen. Uit zijn omvangrijke oeuvre van schilderijen, tekeningen en kerkramen koos de schilder zelf zijn favorieten. In de *Bijbel met werken van Kees de Kort* hebben de 44 mooiste kunstwerken een plek gekregen. Deze luxe-editie van de NBV is uitgebracht in een gelimiteerde oplage. Het is een prachtig geschenk voor de bijbelliefhebber. De gebonden uitgave (1700 bladzijden) verschijnt eind september 2015.

Namens het NBG, Anneke Commandeur

MARKEN HELPT ROEMENIE

De collecte voor Marken helpt Roemenie heeft dit jaar Euro 925,92 opgebracht. Een prachtig bedrag, waarvoor weer veel aangeleverde kleding richting Oosteuropa gebracht kan worden.

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die zich ingezet hebben om dit bedrag op te halen: hartelijk dank voor jullie inzet.

Mocht u de collectantes gemist hebben en toch willen helpen, dan is er de mogelijkheid om geld over te maken op Rabobanknummer NL 38 RABO 034 28 71 188 t.n.v. "Marken helpt Roemenie". Ook kunt u blijven helpen door kleding, schoeisel e.d. af te geven bij Klaas Boes Akkerstraat 1.

Namens de stichting Marken helpt Roemenie,
Eef Visser

De clubs gaan weer beginnen !!

Vanaf maandag 28 september a.s. beginnen de clubs weer. Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2016. De kosten bedragen €2,= per maand / €12,= per clubseizoen.

De Waterhoenen starten op maandagavond 28 september

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op maandag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in de Patmoskerk.

Meisjesclub 'Wees Een Zegen' start op woensdagavond 30 september

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in Gebouw Hoogh.

Ná de eerste clubavond zullen bij beide clubs de kinderen in twee groepen worden opgesplitst (groep 4-5-6 en groep 7-8), waardoor zij om de week club hebben. Op de eerste clubavond krijgen zij hiervan een "club schema" mee naar huis.

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk en gezellig, dan ben je van harte welkom op maandag 28 september of woensdag 30 september.

Christelijk Jeugdwerk Marken



8

SCHIJN

OF

WERKELIJKHEID?

JEUGDDIENST

Zondag 20 september 2015

10:00 uur in de Patmoskerk

Met muzikale begeleiding van:

Black Gospelkoor B·Lief

o.l.v. Jerry Bloem (tevens pianist) Bert Afink
(basgitaar) en Robert Schuit (drums)

Organist: Dirk Kes



Notulen Kerkenraadsvergadering van maandag 7 september 2015 in gebouw Hoogh om 20.00 uur

Aanwezig 21 leden, en afwezig 5 leden

Opening

Voorzitter J. Uithuisje opent de vergadering met het lezen van Psalm 37 : 1-20, en gaat voor in gebed.

Mededelingen

Ds. H. Dekker deelt mee dat in de dienst van 15 november de doop zal worden bediend aan Julian Daniël Teeuwen, dochter van Michael Teeuwen en Angela Uidam.

Verder deelt hij mee dat er op woensdag 30 september in de Patmoskerk een opname zal zijn voor het radioprogramma "Laat ons de rustdag wijden".

Ivm met alle voorbereidingen en de opname zullen de kerkblad redactie en Marcantat moeten schuiven.

Beleidsplan 2016 - 2020

De op de bezinningsdag van 8 juni tussentijds ingestelde commissie bestaande uit P. van Altena, C. Visser en P.C. Springer is erin geslaagd om de individuele bijdragen van het Pastoraal Overleg, de Diaconie, en Kerkrentmeesters samen te voegen tot één totaal beleidsplan.

De commissie krijgt hiervoor een compliment van voorzitter en dominee.

Vervolgens wordt het plan per bladzijde doorgenomen om het waar nodig aan te kunnen passen nav taalfouten, onjuistheden, of noodzakelijke aanvullingen .

K. Kersbergen merkt op dat er zijns inziens een uitgesproken visie ontbreekt in het plan.

Hierover ontstaat de nodige discussie, die uiteindelijk resulteert in het besluit om een extra vergadering in te lassen om in goed overleg een duidelijke visie te formuleren.

Ter voorbereiding op dit overleg zal K. Kersbergen de door hem uitgesproken visie naar alle kerkenraadsleden sturen, waarop een ieder kan reageren middels aanvullingen, opmerkingen of mogelijk een zelf geformuleerde visie.

De uiteindelijk gezamenlijk overeengekomen visie zal in het plan worden toegevoegd.

Ook zal een extra speerpunt worden opgenomen om het jeugdwerk een nieuwe impuls te geven, waarmee ook de organisatie opnieuw vorm kan krijgen.

Opvolging punten nav jaargesprek Kerkelijk Werker

Dit betreft de punten preekconsent en beleid jaargesprekken.

Voorzitter J. Uithuisje geeft aan dat er geen ruimte is voor het aanvragen van een preekconsent, daarbij verwijzend naar de eerdere uitleg hieromtrent in de notulen van de vorige vergadering.

K. Kersbergen begrijpt dat de kerkenraad hiertoe geen stappen kan ondernemen, maar voegt daaraan toe dat dit preekconsent slechts een klein onderdeel vormde van zijn visie op hoe gemeenteopbouw vorm zou kunnen worden gegeven.

Hij betreurt temeer dat zijn visie op gemeenteopbouw in zijn totaliteit tot nu toe zo weinig aandacht heeft gekregen. Graag had hij daar over van gedachte willen wisselen met de kerkenraad.

Tav de jaargesprekken spreekt C. Visser uit dat het beleid rondom de jaargesprekken nog te weinig aandacht heeft gekregen. Vastgelegd moet worden wie die gesprekken voeren, en met wie gesproken zou moeten worden. M.a.w. het proces en de deelnemers aan dit proces zijn nog niet duidelijk.

Redactie kerkblad

De redactie blijft zelf bepalen wat wel of niet in het kerkblad kan worden opgenomen.

Bij twijfel kunnen zij echter zaken voorleggen aan het moderamen.

Concept preekrooster 2016 / Verkiezing ambtsdragers

Bij het doornemen van het preekrooster voor 2016 komt de kwestie 6 of 7 lijdenszondagen aan de orde. Er wordt gekozen om in het vervolg te spreken over 6 lijdenszondagen, omdat dit meer aansluit op de 40-dagen tijd, zoals deze niet alleen gangbaar is in de Rooms-katholieke kerk, maar ook steeds meer in de Protestantse kerk, en op scholen.

Als ouderling zijn in 2016 aftredend: A. Maas-van Altena, L. van Diepen-Schipper en E. Visser.

Als diaken zijn dit: P. Boes en R. Sterkenburg, en als kerkrentmeester: E. Commandeur en J.S. Roos.

Behalve E. Visser, en R. Sterkenburg, zijn alle overig genoemde ambtsdragers herkiesbaar.

Ondanks deze herkiesbaarheid kunnen voor alle vacatures nieuwe kandidaten worden aangemeld.

Ook kunnen kandidaten worden voorgesteld voor een 2e jeugdouderling.

Omdat 1 wijk al vacant was, betekent dit dat voor 4 wijkouderlingen, 1 jeugdouderling, 2 diakenen en 2 kerkrentmeesters briefjes ingeleverd kunnen worden.

Hierbij dient te worden aangetekend dat de kerkenraad het niet wenselijk acht dat echtelieden tegelijkertijd in de kerkenraad zitting nemen.

Door de scriba zal de verkiezing in het kerkblad worden aangekondigd.

Jeugdzaken

De zondagsschool is akkoord gegaan om met ingang van dit seizoen later te stoppen, en gezamenlijk te starten op de 1e jeugdzondag. In 2016 zal die zondag ook tegelijkertijd gemeentezondag zijn.

De VakantieBijbelWeek was dit jaar opnieuw een groot succes. Er was een grote opkomst van enthousiaste deelnemers, en niet te vergeten bevroren medewerkers.

Volgens K. Kersbergen is dit een goed voorbeeld van de beoogde gemeenteopbouw.

Vorbereidingen lopen alweer voor niet alleen jeugdzondag(20/9), maar ook kerstnachtdienst, en jeugdkamp (aan het eind van het seizoen).

De jeugdclubs starten vanaf 28/9, maar jongeren 12+ start al op 11/9.

De catechisaties gaan ook weer van start. K. Kersbergen stuurt daarvoor de uitnodigingen uit.

Diaconie

E. Schipper neemt de jaarcijfers voor 2014 door met de kerkenraad.

K.R. van Altena heeft een kascontrole uitgevoerd en de jaarcijfers goedgekeurd.

Een week na de aankondiging van de ambtsdragerverkiezing zal door de diaconie in het kerkblad een stukje worden geplaatst waarin zal worden beschreven hoe de diaconie haar taken verricht, en welke rol diakenen daarin kunnen spelen.

H. Kes-van Dulleman zal het stuk vòòr plaatsing nog even rondsturen, zodat er gelegenheid is om ook voor ouderlingen en kerkrentmeesters daar nog iets aan toe te voegen.

Zendingscommissie

H.P. Zondervan deelt mee dat de zendingscommissie een nieuw lid erbij heeft: N.A. Roos.

Nav vragen van kerkenraadsleden deelt hij mee dat ansichtkaarten en postzegels nog altijd worden ingezameld. Op verzoek zal hij over de besteding van de opbrengsten hiervan iets schrijven in het kerkblad. Ook de zonnebloemen zijn nog actueel, en zullen in dit stukje worden meegenomen.

Hij zal proberen foto's op facebook te zetten.

De toezeggingbrieven voor de Zending zijn inmiddels allemaal weer binnen.

Kerkrentmeesters

E. Commandeur deelt mee dat van de toegezegde bijdragen al 81.000 aan betalingen binnen is.

Daar staat tegenover dat er ook kerkleden zijn die in het geheel niets bijdragen.

Het plan is opgevat om deze leden een schrijven te sturen om hen te bewegen iets te laten horen van hoe nu verder. Het gaat om ongeveer 45 leden.

Met de dominee zal eerst worden geverifieerd welke leden uiteindelijk dit schrijven zullen krijgen. De wijkouderlingen zullen het schrijven vervolgens rondbrengen.

Behandeld worden verder het onderhoudsplan voor de Grote Kerk, en het huurvoostel aan de SMJ. M. van Belzen licht toe dat de begrote bedragen in het onderhoudsplan zijn gebaseerd op inspectie rapporten uit 2013. De subsidie die ook op basis van deze rapporten wordt bepaald, is doorgaans een derde van de totale kosten.

Omdat de SMJ niet meer in staat is om het totaal van huur en exploitatie nog op te brengen, zal ook de huur voor 2015 worden opgeschort. Met de activiteiten die de SMJ denkt te ontplooiën, zal alleen nog de zaterdag zijn gemoeid. Hiermee zullen alle doordeweekse dagen beschikbaar komen voor de kerk, waarvan de vrijdag al wordt gebruikt door de jongeren 12+.

Over de mogelijkheden voor de andere dagen moet nog worden nagedacht.

K. Kersbergen merkt op dat de huidige inrichting van de zonnwijzer daarbij een probleem kan zijn.

Datum volgende vergadering(en)

Bespreking visie kerkenraad	:	21 september 2015
Moderamen	:	12 oktober 2015
Pastoraal overleg	:	15 oktober 2015
Kerkenraadsvergadering	:	3 november 2015
Gemeentevergadering	:	24 november 2015

Sluiting

Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk uitgesproken "Onze Vader".

PUZZEL

Getallen

Vul in elke zin het juiste getal in. Maak van deze getallen letters. 1=a, 2=b 3=c, enzovoorts. Het woord dat je nu leest is de oplossing.

1. De wet stond op ... stenen platen
2. Hizkia was ... jaar oud toen hij koning werd.
3. Isaak had ... zonen
4. David zocht ... gladde stenen voordat hij op Goliath afging.
5. Jakob had ... zonen
6. Er waren ... vrijsteden (of: vluchtsteden)
7. Het land van de Filistijnen telde ... steden.
8. De stam Naftali kreeg een gebied toegewezen met ... steden en de omliggende dorpen.
(Jozua 19:38)
9. Jakob werkte ... jaar lang voor Laban.
10. Het ijzeren bed van Koning Og van Basan was ... el lang en 4 el breed.
11. De regeringsperiode van Achab duurde ... jaar.
12. Het licht werd geschapen op dag
13. Jezus had ... speciale leerlingen.

Vul je oplossing in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op een leuke prijs.

Hebt u geen internet, dan kunt u uw oplossing ook per post sturen naar:

Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van "Puzzel Getallen".

Uiterste inzenddatum: 20 oktober 2015. De winnaar krijgt schriftelijk bericht.

Verkiezing ambtsdragers

Het moment om stil te staan bij het kiezen van nieuwe ambtsdragers is weer aangebroken. De gemeente krijgt ook dit jaar de gelegenheid om kandidaten voor de 3 ambten naar voren te brengen. In overeenstemming met het bepaalde in de plaatselijke regeling van onze Protestantse Gemeente (par. 2.4) dient een ingediende naam voorzien te zijn van tenminste 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden.

Einde van dit jaar zullen de volgende ambtsdragers aftredend zijn:

Als wijkouderling:

Aaltje Maas-van Altena (herkiesbaar), Luutje van Diepen-Schipper (herkiesbaar) en Evert Visser.(niet herkiesbaar)

Als diaken:

Pieter Boes (herkiesbaar) en Richard Sterkenburg (niet herkiesbaar)

Als ouderling-kerkrentmeester:

Egbert Commandeur (herkiesbaar) en Jan Sijmen Roos (herkiesbaar)

Ook is er nog een oude vacature wijkouderling en zijn wij op zoek naar een 2^o jeugdouderling.

De kerkenraad spreekt de wens uit dat voor degenen die herkiesbaar zijn, door de gemeente géén namen worden ingediend, maar niet de kerkenraad heeft daarin het laatste woord, maar u als gemeente.

Indien voor een ambt onvoldoende kandidaten naar voren worden gebracht, zal de kerkenraad rechtstreeks kandidaten benaderen of zij beschikbaar zijn voor het ambt waarvoor zij worden geroepen.

Hierbij dient te worden aangetekend dat de kerkenraad het niet wenselijk acht dat echtelieden tegelijkertijd in de kerkenraad zitting nemen.

Tenslotte wil de kerkenraad ieder gemeentelid erop attenderen dat behalve de verantwoordelijkheid om briefjes in te leveren, ook het gebed niet vergeten mag worden om mensen te vinden die bereid zijn de plaats in te nemen waartoe zij geroepen worden.

Briefjes met kandidaten kunnen tot 10 oktober worden ingeleverd bij uw wijkouderling, de scriba (Akkerstraat 22), of in de brievenbus van de Patmoskerk (Hoogkamplaan 1).

**Kandidatenbriefje voor nieuwe ambtsdragers.
Ondergetekende wil voordragen in het ambt van:**

Wijkouderling:

Jeugdouderling:

Diaken:

Kerkrentmeester:

Naam:

Adres:

Datum: Handtekening:

**Kandidatenbriefje voor nieuwe ambtsdragers.
Ondergetekende wil voordragen in het ambt van:**

Wijkouderling:

Jeugdouderling:

Diaken:

Kerkrentmeester:

Naam:

Adres:

Datum: Handtekening:

5

Na alweer een jaar weg van Marken, wil ik familie en vrienden die mij bezocht hebben, en al die mensen die mij kaartjes hebben gestuurd (bijna 200) heel hartelijk bedanken, op naar de 300!

Het geeft me steun, en doet me goed te weten dat er zoveel mensen zijn die aan me denken. Fantastisch.

Hartelijke groeten,
Klaas Zeeman
Verpleeghuis Gouwzee
Kamer 1.7
Kloosterbuurt 1
1131 HB Volendam



Trots, blij en dolgelukkig zijn wij met de geboorte van

Kyan van Altena

10 augustus 2016

4122 gram

zoon en broertje van
Thirza, Klaas en Indy

Thirza, Klaas en Indy
Kerkbuurt 58 - 1156 BL Marken
Klaas | 06 51687161
Thirza | 06 30308425



Nu ben je nog zo'n kleine vent
En zolang jij de mijne bent
Ben ik voor jou
en pas mijn leven aan
Maak ik je blij
Wanneer je huult
voel ik me rijk
Wanneer je lacht naar mij
Breek ik het ijzer met mijn hand
Voel ik me wijzer dan de krank
van morgen
Zal voor je zorgen, kleine man



Heb de Heer, je God, lief met heel je hart en
 met heel je ziel en met heel je kracht en met
 heel je verstand, en je naaste als jezelf.
 Lucas 10: 27b

*Lieve mensen,
 We hebben heel leuk nieuws. Wij,*

SIMEON DERKSEN & NIENKE MAAS

gaan 25 september 2015 trouwen!!!

We zouden het leuk vinden als u erbij kunt zijn!
 U bent van harte uitgenodigd om naar de kerkdienst te komen.

Om 18.00 uur begint de kerkdienst, waarin we ons huwelijk aan God geven en
 elkaar trouw beloven. Aansluitend is de receptie tot 21.00 uur.
 Deze worden gehouden in 'De Oase', G.C. van Balen Blankenstraat 11 Anna Paulowna.

CADEAUTIP ☒

Ons adres wordt: Spuistraat 10 - 1781 JK Den Helder

Herinnering



Protestants Marken



Pak je agenda of kalender er maar even bij,
want hier komen nog één keer de kiendata 2015/2016 op een rij.

Vrijdag 25 september 2015

Vrijdag 30 oktober 2015

Vrijdag 20 november 2015

Dinsdag 29 december 2015



Vrijdag 22 januari 2016

Vrijdag 26 februari 2016

Vrijdag 18 maart 2016

We gaan om 20.00 uur in de 'Patmoskerk' beginnen.
En er zijn weer leuke prijzen te winnen.



Tot volgende week vrijdag, de 25^{ste} september
De kiencommissie