

# Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 39

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 26 september 2015

## Kerkdienst zondag 27 september 2015

10.00 uur **GROTE KERK**

*Ds. H. Dekker*

Gezinsdienst

Organist : Hans Jütte

Schoollied : Lied 1010

Schoollied lezen : Mick Roos

Crèche : Jannetje Uithuisje en Sandra Schouten

Kosters : J.P. van Altena en K. Visser

De eerste collecte is bestemd voor: *De Zondagsschool*

De tweede collecte is bestemd voor: *de Kerk*

### Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	27 september	Jesaja 26: 7-19
Maandag	28 september	Jesaja 26: 20-27:6
Dinsdag	29 september	Jesaja 27: 7-13
Woensdag	30 september	Psalm 119: 105-112
Donderdag	1 oktober	Maleachi 1:1-5
Vrijdag	2 oktober	Maleachi 1: 6-14
Zaterdag	3 oktober	Maleachi 2: 1-9

Overdenking

*“Geef vrede, Heer, geef vrede, de wereld wil slechts strijd  
Al wordt het recht beleden, de sterkste wint het pleit.  
Het onrecht heerst op aarde, de leugen triomfeert,  
Ontluistert elke waarde, o red ons, sterke Heer. “*

Lied 1010, vers 1, Liedboek

Nee, dit stukje gaat niet over het vluchtelingenprobleem, de kranten staan er al vol van, in de journaals komt het ook uitgebreid aan bod, het kabinet besteedt er veel aandacht aan, talkshows snijden het item aan... dus er is al genoeg over gezegd!

Dus, even iets heel anders ...

Deze week, sinds afgelopen zaterdag is het de Vredesweek, deze is tot en met zondag 27 september, het thema van dit jaar is “Vrede verbindt”! Hiermee wordt men opgeroepen tot ontmoeting en verbinding ... Dit jaar worden er vier mensen in de schijnwerpers gezet, die zich inzetten voor de vrede, in Syrië, in Irak, in Oekraïne en in Nederland...

Met alle respect voor deze moedige bruggenbouwers, toch heb ik een beetje mijn bedenkingen in deze Vredesweek, het klinkt allemaal mooi en veelbelovend, maar wat komt er werkelijk van terecht en houdt dit stand?

Zomaar een citaat van directeur Jan Gruijters van PAX: *Zelfs in tijden van oorlog kunnen mensen de menselijke waardigheid redden, door bruggen te slaan en mensen met elkaar te verbinden.*

Nou, kom daar maar eens mee aan in Syrië bij die IS strijders, dan moet je wel van goeden huize komen!

De vrede die hier wordt bedoeld lijkt meer een gedogen van elkaar maar geen echte vrede! Ik ontdekte ook dat als je bij de site van PAX, die de Vredesweek organiseert de woorden “bidden” of “gebed” intikt, er niets uit komt...

Zou dat het euvel zijn dat het met de Vrede over deze wereld niet zo opschiet?

Moeten wij niet gewoon erkennen dat wij die vrede niet uit onszelf kunnen geven...

Dan moeten we ook onder ogen zien dat alleen God hier kan werken... en hiervoor is gebed nodig, veel gebed! Ja maar, zegt u dan, bidden helpt toch niet!

Dat ben ik niet met u eens, het is ook altijd de kortste weg om God altijd maar de schuld te geven van oorlogen en rampen, dit horen we veel om ons heen maar we hebben daar eigenlijk geen weerwoord voor, waarom eigenlijk niet?

Wij moeten het voorbeeld van Jezus weer volgen, door te durven knielen en de ander de voeten te wassen, de minste willen zijn en de ander in zijn waarde laten, niet in discussie gaan om het gelijk te halen....

Dan wordt de wereld al een heel stuk mooier en dat kan al dicht bij huis!

Volgende week start Kerk in Actie met de Vluchtelingenweek... bid ook mee dat ook deze actie tot een goed resultaat mag komen.

Natuurlijk is er ook veel praktische hulp nodig, hulpgoederen, onderdak, medicijnen, voedsel, onderwijs maar de basis moet het gebed zijn, van waaruit je kracht krijgt en volmacht om inderdaad iets te betekenen voor deze mensen, wier leven is ontworcht.

Het vluchtelingenprobleem zal hiermee niet zomaar 1-2-3 opgelost worden maar men moet ergens beginnen...

Ach, nu heb ik het er toch over gehad...

*“de toekomst is zo duister, en ons geloof zo klein;  
O Jezus Christus, luister en laat ons niet alleen! “*

Lied 1010, vers 2 b, Liedboek

Anneke Commandeur

**Voorbede**

1. Bescherm hen die ons land besturen, dat ze in alle rust goede plannen mogen maken.
2. Voor de radio-opname 'laat ons de rustdag wijden', dat we ons met vreugde mogen inzetten voor deze bijzondere dienst.
3. Voeg jonge mensen toe aan de werkers in Uw wijngaard. Zodat zondagschool en de clubs een goede start kunnen maken.
4. Maak ons bereid U te dienen en om te zien naar onze naaste.
5. Leer ons te delen; ons geld, onze status, onze omgang met U.
6. Voor de vele vluchtelingen. Maak ons in staat hen liefdevol te helpen.
7. Heer vorm ons tot mensen die geschikt zijn voor uw Koninkrijk.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten***Zondag 20 september*

De eerste collecte bestemd voor Chr. Jeugdwerk Marken € 305,20

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 229,90

**KLEDINGINZAMELING MENSEN IN NOOD**

Ook al duurt het nog even, toch willen we alvast laten weten dat we op **zaterdag 24 oktober a.s.** met de hulp van vrijwilligers weer bij u langs te komen om spullen voor de stichting Mensen in Nood. Bij het opruimen van kasten kunt u hiermee dan al rekening houden. En vrijwilligers kunnen deze datum dan alvast in de agenda noteren. Zoals gebruikelijk gaat het bij de kledingactie om nog-bruikbare kleding, laken- en gordijnstoffen, dekens, schoeisel en brillen. Om de schoenen bruikbaar te laten zijn, moeten ze met de veters of touw aan elkaar zijn geknoopt. En de brillen i.v.m. beschadiging graag afzonderlijk afgeven.

Voor alle helpers, van welke leeftijd dan ook, hopen wij: **tot 24 oktober a.s.**

Nelie Springer-Zeeman  
Eef Visser

**Adressen Regionale Zorg instellingen**

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Waterland	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	O.L.V.G.	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
Verpleeghuis	Slotervaart	Louwesweg	6	1066 EC	Amsterdam
	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
	Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
	Novawhere	Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickedam

**Zondag** ontvangen we met veel plezier de kinderen van de zondagsschool in de Gezinsdienst. Om zo uit te drukken dat wij ook met dit stukje gemeentewerk weer van start gaan in het nieuwe winterseizoen dat voor de deur staat. Er is een gestencilde liturgie.

**Zieken.** Zr. M. Uithuisje-de Waart, Kets 26 mocht het ziekenhuis verlaten. En dat is goed nieuws. Minder goed nieuws is er voor zr. G. Kaars-Appel, Kerkbuurt 179. Zij werd na een val voor behandeling opgenomen in het Waterlandziekenhuis, B2, kamer 24, en nu ik dit schijf na mijn bezoek aan haar, is nog niet bekend of rust of een operatie de therapie zal zijn.

**Catechisatie.** Zondagmiddag zie ik graag om 16.00 uur de catechisanten in gebouw Hoogh. We gebruiken dit jaar de catechesemethode JOP Swing met de daarbij horende Groeibijbel. JOP is de jeugdorganisatie van de PKN. Ben je tussen de 12 en 17 jaar: van harte welkom!

**Op zoek.** Je kunt op vele manieren op zoek zijn. Naar vragen, naar antwoorden, naar de ware of naar de waarheid, naar vriendschap, gezelligheid, en zo kun je nog een heleboel dingen meer bedenken. Ben jij 18 jaar of ouder, dan nodig ik je van harte uit om deel te gaan nemen aan de Jongerengesprekskring 18+ die ik wil starten op zondagavond 4 oktober, vanaf 20.15 uur in de pastorie. Je mag zelf de gespreksonderwerpen aandragen en het is de bedoeling dat we ongeveer één keer per maand samenkomen. Deze eerste avond bespreken we met elkaar de opzet, jullie wensen en welke dag van samenkomen en tijdstip jullie het beste uitkomt. Nu, leuker kan ik het niet maken....

**Radio opname.** Woensdagavond 30 september is het dan zover. Om 19.30 uur gaat de Patmoskerk open voor publiek en vanaf 20.00 uur begint de opname voor het programma: Laat ons de rustdag wijden. De presentatie van de avond is in handen van Andries Knevel. De opnameleider is Joke Bakker. Het is voor mij de 4<sup>e</sup> keer in mijn loopbaan dat ik mee mag werken aan dit programma. En het is altijd weer bijzonder om te weten dat je duizenden luisteraars tegelijk mag bereiken met het Evangelie! De Patmoskerk is de gehele dag afgehuurd door de EO. Dus is de kerk die dag alleen toegankelijk voor medewerkers en voor de vrijwilligers die zich inzetten voor het welslagen van die dag. Coördinator is onze ouderling-kerkrentmeesters Marten van Altena, verantwoordelijk voor de verhuur van onze gebouwen, dus alle vrijwilligers die deze dag meewerken worden geacht zijn aanwijzingen op te volgen, zoals hij weer de aanwijzingen van de EO moet opvolgen. Zo werkt dat. En ik besef dat ik een groot beroep doe op van allerlei vrijwilligers die dag, op onze kosters en op het college van ouderling-kerkrentmeesters. En dat ik hen daarvoor bij voorbaat al veel dank verschuldigd ben. 's Morgens vroeg wordt het orgel uitgebreid gestemd en in de loop van de

middag beginnen de repetities. Er zullen extra microfoons geplaatst worden en kabels liggen door de kerk, netjes afgeplakt uiteraard, zodat je er niet over struikelt. Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor o.l.v. Martin Mans is uitgenodigd door de EO en zij komen met ongeveer 80 man sterk naar Marken, dus dat is ook al een belevenis op zich. Uiteraard hebben we voor deze opname een goed zingende gemeente nodig, want het programma bestaat uit samenzang, koorzang, een Schriftlezing, een overdenking van 13 minuten, (waarin ik jullie niet zal aanspreken met gemeente, maar de aanspreektitel zal ter wille van de radio uitzending - luisteraar - zijn) een orgel solo en een gebed. De uitzending via de radio is op zaterdagavond 10 oktober van 21.10 – 22.00 uur te beluisteren op Radio 5. En daarnaast heeft de EO aangegeven dat ze nog een aantal extra samenzangnummers op willen nemen, die ze later weer gebruiken kunnen in bijvoorbeeld het zondagochtend programma Groot Nieuws. Dat komt omdat ik gezegd heb dat jullie zo'n goed zingende gemeente zijn. En nu hoop ik maar dat jullie mij niet voor schut laten staan, maar dan ook daadwerkelijk aanwezig zullen zijn woensdagavond a.s. want anders zegt de EO natuurlijk tegen mij: waar is nu die zo goed zingende gemeente van je? De presentator van die avond zal ook aandacht vragen voor EO Metterdaad, bij de meesten van ons wel bekend als het goede doelen programma van deze omroep en daarom is er een collecte bij de uitgang van de kerk na afloop van de opname. En ook richt de EO een boekentafel in, in de hal van de kerk. Laten we er met elkaar een mooie zangavond van maken, tot eer van God en tot zegen en vreugde van de luisteraars.

**Ter overweging.** Het pure witte licht

van Gods aanwezigheid  
is als een bliksemschicht  
een keerpunt in de tijd.

Haar blij getuigenis

zet zich onstuitbaar voort,  
dit ongelooflijk nieuws  
wordt tot vandaag verwoord.

De werkelijkheid van God  
breekt in ons leven in  
als ruimte, perspectief,  
geeft alles nieuwe zin.

Waar leven triomfeert,  
het dode overwint,  
daar bloeit de wereld op  
en heel de schepping zingt.

(Marijke de Bruijne).

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

*'Een mosterdzaadje is heel klein, maar moet je eens zien als het volgroeid is! Dan is het zo groot geworden als een boom. Zo is Gods Koninkrijk. Het begon heel klein in de persoon van de Here Jezus. Wanneer het volgroeid is, zal dit Rijk zijn als een grote boom waarin alle volken als vogels tussen de takken een schuilplaats kunnen vinden.'*



Zondag 27 september a.s. om 10.00 uur zullen we het zondagsschoolseizoen openen met een gezinsdienst in de Grote Kerk. We zullen het gaan hebben over de gelijkenis van het mosterdzaadje en de vertaling naar de praktijk zal meteen gemaakt worden. De kinderen krijgen mosterdzaadjes om te zaaien en eens kijken wat daar uit kan komen!

Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

Vanaf zondag 4 oktober is er dan weer wekelijks een zondagsschool-uurtje van 12.10 - 13.10 uur.

Wie komen er naar de zondagsschool?

Alle kinderen van 4 t/m 11 jaar zijn van harte welkom!



Voor de 4-jarigen geldt dat ze voor 1 oktober 2015 de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Ben je na 1 oktober jarig, dan kom je meteen de eerste keer in het nieuwe jaar (januari 2016).

De kinderen van 4 t/m 7 jaar komen naar het Gebouw Hoog en de 8 t/m 11 jarigen gaan naar de kerk.

Wat gaan we doen?

Iedere week wordt er een Bijbelverhaal verteld, meestal a.d.h.v. een diaprojectie of in de vorm van een film. We zingen christelijke liederen en we maken een verwerking van het verhaal. Bij de oudere kinderen staan ook rollenspel, een quiz e.d. op het programma.

Wij vinden het erg gezellig als er weer veel jongens en meisjes komen. Kom jij ook?

De zondagsschoolleiding

## Senna Eliphia van der Veen

*9 maanden wat een tijd,  
Wachtend op die kleine meid.*

*Alles stond al helemaal klaar,  
Bedje, kleertjes, rammelaar.*

*Eindelijk is ze dan gekomen,  
Het meisje uit onze dromen.*

Senna is geboren op 12-09-2015 om 08:54 uur  
en weegt een gezonde 3802 gram.

Rosanne Visser & Arthur van der Veen  
Elckerlijcstraat 32-2 1055 AN AMSTERDAM



### **Wetenswaardigheden uit Israël** (Ontwikkelingen bij Gods volk)

- In de loop van 2014 – de periode van de oorlog in juli en augustus inclusief – steeg het aantal Palestijnse werknemers in Israël tot ruim 105.000 (2,2 % van alle werkenden van Israël). Van hen beschikken er 59.000 over een werkvergunning. Uit verdere statistische gegevens blijkt dat velen van hen al jaren in zeer stabiele werkomstandigheden werkzaam zijn en gemiddeld het dubbele verdienen van wat Palestijnen in de autonome gebieden verdienen. Het betreft ook arbeidsomstandigheden in de Israëliische nederzettingen, waar meer dan 20.000 Palestijnen werken.
- In 2014 steeg de handel tussen Israël en Japan met 9,3 % tot 1,75 miljard dollar. Terwijl ook het handelsvolume tussen Israël en China steeds verder stijgt, behaalden de Chinese investeringen in Israël met 4 miljard dollar een absoluut record.
- De zwakke euro, die tegenover de sjekel in 12 jaar niet zo laag heeft gestaan, heeft grote gevolgen voor Israëls toeristenbranche. Veel aanbieders van pakketreizen draaien met verlies, en verder merken de toeristen dat alles in het land minstens 10% duurder is geworden voor hen. Voor Israëli's daarentegen zijn reizen naar Europa navenant goedkoper geworden.
- Paypal, het bedrijf voor online betalen, heeft het in 2013 opgerichte Israëliische bedrijf CyActive gekocht. De koopsom van het bedrijf, dat naar eigen zeggen cyberaanvallen kan voorspellen, zou rond de 55 miljoen euro liggen. Daarnaast is PayPal het zoveelste internationaal actieve bedrijf dat een eigen onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Israël heeft opgezet.
- Eind maart 2015 begon Israël voor het eerst sinds 2007 weer groenten en fruit van Palestijnse boeren van de Gazastrook te importeren. Israël had deze importen in de zomer van 2007 stopgezet nadat Hamas de heerschappij in de Gazastrook had overgenomen. Jamal Abu al-Naja, de directeur van de Vereniging voor agrarische producten en export van Gaza, begroette Israëls besluit uitbundig.
- Volgens berichten in Arabische media had Hezbollah een aanslag op Israëls ex-premier Olmert gepland. Maar uitgerekend een hoge officier uit eigen gelederen vrijdelde dit plan. Hij was een dubbelagent en bracht Israël tijdig op de hoogte.
- Israël neemt in het internationale overzicht van landen op het gebied van uitvindingen de 5<sup>e</sup> plaats in. In de categorie onderzoek en ontwikkeling staat het land, na Zuid-Korea, op de 2<sup>e</sup> plaats. Voor de opleiding aan hogescholen en van research personeel staat Israël op de 4<sup>e</sup> plaats.
- Egypte verwijderde huizen uit de grensstad Rafa bij de Gazastrook en verhuisde de bewoners, zodat er een beter controleerbare bufferzone ontstaat. Bovendien blijft de grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook sinds weken hermetisch gesloten, ook voor humanitaire noodgevallen en transporten met hulpgoederen, waarvoor Israëls grensposten wel openstaan. Daarom vroeg de Palestijnse Autonomie Israël om hulp bij het uitreizen van 1000 vastzittende studenten die in het buitenland studeren en die hun studiebeurzen dreigen te verliezen, omdat de overgang naar Egypte gesloten is.
- Israëliische onderzoekers ontdekten een proteïne, waarmee killerbacteriën op een natuurlijke manier kunnen worden bestreden, terwijl wij op dit moment machteloos zijn.

Jan C. Commandeur