

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 40

verschijnt wekelijks

Zaterdag 3 oktober 2015

Kerkdienst *zondag 4 oktober 2015*

10.00 uur **PATMOSKERK**

Ds. H. Dekker

Organist	: Dirk Kes
Schoollied	: Lied 769
Schoollied lezen	: Sarah de Groot
Crèche	: Diana Stoker en Melanie Visser
Kindernevendienst	: Nathanja Moenis en Marieke Schipper
Kosters	: Jaap Boes en Klaas Boes

De eerste collecte is bestemd voor: *Project Pakistan*

De tweede collecte is bestemd voor: *de Kerk*

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	4 oktober	Maleachi 2: 10-16
Maandag	5 oktober	Maleachi 2:17-3:5
Dinsdag	6 oktober	Maleachi 3: 6-12
Woensdag	7 oktober	Maleachi 3: 13-18
Donderdag	8 oktober	Maleachi 3: 19-24
Vrijdag	9 oktober	Psalm 119: 113-120
Zaterdag	10 oktober	Marcus 10: 1-16

Meditatie:

Lezen: Mattheüs 19: 16 t/m 22

Vers 21: *Jezus antwoordde: "Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij....."*

Als ik zo rond 4 oktober op school aan de kinderen vraag: "Wat heeft dierendag met godsdienst te maken", is er meestal wel een slimmerik bij, die van St. Franciscus gehoord heeft. De meeste kinderen gokken dat het wel met Noach te maken zal hebben, omdat hij van God dieren moest redden met zijn ark.

En waarom is dierendag dan op 4 oktober?

Als ik dan vertel dat 4 oktober de sterfdag is van Franciscus van Assisi (hij werd geboren in 1181 en stierf op 4 oktober 1226), die later door de Rooms Katholieke kerk heilig is verklaard, zijn ze altijd heel verbaasd.

Je viert een verjaardag, maar toch geen sterfdag?

En toch is dat zo, dat bij gedenkdagen of vierdagen van heiligen het altijd om hun sterfdag gaat (heilig betekent 'apartgezet' - dit zijn mensen die bijzondere dingen gedaan hebben voor hun medemensen, voorbeelden voor anderen dus).

Op die dag gingen ze immers terug naar God, werden ze in Zijn ontferming opgenomen. Denk ook maar aan die andere bekende heiligen, van wie we de sterfdag 'vieren': St. Martinus (11 november) en St. Nicolaas (6 december).

Franciscus, die geboren werd in Assisi (Italië) was de zoon van een rijke stoffenkoopman. Als kind werd hij verwend en had alles wat zijn hartje begeerde. Toen hij 20 jaar was, werd hij soldaat in het leger van Assisi dat tegen Perugia moest vechten. Hij hoopte als held terug te komen, maar komt in de gevangenis terecht en ziet de andere kant van het leven.

Hij wordt erg ziek en voor zijn leven wordt gevreesd. Als hij beter wordt, wil hij het onbezorgde leven van vroeger niet meer oppakken. Hij is veranderd.

Hij maakt een bedevaarttocht naar Rome en leest in het Nieuwe Testament over Jezus, die arme en zieke mensen hielp zonder zelf enig bezit te hebben.

Hij krijgt een visioen en ziet dat als een boodschap van God dat hij moest gaan leven zoals Jezus vroeger gedaan had. Hij wil Jezus navolgen.

Terug in Assisi geeft hij al zijn geld uit aan de armen en behoeftigen en aan het opknappen van een kerkje. Zijn vader is daar heel boos over en onterft hem.

Franciscus ging nu zelf tussen de armen leven en geleidelijk sloten zich mensen bij hem aan. Deze mensen hielpen de armen en de zieken ook en vertelden hen over Jezus. Ze noemden zich Franciscanen of Minderbroeders, omdat ze zich als de minsten van alle mensen voelden.

Ze boden hulp aan ieder die dat nodig had en deelden alles (Mattheüs 25 vers 40:..."alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan").

Franciscus van Assisi (naar wie de huidige paus van de Rooms Katholieke kerk: 'Paus Franciscus' genoemd is) had grote bewondering voor de schepping en hij had een bijzondere band met dieren.

Daarom kiest men in 1929 zijn sterfdag als datum voorierendag.

Ook wij worden net als Franciscus, via de bijbel, door Jezus opgeroepen om hem te volgen. Dat hoeft misschien niet op dezelfde manier als Franciscus, want onze situatie en omstandigheden zijn niet dezelfde, maar de oproep is even indringend: "*Volg mij...!*"

Jannie Visser- de Groot

Voorbede

1. Voeg jonge mensen toe aan de werkers in Uw wijngaard. Zodat zondagschool en de clubs een goede start kunnen maken.
2. Maak ons bereid U te dienen en om te zien naar onze naaste.
3. Leer ons te delen; ons geld, onze status, onze omgang met U.
4. Voor de vele vluchtelingen. Maak ons in staat hen liefdevol te helpen.
5. Heer vorm ons tot mensen die geschikt zijn voor uw Koninkrijk.
6. Voor ons project "Pakistan", dat we ruimhartige gevers mogen zijn.
7. Voor de catecheet en catechisanten, dat ze beiden op Uw zender mogen afstemmen. Om zo samen de begaanbare weg te vinden naar Uw Koninkrijk.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 27 september

De eerste collecte bestemd de Zondagschool	€ 189,80
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 110,55

Koffie na de dienst

Beste allemaal.

We zijn begonnen in de Patmoskerk altijd koffie/thee en limonade na de dienst aan te bieden. Dit wordt verzorgd door een commissie of door een groep vrijwilligers. Voorheen werd eventuele kook door de schenkers zelf geregeld en betaald maar er zijn verzoeken ook dit structureel te regelen. Om de kosten in de hand te houden zetten we een koffiebijdrage bus neer bij het luik. Wel even wennen maar we hopen dat jullie af en toe ook hier een bijdrage in zullen doen. Natuurlijk zijn andere (bak) initiatieven ook welkom (heel Marken bakt)

NB

Ronolyon staat o.a. zondag 4 okt. in de hal van de kerk (zie eerdere info)

Nadere info/uitleg bij Hilly Kes tel. 601534

Zondag. In de kerk wordt komende zondag meer aandacht geschonken aan dierendag dan aan Israël, verzuchtten een aantal PKN collega's aan het begin van deze week in het Fries Dagblad. Of ze daarin gelijk hebben, kan ik niet helemaal beoordelen. In ieder geval is het zo dat dierendag en Israëlzondag dit jaar samenvallen. De PKN heeft de 1^e zondag van oktober uitgeroepen tot Israëlzondag. Om zo recht te doen aan wat in de kerkorde van onze PKN "de onopgeefbare verbondenheid met Israël" heet. En dan hebben we het niet over het politieke Israël dat veelvuldig in het nieuws is. Nee, dan bedoelen we het Godsdienstige Israël. Immers, onze Heiland werd geboren als Joods jongetje. Daarom is het thema van de preek: de plaats van Israël in Gods heilsgeschiedenis. En als raamwerk gebruik ik dezelfde opzet als voor de preek die ik hield in de synagoge van het hotel in de Israëlische badplaats Netanya waar ik in 2013 met een aantal gemeenteleden verbleef. Maar mijn medereizigers van toen zullen dat vast niet erg vinden, gezien de reacties van toen op die preek. We lezen Jesaja 2:2-5 en Romeinen 11. En zingen de volgende liederen: 122, 769: 1, 912, 762: 1, 3, 4, 6, 87, 105: 3, 4, 18, 24: 1, 4, 803: 1, 3, 6. Van harte een fijne zondag gewenst.

Wij gedenken. Op 28 september jl. overleed in de leeftijd van 83 jr. Cornelis Commandeur Cz. echtgenoot van Geertje Peereboom, Rozewerf 11. Vorig jaar december mochten ze gedenken dat ze 60 jr. getrouwd waren. Maar kort daarna openbaarde zich een ziekte die onherstelbaar was. Nee, niet telkens zijn naam in het kerkblad. Dat vond hij niet nodig. Het liefst verwerkte hij alles in de beslotenheid van het gezin. Hij had het er moeilijk mee dat deze ongeneeslijke ziekte hem trof. En het maakte hem soms opstandig en boos. Hard had hij gewerkt voor zijn gezin bij een baggerbedrijf waar hij o.a. werkte aan het ontstaan van de Flevopolder en Lelystad. Maar ook bij de aanleg van de ring Amsterdam was hij betrokken. Zoals zoveel mannen van zijn generatie hier op Marken was hij alleen de weekenden thuis, waar zeven kinderen waren, die dus voor een groot gedeelte door zijn vrouw Geertje werden opgevoed. En inmiddels is de familie uitgebreid met schoonkinderen, 16 kleinkinderen en 4 (hopelijk binnenkort 5) achterkleinkinderen. Tot het laatst toe kon hij thuis verpleegd worden. Zijn nadrukkelijke wens. Nee, geen thuiszorg voor hem, eigen volk moest hem verzorgen. En dat dit tot het laatst toe lukte is bijzonder. Vrijdag a.s. zullen we bijeen komen in de Patmoskerk en willen de kinderen en kleinkinderen hem gedenken. En zullen we samen luisteren naar de Psalm die ze uitzochten voor deze afscheidsdienst. In gedachten en gebeden mogen we ons verbonden weten met zijn vrouw, de kinderen, klein – en achterkleinkinderen.

Woensdag 7 oktober hoop ik om 15.00 uur de kerkdienst in Swaensborch te leiden.

Vriendelijke groet, ds. H. Dekker.

De opbrengst van de collecte is dit jaar € 716,18..... wat toch weer een mooi bedrag is om over te maken naar het Spierfonds.



Alle gevers hartelijk dank.

Want het zat wel een beetje tegen dit jaar. Het weer was heel slecht. Hulde aan de collectanten!

Ook waren er een aantal collectanten die niet mee konden lopen vanwege vakantie of andere redenen, maar het is gelukt met inzet van hulpkrachten. En het nodige gepuzzel.

Helaas is er daardoor wel op een aantal adressen 2 x iemand langs de deur geweest.

Mijn welgemeende excuses daarvoor.

Graag zou ik nog een aantal collectanten aan het lijstje willen toevoegen zodat de te lopen routes makkelijker te verdelen zijn. En hoe meer helpers hoe beter.

Met een paar uurtjes per jaar ben je klaar.

Natuurlijk zijn ook mannen uitgenodigd om zich aan te melden want tot op heden is het toch een dames aangelegenheid.

Interesse? bel me eens op.

Wilt u meer weten over het Spierfonds kijk dan eens op de website van het Fonds www.spierfonds.nl

Willeke Kes van den Berg
Kerkbuurt 142
0299 601970
0642675740

€ 1.388,85 voor KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding op Marken heeft € 1.388,85 opgebracht.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kunnen we onze missie waar maken; minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.

De KWF-afdeling Marken dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collecte. Collectanten en een ieder die een aanplakbiljet in het raam heeft opgehangen, heel hartelijk bedankt.

Voor meer informatie over KWF Kankerbestrijding kunt u kijken op www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen naar 0800 – 022 66 22.

G. de Waart-Zeeman

Verkoop WERELDWINKEL door Ronoylion

Komend weekend staat in de hal van de Patmoskerk weer een stand van de **Wereldwinkel**, verzorgd door stichting **Ronoylion**.

Er zijn 2 verkooptijden:

*** zaterdagmiddag 3 oktober van 14.00 tot 17.00 uur**

*** zondag 4 oktober na de kerkdienst**

In de hal staan foto-borden waarop te zien is wat de mensen zoal gerealiseerd hebben met de winst van de Wereldwinkel en de steun van Ronoylion.

Dit jaar helpen we met de winst op de verkoop een groep boeren op het eiland Panay om 20 geiten aan te kopen. Het gaat hierbij om boeren, die destijds door de tyfoon Hayan ernstig zijn getroffen en alles weer van de grond af aan moeten opbouwen.

Knutselhoekje voor kinderen

Op deze middag is er weer een knutselhoek voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. Al eerder heeft Janny de Haan deze knutselmiddag georganiseerd en dit keer mogen de kinderen iets komen maken voor de herfst. Tussen 14.00 en 16.30 uur is zij aanwezig met de workshop "Viltwerkjes maken". Kinderen kunnen voor € 3,- onder haar begeleiding een prachtig geurhart zelf maken. Omdat ze aan elk kind voldoende aandacht wil geven bij het maken, worden er kleine groepjes gevormd. Wil je meedoen, mail dan even naar jannydehaan@planet.nl hoe laat je ongeveer komt.

WhatsApp kan ook: 06 1093 4016.

Of haal even een inschrijfformulier bij Eef Visser.

Je kunt kiezen uit: 14.00 uur, 14.30 uur, 15.00 uur, 15.30 uur of 16.00 uur.

De opbrengst van de kinderworkshop is voor Ronoylion, die met alle geld geiten gaat kopen voor boeren op het eiland Panay, dat destijds door de tyfoon Hayan is getroffen.

Namens St. Ronoylion,
Eef Visser (tel. 601582)

Beste mensen,

Nu de ergste drukte voorbij is probeer ik het "gewone" leven weer op te pakken.

Op de stille momenten denk ik met dankbaarheid terug aan de warme belangstelling en de grote hoeveelheid kaarten, die ik heb ontvangen na het overlijden van mij lieve man

Jacobus Hermanus (Koos) Zwiers

Mede namens de kinderen, iedereen heel hartelijk bedankt.

Neeltje Zwiers-de Groot



*Langzaam ben je van ons weggeleden
elke dag een beetje meer
telkens werd je iets ontnomen
dat deed ons en jou zo zeer
het is een gemis, een stille pijn
dat je nooit meer bij ons zult zijn*

Na een kort ziekbed is overleden mijn lieve, sterke man, onze lieve en zorgzame vader, fantastische Bap en overBap

Cornelis Commandeur Cz.

Marken, 23 november 1931

Marken, 28 september 2015

Geertje Commandeur – Peereboom
Geertje en Dirk
Henriëtte en Hans
Jan en Anneke
Yvonne en Klaas
Ron en Sonja
Joanita en Pieter
Patrick
klein- en achterkleinkinderen

De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 2 oktober 2015 om 14.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 te Marken.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren in de hal van de Patmoskerk, vanaf 13.15 uur.

Correspondentieadres: G. Commandeur – Peereboom.
Rozewerf 11, 1156 CX Marken

Lieve Bap,

Voordat je kon gaan vechten was de strijd al verloren

Sneller dan gedacht ben je van ons afgenomen

Wat hebben we het fijn gehad bij jou en Bessie op Rozewerf

Nu moeten we je missen maar vergeten zullen we je nooit

Rust zacht

Marlies & Michel

Michiel & Brenda

Cornelis & Esther

Rick & Esther

Simon & Anja, *Sienna, Becky*

Jacob & Yvonne

Marijke & Danny

Jona & Jeremy

Christian & Janneke

Désirée & Semya, *Micha*

Benjamin & Sanne

Andrea

Boris & Steffi

Joeri & Zoé



Je vader blijft je vader zo eigen zo vertrouwd.

Je wilt hem niet graag missen omdat je van hem houdt.

Maar eens dan komt de dag dat je hem moet laten gaan.

Je verstand zegt dat het goed is maar in je ogen blinkt een traan.

Patrick Commandeur

Na een kort ziekbed is van ons heengegaan onze lieve zwager en oom

Cornelis Commandeur

Wij wensen Geertje, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte bij dit grote verlies.

Aaltje
Klaas en Almaz
Dirk en Lijsje
neven en nichten

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Buurman Kees

Wij wensen buurvrouw Geertje, Geertje en Dirk, Henriëtte en Hans, Jan en Anneke, Yvonne en Klaas, Ron en Sonja, Joanita en Pieter, Patrick, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

De burens van de Rozewerf

Je hebt je strijd ten einde toe gestreden

Hij nam je bij de hand

Hij heeft geluisterd naar je vurige gebeden

Je stap voor stap geleid naar het beloofde land

Na een ziekbed is overleden mijn lieve broer en onze oom

Cornelis Commandeur

“Ome Cees”

We wensen peet Geert, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies

Aaltje Stoker Commandeur

Cees en Annemarie

Geertje en Piet

Lucia en Pieter

Wetenswaardigheden uit Israël (Ontwikkelingen bij Gods volk)

- Het afgelopen jaar hebben Israëlische ondernemingen 3.555 patenten in de VS laten registreren, zodat Israëlische patenten na aanvragen uit Japan en Taiwan op de derde plaats komen. In vergelijking met 2013 is dat een stijging van 21%. Israël ligt daarmee nog voor Duitsland, Zweden, Nederland en Frankrijk.
- Een Israëlisch bedrijf werkt aan een nieuw serum, dat onder andere bescherming moet bieden tegen hiv en ebola. Doordat het uit synthetische stoffen bestaat, moet een eventuele gezondheidsschade door de inenting minimaal kunnen blijven.
- De in Israël ontwikkelde app Pixie helpt bezitters van smartphones om voorwerpen te vinden waar ze vaak naar zoeken, zoals portemonnees en sleutels. Ze krijgen een sticker die op een signaal van de smartphone reageert.
- Er is een recordaantal van 28 vrouwen in het Israëlische parlement. Al bij de vorige verkiezingen in 2013 was er met 27 vrouwen een record gebroken. Behalve de 2 ultraorthodoxe partijen hebben alle andere vrouwen op hun kieslijsten staan.
- Nooit eerder waren er zoveel Arabieren in het Israëlische parlement vertegenwoordigd. In 2013 deden 12 Arabische afgevaardigden hun intrede in de Knesset, dit keer zijn het er 17. De meerderheid behoort tot de Verenigde Arabische Lijst; daarnaast telt de Zionistische Unie vier Arabische afgevaardigden.
- Dagdromen zijn nuttig. Uit een Israëlische studie bleek, dat dagdromen de werkzame activiteit van de menselijke hersenen bevorderen en het op complexe processen voorbereidt.
- Israëls moderne driedimensionale printers hebben het in het Rambam ziekenhuis van Haifa mogelijk gemaakt om een compleet nieuwe onderkaak te vervaardigen. De eerste patiënt, die een verbrijzelde onderkaak had en niet meer kon eten en praten, was een in de burgeroorlog gewond geraakte Syriër. Hij is een van de 1500 Syriërs die de laatste jaren verzorgd zijn in Israël.
- Wetenschappers van de Hebreeuwse universiteit te Jeruzalem hebben het genetisch mechanisme ontrafeld waarmee de parasiet plasmodium falciparum de reactie van het menselijk immuunsysteem ontwijkt en malaria veroorzaakt. Onder bepaalde omstandigheden kan dit in de toekomst veel mensen het leven redden.
- Onderzoekers van de Ben-Goerion universiteit in Beer Sheva hebben de eerste robot ter wereld ontwikkeld die paprika's oogst. Het project wekt veel belangstelling in de EU, waar men momenteel 1,3 miljoen ton zoete paprika's per jaar oogst. De Israëlische universiteit werkt voor dit project samen met universiteiten in Zweden, België en Nederland.
- De handel tussen Israël en Turkije heeft een recordhoogte bereikt. En dat uitgerekend in een tijd waarin de diplomatieke betrekkingen niet slechter kunnen zijn.
- De succesvolste beursgang van het afgelopen jaar komt op naam te staan van de Israëlische Firma MobilEye. Binnen slechts enkele dagen kon zij de fabelachtige som van één miljard US-dollar noteren.
- Chicago (USA) dorst naar Israëlische kennis. Water is een belangrijk thema, ook wat onderzoek betreft, vandaar dat een beroemde universiteit in de VS al enige tijd geleden de samenwerking zocht met de Israëlische universiteit Ben-Goerion. Het aantal mensen, dat slechts beperkt of nauwelijks beschikken kan over zuiver drinkwater, zal rond het jaar 2025 toenemen tot 1,8 miljard personen.

Jan C. Commandeur