

# Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 41

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 10 oktober 2015

## Kerkdienst zondag 11 oktober 2015

### Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker, Viering Heilig Avondmaal
Organist	Hans Jütte
Schoollied	Lied 531
Schoollied lezen	Rinske Korstman
Crèche	Neeltje van Altena en Neeltje de Groot
Kindernevendienst	Anja van Altena en Mireille van Veen
Kosters	P. Zeeman en J. Blijleven

Tafel collecte:  
*Diaconie*  
Tweede collecte:  
*Kerk*

### Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	11 okt.	Marcus 10:17-31
maandag	12 okt.	Psalm 119:121-128
Dinsdag	13 okt.	Jesaja 28:1-6
woensdag	14 okt.	Jesaja 28:7-13
donderdag	15 okt.	Jesaja 28:14-22
Vrijdag	16 okt.	Jesaja 28:23-29
zaterdag	17 okt.	Jesaja 29:1-8

## Meditatie.

## Lezen: Psalm 36.

Misschien kennen de ouderen onder ons die deze meditatie lezen wel dat verhaal van rechter John Grey, die met een collega over straat liep en iemand zag die werd afgevoerd naar de gevangenis. En deze rechter, die toch altijd recht moest spreken en van wie je een onberispelijk leven zou mogen verwachten, zei toen de gedenkwaardige woorden: "daar gaat John Grey als God me niet bewaard had."

Ben je verbaasd als je dit leest? Ik denk dat Grey heel goed de Bijbeltekst begrepen had: "wie staat, zie toe dat hij niet valle". Ik kan het ook anders zeggen: ons huis, onze auto en onze contacten met medemensen kunnen niet zonder voortdurend onderhoud. Anders verwaarloost de boel en verwaarlozen we onze medemensen.

Nu, zo is het ook in ons contact met God. Niet voor niets bidden wij in het Onze Vader: "Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Boze."

Waarom ik dit allemaal zo schrijf? Om te voorkomen dat wij bij voorbaat zouden gaan denken dat die eerste 5 verzen van deze Psalm zéker niet op ons slaan...

Het 2<sup>o</sup> gedeelte van deze Psalm gaat niet over ons, maar over God. Tegenover al datgene wat gezegd wordt over de mens in die eerste verzen staat in het vervolg van deze Psalm de goedheid van God. "Heer, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw."

Ik hoop dat je inmiddels je Bijbel erbij gepakt hebt nu je deze meditatie leest en dat je met mij onder de indruk zult zijn wat er in die verzen allemaal gezegd wordt over God. De verzen 6-10 zijn eigenlijk één grote lofzang op God! In een paar woorden samengevat: geweldig is Hij! De zuigkracht die het kwaad op ons mensen uitoefent heeft dus uiteindelijk geen schijn van kans. Want we hebben een God die ons weer op doet staan. Bij wie de bron is van het ware leven. En in Zijn licht, zegt onze vertaling, zien wij het licht. In Zijn veld, staat er in het Hebreeuws. Maar dat is geen gemakkelijk Nederlands om het zo in een vertaling op te nemen. De betekenis ervan kennen we wel als we zeggen: we zijn altijd in Gods blikveld. Hij verliest ons nooit uit het oog!

Is dat niet een mooie boodschap vanuit deze Psalm? Daar kunnen we de Avondmaalszondag wel mee tegemoet, nietwaar? Want juist in het Heilig Avondmaal richt hij Zijn blik, dankzij Christus, liefdevol op ons.

Ds. H. Dekker.

**Voorbede**

1. Dank U dat U ons nodigt aan Uw tafel.
2. Maak ons bereid U te dienen en om te zien naar onze naaste.
3. Leer ons te delen; ons geld, onze status, onze omgang met U.
4. Voor de vele vluchtelingen. Maak ons in staat hen liefdevol te helpen.
5. Heer vorm ons tot mensen die geschikt zijn voor uw Koninkrijk.
6. Voor de catecheet en catechisanten, dat ze beiden op Uw zender mogen afstemmen. Om zo samen de begaanbare weg te vinden naar Uw Koninkrijk.
7. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.

Ria Kaars

**Opbrengst collecten**

Zondag 4 oktober

De eerste collecte bestemd voor het project Pakistan

€ 345,92

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 196,55

Wij zijn als projectgroep bijeen geweest om de voortgang van het project te bespreken. Tevens was uitgenodigd Eef Visser om een en ander toe te lichten. Het volgende is al bereikt:

- 20 varkens zijn gekocht en uitgezet. De geboren nieuwe varkens worden verdeeld over de overige boeren.
- 2 abaca strippers aangeschaft
- 300 koffieplanten gekocht en geplant,
- 20 geiten zijn aangekocht. Nieuwe boorlingen worden verdeeld onder de andere boeren,
- 2 kleine dorsmachientjes zijn aangeschaft,
- 500 gecultiveerde abacazaailingen aangekocht en geplant.
- 3 waterbuffels aangekocht;
- 30 koppels kippen werden verspreid over beide dorpen
- Er is een begin gemaakt met de opzet van een zaadbank. Begonnen met boompjes;
- Er is begonnen met de aanleg van een bevoeiingssysteem voor de velden, pompen en buizen zijn aangeschaft en watertappunten in de dorpen zijn aangelegd.

Het project wordt begeleid door de organisatie Offers die tevens het onderwijs verleent in bijv. het onderhoud van de betreffende materialen, boekhouding en management van het project.

Ook versterking van de coöperatieve samenwerking is een begeleidingsonderdeel.

Zoals jullie uit het bovenstaande kunnen lezen zijn we al een aardig eind op weg. Momenteel is door de verschillende diaconieën het mooie bedrag van € 5600,-- opgebracht, waarvoor onze hartelijke dank. Wij bidden voor Gods hulp en hopen de rest van het jaar ook op uw bijdrage te mogen rekenen.

Alvast onze hartelijke dank.

namens de Diaconie,  
Jolanda Zeeman

**Zondag** vieren we in verbondenheid aan Christus en in verbondenheid aan elkaar als Zijn gemeente het Heilig Avondmaal. We lezen in deze dienst Jeremia 13: 1-11 en zingen de volgende liederen: 95: 1, 3, 531: 1, 213: 1, 3, 5, 139: 1, 14, 340 B, 908: 1, 908: 6, 73: 9, 10. Een fijne zondag gewenst.

**Catechese.** De catechisanten zien we graag zondagmiddag om 16.00 uur in gebouw Hoogh.

**Zieken.** Zr. G. Kaars-Appel werd overgebracht van het Waterlandziekenhuis naar Novawhere, kamer 229. Een grote stap. Maar van harte hoop ik dat dit een goede plaats voor haar zal blijken te zijn.

**Vergaderingen.** Maandagavond hoop ik om 20.00 uur te vergaderen met het moderamen van de kerkenraad in de consistorie van de Patmoskerk. Woensdagavond om 20.30 uur hoop ik met de jeugddienstcommissie te overleggen in gebouw Hoogh ter voorbereiding van de jeugddienst in november en donderdagavond om 20.00 uur zie ik graag de ouderlingen voor pastoraal overleg in de consistorie van de Patmoskerk.

**Benoeming.** EVEAN benoemde mw. ds. H.A. Keur tot Geestelijk Verzorger van Swaensborch. Wat dit voor ons als predikanten van de werkgemeenschap Waterland betekent i.v.m. pastoraat en het leiden van kerkdiensten in Swaensborch is op dit moment nog onduidelijk. Maar later deze maand hopen we deze (onverwachte) nieuwe collega te ontmoeten en hopelijk goede werkafspraken te maken.

**Visienota.** De scriba van onze synode dr. A. J. Plaisier schreef een nieuwe visienota die op 12 november in de synode besproken zal worden. Maar vorige week werd de inhoud bekend. De scriba kreeg heel wat over zich heen en verscheen zelfs in DWDD, toch bepaald geen christelijk programma. Ik wil niet teveel vooruitlopen op de bespreking in de synode, dat lijkt me onjuist. Maar duidelijk is wel dat de gedachte dat de PKN volkskerk is, volledig is losgelaten en dat evangelisatiedrang niet meer past in deze tijd. We worden dus keuzekerk: je doet mee, of je laat het. En als je voor dat laatste kiest gaan we er niet meer achteraan. Dat zal het toekomstig beleid zijn. Ongetwijfeld zullen lang niet alle synodeleden het daarmee eens zijn, maar dat dit de toekomst van onze kerk wordt, staat m.i. vast. De classis in zijn huidige vorm houdt op te bestaan, de reguliere visitatie verdwijnt en een predikant mag straks maximaal 12 jaar achtereen aan dezelfde gemeente verbonden zijn. Allemaal nog plannen, ik weet het. En we zullen er ongetwijfeld nog veel meer over horen ná de synodevergadering.

**Ten slotte.** Een vriendelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

Al mijn verdriet en zorgen  
Alle nooit gehuilde tranen  
Leg ik in de hand van de Heer  
Het zelf te dragen kan ik niet meer  
Heer wil mij troosten, opdat ik in geloof  
Uw liefde mag oogsten

Koster Jan Blijleven.

---

Beste mensen,

Voor de warme belangstelling en de grote hoeveelheid kaarten die wij van u ontvingen na het overlijden van mijn lieve man en onze lieve vader, Heel hartelijk dank (ook namens de kinderen). Het geeft veel troost in deze moeilijke tijd.

G. Commandeur-Peereboom.

---

Toen hij nog wakker lag  
En dat gebeurde steeds vaker  
Dacht hij dikwijls  
Aan die lange slaap  
Die komen gaat  
Vooral dacht hij aan hen  
Die hem zo lief zijn  
En die nog verder moeten  
.... En zo verdween hij achter de horizon  
Naar het land waar de zon op komt

Patrick Commandeur.

---

Verslagen zijn wij door het bericht van het overlijden van

Ome Kees

Wij wensen peet Geert, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte bij dit grote verlies.

Piety en Hein  
Nelly en Piet  
Jacob en Aaltje  
Pieter en Nelly  
Valentine en Robert

# Zondagsschool

Afgelopen zondag was de eerste keer zondagsschool van dit seizoen. Met de jongste kinderen hebben we het gehad over het verhaal van het verloren schaap. We hebben met elkaar gesproken over onze huisdieren en hoe wij voor hen zorgen. Zo goed als wij voor onze huisdieren zorgen, zo goed zorgt de herder voor zijn schapen en God voor ons.



*Na afloop van de gezinsdienst hebben de kinderen mosterdzaadjes uitgedeeld gekregen. Deze hebben we afgelopen zondag samen ingezaaid. Hopelijk zullen wij in het geloof net zoveel groeien als de zaadjes in het bakje.*

De oudste kinderen hebben het i.v.m. dierendag ook over dieren gehad. Bij hen stond de hond centraal, een trouw dier waar je goed vriendschap mee kunt sluiten. De kinderen hebben op zichzelf gereflecteerd; ben ik een kleine hond (een keffende druktemaker die weinig werk verzet) of een grote hond (rustig, bedachtzaam en een harde werker) en aansluitend dierenpuzzels gemaakt.



We zijn nog op zoek naar enthousiaste leiding. Lijkt het u leuk een groep kinderen over de verhalen van God te vertellen? Kom dan gerust een keer bij ons kijken op zondag van 12.10 - 13.10 in de kerk of het Gebouw Hoog.

De zondagsschoolleiding