

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 43

verschijnt wekelijks

Zaterdag 24 oktober 2015

Kerkdienst zondag 25 oktober 2015

Grote kerk

10.00 uur	Ds. P.H. Zaadstra, Kockengen
Organist	Hans Jütte
Crèche	Christina Pereboom en Marcella Kaars
Kindernevendienst	Daniëlle Springer en Trijntje Jacoba Boes
Kosters	P. Zeeman en J. Blijleven

Eerste collecte:
Kerk in Actie
Tweede collecte:
Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	25 okt.	Marcus 10:46-52
maandag	26 okt.	Psalm 119:137-144
dinsdag	27 okt.	Numeri 1:1-16
woensdag	28 okt.	Numeri 1:17-43
donderdag	29 okt.	Numeri 1:44-54
vrijdag	30 okt.	Numeri 2:1-17
zaterdag	31 okt.	Numeri 2:18-34

Opbrengst collecten

Zondag 18 oktober

De eerste collecte bestemd voor de Kerk in Actie Werelddiaconaat € 254,50

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 200,70

Vriendschap

Als vluchtigheid kenmerk is voor onze tijd en ons eigen leven, hebben we een overvloed aan oppervlakkige contacten. Ze kunnen zelfs een ballast worden in plaats van dat ze je verrijken. In de sociale media heet iemand al een vriend als hij verbonden is met jouw netwerkprofiel.

De Bijbel laat ons niet alleen kennismaken met mensen die goede vrienden van elkaar zijn, maar verwoordt tegelijk concreet waarin een vriendschap bestaat. Het mooiste hiervan is wat we zien bij Jezus. Ondanks de dagelijkse omgang met Zijn Vader had Hij als mens ook vrienden nodig. Hij is het, die ons Zijn vriendschap biedt.

Kenmerken voor vriendschap in het gewone leven geeft het boek Spreuken. In hoofdstuk 17 lezen we dat een vriend te allen tijde lief heeft. Gerichtheid op het leven van de ander is onvoorwaardelijk, los van de omstandigheden. Dat bewees Jonathan, die zijn vriendschap met David niet opgaf toen hij wist dat David in zijn plaats koning zou worden. Er was in die relatie geen jaloezie, maar wederzijdse bewondering. Er was bij hen geen blokkade door het verschil in functie: de herdersknaap en de koningszoon zagen naar elkaars hart.

De duivel wil niets van vriendschappen weten. En hij heeft daar zijn middelen voor: 'Een lasteraar maakt scheiding tussen de beste vrienden.' (Spr.16:28) Ook een conflict kan vrienden uiteendrijven, als de een zich kwaad of beledigd terugtrekt. Werkelijke vriendschap kan echter een conflict verduren. Zo kan ons karakter gevormd worden in de confrontatie met de ander.

De werkelijkheid van het leven moeten we ondertussen niet idealiseren. Ook in de kerk zijn er mensen, die een leven lang als vrienden optrekken, terwijl op latere leeftijd verwijdering ontstaat. Dat kan een diepe teleurstelling opleveren. En daarin hebben we het voorbeeld van Jezus blijvend nodig, die Zijn vrienden uitnemender achtte dan zichzelf.

Vriendschap ontstaat, moet groeien. Ze is niet maakbaar, wel kwetsbaar en kapot te maken. We hebben haar nodig. Omdat, zegt Prediker - ook zo'n boek met levenswijsheid -, het leven vol teleurstelling en kwelling is. Als de één valt, helpt de ander hem overeind. (Pred.4:10) Hulp en waardering, onder meer daarvoor hebben we de genadegave van de vriendschap.

De zegen van vriendschap! Vriendschap is een van de mooiste geschenken die God de mensen heeft gegeven. Vriendschap in de Heer is een driehoeksrelatie. Het is een verhouding tussen drie personen; twee mensen en de Heer. Dat komt ook heel bijzonder tot uiting in het mooiste vers in de Bijbel over vriendschap. Daar zegt Jonathan tegen David: "De Heer is tussen mij en u voor altijd." In wezen zegt Jonathan hier tegen zijn vriend: "De Heer staat centraal in onze relatie, onze relatie draait om Hem.

Aaltje Zeeman

Voorbede

1. Heer vorm ons tot mensen die geschikt zijn voor uw Koninkrijk.
2. Voor de catecheet en catechisanten, dat ze beiden op Uw zender mogen afstemmen. Om zo samen de begaanbare weg te vinden naar Uw Koninkrijk.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
4. Voor de koren op Marken, dat ze liederen mogen leren die bruikbaar zijn als wapenrusting Gods.
5. Wees hen nabij die langdurig verpleegd worden.
6. Voor de Stichting Mensen in Nood. Dat ze onvermoeibaar hulp blijven bieden.
7. Heer, leer ons ontdekken dat dankbaarheid aan U een eerste levensbehoefte is.

Ria Kaars

Overleden.

Zuster Grietje van Altena-Boes is maandag 19 oktober overleden in de leeftijd van 88 jaar. Vrijdag 23 oktober wordt om 14.00 uur in de Patmoskerk de afscheidsdienst gehouden en aansluitend de begrafenis. We leven mee met haar kinderen, klein en achterkleinkinderen die in haar een lieve moeder en oma moeten missen. Het in memoriam aan Grietje Boes komt in het volgende kerkblad.

Kees Kersbergen

Gebedskring

Ook deze maand is er weer de gelegenheid om met elkaar te bidden voor alles wat er in de wereld aan de hand is, maar zeker ook voor wat er in de gemeente of je eigen leven aan de hand is. Gebed is het gesprek van de gelovigen met God de Vader. We mogen alles wat ons bezighoudt bij God brengen om daarna stil te worden en het van God verwachten.

Aanstaande **donderdag 29 oktober** komt de gebedskring om **20.30 uur** weer bijeen in de consistoriekamer van de Patmoskerk. Allen van harte welkom.

Kees Kersbergen.

Collecte voor verstandelijk gehandicapten

De collecte heeft het mooie bedrag opgebracht van: **798,77 euro.**

Alle gevers en geefsters heel hartelijk dank!

Collectanten bedankt voor jullie toegewijde inzet.

S. Springer-Kes

WE GAAN WEER ZINGEN!!!

4

ZANGMIDDAG ZONDAG 1 NOVEMBER 2015

Zondag 1 november aanstaande gaan we weer zingen. De zangmiddag zal grotendeels bestaan uit het samen zingen van liederen (een mix van opwekkingsliederen en liederen van Joh. de Heer).

De muzikale begeleiding zal deze keer verzorgd worden door

Walter & Nienke Maas en de Voor Anker Band.

Graag willen wij u uitnodigen om naar deze zangmiddag te komen. De middag begint om 15.00 uur in de Patmoskerk en duurt tot ca. 16.00 uur. Het belooft een gezellige en muzikale bijeenkomst te worden!

Na afloop bieden wij u graag een kopje koffie aan om nog even gezellig na te kletsen.

Iedereen is van harte welkom, dus wij hopen u te zien!
de Zendings- & Evangelisatiecommissie

DAGBOEKJES

De bijbelse dagboekjes Filippus en Immanuel en Kruimkes van s'Heeren Tafel zijn weer te bestellen bij de diaconie.

Onderstaand strookje kan je inleveren t/m zo 29 oktober bij:

Hilly Kes Gouwzeestraat 1

Je mag ook bellen 0299-601534

Of mailen hmvd@hotmail.com

Met vriendelijke groet Hilly

..... Exemplaar Filippusdagboekje 6,95

..... Exemplaar Immanueldag boekje 6,50

..... Exemplaar Kruimkes van s'Heren Tafel 9,95

Naam:

Adres:

Dinsdag 3 November



Spreekster : Ester Vorsterman van Ooijen

Ik zal je tot Vader zijn

Lof Prijs en Aanbidding

o.l.v. Jacco en Nympha Dijs

Holy Ground Ministries

Kinderopvang : met liedjes dansen en voorlezen !!!

IEDEREEN is welkom !!!

Zaal open ; 08.30 uur

Aanvang 09.00 uur tot 11.30 uur

Kerk Naar Buiten Opstandingskerk Graaf Willemlaan 1

1141AX Monnickendam

info : petrivanbuuren@gmail.com



KLEDINGAKTIE "MENSEN in NOOD" 2015

Nog even een herinnering aan de kledingactie voor Mensen in Nood op **zaterdag 24 oktober a.s.** Zoals gewoonlijk kunt u vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur een vrijwillig(st)er aan de deur verwachten om de spullen op te halen.

Wilt u dozen en plastic zakken goed sluiten en schoeisel met de veters of een touwtje aan elkaar vastknopen i.v.m. bijeen blijven?

Wanneer er om **11.45 uur** nog steeds niemand bij u langs is geweest, bent u per abuis overgeslagen. Wilt u in dat geval **zo snel mogelijk nr. 06 50 46 59 14 bellen of zelf de spullen even naar de vrachtwagen op het parkeerterrein brengen?** De vrachtwagen rijdt nl. om 12.00 uur weg naar Den Bosch.

Behalve de mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp van harte welkom!!

Vooraf mensen die langs de deuren spullen willen ophalen zouden we er graag nog bij hebben.

Het kost u maar een uurtje, omdat de klus meestal in die tijd is geklaard, en voor de chauffeurs is het heel fijn als ze voldoende lopers hebben om alles op te halen langs de deuren.

We hopen dus dat er weer veel mensen voor een uurtje de handen even uit de mouwen willen steken. Bovendien is het nog gezellig ook en geven we dit keer vooraf aan de kledingactie een klein "feestje", omdat we dit jaar deze actie voor het 40^{ste} jaar! houden. Eigenlijk geen reden voor een feestje, want als alles op de wereld eerlijk verdeeld was, zouden wij deze acties niet hoeven te voeren !!

Maar omdat er zo veel mensen, waarvan sommigen al vele, vele jaren lang, geheel belangeloos hun tijd, energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stellen om de kledinginzameling te doen slagen, willen we dit 40^{ste} jaar niet geheel ongemerkt voorbij laten gaan.

Daarom beginnen we wel om 10 uur, maar zal er een kort programmaatje zijn tot ongeveer 10.30 met koffie, taart, een afgevaardigde van Mensen in Nood en een klein historisch overzicht op posters van deze afgelopen 40 jaar.

En "last but not least": het doel waarvoor we dit keer de actie voeren is hulp aan mensen in Bangladesh. Mede door de klimaatverandering hebben veel Bengalezen voortdurend te lijden onder natuurrampen: cyclonen, erosie van rivieroeveren, overstromingen en aardbevingen. Mensen in Nood wil samen met lokale hulporganisaties de kwetsbare gezinnen in dorpen leren zich voor te bereiden op rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen. Help ook deze extreem kwetsbare Bengalezen rampen overleven door ze meer kennis en inzicht te geven in eenvoudige oplossingen tegen rampen.

Help mee en doneer uw oude kleding aan de Kledingactie voor Mensen in Nood!

Elders in deze Kerkbode kunt u uitgebreider lezen over deze hulp aan Bangladesh.

Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingactie allemaal doet, kan terecht op [www. samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl)

Graag tot zaterdag 24 oktober a.s.

Nelie Springer-Zeeman

Eef Visser

Een goede buur
 Dan is thuis komen echt "Thuis Komen".
 Al mijn woorden van dank schieten tekort.
 Uw stoffelijke steun was massaal.
 Ook die van vroegere burens.
 Dat maakt mijn lijden licht (T. Dorland).

~ JMSGT ~ TA ~ F+A ~ NTZ ~ fam B ~ AZHW ~
 ~ LZCAV ~ KZ ~ KLR ~ JE ~ MVAZ ~
 ~ JV ~ OZ ~ VGCBG ~ OC+S ~ GvAS ~

Help Bengalezen zich voor te bereiden op natuurrampen...



Cordaid
mensen in nood

Preventieproject

„Overstroming eist honderden slachtoffers...“ koppen onze kranten steeds vaker. Het klimaat verandert. Ook in Bangladesh. De mensen raken er keer op keer hun huizen kwijt. Ze verliezen hun naasten. Met een goede voorbereiding, kunnen zij natuurrampen beter doorkomen. Zo hoeven ze hun leven niet keer op keer totaal overnieuw op te bouwen.

Hoe overleef je in Bangladesh?

Natuurrampen komen veel voor en zijn een enorm probleem in Bangladesh. De Bengalezen lijden onder de cyclonen, overstromingen, erosie van rivieroeveren, en aardbevingen. Door de klimaatverandering is het aantal natuurrampen alarmerend toegenomen. Elke ramp laat de mensen achter met vernielde huizen en bezittingen. Hun drinkwater raakt vervuild waardoor ze ziek worden. Toch hoeft een overstroming of droogte niet tot een ramp te leiden.

Als mensen minder kwetsbaar zijn, kunnen ze de negatieve gevolgen van een ramp beperken.



Wat doet Cordaid Mensen in Nood?

Cordaid Mensen in Nood wil samen met lokale hulporganisaties de kwetsbare gezinnen in dorpen leren zich voor te bereiden op rampen, zodat ze die op eigen kracht kunnen doorkomen. Zij worden minder kwetsbaar voor het extreme klimaat, door onder andere:

- de waarschuwingssignalen uit de natuur begrijpen en tijdig naar veilige plekken toegaan, zoals hooggelegen shelters;
- teams worden getraind om mensen uit het water te halen en eerste hulp te geven;
- mensen via voice messages te waarschuwen voor overstromingen;
- degelijke dijken aan te leggen.



Wat kunt u doen?

Cordaid Mensen in Nood geeft hulp voor de ramp begint. Help ook deze extreem kwetsbare Bengalezen rampen overleven met meer kennis en inzicht en eenvoudige oplossingen. Help mee en doneer uw oude kleding aan Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood!



DE STREEKIJKE 118, 5213 MD 'S-HERTOGENBOSCH T 077 447 1040 F 077 407 1040
RFG-BSAMSKLEDINGACTIE BV, WWW.SAMSKLEDINGACTIE.NL, 0900 75 27 'S-HERTOGENBOSCH

Een moeder sterft altijd te vroeg
 Al wordt zij nog zo oud.
 Je bidt dat God haar sparen zal
 Omdat je van haar houdt.

Maar als de dagen knellen gaan
 Zij ziek wordt, moe en benauwd.
 Bid je dat God haar halen zal,
 Omdat je van haar houdt.

Vaste rots van mijn behoud. (gezag 174)

Met grote droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze lieve moeder, lieve schoonmoeder,
 lieve bessie en lieve overgrootbessie.

Grietje van Altena- Boes

Sinds 25 December 1994 weduwe van Cornelis van Altena kz.

*9 Februari 1927

† 19 Oktober 2015

**Geertje en Bernhard
 Bianca en Egbert
 Jimmy en Mila**

**Pietertje en Jan
 Denise en Stefan
 Selina en Matthijs**

Correspondentieadres:
 G. Moenis- van Altena
 Buurt 2 nr 1
 1156 BB MARKEN

De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 23 oktober 2015 om 14:00uur in de Patmoskerk te Marken, waarna aansluitend de begrafenis plaatsvindt op de Algemene begraafplaats te Marken. Voorafgaand aan de rouwdienst is er vanaf 13:15 uur gelegenheid tot condoleren in de hal van de Patmoskerk. Na de begrafenis is er gelegenheid om samen met de familie een kop koffie te drinken in de hal van de Patmoskerk.

9

Lieve Bessie

Voor eeuwig dankbaar,
koesteren wij jou in ons hart.

Je humor en gezelligheid waren ongekend,
en we vinden het ontzettend jammer dat je niet meer bij ons bent.

Altijd vrolijk en lief,
tot het einde was je positief.

Wat gaan we je toch missen, en zoals je laatste woorden waren: "Tot ziens".

Bianca & Egbert
Jimmy en Mila

Denise & Stefan

Selina & Matthijs

Marken 19-10-2015

Als je in een heel lang leven
Liefde en warmte hebt gegeven
Als je in tijden van verdriet
Toch nog naar de zonzijde ziet
Als je een goed beeld geeft
Heb je niet voor niets geleefd

Toch nog onverwacht is onze zuster en schoonzuster overleden

Grietje Boes c.d.

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Fam. D. Boes.

Maandagmorgen bereikte ons het bericht dat onze
lieve peet is overleden.

Grietje van Altena – Boes

Wij wensen de kinderen, klein en achterkleinkinderen
veel sterkte toe in de komende tijd.

Marken : Familie van Altena

Hardinxveld : Familie Dame

Marken 19-10-2015



Protestants Marken

Schuif gezellig aan, want volgende week gaan we er weer gezellig tegenaan.

Vrijdag 30 oktober 2015 gaan wij er weer voor. Gezellig kienen, met koffie met koek of iets anders tussendoor.

In september hadden we 'een volle bak' en haalden wij € 900 met gemak.



Wij gaan om 20.00 uur in 'de Patmoskerk' beginnen. Aarzel niet, maar kom gerust gezellig binnen.