

# Protestants Marken



Jaargang 9 nummer : 44

verschijnt wekelijks

Zaterdag 31 oktober 2015

**Kerkdienst voor : *zondag 1 november 2015***

10.00 uur      **Patmoskerk**  
*Ds. H. Dekker, Schooldienst*

Organist:      Albert Koffeman

Koster(s)      J. Zeeman en K.D. Zondervan

Schoollied:      Lied 726

Schoollied lezen: Anne van Veen

Kindernevendienst: Simone Schipper en Marianne Zwiers

Crèche:      Jannie Schipper en Ursula Roos

De eerste collecte is bestemd voor:  
*Kerk in Actie Vluchtelingen*

De tweede collecte is bestemd voor:  
*de Kerk*

**Woensdag 4 november Grote Kerk**

*20.00 uur Dankstond voor Gewas en Arbeid*  
*Voorganger: Ds. H. Dekker*

Organist:      Albert Koffeman  
Kosters:      J.P. van Altena en K. Visser  
Eerste collecte: *Zending*  
Tweede collecte: *Kerk*

Overdenking / Meditatie.

Gelukkig de Vredestichters want.....

Terwijl ik me aan het voorbereiden ben i.v.m. mijn bijdrage aan Protestants Marken, realiseer ik me dat vandaag, zondag 20 september, het begin is van de week waarin de kerken zich speciaal bezig houden met de Vrede.

De Vredesweek ook wel genoemd.

Gelet op de situatie in de wereld kan het inderdaad geen kwaad om daar als kerkelijke gemeente bij stil te staan.

Als je je dan met zo'n thema bezighoud vraag je je af (althans zo ver gaat het met mij), wat moet ik precies onder Vrede verstaan ?

Is Vrede een niet oorlogssituatie, zoals we die kennen in Europa sinds de oprichting van de "Europese Unie" en de "N.A.V.O." of moet daar meer onder verstaan worden ?

Ik herinner me dat in een nog niet zo ver verleden in de Vredesweek 2 verschillende vredeskranten werden verspreid.

Kennelijk betekende vrede voor mensen ook binnen kerkelijke gemeenschappen niet altijd hetzelfde. Reden genoeg om me te verdiepen in de betekenis van Vrede.

Ik denk nu even aan de militaire dienstplicht, waaraan ook ik niet ontkwam.

Twee tegenover elkaar staande militairen machten hielden elkaar in evenwicht.

Je diende zelfs in het weekend paraat te zijn. Met enorme kosten wordt dan de vrede gehandhaafd, er werd van gewapende vrede gesproken, een niet oorlogssituatie dus.

Ik vraag me af of je met zo'n situatie genoeg moet nemen als je over vrede spreekt.

Als ik mijn woordenboek erbij neem wordt daar zo ongeveer een halve kolom gebruikt om het woord vrede in al zijn toepassingen weer te geven.

Waaronder :

- Normale politieke verhoudingen tussen natie – staten.
- Met iedereen in vrede leven. Eensgezindheid – Eendracht.
- In vrede met zichzelf leven, Goede verstandhouding met elkaar.

Om een aantal voorbeelden te noemen.

Ik wilde weten wat onze Bijbel hierover te zeggen heeft.

Nog niet zo lang geleden heb ik me voorgenomen om de Bijbel in zijn geheel te lezen, in de volgorde zoals we die kennen. Ook wel van A tot Z genoemd.

Ik ben zo ongeveer aan het einde van het tweede boek Samuël en ben nog geen langdurige periode van vrede tegengekomen.

De strijd om macht en zeggenschap is kennelijk van alle tijden. Ook koning David, de man naar Gods hart genoemd, heeft met geweld diverse volken en of stammen aan zich onderworpen.

Zelfs onderling hebben stammen van Israël met elkaar oorlog gevoerd.

Wat mij opvalt is dat de schrijvers van de Bijbel vaak een link leggen tussen de dienst aan de God van Israël en een situatie van Vrede of Oorlog.

Als Israël zijn God diende werden ze bevrijd van onderdrukking en was er vrede.

Dienden ze afgoden dan was er oorlog en onderwerping.

God keerde zich van zijn volk af.

Jozua veroverde Kanaän, en bracht de daar wonende volken om, hij mocht niemand in leven laten.

De Bijbel ziet dat als een voltooiing van de belofte die God aan Abraham gegeven had.

"Ik zal dit land Kanaän aan jou nakomelingen geven en je tot een groot volk maken", zo luidde de belofte. Jozua handelde in opdracht van de God van Israël. Althans, zo wordt het beschreven. Wat kunnen we daarmee in onze situatie van vandaag ?

Moeten we dit letterlijk opvatten of moeten we er maar overheen lezen, omdat we ons er geen raad mee weten ?

Het staat ook zo in tegenspraak met andere delen in de Bijbel.

Met wat de profeten ons doorgeven.

Aan wat in het Nieuwe Testament Jezus van Nazareth ons voorleeft en doorgeeft.

Het begint al in Exodus 20. Daar worden de 10 woorden, 10 regels voor een leven in vrede bekend gemaakt. Jezus zal straks die 10 woorden samenvatten.

We horen het iedere zondag in de kerkdienst: "Dien God bovenal en heb je naaste lief als jezelf".

Ik lees de Bijbel in dat perspectief en dan is de vrede heel dichtbij.

Ik moet nu denken aan het boek van Karen Armstrong, over religie en geweld in naam van God.

Er wordt immers heel vaak beweerd dat oorlogen vaak een religieuze achtergrond hebben. Daar lijkt het heel vaak op, maar onder de noemer religie gaat meestal de strijd om macht schuil, aldus de schijfster.

Ik ga het dichterbij zoeken. Is er sprake van vrede in onze persoonlijke situatie, in onze onderlinge relaties ? Hoe is dat binnen kerkelijke gemeenschappen ?

Hoe is het in onze eigen kerkelijke gemeenschap ?

Leven we in goede verstandhouding met elkaar ?

Zijn we in staat om meningsverschillen (die zullen we vaak tegenkomen) in goede harmonie te bespreken ? Zijn we open naar elkaar, en respecteren we dat er verschillend wordt gedacht over bepaalde zaken ?

Kunnen we het opbrengen om rekening te houden met wensen en ideeën van een minderheid ?

Of moeten de wensen van de meerderheid altijd voorrang krijgen ?

Zou het geen goede zaak zijn om als we als gemeente voor grote uitdagingen komen te staan, daar in goed overleg draagvlak voor te zoeken ?

Ook dat is immers een aspect van de **Vrede**.

We kunnen toch vaststellen dat we als plaatselijke gemeente verantwoordelijk zijn voor ons eigen functioneren.

Het kan toch niet zo zijn dat er bij onderling verschil van mening naar Utrecht wordt gekeken (P.K.N. bestuur) of met de kerkorde gezwaaid.

Hoe kan een gemeenschap met zoveel regels uit het verleden functioneren !

De plaatselijke situatie kan toch afwijkend van de landelijke zijn.

De kerkgemeenschappen staan voor grote uitdagingen.

De ledentallen, vooral hier in Europa, lopen terug.

Hoe gaan we er voor zorgen dat het Evangelie nog wordt doorgegeven, ook op Marken ?

Zoals u ongetwijfeld weet heeft de leiding van de landelijke Protestantse Kerk een voorzet gegeven om met z'n allen in gesprek te gaan.

Daarbij staat de deur open voor heel veel zaken.

Kunnen we het opbrengen om onze historisch gegroeide standpunten te verlaten ?

En minder te spreken tot, en meer te luisteren naar elkaar.

De relatie tot het Goddelijke loopt immers via de relatie van mens tot mens.

Zowel op het sociale vlak als op dat van de religie.

Laten we elkaar waardevol blijven vinden. We zijn immers allemaal unieke scheppingen.

Als we ons vredelievend en positief opstellen en ons licht laten schijnen dan zullen we zeker vruchten van onze inzet zien. Dan zal er Zegen op rusten.

Gerrit Visser.

**Voorbede**

1. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
2. Voor de koren op Marken, dat ze liederen mogen leren die bruikbaar zijn als wapenrusting Gods.
3. Wees hen nabij die langdurig verpleegd worden.
4. Voor de Stichting Mensen in Nood. Dat ze onvermoeibaar hulp blijven bieden.
5. Heer, leer ons ontdekken dat dankbaarheid aan U een eerste levensbehoefte is.
6. Help de "Gemeente Groei Groep" zodat de vrucht van de Geest niet onopgemerkt blijft.
7. Voor de wereldleiders en de plaatselijke overheden dat ze hun besluiten mogen staven aan Uw woord.

Ria Kaars

**Dagelijkse schriftlezingen**

zondag	1 november	Psalm 119:145-152
maandag	2 november	Numeri 3:1-16
dinsdag	3 november	Numeri 3:17-32
woensdag	4 november	Numeri 3:33-51
donderdag	5 november	Numeri 4:1-20
vrijdag	6 november	Numeri 4:21-33
zaterdag	7 november	Numeri 4:34-49

**Opbrengst collecten**

Zondag 25 oktober

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie

€ 225,80

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 169,60

**Giften**

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 20,= en € 10,=.  
Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

**Zieken.**

Eind vorige week is broeder Wim Schul, Zuiderzeeweg 54 met hartklachten opgenomen in het VU Medisch Centrum in Amsterdam. Hij zal daar enkele dagen verblijven voor verder onderzoek en behandeling.

We denken aan Wim en ook aan zijn vrouw Luitje, maar ook aan de gemeenteleden die thuis of elders met ziekte en zorgen te maken hebben. We dragen hen op in de gebeden van de gehele gemeente.

Kees Kersbergen

## COLLECTE 1 NOVEMBER KERK IN ACTIE BESTEMD VOOR DE VLUCHTELINGEN.

Kinderen verdrinken in de zee. Ouders lopen urenlang met hun gezin over de snelweg. Mannen smeken om brood achter een hek van prikkeldraad. Ze zijn op zoek naar een plek waar ze veilig zijn. Op weg naar een betere toekomst voor hen en hun kinderen.

De grens is bereikt. Al lang. Kerk in Actie ondersteunt al jaren gastvrije kerken en organisaties, die zich overal langs de vluchtroute en in conflictgebieden inzetten voor gevluchte, dakloze en ontheemde mensen. Samen vormen zij een krachtig netwerk van mensen die geloven in delen.

Wij vragen u om hen te steunen. Dankzij uw gift kunnen kerken vluchtelingen helpen met bijvoorbeeld voedsel, drinkwater, onderdak en babyspullen. Geloven in delen, het is juist nu nodig!

In kampen in Jordanië delen kerken bijvoorbeeld voedsel en tenten uit. In Syrië zorgen ze ervoor dat ontheemde kinderen toch naar school kunnen. In Griekenland zorgen kerken voor voedsel, drinkwater, tenten en sanitaire voorzieningen. En ook in Nederland bieden kerken praktische hulp.

Geef ook!

We roepen u op om stil te staan bij onze medemensen in nood.

Enkele voorbeelden:

- Een babypakket met o.a. luiers en lotiondoekjes kost **22 euro**.
- 30 voedselpakketten met o.a. sap en energierepen kost **240 euro**.
- Een tent waarin 20 mensen droog en veilig kunnen uitrusten kost **900 euro**.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie,  
Jolanda Zeeman

## WE GAAN WEER ZINGEN!!!

### ZANGMIDDAG ZONDAG 1 NOVEMBER 2015

Zondag 1 november aanstaande gaan we weer zingen. De zangmiddag zal grotendeels bestaan uit het samen zingen van liederen (een mix van opwekkingsliederen en liederen van Joh. de Heer).

De muzikale begeleiding zal deze keer verzorgd worden door  
**Walter & Nienke Maas en de Voor Anker Band.**

Graag willen wij u uitnodigen om naar deze zangmiddag te komen. De middag begint om 15.00 uur in de Patmoskerk en duurt tot ca. 16.00 uur. Het belooft een gezellige en muzikale bijeenkomst te worden!

Na afloop bieden wij u graag een kopje koffie aan om nog even gezellig na te kletsen.

Iedereen is van harte welkom, dus wij hopen u te zien!  
de Zendings- & Evangelisatiecommissie

## Kledingactie MENSEN IN NOOD 2015

Een aanhanger met bijna 4 ton aan kleding was de opbrengst van de kledingactie voor Mensen in Nood op Marken die dit jaar voor de 40<sup>ste</sup> keer werd gehouden. Alle mensen die aan de actie bijgedragen hebben en ook alle mensen die door posters en persberichten bekendheid wilden geven aan de actie willen we heel hartelijk bedanken.

Onze hartelijke dank ook aan de duivenvereniging D.V.S. die de kantine voor de 25<sup>ste</sup> keer ter beschikking stelde voor de kledingactie. Dankzij hun medewerking hadden we weer een prima actiecentrum.

Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd, energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen.

We waren erg blij met de vervoermiddelen en alle helpende handen van de opgekomen vrijwilligers. Dank aan jullie allen!!!!

Ook het weer hielp op deze oktoberochtend goed mee.

Dankzij de inzet van al die vrijwilligers was een groot karwei toch weer snel geklaard.

Zoals al eerder gemeld, gaat de opbrengst van de ingezamelde kleding dit najaar met name naar kwetsbare dorpen in Bangladesh om ze te leren zichzelf te beschermen tegen overstromingen. Er worden degelijke dijken aangelegd en er wordt een preventieproject opgezet dat de bevolking waarschuwt bij dreigende overstromingen. Dit is van levensbelang.

Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingactie allemaal doet, kan terecht op [www.samskledingactie.nl](http://www.samskledingactie.nl)

Wat ons betreft: **GRAAG TOT VOLGEND JAAR.**

En wilt u wat foto's zien van de kledingactie, dan verwijzen we u naar de website [www.MarkerNieuws.com](http://www.MarkerNieuws.com)

Nelie Springer-Zeeman  
Eef Visser

Hey Fellowshipers,

Vrijdagavond 30 oktober verwachten wij jullie weer. We hebben een mooi programma voor de komende weken samengesteld en we zijn benieuwd wat jullie daarvan vinden.

Als je wil weten hoe dat programma eruit ziet moet je toch echt komen want het programma hangt vanaf vrijdag in de Zonnewijzer.

Vanaf 19.55 uur ben je welkom en de mensen voor de bardienst verwachten we iets eerder. Kom op tijd en beleef weer een toffe avond.

Leiding Fellowship



**In herinnering aan Grietje van Altena-Boes, overleden 19 oktober 2015 in de leeftijd van 88 jaar.**

*"Een lachend gezicht verblijdt het hart, een goed bericht verkwikt het lichaam".*

Met een lach op haar gezicht zal Grietje Boes bij velen in herinnering blijven. Zo werd zij herdacht tijdens de afscheidsdienst en zo zal zij in de harten van velen voortleven.

Het was een genoegen bij haar op bezoek te gaan en dan komt de bovenstaande tekst al direct in beeld. Mensen die bij haar op bezoek gingen werden blij van haar lach en als er dan iets te melden was dan genoot zij daarvan. Om ook hier bij de tekst te blijven, dan verkwikte dat haar lichaam.

Wordt de tekst hiermee dan te plat uitgelegd? Nu dat lijkt mij niet, spreuken spreken voor zich en zijn niet bedoeld als cryptogram voor gevorderde Bijbelkenners. Wellicht was dát het waarom Grietje Boes zoveel met het spreukenboek had. De eenvoud van het taalgebruik en de directe toepasbaarheid op het leven van elke dag. Zou de wijze koning Salomo dat ook niet op het oog hebben gehad toen hij deze spreuken overdacht?

Een ander woord wat van toepassing was op Grietje Boes, is het ombevangen op weg gaan waarover de dichter van psalm 84 schreef. Zo is zij haar weg door het leven gegaan en zo ging zij haar einde op aarde tegemoet.

Onbevangen, dus niet bevreesd, waren haar laatste woorden tegen haar gezin: Tot ziens.

Zo ging zij heen zoals zij had geleefd, in vertrouwen op God. Daar heeft zij mij meerdere malen van verteld. Blijmoedig geloofde en vertrouwde zij en daarmee ging zij haar eigen gang. De keuze van liederen voor de afscheidsdienst hebben daar iets van laten zien. Jezus was de vaste Rots van haar behoud en daarom wilde zij God loven met diepst ontzag.

In geloof en vertrouwen op die God, die ook haar bij het naderen van de dood volkomen uitkomst zou geven, brachten wij haar naar haar laatste rustplaats.

Kees Kersbergen

Marken

19-10-2015

Als je in een heel lang leven.  
Liefde en warmte hebt gegeven.  
Als je in tijden van verdriet.  
Toch nog naar de zonzijde ziet.  
Als je een goed voorbeeld geeft.  
Heb je niet voor niets geleefd.

Toch nog onverwacht is onze zuster en schoonzuster overleden

Grietje Boes Cd.

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Fam. Boes

Het levenspad is afgelopen,  
de grens bereikt met laatste kracht.  
De hemel gaat nu voor haar open,  
ze is voor eeuwig thuis gebracht.

Altijd zullen we aan je denken, we wilden je nog niet kwijt.  
Wat tussen ons gegroeid is, trotseert de eeuwigheid.

Wij hebben afscheid moeten nemen van mijn lieve schoonzuster en onze peet

## Grietje van Altena-Boes

Griet, we zullen je missen.

We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.

N.Boes de Groot  
en kinderen

---

Een gezellig en betrokken mens is overleden.

Onze oude buurvrouw Griet Boes.

Wij hebben als "oude" burens uit de "steeg" mooie herinneringen aan haar.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie  
veel sterkte met dit verlies.

Lijsje en Jaap

A.T. en Sijmon

Bernice en Richard

Dirk

Gerda en Eric.

---

De bomen komen uit de grond  
en uit hun stam de twijgen.  
En iedereen vindt het heel gewoon  
dat zij weer bladeren krijgen.  
We zien ze vallen naar de grond  
en dan opnieuw weer groeien.  
Zo heeft de aarde ons geleerd  
dat al wat sterft zal bloeien.



Toch nog onverwachts is overleden onze peet Griet.  
Wij wensen Geertje en Bernhard, Pietertje en Jan,  
klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.

Neven en nichten familie Boes





**Wegens een overweldigende stilte na mijn oproep voor de Bijbelquiz wil ik u hierbij nogmaals van harte uitnodigen om hier aan mee te doen !! Of kwam dat omdat er geen inschrijfformulier bij was? Je hoeft echt niet alles te weten maar meer mensen weten nog altijd meer dan een! Bovendien is het leerzaam en gezellig!**

### **INSCHRIJFFORMULIER VOOR BIJBELQUIZ**

Met behulp van dit inschrijfformulier kunt u zich aanmelden voor de bijbelquiz.

Datum:	dinsdag 10 november 2015
Locatie:	Purmerend, De Schuilplaats, Rivierenlaan 283
Aanvang:	19.30 u.

Naam team:

Plaats:

Contactpersoon:

Tel. nr. contactpersoon:

E-mail contactpersoon:

Teamleden:

	<b>Naam</b>
1	
2	
3	
4	
5	

**N.B.** Graag zelf zorgen voor pennen!

Wilt u dit formulier uiterlijk 1 november 2015 (maar bij voorkeur eerder) mailen naar:

Contactpersoon NBG: Anneke Commandeur: [annekecomkroes@gmail.com](mailto:annekecomkroes@gmail.com)  
(In de bus gooien mag natuurlijk ook: Buurterstraat 41)

Beste Markers,

De collecte voor de Brandwondenstichting heeft dit jaar € 635,71 opgebracht!  
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen en natuurlijk vooral de collectanten, bedankt!

Namens de Nederlandse Brandwonden Stichting, collecte Marken  
Tanja Klok

---

Lieve Gemeenteleden,

Ontzettend bedankt voor alle kaarten, giften en  
cadeaus die we voor onze bruiloft hebben gekregen.  
Leuk dat nog zoveel mensen zelfs naar Den Helder  
zijn gekomen, om de bruiloft mee te maken.  
Heel bijzonder om te merken hoeveel mensen aan  
ons hebben gedacht en hebben meegeleefd.  
Bedankt voor alle betrokkenheid.



Zegen en hartelijke groeten,  
Simeon & Nienke Derksen

---

Wij willen iedereen bedanken voor de vele felicitaties, berichtjes, kaarten en andere attenties die wij  
kregen na de geboorte van onze kleindochter Senna Eliphia van der Veen.

Dirk en Lia Visser

Iedereen hartelijk bedankt voor alle felicitaties en attenties die wij kregen na de geboorte van onze  
dochter Senna Eliphia van der Veen. Het was overweldigend!!

Arthur van der Veen en Rosanne Visser



Op mijn teentjes staar ik  
over het randje van de wieg.  
Dag klein broertje,  
ik vind je lief!

Daar lig je dan,  
één dag oud.  
Zo nieuw  
en toch al zo vertrouwd!

## Noud Fedde de Groot

is geboren op 20 oktober 2015 en weegt 3540 gram.

Wil je onze Noud komen bekijken,  
dan kun je ons op 0299-742201 bereiken.

Grote zus Gemma en  
trotse ouders Dominique en Jessica  
IJsselmeerweg 44, 1156 DC Marken

EMART

From  Holland

Visser Family  
 35/156 Muban Ladawan soi 7/14  
 Srinakarin Road Soi Sridan 14  
 Samut Prakan 10540  
 Bangkok  
 Thailand

Tel: +66 830103062

*Hier is Vier!*

Trots, dankbaar en blij zijn we met de geboorte  
 van onze zoon en broertje  
*We are overjoyed with the safe arrival  
 of our son and little brother*

## Benjamin Dirk Cornelis

Hij is geboren op 22 oktober 2015 om 14:55  
 weegt 3630 gram en is 53 cm lang

Zoon van Johannes Visser en Tamar Kes  
 Broertje van Carmen, Thirza en Esther

drie grote zussen op een rij  
 hebben eindelijk hun broertje erbij  
 we hebben met smart op jou gewacht  
 en met elkaar jouw naam bedacht  
 welkom in ons gezin  
 lieve, mooie Benjamin

### **Wetenswaardigheden uit Israël** (Ontwikkelingen bij Gods volk)

- Israël was blij dat de EU een besluit van december 2014 heeft herzien, zodat Hamas toch op de lijst van terroristische organisaties blijft staan
- Eind april was er in de regio Sderot voor het eerst in maanden weer raketalarm. De beschieting lijkt een gevolg te zijn van interne ruzies tussen de in de Gazastrook heersende Hamas en andere islamitische groepen.
- Een in Israël gedetineerde Palestijn heeft zijn doctoraal behaald in het vak Israël studies. Palestijnse gevangenen mogen aan Israëls Open University academische titels halen.
- Het Amerikaanse Congres wil iets aan de boycot tegen Israël doen en er niet alleen in de VS, maar ook in de rest van de wereld een eind aan maken.
- In Israël leven nog 189.000 overlevenden van de Holocaust. Hun gemiddelde leeftijd bedraagt iets meer dan 83 jaar. Rond een kwart van hen moet met een inkomen onder de armoedegrens zien rond te komen.
- Op de wereldolympiade van de chocolatiers in Londen won de chocoladebonbon Zatar van Ika Cohen uit Tel Aviv van 950 concurrenten en ontving in zijn categorie een gouden medaille.
- Voor de traditionele priesterzegen in de week van het Pesach feest kwamen er dit jaar 75.000 Joden naar de Klaagmuur, uit wier achternaam blijkt dat hun voorouders in de antieke oudheid als priesters in de tempel hebben gediend.
- Men verbindt het woord marathon wel met Griekenland, maar al in de Bijbel vinden we een schildering van zo'n lange wedloop. In 1 Samuël 4:12 staat: "Toen snelde er een Benjaminit uit de gevechtlijn, en deze kwam diezelfde dag nog in Silo..." Interessant genoeg komt de afstand van Even Ezer (het huidige Rosh HaAyin) naar Silo, waar de man het bericht van het einde van de oorlog tussen Israëlieten en Filistijnen naar toe bracht, overeen met de tegenwoordig nog steeds gelopen marathonaafstand. Deze lente vond er op dit traject voor het eerst weer een marathon plaats.
- De Turkse regering heeft op kosten van de staat de grote synagoge van Erdine in het westen van het land laten restaureren. De investering van 2,3 miljoen euro in deze synagoge, die ooit een gemeenschap van 20.000 leden als Godshuis diende, is ongetwijfeld een prestige- of alibi-project, omdat er nauwelijks nog Joden in de stad leven.
- Archeologische opgravingen in de regio Tel Aviv hebben een sensatie aan het licht gebracht : in deze regio brouwde en dronk men 5000 jaar geleden al bier
- Tamar Paz-Elizur van het Weizmann Instituut in Rehovot werkt aan de ontwikkeling van een bloedtest voor de vroege herkenning van longkanker. Hierdoor moet een diagnose al mogelijk zijn voordat er op een röntgenfoto iets te zien is. De eerste test verliepen veelbelovend.
- Het pas opgerichte Israëlische bedrijf DeepOptics heeft ertoe kunnen bijdragen dat we spoedig scherper kunnen zien. Veel dragers van multifocale brillen hebben problemen om de juiste kijkhoogte te vinden. De ontwikkelde elektronische lenzen zorgen daar volautomatisch voor, zoals het bedrijf onlangs voor een vakkundig publiek toonde.

Jan C. Commandeur

**Gemeenteleden die buiten Marken verblijven****"Sherpa"**, Berkelstraat 17-29, Zandheuwelweg 3744 NA Baarn: hr S. Kes,**"Prinses" Marijkehof 40 A**, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes**"Reygersdaal"**, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit**Verpleeghuis "Gouwzee"**, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. De Dijk: hr. S. Peereboom

Afd. De Dijk: mw. T. Commandeur-de Waart kamer 20

Afd. De Mariahof: hr. Kl. Zeeman kamer 1.7

**Chr. Leefgemeenschap "Groot Schuylenburg"**, De Voorwaarts 61, 7325 AA Apeldoorn

Pav. Hulst : mw. L. Roos

**Zeevangstraat 2**, 1441 WZ Purmerend: hr. J. W. Visser**Oranjefontein 35**, 1448 RJ Purmerend: hr. K. C. Kaars**Zorgcentrum "Swaensborch"**, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 104: mw G.v. Altena-Schouten

Kamer 107: hr. J.Zondervan

Kamer 114: mw. L.Boes de Groot

Kamer 116: hr. J. Schouten

Kamer 127: mw. G. Zeeman

Kamer 133: mw. A. Vlasbloem

Kamer 203: hr. A. Zondervan

Kamer 207: hr. P.Dorland

Kamer 211: mw. L. de Waart-Stoker

Kamer 228: hr en mw J.Vlasbloem-Visser

Kamer 237: mw A.Stoker-Commandeur

Kamer 309: mw. M. Moenis-Kes

Kamer 322: mw T.Schipper-Visser

Kamer 323: hr P.Teerhuis

Kamer 324: mw G.v Altena-Zondervan

Kamer 330: mw. M. Visser-van Altena

Kamer 336: mw. N. de Waart-Teerhuis

**Zorgcentrum "de Meermin"**, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 316: mw. L.Zeeman-Zeeman

**Verpleeghuis Novawhere** Prof.mr P.J.Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend

Afd. 1 Kamer 119 : mw J.de Groot-Visser

Afd 2 Kamer 260 : mw G.Kaars-Appel

**Zorgcentrum Molentocht**, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd: Lindenhof 1: hr. C.Jansen

**Verpleeghuis Villa Sweelinckhof**, Sweelinckhof 1, 1687 BV Wognum

Afd Villa C1: hr. J. Appel

**Verpleeghuis lindendaal**, Koepoortseweg 35, 1624 AB Hoorn

Afd. Roos Kamer 148: mw. L Boneveld- Boes