

Protestants Marken



Jaargang 9 nummer : 45

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 november 2015

Kerkdienst voor : zondag 8 november 2015

10.00 uur **Grote Kerk**
 Ds. H. Dekker

Organist: Hans Jütte

Koster(s) J.P. van Altena en K. Visser

Schoollied: Lied 718

Schoollied lezen: Larissa Pronk

Crèche: Neeltje Anita Schipper en Gréthe van Belzen

Kindernevendienst: Nathanja Moenis en Marieke Schipper

De eerste collecte is bestemd voor:
Evangelische Zending Brazilië.

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	8 november	Psalm 146
maandag	9 november	Numeri 5:1-10
dinsdag	10 november	Numeri 5:11-31
woensdag	11 november	Psalm 119:153-160
donderdag	12 november	Marcus 12:13-17
vrijdag	13 november	Marcus 12:18-27
zaterdag	14 november	Marcus 12:28-34

Meditatie.

Lezen: Psalm 37.

Als christenen zijn wij gewend de Psalmen uit het Oude Testament te lezen met het oog op Christus. Prof. Dr. A.A. van Ruler noemde het N.T. slechts een verklarend woordenboek bij het O.T. Maar de Joden lezen de Psalmen zo niet, zoals we wel begrijpen zullen. De Joden lezen de Psalm die wij overdenken in samenhang met Genesis 45. En het is best een mooie oefening in Bijbellezen als je deze of volgende week beide Bijbelgedeelten eens doorneemt na de maaltijd, of als dagsluiting voor jezelf, om te ontdekken hoe die samenhang er dan uitziet. Genesis 45 bepaald ons bij Jozef. En de beker van Jozef. Want die was in de korenzak van jongste broer Benjamin aangetroffen. De beker was in Egypte het symbool van het levenslot van de eigenaar. En zo mochten die broers zich haarscherp herinneren, ook al hadden ze de beker niet gestolen, dat ze zich wel meester hadden gemaakt van een leven. En dan zijn opeens in Genesis 45 de bordjes verhangen, als ik het zo huiselijk mag zeggen. De weerloze Jozef van toen is nu de machtige onderkoning van Egypte. De broers staan als de grote verliezers te kijk.

Zo vergaat het, wil Psalm 37 ons leren, mensen die nergens rekening mee houden, die zich van God noch gebod ook maar iets aantrekken. Ze kunnen misschien een tijdlang ongestoord hun gang gaan, of zelfs successen boeken. Niettemin: ze vallen een keer door de mand. Het gaat onherroepelijk een keer mis. Onze recente geschiedenis heeft daarvan sprekende voorbeelden opgeleverd, naar ik meen. Denk maar aan het einde van Hitler, van verschillende dictators. En ook het huidige terrorisme zal de toekomst niet hebben met al zijn gruweldaden. Het 10^e vers van deze Psalm verwoordt het zeer treffend. Kijk maar eens in je Bijbel. "Zij die in deze wereld machteloos staan tegenover machtige tegenstanders, hebben een toekomst die hen nooit de echte verliezers doet worden", schreef de inmiddels overleden dr. P.A.

Elderenbosch. En ik moet er nog vaak aan denken in deze tijd waarin zoveel machteloosheid aan het licht komt. Of, om het met de woorden van deze Psalm te zeggen: wie vredelievend zijn, hebben toekomst (vs.37). En dan mag ik de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament, waar Jezus in de Bergrede zegt: 'gelukkig de vredestiters, want ze zullen kinderen van God genoemd worden'.

Het is die vrede waarover straks de engelen gaan zingen in de kerstnacht. Aan het eind van deze maand begint de Adventstijd. Tijd van verwachting, van uitzien naar de Vrededorst.

Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Wees hen nabij die langdurig verpleegd worden.
2. Voor de Stichting Mensen in Nood. Dat ze onvermoeibaar hulp blijven bieden.
3. Heer, leer ons ontdekken dat dankbaarheid aan U een eerste levensbehoefte is.
4. Help de "Gemeente Groei Groep" zodat de vrucht van de Geest niet onopgemerkt blijft.
5. Voor de wereldleiders en de plaatselijke overheden dat ze hun besluiten mogen staven aan Uw woord.
6. Wil aanwezig zijn bij onze tieners. Help de leiding van "Fellowship" Uw liefde voor de wereld en voor hen persoonlijk te tonen.
7. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 1 november

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie, Vluchtelingen

€ 396,27

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 260,91

Giften

Op rekening is ontvangen een gift voor de kerk van Eur 250,=.
Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

Ik voel nog jou handen in mijn handen.
Ik voel nog jou lippen op mijn mond.
Maar de rust die ik kon vinden,
enkel en alleen bij jou vond.
We hebben Goddank veel samen gedaan,
maar jou tijd was om ik moest je laten gaan.
Nu na zoveel jaren later,
sta ik vaak bij je foto te praten.
Ik mis je elke dag.

Koster Jan Blijleven

Zondag hopen we elkaar té ontmoeten in de Grote Kerk. Deze zondag en ook volgende week zondag willen we lezen in de brief aan de Efeziërs. De Schriftlezingen zijn: Matteüs 6: 5-8 en Efeziërs 3. We zingen de volgende liederen: 65: 1, 2, 718, 912, 904: 1, 2, 904: 3, 4, 5, 899, 95:1, 3. Een fijne zondag gewenst.

Zieken. Zr. G. Kaars-Appel (Novawhere) ondergaat deze week een operatie in het Waterlandziekenhuis. Br. D. Schipper, Kets 33B moest opgenomen worden in Novawhere. En dat is uiteraard een heel ingrijpend gebeuren voor hem, maar ook voor zijn gezin. Ook denken we aan de zieken thuis en aan allen die langdurig elders verpleegd worden.

Synodevergadering Volgende week donderdag en vrijdag komt de synode van onze kerk in vergadering bijeen. Voorafgaande aan deze vergadering is er al veel geschreven, gediscussieerd e.d. Maar laten we vooral niet vergeten om te bidden dat de afgevaardigden naar de synode en dat het moderamen van onze synode wijsheid van Hogerhand mogen ontvangen over de toekomst van onze kerk. Want dat lijkt me het meest noodzakelijk. Wij komen er niet met enige restauratie van de kerk, of met het opleuken van kerkdiensten. We zullen tot onszelf moeten inkeren, in oprecht berouw over datgene wat we hebben laten versloffen in ons leven. En raak ik dan de kern niet? Ja, vroeger dominee, toen gingen we iedere week naar de kerk. Maar nu niet meer? Hoezo niet? Met andere woorden: ik hoop toch zó van harte, dat vanuit de synodevergadering de weg van bekering gewezen wordt. De weg van herstel van de kerk begint namelijk bij inkeer. Het begint bij het opnieuw ontdekken wat God van ons vraagt. Wij moeten m. i. af van alle hypes, alle modes en trends en grillen. Die leiden alleen maar af van waar het werkelijk om gaat. Nee, ik bedoel niet dat we ons moeten terug trekken in traditionalisme, want ook dat kan de weg van de kerk niet zijn. Er is een verandering van denken nodig. En die verandering is nog veel moeilijker dan een paar aanpassingen in de liturgie of in de manier waarop we gemeente willen zijn. De PKN valt naar mijn inzicht niet te redden met enige "cosmetische" ingrepen (hoog liturgisch of juist evangelisch), of met pioniersplekken en doelgroep gemeenten. Het gaat om herstel van binnenuit. Om dát herstel bid ik vurig in de komende week en tijdens de vergadering van onze synode.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

De diaconie collecteert deze week voor de Evangelische Zending voor Brazilië. Onderstaand een uitleg over dit project door Trijntje Jacoba Boes.

Deze week wordt er net als vorig jaar gecollecteerd voor de Evangelische Zending Brazilië. De BEM ESTAR DO MENO (BEM) houdt zich bezig met het opvangen van kansarme kinderen in het binnenland van Brazilië. In een gebied zo groot als de provincie Utrecht zijn er reeds 15 gemeentes gesticht en worden er in de verschillende creches dagelijks ruim 1.200 kinderen voorzien van voedsel, onderwijs en wordt er verteld over hetgeen Jezus voor hen heeft gedaan! God heeft het werk geweldig gezegend waardoor er vele mensen tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus.

Stop seksueel geweld

Al voor het derde jaar werd er onlangs een mars gelopen door kinderen en tieners van de projecten van de zending, samen met de kinderen en tieners van de basisscholen uit het dorp, onder leiding van hun leidsters en leerkrachten met de leus: Het misbruik van kinderen moet stoppen!

Een grote groep kinderen en tieners liepen in de nauwe straten van Rio Vermelho met spandoeken met leuzen als "Seksueel misbruik van kinderen is een misdaad. Doe aangifte!", "Bescherm onze kinderen en tieners tegen seksueel geweld!", "Bescherm de kinderen, zij zijn de toekomst van ons land".

De evangelische zending Brazilië doet dus meer dan alleen opvang ze gaan ook de straat op om voornamelijk kinderen te helpen, zodat ze een goede toekomst kunnen krijgen en zo ook de volgende generaties.

Wil je iets doen aan de schrijnende gevallen die ook in Brazilië nog volop voorkomen, dan kun je een kind financieel adopteren of de kindercentra steunen voor € 25 per maand.

Wil je het iets kleiner aanpakken, dat kan al vanaf € 5 per maand met de "Geef-me-de-vijf" actie.

Naast de collecte of maandelijkse steun kunt u ook giften storten op:

Bankrekening nr: NL86ABNA0482421819

t.n.v. St. Evangelische Zending Brazilië

Postbus 1

9500 AA Stadskanaal.

Giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

De EZB is door de belastingdienst erkend als ANBI.

Wilt u de Stichting testamentair gedenken, dan is de tenaamstelling:

Stichting Evangelische Zending Brazilië gevestigd te Stadskanaal.

De Stichting bezit rechtspersoonlijkheid en is ingeschreven onder nr. 41014047

bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland.

Ik beveel dit project zeer aan en hoop op een warme bijdrage.

Trijntje Jacoba Boes

NBG introduceert bijbelblad Alef op Bijbelfestival

Op het Bijbelfestival in DeFabrique in Utrecht introduceerde het Nederlands Bijbelgenootschap een nieuw Bijbelblad voor kinderen van 7 tot 12 jaar: Alef

Met *Alef* kunnen kinderen nu zelf de wereld van de Bijbel ontdekken. Het blad staat boordevol puzzels, weetjes, spannende bijbelverhalen, quizzes en spelletjes. 'Alef' is de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, de taal van het Oude Testament. Alef is ook het figuurtje dat je in het hele blad terug kunt vinden.

Uit diverse kinderpanels van het NBG bleek dat kinderen op een leuke en interessante manier bezig willen zijn met de Bijbel. Ook ouders vertelden dat zij het belangrijk vinden dat hun kinderen ontdekken dat de Bijbel ook voor hen interessant is. Met *Alef* wil het NBG de Bijbel op een vrolijke manier toegankelijk maken voor kinderen.

De redactie van Alef bestaat uit mensen met kennis op het gebied van de Bijbel, bijbelwetenschap en kinderpedagogiek. Het blad houdt rekening met de verschillende (leer)voorkeuren van kinderen.

Alef verschijnt tien keer per jaar voor € 15,00. Een proefexemplaar en ook het kerstnummer van Alef zijn gratis te bestellen op www.bijbelgenootschap.nl/alef. Alef wordt mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van leden en donateurs van het Nederlands Bijbelgenootschap

Arabische bijbels voor Syrische vluchtelingen

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt 5.000 Arabische bijbels ter beschikking aan christelijke Syrische vluchtelingen in Nederland. Kerken, hulporganisaties en particulieren kunnen deze bijbels gratis bestellen en uitdelen.

'Veel christelijke vluchtelingen uit Syrië zijn alles kwijtgeraakt, ook hun bijbel', zegt Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het NBG. 'Als bijbelgenootschap willen we deze mensen helpen met een bijbel in hun eigen taal, het Arabisch. Juist deze bijbels van 'thuis' geven mensen hoop en houvast. In Nederland zijn complete Arabische bijbels nauwelijks beschikbaar. Daarom importeren we nu bijbels uit Libanon, met hulp van het Libanees Bijbelgenootschap.'

Lokale initiatieven ondersteunen

Veel Nederlandse kerken en organisaties bieden hulp aan vluchtelingen. Het NBG ondersteunt deze lokale initiatieven met het importeren van Arabische bijbels, bedoeld om uit te delen aan wie er graag een wil. Iedereen kan namens kerken of christelijke organisaties gratis bijbels bestellen via www.bijbelgenootschap.nl/syrischevluchtelingen. Hier kun je ook financieel bijdragen aan dit project.

Bijbel in de eigen taal

'Als bijbelgenootschappen wereldwijd willen we dat iedereen een betrouwbare bijbel in zijn of haar eigen taal heeft. Daarom geven we aan Syrische vluchtelingen voor hen vertrouwde Arabische vertalingen. Ook kan er een kleine selectie kinderbijbels worden besteld', aldus Buitenwerf.

Anneke Commandeur, contactpersoon NBG

Uitnodiging aan alle gemeenteleden

Gemeentevergadering op 24 november 2015 in de hal van de Patmoskerk

Aanvang 20.00 uur

Agenda

1. Opening
2. Verslag gemeentevergadering 12 november 2014
3. Jaarverslag 2014
4. Beleidsplan 2016 - 2020
5. Verkiezing ambtsdragers
6. Jeugdwerk
7. Pauze
8. Kerkrentmeesters
 - Jaarrekening 2014
 - Begroting 2016
9. Diaconie
 - Jaarrekening 2014
 - Begroting 2016
10. Zendingscommissie
 - Financieel verslag 2014
11. Verslag kascontrole commissie
12. Rondvraag
13. Sluiting

NB

In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de stukken voor de vergadering vanwege de omvang niet via het kerkblad worden verspreid. De stukken kunnen worden opgehaald na de dienst op 8 november in de Grote Kerk, en op 15 november in de Patmoskerk. Ook zullen de stukken beschikbaar zijn op de website: www.protestantsmarken.nl.

Tijdens de zangdienst van afgelopen zondag is dit gedicht voorgedragen, ook de andere gedichten komen in de kerkbode te staan.

Gedicht "De weg " van Hans Cieremans.

Mag ik u misschien iets vragen,
want ik raak de weg steeds kwijt?
't Lijkt wel of ik met mijn wagen
steeds dezelfde rondjes rijd.
Want ik zoek: 'De Weg tot Leven',
ik ben fout naar hier gestuurd.
Kunt u mij de richting geven?
Want het is toch in de buurt?"

"O, u bent verkeerd gereden,
nou dat is een heel gedoe.
deze wijk heet : 'Het Verleden',
u moet naar: 'De Toekomst' toe.
Neem de 'Keerpunt van het Leven',
kijk dat ligt hier achter mij.
'Tegenslagen' nummer zeven
rijdt u maar gewoon voorbij.

Dan komt u bij een rotonde,
Kies het bordje: 'Volg de Heer'.
Mis het niet, want dat is zonde.
Het is er razend druk verkeer.
U komt op 'De Weg tot Leven'
soms heel lang, of soms heel kort
Ieder wordt zijn deel gegeven.
't Eindigt bij 'De Hemelpoort'."

"Dank u wel, daar moet ik wezen
'Hemelpoort', bij 't 'Grote Licht'.
Eerst dacht ik met angst en vrezen:
"k Ben te laat, 'De Poort' is dicht.
Maar nu mag ik blijven hopen,
al ben ik maar net op tijd:
'De Hemelpoort' staat altijd open
Als je de 'Goede Weg' maar rijdt."