

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer : 46

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 november 2015

Kerkdienst zondag 15 november 2015

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker - Doopdienst
Organist:	Dirk Kes
Kosters:	J. Zeeman en K.D. Zondervan
Schoollied:	Lied 704
Schoollied lezen:	Esmee Springer
Crèche:	Diana Stoker en Melanie Visser
Kindernevendienst:	J. Visser-de Groot

De eerste collecte is bestemd voor:
Ronoylion

De tweede collecte is bestemd voor
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	15 november	Marcus 12: 35-44
Maandag	16 november	Jozua 23: 1-16
Dinsdag	17 november	Jozua 24: 1-13
Woensdag	18 november	Jozua 24: 14-28
Donderdag	19 november	Jozua 24: 29-33
Vrijdag	20 november	Psalm 119: 161-168
Zaterdag	21 november	Sefanja 1: 1-13

Volg mij,....

Jezus roept sommige van zijn leerlingen persoonlijk door ze te zeggen : "Volg mij". Ze lieten meteen alles uit hun handen vallen en volgden hem. Dat gebeurde bij Simon en Andreas en bij Jacobus en Johannes. Stel je voor dat je bij de KNRM bezig bent met onderhoud aan de reddingboot en er komt iemand langs die je bezig ziet en zegt ik heb iets veel beters voor jou in gedachten , : "Kom volg mij".

De eerste reactie zou toch wezen: "Hé , waar kom jij vandaan , je bent niet erg lekker".

In het evangelie wordt echter beschreven dat degenen die door Jezus werden aangesproken hem "direct "volgden. Zeker de hierboven genoemden, die toch hun bedrijf achterlieten zonder er eerst een regeling voor te treffen.

Anderen die naar hem toekwamen met de intentie om hem te volgen werden nogal hard gewezen op de gevolgen en voorwaarden van de navolging: "De vossen hebben holen maar als je mij volgt is er geen plek om te rusten, en , op de opmerking : "Sta mij toe om eerst mijn vader te begraven" , zegt Jezus : "Volg mij en laat de doden de doden begraven". Ofwel neem het besluit om mij te volgen en zoek geen uitvluchten.

De oproep van Jezus : "Volg mij " is een zeer persoonlijke oproep en ook bedoeld voor degene waaraan de oproep is gericht. Dit komt tot uiting in Johannes 21: 20-22 , waar Petrus aan Jezus vraagt wat er met Johannes gaat gebeuren. Jezus zegt dan : "Dat is niet jouw zaak Petrus , maar jij, jij moet mij volgen".

De oproep van Jezus om hem te volgen is zeer persoonlijke en ook de invulling van het volgen is zeer persoonlijk, maar de oproep is wel aan ons allemaal gericht.

In de afgelopen weken is in de meditatie een aantal keren het "Volg mij" ter sprake geweest : nl . in de meditatie over Sint Franciscus en de meditatie over het volgen van Jezus, zoals beschreven in de evangeliën (en niet zozeer in de theologische verklaringen over de evangeliën).

In beide wordt aangegeven dat het "Volg mij "in deze tijd voor ieder een eigen invulling moet krijgen. Maar welke invulling?

Afgelopen herfstvakantie zijn wij een dag naar de najaarsconventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland geweest. Daar werd in de ochtend een voordracht gehouden door Rikko Voorberg (vrijgemaakt gereformeerd (VG) theoloog) waarin het zoeken naar de inhoud van zijn "Volg mij" centraal stond.

Deze Rikko Voorberg is geboren in een VG dominees gezin, heeft alle scholing inclusief theologie gekregen op vrijgemaakte instituten (universiteit inclusief in Kampen).

Tegen het eind van zijn theologiestudie begon hij eraan te twijfelen of predikant worden in de eigen richting wel de juiste keuze zou zijn.

Hij voelde zich door opvoeding, opleiding en omgeving ingeklemd als in een kist.

Aan de bovenkant van de kist zit God, aan de beide zijden de bijbel (kaft tot kaft) en de belijdenis als uitleg van de bijbel en aan de voor en achterkant , familie, ouders en de gemeente, en als bodem hijzelf met zijn geloof en opvoeding.

Van hem werd verwacht dat hij in de sporen van zijn vader zou treden en predikant zou worden, maar hij twijfelde en zocht naar zijn persoonlijke invulling van de oproep van Jezus "Volg mij..." .

Hij experimenteerde tegen het eind van zijn studie met het maken van theater ,gebruikmakend van elementen van het geloof en kreeg daarmee contact met seculiere groepen die geïnteresseerd raakten in de samenwerking met hem.

Omdat hij onzeker was over de richting die hij insloeg, legde hij zijn experimenten voor aan zijn studentenpastor in Kampen. Deze gaf hem na een aantal de gesprekken de raad: "Doe wat je moet doen vanuit je hart en overtuiging en vergeet structuur en vorm, dat zal zich later vanzelf aandienen".

Zijn invulling van het "Volg mij" bestaat uit het vanuit het evangelie leiden van een niet traditionele "plantkerk" in Amsterdam West en meewerken met theatergroepen waarin het evangelie op niet traditionele manier wordt uitgedragen.

"Volg mij", wat houdt dat in voor mij en U en jou? Wat is de invulling en hoe kom ik daar achter?

Het voorbeeld van Rikko Voorberg is eigentijds en radicaal. Het veilige leven van een VG predikant in een pastorie inruilen voor een financieel nogal riskant theaterleven en een soort ZZP baan in een plantkerk. Hij kwam erachter door gesprekken met zijn pastor en persoonlijk geloof.

Niet voor ieder van ons hoeft het zo dramatisch te zijn, maar ik denk wel dat in bijbellezing en gebed nadenken over wat voor u en voor mij het volgen van Jezus zou kunnen inhouden belangrijk is voor onszelf en voor onze gemeente.

Cees Visser

Voorbede

1. Heer, leer ons ontdekken dat dankbaarheid aan U een eerste levensbehoefte is.
2. Help de "Gemeente Groei Groep" zodat de vrucht van de Geest niet onopgemerkt blijft.
3. Voor de wereldleiders en de plaatselijke overheden dat ze hun besluiten mogen staven aan Uw woord.
4. Wil aanwezig zijn bij onze tieners. Help de leiding van "Fellowship" Uw liefde voor de wereld en voor hen persoonlijk te tonen.
5. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
6. Voor de Filipijnse boeren, bescherm hen bij het uitoefenen van hun beroep.
7. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Woensdag 4 november – Dankstond voor Gewas en Arbeid	
De eerste collecte bestemd voor de Zending	€ 93,30
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 74,10
Zondag 8 november	
De eerste collecte bestemd voor Evangelische Zending Brazilië	€ 211,05
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 162,70

Zondag zal de H. Doop bediend worden aan Julian Daniël Teeuwen. Feest in de kerk dus.

Laat je kinderen en/of kleinkinderen er getuigen van zijn alsjeblieft! We lezen in deze dienst: Efeziërs 4: 17-24 en zingen de volgende liederen: 354, 704, 340 B, 781: 1, 3, 87: 3, 348: 7, 8, 9, 361: 1, 3, 5, 17: 2, 7, Gz. 110 (NH bundel 1938): 1, 6, Joh. de Heer 330: 1, 3, 4. Van harte een fijne zondag gewenst!

Catechese. De catechisanten verwelkomen we graag zondagmiddag om 16.00 uur in gebouw Hoogh. Beloofd is beloofd, is het thema van deze catechisatie les.

Wij gedenken. Zondag 8 november jl. overleed geheel onverwacht in de leeftijd van 87 jr. zr. Geertje Zeeman, Swaensborch 127. Donderdag 12 november om 14.00 uur is haar begrafenis op de alg. begraafplaats, hier op Marken. Voorafgaande komen we met de naaste familie samen op Buurterstraat 6. Daar ligt ze opgebaard in deze dagen van afscheid nemen. En hoe warm en liefdevol is dat! Het gezin van haar broer speelde een belangrijke rol in haar leven van alleengaande. Zus (zoals ze genoemd werd) was immers vaak de spreekbuis voor de kinderen van broer Dirk en schoonzus Gerda. En dat begrijpen we wel. Nu staat ze op hetzelfde plekje waar nog maar zo kort geleden Gerda opgebaard stond. En we denken aan Dirk, die opnieuw afscheid moet nemen van iemand die hem zo dierbaar was. De laatste jaren verduisterde haar geest meer en meer en was opname in Swaensborch noodzakelijk, omdat ze niet meer goed voor zichzelf kon zorgen in haar huisje op de IJsselmeerweg. Toen ze nog helder van geest was gaf ze aan één van haar nichtjes haar instructies over wie er een rouwkaart moest krijgen als ze er niet meer zou zijn. En dat Bijbelverhaal over Jairus moest gelezen worden die op zo'n wonderlijke manier zijn dochtertje terugkreeg. Met die wens liet ze tot in het diepst van haar ziel kijken, hoe erg ze het vond dat ze zelf nooit kinderen had gekregen. En ter gedachtenis koos ze dat aloude lied van ds. J.J.L. ten Kate (van 1845-1847 predikant hier op Marken), en we zullen het komende zondagmorgen zingen: "Straks groeten w' onze moederstranden, en tarten wind en golfgebruis. Verbroken zijn all' aardse banden, verlaten is het ouderhuis. Wij zwerven waar de wimpels weem'len, op d' ademtocht van Hem, die leeft, van Hem, die aarde, zee en heem'len, met al hun heir geschapen heeft. Straks roept de Heer Zijn welbeminden, in 't licht van d' eeuw'gen zonneshijn. Dan zullen wij elkaar hervinden en zonder einde samen zijn. Dan wacht ons kalmte na d' orkanen, de palm, na 't zwaard, de kroon na 't kruis, en na het pelgrimspad der tranen, de blijde rust in 't Vaderhuis." Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 17 november komt de Bijbelstudiekring weer samen rondom het Bijbelboek Openbaring. Nadat we de vorige keren hebben gekeken en geluisterd naar het eerste hoofdstuk gaan we nu zien en horen wat Johannes moet schrijven aan de zeven gemeenten. Ook hier is weer sprake van beelden die worden gebruikt om de situaties in de gemeenten te duiden.

Wat betekent het bijvoorbeeld: als de gemeente haar eerste liefde heeft verlaten of als er wordt gezegd dat een gemeente woont waar ook de troon van de satan staat.

Over deze en andere beeldspraak gaan wij ons buigen met als doel er voor onszelf en onze gemeente lessen uit te trekken en bemoedigd te worden.

Zoals bekend komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn: 15 december, 5 januari, 2 februari, 1 maart en als laatste 5 april.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 17 november om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.**

Kees Kersbergen

COLLECTE DIAKONIE 15 november

Komende zondag wordt er weer gecollecteerd voor één van de projecten van Ronoylion. Met de opbrengst van de vorige collecte hebben de dorpelingen 225 nieuwe koffieplanten kunnen aanplanten. Sinds januari 2014 zijn de bewoners van Samar met hulp van buitenaf druk bezig geweest om weer huisjes overeind te zetten en met het geld van onze collecte konden ze dus ook het land met 225 nieuwe koffieplanten bebouwen. Zo breidt het aantal planten en bomen zich door de collectes van de kerk op Marken steeds verder uit bij de boeren van zuidelijk Samar, die werkelijk niets meer bezaten na de tyfoon! Want naast weggevaagde huizen is er destijds ook onnoemelijk veel schade aangericht aan alle gewassen en bomen die door de mensen gebruikt werden om in hun levensonderhoud te voorzien.

Organisaties als de Samenwerkende Hulp Organisaties van giro 555 hielpen met de wederopbouw van huisjes. Samen met de plaatselijke Filippijnse hulpverleners zijn organisaties als Ronoylion daarna op zoek gegaan naar hulp om het land weer te kunnen bebouwen. Want herstel van huizen is één, maar daarna moet ook het bouwland, waar mensen hun bestaan in vinden, weer op poten gezet worden om op die manier weer een toekomst te kunnen opbouwen.

Wij willen met het geld van de collecte van zondag a.s. helpen om de kleinveestapel weer goed op poten te zetten. Het gaat daarbij om 50 kippen, 20 geiten en 25 varkens. Als er over een poos nakomelingen van deze dieren komen, zullen die dan later worden verdeeld onder boeren die nog geen kleinvee hebben. En deze boeren moeten op hun beurt later als de dieren volwassen zijn hun nakomelingen weer doorgeven aan andere boeren. Zo breidt de kleinveestapel zich langzamerhand steeds verder uit. Een monitoringcomité van de boerenorganisatie ziet erop toe dat de afspraken rond de verdeling van de nakomelingen aan andere families nageleefd wordt.

Op deze manier wordt er niet alleen gewerkt aan vergroting van de veestapel, maar ook aan verbetering van het inkomen van mensen die alles kwijt waren.

Namens de diakonie,
Eef Visser (tel. 601582)

De GGG (Gemeente Groeigroep) weer naar "De Markeestee"

Afgelopen vrijdagmiddag 6 november togen 22 gemeenteleden weer voor een bezinningsweekend naar de "De Markeestee".

Dit is een 5-sterren groepsaccommodatie in Blesdijke (ligt net boven de kop van Overijssel in Friesland).



De organisatie van het weekend was zoals altijd in handen van Luutje en Wim Schul en de (inhoudelijke) leiding had onze kerkelijk werker Kees Kersbergen. Het thema was deze keer: "Genade en Waarheid". Vanaf 16.00 uur vrijdagmiddag druppelde iedereen binnen in het

prachtige, gezellige rietgedekte huis dat de Markeestee is genoemd.

De kamers waren al ingedeeld door Luutje, dus we konden onze bagage wegzetten en aan de koffie met cake.

's Avonds na de maaltijd, die we natuurlijk afsloten met het zingen van enkele liederen uit de GGG-bundel, begeleid door Walter op zijn gitaar, begonnen we met onze eerste sessie over het thema. Hoofdstuk 3 van Genesis stond deze avond centraal. Een verkenning van de begrippen genade en waarheid. Het verhaal over Adam en Eva, die verleid worden door de slang. Ze willen als God zijn en verknoeien zo hun relatie met God. En toch laat Hij hen niet in de steek. Hier al zien we de genade van God.

Na deze samenkomst zongen we weer enkele liederen met begeleiding van Walter en zijn gitaar. Daarna was er een drankje en wat hapjes en veel gezelligheid. Een heel goed begin van ons bezinningsweekend.

De volgende dag, zaterdag 7 november stonden 's ochtends en 's avonds twee samenkomsten over het thema op het programma.

De middag was vrij en iedereen kon die invullen zoals hij of zij dat wilde. Sommigen bleven in de Markeestee, er ging een groep naar Steenwijk en een groep naar Wolvega. Een aantal van ons heeft goed gewinkeld!

Kees had ons gevraagd voor zaterdagochtend uit de brief van Paulus aan de Romeinen hoofdstuk 1, 2 en 3 door te lezen en voor 's avonds de hoofdstukken 5 t/m 8.

Wat houdt Gods genade precies in en wat betekent dit voor ons eigen leven?
Geen gemakkelijke hoofdstukken die uit Romeinen.

Duidelijk werd uit deze bijbelgedeelten, hoe de mens faalt in zijn relatie met God en in het houden aan de wet, maar dat hij zich daardoor juist wel moet realiseren hoe groot de genade van God is in Jezus Christus.

We sloten af met dat prachtige stuk uit Romeinen 8 (vers 31-39), dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus.

Natuurlijk werd er vandaag ook weer veel gezongen, kregen we een heerlijke maaltijd (verzorgd door Sijtje, Agnes en Richard) voorgeschoteld en zowel 's ochtends als 's avonds heerlijk gebak (de baksters zouden zo mee kunnen doen met "Heel Holland bakt") bij de koffie.

We besloten de avond weer met een lekker glaasje wijn of fris en een hapje.

De volgende morgen, zondag 8 november, hielden we na het ontbijt (met een lekker gekookt eitje) in de Markesteede een viering.

Jan Blijleven luidde de bel (bij gebrek aan een klok) vanaf de trap.

We hadden tenslotte een koster bij ons!

We zaten allemaal in een kring en aan het begin van de viering ontstak Maritje het licht. De psalm van de zondag (psalm 85) werd gelezen en gezongen, het gebed van de zondag en het kyriëgebed werden gebeden en na elke gebedsintentie zongen we: Heer ontferm u....

Het 'Klein Gloria' werd gezongen en nog een aantal liederen uit onze GGG-bundel.

De schriftlezing uit het Nieuwe Testament was uit Lucas 15: 11-32, de gelijkenis die Jezus vertelde over de vader met de twee zonen.

We hoorden een gedicht van Nel Benschop over dit verhaal

Na de viering en de koffie (met weer gebak) was dit bijbelgedeelte het onderwerp van onze bespreking. Kees noemde dit verhaal van de Here Jezus een mooi voorbeeld van de overvloedige genade die God ons geeft.

Na de lunch ruimden we met z'n allen op en rond half drie 's middags vertrokken we allemaal weer richting Marken.

Het was een heel fijn, gezellig en ook leerzaam weekend, een weekend dat in het teken stond van geloofsopbouw en gemeenteopbouw!

Hopelijk gaan we volgend jaar weer!

Wilt u of jij ook eens kennis maken met de GGG, dan ben je van harte welkom op één van de volgende bijeenkomsten (zie aankondiging kerkblad).

De eerstvolgende is op woensdag 6 januari 2016.

Misschien bent u, ben jij dan volgende keer ook van de partij op het bezinningsweekend!

Namens de groep,

Cees en Jannie Visser

WERELDWINKEL en WORKSHOP voor KINDEREN

In het weekend van **14, 15 en 16 november** staat stichting Ronoylion weer met de Wereldwinkel in de hal van de Patmoskerk.

Er zijn 3 openingstijden:

- zaterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
- zondag na de kerkdienst
- maandagavond van 19.00 tot 20.00 u.

Op zaterdagmiddag is er ook een koffiehokje aanwezig om gezellig even neer te strijken.

Met het oog op **Sinterklaas** hebben we weer een collectie *speelgoed*, waaronder allerlei kinderboekjes, (ook kerst), reken- en telspelletjes, houten speelgoed, schrijfmateriaal, poppenhuis meubeltjes, enz.

Naast allerlei **kleine kadootjes** is er een **kersttafel** met diverse kerstartikelen waaronder kinderboeken met het kerstverhaal, kaarsen, kerststalletjes en allerlei andere cadeaumogelijkheden, speciaal gericht op de komende Kerst.

Ook is er een collectie **kerstkaarten** aanwezig in allerlei soorten.

En uiteraard maken **Max-Havelaar-producten** zoals thee, honing, snoepwaren e.d ook weer deel uit van de stand. Ook *cadeaupakketjes* met deze food zijn verkrijgbaar of kunt u samenstellen met produkten die u zelf uitkiest.

Alle producten uit de Wereldwinkel komen van kleine producenten uit ontwikkelingslanden die met de vervaardiging ervan in hun levensonderhoud voorzien. De producten worden thuis gemaakt, in groepsverband in werkplaatsen of in kleine fabriekjes. Door de afzet via de Wereldwinkel kunnen deze producenten een menswaardig bestaan opbouwen. Bovendien wordt met de winst op de producten vaak ook door en binnen de groep een kleinschalige vorm van sociale voorzieningen opgezet.

De opbrengst van dit weekend wordt gebruikt voor de aankoop van geiten en varkens, waarvan de jongen die de boeren later zullen krijgen weer doorgegeven moeten worden aan andere boeren. Door het verstrekken van geiten en varkens zal het inkomen van de boeren verbeteren en daardoor worden *scholing, medische zorg en goede voeding* voor de boerengezinnen ook veel beter bereikbaar.

Knutselhoekje voor kinderen

Op deze middag is er weer een knutselhoek voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar.

Al eerder heeft Janny de Haan deze knutselmiddag georganiseerd en dit keer mogen de kinderen iets komen maken voor Kerst. Tussen 14.00 en 16.30 uur is zij aanwezig met de workshop "Kerstwerkjes maken". Kinderen kunnen voor € 3,- onder haar begeleiding een prachtig paaswerkje zelf maken. Omdat ze aan elk kind voldoende aandacht wil geven bij het maken, worden er kleine groepjes gevormd. Wil je meedoen, mail dan even naar jannydehaan@planet.nl hoe laat je ongeveer komt.

WhatsApp kan ook: 06 1093 4016.

Of haal even een inschrijfformulier bij Eef Visser.

Je kunt kiezen uit: 14.00 uur, 14.30 uur, 15.00 uur, 15.30 uur of 16.00 uur.

De opbrengst van de kinderworkshop is voor Ronoylion, die met alle geld geiten en varkens gaat kopen, waardoor boeren meer gaan verdienen en hun kinderen naar school kunnen sturen.

Namens St. Ronoylion,
Eef Visser (tel. 601582)

Uitnodiging aan alle gemeenteleden

Gemeentevergadering op 24 november 2015 in de hal van de Patmoskerk

Aanvang 20.00 uur

Agenda

1. Opening
2. Verslag gemeentevergadering 12 november 2014
3. Jaarverslag 2014
4. Beleidsplan 2016 - 2020
5. Verkiezing ambtsdragers
6. Jeugdwerk
7. Pauze
8. Kerkrentmeesters
 - Jaarrekening 2014
 - Begroting 2016
9. Diaconie
 - Jaarrekening 2014
 - Begroting 2016
10. Zendingscommissie
 - Financieel verslag 2014
11. Verslag kascontrole commissie
12. Rondvraag
13. Sluiting

NB

In tegenstelling tot voorgaande jaren zullen de stukken voor de vergadering vanwege de omvang niet via het kerkblad worden verspreid. De stukken kunnen worden opgehaald na de dienst op 8 november in de Grote Kerk, en op 15 november in de Patmoskerk. Ook zullen de stukken beschikbaar zijn op de website: www.protestantsmarken.nl.

Kinderkerstfeest 2015

Voor de kinderen van 4 t/m 11 jaar hebben we een aantal mooie liedjes uitgekozen en deze willen we wekelijks samen gaan instuderen.



Daarom doen we een oproep aan alle kinderen van 4 t/m 11 jaar, die meedoen met de kerstviering, om te komen oefenen op zondag 15 november tijdens het zondagsschooluurtje, aanvang 12:15 uur.

De 4 t/m 7 jarigen in het Gebouw Hoog en de 8 t/m 11 jarigen in de kerk. We hopen dat er veel kinderen zullen komen om de liedjes te oefenen.

De andere data voor het oefenen van de liedjes zijn zondag 22 november, 29 november, 6 december, 13 december en de generale repetitie op zondag 20 december 2015.



De jaarlijkse huis-aan-huis collecte t.b.v. het Kinderkerstfeest zal plaatsvinden in week 47:

Maandag 16 november t/m zaterdag 21 november.

Uw bijdrage wordt enorm op prijs gesteld.

Het Kinderkerstfeestcomité



‘De Samenleesbijbel is niet de zoveelste in het rijtje’

‘Het eerste wat ik dacht toen ik de Samenleesbijbel zag was: “Alweer een nieuwe bijbel?”

Onterecht, want deze bijbel is juist niet de zoveelste in het rijtje.’

Arie van der Veer (73), predikant en geliefd en bekend als EO-presentator van Nederland Zingt, over nieuwe Samenleesbijbel:

‘Mensen lezen zelf de Bijbel steeds minder vaak. Misschien één keer per week, ter inspiratie. Of als ze gericht iets willen opzoeken. Ook in de kerk nemen mensen de bijbel niet meer mee, want de teksten worden ‘gebeamd’.

Dat was in mijn jonge jaren wel anders. Elke dag ging de Bijbel open. Ik weet bijbelverhalen zo in de Bijbel te vinden. En ik memoriseerde teksten. Hierdoor voel ik me vertrouwd met de Bijbel. In mijn preken en programma’s breng ik de Bijbel dichtbij. Ook zelf vind ik troost in de Bijbel – zeker nu mijn zoon Peter in juni onverwachts overleden is. Ik ervaar juist nu de kracht van mijn bijbelonderwijs van vroeger.’

‘We leven in een heel andere tijd – alles is vluchtiger, gezinsstructuren zijn veranderd en mensen lezen digitaal. We hoeven dus tegenwoordig niet bijbel te lezen zoals we dat vroeger deden. Maar wat ik wel belangrijk vind, is dat de Bijbel opengaat. Dat kinderen, en dus ook mijn kleinkinderen, de kracht en rijkdom ontdekken die in dit waardevolle boek schuilgaat.’

‘Ik zie dat ouders het lastig vinden met hun kinderen te praten over de Bijbel. De Samenleesbijbel creëert weer een mogelijkheid voor hen om dit wel te doen. Daarom is deze bijbel niet de zoveelste in het rijtje, maar een nieuwe kans om de Bijbel dicht bij hun kinderen te brengen. Nu of in de toekomst ontdekken ze de kracht die uitgaat van het Woord.’

‘De Samenleesbijbel helpt kinderen daarbij. De plaatjes, de liedjes, de vragen: het is een mooie bijbel. En wat ik er goed aan vind is dat het echt de hele Bijbel is, niet alleen een selectie bekende verhalen. Wij bepalen niet welke teksten kinderen wel of niet mogen lezen. Het is ook geen hervertelling, waardoor je bij de kern van de Bijbel blijft. De verschillende werkvormen brengen de verhalen dicht bij de leefwereld van kinderen. Liedjes kunnen kinderen bijvoorbeeld goed onthouden.’

Bron: Nederlands Bijbelgenootschap

Anneke Commandeur, contactpersoon

Adreswijziging

Na weken van klussen met familie en vrienden is ons nieuwe huis klaar.

Vanaf nu is ons adres Buurt II no.12, 1156 BB.

Iedereen bedankt voor de lieve berichtjes, kaarten, cadeautjes en bloemen!

Groetjes Suzanne, Maaïke en Tamara

Hierbij willen wij iedereen ontzettend bedanken voor de vele kaarten en cadeaus die wij hebben ontvangen na de geboorte van onze zoon en broertje Julian.

Michael, Angela en Aline Tecuwen-Uidam

Straks groeten onze moeder stranden
en tarten golven wind geruis.....

Onverwachts is overleden mijn zuster, schoonzuster,
onze tante en oud-tante

Geertje Zeeman

Dochter van Jan Zeeman † en Neeltje Zeeman – de Jong †

* 21 maart 1928

† 8 november 2015

Pieter Zeeman †

Dirk Zeeman

Piet Zeeman †

G. Zeeman – Dimmendaal †

G. Zeeman – Stoker †

Nelina en Will

J. van Baaren

Wilma en Jeroen

Jan en Renate

Corjan

Geertje en Dirk

Cornelis Zeeman †

Nelleke en Cor

Achterneven en Achternichten

Klaas Zeeman †

A. Zeeman – de Waart

Nelie en Wim

Jaap

Jolanda en Frank

Monique en Erik

Correspondentieadres:

D. Zeeman, Buurterstraat 6, 1156 AS Marken

Voor familieleden willen wij Geertje gedenken op 12 november om 13.45
uur op Buurterstraat 6, waarna wij Geertje aansluitend vanaf 14.00 uur naar
haar laatste rustplaats brengen op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Gebouw
Hoog, Kerkbuurt 15 te Marken.

Dag lieve tante zus

Je was er altijd, stond altijd klaar,
met goede bedoelingen en een lief gebaar.

Mijn ogen tranen, mijn keel zit dicht,
Ik mis je stem en je lieve gezicht.

Je was er altijd, tot aan de laatste dag,
je deed alles zonder moeite en met een lach.

Niets was je teveel, alles deed je graag,
en je had een antwoord op elke vraag.

Nelina en Will
Mathieu en Christel

Wilma en Jeroen
Marissa, Rosalie en Annelies

Corjan

**Aankondiging presentatie van het boek van Jan Schild
op 28 november 2015**

Leven met het water

Hoog water op Marken, de watersnood van 1916 en andere overstromingen

De presentatie vindt plaats in de Grote Kerk op Marken.
De kerk is open vanaf 15.30 uur, het programma begint om 16.00 uur.
Belangstellenden zijn welkom.

Na de presentatie is er voor genodigden een receptie in het Trefpunt.

Vanaf 19.00 uur is een ieder welkom in het Trefpunt om een boek af te halen of te kopen.
Dit kan ook op zondag 29 november tussen 13.00 uur en 17.00 uur.

Voor informatie:
Tel. 0299 601255, email: janschield@gmail.com

Accepteren

't Is moeilijk anderen te accepteren,
In liefde met elkander om te gaan.
Om steeds elkaars geaardheid te waarderen
En niet op eigen zwakheid acht te slaan.

't Is moeilijk om jezelf te accepteren,
Niet meer te willen zijn dan dat je bent.
Bereid zijn van je fouten steeds te leren
En om te woekeren met elk talent.

God accepteert ons allen met gebreken.
Wij staan bij Hem in de schuld.
Zijn liefde is op Golgotha gebleken
En nog is er geen eind aan Zijn geduld.

Hij wil nog dagelijks vernieuwing geven
En roept ons op tot liefde voor elkaar.
Door Woord en Geest kan ieder dat beleven,
In Zijn gemeenschap wordt dat werkelijk waar

Uit: vruchtbaar leven, Joke van Sliedrecht



Kienen



De Sint is onderweg en zal weer in Nederland aankomen. Wellicht heeft hij ook voor het kienen wat cadeautjes meegenomen.

Ook de kerstdagen naderen weer met rasse schree. Daar houden wij met kienen dan ook qua prijzen rekening mee.

Volgende week vrijdag 20 november kienen wij weer. De meeste prijzen zijn dan ook aangepast aan de sinterklaas- en kerstsfeer.

In oktober hebben wij weer ons best gedaan en hadden we € 700 op de teller staan.



Tot de 20^{ste}.



Jeugddienst

**Voorganger
Ds. H. Dekker**

**Zondag
22 november 2015
10:00 uur
in de Patmoskerk**

**Met muzikale
medewerking van:
Het leerlingenorkest
o.l.v. Henk Ummels**

Lopen op het water