

Protestants Marken



Jaargang 9, nummer :47

verschijnt wekelijks

Zaterdag 21 november 2015

Kerkdienst voor: Zondag 22 november 2015

Patmoskerk

10.00 uur Ds. H. Dekker - Jeugddienst

m.m.v. Het leerlingenorkest o.l.v. Henk Ummels

Schriftlezing: Ellen Zwiers

Organist: Hans Jütte

Koster(s): J. Zeeman en K. D. Zondervan

Schoollied: Lied 753

Schoollied lezen: Jorrit Korstman

Crèche: Petra Zeeman en Ria Abcouver

De eerste collecte is bestemd voor :
Oude Zijds 100 Amsterdam

De tweede collecte is bestemd voor:
de kerk

Na de dienst is er koffie en thee in de kerk

Gemeentevergadering op dinsdag 24 november 2015 aanvang 20.00 uur in de hal van de Patmoskerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	22 november	Sefanja 1: 14-23
Maandag	23 november	Sefanja 2: 4-15
Dinsdag	24 november	Sefanja 3: 1-8
Woensdag	25 november	Sefanja 3: 9-20
Donderdag	26 november	Marcus 13: 1-13
Vrijdag	27 november	Marcus 13: 14-27
Zaterdag	28 november	Marcus 13: 28-37

Dit is rechtvaardig dat men de Here prijst

Als we geloven, willen we God de Schepper dienen en ontvangen we in de Naam van Jezus kracht, om dat te doen. Dan gaat ons zoeken uit naar het goede te doen.

We leven in een land met veel rechten. Het zijn mooie verworvenheden. Ze zijn zo mooi dat zelfs mensen uit Brazilië op een vliegtuig stappen naar Turkije om mee te liften in de vluchtelingenstroom richting Nederland. Het op deze wijze zoeken naar een recht, brengt ze niet in het paradijs waar ze naar verlangen.

Ook wij moeten beseffen dat als je recht hebt op woonruimte, studie, huursubsidie, zorgtoeslag, of openbaar vervoer, om maar wat te noemen, dat er iemand anders is die er voor moet zorgen. Ons recht is een ander zijn plicht.

En dan is het mooie dat God alleen maar vraagt Hem te prijzen. En in die vreugde Hem te dienen, is het geen moeite meer om zijn wereld nog mooier te maken.

Als we ons leven laten leiden door waar we "recht" op hebben zullen we geestelijk afstompen. We worden dan "ik gericht". De grote vijand van het leven in geloof is niet de zonde maar het goede wat niet goed genoeg is. Ons kunnen en denken is beperkt. De spreuken dichter zegt in dit verband "vertrouw op je eigen inzicht niet". God wil het beste van ons. Ga niet buiten hem om aan de slag. Kom in de kring van de gemeenschap der Heiligen. Toets de Geest of hij uit God is.

De vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Al deze dingen wil Hij ons schenken.

Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst
zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen. (*psalm 92*)

H.C.C. Kaars- van den Bosch

Voorbede

1. Voor de wereldleiders en de plaatselijke overheden dat ze hun besluiten mogen staven aan Uw woord.
2. Wil aanwezig zijn bij onze tieners. Help de leiding van "Fellowschip" Uw liefde voor de wereld en voor hen persoonlijk te tonen.
3. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
4. Voor de Filipijnse boeren, bescherm hen bij het uitoefenen van hun beroep.
5. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezen.
6. Voor allen die rouw dragen, maak hen door dit lijden mooi, zoals een parel in een schelp.
7. Zegen en bescherm onze jonge dopeling Julian Daniël.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 15 november

De eerste collecte bestemd voor Ronoylion

€ 280,25

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 189,80

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 20,= en € 50,=.
Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Vreemdelingenbus Grote Kerk

Het toeristenseizoen zit er weer op en de inhoud van de vreemdelingenbus in de Grote Kerk is weer geteld. Het openstellen van de Grote Kerk voor de toeristen heeft dit jaar het mooie bedrag opgeleverd van € 3.240,=. Hier zijn wij uiteraard heel erg blij mee.

Het is echter onmogelijk om zo'n mooi bedrag binnen te krijgen zonder onze **kerkzitters**.

Daarom willen we hierbij deze grote groep van vrijwilligers **heel hartelijk bedanken** voor de tijd die zij gestoken hebben in het optreden als gastvrouw / gastheer.

We hopen ook volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen.

College van Ouderling-Kerkrentmeesters



De collecte van de Dierenbescherming heeft begin oktober € 810,34 opgebracht.

Wat een prachtig bedrag!

Collectantes bedankt voor de inzet en inwoners van Marken bedankt voor Uw gift.

Namens de Dierenbescherming,

Marjolein Leijen

Zondag komen we opnieuw in de Patmoskerk samen. Om praktische redenen is hiervoor- met instemming van de kerkenraad- gekozen vanwege de jeugddienst. Het leerlingenorkest van Juliana is er o.l.v. Henk Ummels en we luisteren naar dat bijzondere Bijbelverhaal: lopen op het water. Dat leek ons als jeugddienstcommissie een mooie opmaat naar de herdenking van de watersnood 1916 die Marken zozeer getroffen heeft. En waar we de komende tijd nog veel meer over zullen horen. Komen jullie? Voor onze trouwe kerkradio luisteraars meld ik graag dat we de volgende liederen zingen: 218, 753: 1, 3, 6, 184, 405: 1, 4, Opwekking 167, Opwekking 442. Een fijne zondag gewenst.

Zieken. Wij denken aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Gebedskring. Donderdag 26 november a.s. komt de Gebedskring samen om 20.30 uur in de consistorie van de Patmoskerk. Een ieder die mee wil bidden of wil luisteren naar de gebeden die opgezonden worden, is van harte welkom! Overbodig om te zeggen dat de nood van de tijd op ons hart ligt en dat het daarom juist ook zo hard nodig is om samen ons tot God te richten.

Parijs. Wie zou er in deze dagen niet rouwen om de gebeurtenissen in Parijs? Fanatisme en extremisme gaan in onze dagen hand in hand. Ik moest denken aan de Bijbelwoorden van David, toen hij God vroeg: laat mij niet in handen van mensen vallen. Dat gebed begrijpen we maar al te goed, als mensen er toe komen om in willekeur anderen van het leven te beroven. Het gevaar dat voor ons op de loer ligt met de grote vluchtelingenstroom die Europa overspoelt, is dat we in wantrouwen gaan leven en dat er een verdere verharding van de samenleving optreedt. Als kerk hebben we ook in deze situatie voluit het Evangelie te verkondigen. En dan zeg ik allereerst: de tranen zullen niet ongewroken blijven. Daar moeten we maar niet vreemd van opkijken, ook in de Bijbel horen we daarover. In het O.T. is het gebruikelijk dat de bedrieger bedrogen wordt, dat daders zelf slachtoffer worden. En wreedheden zijn van alle tijden. Denk maar aan de kindermoord te Betlehem, zo kort na de geboorte van de Vredevorst. Ook onwaarschijnlijk wreed en onbarmhartig. Wat dat betreft zijn we nog niet veel opgeschoten. Maar het Evangelie is: het extremisme, van welk soort dan ook, zal geen toekomst hebben. IS zal geen toekomst hebben. Daarom vragen wij: Heer, zie Uw mensheid hier beneden, wat zij lijdt en duldt en draagt. En troost ons met Uw tederheid. (Lied 1008).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

Protestantse Kerk met lichte tred de toekomst in



13 november 2015

De generale synode heeft unaniem besloten dat de nota "Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg" wordt aanvaard als uitgangspunt voor verder uitwerking en onderzoek t.b.v. het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland.

De nota gaat over de toekomst van de Protestantse Kerk in Nederland. In de nota wordt gepleit voor een beweging 'Back to basics' (terug naar de bedoeling): een lichtere organisatiestructuur die méér ruimte maakt en laat voor geloof.

Urgentie

Vanwege het belang van dit rapport heeft de synode hier de hele dag over vergaderd. Scriba Arjan Plaisier drukte de synodeleden bij de introductie van dit synodeonderwerp het volgende op het hart: "Vandaag zijn wij geroepen om onze verantwoordelijkheid te nemen. Ik beseft dat die niet gering is. De beslissing voor ons uitschuiven, is echter slecht bestuur. De urgentie is daar te groot voor. We zouden daarmee velen in het land ernstig teleurstellen. Daarom wens ik ons allen moed, ootmoed, wijsheid en liefde toe."

Vervolgens heeft de vergadering het rapport in etappes besproken. Eerst het geheel, toen per onderdeel. De eerste reacties waren overwegend positief. Ouderling Kerkrentmeester Hilgers (classis Gouda) gaf bijvoorbeeld aan dat de classis Gouda graag meewerkt aan een structuur die de kerk in 2025 en de jaren erna tot zegen zal zijn.

Hoopvol

Bij de bespreking van het eerste gedeelte van de nota – *Back to basics* – klonk vooral instemming. Ds. Pettinga (classis Edam-Zaandam): "De vorige synode werd ik overvallen door de hijgerigheid van de vorige versie van deze nota. Nu ben ik geraakt door de hoopvolle toon." Hij benadrukte dat inwijding in het geloof nodig is. "De kerk mag een mysterie beheren en bewaren. Laten we alsjeblieft niet doen alsof we een supermarkt zijn waar iedereen alles kan kopen. We zijn een speciaalzaak met een zeer bijzonder assortiment. Dat je moet leren proeven en waarderen. Daar is inwijding bij nodig."

Bij de bespreking van het tweede gedeelte – *een agenda voor de kerk* – wilden bijna alle synodeleden iets zeggen. Van de 75 synodeleden voerden zo'n 30 synodeleden het woord. De meeste vragen gingen over de verplichte mobiliteit van predikanten na acht of twaalf jaar, over het verminderen van 75 naar ongeveer 8 classis en over het mogelijk verdwijnen van de gemeenteadviseurs.

Bisschopsambt

Ook werd er hartstochtelijk pleidooien voor en tegen het invoeren van het bisschopsambt gevoerd. Dit is de persoon die de nieuwe classis zou moeten leiden en een pastorale functie met betrekking tot die regio heeft. Ds. Van den Pol (classis Rotterdam II) is een voorstander en diende in eerste instantie zelfs een motie in om vanaf nu alvast over een bisschop te spreken. De motie trok hij uiteindelijk in, maar niet voordat scriba Arjan Plaisier de belofte had gedaan om in de volgende vergadering van de generale synode met een uitgewerkte notitie over deze nieuw te creëren functie te komen.

Vervolgstappen

De generale synode heeft het moderamen opgedragen om met een nota te komen waarin de uitgangspunten van de nota "*Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg*" nader worden uitgewerkt; met het daarbij behorend tijdpad; dit met inschakeling van expertise in de kerk; na overleg met het generale college voor de kerkorde, en het bestuur van de dienstenorganisatie te verzoeken dit alles te faciliteren. Deze nota wordt zo mogelijk in april 2016 ter besluitvorming voorgelegd aan de generale synode;

Dat nader uitgewerkte nota wordt ter beschikking gesteld aan de gemeenten als handreiking bij bezinning op het kerk-zijn en als leidraad bij het formuleren van beleid. Daarnaast is de nota "*Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg*" uitgangspunt voor het beleidsplan 2017-2020 van de dienstencentrum

Zoals ik al eerder schreef kwam de synode vorige week in vergadering bijeen. En het belangrijkste was toch wel de bespreking van het hierboven afgedrukte, dat ik overnam van de website PKN. Dat er vaart gezet wordt achter deze nieuwe plannen valt alleen maar toe te juichen. En dat we aan sommige zaken behoorlijk zullen moeten wennen naar de toekomst toe, snap ik ook heel goed. Immers onze Protestantse Kerk kende tot nu toe nooit bisschoppen. Maar die gaan er dus komen. Acht of tien maar liefst, verdeeld over het land. Hopelijk wijze mannen/vrouwen, vol van de Heilige Geest, die met geduld en tact de kerk van de toekomst kunnen leiden.

Een andere grote verandering is voor zowel de predikanten als de gemeenten de verplichte mobiliteit. Ondanks aanvankelijk verzet van de kant van de predikanten (doordat bijvoorbeeld de partner van de predikant een baan heeft en/of doordat predikanten niet meer in een pastorie wonen, maar zelf een huis gekocht hebben), gaan deze plannen wel door. En zal een predikant nadat hij/zij een gemeente maximaal 8-12 jaar gediend heeft verplicht moeten muteren. Nu is dat voor mij, gezien mijn leeftijd, geen enkel probleem meer uiteraard, maar jongere predikanten zullen best even moeten slikken bij deze maatregel van hogerhand. Toch is doorstroom goed in de kerk, want iedere predikant heeft zijn/haar eigen eenzijdigheden. Maar of het echt met zulke lichte tred zal gaan, zoals de titel van het artikel op de website ons wil doen geloven, betwijfel ik.

Ds. H. Dekker.

Boekpresentatie in de Grote Kerk op Marken op 28 november 2015

Leven met het water

Hoog water op Marken, de watersnood van 1916 en andere overstromingen

De kerk is open vanaf 15.30 uur. U wordt ontvangen met cellomuziek door Gerald Kroon, begeleid door Wim Rijnsburger op orgel.

Het programma begint om 16.00 uur en zal ongeveer 1 uur duren.
Wat kunt u verwachten?

- Welkom door Ineke Peetoom
- Jan Schild vertelt over de totstandkoming van het boek
- Audiofragment uit 1960, een Marker vertelt over zijn ervaringen tijdens de nacht van 13 op 14 januari 1916
- Lowina Zondervan leest een gedeelte uit de historische roman *Tijne van Hilleetje (1928)* over de dramatische gebeurtenissen in de rampnacht
- Lydia Rood leest een fragment uit haar boek *De stem van het water (1997)*
- Overhandiging eerste exemplaren aan burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon en Deltacommissaris Wim Kuijken
- Afsluiting door Jan Schild en Ineke Peetoom

Na de presentatie is er voor genodigden een receptie in Het Trefpunt

Vanaf 19.00 uur bent u welkom in het Trefpunt om een boek af te halen of te kopen.
Dit kan ook op zondag 29 november tussen 13.00 uur en 17.00 uur.

Voor informatie:

Tel. 0299 601255, email: janschield@gmail.com

Als een van de eerste bewoners van de Minneweg ben ik na 55 jaar verhuisd naar de Hoogkamplaan. Ik heb altijd met veel plezier in de Minneweg gewoond, maar gezien mijn leeftijd ben ik verhuisd naar een kleinere woning.

Ik wil al mijn oud-buren bedanken voor alle gezelligheid. In het bijzonder bedank ik Foeke en Janny en Dirk Roos voor alle hulp en Gerrit Verkade voor het onderhouden van mijn tuin.

Mijn nieuwe adres is: Hoogkamplaan 30, 1156 AK Marken

Hartelijke groet vanuit de Hoogkamplaan

Grietje Schouten-de Groot

Mede namens Aaltje, mijn geweldige verzorgster, bedank ik jullie voor de vele kaarten en attenties, die ik kreeg, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en thuis.

Outger Teerhuis

Gewoonte maken weer naar de kerk te gaan.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft een opmerkelijk gesprek gevoerd, waar de media bij waren. Ze zegt:

“Wij hebben de moed om te zeggen dat we christenen zijn. Laten we de dialoog aangaan met andere geloofsovertuigingen”.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak woensdag 9 september jl. over de angst van islamisering.

Wie bezorgd is over de komst van islamitische vluchtelingen naar Europa, moet bij zichzelf te rade gaan, luidde haar boodschap.

Ze maakt duidelijk dat angst een slechte raadgever is. Ze laat zich beter kennen, als ze zegt: “Laten we er alsjeblieft een gewoonte van maken weer eens naar de kerk te gaan, of een beetje Bijbelvaster te zijn.”

En laten we ervoor zorgen dat we nog kunnen uitleggen wat de kerk voor ons betekent.

Als we dan ook nog betogen laten schrijven over de betekenis van Pinksteren, dan is de kennis van het christelijke avondland niet ver weg”.

Opvallend dat de bondskanselier het meest onbekende feest van de drie grote feesten van het christelijk geloof noemt: Pinksteren, het feest van de Geest, die verbindt.

En ook: de gaven van de Geest en de vrucht van de Geest scheppen een band tussen mensen in saamhorigheid, hartelijkheid en behulpzaamheid.

Eerlijk gezegd mag ik die Angela Merkel wel....

Ds.Scheltens in Credo

22 november 2015 - de Schuilplaats - Purmerend



Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE DIENST
SAMEN MET KINDEREN EN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE
BEPERKING

Zondag 22 november 2015, aanvang 10.00 uur einde ± 11.30 uur
de Schuilplaats, Rivierenlaan 283 te Purmerend

voorganger:

Ds. Wim de Bruin

met medewerking van

Muziekgroep 2011 o.l.v. Bert Walleet

Johan Kuijper, orgel



thema:

'HIJ komt bij ons wonen'

Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie, thee of een glas limonade

Heb je geen vervoer naar en van de kerk?

Neem dan voor woensdag 18 november contact op met

Annemarie van Geemen, 06 533 840 02 of annemarie@vangeemen.nl

Donkere wolken pakken zich samen,
een regenbui klettert tegen de ramen.
De zomer is weer verdwenen,
een nieuw seizoen verschenen.

De gure herfst is aan gekomen,
men ziet het aan de vele bomen.
Bladeren dwarrelen over de grond,
de wind speelt er mee in het rond.

De bladeren aan de takken verkleuren
dat is iedere herfst hetzelfde gebeuren.
Prachtige, goud gele tinten verschijnen,
maar zullen helaas spoedig verdwijnen.

De bomen worden kaler en kaler
weer en wind steeds schraler.
Storm en regen vieren nu hoogtij,
maar wij weten, dit gaat voorbij..

Herfst, winter, lente en zomer komen en gaan,
maar Gods liefde en trouw blijven bestaan.
Hij geeft ons de seizoenen en tijden,
laten we ons dan in Hem verblijden.

Ook in de herfst van ons eigen leven,
wil Hij ons kracht en sterkte geven.
Laten wij daarom steeds maar weer,
ons vertrouwen stellen op De Heer.

Jeugdendienst

Voorganger

Ds. H. Dekker

Zondag

22 november 2015

10:00 uur

in de Patmoskerk

Met muzikale

medewerking van:

Het leerlingenorkest

o.l.v. Henk Ummels

Lopen op het water