

Protestants Marken



Jaargang 9 nummer : 48

verschijnt wekelijks

Zaterdag 28 november 2015

Kerkdienst zondag 29 november 2015

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker, 1 ^e Adventszondag
Organist	Dirk Kes
Adventskaars Adventssketch	Lisa de Groot Nanka Schipper en Sarah de Groot
Koster(s)	J. Zeeman en K.D. Zondervan
Schoollied	Lied 433
Schoollied lezen	Sigrid Zeeman
Crèche	Astrid van Altena en Geertje Schouten
Kindernevendienst	Anja van Altena en Mireille van Veen

De eerste collecte is bestemd voor:
Project Pakistan

De tweede collecte is bestemd voor
Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de ouderlingen

VERDER NOG EEN OPROEPJE

We gaan tijdens de adventsweken en kerst met de kindernevendienst een mooi kerstproject doen. We maken een lantaarn waar elke week een nieuwe plaat in komt. Over die plaat is elke week een verhaal in de kindernevendienst en er hoort ook een leuke sketch bij. Als er kinderen zijn die het leuk vinden om aan zo'n sketch mee te doen kunnen ze zich opgeven bij de leidsters van de kindernevendienst.

Overdenking : Lucas 2 “En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege

Wat klinken deze woorden toch vertrouwd in mijn oren. Als op eerste kerstdag deze woorden door de ouderling van dienst (een aantal keren had ik de eer dat zelf te mogen doen) werden voorgedragen was het kerstfeest voor mij echt begonnen. Het begin van de beschrijving van de geboorte van de Here Jezus vond ik zo stemmig klinken, geheel passend bij de belangrijkheid van dit wereldgebeuren. Onze Heiland is gekomen, als een kindje, liggende in een kribbe. En wat mis ik deze woorden in onze nieuwste Bijbelvertalingen. Niet dat ik de nieuwste Bijbelvertalingen niet goed vind. Nee, dat bedoel ik niet. De nieuwe Bijbelvertalingen zijn voor velen beter leesbaar, in begrijpelijker taal weergegeven. De Bijbel is zo toegankelijker geworden voor een ieder. Maar velen van ons zijn opgegroeid met eerdere, oudere Bijbelvertalingen en die oude woorden zijn een onderdeel geworden van ons geloofsleven, van onze evangeliebeleving. Persoonlijk mis ik dit vaak tijdens de erediensten en dat geeft aan hoe verankerd de Bijbelse woorden in onze belevingswereld kunnen zijn. En slijten doet het niet makkelijk. Dus voorlopig is het gemis er wel. Vooral met het kerstfeest lijkt het wel of de stemmigheid is veranderd door het woordgebruik.

In het kerkelijk jaar gaan we de adventstijd in en het valt me daarbij telkens weer op dat onze focus meestal ligt op de eerste komst van Christus op deze Aarde. Het kindje in de kribbe (voederbak), de engelen, de herders en de wijzen uit het oosten. Prachtig allemaal en sfeervol in deze donkere winterse dagen. Maar zou de focus niet veel meer dienen te liggen op de aanstaande wederkomst van onze Heiland ? Ik lees nergens in de Bijbel dat de Here Jezus ons oproept om zijn komst als kind op deze Aarde te gedenken. Wel lees ik dat Hij ons oproept om ons voor te bereiden op zijn wederkomst die aanstaande is en eigenlijk zouden wij het hele jaar advent moeten vieren. Want het kan elke dag zover zijn dat Hij voor ons komt en ons roept. En zijn wij dan in staat om “onze netten neer te gooien” en de Here onvoorwaardelijk te volgen ? Of moeten we eerst nog even onze aardse zaken regelen en zijn we niet gereed om direct met Jezus mee te gaan ? Ook ik heb nog tal van aardse zaken te regelen, heb nog vele plannen die op uitvoering wachten. Wil mijn kleinkinderen op zien groeien, mijn kinderen steunen bij hun levenservaringen, pensioen gaan ‘trekken’, oud worden. Maar is dat niet erg egoïstisch ? Zou het niet veel beter zijn, met alle huidige ellende in de wereld, dat de Here ons onmiddellijk komt halen ? Dat er een eind komt aan alle honger, verdriet, oorlogen, rouw en menselijke vernietiging van Gods prachtige schepping ? Of is dat misschien ook egoïstisch ? Want heeft de gehele mensheid al kennis kunnen nemen van het heilig evangelie ? Heeft elk mens al de gelegenheid gehad zich te kunnen bekeren tot het geloof in de Drieëinig God en Vader ? Heeft Gods Geest elk mensenhart al beroerd ?

Moeten wij niet eerder blij zijn dat er nog tijd tot bekering gegeven wordt, zodat er nog meer van onze naasten gered kunnen worden van de eeuwige dood ?

Ach, wij hoeven ons daarover gelukkig niet te buigen. De Here beschikt over de tijden en zal alles laten verlopen naar Zijn wil. Wij dienen ervoor te zorgen dat wij zelf klaar staan en onze naasten te vertellen van het evangelie van Christus. De Here Jezus heeft ons allen uitgezonden als zijn discipelen, om over het rond der Aarde te vertellen van Zijn liefde en offer voor ons allemaal. Dat is ons aller taak, in dienst van de Heer. En dat kunnen we op vele manieren doen, een ieder naar zijn eigen kunnen. Samen kunnen we het kerstfeest over de gehele wereld een feest van verwachting doen zijn, in het stralende licht van het Kind, dat ooit in Bethlehem bij ons mensen kwam en straks via het Nieuwe Jeruzalem ons allemaal thuishaalt voor de troon van Gods genade. We mogen elkaar steeds weer groeten in de verwachting van Christus' komst. Een gezegende advent toegewenst.

*Het eeuwig licht staat aan 't begin
 Neemt de hele wereld in.
 Al is de nacht ook nog zo dicht,
 Het maakt ons kind'ren van het licht.
 Hij God uit God van eeuwigheid,
 Die een mens wordt in de tijd,
 Hij voert ons uit de duisternis,
 Naar waar de hemel open is.*

Jan C. Commandeur

29 november 2015

17.00 uur 1^e Adventsvesper in Patmoskerk

Meditatie de heer C.S. Kersbergen

Liturg N. van Altena- Boneveld

Organist Hans Jütte

Kosters J. Zeeman en K.D. Zondervan

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	29 november	Lucas 1: 1 - 25
Maandag	30 november	Lucas 1: 26 - 38
Dinsdag	1 december	Psalm 50: 1 -15
Woensdag	2 december	Psalm 50: 16- 23
Donderdag	3 december	Numeri 6: 1 -12
Vrijdag	4 december	Numeri 6: 13 - 21
Zaterdag	5 december	Psalm 119: 169 – 176

Voorbede

1. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
2. Voor de Filipijnse boeren, bescherm hen bij het uitoefenen van hun beroep.
3. Geef vrede aan Uw volk Israël. Dat Uw engelen zich legeren rondom hen die U vrezden.
4. Voor allen die rouw dragen, maak hen door dit lijden mooi, zoals een parel in een schelp.
5. Zegen en bescherm onze jonge dopeling Julian Daniël.
6. Wilt U het kwaad van ons weren, bescherm ons tegen terreur.
7. Leer ons onze zonden te belijden, zodat onze kinderen niet in dezelfde fout vervallen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 22 november 2015

De eerste collecte bestemd voor Oude Zijds 100 Amsterdam € 272,85
 De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 217,05

Die Ene

Er is er één waaraan je alles mag vertellen.
 Eén die je elke vraag heel uitgebreid kunt stellen.
 Je hoeft Hem echt niet om een onderhoud te vragen.
 Hij is er ieder uur en heeft geen snipperdagen.

Zondag beginnen de adventsweken. Een mooie periode in de kerk! Ter voorbereiding op het grote feest van Kerst is de kleur paars. (Net zoals bij de voorbereiding op dat andere grote feest: Pasen.) We lezen op deze 1^e zondagmorgen van advent Maleachi 3: 1 en 2 en de verzen 19-24 en uit het NT. Lucas 1: 67-79. En zingen de volgende liederen: 967: 1, 4, 6, 433: 1, 2, 25: 5, 7, Opwekking 180, 158 A, 98: 3, 4, 771.

Vesper. Behalve de ochtenddiensten is er op de eerste drie adventszondagen 's middags om 17.00 uur ook een Vesper. In de meditaties zal iedere keer één van de namen uit Jesaja 9: 5 centraal staan. Zondagmiddag zal onze kerkelijk werker mediteren over die eerste naam: Wonderbare raadsman. Er is een gestencilde liturgie. Maar als je graag de noten voor je hebt i.p.v. alleen de tekst is het handig om je Liedboek mee te brengen.

Zieken. Zr. P.G.H. Zeeman-Schipper, Akkerstraat 35 werd opgenomen in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam, 6.A.12 voor een operatie. Br. A. Zeeman (Minnehof), verblijft in het Transitorium van het Waterlandziekenhuis, kamer 3.3.2. Zoals we weten gaat spreken heel moeilijk met hem, maar daarom vindt hij het juist des te leuker om post te ontvangen! Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Wij gedenken. Op 18 november jl. overleed in de leeftijd van 91 jr. zr. Luitje Stoker, weduwe van Cornelis de Waart. Zij woonde de laatste jaren in Swaensborch. Liefdevol werd zij herdacht door haar kinderen en kleinkinderen maandag 23 november jl. voorafgaande aan haar begrafenis. Die mooie jaren van geluk, maar ook die moeilijke jaren van het verlies van kleine kinderen en het verlies van haar man. Temidden van dit alles vond ze haar houvast in het geloof. Helder en duidelijk klonk haar getuigenis vanaf haar ziekbed dat haar sterfbed werd: de Heer is mijn Herder. Nu, dat is genoeg om van te leven en genoeg om mee te sterven, zou ik willen zeggen. En zo staren we haar na, wetend dat deze Herder haar veilig geleidde naar de Overkant. Voor hen die treuren om haar heengaan is ze onbereikbaar geworden. Voor God was ze dat niet. Want Hij ving haar op. Of, om het te zeggen met de woorden die we zondag jl. zongen ter gedachtenis aan haar: 'Mijn God, mijn Herder zorgt voor mij, wijst mij een groene streek, daar rust ik aan een stille stroom en niets dat mij ontbreekt.' Van dat uitzicht op het hemelleven was haar ziekbed vol en haar ziel vervuld. Moge haar gedachtenis tot zegen zijn voor allen die haar zozeer zullen missen.

Ds. H. Dekker.

Gemeente Groei Groep.

Woensdagavond **2 december** is er weer een bijeenkomst van de *Gemeente Groei Groep*. Hoofdstuk 8 uit het boek 'Vrucht van de Geest' van Jos Douma leert ons wat we moeten weten over geloof. Hierover gaan wij met elkaar in gesprek aan de hand van voorbeelden uit de Bijbel die ons aansporen om te volharden in geloof. Nee geen geloof in onszelf, maar geloof in onze Heer, Jezus Christus.

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten, maar ook diegene die nog nooit zijn geweest, zijn bij deze van harte uitgenodigd.

Wees van harte welkom op **woensdagavond 2 december om 20.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.**

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn: 6 januari, 3 februari, 2 maart en als laatste 6 april.

Kees Kersbergen

PERIODIËK SCHENKEN AAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE MARKEN.

Voor een aftrekbare periodieke gift hoeft u niet meer naar de notaris.

U kunt dit vastleggen in een overeenkomst:

- ❖ te vinden op de website van de kerk - www.protestantsmarken.nl;
- ❖ aan te vragen via het e-mailadres - penningmeester@protestantsmarken.nl óf;
- ❖ een verzoek aan de kerkrentmeesters voor een papieren versie.

Het is dus makkelijker geworden, maar de eis van minimaal vijf jaar schenken blijft.

Periodieke schenkingen eindigen bij de dood van de schenker (uw kinderen erven de verplichting dus niet). Maar u kunt ook vastleggen dat u stopt met schenken als u uw baan verliest of arbeidsongeschikt wordt.

U kunt tevens overwegen de overeenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan.

Dan eindigt de overeenkomst dus niet automatisch als de vijf jaar om zijn.

De eerste vijf jaar zit u inderdaad aan de overeenkomst vast, maar daarna kunt u ieder jaar opzeggen.

Als u zich telkens voor vijf jaar vastlegt, dan gaat er iedere keer een volledige periode van vijf jaar lopen waarin u alleen onder de overeenkomst uit kunt als zich een vooraf vastgestelde omstandigheid voordoet die de gift doet eindigen, zoals arbeidsongeschiktheid.

Bij een gift voor onbepaalde tijd worden er na vijf jaar geen eisen meer gesteld aan de reden om te stoppen.

De protestantse gemeente Marken hanteert voor een 'overeenkomst periodieke gift' een minimaal bedrag van Eur 200,=.

College van kerkrentmeesters.

Een Bijbel zonder ark: columns over de Bijbel in Gewone Taal

Op 20 oktober verscheen *Een Bijbel zonder ark*, een bundel columns over de Bijbel in Gewone Taal. In het boekje staan ook cartoons van Pieter Geenen, bekend van de strip 'Anton Dingeman' in Trouw.

Op 1 oktober 2014, verscheen de *Bijbel in Gewone Taal*, een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap. Deze bijbelvertaling blijkt veel mensen aan te spreken, maar heeft natuurlijk ook vragen opgeroepen. Voorbeelden daarvan:

- Is 'maken' in Genesis 1 wel hetzelfde als 'scheppen'?
- Waar is de 'hoop' gebleven in 1 Korintiërs 13?
- Gaan de vertalers niet te ver als ze in Johannes 1 'het Woord' vertalen als 'Gods Zoon'?

Sinds de verschijning van de Bijbel in Gewone Taal hebben de vertalers – en enkele andere bijbelexperts – een aantal van deze kwesties besproken in columns op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap. Veertig van deze columns zijn nu gebundeld en bewerkt voor dit boekje. Daarmee geeft *Een Bijbel zonder ark* een kijkje achter de schermen van de werkwijze van de vertalers.

Gewone taal

De stukjes zijn geschreven in gewone taal, bedoeld voor de gewone bijbellezer. Dat is bijzonder, want de meeste publicaties over bijbelvertalingen zijn bedoeld voor predikanten en andere professionals.

De toon is licht, en die lichtvoetigheid wordt ondersteund door de cartoons.

Cadeauboekje

Een Bijbel zonder ark is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in bijbelvertalen, in het bijzonder in de Bijbel in Gewone Taal. En een leuk cadeauboekje.

Een Bijbel zonder ark is verkrijgbaar in de boekhandel en kost € 12,50

Voor meer informatie over de Bijbel in Gewone Taal: www.bijbelingewonetaal.nl

Namens het NBG, Anneke Commandeur

De Alzheimer collecte heeft dit jaar een heel mooi bedrag van € 912,86 opgebracht.

Wij willen iedereen die heeft gedoneerd hartelijk bedanken, en speciaal dank voor onze collectanten. Graag tot volgend jaar.

Hartelijke groet mede namens de Alzheimer stichting,
 Inge Kaars en Trijntje de Waart

Boekpresentatie in de Grote Kerk op Marken op 28 november 2015

Leven met het water

Hoog water op Marken, de watersnood van 1916 en andere overstromingen

De kerk is open vanaf 15.30 uur. U wordt ontvangen met cellomuziek door Gerald Kroon, begeleid door Wim Rijnsburger op orgel.

Het programma begint om 16.00 uur en zal ongeveer 1 uur duren.
Wat kunt u verwachten?

- Welkom door Ineke Peetoom
- Jan Schild vertelt over de totstandkoming van het boek
- Audiofragment uit 1960, een Marker vertelt over zijn ervaringen tijdens de nacht van 13 op 14 januari 1916
- Lowina Zondervan leest een gedeelte uit de historische roman *Tijne van Hilletje (1928)* over de dramatische gebeurtenissen in de rampnacht
- Lydia Rood leest een fragment uit haar boek *De stem van het water (1997)*
- Overhandiging eerste exemplaren aan burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon en Deltacommissaris Wim Kuijken
- Afsluiting door Jan Schild en Ineke Peetoom

Na de presentatie is er voor genodigden een receptie in Het Trefpunt

Vanaf 19.00 uur bent u welkom in het Trefpunt om een boek af te halen of te kopen.
Dit kan ook op zondag 29 november tussen 13.00 uur en 17.00 uur.

Voor informatie:

Tel. 0299 601255, email: janschild@gmail.com

Wie dit kleine mensje ziet,
gelooft zijn eigen ogen niet,
en zal moeten beamen,
wonderen maak je nog altijd samen.



Geboren op 18 november 2015
18.34 uur | 3930 gram

Dochter en zusje van:
Pieter Bakels en Marleen Visser
Rik en Lisa
Houtrib 35 | 1142 DC Monnickendam

Verdrietig geven wij u kennis dat is overleden onze moeder, schoonmoeder en bessie

Lutje Stoker

sinds 4 augustus 2006 weduwe van Cornelis de Waart

* 28 augustus 1924

† 18 november 2015

Zij laat ons vele mooie herinneringen na, waarvoor wij haar dankbaar zijn.

Geertje en Dirk

Ingrid en Pieternel,

Martijn

Cornelis

Mireille en Jurie,

Birgit

Mylène

Nellie en Eize

Tanja

Vincent

Maarten & Linde

Guido

Sijmen en Corine

Natasja & Danny

Iris & Niels

Wessel

Wij danken de verpleging van Swaensborch voor de liefdevolle en zorgzame opvang.

Monnickendam, 18 november 2015

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Zuiderzeeweg 30, 1156 BV Marken

Met verdriet hebben wij afscheid genomen van onze schoonzuster

Lutje de Waart – Stoker

Wij wensen de familie sterkte toe.

N. Boes – de Waart

A. de Waart

Elke dag een stapje, dichters naar het eind.
 Elke dag een beetje, van je kracht verkleind.
 Elke dag wat zwaarder, wat je torsen moet.
 Doch al gaande wetend, eens komt alles goed.

Onverwachts is overleden mijn schoonzuster en onze peet,

Luutje Stoker

“Peet Luut”

We wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte met dit verlies

Aaltje Stoker Commandeur

Cees en Annemarie

Geertje en Piet

Lucia en Pieter

Jan en Renate

Geertje en Dirk

Nelleke en Cor

Lieve Bessie,

Veel fijne herinneringen

verzachten onze smart.

Voorgoed uit ons midden,

maar voor altijd in ons hart.

Ingrid, Pieternel, Cornelis, Mireille, Jurie, Tanja, Vincent, Maarten, Linde, Guido

Natasja, Danny, Iris, Niels, Wessel, Martijn, Birgit en Mylène

*'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en weet; Hij is mij steeds nabij.*

Na een weg van goede vooruitzichten en teleurstellingen heeft de Heer
tot zich genomen mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Lijsbeth Zeeman

echtgenote van Klaas Visser

* Marken, 17 januari 1939

† Hoorn, 19 november 2015

Klaas Visser
Cornelis en Nicole
Robin en Leighanne
Eline
Bonnie
Barbara en Ton
Bram
Bas

Hoorn, 19 november 2015
Visserseiland 114, 1621 AA Hoorn

De afscheidsdienst wordt gehouden in het
kerkelijk centrum Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1
te Hoorn op woensdag 25 november om 10.45 uur.

Aansluitend zal de crematieplechtigheid
plaatsvinden om 12.30 uur in de aula van het crematorium
aan de Berkhouterweg 26 te Hoorn.

Na afloop van de crematie is er gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van het crematorium.



*Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis. (Psalm 4: 3 berijmd)*

Verdrietig zijn wij omdat vrij plotseling is overleden
onze geliefde schoonzuster

Lijsbeth Visser - Zeeman

echtgenote van Klaas Visser

Lijs stelde haar vertrouwen op de Here God.

We wensen Klaas, Cornelis en Nicole, Barbara en Ton en de
kleinkinderen heel veel sterkte toe!
We weten hoe erg ze haar zullen missen!

Ali Visser-Pierik (Jaap in herinnering)
Jannetje Visser- de Groot (Jan in herinnering)
Luutje Bakker- Visser (Frans in herinnering)
Cees en Jannie Visser- de Groot

Nichten en neven.

Marken, 19 november 2015

Hoorn, 19 november 2015

Zij had nog zoveel plannen
en werd daarvan nooit moe.
Maar boven is besloten;
het hoeft niet meer, kom nu maar naar Mij toe.

Plotseling is uit ons midden weggerukt onze altijd reis- en levenslustige
zus, schoonzus en tante

Lijs Visser-Zeeman

Wij wensen Klaas, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe met dit grote verlies.

Lob
Cees en Anneke
Grietje
Klaas en Wil
Kees
Piet en Geertje
Neven en nichten

Ter Herinnering aan

"uis" Peet Lijs

Gewoon en bijzonder,

Een bijzonder gewoon mens.

Je deur stond altijd voor ons open

Dan kwamen we, soms alleen, soms met het hele gezin

Alle nieuwtjes werden doorgesproken

En ook je lekkere eten ging erin

Missen zullen we deze uurtjes, nu jij er niet meer bent

Maar wat zijn we blij, dat we jou hebben gekend.

We wensen Ome Klaas, Cornelis, Nicole, Barbara, Ton en kleinkinderen

Heel veel sterkte.

Catharina en Cornelis

Jeffrey en Renate

Cornelis en Lisenka

Bjarne en Marit

Pieter

Graag wil ik hierbij een ieder heel hartelijk bedanken

voor de belangstelling tijdens mijn verblijf in het VU ziekenhuis

en bij mijn thuiskomst.

De vele reacties, in de vorm van gesprekken, kaarten en

kado's hebben mij goed gedaan.

Fijn om te weten, dat er zoveel mensen met je meeleven.

'maar wie de Here verwachten,
putten nieuwe kracht' (Jesaja 40:31)

*Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwt
je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt
maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan
je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan*

Vredig is ingeslapen onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, zuster en bessie

Geertje Schouten

sinds 15 september 2004 weduwe van Jacob van Altena

* 17 oktober 1922

† 25 november 2015

We zijn dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn.

Pieter en Grietje

Jacob Eduard
Klaas Richard en Petra
Gera en Albert
Niels
Anne
Elisa

Grietje en Klaas

Pieter en Marlies
Bram
Femke
Sophie
Mark en Mirjam
Lars
Isa
Tess
Johan en Caroline
Loïs
Viggo

Cees en Sijtje Aagje

Freek-Jan en Angelique
Anthonie
Maxime
Klaas en Bibianne

Jacob

Jannetje en Klaas

Esther en Rolf

Klaas en Jessica

Jan †

Pieternel en Ingrid

Martijn

John en Aaltje

Sophie
Joëlle

Luutje Kes-Schouten

De rouwdienst wordt gehouden op maandag, 30 november a.s. om 14.00 uur in de Grote Kerk te Marken, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Gelegenheid tot condoleren is er voorafgaand aan de rouwdienst vanaf 13.15 uur in de Grote Kerk.

Na de begrafenis is er koffie in Dorpshuis Het Trefpunt.

Correspondentieadres: Pieter van Altena, Gouwzeestraat 7, 1156CC Marken.



KERSTBROODMAALTIJD

Vrijdag 18 december a.s. is er weer een gezamenlijke broodmaaltijd in Dorpshuis 't Trefpunt voor personen van 60 jaar en ouder.

Wij verwachten u om 16.00 uur.

U kunt zich hiervoor opgeven bij:

Trijntje Uithuisje-Stoker

of bij:

Immetje de Waart,

Kets 37, tel 601285

IJsselmeerweg 14, tel. 601726.

Indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd!

(Graag kenbaar maken bij aanmelding).

U kunt zich opgeven tot 14 december a.s.

Schroom niet maar kom!

Het is altijd erg gezellig.

