

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer :2

verschijnt wekelijks

Zaterdag 9 januari 2016

Kerkdienst voor: Zondag 10 januari 2016

PATMOSKERK

10.00 uur Ds. A.S. de Winter , Nigtevegt

Organist: Hans Jütte

Koster(s): Jaap Boes en Klaas Boes

Schoollied Lied 416

Schoollied lezen Esmee Springer

Kindernevendienst Nathanja Moenis en Marieke Schipper

Crèche: Petra Zeeman en Ria Abcouwer

De eerste collecte is bestemd voor :
Diaconie

De tweede collecte is bestemd voor:
de kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	10 januari	Lucas 3:15-22	Doop met de heilige Geest
maandag	11 januari	Lucas 3:23-38	Jezus, de zoon van God
dinsdag	12 januari	Lucas 4:1-13	Niet bij brood alleen
woensdag	13 januari	1 Korintiërs 8:1-13	Weet wat je eet
donderdag	14 januari	1 Korintiërs 9:1-14	Rechten
vrijdag	15 januari	1 Korintiërs 9:15-27	Beloning
zaterdag	16 januari	Exodus 2:11-22	Verdeeldheid

Overdenking : Johannes 10 vers 42

En velen kwamen tot geloof in Hem.

Geloven wat is dat nu eigenlijk? Als iemand je wat vertelt geloof je het, of niet. Dat is afhankelijk van de persoon die je het vertelt. Vind je hem of haar betrouwbaar of niet. Tot geloof komen is iets anders. In dit gedeelte gaat het over Jezus Christus die zijn omstanders vertelt over zijn Vader die hem gezonden heeft. En wat erin de bijbel staat geschreven altijd van kracht blijft. Dat was de zogenaamde deskundige van die tijd en voor sommige omstanders onverteerbaar. Het liep zelfs zo hoog op dat ze Hem wilde steninge. Ook voor ons is het zeker niet gemakkelijk, want in de bijbel staan dingen waar je met je verstand onmogelijk bij kan.

Nu heeft geloven volgens mij heel weinig te maken met verstandelijk vermogen of intelligentie. Al leven wij in een tijd dat alles beredeneerbaar moet zijn. Kijk maar naar televisie, als er een ramp, een ernstig ongeval of moorden gepleegd worden, zijn er meteen een groot aantal zogenaamde deskundige die het precies kunnen uitleggen hoe het één en ander in elkaar steekt.

Tot geloof komen heeft te maken met hoe je in het leven staat. Wil je wel of niet bij Jezus Christus behoren? Sommige televisie programma's vertellen over mensen die bijna op de seconde af nauwkeurig kunnen zeggen toen en toen ben ik tot geloof gekomen. Een bepaalde gebeurtenis zou zoveel indruk hebben gemaakt, dat het wel waar moet zijn dat God dat zo heeft bestuurd. Een mooie redenering. Maar voor verreweg de meeste gelovige geldt dat niet. Of ze kunnen daar in ieder geval niet vrijmoedig over spreken. In het gedeelte uit het Johannes evangelie waar de bovenstaande tekst beschreven staat ligt Jezus zwaar onder vuur dat hij zelfs moest vluchten. Toch staat aan het einde dat vele tot geloof kwamen.

Veel mensen zijn tegenwoordig op zoek naar religie. De religie die ze van huis uit meegekregen hebben is ouderwets en heeft voor sommige te veel verplichtingen. Ik ben niet zo goed op de hoogte met andere religies, maar het lijkt mij sterk dat er aan een andere religies geen verplichtingen zouden zijn. Volgens mij kun je niet ergens toebehoren waar geen verplichtingen aan zijn.

Tot geloof komen heeft in ieder geval te maken met je open stellen voor het woord van Jezus. De mensen rondom Jezus uit dit bijbelgedeelte wilde zekerheid. De zekerheid die ze wilde was vlak bij hen. Sommige stonden er niet vooropen en konden Hem niet geloven. Dat geloven een moeilijke zaak is staat wel vast, maar moet alles dan gemakkelijk zijn? Wij leven in een tijd dat veel mensen die vroeger tot de kerk behoorde het voor gezien houden. Immers zeggen zij, wij kunnen wel zonder. Die samenkomst van de gemeente hoeft van hen niet meer. Zij zeggen wij kunnen evengoed geloven. Hierbij vergeten ze één belangrijke stap dat geloven in je ééntje een moeilijke zaak is. Ik geloof niet zo in die mensen die dat zeggen. Ik vraag me daar altijd bij af hoe dan je geloofs accu wordt opgeladen. De samenkomst van de gemeente is daar toch voor. Het bezoeken van een kerkdienst is toch ter bevordering van je geloof. De uitleg van het woord is hierin toch een onmisbare factor. Het geloof is toch gebaseerd op de bijbel en alles wat daar in staat. Je kunt toch niet zeggen ik geloof wel maar die gang naar de kerk die hoeft niet. Terwijl dit de bron moet zijn om je geloof te versterken.

De kerk staat zondag aan zondag voor iedereen open en al ben je in het begin misschien wat schuchter om voor de eerste keer te komen niemand zal je weg sturen.

J. Uithuisje

Voorbede

1. Bescherm onze Koninklijke familie, dat ze in wijsheid mogen omgaan met alle problemen die op ons afkomen.
2. Verblijdt ons Heer en doe ons tot zegen zijn.
3. Voor hen die rouw dragen, dat de duisternis geen macht over hen krijgt.
4. Vervul ons leven met Uw heilige geest, opdat wij vrucht dragen.
5. Wees met onze ouderlingen en diakenen, dat ze onze gemeente mogen bouwen en sterken.
6. Bescherm Uw volk Israël.
7. Wilt U wijsheid en liefde schenken aan hen die gehandicapt zijn.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Donderdag 31 December 2015 Oudejaarsdag

De eerste collecte bestemd voor de voedselbank € 347,06

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 496,81

Vrijdag 1 Januari 2015 Nieuwjaarsdag

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 88,00

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 111,75

Zondag 3 Januari

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 183,65

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 183,05

Hierbij wil ik jullie laten weten dat de koffiebus in de Patmoskerk vanaf 1/10 tot en met 31/12 2015 het prachtige bedrag van 82,50 heeft opgebracht. Bedankt allemaal!!

Liefde volle handen

.De dag die eens zal komen dat God mijn tranen zal afdrogen.

Dat zijn de handen die de hemel hebben gespannen en die mijn wangen aanraken zullen.

Dat zijn de zelfde handen die door spijkers werden doorboord.

Die handen zullen eens op een dag mijn gezicht omvatten en al mijn tranen wegvegen.

Voor eeuwig en voorgoed .

Koster J. Blijleven

Zondag. De jonge dominee van de Protestantse Gemeente uit het lieflijke Nigtevecht doet zijn naam in ieder geval eer aan door a.s. zondag onze gastvoorganger te willen zijn. Van harte samen met hem een gezegende kerkdienst gewenst.

Catechese. De catechisanten zien we graag weer a.s. zondag om 16.00 uur in Gebouw Hoogh voor het 2^e gedeelte van het catechese seizoen.

Zieken. Wij denken aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Vooruitblik. Een bijzondere week van gedenken ligt voor ons. Er is heel veel-tijd en moeite gestoken om dit alles op gang te brengen en hopelijk tonen we ons meelevend daarbij.

Niemand van ons heeft de ramp van toen zelf meegemaakt. Niettemin weten we ons er zeer bij betrokken. Zeker als je hier al je hele leven woont. Daarom is het monument dat onthuld zal worden ook een bijzondere gebeurtenis, zodat ook ons nageslacht niet zal vergeten! Zelf hoop ik één van de toneelvoorstellingen in de Grote Kerk mee te beleven. En graag wijs ik er vast op dat we dan zondag 17 januari deze herdenkingsweek afsluiten met een bijzondere kerkdienst met de gewaardeerde medewerking van ons eigen Mannenkoor o.l.v. Jan Peereboom. Ik hoop velen van jullie (wellicht in klederdracht, want in 1916 liep iedereen hier nog in klederdracht zou ik denken) in die kerkdienst te ontmoeten.

Ter overweging. Wees in deze dagen een instrument van vrede! Vrede is liefde brengen waar haat is, vergeving waar wrok is. Vrede is hoop brengen waar wanhoop is, licht in de duisternis. Wat baat het alle bommen en geweren te vernietigen, als we zelf niet veranderen en vrede maken in ons eigen hart met God en medemensen. Heb elkaar lief, oprecht, eerlijk, zonder bijbedoelingen! (Uit: Menslief, ik wens je vrede en alle goeds, geschreven door Phil Bosmans).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Namen van hen die ons ontvielen in 2015 en herdacht op oudejaarsavond in de Grote Kerk.

15 januari	Klaas de Jong, 88 jaar
18 januari	Tijs van Altena, 88 jaar
19 januari	Jean Baptist Koch, 86 jaar
23 januari	Dirk van Altena, 83 jaar
25 februari	Lieuwe Tamminga, 68 jaar
29 april	Jan Schipper, 87 jaar
11 juli	Jaap Boneveld, 82 jaar
15 juli	Geertje Zondervan, 84 jaar
7 augustus	Jan Uithuisje, 69 jaar
8 augustus	Maretje Moenis, 80 jaar
18 augustus	Jacobus Hermanus Zwiers, 87 jaar
24 augustus	Sijtje Boes, 91 jaar
28 september	Cornelis Commandeur, 83 jaar
19 oktober	Grietje Boes, 88 jaar
8 november	Geertje Zeeman, 87 jaar
18 november	Lutje Stoker, 91 jaar
25 november	Geertje Schouten, 93 jaar
17 december	Pieter Dorland, 95 jaar
24 december	Johannes Philippus Aloysius Oudhuis, 86 jr.

Wij gedenken deze broeders en zusters, ziende op de verhoogde Christus die gezegd heeft:

“Wees niet bang, Ik ben de eerste en de laatste. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.” (Openbaring 1: 17, 18).

Kort verslag Kerkenraadsvergadering van dinsdag 14 december 2015

Aanwezig 18 leden, afwezig 8 leden.

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Luc. 1 : 18-25, en gaat voor in gebed. Ds. H. Dekker deelt mee dat in de dienst van 24 januari de doop zal worden bediend aan Noud Fedde, zoon van Dominique de Groot en Jessica Visser.

De scriba deelt mee dat op eigen verzoek 1 lid is uitgeschreven en vanuit de vergadering wordt gemeld dat 1 persoon heeft aangegeven lid te willen worden van onze gemeente.

Verkiezing ambtsdragers: ter inleiding leest de voorzitter de publicatie voor, die is bestemd voor het kerkblad. Als wijkouderling zullen worden herbevestigd: A. Maas-van Altena en L. van Diepen-Schipper. Als kerkrentmeester zullen worden herbevestigd: E. Commandeur en J.S. Roos. Als diaken zal worden herbevestigd: P. Boes, en als nieuwe diaken wordt E. Visser bevestigd. F. Visser zal als kerkrentmeester worden toegevoegd aan het college. Ds. H. Dekker geeft aan dat hij niet in deze publicatie is opgenomen, omdat hij niet als ambtsdrager zal worden bevestigd.

Bid- en dankstond van woensdag naar zondag? Omdat dit punt het nodige losmaakt in de vergadering, wordt voorgesteld, zoals ook eerder afgesproken, dat het moderamen eerst met een uitgewerkt voorstel komt, voordat een besluit wordt genomen. Het moderamen stemt ermee in om in de volgende vergadering met een voorstel te komen.

In het voorliggende preekrooster 2016 zijn voor de uiteindelijk vaststelling nu ook opgenomen de collectes en op welke data de commissies het koffiedrinken in de Patmoskerk verzorgen.

Op 2 zondagen na liggen alle doelen nu vast, zoals in het rooster is aangegeven. De collecte in de tentdienst is nog nader te bepalen in overleg met het jeugdwerk, en 25 september staat open voor doelen die zich nog aandienen. Vanwege enige opmerkingen van kerkenraadsleden en gemeenteleden zal de lijst van gastvoorgangers nog een wijziging ondergaan.

Het moderamen stelt voor om op de eerstvolgende bezinningsavond jeugdwerk aan de orde te stellen. De commissie die in het kader van het nieuwe beleidsplan zich over het jeugdwerk zou buigen zal daartoe eerst met een plan komen, wat vervolgens op de bezinningsavond besproken kan worden. De vraag is of de volgorde niet andersom zou moeten zijn. Gevreesd wordt dat anders mogelijk al teveel vastligt, voordat de plenaire bespreking door de kerkenraad plaatsvindt. Voor "Fellowship" wordt in de kerstvakantie het programma voor het komend halfjaar besproken. De catechisaties gaan na de kerstvakantie weer in januari van start.

De collecte in de kerstnachtdienst is dit jaar voor het Prinses Maxima Fonds.

De diaconie is druk bezig met het rondbrengen van de kerststukjes.

De opbrengst van de voedselbank collecte zal door de diaconie worden aangevuld tot 500 euro.

De contractbesprekingen met de SMJ en het college van kerkrentmeesters zijn naar tevredenheid van alle betrokken partijen afgerond. Hierover zal gepubliceerd worden in het kerkblad, en door de SMJ in het Streekblad.

Gevraagd wordt wat de financiële consequenties zullen zijn voor de kerk.

Hierop wordt geantwoord dat op dit moment daar nog geen duidelijk beeld van is.

Na een jaar te hebben gedraaid volgens de nieuwe situatie, zal daar meer over te zeggen zijn.

De retorische vraag wordt gesteld: Verhuur zoals we dat nu doen, moeten we dat wel willen?

Antwoord: de bezinning hierover heeft de aandacht, zoals ook in het beleidsplan staat.

Naar aanleiding van de laatste notulen van de kerkrentmeesters:

Geïnformeerd wordt naar het gebruik van onze gebouwen in het kader van een calamiteitenplan van de gemeente Waterland.

Antwoord: het standpunt is: we werken mee om in ieder geval inbreng te hebben.

Zoals gebruikelijk wordt de vergadering afgesloten met het gezamenlijk uitspreken van het "Onze Vader".

In herinnering aan Jan Oudhuis, overleden 24 december 2015 in de leeftijd van 86 jaar.

“De Heer is mijn herder.”

Jan Oudhuis, een markante vader, zo staat er op de overlijdensaankondiging. Markant was hij zeker, een grote man met een luide stem en een daverende lach. Zijn dochter Agatha zei in haar herinnering aan hem: ‘Als mijn vader ergens binnenkwam dan kon niemand dat ontgaan’. Wat zal het stil worden voor zijn vrouw, zo zonder zo’n man. Laten wij haar als gemeente niet vergeten.

Boven de overlijdensaankondiging stond de tekst uit psalm 23: *“De Heer is mijn herder”*. Ook een markant en groot man kan in zijn leven en sterven niet zonder deze belijdenis. Zo wist ook Jan van zichzelf dat hij ondanks zijn formaat het moest hebben van die Herder. In hoogtepunten en dieptepunten was ook Jan Oudhuis afhankelijk van die Herder.

In geloof en vertrouwen op die Herder hebben wij maandag afscheid van hem genomen in de aula van De Nieuwe Noorder. Afscheid nemen van een zeeman in hart en nieren kan niet zonder het zingen van een zeemanslied. Zo klonk ook daarin het belijden, dat een mens niet kan leven en sterven zonder de verlossing die er is in Jezus Christus.

*Dies rijst een lied tot God omhoog, ruist vol een dankakkoord:
Wij hebben `s Vaders Zoon aan boord en veilig strand voor oog.*

Kees Kersbergen

En toch telkens zullen wij je tegenkomen

Zeg nooit het is voorbij

Slechts je lichaam werd ons afgenomen

Niet wat je was en ook niet wat je zei

Wij danken u voor de warme belangstelling, kaarten en woorden van troost die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, zuster en bessie

Geertje Schouten

Wij danken de thuiszorg van Eveanzorg en de verpleging in Swaensborch voor de zorg en verpleging thuis en tijdens haar verblijf in Swaensborch.

Familie van Altena en Mevr. L. Kes-Schouten

Joh. 14 vers 27
Vrede laat Ik u
mijn vrede geef Ik u
niet gelijk de wereld die geeft
geef Ik hem u.

8

Bezige handen
nu gevouwen en stil
een leven vol ijver
zo was je wil.
Nu heb je rust
met lichaam en geest,
vaak zullen we denken
aan wat is geweest.

Bedroefd om het afscheid, geven wij u kennis van het overlijden van onze vader en opa.

Pieter Dorland Kz.

sinds 27 november 1962 weduwnaar van Aaltje Commandeur

Marken 16 februari 1920

† Marken 17 december 2015

Uit allernaam L. Visser – Dorland

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

Correspondentie adres:
L. Visser – Dorland
Zereiderpad 8
1156 CR Marken

Veel dank voor de verzorging van „Swaensborch,,

Wanneer je van je levensvlam
het allerbeste hebt gegeven
en je krachten nemen af
vloeien langzaam uit jouw leven

Wanneer de vlam dan zachtjes dooft
je laatste vonk wordt mee genomen
dan rest nog slechts een kalme rust
die over jou nu is gekomen.

Na een lang en arbeidzaam leven, hebben we afscheid moeten nemen
van mijn zwager en onze oom.

Pieter Dorland

Dierbare herinneringen zullen ons altijd bij blijven:

T. Commandeur de Waart
Maritje en Pieter
Luutje en Jan
Geertje en Hein
Jan en Pietertje
Neeltje
Klaas en Grietje

Achterneven en Nichten

Wij wensen de familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Als je heel erg tegen een operatie⁹ opziet, mag je bidden en krijg je kracht van boven. 8 december ging ik naar de operatiekamer in het AMC voor een langdurende operatie, die gelukkig is geslaagd.

Een paar dagen na mijn thuiskomst kwam het bericht dat er afwijkingen waren gezien op de foto van het bevolkingsonderzoek en dat ik naar het ziekenhuis moest voor verder onderzoek.

De onderzoeken zijn gedaan en 2 dagen na de Kerst kreeg ik de uitslag en alles was goed en dus kan ik nu verder gaan werken aan mijn herstel.

Hierbij wil ik (mede namens mijn man) iedereen die voor mij gebeden hebben, die met mij meegeleefd hebben en die aan mij gedacht hebben (in welke vorm dan ook) **hartelijk bedanken. Het was hartverwarmend, en het heeft mij heel goed gedaan.**

Met vriendelijke groeten, Maretje Teerhuis van Altena

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle kaartjes, bonnen, bloemen, telefoontjes en bezoeken tijdens en na mijn ziekenhuisopname. Het heeft mij erg goed gedaan dat er zoveel mensen met mij meeleeften. Iedereen nogmaals hartelijk dank en de beste wensen voor 2016, ook namens Pieter.

Nelly Zeeman
Akkerstraat 35

Onze oudste en zingende Buurman is overleden

Jan Oudhuis

Bedroefd zijn wij door zijn afwezigheid.

Wij wensen Loppie en gezin heel veel sterkte toe.
Ook wensen wij Loppie een voorspoedig herstel van haar ziekenhuis opname.

De burens van de Zeilstraat.

Een plafond vol kaarten met lieve woorden
De vele gelukwensen die wij hoorden
Mooie cadeautjes groot en klein
We vonden het allemaal ontzettend fijn

Bedankt voor alle aandacht na de geboorte van onze zoon en broertje
Dominique, Jessica, Gemma en Noud



**Inzamelingsactie voedselbank
regio Waterland bij Deen Supermarkt MARKEN**

Vrijdag 08 januari van 15.00-17.00 uur en

Zaterdag 09 januari van 09:30-12.00 uur

gaan wij, met medewerking van onze Deen Supermarkt, een inzamelingsactie houden van (houdbare) levensmiddelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

Gaat u boodschappen doen; denk dan even aan de voedselbank en doe iets extra's in uw winkelwagentje.

U kunt ons helpen met:

- Rijst, spaghetti, macaroni
- Kruidenmix voor pasta/rijst
- Blik soep, vlees, vis, groente
- Aardappelpuree
- Pannenkoekenmix
- Broodbeleg: pindakaas, jam, chocopasta, hagelslag
- **STATIEGELDBONNETJES** zijn ook welkom!
- Of natuurlijk artikelen uit uw kerstpakket of kijk uw (keuken)kast even na.

Bent of kunt u op dit tijdstip niet in de buurt van Deen komen en u wilt toch wat geven, dan kunt u dit bij ons thuis afgeven. Zaterdag rond 12.00 uur willen wij richting Purmerend om de levensmiddelen naar de voedselbank te brengen.

Wij zien u graag op vrijdag of zaterdag.

**Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12
Willy Bosch-Uithuisje, Buurterstraat 8**