

Protestants Marken



Jaargang 10. Nummer 5

verschijnt wekelijks

Zaterdag 30 januari

Kerkdienst voor : Zondag 31 januari 2016

Patmoskerk.

10.00 uur: Ds. H.Dekker. Jeugddienst.

m.m.v. Remind Band.

1^e schriftlezing Chiara Roos.

2^e schriftlezing Britt Peereboom.

Koster: J. Boes en Klaas Boes.

Schoolied: Lied 886.

Schoolied lezen: Donja Schipper.

Creche: Neeltje van Altena en Neeltje de Groot.

Eerste collecte: Project Pakistan.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Na de dienst is er koffie en thee in de hal.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	31	Lucas 4 : 14 - 30	Sabbatsonrust.
Maandag	1	Lucas 4 : 31 - 44	Machtswoord.
Dinsdag	2	Lucas 5 : 1 - 11	Goede vangst.
Woensdag	3	Lucas 5 : 12 - 16	Aanraking.
Donderdag	4	Lucas 5 : 17 - 26	Iets ongelooflijks.
Vrijdag	5	Lucas 5 : 27 - 39	Eten en drinken.
Zaterdag	6	Lucas 6 : 1 - 11	Heer en meester over de sabbat.

MeditatieLezen: Matteüs 5: 43 t/m 48

*Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen.
Daar woont Hijzelf, daar wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.*

Herkent u dit lied nog? Dat zal alleen het geval zijn voor de ouderen onder ons, want het is vers 3 van Psalm 133 uit de oude psalmberijming.

Ik moest ineens weer aan dit vers denken toen Herman Finkers in zijn oudejaarsconferentie het mooie Taizé-lied: "*Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est*", aanhaalde. '*Waar zorgzaamheid en liefde is, daar is God*'.

Beide verzen zeggen in feite hetzelfde.

In Psalm 133 gaat het over het liefdevol samen wonen van broeders (en zusters, neem ik aan), dus over mensen bij wie je hoort. In hoofdstuk 5 van Matteüs (de Bergrede) gaat Jezus echter nog een stuk verder.

Het grootste gebod in de wet is , zo vertelt Hij de Farizeeën: "*Heb de Heer, uw God lief met heel uw hart, ziel en verstand en heb uw naaste lief als uzelf*" (Matt: 22: 37-39). Dit is in feite de samenvatting van de wet.

Maar wie is nu die naaste? Zijn dat de mensen bij wie ik hoor, mijn familie, vrienden, burens, mensen van mijn sportclub of kerk?

Ja, die ook, maar het gaat verder, ook die wildvreemde die mijn hulp nodig heeft, die vluchteling of zwerver en zelfs mijn vijand, degene die mij niet zo aardig behandeld heeft. Ook hem of haar wil Jezus dat ik met respect behandel en voor hem of haar bid. "Lief hebben" betekent niet altijd lief vinden. Je kunt niet iedereen lief vinden, maar je kunt hem/ haar wel behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden (ook een uitspraak van Jezus).

Als je erover nadenkt, besef je dat het verre van gemakkelijk is deze opdracht van Jezus. We hebben het al zo vaak gehoord en geloven het wel!

Na de kerstvakantie begin ik op school altijd met de verhalen over Jezus en zijn uitspraken. Voor de kerst hebben ze zijn geboorteverhaal gehoord en dan gaan we na de vakantie verder met wat er verder geschreven staat over zijn leven.

Ik zie altijd de verbazing op de gezichten van de kinderen als ik ze vertel over de uitspraken van Jezus. Ze hebben er vele vragen over. De meeste kinderen hebben er nog nooit van gehoord (ik geef godsdienstles/levensbeschouwing op een openbare school). Sommige kinderen zijn er wel mee opgevoed of horen het nog van opa of oma, maar nu heb ik er een klas bij waar niemand er bekend mee is. Als ik de lessen over Jezus begin, laat ik ze ook altijd het "Ichthus-teken" (oud-Grieks woord voor vis: *Iesus, Christos, Theou, Uios, Soter* (Jezus Christus, Zoon van God, Redder) zien en vertel hoe dit "visje" het geheimteken was van de vroege christenen. Dat vinden ze altijd een prachtig verhaal.

Verleden week dacht een jongetje dat het "visje" het logo van de Staatsloterij was. Iemand anders had zich al afgevraagd waarom mensen zo'n visje achter op hun auto plakten. Nu weten ze dat het een 'Jezus-teken' is (zo noemen ze het). "Hij was wel anders dan andere mensen", juf, zei een kind. Niemand zou er bedenken dat je van je vijanden moet proberen te houden.

En dan hebben ze nog niet eens het verhaal gehoord over zijn terechtstelling, waar hij bidt voor de mensen die hem aan een kruis hangen.

Jezus was anders, concluderen de kinderen.

En wij, die Hem hebben leren kennen, zijn wij ook anders? Moeilijke vraag!



Jannie Visser- de Groot

Voorbede

1. Wilt U wijsheid en liefde schenken aan hen die gehandicapt zijn.
2. Voor de ouders van tieners, dat ze het belang van catechese gaan inzien.
3. Help ons bewust te worden van onze eigen geschiedenis, zodat we open staan voor elkaars verhalen.
4. Zegen de fam. Bak. Doe hen tot zegen zijn voor de meisjes in "de Schuilplaats".
5. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
6. Voor de doopouders, dat ze Noud Fedde vertrouwd mogen maken met U. Dat U een helper wil zijn al de dagen van zijn leven.
7. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.

Ria Kaars

Opbrengst Collecte

Zondag 24 januari

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie E 231,22

De tweede collecte bestemd voor de Kerk E 222,76

Zondag komen we om 10.00 uur samen voor de jeugddienst in de Patmoskerk. De Remind Band komt dan naar Marken. Zij spelen met en voor ons Opwekkingsliederen, dus dat wordt vast een opgewekte dienst, schreef ik vorige week al. Let's take a # selfie is het thema. Wil jij een selfie van jezelf terugzien in die dienst? Dat mag: post hem dan naar onze facebookpagina. Als je die niet op je telefoon hebt ga dan even naar onze website:

www.protestantsmarken.nl En nu is er vast wel een lezer van ons kerkblad die denkt: welk Bijbelgedeelte moet ik daarbij bedenken? Nu, laat dat dan nog even een verrassing mogen blijven! Zijn jullie er zondag?

Overlijdens. Als er achter elkaar in een kleine gemeenschap zoals de onze hier op Marken mensen overlijden overheerst het gevoel: een hele generatie valt weg. Afgelopen dinsdag was de begrafenis van br. Johannes Piet, en onze kerkelijk werker zal daarover schrijven. Op de dag dat dit kerkblad rondgebracht wordt is de begrafenis van br. Jan Vlasbloem, van wie zo'n karakteristieke foto opgenomen is op blz. 38 in het boekje dat wij allen kregen over de watersnood van 1916. Ds. N. van Tellingen leidt de begrafenis. Daar waren en zijn warme vriendschapsbanden tussen de fam. Vlasbloem en de fam. van Tellingen. Dus uiteraard heb ik van harte ingestemd met het verzoek of hij als oud –predikant van Marken de begrafenis mocht leiden. En dinsdag jl. overleed zr. Lijsje Boes- de Groot, Swaensborch 114. Haar in memoriam hoop ik volgende week te schrijven, na de begrafenis, die 1 februari a.s. zal plaatsvinden. Laten we in meeleven en voorbeden denken aan allen die verdriet hebben!

Zieken. Br. J. Kaars, Kerkbuurt 179 onderging nog een tweede operatie in het AMC vorige week en is nog in het ziekenhuis. Gelukkig gloort er weer enige hoop! Br. J. Schipper, Kerkbuurt 196 onderging een operatie in het OLVG-West en is inmiddels weer thuis waar hij verder mag revalideren de komende tijd. Br. E. Schipper, Kerkbuurt 153 werd geheel onverwacht overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling en is nu in Novawhere voor verdere revalidatie. Onze kerkelijk werker br. C.S. Kersbergen is ziek thuis en kampt met een ontsteking waardoor hij even niet uit de voeten kan. Uiteraard hopen we dat hij snel weer op de been is. Ook denken we aan de andere zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan alle lezers van ons kerkblad.

Ds. H. Dekker.

In herinnering aan Joop Piet, overleden 20 januari 2016 in de leeftijd van 73 jaar.

Zomaar ineens....

*Stil ben je van ons heengegaan
Je hebt altijd voor ons klaar gestaan
Geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
Zo was je hele leven
Je was een schat voor ons allen
Je te moeten missen zal ons zwaar vallen*

Met deze woorden werd het heengaan van Joop Piet aangekondigd. Woorden die verdriet en gemis in zich meedragen. Hoe nu verder? is dan een vraag die zomaar in je opkomt. Joop Piet was een geliefd maatje voor Jannie, een vriend voor haar kinderen en een geliefde opa voor haar kleinkinderen. En als zo'n geliefd man plotseling wegvalt is er verdriet en gemis.

In de afscheidsdienst zijn deze woorden ook gelezen en daarom staan die woorden nu ook op deze plek. In de afscheidsdienst klonken ook andere woorden en wel de woorden van de Here Jezus. Hij zei tegen de mensen om zich heen, maar via de Bijbel ook tegen ons:

“Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.”

Bekende woorden en misschien wel wat uitgesleten woorden. Toch is het goed om deze woorden juist in een situatie als deze tot je door te laten klinken. Juist als je denkt, hoe nu verder? kunnen deze woorden de richting aangeven. Jezus zegt ook tegen ons: Kom naar Mij!
Laat het niet tegen dovemansoren gezegd zijn, maar ga! Hij weet de weg en Hij geeft rust.

Kees Kersbergen

IN MEMORIAM JAN VLASBOEM

Op zaterdag 23 januari jl. is Jan Vlasbloem op negentigjarige leeftijd overleden. Zijn gezondheid was de laatste jaren minder geworden, maar toch kwam dit heengaan nog vrij onverwacht. Jan en Trijntje waren al naar Monnickendam verhuisd, in de verzorging, maar bleven echte Markers. Jan die zoveel Marker geschiedenis in zich meedroeg en daar ook tot het laatst toe gemakkelijk over kon vertellen was met hart en ziel aan zijn Marken verkleefd. Jan groeide op als oudste kind in een gezin dat van aanpakken wist, en zeker nadat zijn vader zo triest in de oorlog aan zijn einde was gekomen droeg hij al ras veel verantwoordelijkheid. Zijn werk werd later schilder, maar daarnaast had hij ook vele andere bezigheden, zoals de passie voor zijn kippen. Hij trouwde met Trijntje en zij kregen vier kinderen, dat zorgde voor een levendig en gastvrij gezin. Bij dit alles was zijn liefde en inzet voor de kerk bijna spreekwoordelijk. Als autodidact had hij zich ook heel wat theologische kennis verworven, maar was vooral vele jaren als kerkenraadslid en als voorzitter actief. Wat heeft hij veel voor de kerk betekend! Met een wijs relativiseringsvermogen en met gezonde humor kon hij kerkelijke strubbelingen ontcrachten en samen een weg verder zoeken. Op 28 januari hebben we afscheid van Jan genomen met een dienst in de Patmoskerk. Voor deze gelegenheid had hij mij als oud-predikant al eens gevraagd, gezien de goede en lange verstandhouding die ik met de familie Vlasbloem heb mogen blijven onderhouden. Voor deze dienst had hij zelf ook al een Bijbelgedeelte gekozen, die als zijn geloofsbelijdenis gold: "Door genade bent u gered". (Ef. 2:8a). Voor hem was dat geen theoretische constructie, aan hem kon je zien dat het zijn geleefde werkelijkheid was. Dat gaf hem ook de ontspannenheid om in het leven te staan zoals hij stond. We wensen en bidden zijn vrouw Trijntje, de kinderen en allen die van Jan gehouden hebben Gods nabijheid en zegen toe om dit verlies in gelovig perspectief te dragen en te verwerken. Een markant Marker, een levend monument is van ons heen gegaan. Maar ook geborgen in Gods hand.

Ds. Nico van Tellingen.

Na de kerkenraadsvergadering van 25 januari 2016 zijn de functies verdeeld zoals hierna is aangegeven

Moderamen

Ds. H. Dekker	- assessor
J. Uithuisje	- voorzitter kerkenraad
P. Boes	- voorzitter diaconie
C. Visser	- voorzitter kerkrentmeesters
P.C. Springer	- scriba

Ouderlingen

J. Uithuisje	- voorzitter kerkenraad + wijk 2
P.C. Springer	- scriba
G. Verkade	- 2e scriba + wijk 6
K. Kersbergen	- kerkelijk werker + wijk 4
M. Zeeman-Appel	- jeugdouderling
A. Maas-van Altena	- wijk 1
A. Zeeman	- wijk 3
L. van Diepen-Schipper	- wijk 5
P. Moenis	- wijk 7

Diaconie

P. Boes	- voorzitter
P. van Altena	- 2 ^e voorzitter
J. Zeeman-Visser	- secretaris
H. Kes-van Dullemen	- 2 ^e secretaris + kraambezoek
E. Schipper	- penningmeester
H.P. Zondervan	- 2 ^e penningmeester + zendingscommissie
K. Zwiers	- kerktelefoon
J. Schipper	- verwerken post
E. Visser	- kraambezoek
J. Zeeman-Visser + E. Visser	- project Waterlandse Gemeenten

Ouderling Kerkrentmeesters

C. Visser	- voorzitter
M.J. v. Altena	- 2 ^e voorzitter, tevens verhuur gebouwen
J.S. Roos	- secretaris en ledenadministratie
E. Commandeur	- penningmeester
P. Kaars	- beheerder volkstuinen
M. v. Belzen	- onderhoud gebouwen

Wijkindeling per 1-1-2016

Wijk 1 *Aaltje Maas- van Altena* Zuiderzeeweg 46 tel. 601720
Buurt I, II, III en IV, de Havenbuurt en Melisvennen

Wijk 2 *Jan Uithuisje* Kets 26 tel. 601747
Zeereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozenwerf, Moeniswerf, Moeniswerverpad,
Oosterpad, de Duikjes en Kerkbuurt 166 t/m 201

Wijk 3 *Aaltje Zeeman* Noorderwerfstraat 2 tel. 601944
Kets, het Rietland, Buurterstraat en de Pieterlanden

Wijk 4 *vacant*
Hoogkamplaan, Noorderwerfstraat, Akkerstraat, Thamiswerfstraat en Westerstraat

Wijk 5 *Luutje van Diepen-Schipper* Thamiswerfstraat 9 tel. 601380
Kerkbuurt 1 t/m 164

Wijk 6 *Gerrit Verkade* Zuiderzeeweg 58 tel. 601247
IJsselmeerweg en de Minneweg

Wijk 7 *Pieter Moenis* Gouwzeestraat 8 tel. 601220
Almerestraat, Gouwzeestraat, Minnehof en Zuiderzeeweg

Wijk 8 *vacant*
Botterstraat, Flevostraat, Markerwaardstraat, Meester Visserstraat en Zeilstraat

Bij zes wijken staan de namen, adressen en telefoonnummers vermeld van uw wijkouderling.

Wijk 4 en 8 zijn nog vacant, maar wijk 4 zal worden waargenomen door Kees Kersbergen (tel. 780078), terwijl voor wijk 8 de huisbezoeken zullen worden verdeeld over de ouderlingen van de andere zes wijken.

Benoeming van broeder Freek Visser tot kerkrentmeester.

Het college van kerkrentmeesters heeft aan de kerkenraad voorgesteld om broeder Freek Visser tot kerkrentmeester te benoemen ter ondersteuning van de vrijwillige bijdrage administratie en de ledenadministratie.

Deze benoeming houdt in een uitbreiding van het college van kerkrentmeesters, maar Freek Visser wordt niet bevestigd als ouderling en zal ook geen lid zijn van de kerkenraad (Ord. 11.2).

Zijn naam is voorgedragen vanuit de gemeente als onderdeel van de jaarlijkse invulling van vacatures. Bezwaren tegen deze benoeming kunnen worden ingediend bij de scriba tot 8 dagen na het verschijnen van dit kerkblad.

Namens de kerkenraad,
Pieter C. Springer, scriba

LET OP! Vanwege een ontsteking aan mijn voet moet ik zo weinig mogelijk lopen en daarom vraag ik de deelnemers naar mij thuis te komen.

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 2 februari komt de Bijbelstudiekring weer samen rondom het Bijbelboek Openbaring. Johannes ziet verschrikkelijke beelden in hoofdstuk 12, 13 en 17. Met elkaar gaan wij die beelden nader bekijken. Wat hebben deze beelden ons nog te zeggen als het gaat om ons geloof en wat zeggen die beelden ons over de situatie in de wereld van vandaag.

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk. Deze keer niet.

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn: 1 maart en als laatste 5 april.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 2 februari om 15.00 uur bij mij thuis.**

Akkerstraat 16. Graag via de achterdeur.

Gemeente Groei Groep.

Woensdagavond 3 februari is er weer een bijeenkomst van de *Gemeente Groei Groep*. Dit seizoen hebben wij ons gebogen over de betekenis van de vrucht van de Geest voor ons eigen leven. Woensdag is het laatste aspect van de vrucht van de Geest, zelfbeheersing, aan de orde en in hoofdstuk 10 van zijn boek 'Vrucht van de Geest' leert Jos Douma ons wat we in ons leven moeten weten/leren over zelfbeheersing.

Hierover gaan wij met elkaar in gesprek aan de hand van woorden van de apostel Paulus. Ook Paulus heeft in zijn leven moeten leren wat het is om jezelf te moeten beheersen. Voor een vurig man als Paulus is dit wellicht een hele opgave geweest.

Maar met Paulus mogen ook wij geloven en vertrouwen dat wij er niet alleen voor staan, maar dat Gods geest ons ten alle tijd wil bijstaan. Ook onze zwakheid in zelfbeheersing, wordt volbracht in de kracht van Gods Geest.

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten, maar ook diegene die nog nooit zijn geweest, zijn bij deze van harte uitgenodigd.

Wees van harte welkom op woensdagavond 3 februari om 20.00 uur bij mij thuis.

Akkerstraat 16. Graag via de achterdeur.

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn: 2 maart en als laatste 6 april.

Kees Kersbergen



Ook in het nieuwe jaar zijn er weer nieuwe berichten van het NBG, nieuws over en rond de Bijbel, waarvan ik hoop dat u deze weer met veel plezier en interesse zult lezen.

Ezelin of engel: that's the question

Hoe begrijpen we het verhaal over Bileam, de ezelin en de engel uit Numeri 22? Ontdek hoe dit interessante bijbelgedeelte een nieuw inzicht oplevert bij de vertalers van de *Bijbel in Gewone Taal*.

Aan het slot van Numeri 22:32 staat in het Hebreeuws een uniek bijbels woord, een vorm van een onbekend werkwoord: *jarat*. De bijbelvertalingen verschillen hier sterk van elkaar. De betekenis is moeilijk vast te stellen omdat vergelijkingsmateriaal ontbreekt.

Volgens sommige geleerden zou de betekenis van het werkwoord *jarat* 'neerstorten' zijn. Maar als de vertaler die betekenis overneemt, ontstaat er een rare zin. Dan zegt de engel van de Heer tegen de ziener Bileam: 'De weg is vlak voor mij neergestort'. Dat klinkt niet geloofwaardig. Is misschien bedoeld dat de weg steil is, of glad, of onbegaanbaar, of ongewenst? Of is het een weg die naar de ondergang leidt? Hoe komt de vertaler daarachter? Om een juiste vertaalkeuze te maken is het nodig te onderzoeken hoe een uniek woord in de context wordt gebruikt.

In het verhaal weigert de ezelin tot drie keer toe om verder te gaan.

Zonder nadere uitleg zal Bileam hiervan niets begrijpen. Hij dacht drie keer dat de ezelin hem dwars zat. In Numeri 22:32 legt een engel aan Bileam uit wat er werkelijk gebeurde: 'Waarom heb je je ezelin al drie keer geslagen? Ik ben gekomen om je tegen te houden' (Numeri 22:32). In het Hebreeuws krijgen de woorden voor 'Ik (ben gekomen)' de nadruk. De engel legt uit dat de oorzaak van de reisonderbreking bij hem ligt, en niet bij de ezelin, zoals Bileam drie keer heeft gedacht. De engel was, onzichtbaar voor Bileam, met getrokken zwaard tot drie keer toe midden op de weg gaan staan. De ezelin liep steeds zo ver door op de weg als mogelijk was, tot het moment waarop ze bijna tegen de engel botste.

Aan het slot van vers 32 onderstreept de engel dat nog een keer, heel kort. 'De weg is vlak voor mij neergestort', luidt een letterlijke vertaalpoging daarvan. Is dat wat er aan de hand was? Natuurlijk niet. Wie goed leest, vindt de betekenis. Dat is de vertaler van de Engelse Jerusalem Bible (1966) gelukt. Hij vertaalde het slot van vers 32 als volgt: '*while I am here your road is blocked.*' Met andere woorden: omdat de engel op de weg is gaan staan, is er voor de ezelin en Bileam geen doorkomen aan. 'De weg is geblokkeerd doordat ik hier sta', zo zou je het Hebreeuwse zinnetje kunnen weergeven. Die interpretatie is in de *Bijbel in Gewone Taal* gevolgd: 'Dat je niet verder kunt, komt niet door je ezelin, maar door mij.'

Voor het slot van Numeri 22:32 is op die manier een nieuwe interpretatie mogelijk geworden: in wat de engel zegt, neemt hij zelf alle verantwoordelijkheid voor het oponthoud op zich en pleit hij de ezelin vrij van schuld. Tegelijk is voor Bileam duidelijk dat er voor hem maar weinig speelruimte overblijft: hij wil de reis op zijn ezelin voortzetten, maar of hij nog een meter vooruit kan, hangt volledig af van wat de engel wil.

Bron: Blog (verkort) van dr. Jaap van Dorp, vertaler bij het Ned. Bijbelgenootschap.

De volledige tekst is te vinden op:

<https://www.bijbelgenootschap.nl/ezelin-of-engel-thats-the-question/>

Bible in One Year op debijbel.nl

Alpha Nederland startte 1 januari de Nederlandse versie van het populaire bijbellesrooster *Bible in One Year*. Op debijbel.nl (de bijbelwebsite van het Nederlands Bijbelgenootschap) zijn iedere dag de bijbehorende bijbelgedeelten te lezen.

Het bijbelrooster Bible in One Year is een initiatief van de missionaire organisatie Alpha International. Honderdduizenden bijbellezers lezen al de Engelse versie. Alpha Nederland lanceerde op nieuwjaarsdag een Nederlandstalige vertaling van het veelgelezen leesrooster.

Met Bible in One Year lees je in één jaar de gehele Bijbel. Deelnemers ontvangen dagelijks een e-mail met links naar drie bijbelgedeelten op debijbel.nl, plus een praktische uitleg van Alpha-oprichter Nicky Gumbel. Deelname aan Bible in One Year is gratis. Ook de bijbehorende gedeelten op debijbel.nl zijn voor iedereen zonder inlog te lezen.

Op de website www.bijbeljaar.nl hebben zich al 6.500 mensen opgegeven voor Bible in One Year. Volgens Alpha Nederland is het bijbellesrooster een goed hulpmiddel om de Bijbel dagelijks dichtbij te brengen.

Lees online de Bijbel

Dé bijbelwebsite van Nederland is www.debijbel.nl. Lees altijd en makkelijk de Bijbel online op je telefoon, tablet of computer en steun het bijbelwerk. Nog niet op www.debijbel.nl? Maak vandaag nog een account aan!

NBG-leden die minimaal 25 euro per jaar bijdragen aan het bijbelwerk kunnen met hun relatienummer gratis toegang krijgen tot alle inhoud van debijbel.nl.

Namens het NBG, Anneke Commandeur

Lekker op vakantie, even geen zorgen, voor de meeste mensen is dat de gewoonste zaak van de wereld, maar niet voor iedereen.

Voor sommigen is het praktisch onmogelijk om (zelfstandig) op vakantie te gaan.

Dit door ziekte, handicap, leeftijd, eenzaamheid of sociale omstandigheden. Terwijl je het in zulke omstandigheden misschien juist wel extra nodig hebt om er eens tussenuit te gaan.

Het Nederlandse Rode Kruis organiseert daarom aangepaste vakantie's, waar u dag en nacht hulp krijgt als dat nodig is.

Er zijn drie aangepaste Hotels, De Valkenberg en De Paardestal in Rheden, de IJsselvliedt in Wezep en het schip J. Henry Dunant.

Heeft u vragen of wilt u meer inlichtingen over deze vakantie's, bel naar Lieske Verwijs Tel. 0299-652544.

Bericht van Faras en zijn vrouw Saima uit Pakistan

Vertaling

Lieve Klaas en Hilly, Groeten en gebeden,

Allereerst wil ik jullie allen danken voor jullie liefde en zorg. We hebben niets om terug te geven behalve onze gebeden voor jullie goede gezondheid. Dat de Here Jezus jou en je familie zegene. We zijn er blij dat je om het gebruik vroeg van de gaven die we van jullie kerk krijgen. We willen een ding duidelijk stellen: als we vandaag kinderen helpen dan komt dat door jullie harde werken en ondersteuning. Zonder jullie steun kunnen we het onderwijssysteem niet voortzetten.

We hebben een hoofdschool in de stad de "GREEN LEAF SCHOOL", die we city campus noemen. Hier krijgen 375 jongens en meisjes, christen- en moslimkinderen onderwijs. Zoals je al weet begonnen we deze school om het onderwijs te promoten. Ons hoofddoel was om arme families te helpen die hun kinderen niet naar school kunnen sturen. In 't begin gingen we deur aan deur met het verzoek om kinderen naar school te sturen. We motiveerden ouders dat alleen onderwijs hun toekomst kon veranderen. We moedigden aan met hulp en andere ondersteuning. We denken dat als we met voeding kleren en spullen helpen dat ze blijven vragen. We geven geen VIS, maar we willen hen de kennis geven zelf een VIS te VANGEN (bij wijze van spreken red.). Het ging in het begin niet snel. In het begin weigerden ouders soms, maar we gaven de moed niet op. We hielden de gedachte vast "PROBEER OPNIEUW". Nu zien we de vruchten. Niet zomaar vruchten, prima vruchten: De "GREEN LEAF SCHOOL" is een van de leidende scholen in de stad. Elk jaar bij de centrale examens lieten onze leerlingen excellente resultaten zien. De meesten kregen A en A+ beoordelingen.

Jullie leven in de wereld waar scholen veel faciliteiten hebben. Daar zijn wij ver vanaf. "GREEN LEAF SCHOOL" heeft mazzel in deze stad met wat faciliteiten die andere scholen niet hebben. Wij hebben COMPUTER LAB, NATUURKUNDE LAB, SCHOON DRINKWATER en SPELLEN. Deze zegeningen hebben we alleen maar door jullie vriendelijke ONDERSTEUNING.

De meerderheid van de leerlingen komen uit gezinnen van dagloners. Ze leven van de hand in de tand. Daarom sparen we altijd fondsen voor hun boeken en schriften. We geven hen gratis eten.

In de "GREEN LEAF SCHOOL" hebben we 17 leerkrachten. Zij zijn ten volle toegewijd om met missionaire spirit de leerlingen te onderwijzen. Werkelijk, we zijn God dankbaar voor ons personeel.

GREEN LEAF VILLAGE CAMPUS

In de campus van het dorp hebben we 97 leerlingen. Al deze leerlingen maken bakstenen met hun ouders in de fabriek. Sommigen nog vroeg in de morgen en dan komen ze naar school. We hebben daar 4 leerkrachten. Ze krijgen dezelfde spullen als op de city campus. Ook schooluniformen.

HOME SCHOOLS!

We hebben 6 thuis-groepen in verschillende dorpen bij de steenfabrieken. Elke avond onderwijzen onze leraren de volwassenen. De meeste van de vrouwen leren basiszaken. We leren hen doelgericht. Als volwassenen wat basis-wiskunde, Engels, en Urdu leren, kunnen ze na wat tijd hun kinderen thuis helpen. We hebben met onze methode succes. Deze thuis-scholen zijn we 7 jaar geleden gestart. Nu helpen veel ouders hun kinderen en ook sommigen die van hun vrienden na schooltijd. Het helpt werkelijk.

Klaas en Hilly, Als we vandaag de dag dienen en onderdrukte armen helpen, dan zijn jullie onze rugdekking. Als jullie, jullie vrienden en jullie kerk ons niet zouden helpen, hoe zouden we al deze activiteiten kunnen doorzetten? Het kan allemaal door jullie. Wij hebben een droom om meer reguliere scholen te stichten op verschillende locaties. Daar bidden we God voor. Er is hier een gebied zonder school waar families ver van beide scholen wonen. Hun ouders vragen ons een school te beginnen maar daar is niet genoeg geld voor. Een andere mogelijkheid is een busje dan kunnen we ze halen en brengen aanbieden, dan kunnen ze naar onze GREEN LEAF City campus komen. Dat is nog maar een droom. Misschien kunnen we het ooit, God weet het. Hij kent onze behoeften goed dus hebben we vertrouwen in Hem.

Als je enige ander vraag hebt, vraag het ons. We zullen graag antwoorden. Veel dank voor al jullie hulp die je de afgelopen jaren gaf. Jullie zijn een grote zegen van God, zowel onze familie als voor andere arme families.

Met de beste wensen en gebeden, Gods zegen,
Jullie Faras en Saima.

Wij willen iedereen bedanken voor de
vele kaarten – bloemen en planten ter gelegenheid
van ons 50 jarig huwelijk.

Hein en Piety Zeeman.



Ga nooit weg zonder te groeten,
Ga nooit weg zonder een zoen.
Als je het noodlot zult ontmoeten,
Kun je het nooit meer doen.

Ga nooit weg zonder te praten,
Dat doet een hart zo'n pijn.
Wat je 's morgens hebt verlaten,
Kan er 's avonds niet meer zijn...

Joop's vriendschap en warmte zullen wij voor altijd missen.

Wij wensen Jannie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met dit
plotselinge verlies.

*Een mooi leven met Jannie van zoveel jaren
Kwam plotseling tot bedaren.*

Geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van onze buurman

Joop Piet

Wij wensen Jannie, kinderen en kleinkinderen heel veel kracht en sterkte toe dit verlies te dragen.

Buurtvereniging Voor Anker

*Met grote verslagenheid kennis genomen van het zeer plotseling
overlijden van onze vriend en trouwe klaverjas maat!*

Johannes Piet

-Joop -

*Joop was een trouw en bekwaam lid van onze klaverjas club „Voor Anker“
Wij zullen Joop node moeten missen. En wensen Jannie met de kinderen,
Heel veel sterkte, met het dragen van dit grote verlies.*

Klaverjas club „Voor Anker“.

Heel onverwacht is een zeer gewaardeerd lid
van onze klaverjasvereniging overleden.

Joop Piet

We zullen hem blijven herinneren als een gezellige
en zeer goede kaarter.

Wij wensen Jannie, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte
met dit grote verlies en de verwerking hiervan.

Klaverjasvereniging Marken

*Hij mocht naar Huis, zijn dienstdag was voorbij.
 God wist hoeveel hij graag nog af wou ronden.
 Toen heeft Hij stil zijn engelen gezonden
 om hem te halen en toen werd hij vrij.*

*En in het Vaderhuis werd hij verwacht;
 de last werd van zijn schouders weggenomen.
 Het werk waarmee hij zelf niet klaar kon komen
 was door Gods Zoon al voor Zijn kind volbracht.*

Wij zijn bedroefd omdat onze broer **Elbert** op 20 januari 2016 is overleden. Hij was ons altijd tot steun, was positief en opgewekt en stond tot het laatste toe vol in het leven. Klagen deed hij nooit. Hij heeft gelukkig niet lang hoeven lijden. Het troost ons dat hij nu bij zijn Heiland mag zijn, al zullen wij hem erg missen.

Zijn zusters: Aagje, Jannetje en Neeltje Pereboom.

*Afscheid nemen is
 met dankbare handen
 weemoedig meedragen
 al wat waard is
 om niet te vergeten.*

*Afscheid nemen is
 losrukken en achterlaten
 en niet kunnen vergeten.*

Verdrietig namen wij kennis van het overlijden op 20 januari jl. van onze oom

Elbert Pereboom

Oom Eb was een echte 'self made man', jong van geest en tot het laatste toe maatschappelijk betrokken. Hij had een warme belangstelling voor jong en oud en stond altijd met raad en daad voor ons klaar. Wij zullen hem erg missen, maar koesteren dierbare herinneringen aan de vele mooie momenten die wij met hem gedeeld hebben.

Martin en Simone Knies-Opdam
 Melanie en Daniël

Paolo en Cora Fusca-Opdam
 Samanta en Domenico.

*Door zijn genade bent u immers gered,
dankzij uw geloof (Efeziërs 2 : 8a)*

In de ochtend van 23 januari is van ons heengegaan mijn lieve man, onze lieve (schoon)vader en Bap.

Jan Vlasbloem

20 september 1925

23 januari 2016

Trijntje Vlasbloem – Visser

Pieter

Virginia

Eliza

Jan Maurits

Kees en Trijntje

Sijmen

Cornelis

Alies en Geert

Jan

Stephan

Thomas

Correspondentie adres:

Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam,

Kamer 228 Tel. 06 – 51 41 76 38

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 28 januari om 14.00 in de Patmoskerk te Marken. Daaraan voorafgaand is er vanaf 13:15 gelegenheid de familie te condoleren. Aansluitend vindt op de algemene begraafplaats te Marken de begrafenis plaats. Vervolgens is iedereen welkom om een kopje koffie te drinken in de hal van de Patmoskerk.

*Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God,
die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft.
hij die trouw is tot in eeuwigheid (Psalm 146: 5 en 6).*

Afgelopen zaterdag 23 januari 2016 overleed op 90-jarige leeftijd
onze markante en zeer gewaardeerde zwager en oom

Jan Vlasbloem

echtgenoot van Trijntje Visser

Wij hebben altijd genoten van zijn mooie verhalen, anekdotes en zijn
brede kennis op het gebied van kerk, theologie en geschiedenis!

We wensen (peet) Trijn, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind
veel sterkte toe!

Jannetje de Groot- Visser
Nichten en neven de Groot en Visser
en familie.

Marken, 28 januari 2016

MATTEUS 5 : vers 5

Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Op de gezegende leeftijd van 90 jaar heeft onze lieve Heer tot zich genomen onze
broer en zwager

Jan Vlasbloem

Wij wensen Trijntje, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Aagtje Vlasbloem
Maretje Zondervan- Vlasbloem
Aris Zondervan

Als het lichaam niet meer wil
En het leven wordt een lijden
Kan men dankbaar zijn
Dat God het komt bevrijden

Verdrietig zijn wij vanwege het overlijden van onze

Ome Jan

Ome Jan nam binnen onze familie een bijzondere plaats in. Tijdens verjaardagen bij Bessie vertelde hij historische verhalen, en hingen we als neven en nichten aan zijn lippen. Deze herinneringen zullen voort blijven leven.

Wij wensen Peet Trijntje, Pieter, Cees & Trijntje, Alies & Geert, Jan, en de kleinkinderen veel kracht en sterkte toe.

Neven en nichten Zeeman - Zondervan

Pieter en Joyce
Aaltje en Jaap
Marietje
Jente en Hans
Johan en Neeltje

Hein Pieter en Hedwig
Klaas Dirk en Neeltje
Mariska en Richard

*alles is heimwee, wolken en water
alles is heimwee, naar vroeger - naar later*

Toon Hermans

Verdrietig, maar dankbaar dat hij geen lange lijdensweg hoefde te gaan,
delen wij u mede dat we toch nog onverwacht afscheid hebben moeten nemen
van mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Dirk Boes

Marken, 26 april 1936

Marken, 23 januari 2016

Kitty

Jolande en Jack
Sylvie en Justin

Marianne en Erik
*Anneke
Joost*

Jaap en Adinda
*Dennis en Suzan
Jade en Mike
Amande*

Wij nemen afscheid op vrijdag 29 januari om 14.00 uur in Het Trefpunt,
Kerkebuurt 90 te Marken, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Marken.

U kunt voorafgaand aan de herdenkingsbijeenkomst vanaf 13.15 uur de familie
condoleren. Na afloop van de begrafenis is er koffie in Het Trefpunt.

Correspondentieadres: Zuiderzeeweg 38, 1156 BW Marken

Dirk is thuis. Liever geen bezoek.
Hij hield van witte bloemen.

Toch nog onverwacht is zaterdagavond onze neef

Dirk Boes

overleden.

Wij wensen Kitty, Jolande en Jack, Marianne en Erik, Jaap en Adinda en de kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Neven en nichten familie Visser (toren)

Hij heeft zijn strijd gestreden zijn wereld
werd steeds kleiner om hem heen.
Hoe hij in stilte heeft geleden
weet niemand, hij alleen.

Verdrietig nemen wij afscheid van onze buurman Dirk Boes.

Wij wensen zijn vrouw ,kinderen en klein kinderen
sterkte met dit verlies.

Jannetje en Jaap Schipper.

Elk afscheid is de geboorte van een herinnering.

Buurman Dirk, we zullen je missen.

We wensen Kitty, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Jaap, Daniëlle, Roos en Bas

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Dirk Boes

Dirk is jarenlang sponsor geweest van ons vrienden voetbalelftal. Wij hebben Dirk leren kennen als een betrokken persoon met altijd wel een zwak voor "zijn Vijfde".

Wij wensen Kitty, Jaap & Adinda en kinderen en verdere familie veel sterkte met dit verlies.

Oud-spelers van Marken 5 ("Het Vijfde")

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden.

Kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.

Wij wensen Kitty, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met het verlies van
buurman Dirk.

De burens van het Kerkland

*Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud.
Je hoopt dat God haar sparen zal,
omdat je van haar houdt.
Maar als de jaren tellen gaan,
zij ziek wordt, moe en oud.
Bid je dat God haar halen zal,
omdat je van haar houdt.*

Na een “rijk leven” is te midden van ons allen, rustig ingeslapen, onze lieve Mem, trotse Bessie en ouwe Bessie.

Lijsje de Groot

Weduwe van Klaas Boes

*23 december 1927

† 26 januari 2016

“Rust mijn ziel, uw God is koning”

Cees en Aaltje
Pieter en Trijntje
Jaap en Carla
Janneke en Klaas
Kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Correspondentieadres:

J.T.Zeeman - Boes, Kets 9, 1156 AT Marken

De rouwdienst zal worden gehouden op maandag 1 februari 2016 om 14:00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1.

De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Marken. Er is gelegenheid tot condoleren voorafgaand aan de rouwdienst in de Patmoskerk vanaf 13:15 uur.

Het is ons maar geleend,
de vele mooie dingen.
Ons onbetwistbaar eigendom
zijn de herinneringen.

Onverwachts is onze schoonzuster overleden

Lijsje de Groot p.d.

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
veel sterkte en kracht toe met dit verlies.

Fam. Boes

Lieve Bessie,

*Je laatste krachten, je tere handen,
je zere lijf, je vermoeide gezicht.
Alles gezegd, alles besproken,
doe je ogen nu maar dicht.*

*Maak je over ons maar geen zorgen,
heus, wij redden ons wel.
Hoewel onze wegen zich nu scheiden,
is ons afscheid geen vaarwel.*

*Goede reis, lieve Bessie.
Je tijd is om, je mag nu gaan.
De herinnering aan jou zal blijven.
Bedankt, voor alles wat je hebt gedaan.*

Erwin & Bianca,
Veerle, Silke en Tibbe

Fanny & Alex,
Seïna

Rowdy,
Samantha & Simon,
Mario & Anne,
Kelly & Stephan.

*Geslachten gaan, geslachten zullen komen;
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond (Psalm 90 vers 1 berijmd).*

Op dinsdag 26 januari is van ons heengegaan onze geliefde,
altijd belangstellende schoonzus en peet

Lijsje de Groot
weduwe van Klaas Boes

We wensen Kees en Aaltje, Piet en Trijntje, Jaap en Carla, Janneke en
Klaas, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toel
Ze zal erg gemist worden!

Jannetje de Groot- Visser

Neven en nichten: de families
Brama, de Groot en Visser.

Marken, 28 januari 2016

*Roep maar, kind, wanneer de vrees jou in het duister overspoelt.
En de zee met haar gevaren om je sloopje ziedend woelt.
Laat Mijn almacht je omringen, dan breng Ik je veilig thuis.
Door de schaduw van Mijn Handen naar de kust, het Vaderhuis,
naar de kust het Vaderhuis.*

Wij vernamen het verdrietige bericht dat onze lieve vriendin en oud-buurvrouw

Lijsje Boes-de Groot

na een periode van een steeds minder wordende gezondheid is overleden.

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte
in de komende tijd, om dit voor hen zo grote verlies te kunnen dragen.

Neeltje en Cor Visser
Ria en Willem Commandeur
Lutje en Klaas Visser
en onze kinderen

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Waterland	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	O.L.V.G.	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
Verpleeghuis	Slotervaart	Louwesweg	6	1066 EC	Amsterdam
	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
	Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
	Novawhere	Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickedam

Colofon

Protestants Marken is het kerkblad van de Protestantse Gemeente te Marken
Het verschijnt wekelijks. Een abonnement hierop kost 8 euro per jaar, wat bij u aanhuis
wordt opgehaald.

De kosten voor een Postabonnement bedragen 60 euro per jaar.

De bankrekening van het Kerkblad is bij de regiobank IBAN; NL40RBRB 0 85.00.26.997 t.n.v
Protestantse Gemeente te Marken. (dit banknummer gebruiken bij betaling postabonnement)

Stukken voor Protestants Marken (meditaties, advertenties ed) aanleveren voor
maandagavond 19.00 uur bij :

A.Zondervan Kerkbuurt 93a (tel 601382) of C.Appel De Pieterlanden 3 (tel 601933)

Getypte stukken bij voorkeur aanleveren met lettertype Times New Roman 12

De kosten voor het plaatsen van een advertentie zijn € 5,00

Veel gegevens over onze Protestantse Gemeente zijn te vinden op: www.protestantsmarken.nl

Als men bij ontvangst van het kerkblad een blanco blad aantreft laat dit dan even weten aan
een van hierboven genoemde personen, die zal dan zorgen voor een compleet exemplaar.
De diverse pagina's worden met een machine samen gevoegd waardoor wij blancs niet zien.

De redactie

Jeugddienst

Zondag 31 januari 2016

10 uur in de Patmoskerk

voorganger Ds. H. Dekker

Let's take a selfie

Met begeleiding

van

Remind danser
bij het

Zingen van

opwekkingslieder

