

Protestants Marken



Jaargang 10. Nummer 6

verschijnt wekelijks

Zaterdag 6 januari 2016

Kerkdienst voor : Zondag 7 februari 2016

Grote Kerk.

10.00 uur: Ds. H.Dekker. Viering Heilig Avondmaal

Organist: Dirk Kes.

Koster: P. Zeeman en J. Blijleven.

Schoollied: Lied 982

Schoollied lezen: Pieter Teerhuis.

Creche: Neeltje Anita Schipper en Grethe van Belzen.

Kindernevendienst : Simone en Marianne.

Eerste collecte: Tafelcollecte Diaconie.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Dagelijkse Schriftlezing.

Zondag	7 feb	Hebreeen	1 : 1 - 14	God spreekt door zijn Zoon.
Maandag	8 feb	Hebreeen	2 : 1 - 18	Meer dan de engelen.
Dinsdag	9 feb	Hebreeen	3 : 1 - 19	Aandacht voor de hogepriester
Woensdag	10 feb	Hebreeen	4 : 1 - 13	Gods rust.
Donderdag	11 feb	Psalm	51	Gebroken en geheeld.
Vrijdag	12 feb	Exodus	5 : 1 - 18	Confrontatie.
Zaterdag	13 feb	Exodus	5 : 19 - 6 : 12	Twijfel..

MEDITATIE

Lezen: Psalm 38.

Een dringend gebed van David, staat er in onze vertaling als opschrift boven deze Psalm. Met andere woorden: David bidt: Heer, denk toch aan mij. En vervolgens beseft hij héél erg goed als je verder leest in deze Psalm dat hij dat helemaal niet verdiend, dat God aan hem denkt. Want hij spreekt tot God over zijn lichtzinnig leven. Maar toch...HEER, denk aan mij. Want anders ben ik reddeloos en radeloos. We mogen dat ook betrekken op Davids koningschap. God had hem een altijddurend koningschap beloofd. "Wat Ik gezworen heb aan David, dat houdt stand. Zijn koninklijk geslacht leeft voort en zal regeren", zegt God. Daarop beroept David zich. En wij, als Nieuw - Testamentische gemeente mogen de Psalmen lezen met het oog op Christus, want de Psalmen zijn Messiaanse gebeden.

En dan zeg ik, denkend aan het Heilig Avondmaal dat wij a.s. zondag hopen te vieren: zo heeft Jezus tijdens de maaltijd voor Zijn sterven Zijn volgelingen gevraagd voortaan deze maaltijd te vieren "tot Zijn gedachtenis". Denk aan Mij; zodat wat in Zijn leven en sterven en verrijzenis begonnen is zijn uiteindelijke vervulling zal ontvangen in de komst van het Godsrijk. Want wij vieren het H. Avondmaal totdat Hij komt, zegt het avondmaalsformulier.

David kan bij wijze van spreken in deze Psalm zijn haren wel uit zijn hoofd trekken, over alle fouten die hij in zijn leven heeft begaan. Dat maakt deze Psalm voor ons gevoel erg somber. En de vijanden van David zijn erop uit om hem de grond in te boren. (Zie bijvoorbeeld 2 Samuël 15 en 16).

Maar misschien denk je: nu, gelukkig heb ik daar niet mee te maken. Ik ben zo gezond als een vis, ik heb een goede baan en een mooi inkomen. Dus voor mij hoeft al dat geklaag in die Psalmen niet hoor. Ik zing liever een vrolijk lied! Nu ja, dat begrijp ik wel. Maar we leven niet alleen als individu in deze wereld. Er is ook nog zoiets als een collectief! Toen ik vóór de val van de muur in Berlijn met enige regelmaat het Westen van Berlijn bezocht, benauwde het me vaak dat mensen zo weinig dachten aan hun landgenoten aan de andere kant van de muur. En ook bij mijn bezoeken aan Israël kon het me aangrijpen dat er zo weinig oog bij het welvarend deel van dat land was voor anderen in de Gazastrook bijvoorbeeld, die onder geheel andere omstandigheden leven. Met andere woorden: als God zich wil verbinden met ons, zouden wij dan niet geroepen worden om niet alleen aan onszelf te denken, maar ook in woord en daad, in gebed en meeleven aan de lijdende medemens?

Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Help ons bewust te worden van onze eigen geschiedenis, zodat we open staan voor elkaars verhalen.
2. Zegen de fam. Bak. Doe hen tot zegen zijn voor de meisjes in "de Schuilplaats".
3. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
4. Voor de doopouders, dat ze Noud Fedde vertrouwd mogen maken met U. Dat U een helper wil zijn al de dagen van zijn leven.
5. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
6. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.
7. Doe ons Uw roepstem verstaan, en ons genodigd weten aan Uw tafel.

Ria Kaars

Opbrengst Collecte

Zondag 31 januari

De eerste collecte bestemd voor Project Pakistan

E 336,47

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

F 244 13

In herinnering aan Trijntje Commandeur-de Waart, overleden 28 januari 2016 in de leeftijd van 87jaar.

"opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt".

Deze woorden stonden centraal in de dienst bij het afscheid van Trijntje de Waart. Woorden die Paulus schreef over zichzelf en zijn medewerkers in de verkondiging van het evangelie van hun Heer, Jezus Christus. Woorden die, de gelovigen, bemoedigen hiernaar te streven in hun leven.

Trijntje zal in de herinnering voortleven als een vrouw die zichzelf gaf voor haar gezin. Een liefdevolle vrouw, moeder, bessie en ouwe bessie. Daarbij ook een vrouw met een rotsvast geloof in de Here God en de Here Jezus. Wat er ook in haar leven gebeurde, in alles wist zij zich gedragen door haar Herder en Heiland. Zij geloofde en vertrouwde op Gods wijsheid en leiding voor haar leven.

Door haar liefde voor haar gezin en door haar geloof en vertrouwen op God, werd in haar bestaan iets van het leven van Jezus zichtbaar. Hij Die zichzelf, in Zijn liefde voor ons en Zijn vertrouwen op Zijn Vader, volkomen gaf.

Zo mogen we haar leven zien als een getuigenis die ons bemoedigd en troost.

Troost, omdat wij geloven dat haar geloof en vertrouwen in God en Jezus niet beschaamd zal worden en wij haar met een gerust hart kunnen achterlaten in de handen van haar Heer en Heiland.

Bemoediging, zodat ook wij dat spoor zullen volgen. Het spoor van geloof, hoop en liefde, opdat iets van het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.

Kees Kersbergen

Zondag hopen we elkaar in de Grote Kerk te ontmoeten rondom de viering van het Heilig Avondmaal. Net voordat de lijdensweken beginnen ter voorbereiding op de Goede vrijdag en Pasen gedenken en vieren we het wonder van de verzoening! We lezen Johannes 4: 1-10 en zingen de volgende liederen: 68: 7, 9, 982: 1, 42: 1, 3, 139: 14, 340 B, 653: 3, 653: 4, 103 C: 1, 3. Een gezegende zondag gewenst!

Catechese. De catechisanten zien we graag zondagmiddag om 16.00 uur in Gebouw Hoogh.

Zieken. Br. J. Kaars is nog in het AMC en wacht op een plaats om verder te kunnen revalideren. Nieuwe ziekenhuisopnames zijn mij op dit moment niet bekend. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Wij gedenken. In de leeftijd van 88 jr. overleed op 26 januari jl. zr. Lijsje de Groot, weduwe van Klaas Boes. Eind 2013 verhuisde ze van de Minneweg naar Swaensborch. Na het overlijden van haar grote steun en toeverlaat Klaas wist ze eigenlijk niet zo goed hoe het nu verder moest. Samen leken ze tot op hoge leeftijd nog sterk, maar toen ze alleen achterbleef, was het heel moeilijk om de draad van het leven weer op te pakken. Meerdere malen was dat dan ook het gespreksonderwerp. En in ieder gesprek herhaalde ze deze zin: maar nooit kan 't geloof teveel verwachten. Dat was het liedje van mijn moeder en daar houd ik mij aan vast. Een meisje van 13 was ze nog maar toen ze haar moeder verloor en zeker in deze laatste periode van haar leven hield haar dat opnieuw bezig. In dankbaarheid werd ze herdacht door haar kinderen en kleinkinderen. En hoe dol was ze ook op de achterkleinkinderen. Zo zagen we haar leven voorbijtrekken in woord en beeld op de dag van haar begrafenis, maandag 1 februari jl. En we lieten ons troosten door de woorden van Jezus uit de Bergrede: Matteüs 6: 25-34. Woorden die ik met haar las bij één van mijn laatste bezoeken aan haar. Haar lichaam was op en haar geest verduisterde. Maar ze haalde haar hart op aan die woorden dat de Hemelse Vader nu wel verder voor haar zou zorgen. En zo kon ze ook afscheid nemen van allen die haar lief waren en stierf ze met haar kinderen om haar heen. Voor jullie geldt: een moeder sterft altijd te vroeg, al wordt ze nog zo oud. Maar als de jaren gaan tellen, zij ziek wordt, moe en oud. Dan bid je dat God haar halen zal, omdat je van haar houdt. Zo staren we haar na. Of, om het te zeggen met de woorden van één van haar kinderen: het is goed zo.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Wijkavonden voorjaar 2016

In de komende maanden worden door de wijkouderlingen de wijkavonden georganiseerd rond het jaarthema van onze Protestantse Kerk in Nederland. Dit thema is: **GOEDE BUREN**.

Bij dit thema kun je van alles bedenken en dat is nu ook juist de bedoeling. Samen nadenken en praten over wat het betekent om een goede buur te zijn. Dichtbij in je eigen straat of buurt, maar ook verder weg.



Als denkrichting voor het gesprek tijdens die avonden wordt een stukje uit het Bijbelboek Lucas aangereikt. Lucas 10 vers 25 tot 37. Bij de meesten van ons bekend als de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Wellicht levert deze gelijkenis voldoende stof op voor een gesprek.

Alle wijkavonden hebben hetzelfde thema en te bespreken stukje uit de Bijbel. Hoe de invulling van de avond er verder uit ziet is aan de wijkouderlingen die de avond leiden. De wijkavonden worden georganiseerd en geleid door twee wijkouderlingen en de gemeenteleden uit die beide wijken worden bij dezen, op die avond uitgenodigd. De gemeenteleden die in het huisbezoekformulier hebben aangegeven dat zij graag een wijkavond willen, krijgen per adres nog een uitnodiging. De gemeenteleden die een andere voorkeur hebben aangegeven en toch graag een wijkavond willen meemaken, zijn uiteraard van harte welkom.

Omdat alle wijkavonden hetzelfde thema hebben is het ook mogelijk om een wijkavond bij een andere wijk, dan waarin je woont, mee te maken. Dit kan helpen als de wijkavond in je eigen wijk op een avond gepland staat waarop je verhinderd bent. Je hebt dus meerdere mogelijkheden om te gaan.

DUS LET OP!! Of je, je nu wel of niet hebt aangemeld voor het bezoeken van een wijkavond, je bent van harte welkom op één van de onderstaande wijkavonden.

Wijk 1 en wijk 5. Aaltje Maas en Luitje Schipper. (Buurt 1, 2, 3, 4, Havenbuurt, Melisvennen, Kerkbuurt 1 t/m 164). Wijkavond op 25 februari om 20:00 uur in de hal van de Patmoskerk.

Wijk 2 en wijk 6. Jan Uithuisje en Gerrit Verkade. (Zeereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozenwerf, Moeniswerf, Moeniswerverpad, Oosterpad, de Duikjes en Kerkbuurt 166 t/m 201, IJsselmeerweg en de Minneweg). Wijkavond op 23 februari om 20:00 uur in gebouw Hoogh.

Wijk 3. Aaltje Zeeman en ons gemeentelid Jannie Visser-de Groot. (Kets, Het Rietland, Buurterstraat en de Pieterlanden) Wijkavond op 29 februari bij Jannie Buurterstraat 35C en op 3 maart bij Aaltje, Noorderwerfstraat 2

Wijk 4 en wijk 7. Kees Kersbergen en Pieter Moenis. (Hoogkamplaan, Noorderwerfstraat, Akkerstraat, Thamiswerfstraat, Westerstraat, Almerestraat, Gouwzeestraat, Minnehof en Zuiderzeeweg) Wijkavond op 16 februari in de hal van de Patmoskerk.

Wijk 8. Deze wijk is vacant en wordt waargenomen door Aaltje Zeeman en ons gemeentelid Jannie Visser-de Groot. (Botterstraat, Flevostraat, Markerwaardstraat, Meester Visserstraat en Zeilstraat.) wijkavond op 10 maart bij Aaltje Zeeman, Noorderwerfstraat 2.

Wij hopen op gezegende en inspirerende ontmoetingen en zien uit naar de komst van veel gemeenteleden.

De wijkouderlingen.

Er is niets dat voorgoed verdwijnt
als men de herinnering bewaart.

De grote belangstelling bij het afscheid van onze
vader P. Dorland, de vele kaarten en handdrukken.
Het heeft ons goed gedaan.

Hartelijk dank daarvoor.

Namens de familie Dorland

“” Nooit meer “”

Het nooit meer samen zijn
nooit meer zie ik je stralende ogen
en nooit meer lieve woorden uit je mond.
Het nooit meer samen wakker worden.
Het zal nooit meer worden zoals het was.
Maar door het geloof alleen zal het worden zoals het was.

Koster Jan Blijleven.

Daar waar mensen mensen zijn,
die elkaar verstaan.
Daar waar liefde liefde is,
daarheen wil ik gaan.
Waar het eeuwig vrede is
en de zon steeds schijnt.
Waar een nieuwe wereld is,
die nooit meer verdwijnt.

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze

Peet Lijs de Groot

Verdrietig zijn wij, maar ook dankbaar voor de herinneringen aan haar.

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte
met het verwerken van het verlies van hun moeder en (ouwe) bessie.

Neven en nichten familie Boes

Terug naar de bron

*Elke dag een stapje dichtër naar het eind.
Elke dag een beetje van je kracht verkleind.
Elke dag wat zwaarder wat je torsen moet.
Doch al gaande wetend, eens komt alles goed.*

*Rusten na het leven, rusten bij de bron,
Vanwaar langgeleden, ook de weg begon.*

Verdrietig hebben we kennisgenomen van het overlijden van

Lijsje de Groot

De moeder van onze vriendin Janneke

Wij wensen Janneke, Klaas, Kelly, Stephan en de familie heel veel sterkte toe!

Gerda, Tijs, Alina, Martin, Jolanda, Klaas, Neeltje en de kinderen.

Afscheid nemen is met zachte handen
dicht doen wat voorbij is
en verpakken in de goede
gedachten ter herinnering!

Na vele jaren van innige vriendschap en grote burenliefde
is helaas overleden onze lieve vriendin en buurvrouw

LIJSJE BOES DE GROOT

Wij zullen haar missen.

Grietje
Freek en Teri
Cornelis en Gerly
Aaltje Trijntje en Sijmon
en de kinderen

Eenmaal, wanneer mijn uur zal slaan
 en ik de donkre straten
 der ondoordringbre nacht moet gaan,
 ach, wil mij niet verlaten.
 Heer Jezus, leid mij naar Uw land,
 ik leg mijn leven in Uw hand,
 dat Gij het zult bewaren.

9 november 1925

20 januari 2016

Na een kort ziekbed, hebben wij afscheid moeten nemen van onze

Ome Eb

Sinds 8 mei 1994 weduwnaar van Gerda Pereboom- van Buuren

Vader van: Elbert, Gerard en Yvonne, Marco

Opa van: Michelle en Benny, Stephanie, Raymon

Wij wensen jullie veel sterkte om dit verdriet te verwerken.
 Van de neven en nichten,

Fam. D. Bootsman

Fam. A. Moses- Bootsman

Dhr. E. Bootsman

Fam. L. Roos- de Waart

Fam. P. de Jong

Fam. M. de Waart

Hij heeft zijn leven geleefd.
 En het op zijn manier gedaan
 Onze neef is van ons heengegaan.

Wij hebben afscheid moeten nemen van

Dirk Boes

Wij wensen Kitty, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Grietje en Klaas
 Loppie en Sijmen
 Neeltje en Han
 Dirk en Marja
 Grietje en Pieter
 Clasina

De Heer is mijn Herder!
 'k heb al wat mij lust;
 Hij zal mij geleiden
 Naar grazige weiden
 Hij voert mij al zachtkens
 Aan waat'ren der rust.

Verdrietig delen wij u mede dat na een periode van afnemende gezondheid, toch nog onverwacht is ingeslapen, onze lieve moeder, Bessie en ouwe Bessie.

Trijntje Commandeur - de Waart Kd.

Sinds 25 januari 2009 weduwe van Klaas Commandeur Jz.

*16 september 1928

†28 januari 2016

Maritje en Pieter

Lutje en Jan

Geertje en Hein

Jan en Pietertje

Neeltje en Jan†

Klaas en Grietje

Kleinkinderen

Achterkleinkinderen

De begrafenis heeft plaatsgevonden op 2 februari jl. op de algemene begraafplaats te Marken.

Correspondentie adres:

J. Commandeur

Buurt 1 nr. 4

1156 AZ, Marken

*Een vrouw, die zo dapper de moeilijkste tijden,
de hevigste pijnen verdroeg en doorstond;
een vrouw die, ondanks eigen zorgen en lijden,
toch altijd nog aandacht voor anderen vond;
een vrouw, die in staat was veel liefde te geven
en daardoor de liefde van anderen won;
een vrouw, die de diepere waarden van 't leven
gevonden had en ze niet loslaten kon.*

Verdrietig, maar dankbaar dat haar een verder lijden bespaard is gebleven, nemen wij afscheid van onze schoonzuster en peet

Trijntje Commandeur – de Waart

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte toe.

Maria en Jan

Klaas

Klaas en Ineke

Neeltje

Cees en Mabel

Luitje en Ton

Muus en Jeanne

Jan en Hilda

Arie en Brigitte

Geertje en Pieter

Luitje en Roberto

N. de Waart-Teerhuis

G. de Waart-Zeeman

L. de Waart-Zeeman

Luitje en Pieter Cornelis

Luitje Geertje en Jan

Klaas en Hetty

Cornelis Pieter en Tiny

Thérèse en Hessel

Sabine en Stefan

Neem Heer mijn beide handen en leid uw kind ,
tot ik aan eeuwige stranden de ruste vindt.

Tot ons kwam het bericht dat onze buurvrouw

Tijne

Trijntje Commandeur – de Waart

Na een verblijf van enkele maanden in het verpleeghuis "Gouwzee" is overleden.

Wij wensen haar kinderen , klein- en achterkleinkinderen veel sterkte de komende tijd.

Buren van de Kets en de Fort

Lieve Bessie,

Altijd was het fijn
Om bij jou te mogen zijn
Spelen in het onderhuis
Bij Bessie voelde je je altijd thuis
Blij was je als je ons weer zag
Bedankt lieve Bessie, voor iedere dag.

We zullen je missen.

Ellen, Cornelis, Jochem en Kasper
Corina, Robert, Calvin en Marjolein
André, Ramona, Bart en Lieke

Mariska, Larissa en Stijn

Jan, Tamara en Samantha
Wijnand, Leona, Kenneth, Jayden, Quinten

Denise en Stefan
Selina en Matthijs

Jeroen en Liselotte
Ruben en Sarie
Shanna en Brian

Gawain

Ga met God en Hij zal met je zijn:
In zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
(Lied 416:3 Liedboek)

Meer dan 40 jaar burens...
Wij missen onze lieve buurvrouw

Trijntje Commandeur- de Waart

Zij was altijd geïnteresseerd, meelevend en hartelijk!
Het is stil 'achter het Fort'...

Wij wensen alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe!

Janita, Grethe, Marien, Tobias & Noah

Haar strijd is over en ook haar pijn
een ieder denkt zo zal het beter zijn
maar het is voorbij en dat doet zeer
want wij beseffen heel goed –
wij zien haar nooit meer.

Na een periode van een steeds minder wordende gezondheid is overleden onze Peet

Trijntje Commandeur – de Waart

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies en de verwerking hiervan.

Familie Dorland