

Protestants Marken



Jaargang 10 nummer : 7

verschijnt wekelijks

Zaterdag 13 februari 2016

Kerkdienst voor : zondag 14 februari 2016

10.00 uur **Patmoskerk**
Ds. G.H. Fredrikze, Harderwijk
1^e Lijdenszondag

Organist Hans Jütte

Koster(s) J. Zeeman en K.D. Zondervan

Schoollied: Lied 538

Schoollied lezen: Ivana Schipper

Crèche: Jannie Schipper en Ursula Roos

Kindernevendienst: Marieke Schipper en Nathanja Moenis

De eerste collecte is bestemd voor:
A.S.K.V. Steunpunt Vluchtelingen

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de diakonie.

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	14 februari	Hebreeën 4:14-5:10	Melchisedek II
Maandag	15 februari	Hebreeën 5:11-6:8	Voedzame melk
Dinsdag	16 februari	Hebreeën 6:9-20	Dure eed
Woensdag	17 februari	Exodus 6:28-7:13	Slangenkuil
Donderdag	18 februari	Exodus 7:14-25	Bloedlink
Vrijdag	19 februari	Exodus 7:26-8:11	Kikkerproef
Zaterdag	20 februari	Lucas 6:12-26	Het echte geluk

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. Joh. 15 ; 1 en 2

Voor velen van ons bekende woorden maar beseffen we wat Jezus hier zegt? Hij spreekt over Zichzelf als de enige die werkelijk leven en echte vervulling van dat leven kan geven.

In een prachtig beeld. Het beeld van de ware wijnstok.

Jezus plaatst Zichzelf hier nadrukkelijk op de voorgrond.

Hij en niemand anders is die ware wijnstok en Zijn Vader is de Wijngaardenier.

Jezus geeft Zijn discipelen de belangrijkste boodschap mee voor de rest van hun leven Hij zal hen namelijk gaan verlaten.

Dit zijn Zijn afscheidswaarden; “Blijf in Mij en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet aan de wijnstok blijft zo ook u niet als u niet in Mij blijft”

Hier gaat het om. Toen voor de discipelen en nu voor ons.

Het woord “vrucht” komt in dit bijbelgedeelte voortdurend terug. Wat wordt er mee bedoeld?

Het heeft te maken met het doel van ons bestaan, de reden waarom wij hier op aarde zijn.

Vruchten in de bijbel kunnen slaan op het resultaat van ons werk, je werk goed doen.

Maar het slaat ook op ons karakter, wat daaruit naar voren komt, wat ons ten diepste kenmerkt.

Het meest bekende voorbeeld vinden we in Galaten 5;22 “De vrucht van de Geest is:

Liefde, blijdschap, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Je zou denken dat je zelfbeheersing toch vooral zelf doet of moet doen. Maar hier zien we dat God door onze relatie en ons contact met Jezus dit wil en kan bewerken.

Wat is het andere geheim van deze afscheidswaarden?

Jezus zegt niet dat wij vruchten moeten produceren, Hij zegt dat we die mogen dragen, door voortdurend met Hem verbonden te zijn.

Het grote wonder na Pinksteren is dat dit echt kan: Hij belooft altijd met ons te zijn.

We kunnen door gebed al wandelend, maar ook op ons ziekbed, in welke omstandigheid dan ook met Hem communiceren.

Hij is de allergrootste, wat er ook gebeurt, in Hem mogen wij leven, groeien en bloeien.

We blijven in Hem door in Zijn woord te blijven. Zijn woorden, Zijn woord de bijbel.

Grietje van Altena-Boes

Voorbede

1. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
2. Voor de doopouders, dat ze Noud Fedde vertrouwd mogen maken met U. Dat U een helper wil zijn al de dagen van zijn leven.
3. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, troost hen.
4. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.
5. Maak van ons mensen die zuinig om gaan met elkaar en met Uw schepping.
6. Voor hen die verbitterd en terneergeslagen zijn. Omring hen met Uw vrede.
7. Help hen die actief zijn in het vluchtelingenwerk. Zij moeten moeilijke keuzes maken.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 7 februari	
De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie	€ 289,20
De collecte bestemd voor de Kerk	€ 188,40

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 20,= en van € 50,=.
Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

De collecte van de diaconie is deze week geheel bestemd voor "ASKV/Steunpunt Vluchtelingen" Onderstaand kunt u lezen waar ASKV voor staat en wat zij precies doet..

Het ASKV steunt en begeleidt afgewezen vluchtelingen, die niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst, en vaak na vele jaren in Nederland op straat worden gezet. Ze hebben vaak psychische problemen, hebben geen onderdak, geen eten en zijn vaak ziek. Na enige tijd te hebben rondgezworven, komen ze pas in aanraking met het ASKV. Als er kinderen bij zijn of vrouwen zonder man, probeert het ASKV ze meteen van de straat te halen. Vrouwen worden vaak door criminelen opgepakt en komen in de prostitutie terecht.

De ASKV probeert deze afgewezen vluchtelingen zoveel mogelijk te helpen door hen te voorzien van een bed om in te slapen, eten, verzorging door een dokter, geestelijke steun, rechtsbijstand, Nederlandse les, etc. De ASKV is voor een groot gedeelte afhankelijk van donaties om dit belangrijke werk uit te kunnen voeren. Mocht u onze collecte gemist hebben dan kunt u ook uw gift overmaken op Ibannummer: NL 75 RBRB 0841 3778 47 ten name van Diaconie der Prot. Gem. Marken ondervermelding van ASKV.

Mocht u iets meer over het ASKV willen weten kijk dan eens op hun site www.askv.nl

De diaconie beveelt deze collecte van harte aan.

Namens de diaconie, Jolanda Zeeman

Afwezig: van zondag 14 tot en met zondag 21 februari a.s. hoop ik te kunnen genieten van een korte krokusvakantie. Indien pastorale hulp nodig is kan een beroep gedaan worden op onze kerkelijk werker (tel. 780078). Van harte gezegende kerkdiensten gewenst met de gastvoorgangers.

Zieken. Br. D. Schipper, Kets 33 B werd vanuit Novawhere overgebracht naar De Molentocht in Purmerend. Afdeling: De Rozenhof, kamer 6. En wij denken in het bijzonder aan hem deze week en aan zijn gezin bij dit ingrijpend gebeuren. Ook willen we de zieken thuis niet vergeten en allen die langdurig elders verpleegd worden.

Werkvakantie in 2017? Het klinkt nog heel ver weg, maar nu eenmaal het initiatief geboren is in Waterland, willen we er ook graag mee aan de slag. Op zondag 21 februari is er een informatiemiddag over een werkvakantie in de zomer van 2017. Want het kan mooi zijn om een deel van de zomervakantie je in te zetten bij het helpen van arme mensen in een ander deel van de wereld. Je komt in aanraking met een andere bevolking, andere culturen, andere natuur, etc. Er wordt niet alleen maar gewerkt, want er is ook genoeg ruimte voor gezelligheid en ontspanning, het maken van contact met de lokale bevolking en het bekijken van de natuur of de steden in de buurt. Kortom, het kan een heel mooie ervaring worden. Maar de vraag is: durf je het aan? Om meer te weten te komen over wat er allemaal bij zo'n reis komt kijken, komen 2 jongeren hun verhaal vertellen. Ze zijn zelf met de organisatie World Servants op zo'n reis geweest en zullen daar een presentatie over geven en hun ervaringen met ons delen. Ben je tussen de 15 en 25 jaar en is je interesse gewekt? Kom dan naar de bijeenkomst op zondag 21 februari. En als je nog niet meerderjarig bent, vragen we je, je ouders mee te brengen. Dan krijgen jullie alle informatie die nodig is om goed te kunnen beoordelen of zo'n werkvakantie iets voor jou is. Ken je andere jongeren die een werkvakantie misschien ook wel zien zitten? Stuur dit bericht dan aan ze door! De informatiemiddag is op 21 februari van 13.30 -15.30 uur in het jeugdlokaal van de Opstandingskerk in Monnickendam.

Catechese. Afgelopen zondag was de laatste gewone catechisatie les. De afsluiting (met een spel) voor de jongeren is 21 februari om 16.00 uur in Gebouw Hoogh.

Gebedskring. Omdat er op donderdag 25 februari een wijkavond in de Patmoskerk is, vervalt die avond de Gebedskring.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Kort verslag Kerkenraadsvergadering van maandag 25 januari 2016

Aanwezig 20 leden, afwezig 5 leden

Na verwelkoming van het nieuwe kerkenraadslid E. Visser opent voorzitter J. Uithuisje de vergadering met het lezen van Jac. 5 : 7-20, en gaat voor in gebed.

Ds. H. Dekker deelt mee dat onze kerkelijk werker een ontsteking in zijn voet heeft, waardoor hij voorlopig moeilijk zijn werk kan doen. De schoolleiding heeft verzocht om op zondag 13 november de schooldienst te houden.

Bid- en dankstond van woensdag naar zondag. Het moderamen beoogt met dit voorstel dat er meer gemeenteleden bereikt en betrokken worden bij waar het in deze vieringen om gaat, en dat de kinderen een eigen bijdrage kunnen leveren aan de viering, zodat ook zij daarvan een beter besef krijgen. Hoewel een aantal kerkenraadsleden vindt dat de woensdagvieringen niet verloren zouden mogen gaan, wordt tenslotte toch ingestemd met het voorstel op basis van de genoemde argumenten.

Benoeming van Freek Visser tot kerkrentmeester. Na het voorlezen door de voorzitter van de aankondiging bestemd voor het kerkblad, wordt door de vergadering ingestemd met deze benoeming.

Diaconie. Een speciale editie van het blad Echo is in voorbereiding voor Pasen.

Omdat de opbrengst van de collectie voor de voedselbank op oudejaarsavond op een haar na al 500 euro bedroeg, heeft de diaconie de opbrengst aangevuld tot 600 euro i.p.v. 500 euro.

Vorbereidingen worden getroffen voor het Heilig Avondmaal over 2 weken.

Aansluitend op een opmerking over kerk TV wordt naar voren gebracht dat op de site van de kerk een link beschikbaar is naar de herdenkingsdienst van 17 januari op "You Tube".

Zendingscommissie. De zendingsbijdragen zijn in lijn met wat benodigd is.

Wat betreft het rondbrengen van de nieuwe toezeggingformulieren wordt aangegeven dat dit voor de kerkelijke bijdrage in januari zal zijn, en voor de zendingsbijdrage in april/mei.

Kerkrentmeesters. De offerte aanvragen voor de verschillende onderhoudsklussen zijn uitgezet. Tot dusver blijken de binnengekomen offertes hoger uit te vallen dan waar in de voorzieningen rekening mee is gehouden. Het verbeteren van de toiletvoorzieningen in de Patmoskerk wordt nu ook bekeken. Er blijken hier en daar meer verbeteringen aangebracht te moeten worden, maar daar wordt op dit moment nog niet naar gekeken. Dit staat te gebeuren in het kader van de algehele inventarisatie van het complete gebouwen arsenaal.

De ontvangen kerkelijke bijdragen zijn voor 2015 zo goed als gelijk aan wat is toegezegd.

Zoals gebruikelijk wordt de vergadering afgesloten met het gezamenlijk uitspreken van het "Onze Vader".

Alle medewerkende aan de vespers in de stille week worden aanstaande maandagavond 15 februari om 20.00 uur verwacht in de consistorie van de Patmoskerk.

Tijdens een kort overleg willen we de liturgie van elke vespers doornemen.

Alle gemeenteleden die een meditatie verzorgen en zij die als liturg de schriftlezing lezen en de gebeden uitspreken worden bij dit overleg verwacht.

Namens de vespercommissie, Kees Kersbergen

In herinnering aan Nelly Roos, overleden 4 februari 2016 in de leeftijd van 73jaar.

“In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – ander zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden”.

Deze woorden stonden centraal in de dienst bij het afscheid van Nelly Roos. Woorden die de Here Jezus sprak tegen Zijn vrienden, de discipelen. Met deze woorden wilde Jezus hen bemoedigen voor de tijd dat Hij niet meer bij hen zou zijn. Beloftevolle woorden want eenmaal zouden de discipelen ook zijn waar Jezus naar toe ging, het huis van Zijn Vader. Er klinkt ook een verlangen in door, het verlangen van Jezus om Zijn vrienden weer bij zich te hebben en hen eens weer te ontmoeten.

Deze tekst stond centraal op aangeven van Nelly, dit geloofde zij en hierop vertrouwde zij. ‘Ook voor mij zal daar een plekje zijn’, zo vertelde zij kort voor haar overlijden.

Nelly Roos, zij had een moeilijke start in het leven en dat heeft haar gemaakt tot wie zij was. Zelfstandig en met een eigen wil, zij had graag de regie van haar leven in eigen hand. Daarbij was zij trouw aan wat zij begon.

De vlinder op de voorzijde van haar overlijdensaankondiging staat symbool voor deze wijze van staan in het leven. Een vlinder, fladderend in de zomerzon en zo haar eigen weg kiezend. Een vlinder die nooit meer terug wil in het keurslijf van de pop waar zij uitgekomen was. Zo koos Nelly haar weg en ging die weg op eigen wijze.

De trouwtekst van Nelly en Pieter belicht de woorden van de Here Jezus van een andere kant, namelijk van de kant van God de Vader. Zoals God aan Mozes Zijn Naam bekend maakte als: ‘IK ZAL ER ZIJN’, zo zegt Jezus als het ware ook, ‘Ik zal er zijn’. Ik zal er zijn als je eenmaal bij Mij komt in het huis van Mijn Vader.

God beloofde bij hun huwelijk dat Hij er bij zou zijn en nu bij het sterven zijn de woorden van Jezus als een belofte dat Hij er zal zijn.

Zo wil God zijn voor ieder die in Hem gelooft, dat is de sleutel waar het om draait. Geloof in God en in Zijn Zoon, Jezus Christus. Hij, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Voor ons geldt dezelfde belofte en bemoediging opdat ook wij dat spoor zullen volgen. Het spoor van geloof, hoop en liefde, opdat ook wij eenmaal thuis komen in het huis van God onze Vader.

Kees Kersbergen

LET OP! LOCATIE WIJZIGING VOOR WIJK 1 EN WIJK 5

Wijkavonden voorjaar 2016

In de komende maanden worden door de wijkouderlingen de wijkavonden georganiseerd rond het jaarthema van onze Protestantse Kerk in Nederland. Dit thema is: **GOEDE BUREN**.



Bij dit thema kun je van alles bedenken en dat is nu ook juist de bedoeling. Samen nadenken en praten over wat het betekent om een goede buur te zijn. Dichtbij in je eigen straat of buurt, maar ook verder weg.

Als denkrichting voor het gesprek tijdens die avonden wordt een stukje uit het Bijbelboek Lucas aangereikt. Lucas 10 vers 25 tot 37. Bij de meesten van ons bekend als de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan. Wellicht levert deze gelijkenis voldoende stof voor een gesprek.

Alle wijkavonden hebben hetzelfde thema en te bespreken stukje uit de Bijbel. Hoe de invulling van de avond er verder uitziet is aan de wijkouderlingen die de avond leiden. De wijkavonden worden georganiseerd en geleid door twee wijkouderlingen. De gemeenteleden uit die beide wijken worden bij dezen, op die avond uitgenodigd. De gemeenteleden die in het huisbezoekformulier hebben aangegeven dat zij graag een wijkavond willen, krijgen per adres nog een uitnodiging. De gemeenteleden die een andere voorkeur hebben aangegeven en toch graag een wijkavond willen meemaken, zijn uiteraard van harte welkom.

Omdat alle wijkavonden hetzelfde thema hebben is het ook mogelijk om een wijkavond bij een andere wijk, dan waarin je woont, mee te maken. Dit kan helpen als de wijkavond in je eigen wijk op een avond gepland staat waarop je verhinderd bent. Je hebt dus meerdere mogelijkheden om te gaan.

DUS LET OP!! Of je, je nu wel of niet hebt aangemeld voor het bezoeken van een wijkavond, je bent van harte welkom op één van de onderstaande wijkavonden.

Wijk 1 en wijk 5. Aaltje Maas en Luitje Schipper. (Buurt 1, 2, 3, 4, Havenbuurt, Melisvennen, Kerkbuurt 1 t/m 164). Wijkavond op 25 februari om 20:00 uur in **gebouw Hoogh**.

Wijk 2 en wijk 6. Jan Uithuisje en Gerrit Verkade. (Zeereiderpad, Wittewerf, Grotewerf, Rozenwerf, Moeniswerf, Moeniswerverpad, Oosterpad, de Duikjes en Kerkbuurt 166 t/m 201, IJsselmeerweg en de Minneweg). Wijkavond op 23 februari om 20:00 uur in gebouw Hoogh.

Wijk 3. Aaltje Zeeman en ons gemeentelid Jannie Visser-de Groot. (Kets, Het Rietland, Buurterstraat en de Pieterlanden) Wijkavond op 29 februari om 20.00 uur bij Jannie Buurterstraat 35C en op 3 maart om 20.00 uur bij Aaltje, Noorderwerfstraat 2

Wijk 4 en wijk 7. Kees Kersbergen en Pieter Moenis. (Hoogkamplaan, Noorderwerfstraat, Akkerstraat, Thamiswerfstraat, Westerstraat, Almerestraat, Gouwzeestraat, Minnehof en Zuiderzeeweg) Wijkavond op 16 februari om 20.00 uur in de hal van de Patmoskerk.

Wijk 8. Deze wijk is vacant en wordt waargenomen door Aaltje Zeeman en ons gemeentelid Jannie Visser-de Groot. (Botterstraat, Flevostraat, Markerwaardstraat, Meester Visserstraat en Zeilstraat.) wijkavond op 10 maart om 20.00 uur bij Aaltje Zeeman, Noorderwerfstraat 2.

Wij hopen op gezegende en inspirerende ontmoetingen en zien uit naar de komst van veel gemeenteleden.

De wijkouderlingen.

Tienduizenden bijbels verspreid in 2015

Het afgelopen jaar verspreidde het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) tienduizenden bijbels, onder meer op de Filipijnen, in Oekraïne en in de Golfstaten.

Luisterbijbels voor de Filipijnen

Het NBG verspreidde in 2015 1.750 luisterbijbels op de Filipijnen, nadat de tyfoon Haiyan over het land trok. Miljoenen mensen werden getroffen, honderdduizenden raakten dakloos. Voor velen betekende het kunnen luisteren naar de Bijbel een bron van vreugde en troost zijn. Nora G. Lucero, directeur van het Filipijns Bijbelgenootschap, reageert: 'Dankzij jullie kunnen we onze mensen weer hoop en leven brengen na de tyfoon Haiyan, nu ze nog herstellen van de ellende en hun trauma. Dit kunnen we alleen doen met jullie hulp. We zijn jullie daarvoor erg dankbaar.'

25.000 kinderbijbels voor Oekraïne

Het NBG hielp het Oekraïens Bijbelgenootschap 25.000 kinderbijbels te verspreiden onder de honderdduizenden mensen die gevlucht zijn uit het zuidoosten van het land. Nastia (9), een vluchteling uit Donetsk vertelt dat ze heel blij is met haar kinderbijbel. 'Ik geloof dat Jezus ook voor ons een wonder kan verrichten – zodat de oorlog over is en wij weer naar huis kunnen.'

3.000 bijbels voor arbeiders in de Golfstaten

Arbeidsmigranten in de Golfstaten leven in moeilijke omstandigheden. Ze maken lange dagen in de brandende woestijnzon voor een minimaal loon, ver weg van hun familie. Ze verlangen ernaar de Bijbel te lezen in hun eigen taal. Het NBG doneerde daarom 3.000 bijbels aan kerken in de Golfstaten, om bijbels te verspreiden onder christelijke arbeidsmigranten. Pastor Bhagyanandam van een kerk in Sharjah is blij met de bijbels: 'Alle bezoekers van onze gebedsbijeenkomst kregen een bijbel in hun moedertaal. Het was een bijzondere verrassing voor hen. We waarderen het zeer dat jullie ons de bijbels brengen die we zo nodig hebben. Elke week zie ik levens veranderen.'

Meer informatie over het buitenlandwerk van het NBG vindt u op www.bijbelgenootschap.nl

Namens NBG Haarlem, Anneke Commandeur Contactpersoon Marken

*Bloemen vol dartelende vlinders
en wind die zachtjes ruist door de bomen
Ik zie mijn bloementuin en weet
de tijd van rust is nu eindelijk gekomen*

Heel verdrietig geven wij kennis van het overlijden van onze allerliefste

**Neeltje Roos
Nelly**

echtgenote van Pieter Boes

geboren op 13 maart 1942 – overleden op 4 februari 2016



Piet
Angelina en Marcel
Rosina en Sander
Pien
Feline
Jan en Lijsje
Ada

Op 10 februari heeft de begrafenis plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Almerestraat 5 -- 1156 BX Marken

*Als je weet dat je je moeder moet loslaten,
dat haar leven is geleefd.
Geen enkel medicijn nog uitweg kan bieden,
en alleen de liefde nog overleefd.*

*Dan wordt het tijd,
om nog mooie dingen te ondernemen.
Laatste herinneringen op te halen,
die niemand jullie kan afnemen.*

*Uiteindelijk komt de dag,
dat je haar moet laten gaan.
Voor altijd zijn de herinneringen aan de momenten die je samen hebt gehad,
met af en toe een lach en dan weer een traan.*

Wij zijn verdrietig dat onze schoondochter en schoonzus afscheid heeft moeten nemen van haar moeder.

We wensen Piet, Angelina en Marcel, Rosina en Sander, Pien en Feline veel sterkte toe met het dragen van dit intense verdriet vanwege het verlies van zijn vrouw, hun (schoon) moeder en oma,

Nelly Boes - Roos

Jan en Loppie Klok,
Jeroen en Neeltje,
Tanja en Dirk,
Bianca en Erwin,
en de kinderen.

Marken 4-2-2016

Een boom

Als een boom in de wind,
getroffen door een ziekte.

Waardoor jij blad voor blad verloor,
maar in stilte kon jij genieten
van de dingen om je heen.

Het is nu tijd om je t laten gaan,
maar in onze harten zal jij altijd blijven bestaan
Toch onverwachts is onze schoonzuster

Nelly Roos Jd.

overleden

Wij wensen Piet, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte en kracht toe met dit verlies

Familie Boes

Elke dag een stapje dichterbij het eind,
Elke dag een beetje van je kracht verkleind.
Elke dag wat zwaarder wat je torsen moet,
Doch al gaande wetend, eens komt alles goed.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Nelly Boes-Roos

Wij wensen Piet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte en kracht toe bij
het verwerken van dit verlies.

Neeltje de Waart-Teerhuis
Lijsje Teerhuis-Stoker
Sijtje Teerhuis-Schipper
Wolmet Teerhuis-Uithuisje
Kinderen en kleinkinderen

Altijd zullen we van je houden,
wij wilden je nog niet kwijt.
Wat er tussen ons gegroeid is,
dat trotseert de eeuwigheid.

Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze

Nelly

Wij wensen Piet, Angelina en Marcel, Rosina en Sander, Pien, Feline heel veel kracht
en sterkte toe dit grote verlies te dragen.

Jan en Lijsje Roos

Eerst werd je ziek,
toen was het sterven nog ver.
Steeds kwam het dichterbij.
Nu telt de hemel weer een ster,
een hele mooie, dat ben jij.

Lieve Nelly,
als een vlinder ben je van ons weggevlogen

Wij wensen Piet, Angelina en Marcel, Rosina en Sander, Pien, Feline veel sterkte toe
met dit grote verlies.

Ursula en Cor
Dyan en Megan
Remco en Angela
Tristan

Er is een schakel die de dood niet kan verbreken.

Liefde en herinnering leven altijd voort.

Eerst werd je ziek, toen was het sterven nog ver

Steeds kwam het dichterbij

Nu telt de hemel nog een ster

Een hele mooie, dat ben jij!

Verdrietig zijn wij om het overlijden van onze buurvrouw

Nelly Roos

Wij wensen Piet, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte

met het verwerken van dit enorme verlies

De burens van de BBQ

Balancerend tussen hoop en teleurstelling

Jij had alle hoop, je had goede moed

Je vocht je vocht

Met al je levenskracht

Op jou manier, zonder woorden

Als stille doorzetter

Maar het ging niet meer

Verdrietig, maar dankbaar dat haar een verder lijden bespaard is gebleven, nemen wij afscheid van onze buurvrouw

Nelly Boes-Roos

Wij wensen buurman Piet, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Fam. M. Kaars

Fam. K. Honingh

Fam. J. Jonk

Fam. P.Boes

Fam. R. Nanninga

Mevr. A.Visser-Pierik

Fam. E. Teerhuis

M. Appel en M. Prent

Fam. P. Uithuisje

Afscheid nemen

*is met zachte vingers dichtdoen wat voorbij is
en verpakken in mooie gedachten ter herinnering.*

Afscheid nemen

*is met dankbare handen bedroefd meedragen
al wat van waarde is om niet te vergeten.*

Bevrijdend voor haar, maar zeer verdrietig voor
degenen die zij achterliet,

hebben wij afscheid moeten nemen van onze

Peet Nelly Roos

Wij wensen ome Piet, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Neven en nichten familie Boes

“Als je verdrietig bent,
kijk dan opnieuw in je hart.
En je zult zien dat je huilt,
om wat je vreugde heeft gebracht”

Verdrietig hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Nelly Roos

De moeder van onze lieve vriendin Rosina

Wij wensen Rosina, Sander, Pien, Féline en de familie heel veel sterkte toe.

Esther, Anja, Cornelis, Mireille, Jurie, Daniëlle, Pieter Henri, Jelle, Nanda, Dirk,
Maritje, Piet, Lydia, Jack, Astrid en Jacob

*De strijd is gestreden
met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig.
't Is op. Zo is het goed.*

Verdrietig zijn wij vanwege het overlijden van
onze lieve moeder, schoonmoeder en trotse oma

Neeltje Zeeman-Uithuisje

weduwe van Cornelis Dirk Zeeman

12 juni 1947

9 februari 2016

René en Vanessa
Sophie en Anne

Edwin en Marjolein
Cas en Lotte

Purmerend, 9 februari 2016

Correspondentieadres:
Hoogkamplaan 46, 1156 AK Marken

De rouwdienst wordt gehouden op maandag 15 februari om 14:00 uur in de Grote kerk te Marken, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in dorps huis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90.

Jarenlang tussen hoop en vrees geleefd te hebben, is toch nog
onverwachts overleden onze zuster, schoonzuster en tante:

Neeltje Zeeman – Uithuisje

We hopen dat ze nu haar Rust gevonden heeft.

Wij wensen René en Vanessa , Edwin en Marjolein en kleinkinderen
veel sterkte met dit verlies.

Pieter
Wolmet en Jan
Lijs en Sjaak
Griet en Dick
Lobberig en Jan
Willy en Ben
neven en nichten

Lieve Oma Neeltje,

*'s Avonds in het donker,
dan kijk ik naar de maan.
En zie ik tussen alle sterren,
jouw sterretje staan.*

Sophie & Anne

Cas & Lotte

Soms is er zoveel wat we voelen,

Maar zo weinig wat we kunnen zeggen.

Na een moeilijke periode, is toch nog heel onverwacht onze Peet Neeltje overleden.

Rust zacht Neeltje.

Wij wensen René, Vanessa, Edwin, Marjolein, Cas, Sophie, Anne en Lotte veel sterkte toe met dit grote verlies.

Andre & Grietje Jacoba

Janita & Johan

Diana & Erik

Ingrid & Martin

Daphne & Kemal

Kirsten

Rahmon & Rosalien

Jeffrey & Stefanie

Pascale & Tim

Robin & Demi

Quireen

*Soms als ik wakker lig
En kijk naar het sterrenlicht
Dan lijkt het alsof jij naast me zit
Je verteld me verhalen net als toen
Je verlaat me met een zoen
En dan...doof je het licht*

‘Als je verdrietig bent, kijk dan opnieuw in je hart’ ..

In liefdevolle herinnering

Wil Visser-Sier

11-02-2006 - 11-02-2016

Hein Piet

Jenny, Marco & Chanou

Corine & Daniel

God schrijft met een pen die nooit vlekt,
spreekt met een tong die nooit iets verkeerd zegt
en handelt met een hand die nooit faalt.

Als God een man de maat neemt,
doet Hij het meetlint om het hart van de man
en niet om zijn hoofd.

Het gaat God er meer om ons zo te maken
als Hij ons wil hebben,
dan ons te geven wat wij vinden dat we moeten hebben.

21 februari 2016 - Taborkerk - Purmerend



Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE DIENST

VAN SCHRIFT EN TAFEL VOOR JONG & OUD
SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 21 februari 2016, aanvang 10.00 uur einde ± 11.30 uur
Taborkerk, Maasstraat 2 te Purmerend

voorganger:

Ds. Gerard Nieuwburg

met medewerking van:

Come2gether band

met Peter Wagenaar (kerkmusicus)

Jannie van der Kwaak (ouderling)

Rita van de Vos (diaken)

thema:

'Een beetje hemel op aarde'



Na de dienst is er een kopje koffie, thee of een glas limonade

Heb je geen vervoer naar en van de kerk?

Neem dan voor woensdag 17 februari contact op met
Annemarie van Geemen, 06 533 840 02 of annemarie@vangeemen.eu