

Protestants Marken



Jaargang 10 nummer : 8

verschijnt wekelijks

Zaterdag 20 februari 2016

Kerkdienst voor : zondag 21 februari 2016

10.00 uur **Grote Kerk**
Mevr. Ds. E.S. Heuw, Zeevang
2^e Lijdenszondag

Organist Albert Koffeman

Koster(s) P. Zeeman en J. Blijleven

Schoollied Lied 547

Schoollied lezen Robin Nicole de Waart

Crèche: Diana Stoker en Melanie Visser

Kindernevendienst: Trijntje Jacoba Boes en Simone Schipper

De eerste collecte is bestemd voor:
Kerk-in-Actie Werelddiaconaat

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	21 februari	Lucas 6:27-38	Christelijke assertiviteit
Maandag	22 februari	Lucas 6:39-49	Goed zicht is belangrijk
Dinsdag	23 februari	Exodus 8:12-28	Te moeilijk voor magiërs
Woensdag	24 februari	Exodus 9:1-12	Pest en puisten
Donderdag	25 februari	Exodus 9:13-35	In zwaar weer
Vrijdag	26 februari	Exodus 10:1-20	Kaalslag
Zaterdag	27 februari	Exodus 10:21-11:10	Het licht verdwijnt

Meditatie.

(Bijbel in Gewone Taal) Romeinen 10 vers 9 tot 11

“Met onze mond eren we Jezus als onze Heer. En met heel ons hart geloven we dat God Hem uit de dood heeft laten opstaan. Daarom zullen we gered worden. Want als we geloven met heel ons hart, ziet God ons als goede mensen. En als we Jezus eren als onze Heer, worden we gered. En in de heilige boeken staat ook: ‘Iedereen die in Hem gelooft, zal gered worden’.”

Het is wellicht even wennen aan het taalgebruik, maar als je de moed hebt om daar doorheen te kijken dan ontdek je in deze tekst waar het om gaat bij het geloof in het evangelie van onze Heer, Jezus Christus. Dit ten diepste waar het om gaat in het christelijk geloof. Meer hoeft niet, maar minder kan echt niet. Het gaat hier om onze mond en ons hart.

Onze mond. Wat kan er al niet uit onze mond komen? De Here Jezus zei al eens: *“Niet wat de mond ingaat maakt een mens onrein, maar datgene wat de mond uitgaat.”* Hier weten wij allemaal wel over mee te praten. Roddels, schunnige taal, leugens, grootspraak, wie valt niet eens in de valkuil van onze mond?

Ons hart. Wat kan daar niet allemaal in omgaan? Op dezelfde plaats waar Jezus spreekt over de mond zegt Hij ook wat er allemaal in het hart van de mens omgaat. In deze meditatie wil ik dat niet allemaal opnoemen, maar neem zelf de moeite eens om het te lezen in Markus 7 vers 14-23.

Je kunt je afvragen, hoe kan Paulus dan juist onze mond en ons hart zo'n belangrijke plaats toedichten als het gaat om het geloof in het evangelie van Jezus Christus? Zijn onze goede daden dan niet veel belangrijker? Is onze wekelijkse kerkgang dan niet van veel meer gewicht? Of ons harde werken voor kerk en samenleving? O zeker dat is allemaal belangrijk, laat daar geen misverstand over ontstaan.

Toch is het goed om jezelf de vraag te stellen uit welke bron je put om goede daden te doen en elke zondag in de kerk te zitten? Doe je het voor jezelf, om gezien te worden? Of komt het voort uit een gelovig hart en gaat het samen met een mond die belijdt, dat Jezus Christus de opgestane Heer is?

Paulus slaat in deze tekst de spijker op de kop. Hart en mond gaan samen als het gaat om het geloof in Jezus Christus. Tegenwoordig zeggen we dan het gaat om echtheid, daar hebben wij als gemeente en samenleving behoefte aan. Zoals het spreekwoord zegt: Waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.

Wij zijn in de lijdenstijd en leven toe naar Pasen. Een tijd van inkeer en bezinning op wat er nu echt leeft in ons hart. Laat het een goede tijd zijn, zodat wij op de Paasmorgen met een mond die belijdt en een hart dat geloofd, kunnen zingen:

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Kees Kersbergen

Voorbede

1. Voor de ouders en hun kinderen die bezig zijn met een geschikte school te zoeken.
2. Maak van ons mensen die zuinig om gaan met elkaar en met Uw schepping.
3. Voor hen die verbitterd en terneergeslagen zijn. Omring hen met Uw vrede.
4. Help hen die actief zijn in het vluchtelingenwerk. Zij moeten moeilijke keuzes maken.
5. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
6. Spaar Heer uw volk Israël, uw eigendom, geef hen niet prijs aan spot en hoon.
7. Laat ons hart er op gericht zijn de ander te verstaan.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 14 februari

De eerste collecte bestemd voor A.S.K.V. Steunpunt Vluchtelingen € 255,95

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 161,75

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten

Periode 16 November 2015– 15 Februari 2016

€ 1.049,27

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
- St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.

COLLECTE HERSENSTICHTING

De collecte voor de hersenstichting heeft dit jaar **€ 850,84** opgebracht.

Een prachtig bedrag, waarmee de hersenstichting voortgaand onderzoek kan doen naar diverse hersenaandoeningen, waaronder dementie, hersentumoren, beroerte, Parkinson en Alzheimer. Maar ook naar bv. ADHD, dyslexie en autisme: aandoeningen die de leerontwikkeling bij kinderen ernstig kunnen verstoren.

De hersenstichting gebruikt het collectegeld om onderzoek te doen naar de oorzaak, maar ook naar de behandeling van hersenaandoeningen. Ze geeft daarnaast ook voorlichting aan een breed publiek. En maakt zich sterk voor samenwerking met andere organisaties die zich bezighouden met hersenen en hersenonderzoek. Daarom is het mooi dat, ook landelijk, de opbrengst voor deze collecte steeds beter wordt, zodat er voortgaand onderzoek naar de werking van onze hersenen gedaan kan worden.

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die zich in deze frisse, soms natte en winderige periode hebben ingezet om dit bedrag op te halen: **hartelijk dank voor jullie inzet!!**

Namens de Hersenstichting Nederland,
Eef Visser

In herinnering aan Neeltje Uithuisje, overleden 9 februari 2016 in de leeftijd van 68 jaar.

“Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël: Wees niet bang, want Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!”

Deze woorden trokken de aandacht in de rouwdienst afgelopen maandag. In deze dienst namen we afscheid van Neeltje Uithuisje. Wij luisterden naar deze woorden, die lang geleden tegen het volk Israël werden gesproken, maar die van toepassing zijn op ieder die geloofd. Deze woorden zijn de opmaat voor nog meer beloften van zegen en wat ben je dan rijk als je in die tekst op de plaats van Jakob en Israël je eigen naam mag lezen. Daarom klonk het ook in de grote kerk: Neeltje, Ik zal je vrijkopen, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!

Waarom? Omdat Neeltje het zo goed gedaan heeft in haar leven? Nee enkel en alleen, omdat God genadig is en haar liefheeft. Neeltje geloofde en kon niet zonder God in haar leven. Verdriet en pijn is haar niet bespaard gebleven, maar in dit alles wist zij zich gedragen door God, zo vertelde zij. Zo droeg God haar door het 'water' zonder dat zij verdrong en door het 'vuur' zonder dat de vlammen haar verteerde. Zo droeg Hij haar ook naar huis, naar een nieuw leven zonder pijn en verdriet.

Wat was zij nog graag blijven leven, zij was nog zo jong. Het mocht echter niet zo zijn en het kon ook niet meer.

De achterblijvers moeten weer verder, zo is het leven. Maar deze woorden gaan mee en zullen troost bieden in het verdriet. Laten deze woorden echter ook een aansporing zijn om Het Leven te zoeken bij die God.

Hij zegt ook tegen ons: Ik heb je vrijgekocht door het bloed van Mijn Zoon, Jezus Christus. Ga naar Hem, geloof in Hem, belijdt Zijn Naam en dan zegt Hij ook tegen ons: Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!

Eens komt de dag dat Neeltje weer bij haar naam geroepen zal worden. In dat geloof en vertrouwen hebben wij op de begraafplaats afscheid van haar genomen.

Kees Kersbergen

Geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van onze nicht

Neeltje Zeeman - Uithuisje

Wij wensen de kinderen en de kleinkinderen en de familie heel veel sterkte en kracht toe om dit verlies dragen.

Hein en Piety Zeeman

Tot het laatst toe wilde je leven
 Door je sterke wil gedreven
 Jouw geest op volle kracht
 Maar over jouw lichaam had je geen macht
 Rust zacht, je hebt jouw strijd gestreden
 Onze herinneringen zijn onuitwisbaar

We hebben afscheid moeten nemen van onze nicht,

Neeltje Zeeman Uithuisje
 van peet Mina

Wij wensen René en Vanessa, Sophie, Anne
 Edwin en Marjolein, Cas, Lotte
 en verdere familie, heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Piet en Nelly
 Aaltje en Cees
 Wolmet en Arie
 Cor en Corine
 Aagtje en Jacob

*Evenals een moede hinde,
 naar het klare water smacht.
 Schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
 die ik ademloos verwacht.*

Toch nog onverwacht is overleden onze schoonzuster en tante

Neeltje Zeeman – Uithuisje

Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

J. Zeeman – de Groot
 G. Garms – Zeeman
 J. Garms
 neven en nichten

*Het laatste beetje is nu op
 Veel was er te verduren
 Het kaarsje is thans opgebrand
 Gedoofd zijn alle vuren
 Voor wie het aangaat is het niet erg
 Die heeft genoeg geleden
 Wel voor hen die zij achterlaat
 Lieve Neeltje, rust in vrede*

Toch nog onverwacht is overleden onze buurvrouw,

Neeltje Uithuisje

Weduwe van Kees Zeeman

Wij wensen René en Vanessa, Edwin en Marjolein en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies

Buren Zuiderzeeweg/Almerestraat

*Het levenspad is afgelopen
 De grens bereikt met laatste kracht
 De hemel gaat nu voor haar open
 Zij is voor altijd thuis gebracht*

Rust zacht Buurvrouw Neeltje,

Eddy, Christina, Bianca, Marcella en Michel



Steeds zwakker je lichaam
maar sterk nog je geest
Vaak zal ik denken
aan wat is geweest.

Toch nog onverwachts heb ik afscheid moeten nemen
van mijn dappere vriendin,

Neeltje Zeeman – Uithuisje

Samen deelden we lief en leed
Ik zal haar missen

Maritje

René, Vanessa, Edwin, Marjolein en kleinkinderen veel sterkte gewenst met
het verwerken van dit grote verlies.

*wij voelden mee met je stil verdriet
nu rouwen wij, maar treuren niet*

Vol bewondering voor haar levenskracht, ondanks haar steeds slechter wordende gezondheid,
is overleden op dinsdag 9 februari mijn zuster, schoonzuster en onze tante.

Sijtje Kunst – de Waart

wij wensen Harry veel sterkte toe

familie de Waart

Onzegbaar stil en woordeloos
 lag het einde in zijn ogen
 De laatste draad was dun en broos
 hij heeft zijn hoofd gebogen

Intens verdrietig om wat niet meer is en nooit meer zal zijn.
 Dankbaar voor wat was en altijd zal blijven.

In Gods ontferming opgenomen

Aris Klaas Zeeman

10 juli 1952

16 februari 2016

Kees † en Jenny

Thomas

Jessie

Justin

Matthias en Nadine

Florence

Marije en Willem

Aagje en Hans

Jan en Neeltje

Jeanine

Linsey

De rouwdienst wordt gehouden op maandag 22 februari a.s. om 12.00 uur in de Patmoskerk op Marken, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats op Marken.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in Dorpshuis 't Trefpunt.

Onze grote dankbaarheid en waardering gaat uit naar de bijzonder liefdevolle zorg van personeel en vrijwilligers van het Hospice Thuis van Leeghwater te Middenbeemster.

Onze bijzondere ome Aris is overleden

Zijn ogen kijken ons niet meer aan

Zijn arm zwaait ons niet meer uit

Hij is nu van ons heengegaan

En ook al zien wij hem niet meer

Wij horen zijn stem steeds weer

Voor hem nooit meer zorg en pijn

Hij blijft in onze gedachten

Hij zal voor altijd bij ons zijn

Jeanine en Linsey

Als de weg van het leven is verlopen

Het einde bereikt met laatste kracht

Dan gaat de hemel voor hem open

Is hij voor eeuwig thuis gebracht

Verdrietig zijn wij, nu we afscheid moeten nemen van onze oom

Aris Klaas Zeeman

Altijd belangstellend en betrokken in ons wel en wee, op zijn unieke en humorvolle wijze. Ons gevoel van verdriet en gemis wordt verzacht door dankbaarheid voor zijn einde, dat na zoveel moedig strijden kwam. Omdat het niet alleen zijn leven, maar ook zijn lijden overnam.

Thomas, Jessie & Justin

Mathias, Nadine & Florence

Marije & Willem

16 februari 2016

Ondanks dat het moeilijk was met hem te communiceren

Was hij altijd vol enthousiasme aanwezig

In schoonmaken was hij zeer precies

Wij zullen hem missen .

Toch nog onverwachts is hij van ons heengegaan

Aris Klaas Zeeman.

Wij wensen zijn familie sterkte met dit verlies

De schoonmaakploeg Sportvereniging Marken.



Protestants Marken

**Schuif gezellig aan, we hebben nog twee keer te gaan.
Dan is het met dit kienseizoen alweer gedaan.**

**Ook in januari hebben wij weer ons best gedaan en hadden
wij € 750 op de teller staan.**

**Vrijdag 26 februari 2016 gaan wij er weer voor.
Gezellig kienen, met koffie met koek of iets anders
tussendoor.**



**Wij gaan om 20.00 uur in 'de Patmoskerk' beginnen.
Aarzel niet, maar kom gerust gezellig binnen.**
