

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer : 9

verschijnt wekelijks

Zaterdag 27 februari 2016

Kerkdienst voor: *zondag 28 februari 2016*

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker 3 ^e Lijdenszondag
Organist:	Hans Jütte
Kosters:	J. Zeeman en K.D. Zondervan
Schoollied:	Lied 654
Schoollied lezen:	Demi de Graaf
Crèche:	Astrid van Altena en Geertje Schouten
Kindernevendienst:	Daniëlle en Trijntje

De eerste collecte is bestemd voor:
Rode Kruis Israël (Diaconie)

De tweede collecte is bestemd voor
de Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	28 februari	Hebreeën 7: 1-10	Meer en minder
Maandag	29 februari	Hebreeën 7: 11-28	Hoop op iets beters
Dinsdag	1 maart	Johannes 7: 1-13	Geen ster-allures
Woensdag	2 maart	Johannes 7: 14-24	Hoog opgeleid
Donderdag	3 maart	Johannes 7: 25-36	Ongrijpbaar
Vrijdag	4 maart	Johannes 7: 37-53	Uitnodiging
Zaterdag	5 maart	Psalm 103	Oneindige liefde

Hoe vormt ons geloof ons karakter?

Petrus is in de Bijbel een voorbeeld van een persoon met een uitgesproken karakter. De veranderingen in het karakter van Petrus laten zien hoe God door de Heilige Geest karaktergewoonten kan ombuigen, vormen en aanvullen, zodat we meer vrucht voortbrengen in ons leven voor God. Zoals God dat deed bij Petrus, zo wil Hij dat ook doen bij ons. Die veranderingen komen niet tot stand doordat wij zelf daar ons uiterste best voor doen. Het zijn veranderingen die plaatsvinden wanneer wij vol van Gods Geest zijn. Alleen zo krijgt de Geest de ruimte om zijn herscheppende werk in ons te doen.

Geloof beïnvloedt het karakter, maar niet van de ene dag op de andere. Een driftkikker blijft dezelfde persoon, maar hij leert anders met zijn drift omgaan. Dat gaat niet vanzelf. We zeggen al te gemakkelijk : ik ben nu eenmaal zo... Een onzekere persoon kan door het geloof meer zelfvertrouwen leren, maar wordt daardoor niet een andere persoonlijkheid. Het karakter beïnvloedt het geloof. Het geloof kan onze persoonlijkheid bijschaven. We zien dus ook het omgekeerde: onze persoonlijkheid kleurt de manier waarop we uitdrukking geven aan ons geloof. Soms heeft zelfs wat we willen of kunnen geloven met ons karakter te maken. Geloof staat niet los van ons mens zijn, het zweeft niet ergens boven ons hoofd. Onze persoonlijkheid wordt niet afgeschaft maar vernieuwd. Omgaan met veranderingen, spanningen en de eigen teleurstelling. Dat gaat over karakter. Hoe kun je hierin groeien. Het gaat over wie we zelf zijn en hoe we met dingen omgaan. Wie ben ik als het lastig wordt? Karakter overstijgt een dilemma tussen regels aan de ene kant en verlangen naar vrijheid aan de andere kant. Het biedt meer richting dan regels en een innerlijke vrijheid. Maar de weg er naar toe vraagt dat we samen dat vormingsproces aangaan, de vragen durven stellen en met elkaar op weg zijn. En geloof blijft zo geen ding, niet maar kennis of traditie. Het is God die met je meeloopt, maar ook je traint. Het dichterbij Jezus komen in het gewone leven van gister en vandaag, dat vormt je karakter. We veranderen echt niet vanzelf naar het beeld van de Here Jezus. Dat is Gods werk, door de Heilige Geest. De Here wil met ieder van ons Zijn eigen weg gaan. Kijk niet teveel naar anderen, naar de zegen die de Here hun geeft of lijkt te geven.

God gebruikt je geloof om je karakter te vormen. Je karakter is een weerspiegeling van de persoon die je aan het worden bent. Integriteit is het stevige fundament van ons karakter. Een goed karakter vergroot je vermogen om de leiding van de Geest te herkennen en er gehoor aan te geven. Een sterk karakter is belangrijker dan je bezit, je kennis of de doelen die je hebt bereikt. En een sterker karakter vergroot op zijn beurt je vermogen om geloof te oefenen, waarmee het je vermogen en vertrouwen om beproevingen in het leven te overwinnen vergroot. Je karakter wordt sterker. De manier waarop we ons gedragen tegenover elkaar, is een weerspiegeling van ons karakter. Dat wat we zijn, komt voort uit genade. Alles begint met Gods genade, maar genade brengt altijd werken voort. Als je zegt dat je van genade leeft maar geen werken voortbrengt, dan misleid je jezelf. Werken zijn een automatisch gevolg van de genade.

Het overkomt me weleens dat ik mensen ontmoet die zo moeilijk doen en nooit tevreden zijn, dat ik dan denk wat ben ik blij met mezelf. Persoonlijk kan ik zeggen dat ik door de geloofsgroei in mijn leven dankbaar ben met mijn karakter. Ja, ik voel me een gezegend mens.

**Zegen ons waar we in geloof voor leven, Zegen ons waar we hoop en liefde geven,
Zegen om de ander tot zegen te zijn! O God zegen ons tot in eeuwigheid.**

Voorbede

1. Voor hen die verbitterd en terneergeslagen zijn. Omring hen met Uw vrede.
2. Help hen die actief zijn in het vluchtelingenwerk. Zij moeten moeilijke keuzes maken.
3. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
4. Spaar Heer uw volk Israël, uw eigendom, geef hen niet prijs aan spot en hoon.
5. Laat ons hart er op gericht zijn de ander te verstaan.
6. Leer ons op Uw kruis te zien en ervaren dat dit de beste pijnbestrijding is.
7. Geef wijsheid aan de leden van het Europees Parlement, dat ze goede besluiten mogen nemen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 21 februari

De eerste collecte bestemd voor Kerk-in-Actie Werelddiaconaat € 180,70

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 150,50

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 20,=.
Hartelijk dank.

Collega van kerkrentmeesters.

A.s. zondag is de collecte van de diaconie bestemd voor het Rode Kruis in Israël, oftewel Magen David Adom. Onderstaand een uiteenzetting wat het Rode Kruis doet in Israël.

Wie een leven redt, redt de hele wereld, zo staat het in de Talmoed. Magen David Adom (Rode David Ster) is het Israëlische Rode Kruis- de nationale medische hulpdienst van Israel die in 1930 in Tel Aviv werd opgericht. Het hoofddoel is het redden van mensenlevens in Israël, zowel Joden als niet-Joden. Het gaat om het geven van eerste hulp en spoedeisende medische dienstverlening aan de bevolking. Ook is er een bloedbank en wordt humanitaire hulp overal ter wereld verstrekt.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Namens de diaconie,

Jolanda Zeeman

Zondag hoop ik weer zelf voor te gaan en daar verheug ik mij op! Kom zelf en breng je kinderen mee als je die hebt, zou ik zeggen. Want voor de allerkleinsten is er de crèche en voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er de kindernevendienst. De leiding van de kindernevendienst heeft de wens uitgesproken dat de kinderen iets meer van de kerkdienst zullen beleven in liederen en gebeden. Nu, aan die wens kom ik uiteraard graag tegemoet. Dus voortaan zullen de kinderen pas ná het Gebed om de opening van het Woord naar hun eigen ruimte gaan. En we laten dat moment voorafgaan door een lied. Voorlopig even iedere zondag hetzelfde lied, want herkenning is voor kinderen erg belangrijk. We lezen op deze lijdenszondag Filippenzen 2:5-11 en 1 Petrus 2: 11-25 en zingen de volgende liederen: 142: 1, 2, 4, 6, 7, 654: 1, 4, 5, 17: 2, 3, 348: 1, 558: 1, 6, 79: 3, 5, 68: 7, 835. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. Br. E. Schipper, Kerkbuurt 153 werd ontslagen uit Novawhere en is weer in zijn eigen huis. Br. J. Kaars (Kerkbuurt) werd overgeplaatst vanuit het AMC naar Novawhere, waar ook zijn vrouw al langere tijd verblijft. Ook denken we aan de zieken thuis en aan allen die langdurig elders verpleegd worden.

Ter overweging. Wij leven in Nederland in de nadagen van de verzorgingsstaat. De tijd is voorbij dat de overheid voor alles zorgde; bejaardenzorg, ziekenzorg, gehandicaptenzorg. De minister/staatssecretaris roept ons op tot een zorgzame samenleving. Hij is daarin niet origineel. Eeuwen geleden heeft het al vanaf het kruis geklonken Zie Johannes 19: 26, 27. Wat is het Woord van God toch actueel! Wat krijgen we als gemeente van Christus veel kansen in onze tijd in diaconaat en dienstbetoon. De overheid gaat steeds meer zorgtaken afstoten. Nu kunnen de kerken en de kerkmensen weer laten zien, wat het betekent om dicht bij het kruis van Jezus te leven. Niet alleen voor jezelf zorgen, maar ook voor de mensen om je heen. God brengt hen op onze weg. (overgenomen uit: Stilstaan op de Kruisweg).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan alle lezers van ons kerkblad.

Ds. H. Dekker.

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 1 maart komt de Bijbelstudiekring weer samen rondom het Bijbelboek Openbaring. Johannes ziet verschrikkelijke beelden in hoofdstuk 12, 13 en 17. Met elkaar gaan wij die beelden nader bekijken. Wat hebben deze beelden ons nog te zeggen als het gaat om ons geloof en wat zeggen die beelden ons over de situatie in de wereld van vandaag.

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

De data voor de volgende bijeenkomsten zijn: 5 april en als laatste 3 mei.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 1 maart om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.**

Gemeente Groei Groep.

Woensdagavond 2 maart is er weer een bijeenkomst van de *Gemeente Groei Groep*. Dit seizoen hebben wij ons gebogen over de betekenis van de vrucht van de Geest voor ons eigen leven. De vorige bijeenkomst hebben wij dit boekje afgerond en in de komende bijeenkomst besteden wij aan het zoeken naar een nieuw boek. Daarnaast zullen wij ons bezinnen op de tijd waarin wij leven, de lijdenstijd of veertigdagentijd. Wat betekent dit voor ons persoonlijk en hoe gaan we daar mee om.

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten, maar ook diegene die nog nooit zijn geweest, zijn bij deze van harte uitgenodigd.

Wees van harte welkom op woensdagavond 2 maart om 20.00 uur in de jeugdzaal van de **Patmoskerk.**

De data voor de laatste bijeenkomst is: 7 april.

Kees Kersbergen

In herinnering aan Aris Zeeman, overleden 16 februari 2016 in de leeftijd van 63 jaar.

“Op die dag zullen doven kunnen horen hoe uit een boek wordt voorgelezen, en blinden zullen met eigen ogen zien, bevrijd van duisternis en donkerheid. Dan zullen verdrukten de HEER weer loven, zwakken juichen om de Heilige van Israël.”

Met Gods beloften over een nieuwe en heerlijke toekomst hebben wij, als familie en gemeente, afscheid genomen van Aris Zeeman. Aris leefde zijn leven in doodse stilte en deed dat op eigen wijze. Hij hield van zijn werk en van de voetbal. Hier werd hij gewaardeerd en was hij geliefd om wie hij was. Een man met expressie in zijn lijf, dat was zijn taal. Zijn gulle lach en grootse gebaren zullen velen zich blijven herinneren.

In de rouwdienst van afgelopen maandag was dankbaarheid aan God voor zijn leven de grondtoon. God had Aris gedragen en gespaard tot aan het moment van zijn overlijden en Aris in Zijn ontferming opgenomen.

Tijdens zijn leven bleef Aris doof dat weten wij allemaal. Toch mogen wij vasthouden aan Gods beloften. Eens zal het zover zijn dat doven zullen horen en blinden zullen zien en met het vergezicht op die heerlijke toekomst namen wij afscheid van hem.

Gods spreken in de Bijbel heeft vaak meerdere betekenissen. Zo mogen wij deze woorden ook betrekken op de dove oren en blinde ogen van ons hart. Aan ons de vraag of we daar last van hebben en er van genezen willen worden?

Voor deze kwalen is onze Heer, Jezus Christus, de heelmeeester bij uitstek.

Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.

Kees Kersbergen

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze buurman

Aris Zeeman

Wij wensen Jenny, Aagje en Hans, Jan en Neeltje, neven en nichten met hun kinderen veel sterkte om dit verlies te verwerken.

Buren van de Minnehof.

*Straks groeten w' onze moederstranden
 en tarten wind en golfgebruis.
 Verbroken zijn all' aardse banden,
 verlaten is het ouderhuis.
 Wij zwerven waar de wimpels weem'len
 op d' ademtocht van Hem, die leeft,
 van Hem, die aarde, zee en heem'len
 met al hun heir geschapen heeft.*

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van medeleven die wij ontvingen na het overlijden van mijn zuster en onze tante,

Geertje Zeeman

“Zus”

* 21-03-1928 - † 08-11-2015

Dirk Zeeman

Nelina en Will Hendriks

Mathieu, Christel

Wilma en Jeroen de Visser

Marissa, Rosalie, Annelies

Corjan Zeeman

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
 Zoveel liefde en steun ons gegeven.
 Een kaart, een luisterend oor en mooie bloemen, wat het ook zij,
 was ons een troost in deze moeilijke tijd.
 't Geeft ons moed om verder te leven.

De vele blijken van medeleven na het overlijden van onze allerliefste

Neeltje Roos
Nelly

hebben ons diep ontroerd. Daarvoor onze grote dank.

Piet
 Angelina en Marcel
 Rosina en Sander
Pien en Feline

Lieve mensen,

Langs deze weg willen wij iedereen heel erg bedanken voor de vele kaarten, what's appjes, telefoontjes, bonnen, geld, cadeau's en nog veel meer, die wij hebben gekregen tijdens ons verblijf in en bij onze thuiskomst uit het ziekenhuis.

Wat een ontzettend fijn gevoel dat er zoveel mensen aan je denken en meeleven!

Groetjes Sjaak en Ingrid de waart

Mijlpaal

Op zaterdag 5 maart a.s. hoop ik mijn tachtigste verjaardag te vieren. Het Mannenkoor is bereid gevonden om een mini-concert te geven in de Patmoskerk, dat om 16.00 uur begint.

Medewerking wordt verder verleend door Iris de Jong, sopraan en Pieter Kaars, orgel.

Iedereen is hierbij van harte welkom.

Daarna kun je mij onder het genot van een hapje en een drankje feliciteren tot 17.45 uur.

Tot dan.

Klaas Zeeman

