

# Protestants Marken



Jaargang 10 nummer : 12

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 19 maart 2016

## Kerkdienst voor zondag 20 maart 2016

### Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker, 6 <sup>e</sup> Lijdenszondag
Organist	A. Koffeman
Koster(s)	J.P. van Altena en K. Visser
Schoollied	Lied 551
Schoollied lezen	Elvis Visser
Crèche	Jannetje Uithuisje en Marie Janne Visser
Kindernevendienst	Jannie Visser – de Groot

De eerste collecte is bestemd voor:  
*Kerk-in-Actie*

De tweede collecte is bestemd voor  
*Kerk*

### Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	20 maart	Hebreeën 10: 1-10	Slechts een schaduw
Maandag	21 maart	Hebreeën 10: 11-18	Gods rechterhand
Dinsdag	22 maart	Hebreeën 10: 19-39	Houd elkaar vast
Woensdag	23 maart	Lucas 22: 1 -13	Voorbereidingen
Donderdag	24 maart	Lucas 22:14 - 65	(Tafel)gesprekken
Vrijdag	25 maart	Lucas 22: 66-23:56	Genade door onrecht
Zaterdag	26 maart	Psalm 27	Licht

*De Heer zei tegen Mozes: Laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarnaar kijkt, blijft in leven.*

*Numeri 21-8*

Het volk Israël is op weg naar het beloofde land. De weg door de woestijn lijkt een doodlopende weg. Vele werden in de woestijn begraven. Ook Mirjam de zus van Mozes is in de woestijn begraven, lezen we een hoofdstuk eerder. Eigenlijk zeg ik het niet goed. Niemand die het 1<sup>e</sup> Pascha vierde en het wonder van de doortocht door de Rode Zee meemaakte, kwam aan in het beloofde land. Zij mochten het beloofde land niet in door hun ongelooft.

Tevens lezen we in Numeri 20 over de laatste uren van Aäron. Het was een bijzondere gebeurtenis. Aäron moest zijn priesterkleding overdragen aan zijn zoon Eleazar op de berg Hor. En stierf hierna in het bijzijn van zijn zoon Eleazar en zijn broer Mozes.

Van de berg Hor trokken ze verder richting de Rode Zee. Ze moesten een grote omweg maken, omdat ze niet door Edom mochten trekken. Edom, het nageslacht van Ezau, weigerde hun de doortocht. Nee, het volk van Jacob zag het niet meer zitten. Zo komen we er nooit! En dan komen opnieuw de klachten en de vragen waarom? Waarom, Mozes hebt u ons weggehaald uit Egypte? En met deze beschuldiging een beschuldig tegen God. Hier in de woestijn is geen koren en zijn geen wijnstokken. Wij hebben geen brood en geen water en we kunnen dit ellendige eten (manna) niet meer zien. Ja, zover kan het komen. Ze leven van de wonderen, maar niet in verwondering. Ze zijn er door verwend.

En toen stuurde God giftige slangen en velen stierven. De Israëlieten bemerkten dat ze gestraft werden. En ze beleden schuld. Ze gingen naar Mozes, want die vertegenwoordigde God. We hebben gezondigd zeiden ze, wil je voor ons bidden? Mozes wil je God vragen ons van de slangen te verlossen? Mozes was de man die vertrouwd was met God te praten. Hij was gelukkig niet te moe om dit te doen. En Mozes kreeg de opdracht om een koperen slang op een staak te maken. Wie daar naar ziet, blijft leven.

Het verhaal van de koperen slang is een verhaal wat verteld moet blijven. Het verhaal van een plan van God met zijn volk Israël. Een plan van God met de wereld die elk volk met welke taal dan ook een plaats wijst. Jezus haalde dit verhaal aan in het gesprek met Nikodemus. De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft. En dan zegt Jezus woorden die we goed moeten onthouden: "Opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven." Lees het na in Johannes 3 en leer het uit je hoofd, zodat je in nood weet waar je je op moet richten. Laat onze blik niet alleen maar gericht zijn op het hier en nu. Het gaat in ons leven en in ons sterven of onze blik is gericht op het kruis, en op de gekruisigde Jezus, onze Heiland.

Er is nog een toekomst verhaal. Het verhaal van de slang op een staak en het verhaal van Jezus aan het kruis is niet het laatste verhaal.

Jezus komt terug op de wolken. En alle oog zal Hem zien. Die dag komt midden in een grote duistere tijd. We mogen naar Hem uitzien en *moeten* naar Hem opzien. Want Hij is onze redder.

*H.C.C. Kaars- van den Bosch*

**Voorbede**

1. Geef wijsheid aan de leden van het Europees Parlement, dat ze goede besluiten mogen nemen.
2. Help ons het goede te doen, ook als dit ons moeite kost. Wij weten van Uw kruis.
3. Bescherm het nieuwe leven.
4. Voor de voetbalvereniging. Dat het mag blijven; sportief, balletje trappen.
5. Zegen het werk van onze handen. Dat al ons werk tot eer van Uw naam mag zijn.
6. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
7. Vergeef ons Heer, dat allerlei nietigheden vaak zo belangrijk voor ons zijn. Plaats ons steeds in Uw licht, zodat wij kunnen liefhebben.

Ria Kaars

---

**Opbrengst collecten zondag 13 maart 2016**

De eerste collecte bestemd voor Kerk-in-Actie € 249,25

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 261,35

---

**CONCERT**  
**'Door weer en wind'**

Zondag 20 maart a.s. zullen wij een sfeervol concert geven met prachtige muziek, ter nagedachtenis aan de watersnoodramp van 1916.

Aan het concert zullen meewerken:

**Het Marker Brass Ensemble, o.l.v. Klaas Pereboom;**

**Het Marker Mannenkoor, o.l.v. Jan Peereboom;**

**Wiebke Göetjes, sopraan en René Martijn, tenor.**

De presentatie is in handen van **Jan Kes**.

Het Marker Mannenkoor zingt een aantal liederen in de sfeer van de ramp van 1916, zoals 'Houd mij vast', 'Schuil maar veilig' en 'De storm'.

Het Marker Brass Ensemble speelt o.a. 'de Ouverture from Watermusic van G.F. Händel' en 'Nimrod uit de Enigma Variations van Edward Elgar'.

Ook zal het Marker Brass Ensemble samen met Wiebke Göetjes en René Martijn een aantal stukken uitvoeren, waaronder 2 delen, 'Vilja's lied en Lippen Schweigen' uit de operette 'Die Lustige Witwe van Franz Lehár'.

***Dit is maar een kleine greep uit de muziek, dat wij ten gehore zullen brengen.***

***Benieuwd naar de rest?***

***Het concert begint om 15.30, in de Patmoskerk en is gratis.***

***U bent van harte welkom!***

**De Stille Week** begint zondag met het herdenken van de intocht van Jezus in Jeruzalem voorafgaande aan de Goede Vrijdag. Het Hosanna klinkt, op Goede Vrijdag gevolgd door het: Kruisig Hem! Geen gezinsdienst meer op Palmzondag, want we besloten zoals je eerder in het kerkblad kon lezen, dat de afsluiting van het zondagsschoolseizoen én de afsluiting van het clubseizoen gezamenlijk gevierd zullen worden in een jeugddienst op 24 april.

In deze Stille Week volgen we Jezus op de Via Dolorosa door Jeruzalem en we doen dat dit jaar aan de hand van het Johannes Evangelie. Iedere avond komen we om 20.00 uur samen voor een korte Vesper. Op maandagavond in de Grote Kerk, op dinsdagavond in de Patmoskerk, en zo verder. En uiteraard is er op de avond van de Goede Vrijdag een kerkdienst. Voor de Vespers is een gestencilde liturgie aanwezig en heb je dus geen Liedboek nodig. Zondag a.s. en op Goede vrijdagavond graag wél je Liedboek meebrengen! Zondag lezen we Psalm 24 en Lucas 19: 29-44 en zingen we de volgende liederen: 118: 1, 7, 9, 551, 310, 348: 1, 24: 4, 5, 435: 1, 4, 122: 2, 3, 552. Op Goede vrijdagavond lezen we Psalm 31: 1-17 en Johannes 19: 17-30 en zingen: 22: 1, 7, 22: 12, 13, 340 B, 576 B: 1, 3, 587: 5, 6, 578, 575: 1, 6. Van harte en zinvolle week gewenst rondom het kruis van Christus!

**Zieken.** Wij denken aan de zieken thuis en aan allen die langdurig elders verpleegd worden.

**God in Nederland.** Met veel belangstelling las ik vorige week het onlangs verschenen boek van Prof. G. Dekker: 'zie hoe alles hier verandert'. De centrale vraag in dit boek is in hoeverre veranderingen in het geloofsleven zich verder manifesteren in de kerken vanuit de Reformatie. Zelf noemt prof. G. Dekker dit het verloop van de Gereformeerden. Een uitdrukking die uiteraard geheel voor zijn rekening is. En deze week verscheen het boek: 'God in Nederland' in opdracht van KRO-NCRV. Een 10 jaarlijks onderzoek naar Godsdienstigheid in Nederland, waarin schrikbarende cijfers onthuld worden over de R.K. kerk en de PKN. Met een positieve uitzondering voor de orthodoxe kleinere kerken die ons land telt. Moeten wij ons bij dit alles neerleggen of moeten we volop de mouwen opstropen en er tegen in gaan? Geen van beiden, naar mijn mening. Wij behoeven 'Gods wankelende troon niet te stutten' dat lijkt me n.l. een heel rare gedachte. Wel noodzaakt zulk onderzoek ons tot de vraag: wat hebben wij in de loop van ons leven met het geloof gedaan? En hoe hebben wij het over gedragen aan ons nageslacht? Laten we inkeren tot onszelf. Want er is een verandering van denken nodig! Als die verandering van denken er niet komt, komt er ook geen terugkeer naar het zich stellen onder de bediening van Woord en Sacrament.

**Ten slotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

## Eindverslag Project Waterlandse Diakoniev en 2015

In de vergadering van de Werkgroep Werelddiaconaat Waterland van 18 februari jl. is o.a. via fotomateriaal eindverslag gedaan van het Project Waterlandse Diakoniev en 2015 en is de eindstand van het project opgemaakt.

Zoals u weet ging het project om het verstrekken van materialen en dieren en het geven van landbouwkundige trainingen aan boeren in de Filippijnen die in 2013 door de tyfoon Hayan zijn getroffen. In de loop van de trainingen werden materialen en dieren gekocht die nodig waren om de boeren te helpen hun landbouwontwikkeling op hoger peil te brengen en de voedselproductie te verbeteren. En daarmee ook het inkomen van de boeren op beter niveau te krijgen.

Het totaal van alle bijdragen voor het project is het prachtige bedrag van **Euro 9.984** geworden. Een eindstand waar we heel erg blij mee zijn! Omdat de boeren en boerinnen van de dorpen Lahug en Tacayan op het eiland Panay met dit bedrag hele mooie dingen hebben kunnen doen in het afgelopen jaar. Het bedrag was zo hoog, dat er zelfs een extra waterbuffel kan worden gekocht!! Geweldig! Er zijn nu 6 karbouwen (waterbuffels), 30 varkens, 40 geiten en 55 koppels kippen aangekocht. De karbouwen zijn voor gezamenlijk gebruik en het andere kleinvee is verdeeld over huishoudens, waarbij geregeld is dat nieuwgeboren kleinvee verdeeld wordt over boeren die deze dieren nog niet hebben. Daarnaast werden ploegen, 2 kleine dorsmachientjes, 2 graanmolentjes, 2 broedmachines en 2 abacastrippers aangekocht: voor elk dorp  en.

Er zijn vele zaailingen aangekocht en aangeplant, waaronder 750 abacazaailingen, 300 koffieplanten, 40 zaailingen van kokosbomen, citrus- en bananenbomen.

De praktische landbouwtrainingen op de landbouwvelden door deskundige landbouwtrainers vormden een belangrijk onderdeel van het project en gaan nog steeds voort. Het aanleggen van proefvelden met een diversiteit aan zaden, milieuvriendelijke wijze van mestproductie, goede zorg voor kleinvee en verantwoorde vermeerdering van kleinvee maakten deel uit van de training

Er is een begin gemaakt met het aanleggen van zaadbanken (voor o.a. groentes, lokale rijstsoorten, noten, lokale graansoorten) en er zijn kwekerijtjes opgezet voor lokale boomsoorten. Die bomen moeten vruchten opleveren, maar ook de kalende berghellingen tegen erosie beschermen.

Er is een kruidentuin aangelegd voor kweek van geneeskundige kruiden om de lokale gezondheidszorg te ondersteunen.

Ook is een reservoir aangelegd om regenwater op te vangen. En daaraan gekoppeld een bevoeiingssysteem (buisen, kanaaltjes, dieselmotortjes) voor de landbouwvelden. Het onderdeel watertappunten in beide dorpen is afgerond en daardoor is er nu dus toegang tot stromend, schoon drinkwater. Voor het irrigatiesysteem op de velden is een aanvullend haalbaarheidsonderzoek gedaan, omdat er bij de aanleg problemen waren die te maken hebben met de hoogteverschillen tussen de waterbron en de ligging van de velden. De techniek die men voor ogen had bleek niet uitvoerbaar door de hoogteverschillen. Met dit aanvullende onderzoek wordt nu naar andere technische oplossingen gekeken om het irrigatiesysteem op de velden straks te kunnen voltooien.

Met het laatste bedrag van de Waterlandse Diakoniev en wordt momenteel ook gewerkt aan de opzet van een co operatief winkeltje waar overschotten van landbouwproducten en basale benodigdheden als olie, zeep en specerijen worden verkocht.

Wij willen alle Waterlandse Diakoniev en en kerkleden heel hartelijk danken voor de steun die aan de boeren en boerinnen op het eiland Panay is gegeven. Voor hen is deze steun van grote waarde, omdat ze hele goede perspectieven geopend heeft voor een betere toekomst!!

Hartelijk dank voor uw bijdragen in 2015 namens hen.

Namens stichting Ronoylion,  
Eef Visser

## Stille week

Het voorjaar bloeit, de knoppen breken  
 en bloesems geven taal en teken  
 De vogels zingen. God wat is dit mooi.  
 Ook ik wil zingen in mijn alledaagse kooi.  
 Maar ik kan niet. Deze dagen staat  
 tussen de takken Uw bebloed gelaat.  
 De bomen lopen wonderbaarlijk uit  
 rond Uw verminkte, naakte huid.  
 Spijkers die hand en hout doorboren,  
 de aarde bloeit als nooit tevoren.  
 Ik hunker naar wat gaande is,  
 naar opbloei en verrijzenis.  
 Maar kan het voorjaar nog niet aan,  
 eerst moet de Heer zijn opgestaan.

*Jaap Zijlstra*

Uit: *Wij hebben de zon*

A. Bootsman

### VERHUISBERICHT

Mevrouw Neeltje de Waart – Teerhuis is verhuist van kamer 336

naar kamer 124 in Swaensborch

# Afsluiting zondagsschoolseizoen



Komende zondag, 20 maart, is de laatste zondagsschoolmiddag van dit seizoen. We willen het seizoen met een leuke buitenactiviteit met de kinderen af gaan sluiten, dus kleed je warm aan.

Tijdens de familiedienst op zondag 24 april sluiten we samen met al het jeugdwerk het seizoen officieel af. Voor deze dienst hebben we twee leuke liedjes ingestudeerd, dus we hopen jullie dan, samen met jullie papa, mama, broertje(s) of zusje(s), allemaal te zien.

De zondagsschoolleiding

Cornelis - Maritje - Sandra - Kyle - Hilda - Lijs - Anja - Esther



We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste leiding. Lijkt het u leuk een groep kinderen over de verhalen van God te vertellen? Geef u dan op bij één van de leiders of leidsters.

## Reiziger 'doet' Golgotha

I

Zij hebben Hem, zonder zich af te vragen  
of Hij het kon verdragen,  
met nagels aan een kruis geslagen.  
En toen Hij daar te lijden hing,  
- een spijker is een lelijk ding -  
zei Hij: Vader vergeef het hun.  
Zei Hij: ze weten niet wat ze doen.  
Het was hun er immers om te doen,  
om eens te zien, wat of Hij nu zou doen!  
Zo heeft Hij nog voor hen gebeden,  
en in Zijn sterven aan hen meegegeven  
een alibi voor hun geweten.  
En ik stond in de verte quasi wat te praten  
met 'n paar onnodige, onnozele soldaten.  
Ze deden immers tóch, wat ze niet konden laten.  
Maar Hij beriep zich op het allerlaatste,  
de handen van Zijn Vader, - nog voor Pasen  
moest ik me naar mijn schip in Jaffa haasten.

II

Toen heb ik - 't was op Cyprus - in de kraak gelopen  
J. v. N., Christus geheten,  
is, na voor drie dagen gekruist te wezen,  
zoals onze geachte lezers weten,  
niet in Zijn graf gevonden: het was open.  
Hardnekkige geruchten lopen,  
dat Zijn discipelen de wacht beslopen,  
toen deze sliep, en zo het lijk ontvreemdden.  
Geëxalteerde vrouwen echter meenden,  
dat zij Hem zagen wandelen door de beemden;  
Maria moet gestameld hebben: Here!  
Er zijn ook vissers, die beweren:  
Hij heeft met ons gegeten bij de meren.

Maar dit is van bevoegde zijde wederproken.  
Men late zich geen knol voor een citroen verkopen.

*Gerrit Achterberg*