

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer : 15

verschijnt wekelijks

Zaterdag 9 april 2016

Kerkdienst zondag 10 april 2016

Patmoskerk
Viering Heilig Avondmaal

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist	Hans Jütte
Schoollied	Lied 72
Schoollied lezen	Anne van Veen
Crèche	Jannie Schipper en Ursula Roos
Kindernevendienst	J. Visser – de Groot
Koster	J. Boes en K. Boes

Tafel collecte

Diaconie

Tweede collecte:

Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk, verzorgd door de kerkrentmeesters

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	10 april	Exodus 17:1-7	Water uit de rots
maandag	11 april	Exodus 17:8-16	Strijd op hoog niveau
dinsdag	12 april	Handelingen 11:19-30	De eerste christenen
woensdag	13 april	Handelingen 12:1-17	Wel gebeden, maar niet verwacht
donderdag	14 april	Handelingen 12:18-25	Terechthellingen
vrijdag	15 april	Handelingen 13:1-12	Uitzending
zaterdag	16 april	Handelingen 13:13-25	Bijbelse lijn ...

Meditatie

Lezen Romeinen 6 : 1-14 (...zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen..)

Wedergeboren zijn in Christus. Hoe vaak wordt ons dat niet voorgehouden in erediensten en bijeenkomsten ? Want daar gaat het toch uiteindelijk om ! Nieuw leven door het voor ons vergoten bloed van de Here Jezus. We waren als mensheid voor eeuwig verloren door de zondeval, maar God offerde Zijn Zoon en bracht ons voor eeuwig redding. Mits we het offer van de Here Jezus aannemen, uiteraard. Maar hoe beleven, hoe voelen we dat ? Dat nieuwe leven ?

We hebben de lijdenstijd weer herdacht en beleefd, en dat komt heel dichtbij. De momenten van aanvechting bij Jezus, de discipelen die Jezus niet begrepen, het verraad, de martelingen en de kruisiging. De gebeurtenissen rond het sterven, de huilende nabestaanden, tot het begraven van Jezus aan toe. We kunnen ons daarin goed inleven, vaak ook vanwege persoonlijk geleden verdriet, het komt dus heel dichtbij, bijna tastbaar.... Waren we erbij toen de Here gemarteld werd ? Waren we erbij toen de Here gekruisigd werd ? Waren we erbij toen de zon niet meer wou schijnen ? Waren we erbij toen Jezus vanaf het kruis riep ? Waren we erbij toen Jezus in het graf gelegd werd ? Voor ons gevoel (bijna) wel. Deze emoties zijn voor ons herkenbaar en tijdens de intensieve lijdensweek bijna tastbaar.

Maar dan, daarna, op Paasmorgen. De Heer is opgestaan, de Heer is waarlijk opgestaan ! Het wonder is geschied, de Here Jezus heeft de weg terug naar God voor allen die willen geloven weer vrijgemaakt. Nu vangt 'het nieuwe leven' aan.

Oeps ! Het nieuwe leven... tsja, hoe gaat dat ? Hoe doe je dat ? Hoe voel je dat ? Natuurlijk hebben onze kerkelijke voorgangers dat uitgelegd aan de hand van de bijbel, keer op keer zelfs. Maar beleven en voelen we dat ook echt aan en in onszelf ? Ik moet eerlijk bekennen dat ik met overgave de opstanding van de Here Jezus vier. Hij is er weer, heeft overwonnen. Victorie ! Dat is een herkenbaar gevoel. We hebben allemaal wel eens gewonnen. Ook dus een bekende emotie. En dat het hier gaat over de belangrijkste overwinning ooit weten we ook. Bevatten is wat moeilijker, maar toch. Dit is een of zeg maar DE super-overwinning. Maar dan komen we bij onszelf aan... Dat nieuwe leven in Christus. Dat is toch wel wat verwarrend. Want wat zou ik nu moeten voelen..?! Is mijn leven nu echt veranderd ? Of ga ik na Pasen gewoon weer verder, zoals ik gewend ben ?

Het is een mooi moment om hier over na te denken. Even tot bezinning komen. Staat er nu in de bijbel dat ons leven plots radicaal veranderd is of behoort te zijn ? Of staat er wat anders ? Er staat dat wij in nieuwheid des levens behoren te gaan wandelen. Dat wij ons leven dienen te gaan vernieuwen, zoals de Here Jezus dat ons heeft voorgehouden. Het is dus de bedoeling dat wij de lessen van de Here Jezus ons eigen maken en in de praktijk gaan brengen. Stap voor stap, en Jezus leidt ons daarin.

We gaan op weg, als pelgrims van het evangelie. En we mogen anderen daarin meenemen.

Ds. Dekker en zijn collega's helpen ons met het aanreiken van hulpmiddelen voor de praktische uitvoering en daar mogen we dankbaar voor zijn. En wij mogen de levensweg richting het eeuwige leven bij de Christus samen bewandelen. Stap voor stap, hand in hand. En niemand die ons nog tegen kan houden, want Hij is met ons. En zo worden we hedendaagse Emmaüsgangers, gevoed door het Woord van Christus, ons leven vernieuwend met elke stap die we zetten. En dan is dat nieuwe leven toch gekomen en wordt het ook beleefd. Dat is het dus..

En dat deze omschakeling met vallen en opstaan zal gaan, ach, dat geeft niets. Als je maar weer opstaat en verder gaat. Soms wellicht steunend op een ander, maar dat is juist goed. Samen het evangelie van Christus beleven, loutert je leven en geeft voldoening.

"Een pelgrim ben ik hier op aard, op reis naar 't Vaderland. Wel menigmaal met zorg bezwaard, bedreigt aan alle kant. Maar als mijn blik vooruit mag zien, op 't heil dat ginds mij beidt, dan moeten alle neev'len vlien, bij 't licht der eeuwigheid. Een pelgrim ben ik hier op aard, maar 'k reis toch nooit alleen. Mijn Heiland die m'op weg bewaart, bestuurt en leidt mijn schreen. En als ik denk aan 't geen mij wacht, daar ginds aan d'overzij, dan juich ik zelfs in storm en nacht van angst en zorgen vrij. Grijpt moed, o pelgrims, draagt uw kruis, eens eindigt leed en pijn. Straks komen al Gods kind'ren thuis, wat zal dat zalig zijn."

Jan C. Commandeur

Voorbede

1. Vergeef ons Heer, dat allerlei nietigheden vaak zo belangrijk voor ons zijn. Plaats ons steeds in Uw licht, zodat wij kunnen liefhebben.
2. Voor de duizenden vluchtelingen, dat ze door ons U mogen ontmoeten. Dat het leven ook voor hen weer vreugdevol mag zijn.
3. Heer Jezus wij verlangen er naar dat Uw liefde doorwerkt in ons handelen. Maak ons één met U.
4. Jezus leeft! Hem is de macht. Dat we volgers van Jezus mogen zijn.
5. Als ons hart in onze portemonnee zit, breng dan ons hart op de juiste plaats.
6. Wil bij allen zijn die zich onbegrepen en eenzaam voelen, dat ze de weg naar U en Uw gemeente mogen vinden.
7. Voor de Waterhoentjes en de Meisjesclub die een weekend op stap gaan. Wilt U in hun midden zijn.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 3 april

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie € 243,50

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 246,05

Giften

Op huisbezoek is ontvangen ten behoeve van de kerk een bedrag van € 50,00

Hartelijk dank

College van Kerkrentmeesters

Het reumafonds bedankt alle collectanten en bewoners van Marken voor de grote inzet en bijdrage aan het prachtige resultaat van de collecte.

In de landelijke collecteweek van 21 tot en met 26 maart 2016 is een totaal van € 898,89 opgehaald.

Hiermee levert u een bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland.

Hartelijk bedankt,
namens het Reumafonds
A. Schipper – Zondervan

Zondag mogen we vanuit het volbrachte werk van Christus dankbaar het Heilig Avondmaal vieren. Of, zoals Huub Oosterhuis dichtte:

Gedenken wij dankbaar de daden des Heren.

Zijn leven, Zijn dood en verrijzenis.

.....
Gij eerste der mensen, die weerloos en eenzaam
als graan in de aarde gestorven zijt.

Gij wordt ons brood, maak ons met U gemeenzaam!

We lezen in deze eredienst 1 Timoteüs 3: 13-16 en zingen de volgende liederen: 215: 1, 4, 7, 72: 1, 7, 348: 1, 146 A: 2, 5, 139: 14, 340 B, 381: 2, 4, 381: 6, 641: 3, 4. Een fijne viering gewenst!

Zieken. Zr. J. Kes-Peereboom, Gouwzeestraat 18 moest opgenomen worden in het Waterlandziekenhuis en het is op dit moment nog afwachten wat er verder gebeuren gaat. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

H. Doop. Ouders die binnenkort hun kindje willen laten dopen worden verzocht contact met mij op te nemen (tel. 746169). Dan kunnen we samen zoeken welke zondag jullie het beste past.

Ter overweging geef ik deze week graag een korte passage uit het Avondmaalsformulier door, zodat we ons kunnen voorbereiden op a.s. zondag. "In de tekenen van brood en wijn geeft Christus zichzelf aan ons als het Paaslam dat de zonden der wereld wegdraagt. Zo vaak als wij het brood eten en van de wijn drinken, gedenken wij dankbaar dat Jezus Christus, door Zijn offer aan het kruis, de wereld met God heeft verzoend en ons onze schuld vergeeft. Aan Zijn tafel eten wij van hetzelfde brood en delen met elkaar dezelfde wijn: zo zijn wij als leden van Zijn lichaam verbonden met elkaar als broeders en zusters en met onze Heer, die ons beloofd heeft met ons te zijn, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. Zo getuigen wij van onze vreugdevolle verwachting dat de Heiland spoedig zal komen, en dat wij met Hem het bruiloftsfeest zullen vieren in het Koninkrijk van God."

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

In onze herinnering blijf je bestaan

In gedachte zien we je keer op keer

De tijd heelt alle wonden....

Het doet alleen wat minder zeer.....

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de enorme belangstelling.

Voor de vele kaarten en de fijne woorden....

Na het overlijden van onze mem, bessie en ouwe bes.

Lijsje de Groot

Tevens gaat onze dank uit naar een ieder die aan haar heeft gedacht

tijdens haar verblijf in Swaensborch.

Cees en Aaltje

Piet en Trijntje

Jaap en Carla

Janneke en Klaas

Klein- en achter kleinkinderen

30 maart 2016

*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar dat vergeet je.
Het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt, ik ben wat moe.
Maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.*

Toch onverwachts is overleden onze broer, en zwager.

Jacob Teerhuis c.z.

Wij wensen Claudette, Marcel

Barbara en Mirthe

veel sterkte, om dit verlies

een plaats te geven.

Fam. Teerhuis.

Lieve Jacob,

Niet klagen maar dragen, dat heb jij gedaan .
Een leven met tevredenheid, niet opvallend in je bestaan.
Je was zo wijs, wist overal iets van.
Liep er niet mee te koop.....dat kan !
Van mij was je een Oom, maar veel meer een Vriend.
Het leven heeft je minder gegeven dan je hebt verdiend.
Met weinig tevreden, zo was jij.
Een klein beetje aandacht en je was al blij.
Puzzelen en muziek, dat vulde jouw dagen.
Kwam je er niet uit dan kon je het Jacob vragen.
Ik zal je herinneren als een wijze man.
Geen benauwdheid meer, nee nu heb je rust.

liefs,
Gera



Het levenspad is afgelopen
De grens bereikt met laatste kracht
De hemel gaat nu voor hem open
Hij is voor altijd thuis gebracht

Verdrietig vernamen wij het overlijden van onze

ome Jacob Teerhuis

Wij wensen Claudette, Marcel, Barbara en Mirthe Annabel

veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun (schoon) vader en bappe

Neven en nichten familie Teerhuis

Ik heb U bij Uw naam geroepen, gij zijt Mijn. Jesaja 43: 1b

Bedroefd geven wij kennis van het plotseling overlijden van
onze lieve moeder, schoonmoeder, bessie en overbessie

Trijntje Uithuisje, Jd.

weduwe van Jan Schouten

*24 november 1927

†31 maart 2016

Jacob† en Tineke

Johan en Irma

Jan en Huberdina

Jantine en Ruud

Pieter en Nancy

Klaas en José

Bart

Janneke

Jeroen en Rose

Lijsbeth en Johan

Mark en Senya

Dennis en Rianne

Kevin†

Carina en Jos

Cees en Sandra

Jannetje en Elbert

Tiny en Eric

Pieter en Tara

Elbert

Geertje en Jaap

Ramona en Jesper

Deborah en Youri

Sijment†

Evert en Miranda

Joyce

Kim

en achterkleinkinderen

Moeniswerverpad 1, 1156 CZ Marken

Mem is thuis, waar dinsdag 5 april 2016 van 19.00 – 21.00 uur gelegenheid
is om afscheid van haar te nemen en te condoleren.

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 7 april 2016 om 14.00 uur in
de Grote Kerk te Marken, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot
condoleren in Dorpshuis "Het Trefpunt".

Geen bloemen.

*Als het lichaam niet meer wil
En het leven wordt een lijden
Kan men dankbaar zijn
Dat God het komt bevrijden*

Toch nog onverwacht is overleden onze,

Peet Trijntje

We wensen de familie veel sterkte

Neven en nichten Schouten

Lieve Bessie

Uren kon jij vertellen over vroeger, wij gingen nooit 'even' naar bes,
Want ieder bezoekje werd bijna een 'geschiedenis les'.

Wat hebben wij veel van jou mogen leren,
Over jullie ervaringen in de oorlogs jeren.

Ook de liefde voor de marker kleding werd uitvoerig gedeeld,
In alle soorten en maten werden wij door Bessie aangekleed.

Poseren op de tafel of op de kruk,
Alles moest goed zitten, ieder kledingstuk.

Ook was jij ontzettend gastvrij, ook voor onze vrienden en vriendinnen, alles was goed, alles mocht.
Stalfeesten, eten, drinken, slapen, het maakte niet uit wat je ook bedocht.

Helaas moeten we het doen met wat wij nu van jou weten.

Lieve Bessie bedankt voor alles, wij zullen jou nooit vergeten.

Johan en Irma
Jantine en Ruud
Bart
Pieter en Nancy
Janneke
Jeroen en Rose

Mark en Senya
Tiny en Eric
Dennis en Rianne
Pieter en Tara
Elbert

Ramona en Jesper
Carina en Jos
Deborah en Youri
Joyce
Kim

17 april 2016
Kapel - Zuidoostbeemster



Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE DIENST

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 17 april 2016, aanvang 11.00 uur einde ± 12.15 uur
Kapel, Prinses Wilhelminasingel 39, 1461 AL Zuidoostbeemster

voorganger:

Ds. Nico Schroevers

met medewerking van:

Liturgisch koor 'Ars Musica'
o.l.v. Marcel Settels

thema:

'Niet de letter, maar de Geest'



Na de dienst is er een kopje koffie, thee of een glas limonade

Hebt je geen vervoer naar en van de kerk?

Neem dan voor woensdag 13 april contact op met
Annemarie van Geemen, 06 53384002 of annemarie@vangeemen.eu