

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer : 16

verschijnt wekelijks

Zaterdag 16 april 2016

Kerkdienst zondag 17 april 2016

Grote Kerk

10.00 uur Ds. H.J.P. de Pater uit Nieuwegein

Organist D. Kes

Crèche N.A. Schipper en Grethe van Belzen

Kindernevendienst Danielle en Trijntje

Koster P. Zeeman en J. Blijleven

Eerste collecte:

Diaconie

Tweede collecte:

Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	17 april	Handelingen 13:26-41	... naar het heden
maandag	18 april	Handelingen 13:42-14:7	Overweldigende belangstelling
dinsdag	19 april	Handelingen 14:8-20	Wisselende stemmingen
woensdag	20 april	Psalm 100	Dankoffer
donderdag	21 april	Exodus 18:1-12	Gezinshereniging
vrijdag	22 april	Exodus 18:13-27	Managementcursus
zaterdag	23 april	Exodus 19:1-15	Boodschapper van God

Meditatie: *'Was u maar koud of warm'.* Lezen Openbaring 3 vers 14-21

In het hoofdredactioneel stukje van het blad Koers (april 2016) las ik onderstaande uitspraak van schrijver en Auschwitz-overlevende Elie Wiesel. Hij zei eens bij de opening van een tentoonstelling in het Anne Frankhuis:

'Ik heb altijd geloofd dat het tegengestelde van liefde niet haat is, maar onverschilligheid. En dat betekent dat het tegengestelde van kennis niet onwetendheid is, maar onverschilligheid. Het tegengestelde van hoop is niet zonder hoop leven, maar onverschillig in het leven staan. Het tegengestelde van leven is niet dood, maar onverschilligheid voor leven en dood. Onverschilligheid tast alles aan, het sust in slaap en doodt nog voordat het doodt. De onverschilligheid is de meest verraderlijke van alle gevaren.'

Deze gedachten en woorden raakte mij en deden mij denken aan de woorden uit Openbaring 3 vers 15: *'Was u maar koud of warm'.*

De woorden van Elie Wiesel, toegepast op het geloof in God en Jezus, brengen mij tot de volgende stelling;

Het tegengestelde van geloof in God en Jezus is niet ongeloof in God en Jezus, maar onverschilligheid tegenover God en Jezus. Daarmee is onverschilligheid het meest verraderlijke van alle gevaren voor de kerk als bruidsgemeente van Christus.

Om deze stelling voor ons wat duidelijk te maken, zeg ik; Onverschilligheid tegenover God en Jezus is de oorzaak van kerkverlating, ook hier op Marken.

Boude stellingen, maar ik vrees dat er diepe kern van waarheid in schuilt. Natuurlijk zijn er ook andere redenen voor kerkverlating te noemen, maar onverschilligheid tegenover God en Jezus is er, naar mijn mening, zeker ook één van.

Wat hieraan te doen? Nou wij mensen kunnen hier wellicht niet zoveel aan doen, wij zijn namelijk allemaal uit hetzelfde hout gesneden. Wat is het dan een wonder van genade dat God er wel iets aan doet.

Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen hoofdstuk 5 vers 6 en 8: *"6 Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren."*

Je zou ook kunnen zeggen dat God tegenover onze onverschilligheid, Zijn Trouw zet. Trouw aan Zijn verbond, Trouw aan Zichzelf, Trouw aan Zijn schepping. In Zijn grote liefde en genade is God Trouw tot in eeuwigheid.

Zo is God en zo komt Hij naar ons toe in Zijn Zoon Jezus Christus. Kunnen wij dan onverschillig blijven? Jezus waarschuwt tegen lauwheid (lees onverschilligheid) en zegt: *"Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent zal Ik u uitspuwen."*

God zet Zijn Trouw tegenover onze lauwheid/onverschilligheid. Laten wij als gemeente en ieder persoonlijk toch trouw zijn aan die God.

Die God, die Trouw is omdat Hij zichzelf niet verloochenen kan.

Kees Kersbergen

Voorbede

1. Heer Jezus wij verlangen er naar dat Uw liefde doorwerkt in ons handelen. Maak ons één met U.
2. Jezus leeft! Hem is de macht. Dat we volgers van Jezus mogen zijn.
3. Als ons hart in onze portemonnee zit, breng dan ons hart op de juiste plaats.
4. Wil bij allen zijn die zich onbegrepen en eenzaam voelen, dat ze de weg naar U en Uw gemeente mogen vinden.
5. Voor de Waterhoentjes en de Meisjesclub die een weekend op stap gaan. Wilt U in hun midden zijn.
6. Wees met de langdurig zieken Heer, dat ze de moed op herstel niet opgeven.
7. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 10 april

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie

€ 333,45

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 209,40

In herinnering aan Jacob Teerhuis, overleden 30 maart 2016 in de leeftijd van 69 jaar.

Ik heb gezocht, gevonden en verloren.
 Een weer opnieuw gezocht, totdat ik het weer vond.
 Een mens wordt zoveel meer dan eens geboren.
 En voor wie zoekt is op een dag de cirkel rond.

Toon Hermans

Passender woorden voor een 'in herinnering' aan Jacob Teerhuis zijn er wellicht niet, toch wil ik een poging wagen.

Jacob Teerhuis, hij ging zijn levensweg op 'eigen wijze'. Zijn 'eigen wijze' was een leven met muziek. In de afscheidsdienst hebben we daar iets van gehoord. Muziek uit de jaren vijftig/zestig was zijn grote passie. Terwijl zijn gezin achter de baar aan de kerk binnen kwam, hoorden wij de Everly Brothers zingen 'Its all over now'. Dat was zijn wens en zo is het gegaan.

Toch bleef het niet bij die muziek, er klonken ook andere liederen die Jacob had uitgezocht. Wij stonden stil bij muziek uit het verleden. Psalm 34 vers 7 stond centraal in de overdenking. *"Deze ellendige riep, en de HEERE hoorde; en Hij verlostte hem uit al zijn benauwdheden."*

Woorden uit het verleden, maar toch zo actueel. Zo geloven wij dat Gods woorden, gesproken tot een mens, niet leeg naar Hem terugkeren, maar doen waartoe die woorden gezonden zijn. Deze woorden raakten het hart van Jacob en hij kon die woorden bevestigen. Zo is het, zei hij, Hij heeft mij verlost uit al mijn benauwdheden.

In geloof en vertrouwen op Gods genade en ontferming, hebben wij Jacob begeleid naar zijn laatste rustplaats.

Kees Kersbergen.

Zondag. De jonge gastpredikant van a.s. zondag ging hier nog niet eerder voor. Hij dient inmiddels zijn 2^e gemeente. Na het pittoreske Buurmalsen, waar hij in 2010 begon als predikant, nu sinds mei 2015 in combinatie met het verstedelijkte Vreeswijk-Nieuwegein. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. Zr. J. Kes – Peereboom, Gouwzeestraat 18 is ontslagen uit het ziekenhuis en weer terug in haar eigen woning. Dat is mooi nieuws! Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Vooruitblik. Graag wijs ik alvast om de gecombineerde jeugd/gezinsdienst van zondag 24 april. Efron en Iris Nitrauw komen met en voor ons zingen, we bouwen het Bijbelverhaal na in de kerk en hopen zo in gezamenlijkheid het clubseizoen/catecheseseizoen en het zondagsschoolseizoen af te sluiten. Hopelijk zien we dan alle kinderen en hun ouders die club, catechese of zondagsschool bezochten in de afgelopen maanden. De preek gaat over ouders en kinderen n.a.v. Jozua 4. Het thema van de dienst past helemaal bij het herdenkingsjaar dat we beleven hier op Marken: Droge voeten!

De kinderen die het komend weekend op clubkamp gaan wens ik graag veel plezier samen met de leiding!

Wij gedenken. Op 7 april jl. kwam er einde aan het aardse leven van Klaas Taanman, echtgenoot van Grietje Boes, Kerkbuurt 149. Hij mocht 79 jr. worden. Klaas was ziek. Eigenlijk al 5 jaar lang. En hij wist dat zelf maar al te goed en trof zijn voorbereidingen voor de dag van zijn begrafenis. Trouw omringd door zijn echtgenote met alle liefde en zorg, ging hij zijn weg. Zijn geloofsleven lag uitgedrukt in het lied. Niet voor niets was hij 40 jr. lid van ons Mannenkoor. Veel woorden had Klaas niet nodig om uit te drukken wat hij geloofde. Hij vertolkte het liever in het Lied. Het Lied dat hij voor zijn begrafenis uitkoos was Ps. 4: 3 (berijmd). Een lied vól overgave en vertrouwen. En door zó te belijden dat we in Gods handen volkómen veilig zijn kon Klaas zich overgeven aan wat komen ging. En kon hij zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen loslaten en konden zij hem loslaten. Heer, in Uw handen zijn we veilig. En dáárom kan ik gaan slapen zonder zorgen, want slapend kom ik bij U thuis. Het mag zijn gezin tot troost zijn in deze dagen van afscheid nemen!

Tenslotte. Onze kerkelijk werker heeft de komende week voorjaarsvakantie. Dus graag alle berichten en aanvragen voor pastoraat via de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Kerktaxidienst

De kerkenraad heeft eind verleden jaar vastgelegd wat zij, naast haar bestaande activiteiten, in de jaren 2016 tot 2020 aan nieuwe initiatieven wil ontplooien.

Onze kerkelijke gemeente kent in hoge mate een vergrijzing. Dit kan betekenen dat gemeenteleden zonder vervoer moeite hebben om naar de kerk te gaan om zo de wekelijkse eredienst bij te wonen. Dit geldt niet alleen voor de ouderen onder ons, maar ook voor anderen die om wat voor reden dan ook niet meer in staat zijn om zonder vervoer naar de kerk te gaan.

De diaconie heeft op zich genomen te onderzoeken of er behoefte is aan een zondagse kerktaxidienst. De bedoeling is dat de gemeenteleden worden opgehaald en na afloop van de kerkdienst weer worden thuisgebracht.

Voordat wij dit verder willen gaan opzetten en regelen willen wij graag van u vernemen of er behoefte is aan een kerktaxidienst.

Daarom verzoeken wij aan een ieder die hier wekelijks of af en toe gebruik van wil maken zich hiervoor op te geven. Dit moet u doen bij de leden van de diaconie. Dit zijn:

Pieter van Altena, telefoon 601660

Pieter Boes, telefoon 601927

Edward Schipper, telefoon 601990

Koos Zwiers, telefoon 601751

Jan Schipper, telefoon 601675

Eef Visser, telefoon 601582

Hein Pieter Zondervan, telefoon 601910

Jolanda Zeeman, telefoon 601820

Hilly Kes, telefoon 601534

Wij verzoeken u zich vóór **1 mei a.s.** op te geven. Ook kunt u zich aanmelden via internet. Het email-adres is: p.van.altena@ziggo.nl.

Bij gebleken behoefte zullen wij vrijwilligers gaan zoeken om op basis van een rooster de zondagse kerktaxidienst te verzorgen.

De diaconie

In herinnering aan Trijntje Uithuisje, overleden 31 maart 2016 in de leeftijd van 88 jaar.

*Ik zei toen "Heer, waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,
Juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
Op het zwaarste deel van mijn pad...."*

*De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen:
"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
Toen heb Ik jou gedragen.."*

Deze laatste coupletten uit het naamloze gedicht dat zo treffend het leven van een mens tekent, was onderdeel van de afscheidsdienst voor Trijntje Uithuisje. Wie haar kende weet dat deze woorden ook de laatste jaren van haar leven tekende. De dood van 'haar jongens' en het verdriet en het gemis hiervan, was voor haar wel het zwaarste deel van haar levenspad. Wat kan een mens dan aangevochten worden in het geloof in God. Heer, waar was U toen? Wat is het dan een wonder van genade als je later mag zien dat God je heeft vastgehouden en je door alles heen heeft gedragen.

Maar er is veel meer te zeggen over Trijntje en dat is in de afscheidsdienst dan ook verwoordt door zes kleinkinderen. Dat alleen al geeft aan, wie en wat Trijntje is geweest voor haar grote gezin. Een sterke vrouw die wordt herinnerd als lieve moeder, schoonmoeder, bessie en overbessie.

Als tekst voor de overdenking klonk de troostvolle belofte van God: *"Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij!"* In geloof en vertrouwen op deze rijke belofte van God, hebben wij Trijntje begeleid naar haar laatste rustplaats.

Kees Kersbergen.

Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis

Psalm 4 : 3

Na een zorgzaam leven is van ons heengegaan
mijn lieve man, onze Ta en Bap

Klaas Taanman Czn

echtgenoot van Grietje Boes

in de leeftijd van 79 jaar

G. Taanman – Boes

Cornelis

Dirk

Eefje en Johan

Elvira

Jasmina

Marken, 7 april 2016
Kerkbuurt 149, 1156 BR Marken

De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag 13 april jl. op de Algemene
Begraafplaats te Marken

Twee keer in de week kwam je naar ons toe.

Van een wandeling naar de geitjes werd je nooit moe.

Moe gestreden van alles, hebben we nu afscheid van je moeten nemen.

Lieve Bap, we zullen je missen.

Elvira en Jasmina

*“Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt
en Ik zal u rust geven”.*

(Matthëus 11:28)

Onze broer, zwager en oom

Klaas Taanman

is toch nog onverwachts overleden.

Wij wensen Grietje, haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

familie Taanman

Elke dag een stapje dichters naar het eind.

Elke dag een beetje van je kracht verkleind.

Elke dag wat zwaarder dat je torsen moet.

Doch al gaande wetend, eens komt alles goed.

Rustend na het leven, rustend bij de bron.

Van waar lang geleden ook de weg begon.

Wij hebben afscheid moeten nemen van onze neef

Klaas Taanman

We wensen Grietje, Cornelis, Dirk, Eefje, Johan, Elvira en Jasmina

Veel sterkte toe.

Neven en Nichten van Fam. Boes en Fam. Visser

De Heer is mijn Herder,
 het ontbreekt mij aan niets.
 Hij laat mij rusten in groene weiden
 en voert mij naar vredig water.

Toch nog onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen
 van onze neef

KLAAS TAANMAN

Wij wensen onze geliefde nicht Grietje en Cornelis, Dirk, Eefje, Johan, Elvira en Jasmina
 veel kracht en sterkte toe, maar bovenal Gods nabijheid.

peet Luut en de nichten en neven van Grietje



Marker Mannenkoor



Marker Mannenkoor

*Vrees ik in mijn laatste strijd,
 dat ik moet verdrinken.
 Als G'ò Heer mij niet bevrijdt,
 hoed mij voor verzinken.
 Neem mij veilig bij de hand,
 breng mij in het vaderland!
 Here, trek mee door stormen en door zee.*

Op 7 april jl. is overleden ons ere-lid

KLAAS TAANMAN

Klaas was sinds de oprichting in 1972 lid van het Marker Mannenkoor. Ruim veertig jaar heeft hij mogen zingen als 2e tenor. Vanwege afnemende gezondheid moest Klaas helaas stoppen met het actief meezingen bij ons koor. In 2013 werd hij benoemd tot ere-lid. Dat zijn stem nu voor eeuwig mag meejubelen in het Hemelse Engelenkoor.

Wij wensen Grietje, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in de komende tijd.

Namens het Marker Mannenkoor
 Cor Visser (voorzitter)

*Psalm 100: 3
Erkent, dat de Here God is;
Hij heeft ons gemaakt, en hem
behore wij toe*

*Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
Kan men dankbaar zijn dat
God het komt bevrijden*

Dankbaar dat na een mooi leven rustig is ingeslapen
mijn lieve man, onze ta, schoonvader en bap

Dirk Pereboom Jzn.

echtgenoot van Lijsje Moenis

* 29 maart 1923

† 10 april 2016

L. Pereboom – Moenis

Jan †

Jannetje

Aaltje en Jan

Gerben

Anouk

Marken, 10 april 2016

Kets 28, 1156 AV Marken

De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 15 april 2016 om 14.00 uur in de Grote Kerk te Marken. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren in de Grote Kerk, vanaf 13.15 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot koffiedrinken in dorpshuis "Het Trefpunt" te Marken.

Geen bezoek aan huis.

'Veilig in Jezus armen'

Na een kort ziekbed is overleden onze oom

DIRK PEREBOOM

Wij wensen Peet, Jannetje, Aaltje, Jan, Gerben en Anouk veel kracht en sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Klaas en Marjan
Jan en Corrie
Lobbetje en Henk
Robert-Dick en Gea
en kinderen

Je wereld werd steeds kleiner,
de deur ging langzaam dicht.
Iedere dag toch verder,
jouw reis naar het eeuwige licht.
Zoveel vragen zonder antwoord,
wat ging er in jou om?
Niemand kan het nog vertellen,
alleen God die weet, waarom

Verdrietig zijn wij nu onze ome Dirk na een ongelukkige val is overleden

Wij wensen Peet Lijsje, Jannetje, Aaltje en Jan, Gerben en Annouk veel sterkte met dit verlies.

Ome Jan[†] en Sijtje
Pieter Elbert

Vaste rots van mijn behoud

In de vroege morgen van zondag 10 april kwam het bericht tot ons dat de oudste bewoner van de Kets en Fort was overleden.

Onze buurman **Dirk Pereboom**

Wij wensen buurvrouw Lijsje Pereboom - Moenis

Jannetje

Aaltje en Jan Taanman

Gerben en Anouk

sterkte met dit verlies.

Buren Kets en Fort

Rust zacht Ome Dirk

Wij wensen Peet Lijsje, Jannetje, Aaltje en Jan, Gerben en Anouk veel sterkte met dit plotselinge verlies.

Jan en Roos

Pieter en Irma

Klaziëna en Klaas

Miranda en Adri

*Als het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt,
als veel je wordt ontnomen.*

*Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
en leven niet meer leven is.*

Dan komt de tijd,

dat je verlangt naar rust

Dat het einde is gekomen.

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van

Ome Dirk

Wij wensen Peet Lijsje, Jannetje, Aaltje, Jan, Gerben en Anouk veel sterkte toe.

Lijsje en Dirk

Danielle en Jan

Sem

Patrick en Michala



Lieve bap,

Wij voelden mee met je stil verdriet

Nu rouwen wij, maar treuren niet

Gerben

Anouk

„Ik heb u in mijn handpalmen gegrift”

Toch nog onverwacht is overleden onze ome Dirk,
Wij wensen peet Lijsje, Jannetje, Aaltje en Jan
en kleinkinderen veel sterkte toe met het verlies
van man, vader, schoonvader en bab.

Jan † en Sijtje

Loppie en Jan †

Jannetje † en Jan

Aaltje en Nico

Piet †

Klaas en Anneke †

Pietertje en Jan

Marie en Klaas

Nely en Kees