

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer : 18

verschijnt wekelijks

Zaterdag 30 april 2016

Kerkdienst zondag 1 mei 2016

10.00 uur **GROTE KERK**
Ds. H. Dekker

Organist : Albert Koffeman
Crèche : Astrid van Altena en Geertje Schouten
Kindernevendienst : Simone en Marianne
Kosters : J.P. van Altena en Kees Visser

De eerste collecte is bestemd voor: *Project Pakistan*

De tweede collecte is bestemd voor: *de Kerk*

Kerkdienst donderdag 5 mei 2016 Hemelvaartsdag

10.00 uur **PATMOSKERK**
Ds. H. Dekker

Organist : D. Kes
Kosters : J. Zeeman en K.D. Zondervan

De eerste collecte is bestemd voor: *Marken helpt Roemenië*

De tweede collecte is bestemd voor: *de Kerk*

Overdenking : Lucas 24 vers 51

Terwijl hij hen zegende , ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.

Over de hemelvaart van Jezus staat in het evangelie van Lucas maar weinig geschreven .In de andere evangelieën komen we ook weinig tegen over de hemelvaart van Jezus. In het Lucas evangelie een korte zin als bovenomschreven., dat is alles. Maar de hemelvaart van Jezus is een bijzondere gebeurtenis. Immers Jezus had zijn taak op aarde volbracht en ging terug naar zijn Vader in de hemel om voor ons , zondige mensen, plaats te bereiden. Maar voordat Jezus aan het oog van de discipelen werd onttrokken zegende Hij hen.

Zegenen is een woord dat in ons taalgebruik weinig wordt gebruik Wij kennen hooguit een paar gezegdes waar het woord zegen in voorkomt, verder doet het er voor ons niet zoveel toe. Voor de Joden uit de bijbel is de zegen een zeer belangrijk element. Denk maar eens aan aardsvader Jacob die er een bedrog voor over had om de zegen van het eerstgeboorterecht van zijn blinde vader te krijgen. Doordat bedrog moest hij jaren lang op de vlucht voor zijn broer Ezaü. De bedrieger Jacob werd echter ook bedrogen doordat hij een dubbel aantal jaren bij zijn oom moest werken om zijn vrouw Rachel te kunnen trouwen.

De zegen was voor de discipelen van grote waarde Het was het laatste wat ze van Jezus op aarde ontvingen. Deze zegen van Jezus had een grote invloed op hen. Dat ze Hem hulde brachten en in grote vreugde naar Jeruzalem terug keerden.

Door deze zegen gingen ze voortdurend naar de tempel om God te loven.

De Hemelvaart van Jezus was voor de discipelen het afscheid van Jezus op aarde. Door de Zegen van Jezus kregen ze zoveel kracht dat ze de lijfelijke aanwezigheid van Jezus op aarde niet meer nodig hadden en door het geloof in Hem verder konden ook al was Hij niet meer in hun directe omgeving.

Het woord zegenen is voor mensen die nog wel eens in de kerk komen geen onbekend woord Want na iedere kerkdienst wordt om de zegen van de Here God gebeden. Daarbij is men zich ervan bewust dat de mensen wel de wens uitspreken , maar dat het God is die de zegen moet geven. Worden wij door die zegenbede na de kerkdienst net zo geraakt als de discipelen destijds door de zegen van Jezus ?

Dat is een vraag die ieder voor zich zelf moet beantwoorden. Voor mij staat echter vast dat wij zonder de zegen van Jezus niets kunnen .

Alles wat wij ondernemen is afhankelijk van de zegen van God. Als wij daarin geloven kunnen wij net als de discipelen bergen verzetten . Dan heeft de Hemelvaart die betekenis die het voor de discipelen had. Dan kunnen wij vol vertrouwen wachten op zijn wederkomst.

J. Uithuisje

Voorbede

1. Wees met de langdurig zieken Heer, dat ze de moed op herstel niet opgeven.
2. Voor hen die treuren, Heer wil hen troosten en sterken.
3. Voor koning Willem Alexander en zijn gezin, geef hen wijsheid, om te gaan met de grote verscheidenheid van culturen in ons land.
4. Bemoedig allen die zich voorbereiden op hun examen.
5. Here Jezus open onze ogen voor de weg welke U gaat met Uw volk Israël.
6. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
7. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	1 mei	Ezechiël 33:10-20	Afkeren of terugkeren
maandag	2 mei	Ezechiël 33:21-33	Horen is nog geen luisteren
dinsdag	3 mei	Ezechiël 34:1-16	Wie is de goede herder?
woensdag	4 mei	Ezechiël 34:17-31	Herderlijke zorg
donderdag	5 mei	Psalm 47	De Heer is hoog verheven
vrijdag	6 mei	Ezechiël 35:1-15	Bergrede
zaterdag	7 mei	Ezechiël 36:1-12	Opbloei

Opbrengst collecten*Zondag 24 april*

De eerste collecte bestemd Chr. Jeugdwerk Marken	€ 266,80
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 189,20

Giften

Op huisbezoek is ontvangen een gift t.b.v. de kerk van € 20,00 Hartelijk dank.

College van Kerkrentmeesters

Zondag blikken we nog even terug op koningsdag en uiteraard zingen we op deze zondag tussen koningsdag en de 4^e en 5^e mei in, het Wilhelmus. We lezen over een koning en een koningin uit 1 Koningen 10: 1-13 en we lezen ook Matteüs 12: 38-42. En zingen de volgende liederen: 865, 68:9, 11, 119: 12, 18, 348: 1, 72: 1, 3, 5, 866: 1, 771, 708: 1, 6. Afgelopen zondag sloten we het seizoen af, maar kindernevendienst en crèche zijn er altijd. Dus ook deze zondag van harte uitgenodigd om met je kinderen, als je die hebt, aanwezig te zijn. De Engelse vakantiegangers die vorige week zondag bij ons in de kerk waren genoten zeer, vertelden ze me na afloop, van de kinderen en de ongedwongen sfeer in de dienst. En herkenden de liederen die we zongen aan de melodie en zongen in hun eigen taal de woorden mee. Een heerlijke ervaring van Gods wereldwijde werk. Laten we toch dat ene uurtje voor God blijvend reserveren op de zondag. Er blijven nog zoveel uren van die dag over voor andere dingen, die er uiteraard ook mogen zijn. Kom, laten we elkaar aan mogen sporen! Natuurlijk zullen er ook onder ons zijn die van een korte meivakantie genieten, maar laten we met elkaar af mogen spreken dat we niet onnodig onze plaats onbezet laten in de kerk!

Hemelvaartsdag. Uiteraard komt de gemeente van Christus ook op deze feestdag samen. Mijn zoon, schoondochter en de kleinkinderen hopen met ons kerkganger te zijn, want zij vieren hun voorjaarsvakantie in Noord-Holland. We lezen op deze bijzondere dag, die dit jaar samenvalt met bevrijdingsdag: Psalm 68: 8-19 en Lucas 24: 46-53. En zingen de volgende liederen: 380, 89: 1, 3, 340 B, 47: 1, 47: 2, 3, 68: 6, 7, 666.

Ter overweging. Van harte hoop ik op een stijlvolle herdenking op de 4^e mei. Niet alleen hier op Marken, maar overal in ons land, waar de oorlogsdoden herdacht zullen worden. Ik werd uitgenodigd om elders te spreken op zo'n herdenking, dus ik zal er hier niet bij zijn. Maar laten we overal in dankbaarheid mogen stilstaan bij hen die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid van nu. Om nooit te vergeten! Daarom: Geef de vrijheid door!

Ten slotte. Het is zondagmiddag nu ik deze copy schrijf. Want morgenochtend hoop ik te vertrekken voor een paar dagen voorjaarsvakantie en komende zondag hoop ik dan mijn werk in de gemeente te hervatten. Dus ik kan geen actuele stand van zaken rond onze zieken geven dit keer. Maar indien pastorale hulp noodzakelijk is deze week kun je contact zoeken met onze kerkelijk werker.

Ds. H. Dekker.

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 3 mei komt de Bijbelstudiekring, voor de laatste keer dit seizoen, weer samen rondom het Bijbelboek Openbaring. Het loopt naar het eind van het boek en daar laat Johannes ons zien waar het allemaal op uitloopt.

Beeldspraak over de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem komen deze keer aan de orde.
(Openbaring 21 en 22)

Met elkaar gaan wij die beelden nader bekijken en stellen wij ons de vraag: Zien wij uit naar die toekomst of mag het nog wel even wegblijven?

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op dinsdag 3 mei om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Jaarlijkse bijdrage Zending en Evangelisatie

Binnenkort ontvangt u weer het (groene) intekenbiljet voor de bijdrage Zending en Evangelisatie voor het jaar 2016. Voor het zendingswerk vragen wij van ieder gemeentelid een vrijwillige bijdrage, zodat wij ook dit jaar weer onze steun kunnen geven als Protestantse Gemeente Marken aan het Zending- en Evangelisatiewerk ver weg en dichtbij. Wij kunnen hiermee, net als in voorgaande jaren, verschillende projecten van Kerk in actie steunen, maar ook een financiële bijdrage leveren aan de Vakantie Bijbel Week hier op Marken.

Daarnaast verzorgt de commissie ook de distributie van de Elisabeth bode en het blad Kerk en Israël. De abonnementsprijs voor de Elisabeth bode in 2016 is € 17,50 (per jaar), de prijs voor Kerk en Israël is € 4,00. De abonnementsgelden kunt u gelijktijdig met uw bijdrage voor de Zending en Evangelisatie overmaken.

Het intekenbiljet wordt weer bij u thuis opgehaald.

Wij hopen ook dit jaar op u te kunnen rekenen! Alvast hartelijk dank!

Namens de Zending- en Evangelisatiecommissie,
Grethe van Belzen

NB! Heeft u thuis nog kaarten of postzegels die u kwijt wilt, deponeer deze dan in de daarvoor bestemde doos in de kerk. De opbrengst daarvan gaat naar 'Kerk in actie'!

Ophoging inloop Patmoskerk

Twee weken geleden is de inloop van de Patmoskerk opgehoogd zodat toegang voor rolstoelen, rollators en personen die moeilijk ter been zijn is verbeterd. Donderdag en vrijdag is dit werk uitgevoerd door een groep van zo'n 10 tot 12 vrijwilligers onder de technische leiding van Cees Teerhuis.

Wij vinden dat de inloop er nu weer prachtig bij ligt (en verwachten dat u dat ook vindt) en hopen dat dit zo mag blijven voor de komende paar jaar.

Namens de kerkrentmeesters wil ik degenen die hieraan hebben meegewerkt hartelijk danken voor hun inzet.

Cees Visser

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk danken voor de vele lieve blijken van medeleven en de stroom van kaarten, die we mochten ontvangen, na het overlijden van mijn lieve Man onze Ta en Bap.

Klaas Taanman

Het heeft ons veel troost gegeven.

Grietje Taanmaan – Boes
Cornelis
Dirk
Eefje en Johan
Elvira
Jasmina



Het begin van een nieuw leven,
zo heel erg mooi en klein
Het is eigenlijk niet te omschrijven,
hoe blij wij met jou zijn.

Noud Liam Roos

Is geboren op 12 april 2016
om 03:40 uur en weegt 3780 gram

Wil je onze kanjer zien?
Bel eerst even anders slaapt hij misschien.

Peter Roos en Michelle Jansen
Noorderwerfstraat 19 1156 AH Marken
Telefoon 06-41282612 / 06-48474478

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten en kado's die we hebben ontvangen voor ons. 40 jarig huwelijk.
Zo veel belangstelling geeft een goed gevoel, bedankt

Aagje en Piet Boes

De Tien Geboden.

Ik geloof dat de beste leidraad voor een goed leven, de Bijbel is en in het bijzonder de 10 geboden.

Ze zijn nog even glanzend en relevant en zo niet relevanter dan 3200 jaar geleden.

Want ze zijn geschreven in de late Bronstijd.

Zelfs een atheïst moet onder de indruk zijn van het feit dat zoiets ouds nog altijd zo krachtig en relevant is.

Ik durf te stellen dat als mensen zich aan de tien geboden zouden houden, dat we geen sloten meer nodig zouden hebben.

We zouden geen slot op de deur hebben.

Er zouden geen gevangnissen zijn.

De politie zou alleen bezig zijn met automobilisten met pech te helpen.

Niet met het afzetten van plaats delict.

Ik kan wel janken als ik bedenk hoe de wereld eruit zou zien als de mens zich niet aan de 10 geboden zou houden.

Die geboden zijn stuk voor stuk geniaal. Een voorbeeld.

Je moet uitgaan van het besef dat ze van God komen.

Als God ze niet had geschreven, maar Mozes.

Als mensen ze hadden bedacht, dan konden we ze ook veranderen.

Maar omdat ze van God komen, hebben ze een andere betekenis.

Daar moeten wij "mensen" vanaf blijven.