

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer : 19

verschijnt wekelijks

Zaterdag 7 mei 2016

Kerkdienst zondag 8 mei 2016

10.00 uur **GROTE KERK**
Ds. H. Dekker
Wezenzondag

Organist : Hans Jütte

Crèche : Ria Kaars en Gerdien Teerhuis

Kindernevendienst : Marieke Schipper en Nathanja Moenis

Kosters : J.P. van Altena en K. Visser

De eerste collecte is bestemd voor: *Ronoylion*

De tweede collecte is bestemd voor: *de Kerk*

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	8 mei	Ezechiël 36:13-21	Terugkeer en inkeer
maandag	9 mei	Ezechiël 36:22-38	Paradijsbelofte
dinsdag	10 mei	Psalm 97	Hemeltaal
woensdag	11 mei	Ezechiël 37:1-14	Nieuw leven
donderdag	12 mei	Ezechiël 37:15-28	Het goede hout
vrijdag	13 mei	Psalm 81	Juich alleen voor de Heer!
zaterdag	14 mei	Johannes 14:1-14	Ruim behuisd

Lezen: Psalm 41

Van sommige mensen kun je zeggen: het lijkt erop dat hun levenspad altijd over rozen gaat. Aan de andere kant: van sommige mensen kun je zeggen dat het erop lijkt dat het hen altijd maar weer tégen zit in het leven.

In Psalm 41 ontmoeten wij een man die daarvan mee weet te praten. Wat moet je dan doen in zo'n situatie die hopeloos lijkt? Voor de dichter is er maar één uitweg: roepen tot de HEER. In de verzen 6-10 zingt David al zijn ellende uit aan God. Zelfs zijn beste vriend, die hij vertrouwde, heeft hem verlaten. Wie kan hem nu nog helpen? Dat doet denken aan de berijming van Ps. 146: 2: Reken niet op mensenwaarde, want bij mensen is geen baat. Ja, als je beste vriend je laat vallen, of als je door je man of vrouw in de steek gelaten wordt, is dat verschrikkelijk. Ik heb wel mensen ontmoet in mijn leven, die hier zó onder lijden, dat ze daardoor blijvend beschadigd zijn. We zullen daar niet te gering over denken. En trouwens: wie kan er vrede mee hebben dat door zijn of haar toedoen andermans geluk in ongeluk verkeert?

David staat er slecht voor op het moment dat hij deze Psalm dichtte.

Is er dan helemaal geen lichtpuntje te ontdekken in deze Psalm?

Zeker wel. Want, weet je: het hoeft in een mensenleven nooit helemaal donker te worden. Dat blijkt ook uit deze Psalm. De dichter mag dan door vriend en vijand verlaten en belasterd zijn, God houdt hem vast.

Mensen kunnen ons als een baksteen laten vallen. Van het ene op het andere moment kan het leven zich keren. Een bekende en geliefde radio DJ in Nederland weet daar op dit moment van mee te praten. De shownieuwsrubrieken en de bladen raken er niet over uitgepraat in deze dagen. Veel zorgen over een te vroeg geboren tweeling en veel meeleven van radioluisteraars en nu blijkt hij bij nader inzien niet de biologische vader te zijn. Wat een verdriet overspoelt je dan! En dat is maar één voorbeeld. Wat te denken van ál die mensen die zuchten onder oorlogsgeweld. Ik kan de beelden uit Syrië haast niet aanzien. Als je de steden Aleppo en Damascus bezocht hebt en je ziet nu alleen de puinhopen daarvan, dan gaat dat door merg en been. En dan al die vluchtende mensen voor dit oorlogsleed. Onverdraaglijk!

In Psalm 41 treffen we een biddende dichter aan temidden van al zijn ellende. Zullen wij dat dan ook doen alsjeblieft? Niet verbitterd bidt David, maar in het vaste vertrouwen dat er een God is, die hóórt!

Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Voor koning Willem Alexander en zijn gezin, geef hen wijsheid, om te gaan met de grote verscheidenheid van culturen in ons land.
2. Bemoedig allen die zich voorbereiden op hun examen.
3. Here Jezus open onze ogen voor de weg welke U gaat met Uw volk Israël.
4. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
5. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
6. Laat ons niet als wezen achter, nu U in de hemel bent. Doe ons uitzien naar Uw wederkomst.
7. Kom met uw Heilige Geest. Bemoedig ons in een wereld die uit is op onrust zaaien.

Ria Kaars

Opbrengst collecten*Zondag 1 mei*

De eerste collecte bestemd voor Project Pakistan € 282,67

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 179,15

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk 2x een bedrag van € 50,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters

Bericht van de Zending en Evangelisatiecommissie Protestantse Kerk Marken

Zendingskisten:

Periode 16 Februari 2016 – April 2016

€ 822,13

Bestemd voor:

- Kindertehuis Timoteo in Bolivia
- St. Vrienden van de Fam. Bak voor de Schuilplaats in Thailand.

Zondag. Op deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren, die wij traditiegetrouw in de kerk “Wezen zondag” noemen, naar het woord van Jezus uit Johannes 14: Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, wil ik met de gemeente nadenken over een visioen uit het laatste Bijbelboek, dat zich afgespeeld heeft rond de Hemelvaartsdag. We lezen Jesaja 40: 18-31 en Openbaring 12 en zingen de volgende Liederen: 213: 1, 3, 4, 25: 6, 7, 310, 348: 1, 124: 1, 4, 663, 968, 150 A. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Br. J. Blijleven werd ontslagen uit het ziekenhuis en mag thuis revalideren. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleeg worden.

Wij gedenken. Op 29 april jl. overleed in de ouderdom van 91 jr. zr. Jannetje Peereboom, echtgenote van Cornelis Kes en moeder van Kees Jan Kes, Gouwzeestraat 18. Jannetje was een vrouw die het leven liefhad. En daardoor ook veel liefde om zich heen wist te verspreiden. Ruim 58 jaar getrouwd ging haar levensweg van Marken naar Monnickendam, naar Zaltbommel, Apeldoorn en sinds 1994 weer terug op Marken. In haar gezonde jaren trouw in de kerk, en in haar ouderdom leerde ik haar ook kennen als een fanatieke kiener voor de kerk. Zelf nam ze al een paar jaar geleden de regie in handen voor haar begrafenis. En haar kennende hoeft het ons helemaal niet te verbazen dat de tekst boven haar rouwkaart over de liefde gaat! God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwig leven heeft. Zo ongeveer de bekendste tekst uit de Bijbel. Maar aan die liefde klemde Jannetje zich vast. En uit die liefde leefde zij. Zodat nu haar man en zoon daar aan toe konden voegen op de rouwkaart: bedroefd, maar getroost door de liefde van God nemen wij afscheid. In dat vertrouwen willen we vrijdag 6 mei bijeen zijn in de Patmoskerk om Jannetje de laatste eer te bewijzen. En aan die liefde van God vertrouwen we haar zoon en haar man in zijn hoge ouderdom toe, nu br. Cees Kes alleen verder moet. Wij weten niet hoe onze levensweg zal zijn. Maar gedragen door Gods liefde zal er altijd een begaanbare weg blijken te zijn. Een weg die hier niet eindigt, maar tot in alle eeuwigheid doorgaat!

Ter overweging met het oog op Moederdag, deze uitspraak uit de Joodse Talmoed: God kan niet overal tegelijk zijn, daarom heeft Hij moeders uitgevonden.

Ten slotte: Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

COLLECTE DIAKONIE 8 mei

Komende zondag wordt er weer gecollecteerd voor één van de projecten van Ronoylion. De afgelopen 2 jaar hebben we als kerk van Marken met onze collecteopbrengsten veel planten en bomen aan de boeren van zuidelijk Samar kunnen verstrekken: er zijn cocosbomen, bananenbomen, koffieplanten en abacabomen geplant. En via andere kanalen werd ook voorzien in citrusbomen. Zo heeft het aantal planten en bomen zich door de collectes van de kerk op Marken steeds verder uitgebreid bij deze boeren, die na de verwoestende tyfoon niets meer bezaten! Want naast weggevaagde huizen is er destijds ook onnoemelijk veel schade aangericht aan alle gewassen en bomen die door de mensen gebruikt werden om in hun levensonderhoud te voorzien. Met het geld van de collecte van zondag a.s. gaan we verder helpen om de kleinveestapel weer goed op poten te zetten. Het gaat daarbij om 50 kippen, 20 geiten en 25 varkens. Uit een eerdere collecte zijn al 15 geiten aangekocht. De nakomelingen van deze dieren worden weer verdeeld onder boeren die nog geen kleinvee hebben. En deze boeren moeten op hun beurt later als de dieren volwassen zijn hun nakomelingen weer doorgeven aan andere boeren. Zo breidt de kleinveestapel zich langzamerhand steeds verder uit. Een monitoringscomité van de boerenorganisatie ziet erop toe dat de afspraken rond de verdeling van de nakomelingen aan andere families nageleefd worden en dat elke boer in de loop van de tijd dus zijn kleinveestapel kan vergroten. Op deze manier wordt er niet alleen gewerkt aan vergroting van de veestapel, maar ook aan voedselvoorziening en aan verbetering van de levensomstandigheden van mensen die alles kwijt waren.

Namens de diakonie,
Eef Visser (tel. 601582)

COLLECTE NEDERLANDSE HARTSTICHTING 2016

Ook dit jaar is er weer gecollecteerd voor de Nederlandse Hartstichting.

De opbrengst was dit jaar 1091,22 euro.

Iedereen heel hartelijk bedankt voor dit mooie bedrag

En niet te vergeten de collectanten voor hun inzet. BEDANKT!!

Namens de N.H.S. Sijtje Pereboom - Uithuisje



Hulp voor vluchtelingen

De opbrengst van ZOA-collecteweek van 3 – 9 april op Marken bedraagt € 694, 55. Daarvoor hartelijk dank aan u en in het bijzonder de collectanten. Marianne Visser.

Kort Verslag Generale Synode 21-22 april 2016

Op 21 en 22 april vergaderde de Generale Synode van de Protestantse Kerk in 'De Werelt' te Lunteren. Ds. M. G. Pettinga uit Monnickendam was erbij aanwezig als afgevaardigde van de classis Edam-Zaandam en maakte een verslag dat door mij werd ingekort en bewerkt voor ons kerkblad. Ds. H. Dekker.

De synode begon met de verkiezing van dr. René de Reuver als nieuwe scriba, opvolger dus van dr. Arjan Plaisier die in juni na acht jaar stopt met het scribaat.

Het resterende deel van de dag werd besteed aan een uitvoerige bespreking van:

Het rapport Kerk 2025

In de synodevergadering van november 2015 is de oorspronkelijke nota *Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg* in hoofdlijnen unaniem door de synode aanvaard. Deze nieuwe nota borduurt hierop voort en geeft op tal van punten een nadere uitwerking. Ik beperk me tot enkele hoofdlijnen:

a. Kerk zijn met elkaar

Zeer veel tijd besteedde de synode aan het 'tussengebied' tussen plaatselijke gemeente en synode. In de huidige praktijk zit daar de classis. Deze 'classis oude stijl' gaat verdwijnen.

In het tussengebied komt de (nieuwe) regionale classis (of misschien regionale 'synode'). Onze huidige classis komt terecht in de regionale classis Noord-Holland. Rond de 20 ambtsdragers vormen samen deze regionale classis, waaraan een moderamen verbonden zal zijn.

De voorzitter van de regionale classis zal niet bisschop heten, maar 'regiopredikant' of 'classispredikant'. De titel predikant-bisschop is daarmee van de baan.

b. Kerkelijke presentie

Minder tijd besteedde de synode aan de voorstellen rondom de opheffing van het territoriale systeem (je bent automatisch lid van de prot. gemeente in welks gebied je woont). De praktijk is al zo, dat mensen weliswaar worden ingeschreven in de gemeente van inwoning, maar dat er vrijheid is om je bij een andere gemeente aan te sluiten. Deze mogelijkheden worden verruimd, waardoor de deur verder open gaat in de richting van een 'keuzekerk'.

c. Predikant en mobiliteit

Aan dit punt werd veel tijd besteed. De synode is hier niet uit. Het verregaande plan van een *verplichte* terminering van de verbintenis predikant-gemeente (bv. maximaal 12 jaar) is door de synode verworpen.

d. Vereenvoudiging regelgeving

Er komt in 2017 een enorme hoop regelingen op classes en kerkenraden af; de synode bepaalde dat niet alles langs de huidige, tijdrovende consideratieroute hoeft; de synode beslist per onderdeel of dat nodig is.

Ook de regels rond de kerkelijke rechtspraak worden transparanter en eenvoudiger; daarmee wordt de snelheid van de procedures bevorderd, met behoud van de zorgvuldigheid.

Verwelkoming van proponenten en kerkelijk werkers

Een nieuw punt in de synode! Rond de twintig proponenten (bijna dominees) en kerkelijk werkers die net hun opleiding hebben afgerond, stelden zich voor en werden door de scriba gezegend. Een bijzonder moment en een verrijking voor hen die dit betreft en de synodeleden.

Kerk in Actie

Indrukwekkend was de presentatie door enkele mensen van Kerk in Actie. Mensen die de situatie in Syrië en Griekenland ter plekke kennen. Zij vertelden over hun contacten met lokale kerkgenootschappen in deze uiterst kwetsbare regio's en over de kansen die deze bieden. De kerken werken zowel hier als ter plaatse samen met andere organisaties. De liefde en barmhartigheid van Christus werkt in deze gebieden daadwerkelijk wat uit; goed om ook dit te horen en door te geven.

Dichter bij het hart – Beleidsplan 2017-2021 Dienstenorganisatie

Heeft de PKN niet een veel te ruime jas aan, met zo'n enorm gebouw in Utrecht, met zo'n breed uitgebouwde Dienstenorganisatie?

De synode deed een uiterste poging om na te gaan of het collectieve ontslag van de gemeenteadviseurs ongedaan gemaakt kon worden. Het werd de synode duidelijk, dat er geen alternatief is, hoe pijnlijk ook. Nogal wat gemeenteadviseurs zullen overigens doorgaan als ZZP-ers, die door de gemeenten (tegen betaling) kunnen worden ingehuurd. De synode was kritisch over de inhoudelijke en financiële onderbouwing van dit beleidsplan. De uitvoerige en betrokken toelichtingen trokken de synode over de streep, zodat het beleidsplan unaniem werd aangenomen.

Vijf kerken overleg

De synode stemde in met het voorstel om met vijf kerken te komen tot een overeenkomst van 'bijzondere betrekkingen'. Deze kerken zijn behalve de PKN, de Christelijk Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland. De overeenkomst houdt in, dat de vijf kerken elkaars leden aanvaarden, ook als het gastleden betreft, en dat zij elkaars kansels onderling openstellen, met inachtneming van de eigen kerkorde.

Hemelvaartsdag

Psalm 24: 7-10

Heft uw hoofden op, gij poorten,
 en verheft u, gij eeuwige deuren,
 opdat de Koning der ere inga!
 Wie is de Kong der ere?
 De HERE,
 sterk en geweldig,
 de HERE,
 geweldig in de strijd.
 Heft uw hoofden op, gij poorten,
 ja, heft op, gij eeuwige deuren!
 Opdat de Koning der ere inga!
 Wie is Hij, deze Koning der ere?
 De HERE der heirscharen,
 Die is de Koning der ere.

N.J.M.

Alles is heimwee
wolken en water
alles is heimwee
naar vroeger – naar later
vroeger is over,
later – een ster
gisteren is oud
en morgen nog ver

Toon Hermans

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor de getoonde belangstelling na het overlijden van onze Ta en mijn Bappie

Jacob Teerhuis

Claudette, Marcel en Mirthe
Barbara

We hoeven niet naar de wereld
te kijken en naar de toestand
waarin die verkeert,
om te weten dat Jezus
terug zal komen.
Hij heeft gezegd dat Hij terugkomt
en dat is een hele geruststelling.

Ik kom tot u.
Johannes 14:18

God had de wereld zo lief, dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven,
opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar het eeuwig leven heeft.
Joh. 3 vers 16

Bedroefd maar getroost door de liefde van God, delen wij u mede
dat de Heere tot Zich heeft genomen mijn lieve vrouw en moeder

Jannetje Kes – Peereboom

* 27 maart 1925

† 29 april 2016

Echtgenote van Cornelis Kes

Cornelis Kes
Kees Jan Kes

Correspondentieadres:
Gouwzeestraat 18
1156 CC Marken

De rouwdienst zal worden gehouden op 6 mei 2016 om 14.00 uur
in de Patmoskerk te Marken. Aansluitend op deze dienst zal de
begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis vindt eveneens plaats
in de Patmoskerk.

Psalm 84 : 3

*"Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des Heren;
mijn hart en mijn vlees jubelen tot den levenden God."*

Toch nog onverwachts is overleden onze schoonzuster en tante

Jannie Kes - Peereboom

Arie en Maritje Kes - Boes
en kinderen

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven

“Sherpa”, Berkelstraat 17-29, Zandheuvelweg 3744 NA Baarn: hr S. Kes,

“Prinses” Marijkehof 40 A, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes

“Reygersdaal”, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit

Verpleeghuis “Gouwzee”, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. De Mariahof: hr. S. Peereboom kamer 1.8

Chr. Leefgemeenschap “Groot Schuylenburg”, De Voorwaarts 61, 7325 AA Apeldoorn

Pav. Hulst : mw. L. Roos

Zeevangstraat 2, 1441 WZ Purmerend: hr. J. W. Visser

Zorgcentrum “Swaensborch”, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 107: hr. J. Zondervan

Kamer 116: hr. J. Schouten

Kamer 124: mw. N. de Waart-Teerhuis

Kamer 133: mw. A. Vlasbloem

Kamer 203: hr. A. Zondervan

Kamer 228: mw. T. Vlasbloem-Visser

Kamer 237: mw. A. Stoker-Commandeur

Kamer 309: mw. M. Moenis-Kes

Kamer 322: mw. T. Schipper-Visser

Kamer 323: hr. P. Teerhuis

Kamer 324: mw. G. v. Altena-Zondervan

Kamer 330: mw. M. Visser-van Altena

Zorgcentrum “de Meermin”, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 316: mw. L. Zeeman-Zeeman

Verpleeghuis Novawhere Prof. mr P. J. Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend

Afd. 1 Kamer 119 : mw. J. de Groot-Visser

Afd. 2 Kamer 245 : mw. G. Kaars-Appel

Zorgcentrum Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd: Lindenhof 2 : hr. C. Jansen

Afd De Rozenhof Kamer 6 : hr. D. Schipper

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Afd: ? hr. K. C. Kaars

Verpleeghuis Villa Sweelinckhof, Sweelinckhof 1, 1687 BV Wognum

Afd Villa C1: hr. J. Appel

Verpleeghuis lindendaal, Koepoortseweg 35, 1624 AB Hoorn

Afd. Roos Kamer 148: mw. L. Boneveld- Boes

Verpleeghuis Nicolaas, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek

Afd. Huiskamer: hr. P. Uithuisje