

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer : 20

verschijnt wekelijks

Zaterdag 14 mei 2016

Kerkdienst zondag 15 mei 2016

10.00 uur **PATMOSKERK**
Ds. H. Dekker
1^e Pinksterdag
Zendingsdienst

Organist : D. Kes

Schoollied : Lied 683

Schoollied lezen : Esmee Springer

Crèche : Petra Zeeman en Ria Abcouwer

Kindernevendienst : Jannie Visser – de Groot

Kosters : J. Zeeman en K.D. Zondervan

De eerste collecte is bestemd voor de : *Zending*

De tweede collecte is bestemd voor: de *Kerk*

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de Zendings- en Evangelisatiecommissie.

Kerkdienst maandag 16 mei 2016

10.00 uur **GROTE KERK**
Ds. J.H. van Wijk, Zwolle
2^e Pinksterdag

Organist : H. Jütte

Kosters : J.P. van Altena en K. Visser

De eerste collecte is bestemd voor de : Stichting Family Help Programme,
Sri Lanka

De tweede collecte is bestemd voor: de *Kerk*

Meditatie

Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen of een slechte boom goede vruchten

(Mat. 7:18)

Dit zijn woorden van Jezus, gesproken in het kader van een waarschuwing voor valse profeten. Ze hebben in onze taal geleid tot minstens twee gezegden: "Een wolf in schaapskleren" en "Aan de vruchten kent men de boom".

Nou blijkt achteraf uit onderzoek die wolf zo slecht nog niet: Lief voor zijn jongen, maar ook voor zijn "ouwe lui". Hij blijft die onderhouden als ze zelf niet meer aan hun kostje kunnen komen. Ze schijnen ook voor menselijke babies te zorgen als die hulpeloos zijn. Ook de koalabeer vertoont zo'n gedrag. Overigens dat sommige dieren vlees nodig hebben zij hen van harte vergeven door allen die in een letterlijk scheppingsverhaal geloven. Voor klachten verwijs ik hen graag door naar de Schepper van de rofdieren die ook hun spijsvertering heeft bedacht.

Schape daarentegen kijken niet naar elkaar om. Als een schaap op z'n rug ligt, graast de rest er doodkalm omheen en doet niets. Een schaap verstoot het lam van een ander. Allemaal herkenbaar tegenwoordig ook in de mensenwereld. Zie de kinderen aan de buitengrenzen van Europa.

Tenzij vanuit economische redenen (schape kosten geld) heeft Jezus de keuze van deze dieren voor de beoogde metafoor achteraf niet zo gelukkig gekozen, want zijn boodschap van liefde reflecteert juist veel eerder de aard van de wolf.

De slechte naam van de wolf als dier trof later evenzo de naam van de farizeeër als mens.

Maar bedenk wel, de boodschap van liefde werd opgetekend door een **farizeeër**, een ruime eeuw vóór Jezus in de "Testamenten der Twaalf Patriarchen". Paulus schijnt het als vademecum te hebben gebruikt. Enkele passages er uit :

Hebt elkander van ganser harte lief; en wanneer iemand tegen u zondigt, spreek dan op vredelievende wijze met hem, en laat er geen arglistigheid in uw hart zijn. Wanneer hij berouw toont en zijn schuld bekent, vergeef hem dan. Wanneer hij evenwel ontkent, ontsteek dan niet in toorn jegens hem, en voorkom, dat hij door uw toedoen aan het vloeken slaat en zodoende dubbel zondigt.

En indien hij schaamteloos blijkt en voort gaat met zondigen, vergeef hem ook dan van harte, en laat de wraak aan God over.

Heb de Heer lief en uw naaste. Heb de Heer heel uw leven lief, en elkander met een zuiver hart. Ik heb de Heer lief; en evenzo ieder mens, met mijn ganse hart.

Toorn is blindheid, die verhindert dat men het gezicht van enig mens naar waarheid kan onderscheiden. Haat is daarom een kwaad; want zij gaat voortdurend gepaard met de leugen.

Bekende taal zou je zo zeggen.

Dr. R. H. Charles (theoloog 20^e eeuw) meent dat Jezus deze passages gekend moet hebben. De hele tekst ademt de intentie van de bergrede die een ruime eeuw later door Jezus wordt uitgesproken.

Hoe het farizeïsme zo van z'n oorspronkelijke idealen is afgeweken was te wijten aan hun verstarring in de opvatting om de Wet als absolute en definitieve waarheid te zien. Ook koersverandering in de politiek (romeinen) liet geen ruimte over voor de ontwikkeling van een zo belangrijk ethisch stelsel als beschreven in "De Testamenten der Patriarchen".

Het is Jezus geweest die als het ware de draad weer oppakte en de nadruk weer ging leggen op wat er in je hart leeft: *Niet wat door de mond naar binnen gaat maakt een mens onrein, maar wat er door naar buiten komt.* Dat is immers vaak een spiegel van wat er vanbinnen leeft. Wat er in Jezus zelf van binnen leefde was Liefde, was God. *Ik en de Vader zijn één.*

Een vroeg-christelijke stroming (de gnostiek) gelooft dat elk mens zo'n goddelijke kern bij zich draagt. Zo bestaat een mens altijd als tweeling: Je eigen persoonlijke ik en de goddelijke vonk die aanwezig is in het diepst van je zijn en die tijdloos is. Paulus: Niet ik, maar christus **in mij**. De gnostiek leert dat de mens zichzelf (die tweede ik) weer moet gaan ontdekken en **verenigen** met zijn persoonlijke ik. Zo kan elk mens op Jezus gaan lijken en Hem navolgen.

Als bijvoorbeeld in de brief aan de Kolossenzen gezegd wordt: *Het geheim is dit: Christus woont in u*, dan is dat voor een gnosticus uit z'n hart gegrepen. Dat is het geheim waar het in de gnostiek over gaat. 'De Christus' woont in elk mens (of een criminoloog dat zou bevestigen is zeer de vraag). Op het concilie van Nicea (325) wordt de gnostiek als een dwaalleer bestempeld en verboden. Hier wordt de orthodoxe leer geformuleerd zoals wij die in de geloofsbelijdenis kennen. Er komt een gekunselde tweenaturen-leer over Jezus en de zaak wordt net als eerder in het farizeïsme in "beton gegoten", onwrikbaar. Vanaf die tijd worden de gnostici, waaronder de katharen, met ongekende wreedheid vervolgd en bij tienduizenden uitgemoord, vrouwen, kinderen, oude van dagen iedereen. Duizend jaar lang een holocaust ! In 1328 wordt de laatste kathaar, ene Belibaste, verbrand: Regels zijn regels! Deze IS-achtige gruwel is nauwelijks voor te stellen, maar als ik daar dat tweede gezegde bij bedenk (aan de vruchten kent men de boom) dan huiver ik bij de gedachte over een concilie met deze gevolgen.

Wolf in schaapskleren ? Symbolisch, nog steeds synoniem met een bedrieger.

De farizeeër ? Niet per definitie onoprecht. Denk ook aan Nicodemus.

De leer ? Zal altijd mensen uitsluiten in plaats van uitnodigen en is niet zelden oorzaak van twist, oorlog en scheuring.

De liefde ? Met het voorbeeld van de wolf komen we al een heel eind. (kijk voor details in 1 Cor. 13).
Klaas Kes

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	15 mei	Johannes 14:15-26	Belofte van weerzien
maandag	16 mei	Ruth 1:1-22	Familiedrama
dinsdag	17 mei	Ruth 2:1-23	Kennismaking met de lossen
woensdag	18 mei	Ruth 3:1-18	Nachtelijk gesprek
donderdag	19 mei	Ruth 4:1-22	Davids voorgeslacht
vrijdag	20 mei	Psalm 29	Natuurgeweld
zaterdag	21 mei	Spreuken 8:1-21	De stem van de wijsheid

Voorbede

1. Here Jezus open onze ogen voor de weg welke U gaat met Uw volk Israël.
2. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar geen plaats is voor twijfel.
3. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
- 4 Doe ons uitzien naar Uw wederkomst.
5. Kom met uw Heilige Geest. Bemoedig ons in een wereld die uit is op onrust zaaien.
6. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waardevolle informatie.
7. Here Jezus, dank U dat wij in leven en sterven U toebehoren.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Donderdag 5 mei - Hemelvaartsdag

De eerste collecte bestemd voor Marken helpt Roemenië € 220,45

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 167,55

Zondag 8 mei

De eerste collecte bestemd voor Ronoylion € 326,55

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 201,55

Pinksteren. Op 4 achtereenvolgende zondagen hoop ik met de gemeente na te denken over de Heilige Geest. Met Pinksteren denken we allereerst aan de uitstorting van de Geest. Samen met de Zendingscommissie bereidde ik de kerkdienst van 1^e Pinksterdag voor. Als thema kozen we: Windkracht. Als hevige windvlaag verscheen de Geest, leert Handelingen 2 ons. En tevens mag Windkracht ons er bij bepalen dat de Geest het Evangelie voortstuwde over het wereldrond en dat het zo ook ons bereikte. Daarom ruime aandacht voor de zending a.s. zondag in de verkondiging en ook worden onze gaven gevraagd voor het zendingswerk. En aansluitend nodigt de zendingscommissie ons op de koffie! Ook niet onbelangrijk, naar ik meen. We lezen in deze dienst: Deuteronomium 16: 9-12 en Handelingen 2: 1-14 en zingen de volgende Liederen: 87, 683, 705, 348: 1, 676, 687, 675, Opwekking 334. Zoals de meesten van ons intussen wel weten luisteren we met feestdagen naar de geloofsbelijdenis van Nicea. Dat doen we (uiteraard) staande. Laten we dat voortaan ook bij het Lied doen dat direct ná de Geloofsbelijdenis volgt. Want dat Lied is toch ons antwoord op die belijdenis, nietwaar? Op 2^e Pinksterdag gaat Proponent J.H. van Wijk voor. Hij is helemaal aan het einde van zijn studie en binnenkort beroepbaar als predikant. Van harte fijne Pinksterdagen gewenst!

Classis. Met een flink aantal kerkenraadsleden hoop ik woensdagavond aanwezig te zijn in Oostzaan. De scheidende scriba van onze kerk komt met ons spreken en nadenken over de toekomst van de PKN n.a.v. de door hem geschreven nota: Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg. Uit het verslag van de synode dat in het vorig kerkblad gepubliceerd stond, heb je al kunnen begrijpen dat niet alle plannen zomaar door de synode overgenomen worden. En dat is maar goed ook, dat een scriba die het gezicht is van de landelijke kerk, niet in zijn eentje plannen kan maken. Het belangrijkste wat de scheidende scriba wil zeggen in die nota is – en die visie wordt breed gedragen – : we moeten terug naar de basis, naar de kern van het geloof. Met andere woorden: de kerk staat of valt met het geloof in God en in de Heer, Jezus Christus. Dat geloof is het geheim van de kerk, waardoor ze staande blijft, ondanks *alles*. Een samenleving zonder kerk zal er niet zijn. Ook in de toekomst niet, hoe klein de kerk ook mag worden in Nederland. Of zal ze juist weer gaan groeien ‘tegen de verdrukking in’? Niemand die daar een antwoord op kan geven. Maar aangezien de kerk niet als een menselijke uitvinding is begonnen, maar als een gave van God op die 1^e Pinksterdag daar in Jeruzalem, zal ze blijven tot aan de dag van Jezus verschijnen. Spannend blijft de vraag in onze tijd en daar hielden we onlangs als kerkenraad ook samen een bezinningsavond over: hoe dragen we het geloof over aan hen die ná ons kómen? Hoe wijden we hen in de wereld van de christelijke traditie in? Vanzelf gaat deze inwijding niet meer, dat is zeker. Ds. H. Dekker.

Kerktaxidienst

Onlangs hebt u in het kerkblad kunnen lezen dat de diaconie onderzoekt of er behoefte is aan een zondagse kerktaxidienst. De bedoeling is dat gemeenteleden van huis worden opgehaald en na afloop van de kerkdienst weer thuis worden gebracht.

Onze oproep heeft geleid tot een aantal aanmeldingen. Daar zijn wij blij om.

Zoals wij al aangaven is nu onze volgende stap het zoeken van vrijwilligers.

Het is onze bedoeling dat er een rooster wordt gemaakt. Wij willen een zodanig rooster opstellen dat een vrijwilliger ongeveer één keer in de twee maanden aan de beurt is.

In de kerkbode zal wekelijks de naam en het telefoonnummer opgenomen worden van de vrijwilliger die de kerktaxidienst verzorgt. Indien een gemeentelid verhinderd is dan moet die dat melden bij de vrijwilliger die dienst heeft.

Wie wil zich aanmelden als vrijwilliger om een bijdrage te leveren aan de kerktaxidienst. Het stelt gemeenteleden in staat, die niet meer zelfstandig de eredienst kunnen bezoeken, om zondag met ons samen de kerkdienst bij te wonen.

Gemeenteleden kunnen zich als vrijwilliger opgeven bij de leden van diaconie. Dit zijn:

Pieter van Altena, telefoon 601660

Pieter Boes, telefoon 601927

Edward Schipper, telefoon 601990

Koos Zwiers, telefoon 601751

Jan Schipper, telefoon 601675

Eef Visser, telefoon 601582

Hein Pieter Zondervan, telefoon 601910

Jolanda Zeeman, telefoon 601820

Hilly Kes, telefoon 601534

Wij verzoeken u zich vóór **1 juni a.s.** op te geven.

Tijdmanagement.

Een hoogleraar die aan een aantal ambitieuze studenten economie een hoorcollege gaf over tijdmanagement, onderbrak zijn betoog.

Hij haalde een grote emmer voor de dag en zette die voor zich op tafel.

Hij pakte daarna een aantal flinke stenen en legde ze er één voor één zorgvuldig in tot hij helemaal vol was.

Toen vroeg hij: 'Is-ie vol?' 'Ja', riep iedereen. 'Echt?'

Hij pakte van onder zijn tafel een bak grind,

strooide er een aantal handen vol in, schudde de emmer heen en weer, zodat de kiezelstenen de ruimte tussen de grote stenen vulde.

Hij vroeg opnieuw: 'Is-ie vol?'

De studenten waren nu op hun hoede. 'Waarschijnlijk niet' zei één van hen. 'Goed', zei hij.

Toen pakte hij van onder zijn tafel een bakje zand, deed er enkele handen vol in en schudde de emmer net zo lang tot het tussen de stenen en het grind verdwenen was. Opnieuw stelde hij de vraag: 'Is hij nu vol?' 'Nee', riepen ze. 'Goed', zei hij, en hij pakte een kan water en goot het in de emmer tot hij tot aan de rand toe vol was.

Toen keek hij de collegezaal rond en vroeg: 'Wat is de clou van deze illustratie?'

Iemand zei: 'Het maakt niet uit hoe druk je 't hebt of hoe vol je programma is, als je het echt probeert kan er altijd nog wel wat bij.

'Nee, dat is het niet', zei de professor.

Het punt is: als je de grote stenen niet eerst in die emmer doet, krijg je ze er later nooit meer in!

Toen vroeg hij: 'Wat betekenen die grote stenen?'

Niemand zei wat. Na enige stilte vervolgde hij: **'Bijvoorbeeld tijd die je geeft aan hen die je lief zijn, tijd om bezig te zijn met je geloof, met je dromen, met dingen van waarde, tijd om anderen te helpen of te bemoedigen.'**

Denk er aan deze grote stenen er eerst in te doen, want later lukt het je niet meer.

Als je daarom vanavond of morgen nog eens denkt aan deze illustratie, stel jezelf dan de vraag: **'Wat zijn de grote stenen in mijn leven?'**

Doe er die dan als eerste in!

'Carpe Diem' was het motto van Kees.

Na fijne jaren hebben wij verdrietig afscheid moeten nemen van onze geliefde zwager en oom

Cornelis Zeeman (Kees)

Wij wensen Trijntje, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Hein en Trijntje
Jannetje en Kees†
neven en nichten

Marken, 9 mei 2016

Jij wilde nog zo veel,
maar had niet meer de kracht.
De ziekte had jou volkomen in zijn macht.
Jij was zo moe, jij hebt je strijd gestreden.
Al jou zorgen en verdriet,
behoren nu tot het verleden.

Verdrietig zijn wij dat wij afscheid hebben moeten nemen van onze broer en zwager.

CEES ZEEMAN

Wij wensen Trijntje, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe!

Jannetje en Cees

Marie en Dirk

Geertje

Neeltje en Jaap

*Een groot gemis
Een groot verdriet.
Maar herinneringen
Vergeten wij niet.*

Na een moedig gedragen ziekte hebben wij afscheid moeten nemen van
onze

Ome Cees

Wij wensen peet Trijntje, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe met
dit grote verlies.

Cees †	Anita	Klaas	Jan
Jacob	Michel	Irma	Jannetje
Jan †	Tirza	Dirk Cornelis	Patricia
Jannetje			
Marinus			
Alexander			

en partners en kinderen.

Zij mocht naar Huis. Haar dienstdag was voorbij.
God wist, hoeveel zij nog af wou rondren.
Toen heeft Hij stil zijn engelen gezonden,
om haar te halen. En toen was zij vrij.

En in het Vaderhuis werd zij verwacht.
De last werd van haar schouders afgenomen,
het werk waarmee zij zelf niet klaar kon komen
was door de Zoon al voor de knecht volbracht.

Na een kort ziekbed hebben wij afscheid moeten nemen van onze buurvrouw,

Jannie Kes-Peereboom

Wij wensen Cees en Kees-Jan veel sterkte toe.

Buren van de Gouwzeestraat, Almerestraat en familie Jonk