

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer : 21

verschijnt wekelijks

Zaterdag 21 mei 2016

Kerkdienst zondag 22 mei 2016

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker, Doopdienst
Organist	Hans Jütte
Schoollied	Lied 686
Schoollied lezen	Baukje Blijleven
Crèche	J. Uithuisje en M.J. Visser
Kindernevendienst	Daniëlle en Trijntje
Kosters	J. Zeeman en K.D. Zondervan

Eerste collecte:
Project Pakistan
Tweede collecte:
Kerk

*Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk,
verzorgd door de ouderlingen*

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	22 mei	Spreuken 8:22-36	Gods lieveling
maandag	23 mei	Spreuken 9:1-18	Terecht wijs
dinsdag	24 mei	Numeri 9:15-23	In de wolken
woensdag	25 mei	Numeri 10:1-10	Signaalfunctie
donderdag	26 mei	Numeri 10:11-28	In geregelde orde
vrijdag	27 mei	Numeri 10:29-36	Gidsen
zaterdag	28 mei	Lucas 7:1-10	Zeggingskracht

OVERDENKING

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst
Galaten 5: 25

Afgelopen zondag mochten we Pinksteren vieren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest... we hebben het mooie lied gezongen: „ Heer, uw licht en uw liefde schijnen...”

Maar hebben we de tekst ook goed tot ons laten doordringen? Het is namelijk nogal wat: Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons ... Ik wil komen in uw nabijheid.... Door het bloed mag ik U toebehoren Schijn in mij, schijn door mij...

Zo'n tekst moet je wel kunnen zingen als je er ook achter kunt staan...

Want, zijn we er echt mee bezig, met die Heilige Geest? Maar belangrijker nog, is Hij met ons bezig? En schijnt Hij ook echt in ons en door ons?

Laten we Hem toe om ons inderdaad te vernieuwen en ons transparant te maken voor onze omgeving en wat moeten we hier voor opgeven?

In feite hoeft je er niets anders voor op te geven dan je eigen wil, want de Geest voegt alleen maar toe ...! Alleen je eigen wil? Dat is toch even niet niks, toch?

Paulus schrijft in Galaten 5 over het leven door de Geest en over de vruchten van de Geest, met name in vers 22, dat zijn: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.... dat is wel een groot verschil met als we leven naar onze eigen wil; ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slemppartijen enzovoorts...!

Nu zal u wel denken, ja maar al die dingen, daar ben ik helemaal niet mee bezig, natuurlijk niet, zover hoeft het ook helemaal niet te komen maar er hoeft er maar een tussen te zitten, bijvoorbeeld jaloezie, dan ben je al iets minder bruikbaar voor de Geest

Als je dan kijkt naar de goede vruchten, het een kan niet zonder het ander; waar liefde is, is ook vriendelijkheid, waar vriendelijkheid is, is ook geduld, waar geduld is, is ook vrede enz. Een mens kan niet de ene vrucht hebben zonder de andere want dan is deze vrucht smakeloos en niet bruikbaar...

Maar een mens kan ook niet de liefde hebben en zich bezig houden met afgunst of afgoderij, of vreugde en vrede en tegelijk geruzie en afgunst, dat voegt gewoon niet!

Zo is het leven door en in de Geest een keuze en aan ons welke keuze we maken...

Leven we naar ons eigen wil of naar de Geest? Leven we in de schaduw of in het Licht?

Maar het mooiste is dat we elke dag weer opnieuw kunnen beginnen met leven in de Geest, elke dag mogen we onze vuile was inleveren en daar weer een nieuw smetteloos kleed voor terug krijgen zolang we maar komen in Zijn nabijheid uit de schaduw en erkennen dat wij het niet zelf kunnen maar de Geest de ruimte geven in ons leven, elke dag weer opnieuw.

Dan wordt Hij meer en meer zichtbaar en tastbaar in ons leven, in ons gedrag, in ons doen en laten en dat zal onze omgeving dan ook merken! Wat zal de wereld dan mooi worden!

Maar we hebben dus nog wel wat te doen, te beginnen met vandaag!

Zodat we met heel ons hart en naar waarheid kunnen zingen:

*Kom, Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid, kom, Heil'ge Geest, stort op ons uw vuur!
Zend uw rivier, laat uw heil heel d'aard' vervullen. Spreek, Heer, uw woord dat het licht overwint.*

Anneke Commandeur

Voorbede

1. Voor hen die de toeristen begroeten in de "Grote Kerk", dat ze mensen mogen helpen in hun zoektocht naar U.
2. Doe ons uitzien naar Uw wederkomst.
3. Kom met uw Heilige Geest. Bemoedig ons in een wereld die uit is op onrust zaaien.
4. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waardevolle informatie.
5. Here Jezus, dank U dat wij in leven en sterven U toebehoren.
6. Leer ons snel te zijn in het luisteren en langzaam in het spreken, zodat onze woorden gekruid zijn van genade.
7. Geef onze gemeente jonge mensen die in Uw dienst willen staan, om U de lof te brengen die U toekomt.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 15 mei

Eerste Pinksterdag

De eerste collecte bestemd voor de zending € 320,97

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 240,15

Zondag 16 mei

Tweede Pinksterdag

De eerste collecte bestemd voor Stichting Familie Help Programme € 128,35

De tweede collecte bestemd voor de kerk € 107,40

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 20.00

Hartelijk dank

College van Kerkrentmeesters.

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Waterland	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	O.L.V.G.	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
	Slotervaart	Louwesweg	6	1066 EC	Amsterdam
Verpleeghuis	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
	Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
	Novawhere	Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickedam

Zondag hopen we elkaar opnieuw te ontmoeten in de Patmoskerk. We vieren het sacrament van de Heilige Doop, want Kyan van Altena, Kerkbuurt 58 zal gedoopt worden. Feest dus in de kerk! Kom zelf en breng je kinderen mee, zodat we dit feestelijk gebeuren samen als gemeente mogen vieren. Voor de allerkleinsten is er de crèche en voor de kinderen van de basisschoolleeftijd is er de kindernevendienst. We denken op deze zondag na Pinksteren na over het werk van de Heilige Geest. Dat zelfde thema staat ook gepland voor zondag 29 mei en zondag 5 juni sluit ik deze serie dan af met een preek over de zonde tegen de Heilige Geest. Dus het moeilijkste bewaar ik voor het laatst, maar ook moeilijke onderwerpen moeten we niet schuwen in de verkondiging, maar proberen in eenvoudige hedendaagse taal uit te leggen. Zondag is de Schriftlezing Johannes 16: 5-15 en we zingen de volgende Liederen: 704, 686, 340 B, 781: 1, 3, 87: 3, 348: 1, 9, 680: 1, 4, 289, 139: 1, 7. Een fijne zondag gewenst!

Zielen. Br. J. Kaars mocht vanuit Novawhere terugkeren naar zijn eigen huis: Kerkbuurt 179. En dat is uiteraard mooi nieuws! Maar we willen ook denken aan zijn vrouw die in Novawhere achter blijft. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Gebedskring. Op donderdag 26 mei om 20.30 uur komt de Gebedskring weer bijeen in de consistorie van de Patmoskerk. Een ieder die mee wil bidden is van harte uitgenodigd!

Zomerzangavonden. Met de voorbereidingscommissie zijn we druk bezig om de zomerzangavonden gestalte te geven. We sluiten qua thema aan bij het herdenkingsjaar van de watersnood hier op Marken. De 1^e avond is 22 juni met ons eigen Mannenkoor. Thema: de storm, de 2^e avond is 27 juli met organist/pianist Hans Jütte 2 fluitisten en een cello speler. Thema: de schipbreuk en de 3^e avond is 10 augustus met de Voor Anker Band en als thema: de wind in de zeilen. Eind augustus zijn er de vakantiebijbeldagen voor onze kinderen met een eigen zang- en afsluitavond op 24 augustus, vandaar dat de laatste zomerzangavond al op 10 augustus is. Noteren jullie deze data vast op je kalender/ in je agenda?

Ter overweging. De Heilige Geest is de verbinding tussen wat is en wat nog komt! (Dr. Okke Jager).

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

PETITIE tegen LANDROOF van boeren (22 mei)

Op 22 mei is er voor iedereen die niet in de gelegenheid was op 24 april nog één maal de mogelijkheid om mee te doen met de handtekeningenactie tegen landroof van boeren op de Filippijnen.

Waar ging het om?

Afgelopen jaar steunden de Waterlandse Diakonien samen met Ronoylion boeren op het eiland Panay in de Filippijnen. Hierdoor kunnen de boerengezinnen op de eilanden zich steeds beter ontwikkelen.

Jammer is echter dat veel arme boerengemeenschappen steeds meer worden bedreigd, doordat mijnbouwcorporaties toestemming krijgen de boerengebieden binnen te trekken en daar zodanig grondstoffen te delven, dat de boeren die er wonen steeds meer in het nauw komen.

Er vindt veel ernstige vervuiling plaats van rivieren en landbouwgronden, vaak worden boeren gedwongen om te verhuizen naar schamele grond. Wie dat weigert ondervindt repressie, wordt bedreigd en veelal geïntimideerd om te vertrekken. Ook vinden moorden plaats. Zo werd de directeur van een landbouwschool die Ronoylion sinds 2009 ondersteunt het afgelopen jaar op gruwelijke wijze vermoord, omdat hij en zijn schoolteam de studenten van deze middelbare landbouwschool (en hun ouders) leerden en hielpen om voor hun rechten op te komen.

De manier waarop nu mijnbouwconcessies worden uitgegeven, draagt nauwelijks bij tot de ontwikkeling van het land, maar wel tot grote winsten van buitenlandse bedrijven. En bedreigt in ernstige mate de boeren die in delfstofrijke gebieden wonen.

Met een gezamenlijke buitenlandse petitie willen we de Filippijnse overheid vragen de mijnbouwwet zodanig te veranderen dat er meer sociale rechtvaardigheid komt en dat de rechten van inheemse boeren worden gerespecteerd. Dat men milieubescherming laat prevaleren. En dat de natuurlijke rijkdommen ten goede komen aan het welzijn van de plaatselijke bevolking zelf.

Juist de ogen van het buitenland en internationale druk door buitenlandse handtekeningen kunnen bijdragen om een nieuwe, rechtvaardiger mijnbouwwet af te dwingen.

Deze handtekeningenactie wordt zowel in Nederland als in België gehouden door organisaties die opkomen voor de rechten van arme boeren (oa. Solidagro, Steungroep Filippijnen, Geneeskunde voor de Derde Wereld en dus ook Ronoylion). De petitie zal in de loop van 2016 door het "Scrap the Mining Act", een Filippijnse organisatie, aangeboden worden aan het Filippijnse Congres.

Wilt u nog meedoen met deze handtekeningenactie voor het recht van de boeren op hun land, dan kan dat door:

1. uw handtekening te zetten op de lijsten die op 22 mei in de hal van de Patmoskerk liggen,
2. of digitaal te tekenen op www.solidagro.be/tekendepetitie

Wij hopen van harte dat u op deze wijze de boeren wilt helpen om niet "gemangeld" te worden en bevelen de handtekeningenactie van harte bij u aan.

De Diakonie



Daar zitten ze dan, de kindertjes in Pakistan op de christelijke school. Het is in een naburig dorp bij Toba Tek Singh. Deze kinderen zijn te arm om naar de Green Leaf School te komen. Dus heeft Faras een dependance gestart in hun eigen dorp. 's Zomers gloeiend heet, 's winters bar koud zitten ze daar op hun matjes met boeken en schriften die wij mogelijk maakten vanuit Marken. Laten we onze schouders er weer eens onder zetten komende zondag (1e collecte), misschien zitten ze dan volgend jaar op stoeltjes en bij een tafeltje en . . . met een dak boven hun hoofd. Collecte van harte aanbevolen !!
Klaas Kes (contactman Pakistan Project v.d. diaconie).

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed wanneer je iemand die je lief hebt missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, na het overlijden van mijn man, ta, schoonvader en bap

Dirk Pereboom.

Het heeft ons goed gedaan.

Namens de familie Pereboom.

Als je ziek bent staat je wereld soms even een beetje stil

Alles om je heen gaat door, maar niet zoals jij 't wilt

Je bent de regie zomaar kwijt, moet 't uit handen geven ...

Net zolang totdat jezelf ook weer onderdeel bent van het "gewone" leven.

Inmiddels is het 4 maanden geleden, dat ik met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis. Ik heb nu van de neuroloog te horen gekregen dat ik niet meer hoeft terug te komen.

Ik wil iedereen bedanken die mij een kaartje heeft gestuurd, op bezoek is geweest in het ziekenhuis en mij heeft bezocht tijdens de revalidatie in Novawhere. Ook bij thuiskomst heb ik verschillende presentjes ontvangen en bezoek gekregen, waarvan sommige mensen nog regelmatig langskomen.

Allemaal heel erg bedankt, ook namens mijn kinderen.

E. Schipper

Kerkbuurt 153

Op 7 mei 2016 zijn wij verhuisd.

Na 64 en 40 jaar op Kerkbuurt 159 gewoond te hebben zijn we nu verhuisd naar het senioren complex Voor Anker aan de Hoogkamplaan 46, 1156 AK op Marken.

Wij willen de vele burens die we op de Kerkbuurt ontmoet hebben bedanken voor de mooie en gezellige jaren.

Beste mensen nogmaals bedankt voor alles wat we samen mochten beleven en wensen jullie allemaal nog fijne jaren in gezondheid toe.

Met vriendelijke groeten,
Lijsje en Jaap Zondervan.

Totdat Hij komt

Totdat Hij komt zal het hier zo gebeuren:
's morgens de melkboer tweemaal bellen, dan
gordijnen open en met grauwe kleuren
breekt 't eerste licht de nachtelijke ban.

Het heldere ontbijt iedere morgen,
dan naar de stad, de tram zingt langs de rand
heen van je dromen en je kleine zorgen,
en 's avonds staan de grote in de krant.

Zo zal het eindeloos zich hier herhalen,
liefelijkheid der huiselijke haard,
kinderen, zorgen en de angst rondom.

En eind'lijk met het vege lijf betalen
de koorts des levens en diep in de aard
wachten en luisteren, totdat Hij komt.

Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1996)