

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer : 23

verschijnt wekelijks

Zaterdag 4 juni 2016

Kerkdienst zondag 5 juni 2016

Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist	Albert Koffeman
Schoollied	Lied 834
Schoollied lezen	Sarah de Groot
Crèche	Christina Pereboom en Marcella Kaars
Kindernevendienst	Marieke Schipper en Nathanja Moenis
Kosters	Jj. Commandeur en F. Visser

Eerste collecte:
Kerk-in-Actie Werelddiaconaat
Tweede collecte:
Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	5 juni	Numeri 14:1-25	Pleidooi
maandag	6 juni	Numeri 14:26-45	Alleen voor kinderen
dinsdag	7 juni	Lucas 7:18-28	De grootste
woensdag	8 juni	Lucas 7:29-35	Meedoen of niet
donderdag	9 juni	Lucas 7:36-8:3	Voetwassing
vrijdag	10 juni	Lucas 8:4-18	Zaaien
zaterdag	11 juni	Numeri 15:1-16	Les in offervaardigheid

Meditatie.

Lezen: Psalm 42.

In mijn meditaties over de Psalmen die je maandelijks in ons kerkblad aan kunt treffen, zijn we toegekomen aan één van de bekendste Psalmen. De inhoud is mooi vinden we en ook de melodie is mooi. Daarom is deze Psalm geliefd bij veel kerkgangers. En a.s. zondag zal ik deze Psalm weer eens laten zingen! Maar dat zijn vast niet de enige twee redenen waarom we deze Psalm zo graag horen en zingen. De inhoud van deze Psalm zal daar zeker ook aan bijdragen. “Zoals een hinde smacht naar water, zo smacht mijn ziel naar U.” Zo begint de Psalm. Dat woord smachten uit onze Nieuwe Bijbelvertaling is eigenlijk al weer een ouderwets woord. Want we zullen dat woord niet vaak gebruiken in ons dagelijks leven. De Bijbel in Gewone Taal spreekt over het verlangen naar water. Maar eigenlijk gaat het hier om het dierlijk gebrul naar water. Zoals de Herziene Statenvertaling zegt: een hert dat schrééuwt om water! Dat hert heeft een probleem omdat ze geen water kan vinden. En de dichter past dat toe op zichzelf. Omdat hij God niet kan vinden. Ik denk: ook in onze tijd zijn er heel veel mensen die dat de dichter nazeggen. Ik merk zo weinig van God. Ik kan Hem niet vinden. Maar roepen we dan ook om Hem, net als die dichter? Of laten we het er maar bij zitten? Dat lijkt me het wezenlijke verschil met die dichter van toen en met heel veel mensen van nu!

De Psalm is gemaakt door de Korachieten staat er in het opschrift. Dat waren de Tempelzangers. Zoals wij de cantorij of het kerkkoor kennen. Maar blijkbaar zijn die Tempelzangers (zie vs. 7) op dit moment ver bij die Tempel vandaan. En de omgeving/de nabijheid van de Tempel ervaren is wezenlijk voor de ontmoeting met God. Met andere woorden: zo weinig van God ervaren in je leven, kan te maken hebben met het feit dat je je zo weinig in de nabijheid van God stelt. Als je niet meer bidt, als je de Bijbel dichtlaat, als je niet meer naar de kerk komt waar Zijn Woord wordt uitgelegd... Ja, dan ga je naar alle waarschijnlijkheid ook steeds minder van God ervaren in je leven. Dan dreigt Hij op een zijspoor te geraken. Dan kom je geestelijk droog te staan, als ik het zo mag zeggen. Wat doet die dichter er aan? Hij stort zijn hart bij God uit, lees ik. Met andere woorden: geef niet op! Bestorm God rustig met je vragen. Daar kan Hij wel tegen. En luister naar je ziel, je binnenste. Zodat je weer gemeenschap met Hem zult ervaren. ‘Wat ben je toch onrustig in mij, wordt het dan. Hoop op God!’ Dat is de weg die ik deze dichter zie gaan.

Ons ten voorbeeld!

Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Here Jezus, dank U dat wij in leven en sterven U toebehoren.
2. Leer ons snel te zijn in het luisteren en langzaam in het spreken, zodat onze woorden gekruid zijn van genade.
3. Geef onze gemeente jonge mensen die in Uw dienst willen staan, om U de lof te brengen die U toekomt.
4. Dank U dat Kyan van Altena gedoopt werd in het midden van onze gemeente. Zegen dit kind.
5. Voor de jongeren die voor het eerst zonder ouders op vakantie gaan. Bescherm hen.
6. Maak ons enthousiast en bereid te om te helpen de "vakantie Bijbel week" weer tot een succes te maken.
7. Wilt U zijn met de zieken, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 29 mei

De eerste collecte bestemd voor Ned. Bijbelgenootschap

€ 236,20

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 211,70

UIT: Het gastenboek in de Grote Kerk op Marken

05/08/2015. Fam. C. Vos, Huizen. Ds. Teygeler op de foto ontdekt.

06/08/15. Elanur, Erhan, Sema, Merve were here. This place is wonderful and fantastic. Lovely houses, buildings and sea are marvelous. See you next time ... From Turkey.

07/08/15 Cette église est très belle et très bien entretenue au coeur d' un charmant village. Nous sommes contents d' avoir fait le voyage jusque ici depuis la France. Bastien et Mathilde.

Greetings from Chemot, a little village near Barcelona. Hope your holidays will be a great experience for you and how we say in our country "Bones forsiat!" Which means Good day for you!

Mooi, en wat een aardige suppoost. Mario, Marjolein, Nijmegen.

Zondag in de Patmoskerk de (voorlopig) laatste preek over de Heilige Geest. We lezen Handelingen 6: 8-15 en Handelingen 7: 51-60 en zingen de volgende Liederen: 42: 1, 3, 7, 834, 836, 348: 1, 22: 8, 9, 547: 3, 5, 95: 1, 3, 4, Gz. 244: 2, 4 (LvdK '73).

Van harte een fijne zondag gewenst!

Vooruitblik. Zondag 12 juni hopen we in de Grote Kerk als gemeente van Christus het Heilig Avondmaal te vieren, tot Zijn gedachtenis. Zoals Hij bevolen heeft. De vakantietijd begint en sommigen van ons zijn al op vakantie als dit kerkblad verschijnt en anderen gaan binnenkort op vakantie. Maar van harte hoop ik dat we onze plaats aan tafel niet onnodig leeg zullen laten, maar ons voorbereiden op deze viering.

Zieken. De kleine Lisa Uithuisje, De Pieterlanden 8 is weer thuis na een geslaagde operatie. En dat is blij nieuws! Verdriet is er door de plotselinge verslechtering van de gezondheid van zr. I. Visser-Kuipers, Kerkbuurt 99, waardoor vorige week opname nodig bleek in het verpleeghuis De Rietvelden, De Bonte Ruiters 19, 1521 JV Wormerveer. De hoop om zo nog samen te kunnen genieten van het wonen hier op Marken is daarmee vervlogen helaas. We denken in onze voorbede aan haar en ook aan haar man, br. C.J. Visser en aan het gezin.

Overlijden. Net voor het inleveren van mijn copy voor dit kerkblad bereikt mij het bericht van overlijden van zr. Trijntje Vlasbloem-Visser, Swaensborch 228, op maandagavond 30 mei in de leeftijd van 90 jr. We herinneren ons allemaal nog het overlijden van haar man Jan op 23 januari van dit jaar, eveneens in de leeftijd van 90 jr. Wat kan het snel gaan, verzuchten we dan... Zaterdagmiddag 4 juni om 14.00 uur is de afscheidsdienst in de Patmoskerk. Volgende week volgt een in memoriam in ons kerkblad. We denken aan haar kinderen in deze dagen die zo snel achter elkaar van vader én nu ook moeder afscheid moeten nemen.

Ter overweging. De verborgen omgang met God en de openbare Godsverering zijn de aroma van de koffie van het hele geleefde leven (Prof. Dr. A. A. van Ruler).

Ten slotte. Een hartelijke groet aan alle lezers van ons kerkblad binnen en buiten Marken!

Ds. H. Dekker.

Deelnemen in de kerkenraad.

Wie weet komt er straks iemand bij u langs om te vragen of je een periode in de kerkenraad wilt meedraaien. Denk nu niet meteen dat wil/kan ik niet om welke reden dan ook.

Kerkrentmeesters, ouderlingen en diakenen hebben getracht uit een te zetten wat hun taken zijn en wat er van hen verwacht wordt. De komende weken zullen zij een stukje in de kerkbode plaatsen om dit voor u duidelijker te maken. Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd een van de betreffende personen aanspreken.

Binnen de kerkenraad zijn er 3 ambten, te weten: Predikant, ouderlingen, diakenen. Een apart onderdeel van de ouderlingen zijn de kerkrentmeesters. Deze keer gaat het dus over de kerkrentmeesters.

De Kerkrentmeesters:

Wat doen we als college van kerkrentmeesters zoal? :

- Inzamelen en administreren van vrijwillige bijdragen
- Verzorgen van boekhouding, begroting en jaarrekening
- Onderhoud en verhuur van kerken , bijgebouwen en pastorieën
- Beheer weidegronden
- Ledenadministratie en archief beheer
- Coördineren vrijwilligerswerk: kerkzitters , kosters , schoonma(a)k(st)ers, e.a.
- Werkgever kerkelijk werker

Dit jaar is het college uitgebreid met een kerkrentmeester. Deze is geen lid van de kerkenraad maar wel volledig lid van het college en belast met een specifieke taak betreffende de administratie van de vrijwillige bijdragen.

Wil jij ook meewerken om gemeente van de Heer te zijn op Marken, laat dan van je horen, of als je benaderd wordt om mee te doen, aarzel niet, want er zijn zeker taken die je in ons college op je kunt nemen en die bij jou passen.

Cees Visser, voorzitter
e-mail; visser.cees@planet.nl

Namens de kerkenraad,

Hilly Kes en Jolanda Zeeman

Onderstaand artikel van Ds. Arjan Plaisier is overgenomen van de website van de PKN.

'Arjan Plaisier is blij dat Bonifatius de moeite nam ons 'Friezen' het evangelie te verkondigen.

Enige dagen geleden werd in Wijk bij Duurstede herdacht dat 1300 jaar geleden Bonifatius daar voet aan wal zette. Hij kwam uit Engeland en kwam hier naartoe om apostel voor de Friezen te zijn (dat waren alle bewoners ten noorden van de grote rivieren). Hij verbleef hier niet zo lang. Later kwam hij vanuit Fulda (Duitsland) hier weer naartoe. Hij was toen al 80 jaar. In zijn ijver om mensen tot het geloof in Christus te bewegen, is hij uiteindelijk vermoord. Het jaartal en de plaats zijn bekend: 754 in Dokkum. Sinds afgelopen zaterdag is in de Oude Kerk van Wijk bij Duurstede een gevelsteen te bewonderen, die afbeeldt hoe Bonifatius met zijn scheepje aankomt in 'Dorestad'. Ik mocht deze steen onthullen, samen met de hulpbisschop van Utrecht mgr. Hoogenboom. Bonifatius is immers onze gemeenschappelijke erfenis.

We mogen Bonifatius danken dat hij de moeite heeft genomen om ons 'Friezen' het evangelie te verkondigen en ons de kerk binnen te leiden. Op zijn evangelieverkondiging en kerkorganisatie is de nodige kritiek te geven. Tijden veranderen en wij zouden het zo niet meer doen. God maakt gebruik van ruw materiaal. Maar daar werkt Hij wel mee. En daarom overheerst de dankbaarheid. We hebben als Friezen en Batavieren gehoord van God die ons aanneemt als zijn kinderen. We hebben leren vertrouwen op God. We hebben geleerd dat in de buurt van Christus we kunnen ademen. Het is alsof er een open plek is uitgehakt in een oerbos. We konden er zitten, gekleed en wel bij ons verstand. We konden onze amuletten begraven en als vrije mensen door de wereld lopen. We werden bevrijd van onze angsten die uit de krochten van de ziel en uit de diepte van de bodem opstijgen. We werden aan elkaar gegeven als broeders en zusters die elkaar in nederigheid mogen dienen.

Intussen leven wij 1300 jaar na Bonifatius. Soms lijkt het erop dat het dus 1300 jaar heeft standgehouden en nu wordt afgebroken. Niet dat de missionarissen nu worden vermoord, maar de amuletten komen weer tevoorschijn en de open plek in het bos lijkt weer overwoekerd te raken. Een seculiere deken dekt de hemel toe en een hedonistische cultuur ketst het licht van God af.

Laten we dan echter niet vergeten dat het zo al 1300 jaar lang vergelijkbaar toegaat. Op een of andere manier is en blijft kerk en evangelie ons vreemd, ook ons Friezen, Batavieren en Germanen. Gedurende 1300 jaar heeft het evangelie harten veroverd, maar elke keer zijn er ook weer harten verhard. Gedurende 1300 jaar is er een kerk geweest als broeder- en zusterschap, maar steeds opnieuw is de kerk gestorven. Aan innerlijke zwakte of uiterlijk vertoon, aan verdeeldheid of eenheidsdwang, aan de ideologieën en denkdressuren van de tijd. En toch is zij ook steeds weer opgestaan, als uit de as herrezen. Niet omdat we toch net christelijk genoeg zijn maar omdat de kerk leeft van het geheim van de Heer zelf. Hij is gestorven en opgestaan en leeft. Hij kijkt nog steeds met barmhartigheid naar ons mensen hier aan de grote rivieren in de Lage Landen. Ergens aan de oever van de Rijn staat de Heer zelf. Daarom wanhopen we niet.

De kerk zal blijven bestaan, ook onder ons. Het evangelie zal verkondigd blijven worden en harten blijven winnen. Altijd weer zullen verkondigers opstaan in de voetsporen van Bonifatius, en altijd weer zullen mensen opstaan tot de vreugde in God. Daarom kijken we niet alleen terug, 1300 jaar ver, maar kijken we ook vooruit. Onze monumenten verwijzen terug naar het verleden en wijzen vooruit naar de toekomst waarin weer velden zullen zijn, wit om te oogsten.'

>Ds. Arjan Plaisier, scriba generale synode

Dit artikel kan ons bemoedigen en aansporen om trouw te blijven aan onze gemeente op Marken.

Kees Kersbergen

Heb ik mij al aangemeld om te helpen met de voorbereiding en uitvoering van:



Er zijn enkele mensen die zich hebben gemeld, maar het is nog steeds te weinig om de VBW te kunnen organiseren. Daarom nogmaals deze dringende oproep, het is nog niet te laat.

Geef je voor maandag 6 juni op bij:

Gerdien Teerhuis (414998)

Gréthe van Belzen (603173)

Hilda Korstman (602142)

Jannie de Groot (397293)

Laat jullie kind(eren) en tieners niet zonder Vakantie Bijbel Week weer naar school gaan.

De VBW commissie

Koffieconcert zondag 5 juni Zuiderwoude



CGK Marcantat olv Ike Rebel

Piano: Tom Oosthuizen

**m.m.v. Maartje Warmenhoven, sopraan
en Anna Fernández, mezzo sopraan**

Na de kerkdienst op zondag 5 juni in Zuiderwoude ,waaraan Marcantat haar medewerking verleent, en na de koffie gaat Marcantat een koffieconcert verzorgen. En in dat koffieconcert staat het Gloria van Antonio Vivaldi centraal.

Tijdens ons 50 jarig jubileum hebben wij dit stuk gezongen en wij gaan op herhaling. Het zou toch jammer zijn om deze gelegenheid voorbij te laten gaan.

**Een prachtig stuk muziek waaraan ook deze keer weer twee solisten zullen meewerken en onze pianist. Naast het Gloria zingen wij nog stukken van:
E.Elgar: Es torrents in summer en Ave verum.**

G.Faure: Cantique de Jean Racine

L.Cherubini: Veni Jesu, amor mi

**En ja twee stukken voor vrouwenkoor: Abendlied van F.Mendelsshon en
Let us wander van H.Purcell.**

Zuiderwoude is niet zo ver van Marken , je zou het op de fiets kunnen doen.

Wij zouden het heel fijn vinden om inwoners van Marken ook in Zuiderwoude te begroeten. Wij gaan voor een mooi koffieconcert zorgen.

Tot ziens

Sijtje Stoker

Voorzitter CGK Marcantat

*Niets rest ons dan één zekerheid
bij zoveel pijn en zoveel schade
dat aan de grens van deze tijd
God op ons wacht met Zijn genade*

De Liefde vergaat nimmermeer...

Op 30 mei is overleden onze innig geliefde (schoon)moeder
en Bessie.

Trijntje Visser

echtgenote van Jan Vlasbloem†

22 april 1927

30 mei 2016

Pieter

Virginia

Eliza

Jan Maurits

Kees en Trijntje

Sijmen

* Cornelis

Alies en Geert

Jan en Diana (in dierbare herinnering)

Stephan

Thomas

Correspondentie adres: Grotewerf 3, 1156 CV Marken
Tel. 06 – 51 41 76 38

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 4 juni om 14.00 in de Patmoskerk te Marken. Daaraan voorafgaand is er vanaf 13:15 gelegenheid de familie te condoleren. Aansluitend vindt op de algemene begraafplaats te Marken de begrafenis plaats. Vervolgens is iedereen welkom om een kopje koffie te drinken in de hal van de Patmoskerk.

PSALM 103 : vers 8

Barmhartig en genadig is de Here,
lankmoedig en rijk aan goedertierenheid;

Toch nog onverwacht is overleden op de leeftijd van 89 jaar onze schoonzuster

Trijntje Vlasbloem - Visser

Na het overlijden van haar man heeft zij veel verdriet gehad; dat zij nu mag rusten in vrede.

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Aagtje Vlasbloem
Maretje Zondervan- Vlasbloem
Aris Zondervan

De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven
De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven
In liefde, in verhalen die wij zo graag herhalen
In bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet.

Verdrietig zijn wij vanwege het toch nog onverwacht overlijden van onze

Peet Trijntje

Wij wensen Pieter, Cees & Trijntje, Alies & Geert, Jan, en de kleinkinderen veel
kracht en sterkte toe.

Neven en nichten Zeeman - Zondervan

Pieter en Joyce
Aaltje en Jaap
Marietje
Jente en Hans
Johan en Neeltje

Hein Pieter en Hedwig
Klaas Dirk en Neeltje
Mariska en Richard

*Eens komt de grote zomer
 waarin zich 't hart verblijdt.
 God zal op aarde komen
 met groene eeuwigheid.
 De hemel en de aarde
 wordt stralende en puur.
 God zal zich openbaren
 in heel zijn creatuur. (lied 747: 1, NLB)*

Verdrietig zijn wij omdat afgelopen maandag 30 mei 2016 vrij onverwachts is overleden, mijn geliefde zuster en onze lieve peet/tante

Trijntje Vlasbloem-Visser

weduwe van Jan Vlasbloem

We weten haar geborgen bij God.

Met dankbaarheid zullen we ons haar herinneren.
 Je kon altijd bij haar terecht.

We wensen Pieter, Kees en Trijntje, Alise en Geert, Jan, kleinkinderen en achterkleinkind veel sterkte toe!

Jannetje de Groot- Visser.

Neven en nichten:
 Visser en de Groot (en familie).

Marken, 2 juni 2016

GROOT ZOMERS CONCERT

Grote Kerk De Zarken 2 Monnickendam.

Op zaterdag 25 juni organiseert het:

ZAANS INTERKERKELIJK MANNENKOOR een concert in de grote kerk

De Zarken 2 in Monnickendam onder leiding van hun vaste dirigent

De heer Martin Mans

Als gastkoor zal het grote gemengde koor PRAISE HIM circa 200 zangers onder leiding van onze vroegere dirigent De Heer Jan Quintus Zwart aan dit concert deelnemen.

De beide koren zullen hun eigen nummers ten gehore brengen maar ook een aantal nummers gezamenlijk wat betekent dat dan een koor van circa 300 zangers prachtige koormuziek zullen laten horen in deze schitterende kerk van Monnickendam.

De orgelbegeleiding voor koor en samenzang is in handen van de bekende organist Dirk Out.

Aanvang 20.00 uur kerk is open vanaf 19.30 uur

Toegangsprijs €10.00 kaarten verkrijgbaar via:

NIMO Boek kerkstraat 53 Monnickendam

Fam. K.Kempe Graaf Willemlaan 60 Monnickendam

Fam. A.Wijnands Veeringstraat 33 Zaandam

ZIMkaarten@gmail.com en voor aanvang bij de kerk.