

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer : 24

verschijnt wekelijks

Zaterdag 11 juni 2016

Kerkdienst zondag 12 juni 2016

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker, Viering H. Avondmaal
Organist	Hans Jütte
Schoollied	Lied 320
Schoollied lezen	Elisa van Veen
Crèche	Neeltje Anita Schipper en Grethe van Belzen
Kindernevendienst	Jannie Visser-de Groot
Kosters	P. Zeeman en J. Blijleven

Tafel collecte:

Diaconie

Tweede collecte:

Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	12 juni	Numeri 15:17-31	Per ongeluk, maar toch ...
maandag	13 juni	Numeri 15:32-41	Zero tolerance
dinsdag	14 juni	Numeri 16:1-19	Opstand
woensdag	15 juni	Numeri 16:20-35	Ter aarde besteld
donderdag	16 juni	Numeri 17:1-15	Hardleers
vrijdag	17 juni	Numeri 17:16-28	Bloeiende staf
zaterdag	18 juni	Lucas 8:19-25	Familiebezoek

In de vier evangeliën, waar het nieuwe testament van onze Bijbel mee begint, wordt uitgebreid aandacht besteed aan het leven van Jezus van Nazareth. Zijn geboorte, maar vooral ook zijn optreden krijgt heel veel aandacht.

Veel van zijn omstanders en volgelingen zien gaandeweg in hem de Messias, waarnaar in de joodse bijbel (oude testament) wordt uitgezien.

De Messias die zijn volk zal verlossen van zijn vijanden, en weer groot zal maken.

De vrede zal bezorgen.

Een Messias van Koninklijke herkomst die zich als een dienstknecht zal gedragen.

In zijn toespraken heeft hij veel kritiek op de bestaande orde. Voor velen is hij heel confronterend. Op veel plaatsen roept hij zijn volgelingen en omstanders ter verantwoording en dwingt hij ze tot nadenken. Zo ook in de tekst waar ik mijn schrijven mee begon.

Lees maar.

Geen enkele knecht kan twee heren dienen.

Hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben,

of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de ander verachten.

Jullie kunnen niet God dienen en de Mammon.

Ik moest aan deze woorden van Jezus van Nazareth denken toen ik mij voorbereidde aan mijn bijdrage voor "Protestants Marken".

Woorden die na tweeduizend jaar Christendom nog uiterst actueel zijn.

Mammon – geldgod ! Bezit ervan als ultieme levensbehoefte.

Het is volgens Jezus van Nazareth dus onmogelijk om macht en bezit na te jagen, op die manier rijk te worden, die rijkdom voor jezelf te houden en niet in te zetten om mensen uit armoede en onderdrukking te bevrijden en dat te combineren met dienst aan God.

Onmogelijk zegt Jezus. (Zie onze tekst).

In een wereld van afgunst, machtsmisbruik en onderdrukking, van altijd maar meer rijkdom en macht najagen. Vraagt Jezus ons daarvan te bekeren, dat streven de rug toe te keren.

Geheel in lijn met de profeten voor hem spreekt hij van een nieuwe wereldorde, een nieuwe samenleving, Zijn Koninkrijk, Koninkrijk van God.

Dat koninkrijk zal wereldwijd zijn, over alle grenzen heen en voor alle volken bestemd.

De woorden die Jezus uitspreekt tegen zijn volgelingen hebben daarom, denk ik, ook een politieke betekenis. Als we ze alleen maar vergeestelijken, zijn we bezig ze voor een deel krachteloos te maken.

Zijn we bereid daarin mee te gaan ? Het betekend immers dat je dan moet delen, delen met die ander, moet opkomen voor mensen in nood, mensen in verdrukking, vreemdelingen.

Mensen die hulp nodig hebben bij te staan. Desnoods ten koste van jezelf.

Toch is dat de boodschap van de Bijbel. De boodschap van Jezus van Nazareth.

Een radicale boodschap. De volgelingen van Jezus hebben zijn boodschap in praktijk proberen te brengen. We lezen dan ook dat zij in de begintijd alles met elkaar deelden en niemand gebrek leed. Dat is de bekering waar Jezus van Nazareth van spreekt.

Dat is, denk ik, wat Jezus bedoeld als hij spreekt over zij Koninkrijk. Koninkrijk van God hier op aarde, Koninkrijk waar gerechtigheid woont.

De Christelijke Kerken geven al vele eeuwen een andere betekenis aan bekering. Ze spreekt van bekering tot geloof in een hiernamaals, in een spiritueel koninkrijk via Jezus.

Eén ding ontbreekt je zegt Jezus, alles wat je hebt, verkoop het, en deel het uit aan de armen, dan zal je een schat in de Hemel hebben.

Kom dan terug en volg mij (Lukas 18)

Deze rijke man heeft het niet kunnen volbrengen. Hij ging bedroeft heen.

Maar het kan wel zegt Jezus, dank zij God met de kracht van de Heilige Geest.

En wie bidt om de heilige geest ontvangt de heilige geest. Ook woorden van Jezus.

De rijken en machtigen in deze wereld houden de armoede in stand.
 Echter in het "Koninkrijk van God" wordt volgens Jezus en volgens de Thora en de profeten,
 "waarin hij is opgevoed" daar een eind aan gemaakt.

De rijken en machtigen zullen de armen en de zwakken opheffen, een uittocht uit de armoede
 en de verdrukking, macht en rijkdom zal gedeeld worden.

Een rijk en machtig leven zal veranderen in een leven dat gerechtigheid nastreeft.

Een leven als dienstknecht. De avond voor zijn gevangenneming geeft Jezus het voorbeeld.

Hij neemt brood, breekt het, en deelt het uit. Daarna de beker met wijn, drinkt allen daaruit,
 zegt hij. Dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Neem en drink. Deel uit en vier het nieuwe
 koninkrijk "Het Koninkrijk van God".

Het evangelie vraagt ons, ons in te zetten voor armen en verdrukten, voor hen die geen
 verweer hebben. Worden wij volgelingen? Dan is Zijn Koninkrijk nabij.

Gerrit Visser.

Voorbede

1. Geef onze gemeente jonge mensen die in Uw dienst willen staan, om U de lof te brengen die U toekomt.
2. Voor de jongeren die voor het eerst zonder ouders op vakantie gaan. Bescherm hen.
3. Maak ons enthousiast en bereid te om te helpen de "vakantie Bijbel week" weer tot een succes te maken.
4. Wilt U zijn met de zieken, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer.
5. Zegen de fam. Bak. Doe hen tot zegen zijn voor de meisjes in "de Schuilplaats".
6. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
7. Dank U wel, dat U ons allen nodigt aan Uw tafel.

Ria Kaars

Hierbij wil ik jullie laten weten dat de koffiebus in de Patmoskerk
 vanaf 1/1/2016 tot en met 31/5 2016 het prachtige bedrag van
 € 136,65 heeft opgebracht. Bedankt allemaal!!

Opbrengr collecten

Zondag 5 juni

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie Werelddiaconaat

€ 238,45

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 200,25

Zondag willen we gehoor geven aan de opdracht van Christus om Hem te blijven gedenken bij brood en wijn. Tekenen van Zijn verbroken lichaam en Zijn vergoten bloed. We lezen in deze avondmaalsviering Johannes 9: 1-27 en zingen de volgende Lieder: 975: 1, 4, 320: 1, 2, 3, 348: 1, 146: 3, 4, 534: 1, 340 B, 909: 1, 909: 2, 136: 12, 13. Van harte een gezegende zondag gewenst.

Zieken. Wij denken aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Beroep. Uit reacties merk ik dat sommigen van ons vernomen hebben van het beroep van mijn zoon naar de Gereformeerde Westerkerk te Kampen. Nu is hij nog predikant van de Hervormde Gemeente Kampen. Binnen de gestelde 4 jaar maakt hij de overstap naar de Gereformeerde Kerk en dat is niet zomaar, zoals je wel zult begrijpen. Want Hervormd Kampen moet drastisch bezuinigen. De gezichtsbepalende Bovenkerk in Kampen wordt afgestoten voor de erediensten. De Hervormde Noorderkerk werd afgelopen zondag gesloten en ook de Gereformeerde Burgwalkerk zal gesloten worden. En mijn zoon gaat samen met zijn collega uit de Broederkerk verhuizen naar de Westerkerk. Daar hopen ze dan binnen afzienbare tijd samen een Protestantse Wijkgemeente te kunnen vormen. Vandaar deze overstap, die dus eigenlijk alleen maar een voorbereiding is op het vormen van de Protestantse Gemeente Kampen. En hopelijk mag het daar net zo gaan als onder ons in de afgelopen jaren. Zodat men elkaar niet langer blijft aankijken als Hervormd of Gereformeerd, maar als kinderen van één Vader, die samen onze Heer en Heiland willen dienen.

Ter overweging. Ria Borkent, die o.a. voor ons Liedboek Lied 975 dat we a.s. zondag zullen zingen vertaalde, maakte ook een poëtische hertaling van onderstaande passage uit de Matteüs Passion. Ik geef haar door ter overweging met het oog op de Avondmaalszondag:

Ondanks de tranen in mijn hart
 nu Jezus afscheid van mij neemt,
 maakt toch zijn nieuwe testament mij blij;
 zijn vlees en bloed, als kostbaarheid,
 legt hij aan tafel in mijn handen.
 Hij laat me hier op aarde met de zijnen
 steeds weer vergeving vinden,
 zijn liefde gaat tot het einde.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 23 mei 2016

Aanwezig 23 leden, afwezig 2 leden.

Voorzitter J. Uithuisje opent de vergadering met Hand. 3 : 11-26, en gaat voor in gebed.

Ds. H. Dekker deelt mee dat de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk is aangevraagd door Pieter Schipper en Catherina Uithuisje. De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden op 26 augustus a.s.

Bij de inkomende post is een uitnodiging voor de afscheidsdienst t.g.v. het emeritaat van Ds. van Tellingen. G. Verkade en E. Visser zullen aanwezig zijn als vertegenwoordigers van de kerkenraad.

Verkiezing nieuwe ambtsdragers. In 2017 zijn aftredend als ouderling: G. Verkade, A. Zeeman en M. Zeeman-Appel. Als diaken zijn aftredend: P. van Altena, J. Zeeman-Visser, E. Schipper en K. Zwiers. Door de kerkenraad kunnen kandidaten worden voorgedragen aan het moderamen.

Via het kerkblad zal ook de gemeente worden uitgenodigd voor het indienen van namen.

Verslag classisvergadering van 18 mei. De vergadering is bezocht door 8 kerkenraadsleden.

Alle deelnemers zijn zeer te spreken over de toespraak van de vertrekkende scribe Ds. A. Plaisier.

Hij gaf daarin een duidelijk overzicht van zijn visienota Kerk2025. Opvolger wordt Ds. R. de Reuver.

Verslag bezinningsavond van 6 april jl. De vergadering spreekt uit dat het verslag, opgesteld door K. Kersbergen, een goede weergave is van het besprokene. K. Kersbergen concentreert zich vervolgens bij zijn toelichting op het "Hoe nu verder?". De vergadering stemt in met 2 van de in het verslag genoemde vervolgstappen: Het verlenen van een mandaat aan de bestaande commissies voor catechese, vespers en de jongeren kerstsamenkomst om voorstellen tot vernieuwing / aanpassing uit te werken, en het instellen van een werkgroep voor jeugdwerk / gemeenteopbouw die zich zal buigen over de verdere uitwerking van het verslag van de bezinningsavond.

K. Kersbergen zal de instelling van deze werkgroep aankondigen en beschrijven in het kerkblad.

Jaargesprekken. Voor onze gemeente worden de jaargesprekken als volgt uitgevoerd: met de predikant door het moderamen, en met de kerkelijk werker door 3 leden van de kerkenraad: een wijkouderling, een diaken en een ouderling-kerkrentmeester.

Preekrooster 2017. Vanuit de vergadering wordt voorgesteld om alle paasvespers voortaan in de Grote Kerk te houden, en de mogelijkheden voor een "lopend" avondmaal op witte donderdag te bekijken. Besloten wordt beide voorstellen voor te leggen aan de vesper commissie.

Jeugdzaken. M. Zeeman-Appel deelt mee dat we opnieuw kunnen spreken van een geslaagd clubkamp. Er is een nieuwe leidster gevonden voor de Waterhoentjes: Melanie Visser. Bij de zondagsschool zijn daarentegen 3 leidsters gestopt, waarvoor nog geen vervanging is gevonden.

K. Kersbergen vestigt de aandacht op de komende Vakantiebijbelweek. Hij is er nog niet gerust op dat er voldoende vrijwilligers zullen zijn. Er zijn ongeveer 10-15 vrijwilligers per dag nodig.

Hij zal nog een dringende oproep in het kerkblad plaatsen.

Als vernieuwing in de aanpak van de catechese wordt er gekeken naar een aansluiting op de Fellowship activiteiten.

Diaconie. Voor de kerktaxi hebben zich 2 deelnemers gemeld, maar tot nu toe slechts 1 chauffeur. Een probleem is dat nu voor de parkeerplaatsen van de kerk een parkeeronthefing noodzakelijk is. Penningmeester E. Schipper licht vervolgens de jaarrekening 2015 toe.

Zendingscommissie. Ds. H. Dekker deelt mee dat er op 13 november, behalve een schooldienst, 's middags ook een zendingsdienst zal zijn met als thema: "Kerk en Israël".

Kerkrentmeesters. Als eerste behandelt penningmeester E. Commandeur de jaarrekening 2015.

Omdat in de afgelopen jaren een structureel tekort is ontstaan, zal in september een eerste aanzet worden gegeven tot een poging dit op te lossen. Mede oorzaak van het tekort is het grote aantal leden dat niet aan zijn verplichtingen voldoet. Het algemene beeld is dat de oudere leden goed bijdragen, maar dat m.n. leden beneden de 40 jaar dat slecht of helemaal niet doen.

Wat betreft onderhoud wordt medegedeeld dat op korte termijn de ramen van de Grote Kerk, en de spits van de Patmoskerk zullen worden hersteld.

Op 2-3 november zal in het kader van een evacuatie oefening gebruik worden gemaakt van de Grote Kerk, Gebouw Hoogh en de Zonnewijzer.

De vergadering wordt vervolgens afgesloten met het gezamenlijk uitspreken van het "Onze Vader".

In herinnering aan Trijntje Visser, overleden 30 mei 2016 in de leeftijd van 89 jaar.

Vier maanden na het afscheid van haar man Jan hebben wij ook afscheid genomen van Trijntje Visser. De kinderen en kleinkinderen denken aan haar als een innig geliefde moeder, schoonmoeder en Bessie, als gemeente denken wij aan haar als een betrokken en meelevend lid van onze gemeente.

Drie woorden waren leidend in de dienst van woord en gebed. Liefde, dankbaarheid en genade. Deze woorden laten zien wie en wat mijn moeder is geweest, zei één van de kinderen.

Er was bij Trijntje liefde voor alles wat groeit en bloeit, wat leeft en beweegt. Zij kon genieten van de kleine dingen in het leven, een mooie paardenbloem en het kleine lieveheersbeestje. Dankbaarheid was een gegeven in haar leven. Dankbaarheid aan God voor alles wat zij haar leven mocht ontvangen, in haar man Jan, haar kinderen en kleinkinderen. In haar leven heeft zij ervaren dat het genade is, om zo in het leven te staan zoals zij erin stond. Genade van God, niet verdiend, maar toch gekregen.

Drie woorden waarmee haar leven getekend is. Deze drie woorden waren ook de verbinding met de woorden uit de Bijbel die in de dienst gelezen zijn. *“Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”* De verbinding ligt in het feit dat:

De liefde van God voor ons, de bron is van ons liefhebben.

Dat Gods reddingsactie dankbaarheid in ons opwekt.

En dat het genade is dat God ons, door het geloof in Zijn enige Zoon, het eeuwige leven geeft.

Wat is het mooi als deze drie woorden de kinderen doen herinneren aan hun moeder. Drie woorden die ook een schakel vormen tussen de schets van haar leven en de gelezen woorden uit de Bijbel.

Toch overwint eens de genade, was de tekst van ons slotlied en in die genade van God hebben wij Trijntje overgeven.

Kees Kersbergen

De Diakenen:

7

Deze week is de diaconie aan de beurt. Wat zijn de taken van de diaconie en wat wordt er van je verwacht... Misschien denk je ik durf niet rond te gaan met avondmaal met brood en wijn, met de collectes, ik weet niets van geld beheren De diaconie heeft veel taken en er is vast een onderdeel waar je een rol kan spelen. Laten we een greep toen uit onze taken:

Verzorging van Het Heilig Avondmaal;
Afleggen van kraambezoeken;
Paasgroetactie;
Attenties verzorgen rond kerst en pasen;
Begeleiding en contactpersoon van de kerktelefoon;
Verzorgen van publicaties van de doelen in de kerkbode;
Contactpersoon van de Waterlandse Gemeenten;
Beheren en verdelen van de diaconale gelden;
Bijwonen van kerkenraads vergaderingen.

Wij denken dat er ook nog taken te ontwikkelen zijn . Wij zien door de veranderde zorgvraag een aanvullende taak voor de diaconie liggen. Voorbeelden zijn praktische zaken zoals een luisterend oor, een autorit voor ziekenhuis bezoek etc, thuis avond maal, kerktaxi. We staan open voor nieuwe initiatieven die we ontwikkelen in overleg met elkaar en na goedkeuring van de kerkeraad.

Kom erbij , wij zijn een enthousiaste hechte groep, collegiale doeners in de hoop iets te laten zien van de opdracht van God, omzien naar elkaar en naar de nood in de wereld. Dus laten we zeggen tot ziens bij onze commissie.

Namens de diaconie,

Hilly Kes en Jolanda Zeeman

Voorheen
Astma Fonds

Opbrengst Longfonds collecte 2016

Eind mei gingen de collectanten op pad voor het Longfonds (voorheen Astma Fonds). Dankzij de inzet van deze collectanten is het mooie bedrag opgehaald van

€864,33

Namens het Longfonds wil ik alle gevers uit Marken hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan de collecte van dit jaar.

Het Longfonds zet zich in voor ruim een miljoen mensen met een longziekte, want longen zijn van levensbelang. Het Longfonds strijdt voor gezonde longen en tegen longziekten. Dit doen zij onder andere door wetenschappelijk onderzoek naar longziekten te financieren, zo wordt er gewerkt aan een vaccin tegen Astma en zetten zij zich in voor reparatie van beschadigde longen.

Mede namens alle mensen met chronische longziekten, zoals astma en COPD, nogmaals heel hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Marie Appel
Collecte organisator

Belangrijke oproep aan alle leden van onze gemeente.

De Protestantse Kerk in Nederland denkt na over de toekomst en dat is goed en nodig om 'gezond' kerk te blijven.

De kerkenraad van onze Protestantse Gemeente op Marken denkt ook na over de toekomst en daar hebben zij jou bij nodig!!

De kerkenraad is zich aan het bezinnen op jeugdwerk/gemeenteopbouw binnen onze gemeente. Afgelopen 6 april is daar uitvoerig bij stil gestaan tijdens een bezinningsavond over dit onderwerp. Daar zijn veel ideeën over jeugdwerk/gemeenteopbouw geventileerd. Belangrijker dan al die ideeën is het feit dat er door de kerkenraad een doel is geformuleerd waartoe jeugdwerk/gemeenteopbouw moet leiden. Het door de gehele kerkenraad aangenomen doel is:

Verdieping en groei in het persoonlijk geloof in onze Heer, Jezus Christus.
Betrokkenheid en meelevendheid bij onze Protestantse Gemeente
versterken/vergroten.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 23 mei is besloten dat er een werkgroep wordt samengesteld die voorstellen gaat doen aan de kerkenraad, die moeten leiden tot het bereiken van dit doel. Hierbij zijn de ideeën van de bezinningsavond te zien als een voorschot op die voorstellen.

Deze werkgroep zal bestaan uit drie nog te kiezen leden uit de kerkenraad te weten: 1 ouderling, 1 diaken en 1 ouderling-kerkrentmeester. Naast deze drie personen is het nodig dat er ook minimaal drie gemeenteleden deelnemen in de werkgroep. De kerkelijk werker zal ook deel uitmaken van deze werkgroep. Zijn taak zal vooral adviserend en coördinerend van aard zijn. Deze werkgroep doet zoals gezegd alleen voorstellen die moeten/kunnen leiden tot het gestelde doel. De beslissing is aan de kerkenraad en zal zo nodig worden voorgelegd aan de gemeente, tijdens een gemeenteavond.

De kerkenraad zoekt mensen die:

- Lid zijn van onze gemeente.
- Bovengenoemde doelstelling van harte onderschrijven.
- Hart hebben voor jeugdwerk/gemeenteopbouw binnen onze gemeente.
- Bereid zijn het proces aan te gaan en zo mogelijk te voltooien.

Samengevat: Als de opbouw van de gemeente van Jezus Christus je aan het hart gaat, stuur dan een berichtje naar cskersbergen@ziggo.nl en meld je aan. Bellen mag ook, 780078. Reacties graag voor 15 juli 2016.

Namens de kerkenraad,

Kees Kersbergen

Vakanties met aandacht

Een poosje geleden heb ik een stukje geplaatst over Het Vakantiebureau, vakanties met aandacht voor senioren, met en zonder zorg. Ik wil er nu iets uitgebreider over vertellen.

Naast vakanties senioren organiseren ze ook vakanties voor mensen met visuele beperking, voor mantelzorgers en hun thuiswonende partners met dementie.

Het Vakantie bureau heeft meerdere locaties waar je kunt boeken. De locaties zijn in Harlingen, Ermelo, Wezep, Lemele, Doorn, Lunteren, Arnhem, Mechelen en Schoonhoven. De sfeervolle vakantiehotels liggen allemaal in een prachtige omgeving.

In augustus kunt je ook mee met een vaarvakantie. De boot is helemaal aangepast, er is een lift, alles is rolstoeltoegankelijk. Er zijn 3 routes door heel Nederland, je kunt richting waddeneilanden, richting Zeeland, richting Arnhem.

We hebben het steeds over de zomer maar er zijn ook winterprogramma's. Ze organiseren een muziekweek. Als je zelf een instrument bespeeld kunt u meedoen in workshops, 's avonds optredens. Er is een creatieve week, sinterklaas/advent, en u kunt ook boeken voor kerst/oud en nieuw te vieren. Zelf heb ik oud en nieuw in Lunteren meegevierd een onvergetelijke ervaring.

De vakantie begint op zaterdagmiddag met gastvrije ontvangst. Een team vrijwilligers staat de hele week voor je klaar. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, uitstapjes, creatieve workshop, spelletjes, wandeltocht met of zonder rolstoel. Een dagexcursie met een touringcar. Optredens van koor en/of muziekkuitvoeringen enz.. maar niets moet, alles mag. Je kunt zelf erop uittrekken, lekker zitten lezen of rustig op het terras zitten. Er zijn voldoende vrijwilligers die maatwerkbegeleiding bieden bij binnen en buitenactiviteiten. Indien nodig is er nachtzorg beschikbaar.

Als de prijs een bezwaar is dan zijn er mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten vanuit het Vakantiefonds.

Indien vervoer naar de locatie een probleem is gaan wij van de diaconie kijken wat wij je kunnen bieden.

Je kunt zelf een folder op vragen bij Vakantiebureau, tel 0318-486610 of via mail info@hetvakantiebureau.nl

Maar als je meer informatie wil, kun je ook contact opnemen met Hilly Kes tel 601534 of mail hmdullemen@ziggo.nl

Blij verrast waren we met de geschenken die we kregen bij de thuiskomst van Nel uit het ziekenhuis.
Onze hartelijke dank aan alle gevers.

Fam.E.Bronstijn
Kerkbuurt 117

Hartelijk dank aan al diegene die zich hebben aangemeld om te helpen met de voorbereiding en uitvoering van:



Dat betekent dat de Vakantie Bijbel Week 2016 door kan gaan, yes, super!! Voor de dinsdagavondactiviteit met de tieners van onze gemeente, zijn we nog op zoek naar vaders/moeders, maar we gaan ervan uit dat die zich nog zullen melden in de komende tijd. Wij gaan ons met alle helpende, de komende tijd bezig houden met de voorbereiding zodat wij straks weer een mooi programma kunnen bieden aan onze kinderen en tieners.

Voor de ouders van deze kinderen en tieners is het belangrijk om deze 3 dagen vrij te houden in de agenda's. Voor alle duidelijkheid, hieronder nog de data en tijden.

maandag 22 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur

dinsdag 23 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur

dinsdag 23 augustus van 19.00 uur tot 22.30 uur (tieneravond)

woensdag 24 augustus van 10.00 uur tot 14.00 uur (eten bij de VBW)

woensdag 24 augustus van 19.30 uur tot 20.30 uur (afsluiting met een kleine maaltijd voor alle aanwezigen)

Alle activiteiten vinden plaats in en om de Patmoskerk. De tieneravond vindt plaats rond de haven.

Wij rekenen op de komst van heel veel kinderen/tieners en op het meeleven van de ouders, Bessies en Bappes..

De VBW commissie