

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer: 25

verschijnt wekelijks

Zaterdag 18 juni 2016

Kerkdienst voor : Zondag 19 juni 2016

Patmoskerk

10.00 uur:	Ds. Th. Wegman, Zeist
Organist:	D. Kes
Kosters:	Jj. Commandeur en F. Visser
Schoollied:	Lied 705
Schoollied lezen:	Jill Nanninga
Creche:	Jannie Schipper en Ursula Roos
Kindernevendienst:	Daniëlle Springer en Trijntje Jacoba Boes
Eerste collecte:	Project Waterlandse Gemeenten
Tweede collecte:	Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de diakenen

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	19 juni	Lucas	8:26-39	Bezeten (van angst)
Maandag	20 juni	Lucas	8:40-56	Opgewekt
Dinsdag	21 juni	Lucas	9:1-9	Over wie gaat het?
Woensdag	22 juni	Lucas	9:10-17	Levensmiddelen
Donderdag	23 juni	Lucas	9:18-27	Identiteitsbewijzen
Vrijdag	24 juni	Lucas	9:28-36	Hoog bezoek
Zaterdag	25 juni	Lucas	9:37-50	Aanval

1^e Zomerzangavond

22 juni 2016, Grote kerk, M.m.v. Mannenkoor, Organist: Dirk Kes

Meditatie. "What's in a name?"

Lezen Filipenzen 2 vers 9-11

Bovenstaande uitdrukking komt uit het toneelstuk 'Romeo en Juliet' van William Shakespeare. De vertaling van deze uitdrukking is zoiets als: Wat zit er in een naam, wat zegt een naam? Bedoeld wordt dat het toch niet uitmaakt hoe of wat je naam is. Het gaat er toch veel meer om wie je bent als mens? Voor mensen is dit ook zo, niet je naam of je afkomst maakt wie je bent.

Echter voor God en Jezus gelden andere regels.

Laten wij luisteren naar wat Paulus schrijft over de naam van Jezus. Als ik Paulus goed begrijp is het een naam die er toe doet, een naam die belangrijk is om te onthouden, een naam die de gemeente zich eigen moet maken, een naam die uitnodigt om te gebruiken en dan uiteraard niet als vloekwoord of als stopwoord.

Paulus schrijft in vers 9-11: *"Daarom heeft God Hem hoogverheven en Hem een Naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de Naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer,' tot eer van God, de Vader."*

De naam van Jezus is dus niet zomaar een naam. Het is een naam van grote betekenis, een naam om in je op te nemen, een naam om te belijden met je mond en met je hart.

Het is ook een naam die zegt, waarvoor Jezus naar deze wereld kwam. Jezus kwam om te redden wat verloren was. De naam, Jezus, betekent dan ook, Redder.

Hoe mooi en veelzeggend is dat! Een naam die uitdrukt wie en wat je bent.

Maar Jezus kwam ook als mens en kreeg de naam van een mens. Jezus of Jeshua was een gangbare naam voor jongens in de tijd van Jezus.

Dit laat zien dat Jezus ook voor de volle honderd procent mens was. Zo kwam Hij heel dichtbij de mensen van zijn tijd en zo kwam Hij in de wereld om die wereld te behouden.

Honderd procent mens en ook honderd procent God.

Zo is Hij nu nog. Jezus komt, ons mensen, heel dichtbij en daarom mag Zijn Naam ons niet onbekend zijn. Zou het in ons leven ook niet veel meer over deze naam moeten gaan, in de kerk, op school, de club en niet te vergeten thuis? Het is de naam die God zelf aan Zijn Zoon heeft gegeven. God zei tegen Maria, je moet je zoon de naam Jezus geven. Zo is deze naam ons, door God zelf gegeven, tot redding en verlossing uit de macht van zonde en dood.

Paulus komt in Korinthe om het geheim van God te verkondigen en dat geheim is niets anders dan Jezus Christus, de gekruisigde. (1 Kor. 2:1 en 2)

Na Paulus en de andere apostelen heeft de Heilige Geest mensen in beweging gezet om de naam van Jezus te verkondigen tot behoud van velen. Nu zij wij aan de beurt om deze Naam door te geven tot behoud van ons zelf en van onze kinderen.

What's in a name? In de Naam van Jezus zit alles wat je als mens nodig hebt.

Daarom, laat deze Naam ons hart en leven vullen, zodat onze mond ervan over loopt tot eer van God de Vader.

Kees Kersbergen

Voorbede

1. Maak ons enthousiast en bereid te om te helpen de "vakantie Bijbel week" weer tot een succes te maken.
2. Wilt U zijn met de zieken, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer.
3. Zegen de fam. Bak. Doe hen tot zegen zijn voor de meisjes in "de Schuilplaats".
4. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
5. Dank U wel, dat U brood en wijn uitdeelde. Zo konden we zichtbaar verbonden zijn met U.
6. Geef leiding aan onze gemeente. Dat velen zich geroepen mogen weten om deel te nemen aan de kerkenraad.
7. Voor de zomer zangavonden, dat wij op deze wijze mogen groeien in het geloof.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 12juni

De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie	€ 253,80
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 135,05

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.
Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Waterland	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	O.L.V.G.	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
	Slotervaart	Louwesweg	6	1066 EC	Amsterdam
Verpleeghuis	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
	Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
	Novawhere	Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickedam

Afwezig. Van zondag 19 juni – zondag 10 juli heb ik zomervakantie. Ik ben gedeeltelijk thuis en gedeeltelijk elders. Maandag 11 juli hoop ik bij leven en welzijn mijn werkzaamheden in de gemeente te hervatten en dan gaat de fam. Kersbergen op zomervakantie. Tijdens mijn afwezigheid kun je dus zo nodig een beroep doen op onze kerkelijk werker(tel 780078).

Zieken. Zr. N. Sundermeijer-Kaars werd vanuit het Waterlandziekenhuis overgeplaatst voor verder herstel naar het Zorghotel (voorheen Transitorium) van datzelfde ziekenhuis. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Ter overweging. Voor mij is de vakantie het Nieuw Jeruzalem in Madurodam-formaat.
(Okke Jager).

Ten slotte. Een hartelijke groet aan vakantiegangers en thuisblijvers!

Ds. H. Dekker.

Deelnemen in de kerkenraad

Als laatste zijn de ouderlingen aan de beurt. Wat doet een ouderling precies? Net als de kerkrentmeesters en de diakenen heeft een ouderling een eigen takenpakket. Een belangrijk deel daarvan is dat je een wijk krijgt binnen de gemeente waarvoor je verantwoordelijk bent. Dat betekent dat je zo goed mogelijk probeert op de hoogte te blijven wat er in je wijk speelt. Om de beurt ben je ouderling van dienst. In deze dienst verzorg je onder meer de Schriftlezingen en verdere mededelingen. Verder hebben de ouderlingen 5 à 6 keer per jaar pastoraal overleg, waarin de gang van zaken in de wijken wordt besproken, daarna volgt een kerkenraadsvergadering.

Er wordt naar gestreefd om 1 keer in de 4 of 5 jaar te inventariseren in welke vorm de gemeenteleden contact willen hebben met de kerk. Denk hierbij aan een persoonlijk huisbezoek of een groot huisbezoek. Het groot huisbezoek wordt met de ouderlingen gezamenlijk gepland, waarbij ook een thema wordt gekozen. De uitvoering van het groot huisbezoek doen de meeste ouderlingen met z'n tweeën.

Behalve de wijkouderlingen is één van de ouderlingen scriba en is er één jeugdouderling. De scriba verzorgt onder meer de notulen van de vergaderingen en de in- en uitgaande post. De jeugdouderling behartigt de belangen van de jeugd en werkt veel samen met het jeugdwerk, de kerkelijk werker en de dominee.

Al met al is het ouderlingschap best een stevige klus, maar we merken dat ons persoonlijk geloof en betrokkenheid bij de gemeente door dit werk wordt versterkt.

De ouderlingen

COLLECTE PROJECT "WATERLANDSE DIACONIEËN"

Zondag 19 juni a.s. is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën. Zoals u weet steunen we dit vanaf 1 januari 2016 samen met een aantal andere diaconieën uit het Waterlandse.

Het project komt ten goede aan Casa Recanto te Brazilië. Dit is een opvanghuis voor kinderen die op straat leven, vaak afkomstig uit de sloppenwijken, en voor kinderen in de gevangenissen. De leeftijd van deze kinderen is c.a. 10 tot 18 jaar, maar er zitten zelfs kinderen van jongere leeftijd tussen.

Casa Recanto is 1 van de 8 huizen van Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte in Brazilië. Alle huizen van Jeugd met een Opdracht worden in stand gehouden door giften.

Sinds augustus 2015 is een team van Jeugd met een Opdracht werkzaam in dit gebouw.

Het team is heel blij met dit gebouw, omdat het op slechts 15 minuten loopafstand van het centrum van deze miljoenenstad Belo Horizonte ligt. Een ideale locatie dus om dit huis een goed inloophuis te laten zijn, zodat kinderen van de straat, als zij dat willen, langs kunnen komen voor een douche, schone kleding, maaltijd, spelletjes enz. Maar bovenal om liefde te krijgen van mensen die hun laten merken dat ook zij er mogen zijn en dat God ook van hén houdt!

Een inloophuis als Casa Recanto is er nog niet in deze miljoenenstad. Maar voordat er optimaal gewerkt kan worden in het huis, zal er eerst flink verbouwd en opgeknapt moeten worden. Het onderhoud is erg achterstallig! Maar de locatie is prachtig voor het doel.

Wat is er allemaal nodig om het opvanghuis goed bruikbaar te maken voor de straatkinderen?

Vernieuwing: elektriciteit, riolering, deel van het dak, trappen waar de betonrot in zit, constructie garage en stoep wijzigen, zodat het busje binnen kan staan i.v.m. diefstal, vernieuwing en isolatie plafond in de grote verblijfsruimte, schilderwerk, scheidingsmuur tussen leefruimte zendingen en inloopruimte. En wat héél belangrijk is dat er sanitaire voorzieningen gaan komen speciaal voor de straatjeugd.

De verbouwing wordt geschat op c.a. 25.000 – 30.000 euro.

Wat zou het mooi zijn als de Waterlandse Diaconieën hier een flink deel aan kunnen bijdragen! Namens de straatkinderen alvast hartelijk dank!

Posters van het project Casa Recanto kunt u vinden op de borden in beide kerken.

Namens de diaconie,

Eef Visser

**Het grootste gevaar
dat de jongere generatie bedreigt,
is het voorbeeld van
de oude generatie.**

Nieuwe Testament in gewone taal voor lage prijs

Het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG) brengt het complete Nieuwe Testament in gewone taal uit voor maar € 3,50.

‘We willen dat zoveel mogelijk mensen kennismaken met de Bijbel,’ licht Stefan van Dijk, hoofd Uitgeven bij het NBG, toe. ‘Daarom brengen we een goedkope editie van deze veel gevraagde bijbelvertaling uit. Het boekje is compact en daarmee goed bruikbaar als giveaway, maar bijvoorbeeld ook om mee te nemen als je op reis gaat.’

Eerder heeft het Nederlands Bijbelgenootschap al losse, goedkope evangeliën van de Bijbel in Gewone Taal uitgebracht. Stefan van Dijk: ‘Afgelopen jaar zijn er maar liefst 250.000 van die evangelieboekjes tegen de kostprijs bij ons besteld. Zo kwamen we op het idee om het hele Nieuwe Testament uit te brengen voor weinig.’

Korting bij grotere oplage

In de christelijke boekhandel en op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap kunnen de boekjes besteld worden voor € 3,50 per stuk. Bij een grotere bestelling voor scholen of kerken krijg je exclusief op de website van het NBG aanzienlijke korting: 100 exemplaren zijn bijvoorbeeld te bestellen voor slechts € 150,-.

Duidelijkste bijbel van Nederland

De Bijbel in Gewone Taal is toegankelijk en makkelijk leesbaar. Daarmee is het de duidelijkste Bijbel van Nederland. Het is een vertaling uit de bronteksten, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap en verschenen in oktober 2014.

Bijbelvertaling voor Ossetië

Het vertaalproject voor een complete bijbel in het Ossetisch nadert zijn voltooiing. Maar we zijn er nog niet. Er is nog veel werk te doen voor deze bijbelvertaling gereed is.

Enkele jaren geleden is het project begonnen om de Bijbel toegankelijk te maken voor mensen in Ossetië, een gebied aan de zuid- en de noordkant van de Kaukasus. Inmiddels is het Oude Testament in het Ossetisch vrijwel gereed. Specialisten en vertaaladviseurs zijn nu bezig met de laatste details. Kerkgemeenschappen hebben al hoofdstukken gelezen en reageerden verheugd.

Een bijbel in hun eigen taal is voor de Osseten van groot belang. Tot nu toe was er voor hen enkel een Russische bijbel uit 1876 beschikbaar. In de kerken leeft een groot verlangen naar de volledige vertaling: heel graag zou men de kerkdiensten in het Ossetisch houden, en families stimuleren om zelf thuis uit de Bijbel te gaan lezen. Maar dat kan niet zolang de vertaling niet compleet is. Datzelfde geldt voor scholen: een Ossetische bijbel is erg belangrijk voor goed godsdienstonderwijs.

Vertalers van het Russisch Bijbelgenootschap en het Institute for Bible Translation werken nu volop samen om zowel het Oude als het Nieuwe Testament in het Ossetisch te vertalen

**Dit nieuws wordt u aangeboden door het Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem
 Contactpersoon: Anneke Commandeur**



17-06-1966

17-06-2016

Pieter Visser

&

Luutje Neeltje Teerhuis

Van harte gefeliciteerd met jullie 50-jarige huwelijk.

Wij wensen jullie nog vele gezonde en gelukkige jaren toe.

Cornelis, Anita, Amber en Ilse

De mensen die aan mij gedacht hebben bij mijn korte ziekenhuisopname en thuiskomst, wil ik bedanken voor het bezoek, cadeaubonnen, kaarten en bloemen. Nogmaals bedankt!

M. Bootsman en Piet

1^e Zomerzangavond 2016

Woensdagavond 22 juni 2016 om 20.00 uur in de Grote Kerk.

Met medewerking van: Het Marker Mannenkoor en Dirk Kes.

Aanstaande woensdagavond, 22 juni, is de eerste zomerzangavond van dit jaar. Ook in deze zomer is er weer volop gelegenheid om met elkaar te zingen en daarmee God te loven en te prijzen. De thema's van de zomerzangavonden zijn een verwijzing naar de watersnoodramp in het jaar 1916. Deze eerste avond is het thema: De storm op het meer.



Om in de agenda te schrijven noemen wij alvast de volgende mogelijkheden om samen te zingen.

- ✓ Woensdag 27 juli in de Patmoskerk. Thema: Schipbreuk lijden.
- ✓ Woensdag 10 augustus in de Patmoskerk. Thema: Wind in de zeilen.

Denk ook aan de afsluiting van de Vakantie Bijbel Week op woensdag 24 augustus om 19.30 uur in de Patmoskerk.

Alle Markers en ieder die dit leest, je bent van harte uitgenodigd om samen te zingen en te genieten van de muziek.

De commissie zomerzangavonden.



Waterland-Kerkenland 2016

21 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 7,50 euro te verkrijgen bij de kerken tijdens tochten en in de voorverkoop vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43 Monnickendam.

NOORDROUTE zaterdag 25 juni

zondag 26 juni

Monnickendam

R.K. Kerk, Noordeinde 17

Nederlands Kodaly Koor
veelzijdig vrouwenkoor
van Verdi tot volksmuziek

Carole et Brullare
speelse en vrolijke
middeleeuwse muziek

Broek in Waterland

Kerkplein 13

Onstuimig Schuim
luchtig en onstuitbaar
muzikaal theater

Marker Brass Ensemble
duidelijk en subtiel
blaasmuziek

Zuiderwoude

Dorpsstraat 1

The Bayou Mosquitos
uitstekende en aanstekelijke
cajun, texmex, zydeco

Trio C tot de derde
virtuoos en lyrisch
klezmer, gipsy, balkan

Uitdam

Dorpsstraat 41

A Libe
vertrouwd trio
chansons d' amour

De Sirenen
swingend en mooi
balkan



Info Noordroute: Annet Nielsen Cornelis Roelestraat 16 1151 CB Broek in Waterland
telefoon: 020-4031388 e-mail: kerkencultuurwaterland@online.nl

Fietsverhuur: Wim Tweewielers Laan 44 1151 AB Broek in Waterland 020-4031462
(graag tijdig reserveren)

Laatste nieuws:

www.kerkencultuurwaterland.nl

Waterland-Kerkenland 2016

21 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur concertje in elke kerk

Passe-partout per weekend à 7,50 euro te verkrijgen bij de kerken tijdens tochten en in de voorverkoop vanaf 1 juni bij de NIMO-boekhandel, Kerkstraat 43 Monnickendam.

ZUIDROUTE

zaterdag 18 juni

zondag 19 juni

Zunderdorp

Achterlaan 12

Joy4Jazz

plezierig 5-tal
jazz

Mind the Midgie

prikkelend en groovy
traditioneel Iers

Ransdorp

Dorpsweg 55

Tvaltai

studenten uit Tbilisi
brengen Georgische muziek

Classic Frogs

getalenteerd jongerenkoor
van de muziekschool Waterland

Holysloot

Dorpsstraat 30

Fred Piek

zingt prachtige ballades
Engelse en Schotse traditionals

Claudia Y Manito

Zuid Amerikaanse muziek
met gipsy temperament

Durgerdam

Durgerdammerdijk 76

Ogto Gadje

acht klasbakken
spelen zigeunermuziek

Artikoor

kunstlievend koor
zingt romantische Duitse liederen

