

# Protestants Marken



Jaargang 10, nummer: 26

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 25 juni 2016

**Kerkdienst voor : Zondag 26 juni 2016**

## Grote Kerk

**10.00 uur:** Ds. C. Visser, Westzaan

Organist: D. Kes

Kosters: P. Zeeman en J. Blijleven

Schoollied: Lied 923

Schoollied lezen: Jorrit Korstman

**Geen creche**

Kindernevendienst: Simone Schipper en Marianne Visser

Eerste collecte: Diaconie

Tweede collecte: Kerk

## Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	26 juni	Lucas	9:51-62	Mild en doelbewust
Maandag	27 juni	Numeri	18:1-20	Priesterdienst
Dinsdag	28 juni	Numeri	18:21-32	Geen grondbezitters
Woensdag	29 juni	Numeri	19:1-10	Het wassende water
Donderdag	30 juni	Numeri	19:11-22	De door hoort niet bij het leven
Vrijdag	1 juli	Numeri	20:1-13	Dorstles
Zaterdag	2 juli	Numeri	20:14-21	Omweg

**“Proef, en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij hem schuilt.” (Psalm 34 : 9)**

De psalmen zijn realistisch over menselijke ervaringen en emoties. De dichter van psalm 34 weet er alles van. Hij had het heel benauwd, maar hij riep naar God en die bevrijdde hem van zijn angsten. De dichter houdt het goede nieuws van zijn bevrijding uit de nood niet voor zichzelf. Hij deelt het met anderen. De dichter nodigt ons uit om te delen in zijn blijdschap en God echt te vertrouwen zoals hij dat heeft gedaan. Deze psalm getuigt ervan dat David zijn redding niet toeschrijft aan eigen slimheid, want wat was hij bang en in paniek, maar aan de macht en de genade van de Heer.

Zoveel mensen, met uiteenlopende ellende of angst of andere omstandigheden hebben behoefte aan plekken en aan mensen bij wie ze kunnen schuilen; het was de aanleiding voor het populair geworden en vaak gezongen liedje “Mag ik dan bij jou schuilen, als het nergens anders kan? En als ik moet huilen droog m’n tranen dan?”. Terwijl het niet over God gaat maar - afgezien van dat jij en jou – juist meer past bij geloof en vertrouwen op God. Mag ik bij U schuilen, als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droogt U m’n tranen dan? Dat liedje vraagt – naar God doorvertaald: als ik nergens meer heen kan, mag ik dan schuilen bij U – en het antwoord is – en dat vanuit God gehoord: jij mag altijd bij Mij, kom wanneer je wilt, ik heb een kamer – bij Mij thuis – voor je vrij. Aan ons om dan ook bij God te schuilen, en te merken: daar ben ik echt veilig.

Ja, we zoeken ook veiligheid en troost bij elkaar. Helaas stellen we daarin vaak elkaar – en mensen om ons heen – en God – teleur. David vertolkt de ervaring van hemzelf en veel anderen dat vertrouwen op mensen vaak op een teleurstelling uitloopt: je kunt beter bij God schuilen dan bij mensen. Je ervaart het, zelfs heel dichtbij soms: mensen op wie je bouwde en die het laten afweten en zich afkeren – en hoe vaak heb je zelf mensen – en God – teleurgesteld?

Wie dat meer dan ooit, en erger dan wie ook, heeft ervaren, is Jezus: niet aanvaard door zijn eigen volk en de leiders ervan, niet op waarde geschat in zijn eigen dorp, niet begrepen door zijn eigen familie, verraden door de ene leerling en verloochend door de andere, op het laatst in de steek gelaten door alles en iedereen, en zelfs door zijn eigen Vader: “Mijn God, mijn God waarom hebt U mij verlaten?

Weer dat liedje. “als het einde komt, mag ik dan bij U? Jij mag altijd – eeuwig – bij Mij! Als we dat echt in alle diepte en volle rijkdom beseffen en ervaren, dan zal er ook iets groeien van verlangen om voor elkaar en mensen om ons heen een plek te zijn waar het veilig is: waar een mens zichzelf kan zijn.

We mogen in vrijheid genieten. De vakantieperiode gaat er weer aankomen. Velen gaan erop uit maar voor sommigen is het niet mogelijk omdat hun gezondheid dat niet toelaat of om financiële of andere redenen. Vakantie is een tijd van ontspanning, maar soms ook een tijd waarin spanningen van thuis of je werk dubbel op je afkomen. Wie weet kan onze vakantieperiode er ook één zijn waarin je met anderen deelt wat je van God voor goeds hebt ontvangen. Momenten dat je merkte dat Hij dichtbij was, momenten waar je blij van wordt als je er weer aan denkt? Dank God ervoor en kijk vol hoop naar de toekomst. Geniet als een door God bevrijd mens in deze vakantieperiode! Als je thuis gewend bent voor je eten te bidden, doe dat dan ook tijdens je vakantie. Schaam je niet voor God... *Meerdere keren heb ik meegemaakt dat er mensen aangaven maar niet te bidden voor het eten omdat ze op vakantie waren. Juist op vakantie heb je God zo hard nodig want Hij alleen kan je bewaren en beschermen en gezond en wel weer thuis brengen.*

Aaltje Zeeman

Voorbede

1. Zegen de fam. Bak. Doe hen tot zegen zijn voor de meisjes in "de Schuilplaats".
2. Heer, wil bij hen zijn die iemand verloren hebben, vernieuw hun leven.
3. Dank U wel, dat U brood en wijn uitdeelde. Zo konden we zichtbaar verbonden zijn met U.
4. Geef leiding aan onze gemeente. Dat velen zich geroepen mogen weten om deel te nemen aan de kerkenraad.
5. Voor de zomer zangavonden, dat wij op deze wijze mogen groeien in het geloof.
6. Voor elk nieuw geboren menskind, dat we het mogen koesteren en liefhebben.
7. Help hen die in de put zitten door ziekte en aftakeling, wees hen nabij.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 19 juni

De eerste collecte bestemd voor Project Waterlandse Gemeenten	€ 179,45
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 149,95

*Op mijn teentjes kijk ik over het randje van de wieg.  
Hoi klein zusje, ik vind je zo lief.*

*Welkom lief, klein meisje!*



***Liene Inge Janna***

*24 mei 2016*

*10.37uur*

*3765 gram – 50cm*

*Daniël, Kim & Sem Moenis – Rijks  
Koppelweide 4, 6049 LR Herten*

## Gebedskring

Elke laatste donderdag van de maand is er een moment om met elkaar te bidden voor onze gemeente, voor de wereld en voor alles waarvoor de deelnemers willen bidden. Ook deze maand is die gelegenheid er weer.

Gebed is het gesprek van de gelovigen met God de Vader, alles wat ons bezighoudt mogen wij bij Hem brengen. Wij doen dit niet zomaar, het is God zelf die ons in de Bijbel oproept en aanspoort dit te doen.

Petrus zegt: *“U mag uw zorgen op Hem afwentelen, want u ligt Hem na aan het hart”*.

Paulus zegt hetzelfde met deze woorden: *“Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden.”*

In gehoorzaamheid en navolging van deze woorden worden de leden van de gemeente opgeroepen te bidden voor datgene wat hen op het hart ligt.

Denk nu niet, dat is niets voor mij of dat kan ik niet. Het gebedsmoment in onze gemeente is eenvoudig van opzet en voor iedereen toegankelijk. Dominee Dekker of ondergetekende geven leiding aan het gebedsmoment en dit gaat ongeveer als volgt:

- Het aansteken van de gebedskaars
- Lezen van een gedeelte uit de Bijbel
- Zingen van een lied
- Hardop bidden door de deelnemers (uiteraard niet allemaal tegelijk)
- Wie niet hardop wil bidden, bid in stilte met de anderen mee
- Afsluiting van het gebed met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader
- Zingen van een lied

Afhankelijk van het aantal deelnemers neemt het gebedsmoment ongeveer 30-45 minuten in beslag.

Het gebed wordt wel de hartslag van de christelijke gemeente genoemd. Iedereen weet dat een mens een gezonde hartslag nodig heeft.

Zo is het ook met onze gemeente, een gezonde hartslag is van levensbelang.

Laat de gezonde hartslag van onze gemeente u een zorg zijn en kom naar het gebedsmoment om die zorg bij God te brengen.

Aanstaande **donderdag 30 juni** komt de gebedskring om **20.30 uur** weer bijeen in de consistoriekamer van de Patmoskerk.

Ieder die iets op zijn of haar hart heeft is van harte welkom.

Kees Kersbergen.

Bedankt voor de vele kaarten,  
ontvangen voor m'n 96 ste Verjaardag.

L. Kes - Schouten



## UIT: Het gastenboek in de Grote Kerk op Marken

Mevrouw de Waart heeft ons gastvrij ontvangen en ons enthousiast alles verteld over de kerk en haar geweldige gemeenteleden. U bent allen hartelijk welkom bij de PKN in Elst om het museum te bezichtigen. Hartelijke groet, Loes en Marianne.

23-07-'15. Hanneke en Margot uit Bussum en Hilversum waren hier en ze hebben genoten van de prachtige kerk en de uitleg van onze gids Neeltje. Dank en tot de volgende keer.

Good to see a church open for visitors - it's hard work for a small congregation to have someone here to keep it open each day! Thank you. Chrstine Port, Darlington, England.

Mooi plekkie. Fam. Snellink, Hengelo (Ov).

Groeten uit Eindhoven. Felix en Emmy. Gemeente de Bron, vergadering van gelovigen. Gods zegen.

29-7-2015. Mooie kerk met die bootjes. Dikke kus. Bye.

Bless the Lord my soul. Annika from Germany.

Ruth Noorderink Nederland! 30-07-2015. Mooie kerk met leuke bankjes. "I was here".

Es ist schön auch mal eine Kirche offen anzutreffen. Danke. 30.7.15 Marion.

30-7-2015. Fam. v. Kruistum uit Veenendaal. Gods zegen in deze gemeente. En veel wijsheid door God gegeven.

8/1/15. Nice Church. Carl and Kathy, Eberhart, Dallas, TX.

Om genezing van mij en mijn gezin. Om genezing van mijn zussen. Uit dankbaarheid voor alle genade, die wij hebben mogen ontvangen tot op dit ogenblik.

01.08.2015. From Russia with love!!!

1 augustus 2015. We zijn speciaal komen kijken naar de boten die boven de banken hangen. Aangeraden door een meneer van het VVV. Wat een mooi kerkje! Groetjes uit Dordrecht. GM.RJ.

3.8.15. Ausflug von Bocholt zur Insel. Wunder schön. Hildegard.

4-8-2015. Desde Argentina, Facundo Carenzo con Jacqueline Zeeman.

5.8.15. Anni - Walter -Heli - Jojo aus Ravensburg und Karlsruhe, Deutschland, von weit hergereist um die Kirche zu sehen.

5/8/2015. Magnifique Île et superbe église. Mercis. Alain, Christine et William, St. Jacques de la Lande, Bretagne.