

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer:28

verschijnt wekelijks

Zaterdag 9 juli 2016

Kerkdienst voor : Zondag 10 juli 2016

Grote Kerk

10.00 uur:	Ds. G.H. Fredrikze, Harderwijk
Organist:	Hans Jütte
Kosters:	J.P. van Altena en K. Visser
Schoollied:	Lied 415
Schoollied lezen:	Nanka Schipper
Creche:	Astrid van Altena en Geertje Schouten
Kindernevendienst:	Marieke Schipper en Nathanja Moenis
Eerste collecte:	Diaconie
Tweede collecte:	Kerk

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	10 juli	Psalm	69:1-16	Nood leert bidden
Maandag	11 juli	Psalm	69:17-37	Angstgeschreeuw
Dinsdag	12 juli	Numeri	22:1-14	Wie bepaalt?
Woensdag	13 juli	Numeri	22:15-35	Ezelsogen
Donderdag	14 juli	Numeri	22:36-23:12	Er wordt niet gevloekt
Vrijdag	15 juli	Numeri	23:13-26	Poging twee
Zaterdag	16 juli	Numeri	23:27-24:13	Profeet tegen wil en dank

Veel mensen hebben één of meer lievelingsliederen.
 Als je daarnaar vraagt hoor je vaak vertellen; dat lied heeft me iets gedaan"
 De inhoud ervan is op een bijzondere manier gaan leven.
 Dat heeft niet zelden te maken met het levensverhaal van mensen.
 En op sommige momenten, bij speciale gebeurtenissen, ervaar je dat een lied
 zich plotseling een weg baant naar je hart
 Het raakt je tot in het diepst van je ziel, het raakt je verlangen aan
 Het is God zelf, wonend in de liederen van zijn mensen, die je met zijn Geest
 aanraakt, je troost en je op weg zet.
 Paulus weet dat ook allemaal.
 Daarom roept hij de mensen meerdere malen op om te zingen; Psalmen en liederen.
 En hij zegt erbij; dat moet je samen doen met elkaar.
 Want echt zingen doe je samen.
 Niet alleen omdat het steviger klinkt of omdat het samenbindt.
 Het kan zijn dat je stem het begeven heeft, dat je stem niet meer kan wat jij zou willen.
 Het kan ook zijn dat er dingen in je leven gebeurd zijn, waardoor je niet alleen het lachen
 maar ook het zingen je compleet vergaan is.
 Dan mag je weten, zolang je het zelf niet kunt er anderen zijn die in jouw plaats het lied overnemen
 "Al is mijn stem gebroken, mijn adem zonder kracht,
 het lied op andre lippen draagt mij door de nacht"
 Zo klinkt het in een mooi lied van Sytse de Vries.
 Je hoeft het niet alleen te doen en niet alleen te dragen.
 Er zijn mensen om je heen in de gemeente waar je thuis bent.
 Zing voor de Heer een nieuw gezang, Hij laaft u heel uw leven lang
 met water uit de harde steen, het is vol wonderen om u heen.
 Want van die "harde steen" weten we wel. dat zie je voortdurend.
 Als je je realiseert wat mensen elkaar kunnen aandoen.
 Wat mensen soms ook overkomt aan pijn en verdriet in de loop van hun leven.
 Soms heb je een lied nodig om het water te ontdekken dat óók uit die harde steen stroomt,
 levend water; De liefde van de opgestane Christus, die niet loslaat wat Hij begonnen is te doen.

Grietje van Altena-Boes

Voorbede

1. Voor elk nieuw geboren mensenkind, dat we het mogen koesteren en liefhebben.
2. Help hen die in de put zitten door ziekte en aftakeling, wees hen nabij.
3. Doe ons verlangen naar een rein hart, waar plaats is om lief te hebben.
4. Wees met allen die een baan zoeken. Dat ze werk mogen vinden dat bij hen past.
5. Voor de jongeren, Heer blijf hen trekken met uw woorden van liefde en waarheid.
6. Wees met onze kinderen, dat we ze vullen met waardevolle informatie.
7. Heer wij danken dat U onze zonden vergeeft. Leer ons niet opnieuw te zondigen.

Ria Kaars

Opbrengst Collecten

Zondag 3 juli

De Tentdienstcollecte bestemd voor Stichting Kinderen Kankervrij (KIKKA) heeft opgebracht € 550,37

Psalm 139:1-2

*Heer U kent mij, U doorgrond mij;
U weet het als ik zit of sta.
U doorziet van verre mijn gedachten.*

Na een lang ziekbed is overleden mijn vriendin

Aaltje Schouten-Kaars

Ik zal haar erg missen.

N. Zeeman,
Hoogkamplaan 42

Iedere dag werd de wereld kleiner
de mogelijkheden minder
de levenswil bleef
het leven niet.

Afgelopen week hebben wij afscheid moeten nemen van onze (schoon)zus en peet

Aaltje Schouten Kaars

Jaap en Geertje
Jannetje en Roel
Jaap en Marcella
en de kinderen

In herinnering aan Aaltje Schouten-Kaars, overleden 26 juni 2016 in de leeftijd van 82 jaar.

“Komt allen tot Mij, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven”.

Deze bekende woorden van de Here Jezus stonden boven de overlijdensaankondiging van Aaltje en deze woorden klonken ook in de korte afscheidsplichtigheid in het huis waar zij zolang heeft gewoond. Kerkbuurt 57 was haar leven, daar had zij samen met haar man de boerderij.

Ruim twintig jaar heeft zij na de dood van haar man daar alleen gewoond en nu moest ook zij dat geliefde plekje loslaten.

Met deze uitnodigende woorden van de Here Jezus als middelpunt, hebben wij vrijdag 1 juli afscheid van haar genomen. Rust, Jezus geeft rust. Rust na een lang leven waarvan de laatste jaren voor Aaltje niet makkelijk waren. Nu mocht Aaltje die rust ingaan omdat zij geloofde en in dat geloof hebben wij haar naar haar laatste rustplaats op aarde gebracht.

Die rust die de Here Jezus bedoeld is niet alleen aan het einde van het leven voor mensen weggelegd. Nee, die rust is nu al te vinden voor ieder die doet wat Hij zegt. Jezus zegt: Komt allen tot Mij! Bij Hem is rust te vinden in het hectische leven van elke dag. Rust voor het vermoeide en belaste hart. Rust, omdat wij ons mogen overgeven aan Hem die ook voor ons die weg van lijden en sterven is gegaan. En die het ook voor ons uitschreeuwde, *“Het is volbracht”*.

Kees Kersbergen

Dit leven is een voorbereiding,
een leerschool voor de eeuwigheid.

Wie zijn leven liefheeft,
maakt dat het verloren gaat,
maar wie zijn leven haat in deze wereld,
zal het bewaren ten eeuwigen leven.

Johannes 12:25

Herhaalde oproep aan alle leden van onze gemeente.

De Protestantse Kerk in Nederland denkt na over de toekomst en dat is goed en nodig om 'gezond' kerk te blijven.

De kerkenraad van onze Protestantse Gemeente op Marken denkt ook na over de toekomst en daar hebben zij jou bij nodig!!

De kerkenraad is zich aan het bezinnen op jeugdwerk/gemeenteopbouw binnen onze gemeente. Afgelopen 6 april is daar uitvoerig bij stil gestaan tijdens een bezinningsavond over dit onderwerp. Daar zijn veel ideeën over jeugdwerk/gemeenteopbouw geventileerd. Belangrijker dan al die ideeën is het feit dat er door de kerkenraad een doel is geformuleerd waartoe jeugdwerk/gemeenteopbouw moet leiden. Het door de gehele kerkenraad aangenomen doel is:

Verdieping en groei in het persoonlijk geloof in onze Heer, Jezus Christus.
Betrokkenheid en meelevendheid bij onze Protestantse Gemeente
versterken/vergroten.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 23 mei is besloten dat er een werkgroep wordt samengesteld die voorstellen gaat doen aan de kerkenraad, die moeten leiden tot het bereiken van dit doel. Hierbij zijn de ideeën van de bezinningsavond te zien als een voorschot op die voorstellen.

Deze werkgroep zal bestaan uit drie nog te kiezen leden uit de kerkenraad te weten: 1 ouderling, 1 diaken en 1 ouderling-kerkrentmeester. Naast deze drie personen is het nodig dat er ook minimaal drie gemeenteleden deelnemen in de werkgroep.

De kerkelijk werker zal ook deel uitmaken van deze werkgroep. Zijn taak zal vooral adviserend en coördinerend van aard zijn. Deze werkgroep doet zoals gezegd alleen voorstellen die moeten/kunnen leiden tot het gestelde doel. De beslissing is aan de kerkenraad en zal zo nodig worden voorgelegd aan de gemeente, tijdens een gemeenteavond.

De kerkenraad zoekt mensen die:

- Lid zijn van onze gemeente.
- Bovengenoemde doelstelling van harte onderschrijven.
- Hart hebben voor jeugdwerk/gemeenteopbouw binnen onze gemeente.
- Bereid zijn het proces aan te gaan en zo mogelijk te voltooien.

Samengevat: Als de opbouw van de gemeente van Jezus Christus je aan het hart gaat, stuur dan een berichtje naar cskersbergen@ziggo.nl en meld je aan. Bellen mag ook, 780078.

Reacties graag voor 15 juli 2016.

Namens de kerkenraad,

Kees Kersbergen

Een Groene Bijbel dankzij recycle-actie vrijwilligers NBG

De Groene Bijbel is een studie-uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling en verschijnt in het najaar van 2016. In 2013 werden door vrijwilligers van het NBG oude bijbels ingezameld. Tijdens het GroenGelovig-congres werd bij de ondertekening van de Groene Belofte een voorpublicatie gepresenteerd.

Recycle-actie vrijwilligers NBG

Vrijwilligers van het NBG reageerden daarop met groot enthousiasme. Er werden vele duizenden oude bijbels ingezameld. Het papier werd gerecycled tot nieuw bijbelpapier waarop nu de Groene Bijbel is gedrukt. Vrijwilligers van het NBG hebben dus massaal meegewerkt aan de totstandkoming van deze duurzame studiebijbel.

GroenGelovig-congres

Stefan van Dijk, hoofd uitgeven bij het Nederlands Bijbelgenootschap, tekende op 3 juni 2016 namens het NBG de Groene Belofte tijdens het GroenGelovig-congres, dat georganiseerd werd door de ChristenUnie. Hij presenteerde daar ook de voorpublicatie van de Groene Bijbel.

Tijdens het congres ondertekenden diverse organisaties, waaronder Kerk in Actie, Tear en het NBG, de Groene Belofte. Daarmee onderstrepen de organisaties het belang van duurzaamheid en rentmeesterschap. Een citaat uit de belofte: 'Wij zijn als rentmeesters verantwoordelijk voor het beschermen en verzorgen van de schepping. Dat is in deze tijd een enorme uitdaging en tegelijkertijd een prachtige roeping.'

Het belang van duurzaamheid

Stefan van Dijk licht toe: 'Het Nederlands Bijbelgenootschap erkent het belang van duurzaamheid en de roeping die wij als christenen hierin hebben. Daarom hebben wij de belofte ondertekend en brengen we ook de Groene Bijbel uit.'

Voorpublicatie Groene Bijbel

Tijdens het congres overhandigde Van Dijk de voorpublicatie van de Groene Bijbel aan Joris Vercammen, aartsbisschop van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Van Dijk: 'We geloven dat de Bijbel ons kan inspireren om groen te leven. Met de Groene Bijbel bieden we de bijbellezer een groen perspectief op dit eeuwenoude boek. Bijvoorbeeld door teksten aan te wijzen die gaan over de manier waarop God en mens in de Bijbel omgaan met de natuur. Door verdiepende artikelen kom je meer te weten over de plaats van duurzaamheid en natuur in de Bijbel. We hopen dat deze uitgave mensen zal inspireren en motiveren tot een groene levensstijl.'

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap, Anneke Commandeur