

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer :31

verschijnt wekelijks

Zaterdag 30 juli 2016

Kerkdienst voor: Zondag 31 juli 2016

PATMOSKERK

10.00 uur Ds. H Dekker
Organist: Dirk Kes
Koster(s): J. Boes en K. Boes
Kindernevendienst J. Visser – de Groot
Crèche: Geen
Eerste collecte: Project Pakistan.
Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

Dagelijkse Schriftlezing

Zondag	31 juli	Prediker 1 : 12 – 2 -11	Onderzoekmethode.
Maandag	1 aug	Prediker 2 : 12 – 26	Wat maakt het verschil.
Dinsdag	2 aug	Prediker 3 : 1 – 15	Tijdsbeeld.
Woensdag	3 aug	Prediker 3 : 16 – 4 : 6	Wat is de zin van het bestaan .
Donderdag	4 aug	Prediker 4 : 7 – 12	Niet alleen.
Vrijdag	5 aug	Prediker 4 : 13 – 5 :8	Belofte maakt schuld.
Zaterdag	6 aug	Lucas 12 : 22 – 32	Goede zorg.

Opbrengst Collecte

Zondag 24 juli

De eerste collecte bestemd voor de Diaconie E 185,25

De tweede collecte is bestemd voor de Kerk E 157,90

Genade en dankbaarheid

Vanuit het protestants christelijk erfgoed is met de woorden van Paulus, en onderstreept door de reformatie, altijd gepredikt:

”Door genade alleen!” (Soli gratia), of, “Mijn genade is u genoeg!”.

De hemel is niet te verdienen, hoe belangrijk het ook is om goed en christelijk te leven, in liefde voor God en de medemens, offergezind en opofferingsgezind, vredelievend enz.

Gods genade gaat aan al deze goede menselijke eigenschappen en daden vooraf.

God biedt ons in het heil dat in zijn zoon Jezus Christus gelegen is, om niet een hemelse toekomst aan. Jezus is voor ons allen gestorven en opgestaan.

Hij heeft ons van zonden gered, ons leven verlost, de toegang tot de hemel geopend, en zijn (uiteindelijk) Koninkrijk ontsloten. Hij is de sleutel tot dit heil.

En puur als gevolg van dit immens grote goddelijk aanbod zal de mens dit aanbod beantwoorden door goede werken, door werken-der-dankbaarheid.

De werken volgen na en op het genade-aanbod, en gaan er niet voorwaardelijk aan vooraf.

En daarom is er voor ieder heil en hemel.

Geen aflat, geen werkheiligheid, geen doop, geen kerkgang, geen regelmatige kerkelijke bijdrage, geen..., enz. is voorafgaand nodig, voordat we zeker mogen zijn van heil en hemel.

Het heil is er voor ieder, die er ‘ja’ op zegt.

Het werkelijke ‘ja’ is “voorafgaande aan ons ja”, al gezegd door God.

We hoeven het alleen nog maar te beamen.

De evangelist Johannes schrijft:

“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven hebbe!”.

” Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door mij!”.

”Wie gelooft heeft eeuwig leven!”.

Deze drie teksten, die met meer zijn aan te vullen, geven aan dat Gods liefdevolle vaderhart groter is dan wij via menselijk redeneren en geloofsafbakening elkaar toebedelen of gunnen. Of iemand in de hemel komt en in die speciale relatie met God staat, is een zaak tussen God en die mens, waarbij uiteindelijk God de dienst uitmaakt.

Laten wij niet oordelen, schrijft Paulus in Rom. 14, want “een ieder zij voor zijn eigen besef ten volle overtuigd”. Want het is “aan de Heer” hoe iemands toekomst er uitziet.

Dit te weten is troost, is groots, geeft rust, en vertrouwen.

En de blijdschap die dit weten in een mens oproept, roept werken der dankbaarheid op.

Want een gelovige beseft dat hij moet trachten te leven naar diezelfde liefde.

Een christen zal nadrukkelijk blij en dankbaar willen antwoorden op deze blijde boodschap, en zijn leven zo inkleden, dat het met zin gevuld is, en ook zinvol is:

werken der dankbaarheid, heilzaam en hemelgericht.

En zo wordt het al wat hemels, en koninklijk op aarde, proevend hoe God het bedoeld heeft.

Pieter C. Springer

Gena van God, hoe loof ik u/ voor redding onverdiend./
 Verloren eens, gevonden nu,/ een blinde die mag zien.
 Genade toonde mij mijn schuld/ en heeft mij vrijgekocht./
 Gena heeft mij met dank vervuld,/ toen ik geloven mocht.
 Door veel gevaren ging mijn reis,/ door tegenspoed en kruis./
 Genade heeft mij steeds geleid,/ genade brengt mij thuis.
 Ja, als dit hart, dit vlees bezwijkt/ na deze levenstijd,/
 zal ik beërven in Gods rijk/ de eeuwge zaligheid.

Vertaling van “Amazing Grace”

Voorbede

1. Heer wij danken dat U onze zonden vergeeft. Leer ons niet opnieuw te zondigen.
2. Voor de "ouderenzorg". Dat jong en oud niet vervreemden van elkaar.
3. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
4. Sterk de christenen in oorlogsgebieden. Dat ze Uw vrede mogen doorgeven in een wereld vol chaos en een gebrek aan alles.
5. Doe ons beseffen dat alles wat ons is toevertrouwd, geleend goed is.
6. Bescherm ons tegen terreur. Dat het kwade ons niet aangrijpt en wij zelf gewelddadig worden.
7. Vervul ons met Uw heilige geest, zodat we begaan zijn met Uw wereld.

Ria Kaars

Bij de collecte van zondag 31 juli

Wij collecteren dan voor het project Pakistan. Wie wel eens wat leest in het blad "Open Doors" weet dat dit land hoog in de ranglijst staat van christenvervolging. Officieel godsdienstvrijheid, in de praktijk misbruik makend van de blasfemiewet zodat je als moslim altijd een christen kan aanklagen zonder dat hij/zij zich kan verweren. Op blasfemie (zg. Godslastering) staat de doodstraf, en die wordt ook uitgevoerd : Pakistan is een gruwelijk land ondanks het feit dat het door Nederland als "veilig land" wordt bestempeld. Onder deze zeer moeilijke omstandigheid werkt de christelijke school in Toba Tek Singh en omgeving. Uiteraard hoeft deze school op geen enkele steun van de overheid te rekenen. Toch is de kwaliteit van het onderwijs goed, zo goed dat sommige moslimouders hun kinderen er naartoe sturen (godsdienstonderwijs krijgen die kinderen apart van een imam) en dat zegt heel wat. Laten wij ruimhartig vanuit onze vrijheid en weelde geven.

Klaas Kes (contactman pakistanproject)

Giften

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 20,=.
Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Zondag hopen we elkaar te ontmoeten in de Patmoskerk. Afgelopen zondag zag ik naast de gemeente ook vakantiegangers in ons midden. En uiteraard is het voor hen vaak wennen, omdat ze tot een ander kerkgenootschap behoren en/of andere gewoonten kennen in hun eigen gemeente of parochie. Laten we hen vriendelijk en zo nodig helpend tegemoet treden! Komende zondag wil ik graag met de gemeente Psalm 9 lezen en proberen toe te passen op deze tijd. Uit het N.T. lezen we 2 Korintiërs 5: 11-21 en we zingen de volgende liederen: 601, 72: 1, 4, 7, 885, 348: 1, 9: 1, 4, 5, 346: 5, 6, 1010, 68: 7, 868: 2, 4, 5. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zieken. Zr. L. Zeeman, Buurterstraat 10 kwam ongelukkig ten val en werd overgebracht naar het Waterlandziekenhuis, maar dinsdag jl. overgeplaatst naar Novawhere. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Kerkinterieurs in Nederland. Minister Jet Bussemaker was net voor haar zomervakantie in Utrecht aanwezig bij de boekpresentatie van een schitterend nieuw boek over kerkinterieurs in Nederland. In haar dankwoord zei de minister: “kerken moet je binnengaan”. Nu, dat sprak mij als dominee uiteraard zeer aan, al bedoelde ze het wellicht iets anders dan mijn opvatting daarover. Want ik denk dan allereerst aan de zondagse eredienst. En onze minister misschien ook wel, maar de duiding die zij gaf wees toch meer in de richting van het toerisme. Voor velen is een vast onderdeel van vakantie in het buitenland een bezoek aan een kerk. Maar dit boek van 400 pagina’s dik en bijna drie kilo zwaar (€ 49.95), laat in prachtige foto’s en beschrijvingen zien dat de rijkdom van het Nederlandse kerkinterieur minstens zo indrukwekkend en divers is. Als je je verdiept in dit boek en laat meenemen door het prachtige fotomateriaal is het net of je al die kerken bezocht hebt. Dan ben je naar de kerk geweest, zonder ook maar één Woord te horen, zal ik maar zeggen. Maar onze minister had uiteraard groot gelijk: kerken moet je binnengaan! Op zondag worden we samengeroepen door onze Meester en Koning. En door de week? Dan mag je zomaar eens even binnenlopen, om dicht bij God te zijn. Een moment van rust, van gebed wellicht, van stilte. Daarom hulde aan al onze “kerkzitters” die het ook dit jaar weer mogelijk maken dat velen uit Nederland en ver daarbuiten kunnen genieten van het interieur van de Grote Kerk.

Tenslotte. Ons hartelijk meeleven gaat uit naar de fam. Zeeman, Buurterstraat 13. Volgende week hoop ik een in memoriam te schrijven.

Ds. H. Dekker.

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn Zus en onze Peet.

Aaltje Schouten Kaars

Tevens willen wij de thuiszorg en de burens bedanken die Aaltje de afgelopen tijd hebben geholpen. In het bijzonder Neeltje Zeeman die de laatste maanden elke dag een bezoekje aan haar bracht.

Dit heeft voor haar veel betekend.

W. Kaars en kinderen

Voor de vele blijken van belangstelling
en medeleven na het overlijden van

TRIJNTJE SCHOUTEN-UIHUISJE

willen wij u hartelijk danken.

Kinderen,
kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Dank u wel voor de troost die wij van u ontvingen na het overlijden van onze jongste kleinzoon
Beau Brammert van Altena.

Marten en Neeltje van Altena Boneveld

*Ik droomde eens en zie
ik liep aan 't strand bij lage tij
Ik was daar niet alleen,
want ook de Heer was aan mijn zij*

Toch nog onverwacht is bij het opkomen van de zon mijn man,
onze lieve ta, schoonvader, bap en overbap op 85-jarige leeftijd overleden

Cornelis (Cees) Zeeman

echtgenoot van Maretje Catharina Zeeman

* Marken, 9 juli 1931

† Marken, 25 juli 2016

M.C. Zeeman-Zeeman

Maretje

Sabrina en Vincent

Danique

Mark en Leonie

Silvia en Jan

Carola en Matthijs

Chantal en Gerrit

Nelly

Jennifer

Elvis

Buurterstraat 13, 1156 AP Marken

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 29 juli 2016 om 14:00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 te Marken. Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 13:15 uur gelegenheid tot condoleren.

Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken. Aansluitend is er gelegenheid om met ons samen te komen in Dorpshuis 'Het Trefpunt'.

Geen bloemen

25-07-2016

Als het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt,
Als veel je wordt ontnomen
Als je moet toelaten dat een ander voor je zorgt
En leven niet meer leven is
Dan komt de tijd, dat je verlangt naar rust.
Dat het einde is gekomen.

Diep geraakt zijn wij door het plotselinge, onverwachte overlijden van onze dierbare broer en zwager

Cees Zeeman jz.

Immetje Stoker-Zeeman
Lijsje Lommers-Zeeman
Klaas en Makie
Neeltje Zeeman
Pieter en Nelly

Wij wensen Maretje, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Lieve bap,
Je noemde mij je kleine meisje
En als je me zag begon je te stralen
Klap eens in je handjes zingen op je schoot
Was iets waar jij zichtbaar van genoot
Hoewel je me nu niet meer kunt verwennen
Ben ik dankbaar en blij dat ik jou heb mogen kennen



Dikke kus en een knuffel van Danique

Als het niet meer gaat zoals je wilt
 en je afhankelijk van anderen bent
 Het leven niet echt meer leven is
 groeit het verlangen naar rust

Verdrietig hebben wij plotseling afscheid
 moeten nemen van onze

Ome Cees

Dierbare herinneringen zullen ons altijd bij blijven

Wij wensen Peet

Maretje

Sil en Jan

Nelly

kleinkinderen en achterkleinkind

veel sterkte toe met dit verlies

Neel en Paul

Sander

Nathalie en Ronald

Julia en Fleur

*Van alles geleefd, van alles gedaan,
 laat mij nu maar rustig gaan.*

Dag lieve bap

Bedankt voor alle mooie en gezellige momenten. We zullen je missen.
 Rust zacht.

Veel liefs van je kleinkinderen en achterkleinkind,

Sabrina en Vincent

Danique

Mark en Leonie

Carola en Matthijs

Chantal en Gerrit

Jennifer

Elvis

In een periode dat hij weer naar buiten kwam,
en met zijn scootmobiel de weg op ging.
Is voor ons heel onverwachts overleden,

ome Cees

Wij wensen peet Maretje, kinderen en kleinkinderen
sterkte toe in de komende tijd.

neven en nichten familie Zeeman
(van Bessie Ma)

Met grote verslagenheid kennis genomen, van het onverwacht overlijden van
onze vriend en trouwe club maat,

Cornelis Zeeman jz

Als een van de oudste, en inspirerend lid van onze Voor Anker Biljart club,
zullen wij Kees node moeten missen!

Wij wensen zijn Vrouw, kinderen ,en kleinkinderen heel veel sterkte met het
verwerken van dit grote verlies!

Namens de Biljart club Voor Anker.

Lieve Cees

Sommige mensen wil je niet missen.
En daarvan was jij er één.

Wat een mens wil, kan niet altijd.
Want afgelopen maandag toen ging jij heen.

Mooie herinneringen daar moet je het dan mee doen.
En denken aan die mooie tijd van toen.

Voor mij was jij meer dan een vriend en graag wil ik je:

Bedanken voor je liefde
Bedanken voor je onvoorwaardelijke vriendschap
Bedanken voor je gastvrijheid
Bedanken voor je uitnodigingen
Bedanken voor de klussen, die je voor mij hebt gedaan
Bedankt voor alles.....

Rust zacht.

liefs Gera

Een goede buur...

Altijd dankbaar en behulpzaam

Altijd gezellig en zorgzaam

Altijd in voor een goed gesprek

Altijd aanwezig bij het hek

Altijd gaf je ons aandacht

Alle tijd nu... lieve buurman Cees rust zacht

Wij wensen buurvrouw Maritje, familie en vrienden heel veel sterkte toe

De burens