

Protestants Marken



Jaargang 10. Nummer 32

verschijnt wekelijks

Zaterdag 6 aug 2016

Kerkdienst voor : Zondag 7 augustus 2016

Grote Kerk.

10.00 uur: Ds. H.Dekker.

Organist: Dirk Kes.

Koster: P.Zeeman en J.Blijleven.

Kindernevendienst : Marianne Zwiërs

Crèche: Geen

Eerste collecte: Project Waterlandse Gemeenten.

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk.

3^e Zomerzangavond

Woensdag 10 augustus om 20.00 uur in de Patmoskerk

Thema: De wind in de zeilen

Zondag	7 aug	Lucas 12 : 33 – 40	Wees voor breed.
Maandag	8 aug	Lucas 12 : 41 – 48	Trouwe dienst.
Dinsdag	9 aug	Hebreeën 11 : 1 – 12	Navolging gevraagd.
Woensdag	10aug	Hebreeën 11 : 13 – 22	Bij wie voel jij je thuis?
Donderdag	11 aug	Hebreeën 11 : 23 – 40	Kijk en naar Mozes.
Vrijdag	12 aug	Hebreeën 12 : 1 – 13	Ga je graag naar school?
Zaterdag	13 aug	Psalm 70	Dringend gebed.

MEDITATIE

Lezen: Psalm 44.

Eén van de onbekendste Psalmen uit het Liedboek van Israël ligt voor ons. Wie van ons kan zich herinneren deze Psalm ooit gezongen te hebben in een kerkdienst? Dat zal niet alleen met de melodie te maken hebben, maar ook met de inhoud.

Het klinkt goed, wat wij in het begin van deze Psalm te horen krijgen. Voor het volk Israël lag, na een lange en barre tocht door de woestijn, de toekomst open. En van generatie op generatie vertelden de vaders aan hun kinderen de wonderlijke daden van de HEER. Je hoort in deze Psalm de verwondering daarover.

Nu, wij weten in onze tijd dat het bepaald niet vanzelfsprekend is dat het geloof wordt overgedragen van generatie op generatie. En dat geloof geen erfgoed is, hebben velen van ons ontdekt in de jaren die achter ons liggen.

Ook in deze Psalm horen we dat er een kink in de kabel kwam. En dan gaat dit lied, dat als een vreugdezang begint, over in een kláágzang. 'Himmelhochjauzend und zum Tode betrübt' om dan maar een uitdrukking van onze Oosterburen te gebruiken, liggen soms heel dicht bij elkaar. De ene dag boven op de berg, maar de volgende dag diep in de put. Ja, zo kan het gaan in een mensenleven.

Je denkt al gauw als je deze Psalm op je in laat werken: wat heeft die Korachieten bezielde om dit Lied te dichten? David had deze tempelzangers (toen nog als voorlopers in de tabernakel: want de tempel moest nog gebouwd worden) aangesteld om in Gods huis de zang te leiden. En onder koning Salomo, toen de tempel gebouwd werd en in gebruik genomen, werden deze Korachieten een soort zangers gilde. In onze tijd te vergelijken met een cantorij of kerkkoor. Deze zangers durven veel tegen God te zeggen in dit Lied. Zie bijvoorbeeld vs. 24. Woorden die we zomaar niet 1,2,3, overnemen, naar ik meen. Het lijkt er dan toch wel erg op alsof God de schuld krijgt van alle misère. En wie zou dát durven zeggen? Maar aan het eind van dit Lied is de aanklacht van de zangers verstomd. En denk ik, dat ik zeggen mag, dat dit zangers gilde tóch vasthoudt aan de God van het verbond. Wij zijn U niet vergeten, HEER, zingen ze, Uw verbond verloochenden wij niet. Wat een wonder! En wij, zoveel eeuwen later mogen zeggen: in Jezus Christus weten wij dat God er altijd is. Omdat Christus gezegd heeft: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld. (Mat. 28: 20). Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Heer Jezus wilt U goede voorbidders van ons maken. Want Uw naam is ons gegeven tot redding.
2. Sterk de christenen in oorlogsgebieden. Dat ze Uw vrede mogen doorgeven in een wereld vol chaos en een gebrek aan alles.
3. Doe ons beseffen dat alles wat ons is toevertrouwd, geleend goed is.
4. Bescherm ons tegen terreur. Dat het kwade ons niet aangrijpt en wij zelf gewelddadig worden.
5. Vervul ons met Uw heilige geest, zodat we begaan zijn met Uw wereld.
6. Maak van ons mensen die niet alleen horen maar ook kunnen luisteren.
7. Geef ons moed om Uw zienswijze door te geven.

Ria Kaars

Opbrengst Collecte

Zondag 31 juli

De eerste collecte bestemd voor Project Pakistan E 317,15

De tweede collecte is bestemd voor de Kerk E 195,30

Gemeentezondag 2016 – 18 september

Zondag 18 september hopen we samen weer een gemeentezondag te vieren in de Patmoskerk. Dit jaar vieren we, dat we 5 jaar SAMEN zijn als Protestantse Gemeente Marken.

Daarnaast openen we op deze gemeentezondag het nieuwe jeugdseizoen.

Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan het programma voor die dag.

Tussen de kerkdienst (jeugddienst) in de ochtend en de afsluitende vesper in de middag zullen we o.a. samen de lunch gebruiken in de Patmoskerk.

Om een idee te krijgen voor hoeveel personen we lunch moeten regelen, zouden we graag willen weten of u aan wilt schuiven bij die lunch en zo ja, met hoeveel personen.

Daarom willen we u vragen om onderstaand strookje in te vullen en uiterlijk 28 augustus in te leveren bij één van de commissieleden.

NB: Als u niet deel wilt nemen aan de lunch, dan bent u uiteraard wel van harte welkom bij de Kerkdienst, vesper en andere onderdelen van deze gemeentezondag !!

Alvast bedankt voor uw medewerking.

De Activiteitencommissie

Opgave strookje voor de lunch op de Gemeentezondag 18 september 2016.

Ik wil/wij willen graag deelnemen aan de gezamenlijke lunch op zondag 18 september in de Patmoskerk.

Naam.....

Adres.....

Ik zal/wij zullen aanwezig zijn met persoon/personen.

Inleveren van dit strookje graag z.s.m. (uiterlijk 28 augustus 2016) bij één van onderstaande commissieleden:

Luutje van Diepen – Schipper, Hein Pieter Zondervan, Jan Sijmen Roos.

Zondag. In de komende weken wil ik graag met de gemeente lezen in het Bijbelboek Genesis. De planning is om te preken over Genesis 11,12,13 en 14. Komende zondag in de Grote Kerk lezen we Genesis 11: 1-9 en uit het N.T. Filippenzen 2: 1-11 en zingen we de volgende Liederen: 8: 1, 3, 6, 72: 6, 7, 320, 348: 1, 33: 4, 5, 574, 664, 369 B, 512: 1, 2, 6, 7. Van harte een fijne zondag gewenst!

Zomerzangavond. Op woensdag 10 augustus hopen we de 3^e zomerzangavond te beleven. We komen samen in de Patmoskerk en beginnen om 20.00 uur. Dit keer begroeten we de Voor Anker Band. Zij zullen ons begeleiden bij het zingen van **bekende** liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Dat is een verzoek uit de gemeente waar we graag gehoor aan willen geven. Het thema van de meditatie die ik hoop uit te spreken is: de wind in de zeilen. Deze zangavonden mogen zich verheugen in een goede opkomst ondanks de vakantietijd en daar zijn we blij mee. Dus heel graag zien we jullie a.s. woensdagavond om heerlijk samen te zingen! En uiteraard is er ook weer gelegenheid om samen koffie/thee te drinken!

Wij gedenken. Op 25 juli jl. kwam er een einde aan het aardse leven van br. Cornelis Zeeman, Buurterstraat 13. Hij mocht de leeftijd van 85 jaar bereiken. Ondanks de ziekte die hem al 10 jaar in de greep hield, overviel de dood hem en ons. Na het vrolijk vieren van zijn verjaardag op zondag 24 juli was daar plotseling op die maandagmorgen de 25^e het verdriet om zijn heengaan. Met grote liefde herdachten zijn kinderen en kleinkinderen hem op vrijdag 29 juli jl. in de Patmoskerk. Het gebouw waar hij zovele voetstappen had liggen, met name vanwege het kosterschap. En we zongen de Liederen die hij uitkoos voor zijn afscheidsdienst en luisterden naar het Bijbelgedeelte dat hij koos. En zo mocht ondanks het verdriet en de tranen de dankbaarheid overheersen. En mochten we getroost de Patmoskerk verlaten om de gang naar het kerkhof te maken. Wetend dat het welkom Thuis had geklonken. Ons hartelijk meeleven gaat uit naar zijn vrouw, zijn gezin en naar allen die verdriet hebben om zijn verscheiden en hem met weemoed nastaren.

Ter slotte. Onlangs werd in Amsterdam het klederdrachtmuseum geopend: Herengracht 427. De moeite waard om te gaan kijken naar mijn inzicht (entree € 8.00 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen). Zie ook het artikel daarover op marker nieuws.com (uit het Ref. Dagblad overgenomen) of rechtstreeks www.hetklederdrachtmuseum.nl

Met een vriendelijke groet vanuit de pastorie! ds. H. Dekker.

COLLECTE PROJECT "WATERLANDSE DIACONIEËN"

Zondag 7 augustus a.s. is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën. Zoals u weet steunen we dit vanaf 1 januari 2016 samen met een aantal andere diaconieën uit het Waterlandse.

Het project komt ten goede aan Casa Recanto te Brazilië. Dit is een opvanghuis voor kinderen die op straat leven, vaak afkomstig uit de sloppenwijken, en voor kinderen in de gevangenissen. De leeftijd van deze kinderen is c.a. 10 tot 18 jaar, maar er zitten zelfs kinderen van jongere leeftijd tussen.

Casa Recanto is 1 van de 8 huizen van Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte in Brazilië. Alle huizen van Jeugd met een Opdracht worden in stand gehouden door giften.

Sinds augustus 2015 is een team van Jeugd met een Opdracht werkzaam in het Casa Recanto gebouw. Het team is heel blij met dit gebouw, omdat het op slechts 15 minuten loopafstand van het centrum van de miljoenenstad Belo Horizonte ligt. Kinderen van de straat kunnen er langs komen voor een douche, schone kleding, maaltijd, spelletjes enz. Maar bovenal om liefde te krijgen van mensen die hun laten merken dat ook zij er mogen zijn en dat God ook van hen houdt!

Een inloophuis als Casa Recanto is er nog niet in deze miljoenenstad. Maar voordat er optimaal gewerkt kan worden in het huis, zal er eerst flink verbouwd en opgeknapt moeten worden. Het onderhoud is erg achterstallig! Maar de locatie is prachtig voor het doel.

Wat is er allemaal nodig om het opvanghuis goed bruikbaar te maken voor de straatkinderen?

Vernieuwing: elektriciteit, riolering, deel van het dak, trappen waar de betonrot in zit, constructie garage en stoep wijzigen, zodat het busje binnen kan staan i.v.m. diefstal, vernieuwing en isolatie plafond in de grote verblijfsruimte, schilderwerk, scheidingsmuur tussen leefruimte zendingen en inloopruimte. En wat héél belangrijk is dat er sanitaire voorzieningen gaan komen speciaal voor de straatjeugd.

De verbouwing wordt geschat op c.a. 25.000 – 30.000 euro. We sparen al een half jaar voor dit doel en wat zou het mooi zijn als de Waterlandse Diaconieën aan het eind van het jaar een flink deel kunnen bijdragen aan de verbouwing van Casa Recanto! Namens de straatkinderen alvast hartelijk dank!

Posters van het project Casa Recanto kunt u vinden op de borden in beide kerken.

Namens de diaconie,
Eef Visser

Na enige maanden van "onwel" zijn en verdere akeligheden ben ik
20 juli j.l. geopereerd.

Sindsdien gaat het stukken beter en gaan we iedere dag een stap in,
de goede richting.

Lijs en ik bedanken iedereen voor de aandacht, telefoontjes e.d.

Je wordt er niet beter van maar het helpt zeker.

Dirk van Altena

08 augustus 2015

08 augustus 2016

In liefdevolle herinnering aan onze Mem en Bessie**MARETJE MOENIS**

Ik heb mijn Moeder niet verloren
Daarvoor gaf ze mij teveel
Wat zij mij zei blijf ik horen
Van wat ik ben is zij een deel
Ik kom haar overal tegen
In wat ik doe, in wat ik laat
Zij was en blijft voor mij een zegen
waarvan het spoor steeds verder gaat
Er is een schakel
die de dood niet kan verbreken
Liefde & Herinnering
leven altijd voort

Kinderen en kleinkinderen

Niet meer tastbaar,
maar wel voelbaar
in de herinneringen
die je aan hem hebt

Tot ons kwam het droevige bericht dat de vader van onze vriendin Nelly is overleden.

Cornelis Zeeman

Wij wensen haar en de hele familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Marietje , Jente en Manita



Samuel

20 juli 2016

**Twee harten
één liede
uit liede
één hart**

Rolf van Heeringen & Esther Boes
Witte Ring 163
1567 HR Assendelft
Tel. 06 - 25236826

Wil je mij zien? Eerst bellen, anders slaap ik misschien!



Dobbelij zit er zijn met de getuigen van onze zonen

Samuel Liam van Heeringen

20 juli 2016



3900 gram



52 cm



16 14 uur

Uit: Het Gastenboek van de Grote Kerk op Marken

Elsa & Jaap Vermeer a.b. SY SARK. Net terug van zeilreis van 3 jaar naar Nrd + Zuid Amerika en Caribbean. Gewoond op Marken en geboren op de Grote Werf in 1949! (zoon van Neeltje de Waart).

8-8-15 Mooi kerkje! Jan + Stijntje. Hoogezand.

Fijn om even tot rust te komen. Dank! E. en A. Hilversum.

Marken, 9.9.2015 Wat een prachtige kerk en zo mooi onderhouden. L. Reinders Amsterdam

10.9.15 Regards from Mallorca! What a nice village! Teresa, Manu & Miguel.

10-9-2015 Groeten uit Abbenbroek van de Ned. Herv. Kerk / NHK.

11/9.2015 Wat een prachtige kerk en ook de verhalen van mijnheer Klaas Kes. Wij hebben genoten. Dick en Jet Deggenaar S/Y Doggersbank.

Preciosa una iglesia diferente. La familia Grimaldos (Espana, Alicante)

11-9-2015 'n Kerk van Allen voor Allen. Ieder is gewoon welkom! C.A. Vermeulen.

12-9-15 Groeten van de kanjers uit Heumen aan Marken.

14-9-15 Prachtige kerk erg van genoten. Vooral het glaswerk met de zon erbij.

15-9-2015 Erg mooie kerk. Zit geweldig in de verf. Mooie uitleg van enkele ouderen in de kerk.
Jan en Ineke.

19/09 een prachtige kerk. Leuk om na een aantal jaren weer eens te zien. Elly van Brakel. We are visitors from Canada. Your island is beautiful and a highlight of our trip. Tot ziens!

Erin and Rodney van Brakel.

We are visiting from Turkey / Istanbul. Your island is really so beautiful and you are very kind. Nadide/Burak. / Istanbul.

Die zwei Mäuse waren da!

26.09.2015 Groszek tu byt! P.S. Zabiore was tu kiedys. Drodzy rodzice i przyaciele! Monia G. Poland.

Eine Gruppe mit 10 Personen besuchten heute 1.10.2015 Marken. Wir finden das Dorf wunderschön – das Museum sehr informativ – hatten viel Freude und wir wünschen dem Dorf und seinen Bewohnern viel Glück und Gottes Segen.
Doris Gözl.

1.10.2015 We came from Hong Kong. This town is extremely beautiful & awesome. We love it ☺
Tobie & Derek.

1.10-2015 Wij komen uit Friesland. Het is hier mooi en de kerk ook. D en A. Tj en A.