

# Protestants Marken



Jaargang 10, nummer : 34

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 20 augustus 2016

**Kerkdienst voor: zondag 21 augustus 2016**

## Grote Kerk

10.00 uur Mw. Ds. E.S. ten Heuw, Leiden  
Organist: D. Kes  
Kosters: P. Zeeman en J. Blijleven  
Crèche: Jannetje Uithuisje en Marie Janne Visser  
Kindernevendienst: Trijntje Jacoba Boes

De eerste collecte is bestemd voor:  
*de Diaconie*

De tweede collecte is bestemd voor  
*de Kerk*

Vrijdag 26 augustus 2016

15.00 uur: **Grote Kerk**  
Kerkelijke bevestiging van het huwelijk van:  
Pieter Schipper en Catherina Uithuisje

Voorganger: Ds. H. Dekker

Organist: Hans Jütte

Collecte is bestemd voor de Kerk

De afsluiting van de Vakantie Bijbel Week is  
op woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur  
in de Patmoskerk.



Meditatie. 'Pokemonjager' of 'slippendrager'.

Lezen Zacharia 8 vers 20-23.

*En dit zegt de HEER van de hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: "Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is."*

Wellicht is ook u de nieuwste rage niet ontgaan. Ouderen en jongeren die, kijkend naar het scherm van hun smartphone, op jacht zijn naar een pokemon. Een virtueel monster in zakformaat dat alleen zichtbaar is als je het spel hebt geïnstalleerd op je smartphone. Het duikt zomaar ergens op en het is dan zaak om er snel bij te zijn en het monster te vangen. Volgens de media is het spel een hype en velen, oud en jong, zijn er druk mee. Toen ik in de afgelopen tijd hoorde van de pokemoney, kwam de hierboven geciteerde tekst in mijn gedachten. De pokemoney laten we verder voor wat het is, het zal wel weer overgaan. Over de te lezen verzen uit Zacharia wil ik een enkele gedachte met jullie delen.

Deze verzen zijn onderdeel van een hoofdstuk vol met beloofde zegeningen voor het volk Israël. Zij waren in ballingschap in het verre Babel waar koning Darius het voor het zeggen had. Maar de tijd van de ballingschap zit er bijna op en de eerste Joden zijn al teruggegaan naar hun eigen land. Dan mag Zacharia deze beloften van God aan het volk verkondigen. Israël zal weer opgebouwd worden en het zal weer voorspoedig worden. Wie de moeite neemt om het gehele hoofdstuk te lezen komt onder de indruk van de rijke beloften van God voor zijn volk. Het volk wordt bemoedigd door al die beloften en dat zal nodig zijn geweest om de ballingen aan te sporen om, zodra het mogelijk is, weer terug te keren naar hun eigen land.

Aan het eind van dit hoofdstuk komen dan de beloften die ook voor andere volken dan alleen Israël bestemd zijn. De volken uit allerlei landen en steden zullen optrekken naar Israël om daar in Jeruzalem eer te bewijzen aan de HEER van de hemelse machten en zijn gunst af te smeken. Hierin horen wij, als het ware, dat Gods beloften aan Abraham herhaald worden. God beloofde Abraham, dat in hem alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. En hier, zo ongeveer aan het einde van de Oud Testamentische periode, lijken deze beloften nogmaals te klinken. De tijd van het Nieuwe Testament is nog ver weg en de Here Jezus is er nog lang niet, maar God lijkt er met deze beloften wel naar te verwijzen. Er zal een tijd komen dat Jeruzalem het middelpunt van- en voor de volken zal worden.

In Handelingen 2 zien wij deze beloften in vervulling gaan, mensen uit alle volken en talen horen het Evangelie van de opgestane Heer, Jezus Christus. Toch geloof ik dat dit niet de enige vervulling van deze beloften is. Nog steeds zien wij deze beloften van God in vervulling en komen er wereldwijd mensen tot geloof in God en Zijn Zoon, Jezus Christus.

Echter in de westerse wereld en met name ons eigen land lijkt er weinig meer van deze beloften te zien, al zijn er gelukkig ook uitzonderingen.

Toch komt de vraag bij mij op: Wie is er nog op zoek naar die Joodse man? Wie is er nog op zoek naar de Here Jezus?

Mensen zijn massaal op zoek naar vrede, er wordt koortsachtig gezocht naar middelen en mogelijkheden om de aarde in stand te houden, maar weinigen zijn op zoek naar de HEER van de hemelse machten om Hem eer te bewijzen en zijn gunst af te smeken. (vers 22)

Naar wie of wat zijn wij op zoek? Zoeken wij naar de geest van de wereld en zijn wij 'pokemonjager' of zijn wij 'slippendrager' en grijpen wij de punt van de mantel van die Joodse Man, Jezus Christus, op zoek naar het vriendelijk aangezicht van God?

*Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten. Juicht, vromen, om uw lot, verblijdt u steeds in God, roemt, roemt zijn heiligheid! Zo wordt zijn lof verbreed voor al dit heilgenot*

(Psalm 97 vers 7 oude berijming)

Kees Kersbergen

Voorbede

1. Vervul ons met Uw heilige geest, zodat we begaan zijn met Uw wereld.
2. Maak van ons mensen die niet alleen horen maar ook kunnen luisteren.
3. Geef ons moed om Uw zienswijze door te geven.
4. Wil met hen zijn die rouw dragen, ontferm U over hen.
5. Voor de Vakantie Bijbelweek. Dat we onze kinderen dicht bij U mogen brengen.
6. Voor hen die in het huwelijk treden, dat ze met vreugde hun leven zullen delen.  
Zegen hen en doe hen ons tot zegen zijn.
7. Voor elk nieuw geboren menskinde, dat we het mogen koesteren en liefhebben.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	21 augustus	Lucas 13: 22-35	Wie gered worden
Maandag	22 augustus	Hebreeën 12: 14-29	Vurig geloven
Dinsdag	23 augustus	Hebreeën 13: 1-25	Laat je leiders niet lijden
Woensdag	24 augustus	Prediker 7: 1-14	Realistisch denken
Donderdag	25 augustus	Prediker 7: 15-29	Wees geen perfectionist
Vrijdag	26 augustus	Prediker 8: 1-15	Het leven is eindig
Zaterdag	27 augustus	Prediker 8: 16 - 9: 12	Levensgenieters

Opbrengst collecten zondag 14 augustus

De eerste collecte bestemd voor de Zending	€ 239,69
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 190,60

## Giften

Op rekening is ontvangen dd. 25.07.2016 een gift voor de kerk van Eur 250,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters



**Vakantiebijbeldagen.** Ongetwijfeld zal de voorbereidingscommissie er nog wel over schrijven, maar ook onder deze berichten graag aandacht voor de vakantiebijbelweek, 22, 23 en 24 augustus, met op woensdagavond 24 augustus om 19.30 uur de afsluiting in de Patmoskerk, samen met de gemeente. In de afgelopen paar jaar is gebleken dat dit geweldig fijne en leerzame dagen zijn voor onze kinderen, dus hopelijk mogen we veel kinderen begroeten. En fijn dat er ook dit jaar naast onze kerkelijk werker vrijwilligers zijn die deze dagen hun handen uit de mouwen willen steken.

**Zondag** is voor mij een zogenoemde vrije zondag en dus gaat er hier in de Grote Kerk een gastpredikant voor. Een fijne zondag gewenst.

**Zieken.** Zr. L. Zeeman (Buurterstraat 10) mag vanuit Novawhere weer terugkeren naar haar eigen huis! In Novawhere werden opgenomen voor revalidatie zr. A. Peereboom-Kes (Noorderwerfstraat 21) en br. J. Zondervan (Kerkbuurt 183). Ook denken we aan de zieken thuis en aan allen die langdurig elders verpleegd worden.

**Billy Graham** is voor velen tijdens zijn lange leven een bron van inspiratie geweest. Nu hij zeer oud is geworden (hij werd geboren op 7 november 1918) en zijn gezondheid zeer broos treedt hij niet meer naar buiten. Maar via zijn geschriften spreekt hij nog steeds tot ons. Ik neem hier enkele gedachten over uit: "Het geheim van geluk". En dat die gedachten nog steeds verbazend actueel zijn zul je merken als je dit leest: Wij hebben de ondeugd verheerlijkt en de deugd tot een minimum teruggebracht. Wij hebben tegenover vriendelijkheid, goede manieren en goede zeden min gehandeld, terwijl wij met grofheid, ruwheid en slechtheid trachten te scoren. Wij zijn teruggekeerd tot het barbaarse tijdperk van de strijd op leven en dood, het overblijven van de sterkste en de levensleer van het recht van de sterkste. Wij zijn rijk aan kennis, maar arm aan wijsheid, goed op de hoogte van de oorlogen die uitgevochten worden, maar doodarm aan vriendelijkheid, zachtmoedigheid en geloof.

**Tenslotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie voor al onze lezers van het kerkblad.

Ds. H. Dekker.

# De Vakantie Bijbel Week begint!!!

Vakantie Bijbel Week 2016



22, 23 en 24 augustus Patmoskerk, Marken

Nog een paar laatste aandachtspunten voor het zover is.

- Als eerste de kinderen en de tieners, zonder jullie geen Vakantie Bijbel Week. Ga zondag dus op tijd naar bed en kom maandag allemaal naar de Patmoskerk. Daar is het feest en daar gaan we: "aan tafel".
- Iedereen die zich heeft opgegeven om te helpen wordt zondagavond 21 augustus om 19.00 uur in de Patmoskerk verwacht om de kerk te versieren en de laatste puntjes op de i te zetten.
- Voor het bouwen van de loofhut met de tieners (groep 6, 7 en 8) is nog wat hulp nodig. Dus vaders of grote broers kom ons alsjeblieft helpen.
- Ditzelfde geldt ook de tieneractiviteit op dinsdagavond, ook daar is nog wel wat hulp nodig. Dit begint om 19.00 uur, dus kom als het kan wat eerder naar het strandje bij de haven.
- Woensdagavond is de afsluiting van de Vakantie Bijbel Week in de Patmoskerk. Vanaf 19.00 uur is er koffie/thee/limonade en om 19.30 uur gaan we beginnen. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst krijgen alle aanwezigen enkele hapjes aangeboden. Het thema is aan tafel dus we gaan ook met elkaar 'aan tafel'. Alle Markers zijn hiervoor uitgenodigd.

Op de achterkant van deze pagina staat nog het programma van de Vakantie Bijbel Week.

Tot volgende week,  
De VBW commissie.





Alle kinderen in de leeftijd van de basisschool zijn weer van harte welkom bij de Vakantie Bijbel Week op Marken. Voor tieners is er een extra avond op dinsdag 23 augustus.

## PROGRAMMA

Maandag 22 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur

Dinsdag 23 augustus van 10.00 uur tot 12.30 uur

Extra tieneractiviteit van 19.00 uur tot 22.00 uur (Locatie: de Haven van Marken)

Woensdag 24 augustus van 10.00 uur tot 14.00 uur

De afsluiting van de Vakantie Bijbel Week is op woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur in de Patmoskerk.