

Protestants Marken



Jaargang 10 nummer : 36

verschijnt wekelijks

Zaterdag 3 september 2016

Kerkdienst zondag 4 september 2016

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist	D. Kes
Koster(s)	P. Zeeman en J. Blijleven
Crèche	Christina Pereboom en Marcella Kaars
Kindernevendienst	J. Visser-de Groot

De eerste collecte is bestemd voor:
Kerk-in-Actie Vredesweek

De tweede collecte is bestemd voor
Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	4 september	1 Timoteüs 1:1-11	Volhouden
Maandag	5 september	1 Timoteüs 1:12-20	Niets om je voor te schamen
Dinsdag	6 september	1 Timoteüs 2:1-7	Bidden voor Den Haag
Woensdag	7 september	1 Timoteüs 2:8-15	Opvallen in onopvallendheid
Donderdag	8 september	1 Timoteüs 3:1-13	Profielschetsen
Vrijdag	9 september	1 Timoteüs 3:14-4:10	Blijf oefenen
Zaterdag	10 september	Lucas 14:25-35	Voorrangsregels

Meditatie.**Lezen: Psalm 45.**

De Psalm die we overdenken is een bruiloftslied. Maar deze bruiloft is geen alledaagse, zoals wij die kennen. Nee, het gaat hier over een koninklijke bruiloft. Dat denken wij al gauw terug aan de bruiloftsbeelden van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En vooral, denk ik, aan de tranen van Maxima, bij het horen van de tango uit haar vaderland.

De Psalm kent twee coupletten. In het 1^o wordt de schoonheid van de bruidegom bezongen (in de verzen 1-10) en het tweede couplet bezingt het geluk van zijn geliefde. Een bijzonder lied dus te midden van alle andere Psalmen. Iemand heeft eens gezegd: deze Psalm is net zoiets als het Hooglied. Ook een wonderlijk en vreemd Bijbelboek te midden van de andere Bijbelboeken. Ja, dat begrijp ik wel als je Hooglied en deze Psalm wilt lezen als een gewoon liefdeslied. Maar zo heeft de kerk der eeuwen deze Psalm en ook het Bijbelboek Hooglied nooit verstaan. Al in de vroege kerk werd deze Psalm gezien als een verwijzing naar Christus. En net als het Hooglied in die zin uitgelegd. Met een deftig woord noemen we dat de allegorische uitleg. Bruid en bruidegom staan dan in deze Psalm en ook in het Bijbelboek Hooglied voor God en mens. Mijn bezwaar tegen deze allegorische uitleg is dat je al snel de neiging hebt om de eigenlijke tekst niet meer serieus te nemen. En daarom zeg ik in eerste instantie: deze Psalm én het Bijbelboek Hooglied gaan wel degelijk over de liefde en alle moois dat je daarbij bedenken kunt, inclusief de lichamelijke verrukking van de liefde. Dat gezegd hebbende ga ik graag mee met grote uitleggers van de Bijbel als Calvijn en Kohlbrugge die deze Psalm (uitsluitend) gelezen hebben als Christologische Psalm. Dus als een heenwijzen naar Jezus Christus, de Koning der Koningen. Immers, Jezus wordt in het Nieuwe Testament meer dan eens de bruidegom genoemd. En Hij zegt het ook van Zichzelf. Hij vergelijkt Zijn Koninkrijk met een bruiloftsmaal. En de bruid is Zijn gemeente. In liefde aan Hem verbonden. De rijkdom van de koninklijke bruidegom uit deze Psalm is dus niet de pracht en praal, de schitterende gewaden en paleizen. Nee, zijn allergrootste schat is de bruid. De rijkdom van de gemeente van Christus is dat ze door Hem gekend en bemind wordt. "Om haar als bruid te werven, kwam Hij ten hemel af, Hij was het, die door Zijn sterven, aan haar het leven gaf." (Gez. 112, NH-bundel 1938).

Als dát geen feestvreugde is....!

Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Voor elk nieuw geboren mensenkind, dat we het mogen koesteren en liefhebben.
2. Bescherm onze kinderen. Dat we ze niet vermaak brengen, maar wijsheid.
En liefdevol de weg naar U wijzen.
3. Wil met hen zijn die rouw dragen, ontferm U over hen.
4. Zorg voor de zieken Heer, laten zij niet vergeefs op Uw bijstand wachten.
5. Maak van ons mensen met een hart dat niet alleen klopt, maar ook bewogen kan zijn.
6. Wilt U zijn met de hulporganisaties. Dat ze hen helpen wie geen helper heeft.
7. Laat niet los Heer, zij die van de kerk zijn afgedwaald of vervreemd.

Ria Kaars

Opbrengst collecten zondag 28 august 2016

De eerste collecte bestemd voor ASKV Steunpunt Vluchtelingen € 287,25
 De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 183,66

Vooraankondiging kringwerk seizoen 2016/2017

Komend seizoen zullen de bestaande Bijbelstudiekring en de *Gemeente Groei Groep* ook weer worden gehouden. Voor ieder die wat vooruit wil plannen staan hieronder de data waarop de betreffende kringen worden gehouden.

De Bijbel Studie kring op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Dinsdag 20 september, dinsdag 18 oktober, dinsdag 22 november, dinsdag 13 december, dinsdag 17 januari, dinsdag 14 februari, dinsdag, 14 maart en als laatste dinsdag 11 april.

*GGG ers, let op, er is een wijziging t.o.v. vorige seizoenen.
 Wij zitten voortaan in de bovenzaal van gebouw Hoogh.*

De Gemeente Groei Groep op donderdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in de bovenzaal van gebouw Hoogh.

Donderdag 15 september, donderdag 6 oktober, donderdag 8 december, donderdag 19 januari, donderdag 9 februari, donderdag 9 maart en als laatste donderdag 6 april.

In november is er het weekend en aan het eind van dit seizoen willen we met elkaar eten ter afsluiting van het seizoen.

Elke bijeenkomst wordt van te voren nog in het kerkblad aangekondigd. Alle mensen die al eerder zijn geweest, maar ook iedereen die zich wil aansluiten of zomaar eens een keer wil komen is hierbij van harte uitgenodigd en zeer welkom.

Met elkaar hopen we op een gezegend seizoen.

Kees Kersbergen

Zondag lezen we nog één keer in het Bijbelboek Genesis. En ik ben dankbaar dat deze preken zo goed ontvangen worden in de gemeente Na het voorgeslacht van Abraham in de 1^e preek, na zijn roeping in de 2^e preek en na de scheiding van Lot in de 3^e preek, horen we in deze 4^e en laatste preek hoe het Lot verder verging en lezen Genesis 14: 8-16 en Psalm 73: 1-9 en 20-28. We zingen de volgende Liederen: 216, 32: 3, 4, 836, 348: 1, 73: 1, 6, 73: 7, 11, 139: 1, 14, 150 A. Van harte een fijne zondag gewenst.

Zieken. Br. C.J. Visser, Kerkbuurt 99 moest helaas opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Wij gedenken. Op 20 augustus jl. overleed in de leeftijd van 91 jr. br. Jongejaap Schouten, sinds 20 oktober 2007 weduwnaar van Grietje Dorland. De laatste jaren van zijn leven woonde hij in Swaensborch. Donderdag 25 augustus (de heetste dag ooit in augustus naar mijn beleving) kwamen we samen in de Patmoskerk om afscheid te nemen. Daar werd hij liefdevol herdacht door één van zijn dochters en luisterden we naar de tekst uit Matteüs 11: 28 die boven de rouwkaart stond afgedrukt. Het afscheid kwam niet onverwacht na de laatste moeilijke maanden van zijn leven. Maar Jongejaap en zijn kinderen wisten dat ze uiteindelijk elkaar niet zouden missen door een afscheid dat hard en koud “de dood” genoemd wordt door ons mensen. Maar dat het ten diepste een afstaan aan *het leven* zou zijn. En dat klopt precies met de tekst boven de rouwkaart. Kom maar naar Mij, zegt Jezus, als je vermoeid bent. Als je onder lasten gebukt gaat. Ik zal je rust geven. En zo mocht ook deze vermoeide lastdrager: Jongejaap Schouten, binnengaan. ‘Gij riep mij Heer, dat ik mocht komen, om voor altijd bij U te zijn, in een oord van louter vreugde, verlost van zorg en pijn’ Wij gedenken met dankbaarheid wat hij betekende voor zijn gezin, voor kerk en samenleving en wensen zijn nabestaanden van harte de troost van dat machtig evangeliewoord dat we hoorden op zijn begrafenis.

Ter overweging. Levenskunst leer je niet vanzelf. Samen met God door de tijd wandelen, teruggaan naar het verleden, standhouden in het heden, de weg naar voren durven gaan, ook al weten wij niet hoe. Maar stap voor stap volgen zonder wegenkaart. Want God zelf is de weg. Dát is levenskunst. (Uit: Tegendraads en bij de tijd – dr. W. Dekker).

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan alle lezers van ons kerkblad. Ds. H.Dekker.

Vakantie Bijbel Week 2016



22, 23 en 24 augustus Patmoskerk, Marken

Bedankt, bedankt, bedankt, bedankt, bedankt, bedankt!

Lieve mensen, wat is het weer een mooi feest geweest en wat hebben wij met de kinderen genoten. Drie dagen feest en het mooiste weer wat je kunt wensen.

In dit bericht willen wij onze dankbaarheid tonen en onze dank gaat uit naar:

- * Alle medewerk(st)ers, zonder jullie fantastische inzet geen VBW.
- * De vrijwilligers van de KNRM, dank voor jullie medewerking en het beschikbaar stellen van jullie mooie boothuis.
- * Het materiaal voor de vlotten is beschikbaar gesteld door de familie Visser, Bouwbedrijf Uithuisje en het Havenbedrijf Amsterdam, dank hiervoor .
- * De barbecue dinsdagavond en het eten woensdagmiddag is geleverd en deels gesponsord door de Verkeerde Wereld, bedankt het was zeer goed.
- * Verder danken wij de leden van het toneel voor het spelen van de sketches.
- * Dominic Zeeman voor het muziek maken op woensdagochtend en avond.
- * De koster en kerkrentmeesters voor het meewerken en beschikbaar stellen van de kerk, allemaal heel, heel erg bedankt.

Boven alles dank aan God onze Vader, aan Hem alle dank en eer.

Het vervolg!

Donderdagmiddag 20 oktober is er om 15.00 uur nog een spetterende middag voor alle kinderen. Het duo Simon en Zo komt een optreden verzorgen in de Patmoskerk. Verdere informatie volgt nog, maar hou deze middag in de herfstvakantie vrij.

Namens de VBW commissie,
Kees Kersbergen

Protestants Marken



Gemeentezondag 2016 – 18 september – Herhaalde oproep

Zoals in kerkblad nummer 32 is gemeld hopen we op zondag 18 september samen weer een gemeentezondag te vieren in de Patmoskerk.

Bij die aankondiging zat een antwoordstrookje, waarop u aan kon geven of u deelneemt aan de gezamenlijke lunch.

Inmiddels hebben we enkele aanmeldingen ontvangen, maar eigenlijk hadden we meer aanmeldingen verwacht.

Mogelijk is het aan uw aandacht ontsnapt, vandaar hierbij opnieuw het verzoek om via onderstaand strookje aan te geven of u aan wilt schuiven bij die lunch en zo ja, met hoeveel personen.

U kunt het strookje tot 12 september inleveren bij één van de commissieleden.

NB1: Als u uw strookje al heeft ingeleverd, dan hoeft u dat NIET opnieuw te doen.

NB2: Als u niet deel wilt nemen aan de lunch, dan bent u uiteraard wel van harte welkom bij de Kerkdienst, vesper en andere onderdelen van deze gemeentezondag !!

Alvast bedankt voor uw medewerking.

De Activiteitencommissie

Opgave strookje voor de lunch op de Gemeentezondag 18 september 2016.

Ik wil/wij willen graag deelnemen aan de gezamenlijke lunch op zondag 18 september in de Patmoskerk.

Naam.....

Adres.....

Ik zal/wij zullen aanwezig zijn met persoon/personen.

Inleveren van dit strookje graag z.s.m. (uiterlijk 12 september 2016) bij één van onderstaande commissieleden:

Lutje van Diepen – Schipper, Hein Pieter Zondervan, Jan Sijmen Roos.

*De bomen komen uit de grond
 en uit hun stam de twijgen
 en ied'reen vindt het heel gewoon
 dat zij weer bladeren krijgen
 we zien ze vallen op de grond
 en dan opnieuw weer groeien
 zo heeft de aarde ons geleerd
 dat ál wat sterft zal bloeien*

Diep geraakt door de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, onze lieve ta, schoonvader, bap en overbap

Cornelis (Cees) Zeeman

willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

De enorme hoeveelheid kaarten en uw aanwezigheid tijdens het afscheid hebben wij zeer gewaardeerd en heeft ons veel steun gegeven.
 Het is een troost te weten dat wij niet de enigen zijn die hem missen.

M.C. Zeeman-Zeeman
 Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Daar mag ik mijn Heer ontmoeten.

Luist'ren naar Zijn liefdesstem.

Daar geen rouw meer en geen tranen,
 in het nieuw Jeruzalem.

Op hoge leeftijd is overleden onze oom

Jongajaap Schouten

Wij wensen de Familie veel sterkte toe.

Lijsje en Wim

Loppie en Jan Piet

Freek en Adrie

Jan

Kees en Eline

Alise en Jan



**KRACHTIG TEGEN
SPIERZIEKTEN**

MEER DAN 30.000 VRIJWILLIGERS IN ACTIE TEGEN SPIERZIEKTEN
Collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds gaat 11 september van start.

In één week gaan ruim 30.000 vrijwilligers gaan op pad om geld op te halen voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten. Het is de grootste jaarlijkse actie voor de 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland.

Het fonds bestaat dit jaar 60 jaar. Onze collecte is al 59 jaar een gewaardeerde, anonieme en makkelijke manier om te geven aan onderzoek naar spierziekten. Het is een eenmalige gift en Je kunt zelf beslissen hoeveel je in de bus doet. Naast de collecte aan de deur zet het fonds dit jaar ook de digitale collectebus in.



Onze lieve en dappere ambassadeur Joey heeft begin dit jaar op 7 jarige leeftijd de strijd tegen zijn spierziekte verloren. Kom ook in actie tegen spierziekten en geef aan de collectant bij u in de buurt.

En mist u de collectant, geen probleem, SMS SPIER aan 4333 en doneer eenmalig €1,50 voor wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten.

SPIERZIEKTEN

Er zijn 600 verschillende spierziekten. Sommige zijn dodelijk, sommige zijn erfelijk, ze hebben allemaal een verlamdend effect op de spieren. De spieren in een mensenlichaam sturen alles aan, lopen, plassen, fronsen, lachen, ademen. Een spierziekte tast het hele lichaam en daarmee ook het hele leven van een persoon aan.

KRACHTIG TEGEN SPIERZIEKTEN

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich al 60 jaar in voor mensen met een spierziekte in Nederland. Dat zijn ruim 200.000 mensen. Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, ons middel is wetenschappelijk onderzoek. We financieren en stimuleren onderzoek naar genezing en, omdat dit vaak een lange weg is, naar een betere kwaliteit van leven voor patiënten nu. We kunnen dit alles doen dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers.