

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer : 38

verschijnt wekelijks

Zaterdag 17 september
2016

Kerkdienst zondag 18 september 2016

Patmoskerk

Start seizoen – viering 5 jaar Protestantse Gemeente Marken -
Gemeentezondag

09.45 uur Ontvangst in de Patmoskerk met Koffie, thee of limonade

10.00 uur Ds. H. Dekker, Familie - / Jeugddienst
 Thema: **“Feest voor iedereen”**
 m.m.v “Het leerlingorkest” o.l.v. Henk Ummels

Schoollied Lied 218

Schoollied lezen Laura Kaars

Schriftlezing (Matteüs 5:13 t/m 16): Larissa Pereboom

Crèche Astrid van Altena en Geertje Schouten

Koster Jj. Commandeur en F. Visser

Eerste collecte: Jeugdwerk

Tweede collecte: Kerk

11.15 uur Koffie, thee en limonade

11.30 uur Ochtendprogramma

12.30 uur Gezamenlijke lunch

13.30 uur Middagprogramma

15.00 uur Afsluitende **Vesper** – ds. H. Dekker

Organist Dirk Kes

Bij de uitgang zal er een collecte zijn voor de onkosten van deze Gemeentezondag

Na de Vesper is er gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie, thee of limonade

“En ik zag en zie een gedaante als van een man bewoog laag zwevend voorbij. En hoewel zijn voeten een gaande beweging maakten zo raakten die de aarde niet. En het ijzeren gebint tussen zijn benen bleef voortdurend gelijke tred houden met twee doorzichtige raderen, één voor en één achter. Deze raderen hadden slechts een zeer smalle buitenrand geheel anders dan die van strijdwagens, en het geheel bleef op wondere wijze overeind en tuimelde noch te linker- noch te rechterzijde. En het werd mij wonderlijk temoede”

Nee dit staat niet in de bijbel. Maar het had erin *kunnen* staan als Paulus of een andere bijbelschrijver uit de oudheid iemand op de fiets voorbij had zien komen. En ja, wat zou hij opgeschreven hebben als hij een vliegtuig had zien landen waar dan vervolgens mensen uit vandaan stapten? Kortom in welke verhouding stond de werkelijkheid tot wat zij zagen en schreven. Eenmaal opgeschreven werd het “Gods Woord”. In die tijd werden waarnemingen en dromen (gezichten) vaak binnen een religieuze context geplaatst, vooral als ze aan het “gewone” voorbij gingen. Daar zijn wij tegenwoordig vanaf gestapt. We zullen wel moeten: De meeste mensen kennen de werking van de apparaten die ze in huis hebben niet, maar niemand piekert erover om dat onbekende terrein dan maar aan God toe te schrijven. We spreken van “wonderen van techniek”, maar het zijn helemaal geen wonderen. Het is het samenspel van onderzoek, vindingrijkheid en rekenwerk, een terrein dat ons dagelijks leven omgeeft en waar de theoloog zich doorgaans niet mee bezig houdt. En je kan je ook niet met alles bezig houden, er is te veel. De meesten van ons beperken zich daarom tot het gebruik en wel zonder zich ook maar een seconde te verwonderen. Het wordt ons helemaal niet *wonderlijk temoede*: Uitleg en eventuele actualisering over wat er in de oudheid gedacht, gezien en geschreven is bereikt ons oor via de microfoon op de preekstoel, versterker en luidsprekers en daar wordt niet bij stilgestaan.

Tot zover een ruwe schets van onze moderne omgeving die stapje voor stapje sinds de verlichting (midden 17e eeuw) tot stand kwam. Het is in **die** omgeving (zeg West Europa) dat de kerken aan het krimpen zijn en hier en daar geheel verdwijnen. De hoofdbreken om die kerken in stand te houden zijn vele. Europa inclusief Nederland moet dan eerst opnieuw gekerstend worden. Maar kan dat nog op de manier waarop Paulus dat deed of zoals bij de eerste kerstening van ons continent: in 496 neemt Clovis koning der Franken het christendom aan en zijn onderdanen volgen hun koning vanzelf zoals ook eerder in 313 bij de Romeinse Keizer Constantijn (edict van Milaan). Maar de “onderdanen” zijn tegenwoordig mondige weldoorvoede mensen met toegang tot bijna alle kennis, en zij bekommeren zich nauwelijks om de gedachtenwereld van hun koning, in ons geval Willem Alexander.

Blijft over: hoe vertel je de “blijde boodschap” in een wereld waar men aan niets gebrek heeft en alles door wetenschap en techniek maakbaar lijkt. En niet alleen vertellen maar ook overtuigen.

De reclamewereld doet het zo: praat iemand eerst een probleem aan en kom daarna met de oplossing zoals *last van kalkaanslag in uw machine? Neem toch calgon! of Niet goed gezien? Was nou maar naar specsavers gegaan.* enz. enz. Het probleem (ons probleem) was altijd duidelijk: de erfzonde (in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns). En hoera er was een oplossing. Het alternatief was de hel dus toch maar naar de kerk, daar werd (en word) je 's zondags de remedie voorgehouden.

Maar hoe nu te werk te gaan als het probleem helemaal niet gevoeld wordt zoals in een geseclariseerde wereld waar men lacht over het alternatief. Een oplossing verkondigen voor een niet bestaand probleem valt niet mee, je moet nou eenmaal eerst een probleem hebben. Natuurlijk, iedereen ziet wel dat er vreselijk veel dingen fout gaan in de wereld, maar iedereen weet ook dat de kans dat er iets fout gaat vele malen groter is dan er dat iets goed gaat: voed je kinderen niet op en aanschouw het resultaat (niet uitproberen hoor!). Daar hoeft je dus niet meteen een zondevalverhaal bij te halen, het is gewoon de wet van Murphy: het aantal mogelijkheden fout is vele malen groter dan het aantal mogelijkheden goed.

Kinderen die leren rekenen kunnen daarvan meepraten.

Mijn overtuiging wordt steeds meer dat christendom niet valt te redden door probleemstellingen en oplossingen via leerstellingen (sorry voor de catechismus), maar door het navolgen (niet eens het napraten) van Jezus. De paus is alvast begonnen. Wellicht kan **zo'n** christendom (geloof door werken) de kerk nog redden. Want omgekeerd betwijfel ik of de *huidige* kerk het christendom nog kan redden. Met alleen wat pappen-en-nathouden van verworven leer en traditie gaat dat niet lukken. Maar ondanks Murphy's wet: “het kan nog worden goed”.

Klaas Kes

Voorbede

1. Maak van ons mensen met een hart dat niet alleen klopt, maar ook bewogen kan zijn.
2. Wilt U zijn met de hulporganisaties. Dat ze hen helpen wie geen helper heeft.
3. Laat niet los Heer, zij die van de kerk zijn afgedwaald of vervreemd.
4. Leer ons dat wanneer wij Uw woord delen met anderen, dit vermenigvuldigen wordt.
5. Wees met uw volk Israël. Dat we ons als Gemeente van Jezus Christus bewust mogen zijn van de bijzondere taak welke dit volk draagt.
6. Voor het opvanghuis "Casa Recanto" van straatkinderen in Brazilië. Dat ook deze kinderen een toekomst mogen hebben.
7. Heer wil het kwaad van ons weren, of laat het ons ten goede keren.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	18 september	Lucas 16:1-9
maandag	19 september	Lucas 16:10-18
dinsdag	20 september	Psalm 45
woensdag	21 september	Genesis 25:19-34
donderdag	22 september	Genesis 26:1-17
vrijdag	23 september	Genesis 26:18-33
zaterdag	24 september	Genesis 26:34-27:29

Opbrengst collecten

Zondag 11 september	
De eerste collecte bestemd voor Project Waterlandse Gemeenten	€ 375,50
De tweede collecte bestemd voor de kerk	€ 139,80

Een opa is iemand die foto's in
zijn portefeuille heeft zitten op de
plaats waar vroeger geld zat.

Spreuken 22:1

Een goede naam is te verkiezen
boven grote rijkdom,
waardering boven
zilver en goud.

Zondag beginnen we het nieuwe winterseizoen in de kerk met een jeugd/gezinsdienst met als thema: *feest voor iedereen*. Dus hoe oud of jong je ook bent, je bent van harte uitgenodigd om het feest mee te vieren! Kijk ook eens op onze facebookpagina, waar de kleurrijke ballonnen je toelachen! Muzikale medewerking: het leerlingenorkest van de Chr. Muziekvereniging Juliana o.l.v. Henk Ummels.

Gemeentezondag. Aansluitend aan deze kerkdienst vieren we met wie dat wil: 5 jaar Protestantse Gemeente Marken, met een gevarieerd programma, inclusief lunch. De eigenlijke oprichtingsdatum is 22 mei 2011 zoals je op het nieuwe predikantenbord in de Grote Kerk kunt lezen, maar dat mag de pret niet drukken. Want 29 mei 2011 kon aan de gemeente bekend gemaakt worden dat ik het beroep naar Marken had aangenomen. En 18 september 2011 – precies 5 jaar geleden dus – werd ik hier door mijn zoon bevestigd en deed ik intrede met een preek over Mattetis 25: 1-13. En inmiddels weet ik dat er gemeenteleden zijn die zich deze preek herinneren als de dag van gisteren. Op die dag werd mij door de gemeente een Lied aangeboden, dat weken daarvoor al elke zondag was geoefend: Evang. Liedbundel 212: Samen op weg gaan... Nu, dat hebben we gedaan in de afgelopen jaren. De eerste jaren vond ik het pittig om hier te wonen en te werken en voelde ik me vaak als een kat in een vreemd pakhuis. Maar inmiddels zal (bijna) iedereen beseffen dat ik me hier nu als een vis in het water voel. Daarom wil ik de gemeente op mijn beurt komende zondag op dit eerste lustrum een Lied aanbieden dat ik dichtte t.g.v. 5 jaar Protestants Marken. We zullen het zondagmorgen na de preek zingen op de melodie van Lied 435. Maar ook het Lied van toen zal zondag een plaats krijgen. We zingen het om 15.00 uur aan het begin van de Vesper, die de afsluiting vormt van deze gemeentezondag. Want ook ná komende zondag willen we sámen op weg gaan! Van harte hoop ik op een fijne zondag met elkaar!

Horeca. Dat je ons kerkblad ook met de nodige humor kunt lezen bewees Pep Productions vorige week. Hulde! Maar Bertus zal niet armer worden van mijn typefoutje... wees gerust!

En nu ik het toch over de horeca heb hier op Marken, mag een hartelijke felicitatie aan het adres van onze gemeenteleden Erwin en Nathanja van Altena natuurlijk niet ontbreken. Met velen was ik vorige week vrijdagavond aanwezig bij de onthulling van de nieuwe naam van de horeca - gelegenheid die ze kochten. Een mooie historische naam, naar mijn smaak.

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

De clubs gaan weer beginnen !!

Vanaf woensdag 28 september a.s. beginnen de clubs weer. Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2017. De kosten bedragen €2,= per maand / €12,= per clubseizoen.

Meisjesclub 'Wees Een Zegen' start op woensdagavond 28 september

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in Gebouw Hoogh.

De Waterhoenen zijn verplaatst van maandagavond naar donderdagavond en zullen starten op donderdagavond 29 september

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op donderdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in de Patmoskerk.

Ná de eerste clubavond zullen bij beide clubs de kinderen in twee groepen worden opgesplitst (groep 4-5-6 en groep 7-8), waardoor zij om de week club hebben. Op de eerste clubavond krijgen zij hiervan een "club schema" mee naar huis.

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk en gezellig, dan ben je van harte welkom op woensdag 28 september of donderdag 29 september.

Christelijk Jeugdwerk Marken

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 20 september komt de Bijbelstudiekring weer samen. Vorig seizoen zijn wij bezig geweest met de beeldspraak uit het Bijbelboek Openbaring. Dit seizoen gaan we onze blik richten op personen uit het volk Israël. We kijken dan naar personen die, de voor die tijd, belangrijke functies in het openbare leven vervulden. Deze functies zijn de functie van koning, priester en profeet.

Dinsdag 20 september richten wij ons op Mozes. Van hem zou je kunnen zeggen dat hij deze drie functies in zichzelf vervulde.

Dinsdag 18 oktober richten wij ons op koning David. De man naar Gods hart.

Dinsdag 22 november richten wij ons op koning Jerobeam. De koning die Israël deed zondigen.

Dinsdag 13 december richten wij ons op de priester Aäron. Priester van het eerste uur.

Dinsdag 17 januari richten wij ons op de priester Eli. Priester die zijn taak niet aankon.

Dinsdag 14 februari richten wij ons op de profeet Elia. Profeet die dacht hij alleen over was.

Dinsdag 14 maart richten wij ons op de profeet Jona. Profeet die wilde dat zijn eigen profetie zou uitkomen.

Dinsdag 11 april richten wij ons op de Here Jezus. Hij was en is koning, priester en profeet bij uitstek.

Drie functies of ambten uit het Oude Testament. Hoe hebben de genoemde personen hun ambt ingevuld? Wat waren zij voor mannen? Wat heeft hun leven en de invulling van hun ambt ons te zeggen, wat kunnen wij hiervan leren?

Stof genoeg om ons dit seizoen mee bezig te houden.

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op dinsdag 20 september om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Kees Kersbergen

Verkiezing ambtsdragers

Het moment om stil te staan bij het kiezen van nieuwe ambtsdragers is weer aangebroken. De gemeente krijgt ook dit jaar de gelegenheid om kandidaten voor de verschillende ambten naar voren te brengen. In overeenstemming met het bepaalde in de plaatselijke regeling van onze Protestantse Gemeente (par. 2.4) dient een ingediende naam voorzien te zijn van tenminste 10 handtekeningen van stemgerechtigde leden.

Einde van dit jaar zullen de volgende ambtsdragers aftredend zijn:

Als wijkouderling:

Aaltje Zeeman en Gerrit Verkade (beide niet herkiesbaar).

Als jeugdouderling:

Marie Zeeman-Appel (niet herkiesbaar)

Als diaken:

Jolanda Zeeman-Visser, Pieter van Altena, Edward Schipper en Koos Zwijs (waarvan de laatste herkiesbaar)

De kerkenraad spreekt de wens uit dat voor degenen die herkiesbaar zijn, door de gemeente géén namen worden ingediend, maar niet de kerkenraad heeft daarin het laatste woord, maar u als gemeente. Voor jeugdouderling heeft de kerkenraad al een kandidaat gepolst, maar ook hiervoor geldt dat de gemeente het laatste woord heeft.

Indien voor een ambt onvoldoende kandidaten naar voren worden gebracht, zal de kerkenraad rechtstreeks kandidaten benaderen of zij beschikbaar zijn voor het ambt waarvoor zij worden geroepen.

Hierbij dient te worden aangetekend dat de kerkenraad het niet wenselijk acht dat echtelieden tegelijkertijd in de kerkenraad zitting nemen.

Tenslotte wil de kerkenraad ieder gemeentelid erop attenderen dat behalve de verantwoordelijkheid om briefjes in te leveren, ook het gebed niet vergeten mag worden om mensen te vinden die bereid zijn de plaats in te nemen waartoe zij geroepen worden.

Briefjes met kandidaten kunnen uiterlijk 1 oktober worden ingeleverd bij uw wijkouderling, de scriba (Akkerstraat 22), of in de brievenbus van de Patmoskerk (Hoogkamplaan 1).

**Kandidatenbriefje voor nieuwe ambtsdragers.
Ondergetekende wil voordragen in het ambt van:**

Wijkouderling:

Jeugdouderling:

Diaken:

Naam:

Adres:

Datum: **Handtekening:**

**Kandidatenbriefje voor nieuwe ambtsdragers.
Ondergetekende wil voordragen in het ambt van:**

Wijkouderling:

Jeugdouderling:

Diaken:

Naam:

Adres:

Datum: **Handtekening:**

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken
 voor de vele blijken van belangstelling bij mijn thuiskomst
 uit het ziekenhuis.

L. Lommers – Zeeman

Hoogkamplaan 49

Jezus ga ons voor
 Op het levens spoor
 Wij als U getrouwe leden
 Volgen U op al U schreden
 Leid ons aan U hand
 Tot in 't Vaderland.

Wij zijn verdrietig nu het gezin van Hein Pieter, Hedwig en de kinderen
 hun vader en opa moeten missen

Wij wensen hen, hun moeder, zus en broer met hun gezinnen heel veel
 sterkte toe.

Aris Zondervan
 Maretje Zondervan – Vlasbloem
 Klaas Dirk en Neeltje
 Mariska en Richart
 en de kleinkinderen

Het mooie van herinneringen is,
 dat niemand ze van je af kan nemen.
 Want ze blijven voor altijd in je gedachten
 en in je hart.

Dinsdag 13 september ontvingen wij het bericht dat na een ziekbed rustig is ingeslapen de
 (schoon) vader van onze vriendin en vriend

Joop van der Jagt

Wij wensen Hein Pieter, Hedwig, Sharon, Gianna en familie heel veel sterkte
 met het verwerken van dit verlies.

Pieter en Neeltje
 Dirk en Geertje
 Edward en Erna
 Klaas-Dirk en Neeltje
 Pieter en Christina
 Johan en Neeltje
 Jaap en Danielle

Vijfduizend (kinder)bijbels voor Tsjernobyl

Tsjernobyl: we kennen het vooral van de kernramp in 1986.

Het Nederlands Bijbelgenootschap verspreidt – met uw hulp – bijbels in dit gebied, om mensen steun en nieuwe hoop te bieden.

In de nacht van 25 op 26 april 1986 ontplofte er een kernreactor in Tsjernobyl. Negen ton radioactief materiaal werd de lucht in geblazen, dat is ruim negentig keer zoveel als bij de atoombom op Hiroshima. Inmiddels zijn we dertig jaar verder.

Een groot gebied op de grens van Wit-Rusland en Oekraïne is nog altijd ontoegankelijk.

De mensen die nog aan de rand het gebied wonen, hebben het zwaar.

Vaak zijn ze ziek, werkloos en arm. Spirituele steun is hard nodig.

Terug naar Tsjernobyl

Toch komen er langzamerhand ook weer mensen terug naar het gebied.

Zo ook priester Alexander Makhnach en zijn gezin. Zij wonen in Naroulia, aan de rand van het afgesloten gebied. Alexander wil met zijn geloof hoop brengen op een plek waar mensen het zo hard nodig hebben. Daarvoor heeft hij bijbels nodig.

Ook Roman, voorganger van een evangelische gemeente in Chojniki, wil mensen in de omgeving van Tsjernobyl nieuwe hoop geven.

De bijbels die hij uitdeelt in weeshuizen worden met open armen ontvangen.

Het NBG verspreidt bijbels in Tsjernobyl

Het NBG verspreidt, in samenwerking met het Wit-Russisch Bijbelgenootschap, (kinder) bijbels in de omgeving van Tsjernobyl. Gezamenlijk leveren we bijbels aan elfhonderd kerken, gemeenten en instellingen – zoals weeshuizen, ziekenhuizen en afkickcentra.

Maar de behoefte aan bijbels is op dit moment zo groot, dat we de vraag nauwelijks aan kunnen. Elk jaar komen er maar liefst honderd nieuwe aanvragers bij. Met uw hulp kunnen we als bijbelgenootschappen meer mensen steun en hoop bieden met een bijbel.

Vijf bijbels voor € 30,-

Een bijbel is voor de mensen in de omgeving van Tsjernobyl onbetaalbaar: de kosten zijn zo'n 10% van een modaal inkomen. Dat zou in ons land neerkomen op € 200,- per bijbel.

Voor elke € 6,- die u geeft, geeft u een bijbel. Voor € 30,- geeft u maar liefst 5 bijbels.

Een kleine gift van u is van enorme waarde.

Kijk ook op: bijbelgenootschap.nl/projecten/tsjernobyl/.

Namen het Nederlands Bijbelgenootschap, Anneke Commandeur