

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer : 39

verschijnt wekelijks

Zaterdag 24 september
2016

Kerkdienst zondag 25 september 2016

Grote Kerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker
Organist	Hans Jütte
Schoollied	Lied 1010
Schoollied lezen	Liam de Wit
Crèche	Ria Kaars en Anneke Commandeur
Kindernevendienst	Simone Schipper en Marianne Visser
Koster	J.P. van Altena en K. Visser

Eerste collecte:

Kerk-in- actie: kerken in het Midden Oosten

Tweede collecte:

Kerk

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	25 september	Genesis 27:30–28:9	Rest-zegen
maandag	26 september	Genesis 28:10-22	Verbindingsweg
dinsdag	27 september	Genesis 29:1-20	Doelgericht werken
woensdag	28 september	Genesis 29:21-35	Duurbetaalde liefde
donderdag	29 september	Genesis 30:1-21	Gezinsvorming
vrijdag	30 september	Genesis 30:22-43	Vermogensaanwas
zaterdag	1 oktober	Lucas 16:19-31	Kloof

OVERDENKING

Meestal haalt men de inspiratie voor een meditatie uit de Bijbel...maar soms reikt het dagelijkse leven ons ook onderwerpen aan en soms wel heel dichtbij.....

Sinds enige tijd zijn wij grootouders geworden van een paar mooie kleinkinderen...het zijn natuurlijk de mooiste en liefste kleinkinderen van de wereld!

Elk kind en elke geboorte is elke keer weer een groot wonder, als er dan toch complicaties zich voordoen is dat heel spannend en ook verdrietig, niet alleen voor de aanstaande ouders maar zeer zeker ook voor de grootouders, maar ook hier mochten we ervaren dat er nog steeds gebeden worden verhoord en wonderen gebeuren...!

Het is een voorrecht om zo'n klein hoopje mens vast te mogen houden, zo'n hummeltje dat alles nog moet ontdekken; met dat nieuwe leven in je armen neem je je voor dat je hier nooit boos op zal worden....net zoals je dat ooit beleefde en beloofde met je eigen kind!

Hoe bijzonder is het ook als je in je kleinkind je eigen kind weer terugziet, niet alleen qua uiterlijk, maar ook in zijn of haar karakter!

Anderen zien dan weer trekken van jou terug, dat kan heel leuk zijn maar soms ook heel confronterend want dan kun je jezelf toch aardig tegenkomen!

Was ik echt zo, was ik vroeger ook zo'n driftkop? Of was ik ook zo'n eigenwijs portret? Hoe dan ook, zo'n wezentje kan heel wat aanrichten!

Het krijgen van (klein)kinderen is niet vanzelfsprekend, daar sta je niet altijd bij stil en je kunt je wel eens ongemakkelijk voelen met zoveel kindergeluk als dat een ander in jouw omgeving door verschillende oorzaken niet gegund is!

Dat betekent niet dat je er niet van mag genieten en trots mag zijn als grootouder!

Ik heb eens gelezen dat grootouders en baby's elkaar als bondgenoten lijken te herkennen!

Het brengt het je bij de kern van het leven en leid je af van je beslommingen en zorgen want zo'n kleintje heeft niets met hypotheek, belastingen, crisis en asielbeleid!

Je mag het dan ook gerust als een zegen ervaren dat dit op je weg komt als grootouder!

De rol van grootouders in het leven van een kind moet je ook niet onderschatten, ze hebben vaak een ondersteunende, onpartijdige en adviserende rol!

God schiep de mens, Adam, en Eva als zijn gelijke, om naast hem te staan maar grootouders zijn ook zeker bedacht om de ouders te ondersteunen, al staat dat niet zo in de Bijbel.

In Spreuken 17, vers 6 lezen we: Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders (Nieuwe Bijbelvertaling)

In de Bijbel in Gewone Taal staat er: Het grootste geschenk voor grootouders zijn hun kleinkinderen en kinderen zijn trots op hun ouders!

Zeer duidelijk dus, en ook heel belangrijk want je kunt een mening hebben over de "taak" van grootouders om op te passen omdat beide ouders moeten werken, dat is nu eenmaal de tendens, (het is een luxe als je als moeder niet hoeft te werken); je kunt het als taak zien maar ook als voorrecht, het bied je de mogelijkheid om je kleinkind(eren) beter te leren kennen en een band op te bouwen!

Als je nog geen kleinkinderen hebt, denk je hierover niet na, maar als het zover is, is het eigenlijk allemaal vanzelfsprekend!

Zo kan ook deze fase van je leven een mooie invulling van je beste jaren zijn!

Deze meditatie had ook kunnen gaan over Prinsjesdag, de Miljoenennota, en hoe we er weer voor staan in dit nieuwe regeringsjaar...maar ik wilde alleen een glimlach van herkenning op uw gezicht toveren...

Voorbede

1. Laat niet los Heer, zij die van de kerk zijn afgedwaald of vervreemd.
2. Leer ons dat wanneer wij Uw woord delen met anderen, dit vermenigvuldigen wordt.
3. Wees met uw volk Israël. Dat we ons als Gemeente van Jezus Christus bewust mogen zijn van de bijzondere taak welke dit volk draagt.
4. Voor het opvanghuis "Casa Recanto" van straatkinderen in Brazilië. Dat ook deze kinderen een toekomst mogen hebben.
5. Heer wil het kwaad van ons weren, of laat het ons ten goede keren.
6. Wil bij onze Arabische broeders zijn die in het geheim moeten geloven. Dat door hun verborgen omgang met U, situaties ten goede mogen wijzigen.
7. Voor het jeugdwerk, geef de leiders en leidsters een hart vol liefde voor de jonge kinderen.

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 18 september

De eerste collecte bestemd voor het Jeugdwerk

€ 319,79

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 222,62

COLLECTE Kerk in Actie voor Syrische kerken

Zondag 25 september a.s. is de collecte van de Diaconie bestemd voor de kerken in en rond Syrië. Kerk in Actie onderhoudt nauwe contacten met de partnerkerken aldaar en weet hoe vreselijk moeilijk kerken in en rond Syrië het nu hebben. Na vijf jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht, weg van geweld, armoede en ellende. Ook doden worden er geteld onder de kerkleden. Libanon, Irak en Jordanië zijn al lange tijd overstroomd met vluchtelingen. In Libanon is 1 op de 4 inwoners vluchteling. Toch proberen de kerken in het Middenoosten hun deuren open te houden en bieden hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze nog hebben. Maar de rek lijkt eruit!! Erg veel meer vluchtelingen kunnen ze niet bergen. Desondanks proberen ze stand te houden, soms tegen beter weten in.

Kerk in Actie luidt daarom de noodklok. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig, zodat kerken vol kunnen houden. Samen met hen willen we kerk in actie zijn en hen steunen in het vreselijk moeilijke werk wat ze doen. Daarom willen we via Kerk in Actie de diakonale collecte van a.s. zondag bestemmen voor de kerken in en rond Syrië die daarmee hulp kunnen blijven geven aan vluchtelingen uit Syrië die in het Middenoosten zijn gebleven.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Zondag wil ik graag een begin maken met het lezen in 1 Koningen 19. Een prachtig hoofdstuk, waar ik een keer of drie over wil preken. Zondagmorgen in de Grote Kerk lezen we 1 Koningen 19: 1-8 en Filippenzen 1: 12-26 en zingen we de volgende Lieder: 139: 1, 4, 5, 1010, 119: 64, 66, 348: 1, 1008: 1, 2, 941, 56: 1, 3, 713: 1, 2, 5. Een fijne zondag gewenst.

Vooruitblik. Zondag 2 oktober hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren in de Patmoskerk. Laten we ons in dankbaarheid daarop voorbereiden en met vreugde aanzitten aan de tafel van de Heer!

Zieken. Mij zijn op dit moment geen nieuwe ziekenhuisopnames bekend. We denken aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Lied. Velen hebben aan mij gevraagd of ik het Lied dat ik dichtte t.g.v. 5 jaar Protestants Marken wilde publiceren. Nu, vooruit.

Lied t.g.v. 5 jaar Protestantse Gemeente Marken.

Tekst: ds. H. Dekker. Melodie: Lied 435.

Kom, vestig hier Uw koningsmacht,
wees ons een burcht, een bron van kracht.
Herstel Uw beeld in ons, o Heer
onthul Uw doel voor ons steeds weer.
Ontsteek de vlam van nieuwe hoop
en sterk ons Heer in alle nood.
Spreek door Uw woord met kracht,
Heer, doe Uw werk met macht.

Stort uit Uw Geest, toon ons Uw kracht,
vul ons, Heer, met Uw grote macht.
U schakelt onze gaven in
en geeft ons leven doel en zin.
Leer ons te doen wat U ons vraagt
en gaan de weg die U behaagt.
Spreek door Uw woord met kracht,
Heer, doe Uw werk met macht.

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Actief in de kerk

De kerk wordt de grootste vrijwilligersorganisatie genoemd. Daar zijn duizenden mensen actief, ze doen het pro Deo –voor God-, voor de gemeente en voor de medemens. Maar het wordt er niet gemakkelijker op de gaten te vullen. De wereld wordt met de dag drukker en zakelijker. Belangeloos optreden, onbetaalde arbeid, liefdewerk oudpapier... het hoort er steeds minder bij. Zorgvuldig bakenen we in onze agenda onze privé-tijd af. En we doen eerst het tuinhokje dicht, voordat we een gesprek over dienstbaarheid beginnen. Ach ja, hoe krijg je tegenwoordig mensen nog enthousiast voor een functie of een ambt in de kerk? Hieronder volgt een verhaaltje over het eeuwige uitstel.

Uitstel

Toen ik 14 was, kwam er iemand van de jeugdraad om te vragen of ik lid wilde worden van de jeugdclub. "Nou nee", zei ik toen, "ik moet nogal veel huiswerk maken en bovendien zit ik op voetbal en bij de muziek. Dat van de kerk kan er nu niet bij. Als ik 18 ben, heb ik vast meer tijd. Dan misschien wel".

Toen ik 18 was, kwam er een jeugdouderling bij me. Die vroeg of ik lid wilde worden van de jeugddienstcommissie, zo vaak vergaderde die niet en het duurde maar kort. Ik vond het jammer om te weigeren, zei dat ik net een pittige studie was begonnen en hoe dat zat met studiepunten en geld en zo. Dus vroeg ik om nog even geduld te hebben. Dat van de kerk kon er echt niet bij. Na mijn studie, ja, dan zou ik wel iets voor de kerk kunnen doen misschien.

Toen ik 25 was, vroeg de voorzitter van de kerkenraad of ik diaken wilde worden. Ik had tussendoor belijdenis gedaan, gelukkig dat ze er thuis een beetje op hadden aangedrongen dat ik een paar avonden een uurtje vrij maakte voor de kattedak van de kerk. Maar ja, die kerkenraad kwam toch wel erg slecht uit. Je bent ook helemaal de jongste in zo'n club. Ik was net met een baan begonnen, dacht aan mijn c.v. en aan mijn carrièrekansen. Eerlijk, dan begin je met dat van de kerk niet zoveel. En bovendien zou ik over een poosje nog trouwen. Allemaal net heavy genoeg. Nee, een functie kon beter nog maar even wachten. In de planning over een jaar of twee misschien?

Tien jaar later of zo, hadden we al drie kinderen, kwam er iemand van de kerkenraad met de vraag of ik ouderling wilde worden. Ouderling? Ik schrok ervan. Dat haal je niet zomaar uit de kast. Het lukte helaas niet. Groot respect hoor, voor die mensen, die het in hun vrije tijd er toch maar even naast doen. Moet je kunnen. We hadden een nieuw huis gekocht en we hadden het nogal druk met de kinderen. 's Zaterdags mee naar de voetbal en regelmatig rijden als ze moesten optreden met het kinderkoor. Ik een volledige baan en mijn vrouw een deeltijdfunctie. Dat van de kerk, het zat er toen echt niet in. Later misschien.

Inmiddels was ik 50 geworden en op een dag stond een ouderling op de stoep. Ze hadden dringend mensen nodig. Of ik misschien ambtsdrager wilde worden? Ik was er, volgens hun, heel geschikt voor. "Ach nee, zei ik, "ik heb nog nooit wat in de kerk gedaan en veel respect voor de mensen die het willen, maar aan mijn lijf geen polenaise. Want ik had op mijn werk net promotie gemaakt en het vroeg me nogal wat tijd om me in te werken. Over een jaar of tien ga ik met de Vut," zei ik, "dus dan heb ik alle tijd".

En jaar of tien later werd ik gevraagd of ik namens de kerk ouderen wilde opzoeken. Maar het kwam toch wel erg slecht uit. "Weet u, "zei ik, "we passen veel op de kleinkinderen, we spelen eigenlijk weer voor vader en moeder, want hun ouders zijn te druk. Dat brengt een hoop werk mee en we gaan regelmatig een weekje weg nu".

Nu ben ik 80 en zit ik hier achter de geraniums te kijken. Ik zit al een hele tijd te wachten tot er eens iemand van de kerk bij me op bezoek komt. Dat van die kerk.....tegenwoordig is het maar niks....de mensen hebben nergens meer tijd voor.....

Ds Weegink in "Confessioneel"

MARKEN HELPT ROEMENIE

De collecte voor "Marken helpt Roemenie" heeft dit jaar € 893,32 opgebracht. Een prachtig bedrag, waarvoor weer veel aangeleverde kleding richting Oosteuropa gebracht kan worden. Het geld van de collecte gaat voor deze transporten gebruikt worden.

In augustus is de Roemeense contactpersoon Liviu Ficut, die dominee en tevens garagehouder is, met een grote bus op Marken geweest en heeft toen al flink wat spullen meegenomen. Deze dominee is al jaren de vaste contactpersoon en weet door zijn werk als predikant heel goed waar de hulp het hardst nodig is.

Namens de stichting wil ik iedereen die aan de collecte heeft bijgedragen hartelijk bedanken. Ook alle collectantes die zich ingezet hebben om dit bedrag op te halen: hartelijk dank voor jullie inzet!!

Mocht u de collectantes gemist hebben, dan is er de mogelijkheid om het geld over te maken op Rabobanknummer 34 28 71 188 t.n.v. "Marken helpt Roemenie".

Namens de stichting,
Eef Visser

€ 1.457,55 voor KWF Kankerbestrijding

De collecte voor KWF Kankerbestrijding op Marken heeft € 1.457,55 opgebracht.

Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald, kunnen we onze missie waar maken; minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven.

De KWF-afdeling Marken dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage aan de collecte. Collectanten en een ieder die een aanplakbiljet in het raam heeft opgehangen, heel hartelijk bedankt.

Voor meer informatie over KWF Kankerbestrijding kunt u kijken op www.kwfkankerbestrijding.nl of bellen naar 0800 – 022 66 22.

G. de Waart-Zeeman

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven in welke vorm dan ook

die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze

vader, schoonvader, bap en ouwe bap

Jongajaap Schouten

Willen wij u langs deze weg hartelijk dankzeggen

Uit allernaam Familie Schouten

September, 2016

Dankbaar en blij, dat ik na mijn operatie weer gezond ben thuisgekomen, wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik kreeg in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst en de leuke attentie's.

Nogmaals hartelijk bedankt voor de belangstelling.

Maretje Zeeman-Zeeman

Gelukkig weer thuis te zijn wil ik iedereen bedanken voor alle hulp bij mijn plotselinge opname in het ziekenhuis.

Allereerst Willy en Ben voor alles wat zij hebben gedaan. Geweldig. Verder familie en vrienden voor alle kaarten, bloemen en planten. Hartelijk bedankt.

Lijs Zeeman
Buurterstraat

25 september 2016 - de Schuilplaats - Purmerend



Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE DIENST
SAMEN MET KINDEREN EN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE
BEPERKING

Zondag 25 september 2016, aanvang 10.00 uur-einde ± 11.30 uur
de Schuilplaats, Rivierenlaan 283 te Purmerend

voorganger:
Ds. H. Jonkman

met medewerking van
Muziekgroep 2011
Johan Kuijper, orgel

thema:
'Bij God ben je veilig'



Na de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie, thee of een glas limonade

Heb je geen vervoer naar en van de kerk?
Neem dan voor woensdag 21 september contact op met
Annemarie van Geemen, 06 533 840 02 of annemarie@vangeemen.eu

De clubs gaan weer beginnen !!

Vanaf woensdag 28 september a.s. beginnen de clubs weer. Het seizoen wordt afgesloten in de week voor Pasen 2017. De kosten bedragen €2,= per maand / €12,= per clubseizoen.

Meisjesclub 'Wees Een Zegen' start op woensdagavond 28 september

Deze club is alleen voor meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op woensdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in Gebouw Hoogh.

De Waterhoenen zijn verplaatst van maandagavond naar donderdagavond en zullen starten op donderdagavond 29 september

Deze club is zowel voor jongens als meisjes in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar en wordt gehouden op donderdag (behalve in de schoolvakanties) van 19:00 - 20:30 uur in de Patmoskerk.

Ná de eerste clubavond zullen bij beide clubs de kinderen in twee groepen worden opgesplitst (groep 4-5-6 en groep 7-8), waardoor zij om de week club hebben. Op de eerste clubavond krijgen zij hiervan een "club schema" mee naar huis.

Ben je tussen de 8 en 12 jaar en lijkt het je leuk en gezellig, dan ben je van harte welkom op woensdag 28 september of donderdag 29 september.