

# Protestants Marken



Jaargang 10, nummer : 40

*verschijnt wekelijks*

Zaterdag 1 oktober 2016

## Kerkdienst zondag 2 oktober 2016

### Patmoskerk

10.00 uur	Ds. H. Dekker, Viering H. Avondmaal
Organist	D. Kes
Schoolied	Lied 978
Schoolied lezen	Ivana Schipper
Crèche	Neeltje Anita Schipper en Grethe van Belzen
Kindernevendienst	Marieke Schipper en Nathanja Moenis
Kosters	J. Boes en K. Boes

Tafel collecte:

*Diaconie*

Tweede collecte:

*Kerk*

Na de dienst is er koffie drinken in de hal van de kerk,  
verzorgd door de diakenen

Zondagsschool voor 4-7 jarigen

### Opbrengst collecten

Zondag 25 september

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie: Kerken in  
het Midden Oosten

€ 291,45

De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 194,20

## Meditatie.

### Lezen: Psalm 46.

Een prachtige Psalm, vol geloofsvertrouwen ligt voor ons. Als ik deze Psalm lees moet ik onmiddellijk denken aan het bekende Lutherlied: Een vaste burcht is onze God, dat we allemaal wel kennen, denk ik. Want Luther baseerde zijn lied op deze Psalm. Trouwens, wist je dat Luther veel méér kerkliederen heeft geschreven? Wij denken vaak alleen aan Luther als Reformator, maar hij was ook Bijbelvertaler en Lieddichter.

Het centrale thema van deze Psalm is: de Heer is met ons, een burcht is ons de God van Jakob. Waar komt dat rotsvaste vertrouwen vandaan? Daar zijn verschillende antwoorden op te geven. En dat uitleggers van deze Psalm daar niet eenstemmig over zijn, zal je wellicht niet verbazen. Zelf heb ik deze Psalm altijd gelezen tegen de achtergrond van Jesaja 36 en 37. En als je nu denkt: o, we krijgen huiswerk van de dominee, dan is mijn antwoord: ja, waarom niet? De aloude stelregel dat Schrift met Schrift vergelijken je wijzer maakt in Bijbelkennis geldt ook vandaag. Je moet er alleen even de tijd voor willen nemen.....

Deze Psalm bestaat uit drie gedeelten: God is ons een toevlucht als eerste. Het tweede gaat over de Godsstad: Jeruzalem. En het laatste gedeelte bezingt de macht van God, die niet te keren is. En nu lezen wij deze Psalm in een geheel andere tijd dan toen. Wij worden gelukkig niet belegerd. Maar via televisie en internet komt tegenwoordig de hele wereld bij ons binnen. En dan weten we ook nu van belegeringen. Afgelopen zondag hielden alle kerken van de PKN een financiële actie voor de kerken in het Midden-Oosten (Syrië), die het zo zwaar hebben. En in één zondag tijd bracht dat gelukkig meer dan 1 miljoen euro op! De angst waarin mensen daar leven die (nog) niet gevlucht zijn.... En als je dáár dan als christelijke gemeente op zondag samenkomt en je hoort deze Psalm voorlezen...hoe zou hij dán klinken?

Je begrijpt waarschijnlijk wel wat ik zeggen wil. Psalmen zijn onder álle omstandigheden van het leven van onschatbare waarde. Zodat we in de omstandigheden waarin wij verkeren weten Wie onze vaste burcht is.

Hij wil onze God zijn. En wij mogen Zijn kinderen zijn, voor eeuwig.

Ds. H. Dekker.



Dagelijkse schriftlezingen

zondag	2 oktober	Lucas 17:1-10	Vergeven en geloven
maandag	3 oktober	Genesis 31:1-16	Vorbereidingen voor de terugreis.
dinsdag	4 oktober	Genesis 31:17-35	Verwijten over en weer
woensdag	5 oktober	Genesis 31:36-32:1	Betekenisvolle stenen
donderdag	6 oktober	Genesis 32:2-22	Zeg het met dieren ...
vrijdag	7 oktober	Genesis 32:23-33	Nachtelijk gevecht
zaterdag	8 oktober	Genesis 33:1-17	Onderdanig, maar beslist

Voorbede

1. Wees met uw volk Israël. Dat we ons als Gemeente van Jezus Christus bewust mogen zijn van de bijzondere taak welke dit volk draagt.
2. Voor het opvanghuis "Casa Recanto" van straatkinderen in Brazilië. Dat ook deze kinderen een toekomst mogen hebben.
3. Heer wil het kwaad van ons weren, of laat het ons ten goede keren.
4. Wil bij onze Arabische broeders zijn die in het geheim moeten geloven. Dat door hun verborgen omgang met U, situaties ten goede mogen wijzigen.
5. Voor het jeugdwerk, geef de leiders en leidsters een hart vol liefde voor de jonge kinderen.
6. Dank U dat U ons nodigt aan Uw tafel.
7. Voor de uitzichtloze situatie in Syrië. Dat er verandering mag komen.

Ria Kaars

**Gemeente Groei Groep.**

Donderdagavond **6 oktober** is de tweede bijeenkomst van de *Gemeente Groei Groep*. Zoals bekend zijn de twee brieven van de apostel Petrus de leidraad in onze gesprekken. Petrus heeft twee brieven geschreven en in de NBV zijn deze twee brieven onderverdeeld in zeven thema's.

Dinsdag 6 oktober zal het thema 'De goede levenswandel', onze gesprekken bepalen. We lezen hierover in 1 Petrus 2 vers 11 tot 1 Petrus 3 vers 12

Alle mensen die al eerder deze 'groei avonden' bezochten, maar ook diegene die nog nooit zijn geweest, zijn bij deze van harte uitgenodigd.

Wees van harte welkom op **donderdagavond 6 oktober om 20.00 uur in de bovenzaal van gebouw Hoogh.**

De data voor overige bijeenkomsten en het thema zijn:

*donderdag 8 december, thema 3: Het lijden in de eindtijd. 1 Petrus 3 vers 13 tot 4 vers 19*

*donderdag 19 januari, thema 4: Het gezag in de gemeente. 1 Petrus 5 vers 1 tot 14*

*donderdag 9 februari, thema 5: Maak uw roeping waar. 2 Petrus 1 vers 3 tot 11*

*donderdag 9 maart, thema 6: Waarschuwing tegen dwaling. 2 Petrus 1 vers 12 tot 2 vers 22*

*donderdag 6 april, thema 7: De dag van de Heer. 2 Petrus 3 vers 1 tot 18*

**Zondag** hopen we samen het Heilig Avondmaal te vieren. We lezen net als afgelopen zondag 1 Koningen 19: 1-8. Maar we blijven nu niet bij de Elia onder de bremstruik stilstaan, zoals in de 1<sup>e</sup> preek, maar kijken heel in het bijzonder naar de verzen 5-8. De toepassing op het Heilig Avondmaal is dan niet moeilijk te raden. En we zingen de volgende liederen: 975: 1, 4, 978: 1, 4, 348: 1, 316: 1, 4, 136: 12, 13, 753: 1, 2, 3, 6, 340 B, 23 B: 1, 2, 23B: 4, 5, 73: 9, 10.

**Meeleven.** In deze dagen van afscheid nemen weten we ons verbonden met de nabestaanden van Neeltje de Groot. Volgende week hoop ik een in memoriam te schrijven.

**Zieken.** Zr. I. Buisman-Vos, IJsselmeerweg 68 werd geheel onverwacht voor behandeling opgenomen in het Waterlandziekenhuis, maar is inmiddels weer thuis voor verder herstel. Onze kosten J. Blijleven moet deze week opnieuw een operatie ondergaan en hopelijk mag het herstel net zo voorspoedig verlopen als de vorige keer. Zr. A. Peereboom-Kes, Noorderwerfstraat 22 werd ontslagen uit Novawhere, maar kreeg helaas slechte berichten te horen over haar gezondheid.

**Vergaderingen.** Maandagavond hoop ik te vergaderen met het moderamen van de kerkenraad. En dinsdagavond ontvang ik graag de liturgiecommissie advent vespers, om samen na te denken over de inhoud daarvan.

**Ter overweging.** Ouders die het getroffen hebben met hun kinderen hebben gewoonlijk kinderen die het hebben getroffen met hun ouders las ik vorige week in een artikel. Nu, ik weet niet of dat altijd zo is. Daar denk ik nog steeds over na. Maar ik schrijf het deze week in ons kerkblad onder het kopje: ter overweging. Wellicht zijn er meerderen onder ons die deze uitspraak nog eens "herkauwen" willen....

**Tenslotte.** Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.



## Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 12 september 2016

Aanwezig 18 leden, afwezig 7 leden.

Voorzitter J. Uithuisje opent met het lezen van Luc. 17 : 6 - 16, en gaat voor in gebed.

De voorzitter wijst de vergadering op een geschonken Bijbel, die ooit eigendom geweest is van de Hervormde Kerk, en op de omslag het jaartal 1895 draagt. Het voorstel van het moderamen is om de Bijbel voorlopig in bruikleen te geven aan het Marker museum om deze in 2017 ten toon te kunnen stellen ter gelegenheid van 500 jaar reformatie. Er is geen bezwaar tegen dit voorstel.

**Verkiezing nieuwe ambtsdragers.** Aftredend als ouderling zijn in 2017: G. Verkade, A. Zeeman en M. Zeeman-Appel (allen niet herkiesbaar). Als diaken treden af: J. Zeeman-Visser, P. van Altena, E. Schipper en K. Zwiers (waarvan de laatste herkiesbaar). Hoewel de kerkenraad zelf al heeft gekeken naar mogelijke kandidaten, is eerst het woord aan de gemeente via het inleveren van briefjes met kandidaten. Om de briefjes in het moderamen van 3 oktober a.s. te kunnen behandelen zal de inleverdatum worden gesteld op uiterlijk 1 oktober.

**Jaargesprekken 2016.** Het jaargesprek 2016 met de kerkelijk werker zal worden gevoerd door: J. Uithuisje, P. van Altena en C. Visser.

**Jeugdzaken.** De dominee deelt namens het catechese team mee dat een brief is opgesteld die aan de catechisanten en hun ouders zal worden gestuurd. In de brief wordt duidelijk gemaakt wat er in het komende seizoen te gebeuren staat, en hoe de ouders daarin hun bijdrage kunnen leveren. K.

Kersbergen zal in de loop van het seizoen de inhoud van sommige lessen toelichten in het kerkblad. Van de werkgroep jeugdwerk / gemeenteopbouw zijn de volgende deelnemers nu bekend:

- K. Kersbergen als oprichter/coördinator
- M. Zeeman-Appel als jeugdouderling
- A. Maas-van Altena namens de wijkouderlingen
- E. Schipper namens de diakenen.
- M. van Belzen namens de ouderling/kerkrentmeesters
- J. Visser-de Groot als gemeentelid n.a.v. de oproepen in het kerkblad

De werkgroep zal zich zelf verder buigen over de 2 nog ontbrekende gemeenteleden die het totaal aantal deelnemers op 8 moet brengen zoals eerder door de kerkenraad besloten.

**Diaconie.** Het Marker museum heeft gevraagd of het historische avondmaal gerei uit de Grote Kerk, gebruikt mag worden in haar tentoonstelling voor 2017 ter gelegenheid van 500 jaar reformatie. De kerkenraad gaat hiermee akkoord.

**Zendingscommissie.** De kerkenraad wordt herinnerd aan de zendingsdienst van 13 november a.s. met als thema: "Kerk en Israël". Door de zendingscommissie is een schenking gedaan van 300 euro aan de VakantieBijbelWeek.

**Kerkrentmeesters.** De stand van de vrijwillige bijdragen is als volgt:

Voor 2016 is toegezegd circa 99.000 euro, waarvan inmiddels circa 79.000 is ontvangen.

De leden die hebben toegezegd, maar nog niet betaald, krijgen deze maand nog een herinnering.

Leden die niets hebben toegezegd krijgen voor het einde van het jaar een brief.

De administratie van het jeugdwerk is gecontroleerd en akkoord bevonden.

De opbrengst van de oud-papier actie bedroeg in 2015 circa 6000 euro.

Er is een akkoord wat betreft de offertes voor een invalidentoilet in de Patmoskerk. In 2017 zal met de werkzaamheden worden begonnen. Er zal nog worden bekeken, in overleg met de kosters, of een deel in eigen beheer kan worden uitgevoerd. De leien van de top van de Patmoskerk worden deze maand nog aangepakt. Hierop ontstaat enige discussie of investeren wel zo verstandig is, nu er nog geen duidelijkheid is omtrent de plannen voor de toekomstige gebouwen situatie. De kerkrentmeesters leggen uit dat aan die plannen gewerkt wordt, maar dat wel de nodige tijd gaat vragen. Een overzicht van de huidige kosten per gebouw is ter informatie voorgelegd aan het moderamen, en een inventarisatie van het gebruik van de gebouwen is gaande.

Er zal 2 avonden met de kosters geoefend gaan worden wat te doen als mensen onwel worden tijdens een kerkdienst of uitvoering. Het gebruik van de AED is daar ook onderdeel van.

De vergadering wordt afgesloten met het gezamenlijk uitgesproken "Onze Vader".

Op zondag 25 september is het nieuwe zondagsschoolseizoen van start gegaan. Dit jaar zijn er een aantal wijzigingen. Door een tekort aan leiding zijn we genoodzaakt wat veranderingen aan te brengen.

Alle kinderen komen naar Gebouw Hoog, echter niet allemaal tegelijk. De ene week de 4-7-jarigen en de andere week de 8-11-jarigen. De kinderen hebben zondag een briefje met de weekindeling meegekregen, de indeling zal ook wekelijks op de voorpagina van het kerkblad worden vermeld.

Deze regeling geldt voorlopig tot en met december. Wij hopen in de komende maanden enkele nieuwe leiders en/of leidsters te mogen begroeten, waardoor wij de kinderen weer iedere week mogen vertellen over de Here Jezus.

Als het u leuk lijkt een uurtje per week met de kinderen te zingen, verhalen te vertellen en een verwerking te maken, schroom dan niet en kom zondag tijdens ons zondagsschooluurtje (12.15 – 13.10) vrijblijvend even kijken.

Wij hopen op een brede belangstelling vanuit de gemeente,

Leiders en leidsters Zondagsschool Marken.





## DAGBOEKJES 2017

De bijbelse dagboekjes Filippus en Immanuel en Kruimkes van s'Heeren Tafel zijn weer te bestellen bij de diaconie.

Ds Dekker heeft meegeschreven aan het dagboekje Immanuel, de maanden juni en september. Zijn dochter heeft foto's genomen van de Grote kerk en de Patmoskerk die zijn terug te vinden in het dagboekje.

Hierbij een voorbeeld van een overdenking:

woensdag 21 juni

**...talrijk... Ex. 1:7 (NBV)**

Wie Exodus 1 opslaat in de Bijbel kan niet anders dan constateren dat hier wordt voortgezet wat we in Genesis lazen. De kleine groep die in Genesis 46 naar Egypte trekt breidt zich in dat land steeds meer uit, lezen we in Exodus 1.

'Ze worden zo talrijk dat ze het hele land bevolken.'

Nu, dan begrijpen we wel wat er gebeurde. Ook wat dit betreft is er weinig nieuws onder de zon. Want wij kennen vandaag de dag ook mensen die bang worden van zoveel vluchtelingen die ons land overspoelen. ...

En een andere godsdienst die de onze niet is. Het beleid van de angst zit blijkbaar diep geworteld! En wat doe je dan als Farao? Zien te redden wat er te redden valt. Er worden sancties afgekondigd zodat het leven voor de Israëlieten ondraaglijk moet worden.

Met als verrassend resultaat het tegenovergestelde, lezen we in vers 12.

Is dat niet een bijzonder gegeven om over na te denken vandaag?

Onderdrukking baart blijkbaar kracht om te overleven, zodat ze straks sterker zijn dan ooit tevoren.

Nieuwsgierig geworden ondertussen ?

Als je wilt bestellen graag dit strookje inleveren t/m zo 23 oktober bij

Hilly Kes Gouwzeestraat 1

Je mag ook bellen 0299-601534

Of mailen [hmdullemen@ziggo.nl](mailto:hmdullemen@ziggo.nl)

Met vriendelijke groet Hilly

---

..... Exemplaar Filippusdagboekje 6,95

..... Exemplaar Immanuedag boekje 6,95

..... Exemplaar Kruimkes van s'Heren Tafel 11,95

Naam: .....

Adres. ....



**PUZZEL****Wie heeft dat gezegd?**

A	David	F	Hizkia	K	Jesaja	P	Samuël	V	Kain
B	Job	G	Ester	L	Elisa	R	Rebekka	W	Mirjam
C	Gideon	H	Pilatus	M	Mozes	S	Johannes	X	Thomas
D	Simson	I	Adam	N	Elia	T	Petrus	IJ	Jozua
E	Jezus	J	Ruth	O	Eva	U	Paulus	Z	Maria

*Hieronder staan elf uitspraken van bijbelse personen. Van wie zijn die uitspraken?*

*Kijk in de diagram bovenaan deze pagina welke letter bij welke persoon hoort. Schrijf die letters op en je vindt de oplossing van deze puzzel. De uitspraken komen uit de Bijbel in Gewone taal.*

1. Ik hoef toch niet op mijn broer te passen?
2. Eindelijk een mens, net als ik!
3. Ik ben de stam van Gods druivenplant.
4. Drink maar wat. Ik zal ook de kamelen laten drinken.
5. Uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God
6. Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben.
7. Het goede krijgen we van God, het slechte ook!
8. Zon, sta stil boven de stad Gibeon.
9. De Heer heeft mij alles gegeven, en de Heer heeft alles weer van mij afgenomen.
10. Houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken.
11. U moet naar uw burens gaan om te vragen of u van hen lege kruiken mag lenen.

Vul je oplossing in op [www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel](http://www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel) en maak kans op een dwarsligger met teksten uit de *Bijbel in Gewone Taal*.

Heb je geen internet, dan kun je je oplossing ook per post sturen naar:

Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van 'Wie heeft dat gezegd'.

-0-

**De Bijbel – nóg belangrijker dan de Ikeagids?**

**Is de Bijbel het belangrijkste boek van Nederland? Niet als je kijkt naar oplage en verspreiding.**

In een debat – op tv of bij de borrel – gaat het vaak zo: iemand zegt dat de Bijbel voor hem of haar belangrijk is en noemt als voorbeeld een inspirerende tekst. 'Heb je vijanden lief'. Meteen reageert dan een ander met: 'Die Bijbel staat juist vol geweldsteksten. Kijk maar eens in het Oude Testament. En zelfs Jezus zegt: "Ik kom geen vrede brengen, maar het zwaard"'. En dat was dan weer het gesprek over de Bijbel.

Natuurlijk, het is verleidelijk om de Bijbel zo te gebruiken. Het is immers een rijke verzameling boeken. Je vindt altijd wel wat. Maar het doet me denken aan de Bijbel als Ikeagids: op elke bladzij een product, kies maar wat van je gading is. Draait het om liefde?

Een tekst is snel gevonden. Bewijzen dat gelovigen sukkels of onmensen zijn? Blader wat en sla ze om de oren.

Maar het punt is: wie de Bijbel werkelijk belangrijk vindt, leest anders. Die zoekt geen snelle toepassingen. Die is er niet mee bezig om zijn gelijk te halen. Want daar gaat het niet om. Waar gaat het dan wel om? Dit is wat lezers zelf zeggen: 'Ik zoek troost', 'Ik hoop wijsheid te vinden', 'ik wil mezelf voor blijven houden dat er meer is in het leven dan geld en succes', 'ik wil alle beslommeringen even loslaten en bezig zijn met wat er echt toe doet', 'ik lees om Gods stem te horen'.

Hoe verschillend dit ook klinkt, je kunt het in één zin samenvatten: 'Ik lees omdat de Bijbel weerspiegelt wat voor mij belangrijk is'. Mensen herkennen hun diepste waarden in de Bijbel. Ze spiegelen zich eraan, voelen zich erdoor gesterkt, getroost en veranderd. Tegenover de stortvloed van vluchtigheden en de waan van de dag, is de Bijbel voor veel mensen een ijkpunt voor rust, reflectie en gevoel voor wat echt belangrijk is.

De Bijbel is rijk aan diversiteit, minstens zo rijk als de Ikeagids. Maar dát is nog niet wat de Bijbel tot zo'n belangrijk boek maakt. Veel lezers ervaren het als een boek dat dicht bij het leven staat. Het leven in al zijn schoonheid en gruwelijkheid. Het gaat over goed en kwaad, over het leven zoals het bedoeld is, over duizend keer jammerlijk falen en over je bestemming als mens. Geen efficiënt quick-fix opbergsysteem voor je leven, maar een zoektocht naar zin en betekenis.

Er zit ook geen voorgeschreven handleiding bij. Lezers die de Bijbel hun belangrijkste boek noemen, hebben heel verschillende ideeën over God of over waarheid. Maar er is iets dat hen al tweeduizend jaar verbindt: ze ervaren dat de Bijbel een boek is dat volledige betrokkenheid vraagt van de lezer. Met je verstand, je gevoel, en heel je menszijn. Een boek dat zo veel van zijn lezers vraagt, dát is een belangrijk boek.

*Bron: Blog van vertaler dr. Matthijs de Jong op [bijbelgenootschap.nl](http://bijbelgenootschap.nl)*

Namens het NBG, contactpersoon Anneke Commandeur

**De collecte op Marken heeft een bedrag van 767,09 opgeleverd. Namens het Prinses Beatrix Spierfonds  
Hartelijk bedankt.**



En natuurlijk een bedankje voor de collectanten, mede dankzij jullie inzet hebben we weer een mooi bedrag om over te maken naar het Spierfonds.

Willeke F. Kes van den Berg



*Zo vrij als een vogel*

Hartelijk dank voor de overweldigende belangstelling  
bij het overlijden van onze lieve (schoon)moeder

**Trijntje Visser**

echtgenote van Jan Vlasbloem †

Het heeft ons getroost en gesterkt.

Pieter, Kees en Trijntje, Alies en Geert, Jan

Marken, augustus 2016

† 28-9-2015

28-9-2016

**Cornelis Commandeur czn**

“Sinds jij weg bent is het koud hier om mij heen”

(A. Hazes)

Geertje Commandeur Peereboom  
Ron & Sonja  
Joanita & Pieter (& kinderen)  
Patrick

Blij dat ik weer thuis ben na 2 operaties in 4 maanden tijd.  
Dat viel niet mee maar nu gaat het weer de goede kant op.  
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die de afgelopen tijd aan mij gedacht heeft  
in de vorm van belangstelling, kaarten en attenties in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.  
Heel hartelijk bedankt ook namens Klaas.

Neeltje Uithuisje-Zeeman



*“Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt,  
en het bewijs der dingen, die men niet ziet.”*

*Hebreeën 11:1*



Na een zorgzaam leven is vermoeid en weloverwogen, in haar zo vertrouwde omgeving, ingeslapen

onze lieve moeder, schoonmoeder en bessie

### **Neeltje de Groot ca.**

weduwe van Koos Zwijs sinds 18 augustus 2015

\* 27 mei 1928

† 26 september 2016

Albert †  
Cees en Nely  
Elbert  
Koos en Lobbetje  
Robbie en Marianne  
Nelly en Frank  
Edwin en Sharita

klein- en achterkleinkinderen

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 1 oktober a.s. om 14.00 uur in de Grote Kerk te Marken,  
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Er is gelegenheid tot condoleren voorafgaand aan de dienst, vanaf 13.15 uur.  
Na de begrafenis nodigen wij u uit om een kopje koffie met ons te drinken in dorps huis Het Trefpunt.

Correspondentieadres: Wittewerf 4, 1156 CS Marken

*ze was de laatste van een generatie*

Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van

**peet Neel**

Wij wensen Cees en Nely, Elbert, Koos en Lobbetje, Robbie en Marianne,  
Nelly en Frank, Edwin en Sharita, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe bij het  
verwerken van dit verlies.

neven en nichten familie Zeeman en de Groot

---

Afscheid nemen  
is met zachte vingers  
wat voorbij is dichtdoen  
en verpakken in goede gedachten  
ter herinnering.

Onze buurvrouw

**Neeltje Zwiers- de Groot**

is op 26 september 2016 overleden.

Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

De burens van Wittewerf.





**Vrijdagavond 30 september 2016**

**Gaan we weer kienen in de Patmoskerk!!**

**Aanvang 20.00 uur.**

**Voor in de agenda:  
alle kiendatums van deze winter**

**2016**

28 oktober

25 november

29 december (Donderdag!)

**2017**

27 januari

24 februari

17 maart



**6 en 7 april Bazar**