

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer : 42

verschijnt wekelijks

Zaterdag 15 oktober 2016

Kerkdienst zondag 16 oktober 2016

10.00 uur **PATMOSKERK**
Ds. J. de Goei, Amersfoort

Organist : D. Kes
Schoollied : Lied 871
Schoollied lezen : Pieter Teerhuis
Crèche : Petra Zeeman en Ria Abcouwer
Kindernevendienst : D. Springer en T.J. Boes
Kosters : J. Boes en K. Boes

De eerste collecte is bestemd voor : Kerk-in-Actie Werelddiaconaat
De tweede collecte is bestemd voor: de *Kerk*

Zondagsschool voor 4 – 7 jarigen

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	16 oktober	Lucas 18:1-8	De aanhouder wint
maandag	17 oktober	Genesis 37:1-17	Dat had je gedroomd!
dinsdag	18 oktober	Genesis 37:18-36	Jakob misleid
woensdag	19 oktober	Genesis 38:1-19	Familiedrama
donderdag	20 oktober	Genesis 38:20-30	Schijnheiligheid
vrijdag	21 oktober	Genesis 39:1-23	Vals
zaterdag	22 oktober	Genesis 40:1-23	Droom en nachtmerrie

Verkiezing.

Lezen Johannes 15 vers 1-17

"Jullie hebben niet Mij uitgekoren, maar Ik jullie," (vers 16a)

Presidentsverkiezing in Amerika, het kan je niet ontgaan zijn. Elke dag weer storten de beide kandidaten nieuwe modderstromen over elkaar uit. Wat moet je daarmee als Amerikaan? Krijgt Trump je stem of toch Clinton? Of deze keer maar niet gaan stemmen? Het wordt veel Amerikanen niet makkelijk gemaakt deze keer. Tegelijk kun je ook zeggen dat Amerika de president krijgt waar het volk om vraagt en dit zegt wellicht meer over de Amerikanen dan over de presidentskandidaten.

In het te lezen deel uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes gaat het ook over kiezen en gekozen worden en voor alle duidelijkheid, aan de discipelen wordt niets gevraagd. Zij zijn niet degenen die iets te kiezen hebben. Nee, het is Jezus die kiest. In het hele stukje wordt de discipelen niet om een keuze gevraagd.

Wat voor de discipelen toen gold, geldt ook nu voor ons. God kiest ons. Is dat niet vreemd? Ik moet toch kiezen voor God en voor Jezus? Nee, dat moet helemaal niet. God kiest en Jezus kiest, dat is de boodschap van het evangelie. Dat is ook de boodschap van de gehele Bijbel. Kijk maar mee, God kiest Abraham, God kiest Israël, God kiest David en ga zo maar door. Dan komt Jezus, Hij kiest zijn 12 discipelen en Hij kiest wie Hij wel of niet geneest. En als daad van zijn opofferende liefde voor de gehele mensheid kiest Hij er zelf voor om zichzelf te geven in zijn lijden en sterven aan het kruis.

Na de dood en opstanding van Jezus gaat het kiezen verder. God de Heilige Geest kiest en mensen laten zich kiezen en geven zich in geloof over om te leven voor het koninkrijk van Jezus. Eerst honderdtwintig, later drieduizend en het loopt uit op een schare die niemand kan tellen.

God kiest en dat begint al bij onze doop. Bij onze doop en de doop van onze kinderen klinkt elke keer weer de belofte van God dat wij zijn kinderen zullen zijn door het geloof in het verlossingswerk van zijn Zoon, Jezus Christus. Het doopwater is de zichtbare bezegeling van de belofte van God.

Vraagt Gods keuze voor mij dan helemaal niets van mij? In het stukje wat wij lezen zien wij dat de keuze van Jezus voor zijn discipelen, toch ook wat van hen vraagt.

Twee dingen vraagt Jezus hen en datzelfde vraagt Hij ook van mij.

Het eerste is; In Hem blijven. Dit betekent zoiets als, dichtbij Jezus blijven, Hem liefhebben en mijn leven door Hem laten leiden.

Het tweede is; Op weg gaan en vrucht dragen. Dit is bijvoorbeeld, anderen over Jezus vertellen en zijn liefde voor mij delen met anderen.

Tot slot zegt Jezus nog dit; Heb elkaar lief en hierin hebben jij en ik wel een keus.

Wat doe jij.....?

Kees Kersbergen

Voorbede

1. Voor het jeugdwerk, geef de leiders en leidsters een hart vol liefde voor de jonge kinderen.
2. Voor de uitzichtloze situatie in Syrië. Dat er verandering mag komen.
3. Wilt U wijsheid en liefde schenken aan hen die gehandicapt zijn.
4. Wil zegen geven op het werk van de nieuwe werkgroep jeugdwerk/gemeenteopbouw. Dat ze ons mogen aansteken tot standvastige gelovigen.
5. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
6. Wees met allen die een baan zoeken. Dat ze werk mogen vinden waarin zij zich kunnen ontplooiën.
7. Spaar Heer uw volk Israël, uw eigendom. Buig alle haat tegen hen om in liefde.

Ria Kaars

Opbrengst collecten*Zondag 9 oktober*

De eerste collecte bestemd voor Christenen voor Israël	€ 193,45
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 157,20

Kledingactie MENSEN IN NOOD

Een aanhanger met bijna 4½ ton aan kleding was de opbrengst van de kledingactie voor Mensen in Nood op Marken. Alle mensen die aan de actie bijgedragen hebben en ook alle mensen die door posters en persberichten bekendheid wilden geven aan de actie willen we heel hartelijk bedanken. Onze hartelijke dank ook aan de duivenvereniging D.V.S. die de kantine wederom ter beschikking stelde voor de kledingactie. Dankzij hun medewerking hadden we weer een prima actie-centrum. Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd, energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen. We waren erg blij met de vervoermiddelen en alle helpende handen van de opgekomen vrijwilligers. Dank aan jullie allen!!!!

Ook het weer hielp op deze oktoberochtend heel goed mee: ophalen in een stralende zon. Wat wil je nog meer? Dankzij de inzet van al die vrijwilligers was een groot karwei toch weer snel geklaard. Zoals al eerder gemeld, hebben we dit keer actie gevoerd voor hulp aan 500 Nepalese families, vooral vrouwen en kinderen, die door aardbevingen en overstromingen noodgedwongen hun dorpen hebben moeten verlaten. Met uw kledingdonaties helpt u deze ontheemde Nepalezen om weer een menswaardig bestaan op te bouwen.

Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingactie allemaal doet, kan terecht op www.samskledingactie.nl

Wat ons betreft: **GRAAG TOT VOLGEND JAAR.**

En wilt u wat foto's zien van de kledingactie, dan verwijzen we u naar de website www.MarkerNieuws.com van 10 oktober j.l.

Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser



Kinderkerstfeest 2016

In verband met het bestellen van de boekjes voor het komende Kinderkerstfeest op tweede kerstdag willen wij alle ouders vragen om hun kind(eren) middels onderstaand strookje aan te melden. Op deze manier hopen wij tijdig te beschikken over het juiste aantal kinderen dat deelneemt aan het Kinderkerstfeest.

Het gaat om alle kinderen die deelnemen aan het Kinderkerstfeest; kinderen die de zondagsschool of kindernevendienst bezoeken, maar ook kinderen die niet aangesloten zijn bij een organisatie en wel graag mee willen doen met het Kinderkerstfeest. Aanmelden geldt voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar. Voor de 4-jarigen geldt dat zij vóór 1 oktober 2016 de leeftijd van 4 jaar bereikt hebben.

Het onderstaande strookje kan ingeleverd worden op de zondagsschool, op zondag 16 oktober, 23 oktober, 30 oktober en 6 november.

Uiterste inleverdatum aanmeldingsstrookje is zondag 6 november a.s.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Aanmeldingsstrookje Kinderkerstfeest 2016.

Hierbij geef ik mijn kind(eren) op voor het Kinderkerstfeest:

Na(a)m(en) van uw kind(eren) én geboortedatum (+ geboortejaar)

Na(a)m(en):

Geboortedatum:

Geboortejaar:





Welkom
 kleine vent
 Het is geweldig
 dat je er bent!

Wij zijn dolbij met de geboorte
 van onze zoon en broertje

Daan de Groot

Fam de Groot
 Drevel 25
 1141 JX
 Monnickendam

Sebastiaan
 Joyce



Wetenswaardigheden uit Israël (Ontwikkelingen bij Gods volk)

- Dank uit Liberia. Het bezoek van de Liberiaanse parlementsvoorzitter aan Israël was een première, want nog nooit had een van zijn voorgangers in het land verbleven. Maar Armah Jallahs bezoek was nog eervoller voor de Joodse staat, want de Afrikaanse bezoeker bedankte Israël voor zijn steun in de strijd tegen de ebola epidemie. Israël had mobiele klinieken, medisch personeel en instrumenten naar Liberia gestuurd, maar vooral gezorgd dat er Israëlische deskundigen aanwezig waren om lokale medici en ook de bevolking te scholen. Israël en Liberia hebben in 1983 weer officiële betrekkingen opgenomen. De gast uit Afrika benadrukte dat zijn land veel van Israël kon leren, vooral op de terreinen van innovatie, technologie, landbouw en medisch onderzoek.
- Zoals het land is, zo ook de gevangenen. Beelden van honger lijdende, belegerde Syriërs hebben de wereld geschokt. De populaire, maar ook omstreden Arabische journalist Faisal al-Qassem, die voor Al Jazeera werkt, plaatste op zijn Facebook-pagina een foto van een vreselijk uitgemergelde Syriër naast een foto van Samir Kuntar bij diens vrijlating na een gevangenisstraf van 30 jaar in Israël. De journalist schreef over deze Druzisch-Libanese terrorist die in Israël een bloedige aanslag had gepleegd en na een uitwisseling van gevangenen weer militair en terroristisch actief is voor Hezbollah in Syrië: 'Samir Kuntar verliet de gevangenis met een bierbuik en een doctorsbul. Daarnaast het andere uiterste: zo zien Syriërs er na het verlaten van Assads gevangenen uit.' Het bericht baarde veel opzien, kreeg meer dan 100.000 likes en werd talloze keren gedeeld op Facebook.

Jan C. Commandeur

23 oktober 2016
Kapel - Zuidoostbeemster



Uitnodiging

SPECIALE OECUMENISCHE DIENST

SAMEN MET MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Zondag 23 oktober 2016, aanvang 10.00 uur einde ± 11.15 uur
Kapel, Prinses Wilhelminasingel 39, 1461 AL Zuidoostbeemster

voorganger:

Pastoor Jan de Jager

met muzikale ondersteuning van:
Dieuw Schuijtemaker

thema:

'Is er nog wat te geloven?'



Na de dienst is er een kopje koffie, thee of een glas limonade

Hebt je geen vervoer naar en van de kerk?

Neem dan voor woensdag 19 oktober contact op met

Annemarie van Geemen, 06 53384002 of annemarie@vangeemen.eu