

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer : 43

verschijnt wekelijks

Zaterdag 22 oktober 2016

Kerkdienst zondag 23 oktober 2016

10.00 uur **GROTE KERK**
Ds. H. Dekker

Organist : D. Kes

Crèche : Jannetje Uithuisje en Marie Janne Visser

Kindernevendienst : Simone en Marianne

Kosters : P. Zeeman en J. Blijleven

De eerste collecte is bestemd voor : *Project Pakistan*

De tweede collecte is bestemd voor: *de Kerk*

Zondagsschool voor 8 –11 jarigen

Dagelijkse schriftlezingen

zondag	23 oktober	Lucas 18:9-17	Hoe kom je het koninkrijk binnen?
maandag	24 oktober	Lucas 18:18-30	Volledige overgave
dinsdag	25 oktober	Psalm 105:1-15	Wat God belooft, doet hij ook
woensdag	26 oktober	Psalm 105:16-27	Zingen over je geschiedenis
donderdag	27 oktober	Psalm 105:28-45	Plaaglied
vrijdag	28 oktober	Lucas 18:31-43	Blindheid
zaterdag	29 oktober	Lucas 19:1-10	Uitzicht voor Zachetüs

Opbrengst collecten

Zondag 16 oktober

De eerste collecte bestemd voor Kerk-in-Actie Werelddiaconaat € 207,60

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 173,20

MeditatieLezen: Jacobus 5: 13 t/m 20

Vers 13 en 14:Als één van u het moeilijk heeft, laat hij bidden; is hij vrolijk laat hij een loflied zingen.

Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in naam van de Heer.

De afgelopen weken stonden er in het Nederlands Dagblad enkele pagina grote artikelen (en als reactie daarop ingezonden brieven) over de conferentie, getiteld "There is more", die het *Evangelisch Werkverband* (stroming binnen onze PKN) onlangs organiseerde.

Op die conferentie vertelde de Amerikaanse dominee Randy Clark over de vervulling met de Heilige Geest. Ook sprak hij over het bidden voor genezing en werd er daadwerkelijk met zieken gebeden onder handoplegging.

In de krantenartikelen kwamen vele voor- en tegenstanders aan het woord.

Iemand schreef o.a dat het bij zulke massabijeenkomsten moeilijk is om goede pastorale nazorg te geven. En dat is een belangrijk punt.

Wat er ook te zeggen is over deze conferentie, een positief punt is m.i dat het *Evangelisch Werkverband* hiermee de "Dienst der Genezing" weer onder de aandacht heeft gebracht.

We kennen verschillende 'diensten' in de gemeente, zoals de dienst van het Woord, de dienst der offeranden, de dienst der gebeden, de dienst der sacramenten, maar de dienst der genezing is er in de meeste kerken niet meer bij. Terwijl dit toch duidelijk door Jezus zelf aan zijn discipelen is opgedragen (Matth. 10:1 vv; Marcus 6:7vv; Lucas9:1vv).

In de eerste 10 eeuwen heeft de dienst der genezing een ruime plaats gehad in de kerk. Tijdens de kerkdienst was er gelegenheid om met en voor mensen te bidden, terwijl de gemeente eromheen in stilte meebad of soms zachtjes zong. Ik hoorde voor het eerst van 'de dienst der genezing' en werd er ook daadwerkelijk mee geconfronteerd toen wij in 1985 naar Engeland verhuisden en in Pyrford (Woking) lid werden van de plaatselijke Anglicaanse kerk. Als de maand 5 zondagen had, was er die vijfde zondag een speciale dienst, waar de dienst der genezing centraal stond. Na een korte meditatie was er een Avondmaalsviering (Communion) en daarna werd er door gebedsteams voorbede gedaan voor mensen die dat wilden.

De positieve invloed die dit op mensen had, maakte grote indruk op mij.

De term 'dienst der genezing' is een vertaling van het Engelse begrip 'ministry of healing' en moet duidelijk onderscheiden worden van de term 'gebedsgenezing', die vaak suggereert dat gebed een toverformule zou zijn.

Bij de dienst der genezing gaat het om de opdracht van de Kerk om helend en heilzaam het Koninkrijk van God present te stellen in opdracht van Jezus

Christus en als voortzetting van zijn aardse werk. Het heil van God wordt mede zichtbaar in Jezus' tekenen van genezing en bevrijding. Heil maakt heil!

In Jacobus 5 gaat het om een gelovige gemeenschap, waarvan de leden het advies krijgen hun relatie met God en elkaar in stand te houden door:

- bij leed het gebed niet te verwaarlozen
- in dagen van vreugde te lofzingen
- bij ziekte zich niet terug te trekken en te denken: 'dit is mijn probleem', maar juist dan de oudsten van de gemeenschap erbij te roepen, zodat zij voor de zieke kunnen bidden en hem of haar met olie zalven *in de naam van de Heer*.

In de (toen nog samen-op-weg) gemeente in Drenthe waar ik stage liep tijdens mijn opleiding bracht de predikant dit ook echt in praktijk bij mensen, die dat wilden. Hij ging samen met een aantal ambtsdragers naar een zieke toe, zalfde hem of haar met olie en bad voor de zieke om genezing met handoplegging in de naam van Jezus.

Pijnlijke ervaringen met '*gebedsgenezers*' in verleden en heden kunnen soms een blokkade vormen om mensen de waarde van de '*dienst der genezing*' te laten zien. En de '*dienst der genezing*' is duidelijk niet bedoeld als concurrent van de professionele medische hulpverlening, integendeel.

Het gaat erom samen als broeders en zusters naar de Bron van genezing te gaan, naar God die gezegd heeft: "*Ik, de Here, ben uw Heelmeester*".

De meeste mensen zullen misschien geen spectaculaire genezing ondergaan, maar het verandert altijd iets (soms de ervaring van het opheffen van geestelijke of andere blokkades), want wij zijn niet meer dezelfde als voor het gebed.

We hebben God, die gebeden wil worden, betrokken bij wat ons ten diepste bezighoudt en daar mogen we altijd zegen van verwachten.

Psalm 36: 10 zegt het zo:

'Want bij U is de bron van het leven, door uw licht zien wij licht'.

Jannie Visser- de Groot

Voorbede

1. Wilt U wijsheid en liefde schenken aan hen die gehandicapt zijn.
2. Wil zegen geven op het werk van de nieuwe werkgroep jeugdwerk/gemeenteopbouw.
Dat ze ons mogen aansteken tot standvastige gelovigen.
3. Voor hen die rouw dragen, dat goede herinneringen hen mogen sterken.
4. Wees met allen die een baan zoeken. Dat ze werk mogen vinden waarin zij zich kunnen ontplooien.
5. Spaar Heer uw volk Israël, uw eigendom. Buig alle haat tegen hen om in liefde.
6. Voor het werk van de zending, dat velen Uw bevrijdend woord mogen horen en aannemen.
7. Geef ons visie voor een wereld verloren in schuld.

Ria Kaars

Zondag. Na een ziekenhuisopname van een dag en een week verplichte rust hoop ik, dat ik vanaf a.s. zondag mijn werk in de gemeente weer kan hervatten. Van mijn herfstvakantie is niets terechtgekomen, zoals u zult begrijpen. Die hoop ik in de volgende maand -in overleg met onze kerkelijk werker – over te doen. Zondag lezen we nog één keer in 1 Koningen 19. We zagen in de voorbije weken al Elia onder de bremstruik en Elia die voedsel ontving van een engel, zodat hij gesterkt verder kon. Nu lezen we de verzen 8-18. En in de preek zal de nadruk liggen op de verzen 9, 10 en 18 en niet op de ontmoeting tussen God en Elia in het gefluister van een zachte bries. Een preek maken is ook: keuzes maken. Wellicht dat ik daar in één van de volgende jaren nog eens over preek bij gezondheid. Nu stel ik een ander thema vanuit deze verzen aan de orde, in de lijn van de eerdere preken die ik hield over dit hoofdstuk. En dat is (als opfrissertje van het geheugen) het thema van de roeping van Elia en de secularisatie toen en nu. We zingen de volgende Liederen: 317, 25: 4, 7, 310, 348: 1, 894, 446, 138: 2, 3, 727: 1,2,3,6,8,10. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Nieuwe ziekenhuisopnames zijn mij niet bekend. We willen denken aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Wij gedenken. In de leeftijd van 79 jr. kwam er op 13 oktober jl. een einde aan het aardse leven van Jaap Kaars Jzn., echtgenoot van Geertje Appel, Kerkbuurt 179. Velen onder ons zullen Jaap vooral kennen als een echte duivenman. En zullen zich dat vreselijke ongeluk herinneren dat hem overkwam, waardoor hij 4 maanden in het Brandwondencentrum in Beverwijk lag en het maar net overleefde. De laatste jaren waren er veel zorgen: allereerst om de gezondheid van zijn vrouw Geertje en vlak daarna bleek dat hij zelf ernstig ziek was. Met bewonderenswaardige moed ging hij daarmee om. En iedere keer als we hem bezochten vertelde hij over zijn vertrouwen op zijn Heiland. Het woord Heiland had zijn voorkeur boven alle andere benamingen die je bedenken kunt voor de Zoon van God. Hij wilde eigenlijk nog zo graag zijn trouwdag meemaken. Want 18 oktober zou hij 48 jr. getrouwd zijn met zijn Geertje. Maar 18 oktober werd de dag van zijn begrafenis. Veel dank ben ik verschuldigd aan collega G. Nieuwburg uit Purmerend, die mij op zo'n korte termijn wilde vervangen. Ons hartelijk meeleven gaat uit naar zijn vrouw in Novawhere, naar zijn kinderen en kleinkinderen, de verdere familie en allen die treuren om zijn heengaan.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Ds. H. Dekker.

Collectebericht

Komende zondag collecteren we weer voor het project Pakistan. Dat is nodig want het "potje" is weer leeg en iedereen weet van de situatie daar. Omdat de Rietlandenschool afgelopen jaar Pakistan als doelproject had (ze kiezen elk jaar een ander doel) heeft de diaconie het mooie bedrag van **E. 750,-** meteen maar overgemaakt. Alle kinderen, en via de kinderen hun ouders, verdienen een "warme douche" voor deze prachtige bijdrage. Ik herinner me nog hoe ze allemaal erg onder de indruk waren bij de presentatie van het project, vooral dat "schooltje" dat buiten bij een vuurtje in de kou zat bij de allerarmsten. Dat het christelijk onderwijs in Pakistan nergens op hoeft te rekenen vanuit de overheid spreekt vanzelf in een moslimland. Gelukkig helpen wij vanuit Marken en kan dat onderwijs doorgaan.

Nu heb ik ook nog een mooie melding over dat andere project "Pakistan 2". Dat is het gezin Farooq en Tahreem. Zij moesten 3 jaar geleden Pakistan ontvluchten onder doodsbedreiging van moslimfundamentalisten. Eindelijk hebben ze bericht van de UNHCR dat ze weer een plek op de wereld krijgen : Amerika. Wanneer ze precies gaan vertrekken is nog onbekend maar ze verwachten voor het eind van dit jaar. Voor hun veiligheid moet hun verblijfplaats nog even geheim blijven. Moslimfundamentalisten hebben een wereldwijd netwerk Het waren zeer zware jaren, maar het gezin (4 kinderen waaronder één gehandicapt) vroeg mij u allen heel hartelijk te bedanken voor alle steun. We hebben al die tijd wel steeds email-contact gehad en ik werd niet altijd vrolijk van de berichten. Maar zij geloven dat God hun leven leidt en ik gun ze van harte dat dit geloof niet beschaamd zal worden.

Nogmaals, laat uw hart spreken bij uw voorbereiding op de komende collecte.

Klaas Kes (contactpersoon Pakistanproject)

Start vervolgcursus Bijbels Hebreeuws

Beste allemaal,

Volgende week maandag 24 oktober willen we verder gaan met de cursus Bijbels Hebreeuws. Deze eerste les zal plaatsvinden in de Zonnewijzer, de kerens daarna weer in gebouw Hoogh, tenzij anders wordt afgesproken. De avond begint om 20.00, de deuren zijn open vanaf 19.45.

De lessen zullen weer gegeven worden door mij, Shoshana Janusch. In 2013 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in Hebreeuwse taal en cultuur en sindsdien heb ik verschillende cursussen gegeven.

Wie een keer vrijblijvend wil kijken, is volgende week van harte welkom. Kennis van het alef-bet is handig, maar niet noodzakelijk,

Ik ben bereikbaar via het nummer 0611861263 of op hebreeuwsdichtbij@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

Shoshana Janusch

Akkerstraat 4

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 25 oktober komt de Bijbelstudiekring weer samen. Dit seizoen gaan we onze blik richten op personen uit het volk Israël en vorige keer was dat Mozes.

Komende dinsdag richten wij ons op David. Hij was na Saul de tweede koning over het volk Israël. Hij was, zoals wel wordt gezegd, de man naar Gods hart.

Als voor bereiding hierop is het goed om alvast eens wat te lezen over David. De geschiedenissen van David zijn te vinden in de Bijbelboeken 1 en 2 Samuël. Vanaf hoofdstuk 17 uit het eerste boek tot aan het eind van het tweede boek gaat het over David.

Hel lijkt wat veel om te lezen, maar omdat het allemaal bekende verhalen zijn is het makkelijk te lezen.

Voor de agenda hieronder nog de volgende data.

Dinsdag 22 november richten wij ons op koning Jerobeam. De koning die Israël deed zondigen.

Dinsdag 13 december richten wij ons op de priester Aäron. Priester van het eerste uur.

Dinsdag 17 januari richten wij ons op de priester Eli. Priester die zijn taak niet aankon.

Dinsdag 14 februari richten wij ons op de profeet Elia. Profeet die dacht hij alleen over was.

Dinsdag 14 maart richten wij ons op de profeet Jona. Profeet die wilde dat zijn eigen profetie zou uitkomen.

Dinsdag 11 april richten wij ons de Here Jezus. Hij was en is koning, priester en profeet bij uitstek.

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op **dinsdag 25 oktober om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.**

Kees Kersbergen

“Het eeuwige licht”

Mijn lichaam heeft plaats gemaakt voor twee,
 zo draag ik je in gedachten mee.
 Kijk ik om mij heen en ween,
 dan voel ik mij zo alleen.
 De weg die ik nog moet gaan,
 zal ik je dan aan het einde zien staan.
 Dat we dan weer samen zijn,
 in het eeuwige licht dat nooit uit zal gaan.

Koster J. Blijleven

Adressen Regionale Zorg instellingen

Ziekenhuis	A.M.C.	Meibergdreef	9	1105 AZ	Amsterdam
	VU	De Boelelaan	1117	1081 HV	Amsterdam
	Waterland	Waterlandlaan	250	1441 RN	Purmerend
	Boven IJ	Statenjachtstraat	1	1034 CS	Amsterdam
	O.L.V.G.	Oosterpark	9	1091 AC	Amsterdam
	Slotervaart	Louwesweg	6	1066 EC	Amsterdam
Verpleeghuis	Gouwzee	Kloosterbuurt	1	1131 HB	Volendam
	Molentocht	Persijnlaan	99	1447 EG	Purmerend
	Novawhere	Prof. Mr. J.P.Oudlaan	1	1411 HT	Purmerend
	De Die	Loenermark	900	1025 VR	Amsterdam
Zorgcentrum	De Meermin	Paulus Pietersstraat	1	1135 GS	Edam
	Swaensborch	Swaensborch	11	1141 VZ	Monnickedam

Op 30 september 2016 ben ik verhuisd:

Van Buurterstraat 13 naar Hoogkamplaan 52 1156 AK Marken.

Graag wil ik de burens André en P.C. met hun gezin hartelijk bedanken

voor alle hulp die ze Cees en Mij al die jaren geboden hebben.

En voor de prettige woonsfeer.

Het was altijd heel gezellig.

Nogmaals bedankt !

Maretje Zeeman - Zeeman



Hij zal je beschermen onder Zijn vleugels
Onder Zijn wieken vind je een toevlucht
Ps 91:4

Te midden van zijn kinderen is na een moedige strijd vredig
ingeslapen onze lieve man, (schoon) vader en bappe

Jaap Kaars Jzn.
echtgenoot van Geertje Appel

Marken, 30 januari 1937

Purmerend, 13 oktober 2016

G. Kaars – Appel

Janny en Roel

Xander

Youri

Jaap en Marcella

Laura

Sofie

Marken, 13 oktober 2016

Correspondentieadres: Buurt II 26, 1156 BC Marken

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Het is over en uit, het eind is aangekomen,
En bappe's dromen zijn uitgekomen.
Hij was dapper en sterk, vooral in zijn hart.
En hij heeft veel doorstaan, hij heeft doorgevochten,
Tot het eind, tot hij niet meer kon.

Bappe is weg maar niet helemaal,
Er zijn twee plekken waar hij nooit weg zal gaan,
Ons hart en ons hoofd, zullen altijd voor hem open staan.

Veel mensen houden van hem, en wij ook, ook al is hij nu dood,
We zullen altijd om hem geven,
Ons hele leven,
en hem nooit meer vergeten.

Lieve Bappe, we zullen je missen.

Xander
Laura
Youri
Sofie

Elke dag een stapje dichterbij het eind,
Elke dag een beetje van je kracht verkleind.
Elke dag wat zwaarder wat je torsen moet,
Doch wetend, eens komt alles goed.

Jaap Kaars Jzn

Wij wensen Geertje, Jannetje en Roel, Jaap en Marcella, de kleinkinderen en verdere familie
heel veel sterkte bij het dragen van dit grote verlies.

Cees en Jannetje
neven en nichten

**Twee woorden
Wil en Kracht
Aan het einde restte nog slechts de wil
Weg was de kracht
Rust in Zijn hand
Jouw taak is volbracht**

Na een kort ziekbed is toch nog plotseling overleden
mijn broer en onze oom

Ome Jaap

Wolmet Kaars
Cees en Astrid
Jacob en Neeltje Alice
Grietje en Klaas
Jannetje en Ben
en de kinderen.

*Niemand weet wat leven is
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis
God het begin en einde is*

Na een moeilijk jaar is overleden onze zwager en oom.

Jaap Kaars

Wij wensen Gaartje, de kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte toe.

Kees en Geertje
Mirjam en Nico
Remko en Beenish

*Nu is voor Jaap de strijd gestreden
Nu is voor hem de tocht volbracht
Zijn Vader die hem riep te komen
Heeft hem nu bij de hand genomen
En veilig thuis gebracht*

Na een moeizame periode is overleden de vader van onze schoonzoon, zwager en oom,

Jaap Kaars

Wij wensen Gaartje, Jaap, Marcella, Sofie & Laura,
Janny, Roel, Xander & Youri veel kracht en sterkte toe.

Kees en Lijs

Pieter en Christina

Ramon & Larissa

Een groot gemis
een groot verdriet.
Maar herinneringen
vergeten wij niet.

Donderdag 13 oktober bereikte ons het bericht dat na een ziekbed is overleden de
(schoon)vader van onze vriend en vriendin

JAAP KAARS

Wij wensen Jaap, Marcella, Laura, Sofie en de rest van de familie veel kracht en sterkte toe
om dit verlies te verwerken.

De vrienden en vriendinnen van Jaap en Marcella (REBC)

Toch nog snel is de vader van onze vriendin Jannetje overleden.

Wij wensen Jannetje, Roel, Xander, Youri en de familie heel veel sterkte met dit grote verdriet.

Anja en Theo
Cornelia
Geertje en Dirk
Erna en Edward
Astrid en Cees
Miranda en Cornelis
Diana en Klaas

In je slaap ben je weggeleden
Van pijn heb je nu niets meer te vrezen.
Stil zal het zijn zonder hem,
nooit horen we meer zijn stem.

Verdrietig dat we afscheid hebben moeten nemen van onze buurman

Jaap Kaars

Wij willen Geertje, kinderen en kleinkinderen sterkte toewensen met dit verlies.

De burens van het Kerkland.

Met leedwezen kennis genomen van het overlijden van ons oud lid

Jaap Kaars jzn

Jaap voelde 2 jaar geleden al aan dat het minder werd. En heeft toen als lid bedankt. Jaap was een actieve speler. En dat verwachtte hij ook van zijn maatje.

Wij wensen Geertje, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met het dragen van dit grote verlies.

Klaverjas club Voor Anker.

Toch nog onverwacht
is op 13 oktober 2016,
na een oneerlijke strijd,
op 79 jarige leeftijd overleden
ons gewaardeerd lid

JAAP KAARS

Wij wensen zijn familie en vrienden
veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Bestuur en leden
P.V. Door Vriendschap Sterk
te Marken

Haar strijd is over en ook haar pijn.
Een ieder denkt "zo zal het wel beter zijn".
Maar het is voorbij en dat doet zeer.
Wij beseffen heel goed, wij zien haar niet meer.

Veel te vroeg is overleden onze lieve nicht

Joke Bos - Coens

Wij wensen Fred, Chantal, Robin en Jay heel veel sterkte met dit grote verlies.

Gaartje

Daniëlla en Frank

Peet Gaartje

Pieter en Christina

Jan Jacob en Yvonne

en kinderen

Gemeenteleden die buiten Marken verblijven**“Sherpa”**, Berkelstraat 17-29, Zandheuvelweg 3744 NA Baarn: hr S. Kes,**“Prinses” Marijkehof 40 A**, 1411 CN Naarden: mw. N. Kes**“Reygersdaal”**, Krüsemanlaan 88 , 1701 VN Heerhugowaard, afd Steg 1 : hr. K. de Wit**Verpleeghuis “Gouwzee”**, Kloosterbuurt 1, 1131 HB Volendam

Afd. De Mariahof: hr. S. Peereboom kamer 1.8

Chr. Leefgemeenschap “Groot Schuylenburg”, De Voorwaarts 61, 7325 AA Apeldoorn

Pav. Hulst : mw. L. Roos

Zeevangstraat 2, 1441 WZ Purmerend: hr. J. W. Visser**Zorgcentrum “Swaensborch”**, Swaensborch 11, 1141 VZ Monnickendam

Kamer 107: hr. J.Zondervan

Kamer 124: mw. N.de Waart-Teerhuis

Kamer 133: mw. A. Vlasbloem

Kamer 203: hr A.Zondervan

Kamer 237: mw A.Stoker-Commandeur

Kamer 309: mw. M. Moenis-Kes

Kamer 322: mw T.Schipper-Visser

Kamer 323: hr P.Teerhuis

Kamer 324: mw G.v Altena-Zondervan

Kamer 330: mw. M. Visser-van Altena

Zorgcentrum “de Meermin”, Paulus Pietersstraat 1, 1135 GS Edam

Kamer 316: mw. L.Zeeman-Zeeman

Verpleeghuis Novawhere Prof.mr P.J.Oudlaan 1, 1444 HT Purmerend

Afd. 1 Kamer 119 : mw J.de Groot-Visser

Afd 2 Kamer 245 : mw G.Kaars-Appel

Afd. 3 Kamer 312 : hr. J.Zondervan

Zorgcentrum Molentocht, Persijnlaan 99, 1447 EG Purmerend

Afd: Lindenhof 2 : hr. C.Jansen

Afd De Rozenhof Kamer 6 : hr. D.Schipper

Zorgcentrum Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort

Fazantenhof 1004 : hr. K.C.Kaars

Verpleeghuis Villa Sweelinckhof, Sweelinckhof 1, 1687 BV Wognum

Afd Villa C1: hr. J. Appel

Verpleeghuis lindendaal, Koepoortseweg 35, 1624 AB Hoorn

Afd. Roos Kamer 148: mw. L Boneveld- Boes

Verpleeghuis Nicolaas, Azalealaan 18, 1614 SN Lutjebroek

Afd. Huiskamer: hr.P.Uithuisje

Verpleeghuis De Rietvelden, De Bonte Ruiters 19, 1521 JV Wormerveer

Afd. ? : mw.I.Visser-Kuipers

Piet Boes

Voorzitter diaconie