

Protestants Marken



Jaargang 10 nummer : 45

verschijnt wekelijks

Zaterdag 5 november 2016

Kerkdienst voor : zondag 6 november 2016

10.00 uur **Grote Kerk**
Ds. H. Dekker
Dankstond voor gewas en arbeid

Organist D. Kes

Koster(s) J.P. van Altena en K. Visser

Schoolied Lied 919

Schoolied lezen Sarah de Groot

Crèche: Christina Pereboom en Marcella Kaars

Kindernevendienst: J. Visser- de Groot

De eerste collecte is bestemd voor:
Zending

De tweede collecte is bestemd voor:
de Kerk

Zondagschool voor 8 – 11 jarigen

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	6 november	Genesis 43:26 – 44:13	Bekerfinale
Maandag	7 november	Genesis 44:14-34	Door het stof
Dinsdag	8 november	Genesis 45:1-20	Herenigd
Woensdag	9 november	Genesis 45:21- 46:7(27)	Naar Egypte
Donderdag	10 november	Lucas 20:1-8	Geen antwoord
Vrijdag	11 november	Lucas 20:9-19	Toch een antwoord
Zaterdag	12 november	Lucas 20:20-26	De mond gesnoerd

Meditatie.

Lezen: Psalm 47.

Al honderden jaren lang zingt de gemeente van Christus deze Psalm op Hemelvaartsdag. “God vaart voor het oog, met gejuich omhoog”, zongen we vroeger in de Oude Berijming. En tegenwoordig zingen we nieuw berijmd: “God stijgt blinkend schoon, met gejuich ten troon”. Toch moeten we ons afvragen: gaat deze Psalm eigenlijk wel over de Hemelvaart van Christus? De jonge kerk heeft in deze Psalm een heenwijzing gezien naar de Hemelvaart van de Heiland. En dat begrijp ik wel. Dus geen kwaad woord daarover. Maar deze Psalm is niet in 1^o instantie gedicht voor Hemelvaartsdag, zoals je zult begrijpen. De Korachieten schreven deze Psalm voor de koorleider van de tempelzang en waren zich nog niet bewust van een ten hemel varende Christus. Dus willen we deze Psalm rechtdoen, dan zullen we toch allereerst naar de Oud-Testamentische achtergrond van deze Psalm moeten kijken. Verschillende uitleggers denken dan aan de feestelijke gebeurtenis uit 2 Samuël 6. Onder gejuich en stoten op de ramshoorn brachten David en de Israëlieten de ark de berg op, lezen we daar. Nu, dat lijkt toch verdacht veel op: onder gejuich steeg God omhoog. De HEER steeg op bij hoorngeschal (vs. 6). Ja, dat klopt. Maar toch kom ik, als ik deze uitleg wil volgen, in de knoop met de rest van deze Psalm. Want het overige van deze Psalm past niet bij het overbrengen van de ark naar Jeruzalem. Want in Psalm 47 zijn het niet de koning van Israël en het volk van Israël die staan te juichen als God omhoogstijgt, maar de vorsten van de volken en de volken van de aarde. Hoor maar vs. 10 van deze Psalm: “de vorsten van de volken zijn bijeen in het gevolg van Abrahams God.” Die verbinding met Abraham uit vs. 10 doet ons denken aan de belofte aan Abraham uit Genesis 12: 3: “door jou zullen alle volken van de aarde gezegend worden”, zegt God daar tegen Abraham. Dáár gaat Psalm 47 dus over.

En daarom willen die Korachieten een vrólijk lied voor de HEER aanheffen. Want Hij heerst over de volken. Zeker, Hij zetelt op Zijn heilige troon. Maar de vorsten van de aarde zijn schildwachten van Hem, zingen ze dan. (vs.10). Met andere woorden: Hij is de Koning der koningen. God is Koning van heel de aarde. Nu, zouden we daarom geen feestelijk lied zingen? Zeker, ik weet: die Koningsmacht is nog vaak verborgen. Maar zéker weten: de dag zal komen dat Zijn Koningsmacht ten volle openbaar zal worden. Nóg is die dag verborgen. Maar de gemeente van Christus wacht die dag gelovig af (zie Gez. 117: 7 LvdK '73). Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Spaar Heer uw volk Israël, uw eigendom. Buig alle haat tegen hen om in liefde.
2. Voor het werk van de zending, dat velen Uw bevrijdend woord mogen horen en aannemen.
3. Geef ons visie voor een wereld verloren in schuld.
4. Leer ons dat U het middelpunt van ons leven bent en wij dienstbaar zijn aan U en Uw schepping.
5. Dank U voor het leven. Dank U voor de vruchten van het land. Dank U dat wij U in vrijheid mogen dienen.
6. Voor de bijbelvertalers. Dat Uw woord elk volk mag bereiken.
7. Wees met hen die ziek zijn, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer!

Ria Kaars

Opbrengst collecten

Zondag 30 oktober

De eerste collecte bestemd voor Kerk in Actie

€ 174,70

De tweede collecte bestemd voor de Kerk

€ 167,50

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 20,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Beste Markers,

De collecte voor de Brandwondenstichting heeft dit jaar € 450,12 opgebracht!
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen en natuurlijk vooral de collectanten, bedankt!

Namens de Nederlandse Brandwonden Stichting, collecte Marken
Tanja Klok

Zondag vieren we dankstond voor gewas en arbeid. Nu zijn er komende zondag nogal wat gemeenteleden afwezig, omdat de gemeentegroeigroep een bezinningsweekend houdt en ons Mannenkoor in een bijzondere dienst a.s. zondagmiddag in IJmuiden zal zingen, maar van harte hoop ik dat de andere gemeenteleden die wél op Marken zijn ook daadwerkelijk aanwezig zullen zijn. Want het is bepaald niet vanzelfsprekend dat wij iedere dag voedsel hebben. Dat er ook dit jaar geoogst kon worden. Dus kom zelf alsjeblieft en breng je opgroeiende kinderen mee. Want ook voor hen willen we graag dankstond voor gewas en arbeid inzichtelijk maken. Dat zal gebeuren via aanschouwelijk onderwijs in de kerk en in de kindernevendienst zal het Bijbelverhaal en de verwerking aansluiten bij dankstond. En als we naar huis gaan zullen we allemaal iets in de hand krijgen uitgereikt dat ons mag herinneren aan God die alles laat groeien. Alle vrucht der velden, moeten we U vergelden, zingt Lied 718: 1. En daar draait het om op deze zondag. We lezen Exodus 16 en Johannes 6: 27-35 en zingen de volgende Liederen: 147: 3, 5, 6, 919, 119: 59, 63, 348: 1, 105: 4, 15, 653: 2, 3, 687: 3, 718. Een fijne zondag gewenst!

Zieken. Aan mij zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames bekend gemaakt. Niet iedereen wil met zijn of haar naam in het kerkblad. En uiteraard respecteren we dat. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Protestant. Deze copy voor ons kerkblad schrijf ik op 31 oktober. De dag van de Reformatie. Op deze dag heeft de PKN op haar site: www.pkn.nl onder het hoofdstukje: 500 jaar protestant de Nationale Protestantentest gelanceerd. Ieder die dat wil kan deze test maken. Zo kun je ontdekken hoe protestants je eigenlijk bent, of juist niet. Aan het eind van de test krijg je onmiddellijk te zien op welke reformator of theoloog je het meeste lijkt. Nu, het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat ik de test inmiddels heb gemaakt. Of u de uitslag mag weten? Wat mij betreft mag dat gerust. Volgens de einduitslag heb ik iets van de Reformator Menno Simons,(zijn opvatting over de doop deel ik overigens niet), maar lijk ik ook erg in mijn opvattingen op Dietrich Bonhoeffer en Johan Ferrier. Die laatste had ik zelf niet kunnen bedenken, maar dat geeft uiteraard niet. Ik schaam me er in ieder geval niet voor om op grond van deze test in één adem met hen genoemd te worden.

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

Kinderkerstfeest 2016

Voor de kinderen van 4 t/m 11 jaar hebben we een aantal mooie liedjes uitgekozen en deze willen we wekelijks samen gaan instuderen.



Daarom doen we een oproep aan alle kinderen van 4 t/m 11 jaar, die meedoen met de kerstviering, om te komen oefenen vanaf zondag 6 november tijdens het zondagsschooluurtje, aanvang 12:15 uur, volgens het schema in het kerkblad.

We hopen dat er veel kinderen zullen komen om de liedjes te oefenen.

De andere data voor het oefenen van de liedjes zijn zondag 20 november, 27 november, 4 december, 11 december in Gebouw Hoog en de generale repetitie op zondag 18 december 2015 in de Patmoskerk

Op zondag 13 november is er geen zondagsschool i.v.m. de schooldienst



De jaarlijkse huis-aan-huis collecte t.b.v. het Kinderkerstfeest zal plaatsvinden in week 47:

Maandag 14 november t/m zaterdag 19 november.

Uw bijdrage wordt enorm op prijs gesteld.

Het Kinderkerstfeestcomité



UITNODIGING
ISRAËL MIDDAG - ZONDAG 13 NOVEMBER 2016

Graag nodigen wij u uit voor de Israël middag op zondag 13 november a.s. om 15.00 uur in de Patmoskerk.

Tijdens deze middag zal er een gedeelte uit de film 'In de voetsporen van Jezus' vertoond worden, een film die gemaakt is van één van de reizen van ds. Dekker.

De muzikale begeleiding is in handen van de Voor Anker Band. Samen met hen zingen wij tussendoor liederen van en over Israël.

Uiteraard zorgen wij voor koffie, thee en koek.

Het belooft een gezellige en muzikale bijeenkomst te worden!
Iedereen daarom van harte welkom. Wij hopen u te zien!

de Zendings- & Evangelisatiecommissie

Een bericht van onze burens uit Ilpendam-Watergang.

Op woensdag avond 16 november zal er in de kerk van Watergang een gemeenteavond plaatsvinden. Tijdens deze avond zal Annemarie Rozendal van Stichting Woord en Daad een presentatie houden over migratie- en vluchtelingen problematiek. Veel jongeren wagen een levensgevaarlijke overtocht richting Europa in de hoop op een beter leven.

Annemarie neemt ons mee door de complexiteit van de wereldwijde vluchtelingenstromen.

Zij licht toe, hoe Woord en Daad helpt om het probleem bij de wortel aan te pakken. Met kans op een baan en een leven in zelfstandigheid.

Vanaf 19:45 is er inloop met koffie/thee en de interactieve lezing start om 20:00. Omstreeks 21:45 sluiten we de avond af. U wordt van harte uitgenodigd.

Annelies Gooijer.



Wetenswaardigheden uit Israël (Ontwikkelingen bij Gods volk)

- Aan het Technion in Haifa ontwikkelt men een nieuwe strategie om het hiv-virus te bestrijden. Tot nu toe behaalde men weliswaar goede resultaten met reeds ontwikkelde medicijnen, maar professor Akram Alian legde uit dat deze niet altijd evenveel succes beloven. Deze medicijnen concentreren zich op een aanval van de proteïnen van het virus. Deze benadering laat men nu varen en men gaat zich concentreren op de interactie van het virusproteïne met de gastcel. Volgens Alian belooft deze benadering veel effectiever te zijn, omdat "het virus, als het niet kan terugvallen op het celmechanisme van de gastcel, niet kan overleven en zich ook niet meer kan vermenigvuldigen". Men zoekt dus koortsachtig verder, want er is sinds enige tijd weer een wereldwijde stijging van de hiv-infecties waar te nemen.
 - Het onzichtbare leger. Israëlische bedrijven veroveren de wereld van computer-beveiliging. Beursgangen, overnames en investeringen breken alle records. Digitale dreigingen voor Israël zijn heel groot en hiervoor is een speciale dienst opgericht, waarbij getalenteerde jongeren zich ontwikkelen tot de beste experts ter wereld. In samenwerking met o.a. de Amerikanen wordt in de woestijnstad Be'er Sheva de Cybersecurity-hoofdstad van de wereld gevestigd. De ontwikkelde kennis vindt via de beursgenoteerde bedrijven zijn weg over de hele wereld.
 - Veel landen lijden onder luchtvervuiling. Het Israëlische bedrijf OpGal, dat op het gebied van de optische technologie actief is, heeft zich aan de ontwikkeling van een camera gewijd die vooral knooppunten van leidingen kan analyseren waardoor gas, olie en chemicaliën worden getransporteerd. Daarmee ging het bedrijf in op het inzicht dat niet alleen de uitstoot van uitlaatgassen tot luchtverontreiniging leidt. Het uitgekiende camerasysteem is aan ultramoderne sensoren gekoppeld en analyseert de gegevens door middel van een algoritme, zodat vooral 'onzichtbare lekken die tot meer luchtvervuiling leiden, worden opgespoord', zoals Amit Mattatia, president en manager van OpGal, tegenover de Times of Israël uiteenzette. Hij benadrukte dat juist lekken in gasleidingen van de in de baai van Haifa gevestigde industrie voor zo'n 40% van de luchtvervuiling daar verantwoordelijk is.
-
- Wat zich in 2015 in de Israëlische economische sector op het gebied van de verkoop van bedrijven aan buitenlandse kopers heeft afgespeeld, zorgde in de balans over het jaar voor veel opzien en bij alle BDS-aanhangers (voorstanders economische boycot) vast voor veel onvrede. Buitenlandse bedrijven, vooral concerns, leken wel in een kooproes geraakt te zijn. Voor de overname van innovatieve Israëlische bedrijven werd een totaal bedrag van 1,2 miljard dollar bijeengebracht. Ten opzichte van 2014 betekent dat een plus van 40 procent. De overnamebedragen voor een Israëliisch bedrijf lagen gemiddeld tussen de 75 en 300 miljoen dollar.
 - Er is een geheime overeenkomst aan het licht gekomen : enkele tientallen jaren geleden heeft Zwitserland een overeenkomst met de PLO getekend om zichzelf tegen terreurdaden van deze organisatie te beschermen.
 - Amulet uit de tijd van Thutmosis III. Tijdens een uitje ontdekte een wandelaar een 3500 jaar oud amulet uit het antieke Egypte. De wandelaar, die het prachtige amulet in de vorm van een scarabee aan de horens van Hittin in de buurt van Tiberias ontdekte, gaf het aan het Israëlische Bureau voor Oudheden. Daphna Ben-Tor, de curator van de afdeling Oud-Egypte van het Israël Museum in Jeruzalem, kon het amulet dateren op de tijd tussen 1425 en 1379 voor Christus, want de naam 'farao Thutmosis III' is te ontcijferen. Hij regeerde destijds over de regio Kanaän.
 - Elke vijfde inwoner van Israël is een Arabier. De Arabische maatschappij is niet homogeen, want geloofsrichtingen en etnische achtergronden leveren grote verschillen in wereldbeschouwing op, waartoe ook het moeilijke fenomeen van eermoord behoort. Hoewel Arabische vrouwen 16% van alle vrouwelijke inwoners van het land uitmaken, wordt ruim 30% van de elk jaar op vrouwen gepleegde moorden op hen gepleegd.

Zaterdagmiddag⁸ 26 november

Lofprijs en Aanbidding

Thema:

Jezus is de Weg de Waarheid en het Leven!

Johannes 14:6

— Met **Jacco & Nympha Dijs** —

Holy Ground Ministries - MoreHolyGround.com

Vanaf 12.00 uur ben je welkom om samen met ons te lunchen. Neem zelf ook wat lekkers mee en iets extra voor wie niet heeft!

*Je bent geliefd. God wil je laten weten hoeveel Hij van je houdt. Wil je Hem zo leren kennen? Elke dag een dag van **hoop**. Hij alleen maakt dat we niet verdrinken in zorgen, pijn en verdriet. Hij wil het anker van hoop voor jou zijn.*

Kom gewoon en neem anderen mee. Iedereen is welkom!

*Ook de 'Israël-kadotafel' zal er zijn met het oog op de komende feestdagen. Wij leven in een heel bijzondere tijd; bijna 3000 jaar geleden is het **herstel van Israël** al geprofeteerd.*



Locatie: R.K. Clubhuis, Noordeinde 20 Monnickendam

Route: Het liefst parkeren in de Kerkstraat, Kermergracht of op de Oude Zijds Burgwal (ter hoogte van nr. 17), Molenstraat omhoog lopen, Noordeinde 20.



Om de kosten te dekken, houden we een collecte.

Wij zien naar je uit! Marian en Petri (06 25114120)