

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer : 46

verschijnt wekelijks

Zaterdag 12 november 2016

Kerkdienst voor: *zondag 13 november 2016*

PATMOSKERK

10.00 uur	Ds. H. Dekker - Schooldienst
Organist:	H. Jütte
Kosters:	J. Zeeman en K.D. Zondervan
Schoollied:	Lied 288
Schoollied lezen:	Demi de Graaf
Crèche:	N.A. Schipper en G. van Belzen

De eerste collecte is bestemd voor:
Ronoylion

De tweede collecte is bestemd voor
de Kerk

Geen Zondagschool i.v.m. de schooldienst.

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	13 november	Lucas 20: 27-40	God van levenden
Maandag	14 november	Lucas 20: 41-21:4	Schijn en werkelijkheid
Dinsdag	15 november	Genesis 46:28-47:12	Gosers
Woensdag	16 november	Genesis 47: 13-27	Handel-wijze
Donderdag	17 november	Genesis 47: 28-48:7	Dubbele zegen
Vrijdag	18 november	Genesis 48: 8-22	Kruiselings
Zaterdag	19 november	Psalms 46	Een vaste burcht

Ik laat jullie vrede na Mijn vrede geef ik jullie. Joh 14 : 25

In het bovenstaande bijbelgedeelte spreekt Jezus over vrede. Vaak denk je bij dat begrip vrede al snel aan iets als 'geen oorlog' En wat kunnen we daar naar verlangen. Maar het begrip vrede heeft in de bijbel meer invalshoeken.

Allereerst heeft vrede te maken met verzoening. We hebben niet alleen last van stress, we hebben ook last van conflicten en gebroken relaties. Als Jezus tegen ons zegt "Mijn vrede geef ik jullie" dan moeten we daar ook zeker aan denken. We leven soms met conflicten. En we hebben dan ook een conflict met God zelf. Op dit punt is de bijbel een confronterend boek. Als we de bijbel doorbladeren komen we in aanraking met Gods plan voor deze wereld. Liefde, harmonie en vrede zijn de trefwoorden. Maar we lezen ook dat deze plannen ontspoord zijn door foute keuzes van mensen zoals jij en ik. Egoïsme en hoogmoed zijn de trefwoorden geworden. De gevolgen zijn nog steeds verbijsterend, Gebroken relaties en conflicten. Het staat in schril contrast met de oorspronkelijke harmonie.

En dat niet alleen. Ook de relatie met God zelf is een gebroken relatie geworden. En die wordt niet zo maar overbrugd door onze interesse in God of door ons harde werken. Er is maar één oplossing over; God zelf overbrugt de kloof. Want wij leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus (Rom 5;1) Dat is de brug die God geslagen heeft; Jezus zelf Hij heeft zijn leven gegeven om mensen met God te verzoenen.

Vrede met God is onlosmakelijk verbonden met Jezus. Hij is de brug naar een herstelde relatie met God. Geloven is dit kado aanvaarden; 'Ik leg mijn gebroken bestaan in uw hand' Dank U dat ik mag leven in vrede met U dank zij Jezus Christus. En dit geloof zal een stimulans zijn om ook een brug naar de ander te bouwen en conflicten op te lossen.

Grietje van Altena-Boes

Voorbede

1. Geef ons visie voor een wereld verloren in schuld.
2. Leer ons dat U het middelpunt van ons leven bent en wij dienstbaar zijn aan U en Uw schepping.
3. Dank U voor het leven. Dank U voor de vruchten van het land. Dank U dat wij U in vrijheid mogen dienen.
4. Voor de bijbelvertalers. Dat Uw woord elk volk mag bereiken.
5. Wees met hen die ziek zijn, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer!
6. Laat Uw schat van verlossing niet een mysterie zijn voor onze kinderen, maar een geheim dat zichtbaar is in ons leven.
7. Voor de diakenen en ouderlingen van onze gemeente. Dat ze vreugde mogen hebben in het werken in Uw wijngaard.

Opbrengst collecten zondag 6 november

3

De eerste collecte bestemd voor de Zending
De tweede collecte bestemd voor de kerk

€ 170,26
€ 154,60

Collecte voor verstandelijk gehandicapten

De collecte in oktober heeft het mooie bedrag opgebracht van: **786,70 euro**.

Alle gevers en geefsters heel hartelijk dank!

Collectanten bedankt voor jullie toegewijde inzet.

S. Springer-Kes

COLLECTE DIAKONIE 13 november

Komende zondag wordt er weer gecollecteerd voor één van de projecten van Ronoylion.

De afgelopen 3 jaar hebben we als kerk van Marken met onze collecteopbrengsten veel planten en bomen aan de boeren van zuidelijk Samar kunnen verstrekken: er zijn cocosbomen, bananenbomen, koffieplanten en abacabomen geplant. En via andere kanalen werd ook voorzien in citrusbomen en zaden voor diverse tropische groenten. Zo heeft het aantal planten en bomen zich door de collectes van de kerk op Marken de afgelopen 3 jaar steeds verder uitgebreid bij deze boeren, die na de verwoestende tyfoon niets meer bezaten! Want naast weggevaagde huizen is er destijds ook onnoemelijk veel schade aangericht aan alle gewassen en bomen die door de mensen gebruikt werden om in hun levensonderhoud te voorzien.

Met het geld van de collecte van zondag a.s. gaan we verder helpen om de kleinveestapel weer goed op poten te zetten. Van de benodigde 50 kippen, 20 geiten en 25 varkens hebben we uit eerdere collectes van dit en vorig jaar alle 20 geiten voor de boeren aan kunnen kopen en met de laatste collecte in juli kwam het aantal varkens nu op 17. Een mooie uitbreiding van de kleinveestapel dus voor de boeren!! Met de komende collecte hopen we in elk geval de 17 varkens tot 25 te kunnen aanvullen. En wellicht blijft er dan nog geld over om een start te maken met de koppels kippen.

De nakomelingen van zowel de geiten als van de varkens worden weer verdeeld onder boeren die nog geen kleinvee hebben. En deze boeren moeten op hun beurt later als de dieren volwassen zijn hun nakomelingen weer doorgeven aan andere boeren. Zo breidt de kleinveestapel zich langzamerhand steeds verder uit. Een monitoringscomité van de boerenorganisatie ziet erop toe dat de afspraken rond de verdeling van de nakomelingen aan andere families nageleefd worden en dat elke boer in de loop van de tijd dus zijn kleinveestapel kan vergroten.

Op deze manier wordt er niet alleen gewerkt aan vergroting van de veestapel, maar ook aan voedselvoorziening en aan verbetering van de levensomstandigheden van mensen die alles kwijt waren.

Namens de diakonie,
Eef Visser (tel. 601582)

Zondagmorgen. Met veel liefde en plezier ontvangen we komende zondagmorgen de kinderen en leidinggevendenden van onze basisschool. Zoals gebruikelijk onder ons maken de kinderen dan de preek en ik hoop donderdagmorgen op school te gaan horen en zien wat ze ervan gemaakt hebben. We lezen in deze dienst Genesis 25: 19-34 en 1 Korintiërs 13: 1-8 en zingen de volgende Liederen: 218, 871: 1, 2, 4, 288, 991: 1, 7, Evangelische Liedbundel 422, 923: 1, 2, 3, 416. We hopen op een feestelijke, vrolijke kerkdienst!

Zondagmiddag beleggen we een Israëlmiddag om 15.00 uur in de Patmoskerk. De Voor Anker Band zal ons begeleiden bij de liederen van en over Israël. En we kijken samen naar een film die gemaakt is van één van mijn reizen. Dus: ga mee naar Galilea, naar alle gedenkwaardige plaatsen in Jeruzalem, de woestijn in en tot slot bezoeken we de kopermijnen van Salomo helemaal in het zuiden van Israël. Misschien wilde je Israël altijd al een keer bezoeken, maar het kwam er niet van. Of misschien was je er al eens, maar vind je het fijn om het terug te zien. Van harte welkom!

Zieken. Wij denken aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Catechese. Zoals in het kerkenraadsverslag elders in dit kerkblad te lezen valt komt er een geheel nieuwe opzet voor de catechese. Ouders met kinderen in de leeftijd van 12-17 jaar ontvangen hierover een persoonlijke brief. De uitvoerende taken behorend bij deze vorm van catechese zullen dit seizoen gedaan worden door onze kerkelijk werker en het team dat vorig jaar betrokken was bij fellowship. Jeugdwerk behoort bij de kerntaken van onze kerkelijk werker, zoals afgesproken bij zijn aanstelling in onze gemeente. Eén dominee kan niet alles en dat moeten we ook niet willen als gemeente. Uiteraard ben ik op de achtergrond wel aanwezig om met raad en daad bij te staan. En ook bij het uitdenken van deze nieuwe vorm was ik betrokken.

Catechese 17+ is wél de 1^o verantwoordelijkheid van de dominee. Graag wil ik weer een groep starten met jonge mensen die willen praten over het geloof. De wereldgodsdiensten en ons eigen beleven van het geloof zullen centraal staan in deze gesprekken. Vanuit deze groep is het ook mogelijk om openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Maar niemand hoeft te denken: als ik deze gesprekskring ga volgen móet ik dus belijdenis doen. Dat is nadrukkelijk *niet* zo. Zie het als een zoektocht waarin je je vragen mag stellen, je twijfels mag verwoorden, om zo samen te zoeken naar zin en doel in je leven. Als er genoeg deelnemers zijn starten we z.s.m. Je kunt me bereiken of je aanmelding inspreken op tel. nr. 746169. Ds. H. Dekker.

^L
Kort verslag kerkenraadsvergadering van maandag 24 oktober 2016

Aanwezig 18 leden, afwezig 7 leden.

Opening. De voorzitter opent met het lezen van Matt. 12 : 1 - 8, en gaat voor in gebed.

De scriba deelt mee dat de gemeenteavond wordt verschoven van 16-11-2016 naar 16-1-2017.

Ds. H. Dekker deelt mee dat in de dienst van 4 december de doop zal worden bediend aan Samuël Liam van Heeringen, zoon van Rolf van Heeringen en Esther Boes.

Verkiezing nieuwe ambtsdragers. Op basis van het door de scriba opgesteld en rondgestuurd overzicht wordt besproken welke kandidaten inmiddels zijn gevraagd, en welke nog bezocht moeten gaan worden. De vacature voor jeugdouderling en 2 van de 3 voor de diaconie kunnen al worden ingevuld. Voor de 2 wijkouderlingen is nog niemand gevonden.

Vespers. Ds. H. Dekker legt uit dat met de vespercommissie is overeengekomen dat m.i.v. advent de vespers volgens een nieuwe, meer liturgische benadering zullen worden opgezet. Het dienstboek van de PKN zal daarbij als leidraad worden genomen. In deze nieuwe vorm zal er geen overdenking meer zijn. In de stille week zal op witte donderdag bovendien voor de eerste keer een lopend avondmaal worden gevierd, terwijl dan alle vespers in de Grote Kerk zullen worden gehouden. De kerkenraad stemt in met alle genoemde wijzigingen.

Preekrooster/Collecterooster 2017. Het preekrooster voor 2017, al eerder door de kerkenraad als concept doorgenomen, is door de diaconie aangevuld met de wekelijkse collectes. Inclusief nog enkele wijzigingen gaat de kerkenraad akkoord met het rooster.

Jeugdzaken. M. Zeeman-Appel deelt mee dat er voor het nieuwe seizoen een opkomst is van 60 kinderen in de basisschool leeftijd. Bij alle clubs is hiervoor op dit moment voldoende leiding. De voorbereiding van de Kerstsamenkomst op Kerstavond is vanuit het jeugdwerk weer in gang gezet. Er is nog geen sprake van een opzetwijziging t.o.v. voorgaande jaren.

Wel nieuw is de verschuiving van het aanvangstijdstip op verzoek van de medewerkers.

K. Kersbergen rapporteert dat de VakantieBijbelWeek weer een groot succes was.

Hoewel in 1^e instantie de aanmelding van vrijwilligers stroef verliep, was er tijdens de activiteiten zelf toch voldoende hulp. Alle bessies en bappes daarvoor hartelijk dank. Ook de KNRM heeft haar best gedaan. De terugkomdag op 20 oktober was ook een groot succes.

De uitgenodigde theatergroep die een voorstelling gaf op basis van de gelijkenis van de zaaier, wist de kinderen via interacties er goed bij te betrekken.

De catechisaties zullen komend seizoen volgens de Alpha cursus methode worden uitgevoerd.

Ds. H. Dekker deelt mee dat hij weer zal proberen een 18+ catechisatie te starten.

Voor de Fellowship is er door de geringe belangstelling bij de 12+ jongeren geen animo meer bij de leiding om op dezelfde wijze door te gaan. Zij worstelen met het feit dat jongeren wegblijven zodra het ook maar enigszins om meer inhoud gaat dan alleen ontspanning.

Diaconie en Zendingscommissie. De kerktaxi is wegens omstandigheden even stopgezet.

Een gemeente adviseur van de PKN heeft een presentatie gegeven aan de diaconie over Kerk in Actie. Op 13 november a.s. is de zendingsdienst met als thema: "Kerk en Israël".

Kerkrentmeesters. De koster hebben ervoor gekozen om in de Grote Kerk rollators in het koor te parkeren. Bij ruimtegebrek in het koor zal mogelijk een rij stoelen worden opgeofferd.

De herinneringsbrieven voor 2015 zijn rondgebracht, wat al heeft geleid tot het binnenkomen van een extra 957 euro. De herinneringsbrieven voor de toezeggingen van 2016 volgen nog.

Penningmeester E. Commandeur deelt mee dat met een vertegenwoordiger van het regionaal dienstencentrum Noord-Holland een gesprek zal plaatsvinden over de jaarrekening van 2015.

Voorzitter C. Visser deelt mee dat n.a.v. een initiatief vanuit de eilandraad het college van kerkrentmeesters betrokken is bij een overleg met Buurtzorg om een aantal appartementen te realiseren op het stukje grond naast de Patmoskerk in de richting van de dijk voor de huisvesting van Marker bejaarden met een zorgvraag. Buurtzorg heeft nauwe contacten met

Triodos bank en het Oranjefonds voor het financieren van dit soort projecten.

Sluiting. Zoals gebruikelijk met het gezamenlijk uitgesproken "Onze Vader".

Sinds vorige week zondag missen wij ons projectietafeltje- en scherm.

Wij gaan ervanuit dat iemand het heeft geleend en nog niet teruggezet.

Wij hebben het nodig voor de zondagsschool en vragen degene die het heeft meegenomen het voor zondag terug te zetten. Lenen mag, maar laat het ons even weten.

De zondagsscholleiding.

Hartverwarmend was het dat zo velen ons bij het afscheid van onze zorgzame (schoon) vader en trotse opa

Joop van der Jagt

terzijde stonden.

De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft ons het gevoel dit niet alleen te dragen. Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun, vriendschap, liefde, bloemen en kaarten.

Hedwig, Hein Pieter, Sharon & Gianna



Wetenswaardigheden uit Israël (Ontwikkelingen bij Gods volk)

- Israël kan in het Verre Oosten op nog een vriendin vertrouwen die belooft met haar land een welwillende politiek tegenover Israël te gaan voeren : de pas gekozen presidente van Taiwan. Tsai Ing-wen. Zij was in 2013 op bezoek in Israël en was gewoon enthousiast over veel aspecten van het land, wat zij ook in een veelgelezen artikel heeft laten weten. Sindsdien noemt zij zichzelf een Israël fan. En zo zou Taiwan, naast India onder leiding van premier Narendra Modi, nog een belangrijke vriend in Azië kunnen worden.
- Ultraorthodoxen moderniseren. Binnen de ultraorthodoxe gemeenschap van Israël, die zo'n 1,3 miljoen personen telt, voltrekken zich veranderingen. Deze komen voor rekening van een generatiewisseling in de geestelijke leiding, maar onder andere ook van een niet meer te keren invloed van de moderne communicatiemiddelen. Daar komt nog bij dat steeds meer ultraorthodoxen in de Israëliische arbeidsmarkt integreren. De kortingen op de staatssubsidies zijn weliswaar overwegend weer teruggedraaid, maar tegelijk missen ze steeds meer giften, zodat de gemeenschap toch verder dreigt te verarmen. Het Israëliische Bureau voor de Statistiek maakte begin 2016 bekend dat intussen bijna de helft van de ultraorthodoxe mannen een baan heeft. In 2003 lag dat percentage op 36 procent. Bij de ultraorthodoxe vrouwen is 73 % werkzaam in een beroep. Toch geldt deze bevolkingsgroep nog steeds als verarmd, omdat zelfs goede salarissen in de kinderrijke gezinnen niet voldoende zijn voor het levensonderhoud.

HERDENKINGSJAAR WATERSNOOD 1916-2016
EEN REQUIEM

R
E
Q
U
I
E
M

CGK Marcantat
o.l.v. Ike Rebel
Orgel Wybe Kooijmans



Het jaar 2016 is voor veel omliggende gemeenten een herdenkingsjaar geweest.

In het afgelopen jaar zijn er veel activiteiten geweest, van toneel, samen eten, zang en muziek tot het uitbrengen van een prachtig herdenkings boek.

Het watergeweld heeft veel schade en leed veroorzaakt in de stormnacht van 1916. Op Marken zijn 16 mensen omgekomen. Zo is de gedachte opgekomen om een Requiem uit te voeren, ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

Marcantat heeft gekozen voor een Requiem van L. Cherubini .

Cherubini heeft dit werk geschreven zonder solisten , slechts voor koor en orgel.

Een mooi stuk muziek, met teksten waarin troost en berusting afgewisseld worden met wanhoop en schrik voor de jongste dag

Om tot slot te eindigen met het Agnus Dei: "Lam Gods ,dat draagt de zonden der wereld, geef hun de eeuwige rust".

Tijdens de concerten zullen wij begeleid worden door organist Wybe Kooijmans. (organist van de Grote Kerk van Naarden.) Hij zal ook enkele solo stukken spelen .

Naast het Requiem zullen er andere stukken gezongen worden van o.a. Elgar en Fauré. En een bijzonder stukje muziek dat is geschreven vlak na de tsunami van Kerst 2004 in Azië en weer actueel werd na de orkaan Katrina.

De algehele muzikale leiding ligt in handen van onze dirigent: Ike Rebel.

Dit programma is zeker een bezoek waard en u kunt kiezen, want Marcantat gaat dit twee maal zingen.

Zaterdagavond 19 november om 20.00 uur in de Patmoskerk , Hoogkamplaan 1 Marken
Zondagmiddag 20 november om 15.00 uur in de Kerk van Broek in Waterland.

Toegang is gratis, wij vragen alleen een bijdrage bij de uitgang.

Wees welkom
Sijtje Stoker
Voorzitter CGK Marcantat te Marken

Dit concert zal ook te beluisteren zijn via de kerktelefoon.

in n op presenteert:

SLOW DOWN YOUR LIFE

Hoe vind je
RUST
IN DE HECTIEK
van ons bestaan?

Een bezielende popdienst bij
kaarslicht met songteksten van
o.a. Bob Dylan en Douwe Bob.



m.m.v. Muziekfabriek van Dijk uit Westzaan

Wanneer: Zondag 13 november 2016
Waar: Grote Kerk Westzaan (Torenstraat 1)
Aanvang: 17.00 uur (kerk open 16.00 uur)

GRATIS
BEGANG

MEER WETEN? cvisser1@live.nl | www.protestantse-gemeente-westzaan.nl