

Protestants Marken



Jaargang 10 nummer : 48

verschijnt wekelijks

Zaterdag 26 november 2016

Kerkdienst zondag 27 november 2016

Patmoskerk

10.00 uur

Ds. H. Dekker, 1^o Adventszondag

Jeugddienst: Nog even.....

M.m.v. Road2Nowhere

1^o schriftlezing: Maaïke Kes

2e schriftlezing: Kim de Jong

Organist

D. Kes

Koster(s)

J. Zeeman en K.D. Zondervan

Schoollied

Lied 438

Schoollied lezen

Tamara Kes

Crèche

Ria Kaars en Anneke Commandeur

De eerste collecte is bestemd voor:
Oudezijds 100, Amsterdam

De tweede collecte is bestemd voor
Kerk

Zondagschool voor

4-7 jarigen

17:00 uur Adventsvesper in de Patmoskerk

Voorganger: Ds H. Dekker
Liturg: A. Maas van Altena
Organist: D. Kes

Overdenking : Psalm 128 vers 1

Gelukkig een ieder die ontzag heeft voor de Heer en de weg gaat die hij wijst

Als je ontzag voor de Heer hebt en zijn wegen gaat zul je gelukkig zijn. Ontzag betekent eerbied hebben voor. Een in onze tijd een wat ouderwets begrip, want voor wie hebben wij eigenlijk nog ontzag? Ontzag hebben voor God is voor christenen het hoogste goed. Ontzag hebben in algemene zin is in onze tijd een moeilijk bespreekbare aangelegenheid. Voor wie of wat moeten wij eigenlijk ontzag hebben menselijk gesproken? Als het er op aankomt om voor iemand ontzag te hebben wordt zo iemand zover ontleed dat er niets meer van het ontzag voor hem of haar overblijft..

Ontzag hebben voor God is in zijn wegen wandelen. Daar horen ook de tien geboden bij. In de oude Bijbelvertalingen begonnen deze geboden vaak met "Gij zult". Van zulke woorden zijn wij helemaal niet gediend. Immers wij bepalen zelf wel wat wij zullen. Tegenwoordig willen wij zelf bepalen wanneer we kinderen krijgen. En men wil ook nog uitmaken wanneer het einde er zal zijn.. Je vraagt je dan af hoeveel ontzag is er dan nog voor de Schepper? Is God het niet die alle dingen gemaakt heeft en alles bestuurd? En de volledige regie over het menselijk leven heeft. Maar ja. In het paradijs begon het al. Toen Adam en Eva een zorgeloos leven hadden moest zo nodig de slang de vrouw verleiden om van de verboden vruchten te eten. Immers dan zouden ze volgens die slang aan God gelijk zijn.

Hoe kun je ontzag hebben voor een God, die de vreselijke dingen in onze tijd laat gebeuren. Dat is menselijker wijs gesproken onmogelijk. De mens wil zich aan niemand onderwerpen. Wil niet erkennen dat God alles wat hij doet of niet doet door Hem wordt bepaald. Daarom is er een nijpend gebrek aan ontzag voor God.

Als je het hele pelgrimslied, leest bemerk je hoeveel voordelen ontzag voor God je te bieden heeft. Je zult eten wat je werk opbrengt. Je zal geluk en voorspoed ten deel vallen. Je vrouw zal als een vruchtbare wijnstok in het midden van je huis zijn. Je kinderen zullen als jonge olijfbomen in een kring om je tafel zijn. Je zal worden gezegend als een man die ontzag heeft voor de Heer.

J. Uithuisje

Voorbede

1. Wees met hen die ziek zijn, dat ze hun toevlucht bij U mogen zoeken. Genees hen Heer!
2. Laat Uw schat van verlossing niet een mysterie zijn voor onze kinderen, maar een geheim dat zichtbaar is in ons leven.
3. Voor de diakenen en ouderlingen van onze gemeente. Dat ze vreugde mogen hebben in het werken in Uw wijngaard.
4. Dat we bij verlies en teleurstellingen niet vluchten gaan in drukke dingen, maar U zoeken en ons hart bij U uitstorten.
5. Heer er zal altijd tijd zijn om Uw wil te doen. Maak ons daarvan bewust.
6. Voor hen die verbitterd en terneergeslagen zijn. Omring hen met Uw vrede.
7. Stel Jeruzalem tot een lof op aarde.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

Zondag	27 november	Romeinen 12:1-8	Gaaf!
Maandag	28 november	Romeinen 12:9-21	Wees een medemens
Dinsdag	29 november	Romeinen 13: 1-7	Goed burgerschap
Woensdag	30 november	Romeinen 13:8-14	Heb de ander lief
Donderdag	1 december	Psalm 24	Te groot voor een gewone poort
Vrijdag	2 december	Romeinen 14:1-12	Plicht van de sterkste
Zaterdag	3 december	Romeinen 14:13-23	Overtuigingskracht

Opbrengst collecten zondag 20 november 2016

De eerste collecte bestemd voor Project Pakistan € 165,15

De tweede collecte bestemd voor de Kerk € 127,05

NOG EVEN...



JEUDDIENST 27 Nov. 10.00
 UUR IN DE PATMOSKERK
 M.M.V. ROAD 2 NOWHERE
 VOORGANGER:
 DS.H.DEKKER

Zondagmorgen hopen we elkaar te ontmoeten in de Patmoskerk voor de jeugddienst. En daar verheug ik me zeer op. Zijn we er met onze opgroeiende kinderen en stimuleren we als ouders onze jeugd om sámen naar de kerk te gaan? Er is aan alle leeftijden gedacht en voor de allerkleinsten is er de crèche. Het is de 1^o zondag van Advent. In de Adventsdiensten die ik hoop te leiden in de komende weken zullen voorzeggingen over de komst van Jezus uit het O.T. - centraal staan. We beginnen daar dus in deze jeugddienst mee en lezen Zacharia 2: 14-17 en uit het N.T. Johannes 1: 1, 2 en 14. En we zingen de volgende Liederen: 461, 438, 439, 441: 1, 5, E.L. 438, Joh. de Heer 150: 1, 3 Opwekking. 334. Ook Peter en Tatjana Bak uit Thailand (voor wie we iedere zondag in de zendingsbussen offeren vanwege hun mooie werk in De Schuilplaats aldaar) zullen in ons midden zijn, want ze zijn twee maanden met verlof in Nederland.

Zondagmiddag om 17.00 uur is in de Patmoskerk de 1^o Adventsvesper in een reeks van drie. Er is dan een gestencilde liturgie. Zoals een paar weken geleden al in het kerkenraadsverslag te lezen was, hebben de Vespers een nieuwe opzet gekregen. Niet langer een mini kerkdienst met een mini preekje in het midden, zoals tot nu toe gebruikelijk was onder ons, maar we volgen voortaan de opzet zoals weergegeven in Het Nieuwe Dienstboek van de PKN en daarin is de Vesper een liturgische viering.

Zieken. Br. C. van Altena, IJsselmeerweg 64 moest voor behandeling opgenomen worden in het Waterlandziekenhuis, afd. A2, kamer 16. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Meeleven. In deze dagen van afscheid nemen weten we ons verbonden met de nabestaanden van Immetje de Waart-Roos. Vrijdag zal zij vanuit haar woning begeleid worden naar haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats alhier.

Advent. Een mooie periode in het kerkelijk leven breekt weer aan, naar mijn inzicht. In een gesprek dat ik onlangs had bij iemand thuis viel de opmerking: maar Advent heeft geen Bijbelse papieren. Dat is waar. Pas in de 4^o eeuw na Christus is de kerk begonnen met het vieren van Advent als voorbereidingstijd. In de adventspreken uit de vroege kerk kwam met grote nadruk het aspect van de 2^o komst van Christus naar voren. Zijn wederkomst. Nu, het lijkt me goed om dat te bedenken in deze weken. Want we kunnen toch niet doen alsof Jezus nog geboren moet worden? Van harte wens ik alle lezers van ons kerkblad zinvolle Adventsweken! Ds. H. Dekker.

Bijbelblad Alef bestaat één jaar

Alef bestond in oktober één jaar en dat was een feestje waard. Op woensdagmiddag 5 oktober waren lezers van het blad te gast bij de redactie van dit bijbelblad voor kinderen.

Kinderen die Alef een leuke reden gestuurd hadden om langs te komen, kregen een exclusief kijkje achter de schermen. Zo konden ze ontdekken hoe Alef gemaakt wordt, en meevieren dat Alef al 3500 abonnees heeft. Marije: 'We zijn allemaal vriendjes van Alef, dus ik wilde wel langskomen!'

Bibliotheek

In de bibliotheek gaf bibliothecaris Anne-Jaap van den Berg een rondleiding. De kinderen bewonderden de meest bijzondere bijbels: van de allerkleinste bijbel die er bestaat tot de allergrootste.

Levi: 'De oudste bijbel in de bibliotheek is gemaakt in 1477, dat is vet oud!'

Meedenken over het kerstnummer

Als kinderredactie dachten de Alef-fans mee over de inhoud van het Kerstnummer: Wat voor soort puzzels moeten er in het Kerstnummer komen? Welke strip is het leukst? En wat willen ze altijd al weten voor de rubriek 'Durftevragen'?

Dat dit een groot succes was, bleek wel uit de reacties. Jessica: 'Ik wil elke dag wel een Alef-dag'.

Lotte: 'Ik ga morgen aan iedereen vertellen wat voor leuke middag ik gehad heb!'

Voor en door kinderen

Maartien Hutter en Roelien Smit, de kernredactie van Alef, ontvingen de kinderen op het kantoor van het Nederlands Bijbelgenootschap. Maartien: 'Zo direct met kinderen aan de slag gaan voor het Kerstnummer geeft ons veel energie. Het wordt een nummer dat niet alleen voor, maar ook door kinderen gemaakt is.'

Roelien: 'We hebben vandaag gezien dat de Bijbel door Alef echt tot leven komt voor kinderen, iedereen was heel enthousiast. Zo ontdekken zij steeds nieuwe dingen en gaan ze echt schatgraven in dit belangrijke boek. En daar doen we het uiteindelijk voor.'

Maak jongeren in Ghana sterk & weerbaar

Toekomst en hoop zijn woorden die veel Ghanese tieners niet kennen. Armoede, verleidingen van drugs en alcohol en de bijbehorende criminaliteit bepalen hun leven. Het Ghanees Bijbelgenootschap komt op voor deze jongeren. Met het organiseren van de bijbelcursus Next Generation biedt het jongeren houvast zodat ze sterker in het leven komen te staan.

Jongeren bereiken

De Bijbel is geen makkelijke oplossing voor alle problemen. Maar in Ghana is er geen overheid die een jeugdcampagne kan organiseren. Psychologen en gedragstherapeuten voor jongeren zijn simpelweg onbetaalbaar. Alleen de kerken kunnen de jongeren bereiken – Ghana is een grotendeels christelijk land.

Sterk en weerbaar met de Bijbel

In de bijbelcursus Next Generation worden bijbelverhalen uitgelicht die jongeren weerbaar kunnen maken tegen groepsdruk en geweld. Jongeren spelen de verhalen na, voelen hoe het is om andere keuzes te maken, en krijgen daardoor meer zelfvertrouwen. Zo kan de Bijbel functioneren als een spiegel, en tegelijkertijd als een bron van hoop.

Meehelpen

Kijk ook op bijbelgenootschap.nl/projecten/bijbelcursus-in-ghana hoe u kunt bijdragen aan dit project.

Een Groene Bijbel dankzij recycle-actie vrijwilligers NBG

De Groene Bijbel is een studie-uitgave van de Nieuwe Bijbelvertaling en verschijnt in november. In 2013 werden door vrijwilligers van het NBG oude bijbels ingezameld. Veel mensen reageerden spontaan op de oproep om oude bijbels in te leveren en zo een nieuwe bestemming te geven.

Er werden vele duizenden oude bijbels ingezameld. Het papier werd gerecycled tot nieuw bijbelpapier waarop nu de Groene Bijbel is gedrukt. Vrijwilligers van het NBG hebben dus massaal meegewerkt aan de totstandkoming van deze duurzame studiebijbel.

De Groene Belofte

Stefan van Dijk, hoofd uitgeven bij het Nederlands Bijbelgenootschap, tekende op 3 juni 2016 namens het NBG de Groene Belofte tijdens het GroenGelovig-congres, dat werd georganiseerd door de ChristenUnie. Hij presenteerde daar ook de voorpublicatie van de Groene Bijbel.

Ook andere organisaties ondertekenden de Groene Belofte, waaronder Kerk in Actie en Tear. Daarmee ondersteunen de organisaties het belang van duurzaamheid en rentmeesterschap. Een citaat uit de belofte: 'Wij zijn als rentmeesters verantwoordelijk voor het beschermen en verzorgen van de schepping. Dat is in deze tijd een enorme uitdaging en tegelijkertijd een prachtige roeping.'

Het belang van duurzaamheid

Stefan van Dijk licht toe: 'Het Nederlands Bijbelgenootschap erkent het belang van duurzaamheid en de roeping die wij als christenen hierin hebben. Met de Groene Bijbel bieden we de bijbellezer een groen perspectief op dit eeuwenoude boek. Bijvoorbeeld door teksten aan te wijzen die gaan over de manier waarop God en mens in de Bijbel omgaan met de natuur. Door verdiepende artikelen kom je meer te weten over de plaats van duurzaamheid en natuur in de Bijbel. We hopen dat deze uitgave mensen zal inspireren en motiveren tot een groene levensstijl.'

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap, Contactpersoon Anneke Commandeur

Marken, november 2016

Het is nu stil op Wittewerf.

Het huis is 'leeg', wat je zoekt is daar niet meer.

Wat gebleven is zijn de herinneringen en de warme belangstelling die wij mochten ervaren na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder en bessie

Neeltje de Groot

Alle belangstelling heeft ons erg goed gedaan. Iedereen hartelijk dank hiervoor.

Familie Zwiers

Toen het licht voor mij verscheen,
 voelde ik vrede,
 ik wist, daar wil ik heen.
 Het is goed zo, ik heb genoeg geleden.
 Vele dierbaren hebben mij al verlaten,
 hiervan had ik veel verdriet.
 Nu weet ik dat ik ze zal ontmoeten,
 het geeft mij rust.
 Vergeet mij niet.

Toch nog onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve
 mem, schoonmoeder, Bessie, ouwe Bes en zuster,

Immetje Roos

weduwe van Muus de Waart

* 9-6-1944

† 20-11-2016

Maritje
 Stefanie en Jeffrey
Roan

Roy
 Romar
 Maik

Klaas en Diana
 Luke
 Robin

Peet Jantie

20 november 2016

Correspondentieadres: Mr. Visserstraat 4, 1156 CP Marken

Mem wordt vrijdag 25 november 2016 om 14.00 uur vanuit huis
 begraven op de Algemene Begraafplaats te Marken.
 Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Dorpshuis
 "Het Trefpunt", Kerkbuurt 90 te Marken.

Je was zo moe
 Je hebt je strijd gestreden
 Al je zorgen en verdriet
 Behoren nu tot het verleden

Een groot gemis
 Een groot verdriet
 Maar onze herinneringen lieve Bessie
 Vergeten wij niet

Stefanie, Jeffrey en Roan
 Roy
 Romar
 Luke
 Maik
 Robin

*Ons is geen kalme reis beloofd
 maar wel een behouden aankomst*

Na een periode van steeds minder wordende gezondheid. Is toch nog plotseling en onverwacht van ons weggenomen onze zus, schoonzus en peet.

Immetje Roos

weduwe van Muus de Waart

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkind(eren) veel sterkte voor de komende tijd.

Pieter en Neeltje

Ma

Lijs en Dirk

Jannetje

Foeke en Jannie

Dirk en Lijsje

Klaas en Luitje

Jan Arie

neven en nichten

Zondagavond, 20 november 2016, bereikte ons het bericht dat onze zuster, schoonzuster en peet plotseling is overleden. Haar overlijden heeft ons allen verrast.

Immetje de Waart-Roos

weduwe van Muus de Waart

Zij laat een leegte achter.

Wij wensen Maritje, Klaas, Diana en de kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te dragen. Jullie zullen haar node missen.

Marken, november 2016

Pieter en Neeltje
Lijs
Cees en Maritje
Piet en Aagje
Neven en nichten

God saw you getting tired
A cure was not to be
So he put his arms around you
And whispered: "Come to Me"
With tearful eyes we watched you
And saw you pass away
Although we loved you dearly
We could not make you stay
Your golden heart stopped beating
Loving hands at rest
God broke our hearts to prove to us
He only takes the best

Lieve Peet Im,

We zullen je heel erg missen!
Rust zacht.

Mario, Brenda
Calvin en Milon.

Slechts weinig woorden
passen in een tijd
van droefheid en pijn
Moge dit gebaar
een teken van medeleven zijn

Geschrokken hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze buurvrouw

Immetje de Waart-Roos

Wij wensen Maritje, Klaas en Diana, Stefanie en Jeffrey, Roy, Romar, Maik, Luke, Robin en Roan veel sterkte met het verlies van hun moeder en bessie.

Nico en Aaltje Lievendag

Hans en Gary Visser

Pieter en Hilda Korstman

Jan Blijleven

Toch nog onverwacht is de moeder van onze vriend Klaas
op zondag 20 november overleden.

We wensen Klaas, zijn gezin en familie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Arnold

Cornelis

Dirk

Erik

Jaap Cornelis

Martin

Orpheus

Je wilde nog zoveel
Maar had niet meer de kracht
Je ziekte had je volkomen in zijn macht
Je was moe ,je hebt je strijd gestreden
Al je zorgen en verdriet
Behoren tot het verleden

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden
Van onze vriendin .

Immetje de Waart-Roos

Wij wensen de kinderen en kleinkinderen
En verdere familie veel sterkte.

Hein en Piety Zeeman

Toch nog plotseling is de moeder van onze vriend Klaas overleden.

Wij wensen Klaas, Diana, Luke, Robin en de familie heel veel sterkte
met dit grote verdriet.

Anja en Theo
Cornelia
Geertje en Dirk
Erna en Edward
Astrid en Cees
Miranda en Cornelis
Janny en Roel



Vrijdagavond 25 november 2016

SinterKerst kienen

in de Patmoskerk!!

Aanvang 20.00 uur.

Voor in de agenda:
alle kiendatums van dit seizoen
2016

29 december (Donderdag!)

2017

27 januari - 24 februari - 17 maart

6 en 7 april 2017 Bazar