

Protestants Marken



Jaargang 10 nummer : 49

verschijnt wekelijks

Zaterdag 3 december 2016

Kerkdienst zondag 4 december 2016

Grote Kerk

| | |
|-------------------|---|
| 10.00 uur | Ds. H. Dekker, Doopdienst 2 ^e Adventszondag |
| Organist | D. Kes |
| Koster(s) | P. Zeeman en J. Blijleven |
| Schoollied | Lied 433 |
| Schoollied lezen | Celine Visser |
| Crèche | Astrid van Altena en Geertje Schouten |
| Kindernevendienst | Marieke Schipper en Nathanja Moenis |

De eerste collecte is bestemd voor:
Evangelische Zending Brazilië

De tweede collecte is bestemd voor
Kerk

Zondagschool voor

8-11 jarigen

17:00 uur Adventsvesper in de Grote Kerk

Voorganger: C.S. Kersbergen
Liturg: N. van Altena-Boneveld
Organist: D. Kes

Adventsmeditatie.

Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen.

Rechters 13: 5b.

‘God heeft door Zijn Geest begaafd en gedreven mannen en vrouwen gegeven om Zijn volk *recht* te doen tegen zijn verdrukkers en vijanden’, lees ik in de kanttekeningen van de Statenvertaling. Dus als de NBV spreekt over Rechters sluiten de vertalers nauw aan bij de aloude Statenvertaling. Het gaat hier om een politieke functie. En die functie is: rechtspreken. Het Bijbelboek Rechters is geen Bijbelboek om vrolijk van te worden. Het is allemaal zo teleurstellend. Eindelijk zijn de Israëlieten in Kanaän aangekomen. En je zou denken: hè, hè, eindelijk rust. Maar in Rechters 2: 17 lezen we al: “binnen de kortste keren dwaalden ze weer af”. Maar middenin dat Bijbelboek staat dan ineens dat prachtige geboorteverhaal van Simson dat we in deze meditatie willen lezen als een Adventsverhaal. Israël zou volledig naar de Filistijnen zijn gegaan, als God er niet aan te pas was gekomen. Maar Rechters 13 wil ons juist in deze Adventsweken leren dat er *Eén* is, die het niet kan hebben als ons leven naar de Filistijnen gaat. En daarom grijpt Hij reddend in. Ja, die Manoach weet er eigenlijk niet zo goed raad mee. En lijkt het verhaal dan al niet als twee druppels water op het verhaal van Jozef en Maria? De vrouw van Manoach ziet een engel en is vol overgave, net als later Maria. En Manoach moet het allemaal nog leren begrijpen, net als later Jozef.

Israël denkt: er valt best te leven met de Filistijnen. Maar dat is nu juist een doorn in Gods ogen. Daarom gaat Simson door de Geest van God gedreven het gevecht aan. En uiteindelijk gaat Simson er helemaal kapot aan. Wie écht de strijd aanbindt met de Filistijnen gaat er zelf aan. Daarom kan Simson slechts een *begin* zijn, zoals de tekst boven deze meditatie zegt. Niet meer. En dáárom moest de Heiland komen. De Messias. De Redder der wereld. Hij die ’t al voltooid. En daarom mogen wij leven als verlost mensen. Want onder Zijn heerschappij zijn wij zálíg, zijn we vrij, zingt dat Lied ons voor. En dát uitzicht houdt ons op de been: vandaag, morgen. Tot de voltooiing er is. En daarom zien we uit in deze Adventsweken naar de 2^e komst van de Heiland en roepen met heel Zijn bruidsgemeente: Maranatha. Kom spoedig!

Ds. H. Dekker.

Voorbede

1. Voor de diakenen en ouderlingen van onze gemeente. Dat ze vreugde mogen hebben in het werken in Uw wijngaard.
2. Dat we bij verlies en teleurstellingen niet vluchten gaan in drukke dingen, maar U zoeken en ons hart bij U uitstorten.
3. Heer er zal altijd tijd zijn om Uw wil te doen. Maak ons daarvan bewust.
4. Voor hen die verbitterd en terneergeslagen zijn. Omring hen met Uw vrede.
5. Stel Jeruzalem tot een lof op aarde.
6. Voor Peter en Tatjana Bak en hun kinderen. Help hen de juiste beslissingen te nemen nu hun kinderen groot worden en gaan studeren.
7. Here Jezus, dank U dat wij in leven en sterven U toebehoren.

Ria Kaars

Dagelijkse schriftlezingen

| | | | |
|-----------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Zondag | 4 december | Romeinen 15: 1-13 | Bijbelstudie |
| Maandag | 5 december | Romeinen 15: 14-33 | Nieuwe wegen |
| Dinsdag | 6 december | Romeinen 16: 1-16 | Hartelijke groeten |
| Woensdag | 7 december | Romeinen 16: 17-27 | Eervolle vermeldingen |
| Donderdag | 8 december | Psalm 141 | Geurig gebed |
| Vrijdag | 9 december | Filippenzen 1: 1-11 | Verlangen |
| Zaterdag | 10 december | Filippenzen 1: 12-26 | Doelgericht |

Opbrengst collecten zondag 26 november 2016

De eerste collecte bestemd voor Oudezijds 100, Amsterdam € 313,25
 Tweede collecte bestemd voor de Kerk € 264,47

Kerst- en Nieuwjaarswensen in Protestants Marken

Het laatste nummer van 2016 verschijnt op zaterdag 24 december 2016.

Kerst- en Nieuwjaarswensen voor dit nummer dienen uiterlijk 19 december 2016 in het bezit te zijn van :

- A. Zondervan, Kerkbuurt 93A, of
- C. Appel, De Pieterlanden 3

De kosten zijn € 5,00

Het eerste nummer van 2017 verschijnt op 7 januari 2017

De redactieleden

Zondag. Op deze 2^e zondag van Advent is het feest in de kerk, want de kleine Samuël Liam van Heeringen zal gedoopt worden. Deze bediening van de H. Doop geschiedt met toestemming van de Protestantse Gem. Krommenie. En daar zijn we hen zeer erkentelijk voor. Zijn we er met onze kinderen, zodat ook zij betrokken zullen zijn bij dit sacrament? We lezen in deze doopdienst Psalm 23 en Micha 2: 12 en 13. En zingen de volgende Lieder: 150, 433, 340 B, 781: 1, 3, 87: 3, 23 B: 1, 2, 23 C, 118: 7, 9, 799: 5, 6

Zondagmiddag om 17.00 uur is er dan in de Grote Kerk de 2^e Adventsvesper. Van harte een fijne zondag gewenst.

Zieken. Br. C. van Altena ligt op dit moment nog in het Waterlandziekenhuis, afd. A2, kamer 15. Met hem wachten we in spanning het vervolg af. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Wij gedenken. Op 24 november jl. kwam er een einde aan het aardse leven van Aaltje Peereboom-Kes, Noorderwerfstraat 22. Zij mocht de leeftijd van 85 jr. bereiken. In september kreeg ze te horen dat ze niet beter zou worden en kwam ze vanuit Novawhere naar huis om te sterven. Daar werd ze liefdevol omringd door haar kinderen, de thuiszorg en de nachtverpleging. En ondanks de vragen die op haar afstormden kwam er geen klacht over haar lippen. Hoe kijk je terug op je leven, vroeg ik haar? En onmiddellijk kwam het antwoord: alleen maar dankbaar. In de rouwdienst herdachten haar kinderen en kleinkinderen haar liefdevol en hoorden we de troostwoorden uit Jesaja 43: Je bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol. Woorden gesproken tot het volk Israël, die we in Jezus naar ons toe mogen halen als heel persoonlijke woorden. En dan blijft alléén maar de verwondering over Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons mensen in Jezus Christus onze Heer, over. Moge die troost al haar nabestaanden vergezellen!

Ten slotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.



Hierbij een stukje over het geweldige werk dat God de afgelopen jaren, maar ook vandaag de dag nog steeds, doet in hartje Brazilië. Dit alles begon toen 50 jaar geleden een jong echtpaar van 25 en 26 jaar oud 'ja' antwoordden op de roeping die God hen had gegeven. Een roeping om Gods 'schatten' in de duisternis te zoeken en deze waardevolle mensen, die vaak in bittere armoede leven, bij Hem te brengen. Met die visie vertrokken Nico en Trijnie van Eijk naar Brazilië en gingen zover de binnenlanden in totdat ze niemand meer tegenkwamen die van Jezus had gehoord. Dat plaatsje heette Sabinópolis en daar is alles begonnen.

God heeft het werk geweldig gezegend waardoor er vele mensen tot geloof zijn gekomen in Jezus Christus. In een gebied zo groot als de provincie Utrecht zijn er reeds 15 gemeentes gesticht en worden er in de verschillende creches dagelijks ruim 1200 kinderen voorzien van voedsel, onderwijs en wordt er verteld over hetgeen Jezus voor hen heeft gedaan!

Nooit vergeten...

"Alles wat ik ben, alles wat ik heb geleerd, heb ik hier geleerd. Het Woord van God dat ik elke dag hoorde tijdens de bijbeluurtjes, en de manier waarop ons hele gezin ten goede veranderde, zijn altijd in mijn gedachten gebleven. Nu wil ik mijn beslissing nemen voor de Here Jezus, ik wil mijn leven aan Hem toewijden".

Voorganger Lúcio kijkt vol compassie naar de stevige, maar uiterst verlegen jongeman die voor hem staat. Hoewel hij met z'n vrouw in het binnenland woont, komt Vitor al een aantal maanden met z'n vrouw op de motor naar de wekelijkse samenkomsten in Rio Vermelho waar hij het liefst een ongezien plekje zoekt. En nu is hij er klaar voor om zijn leven aan God toe te wijden. Wat een intense vreugde!



Vitor Tomaz is geen onbekende voor Lúcio. Toen hij 3 jaar oud was, mocht hij samen met z'n 4 broertjes en zusjes naar het Kindercentrum in Rio Vermelho komen, dat in die tijd net z'n deuren had geopend. Het was een lief, zachtmoedig kereltje. Samen met z'n straatarme ouders was hij vanuit het binnenland in de achterbuurt van het dorp komen wonen en de ouders wilden er alles aan doen om samen met hun grote gezin te overleven en hun kinderen een goede toekomst te geven. Een enorme uitdaging zo'n 22 jaar geleden, maar met de hulp van het Kindercentrum kregen ze de kans om daarin te slagen! Vader Gertrudes kon gelijk aan de slag als metselaar en ook moeder Darly, die overdag haar handen vrij had nu de kinderen naar het Kindercentrum gingen, kon werk gaan zoeken als naaister. Maar helaas kende ze nog bijna niemand, dus hoe kwam ze aan klanten? De leidsters van het Kindercentrum

besloten haar een handje te helpen en vertelden op een van de ouderbijeenkomsten dat Darly naaister was.

"Sinds die dag heeft ze geen dag zonder werk gezeten", vertelt Vitor die inmiddels is uitgegroeid tot een hardwerkende, volwassen man van 25.

"Mijn hart vulde zich met blijdschap toen ik naar Vitor luisterde en voor hem mocht bidden" vertelt Lúcio later. "Dag in, dag uit zaaien we de boodschap van redding. Wij hier in Brazilië, maar ook een ieder die zich in Nederland en België inzet door te investeren in mensenlevens. Door wat wij zeggen, maar vooral ook door wat we doen, door de mensen allijd weer kansen aan te bieden. En op de momenten dat God ons dan het wonder laat zien van een veranderd leven... Ja, dat zijn momenten van onschatbare waarde".

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en activiteiten binnen het kindercentrum meldt je dan aan via onderstaande link op de website <http://www.ezb.nu/site/>.

Nieuwsbrief

uw@email.adres

Verzenden

Alvast bedankt,
Trijntie J. Boes

Giften kunt u storten op

Bankrekeningnummer::

NL86ABNA0482421819

t.n.v. St. Evangelische Zending
Brazilië

Postbus 1

9500 AA Stadskanaal.

Giften zijn aftrekbaar voor de
inkomstenbelasting.

De EZB is door de belastingdienst
erkend als ANBI.

Wij gedenken

Op 20 november jl. overleed in de leeftijd van 72 jaar Immetje Roos.

Op haar rouwkaart stond: Toen het licht voor mij verscheen, voelde ik vrede, ik wist, daar wil ik heen. Het is goed zo, ik heb genoeg geleden. Vele dierbaren hebben mij al verlaten, hiervan had ik veel verdriet. Nu weet ik dat ik ze zal ontmoeten, het geeft mij rust. Vergeet mij niet.

Haar kinderen hebben dit gedicht op de rouwkaart laten zetten. Dat gedicht is niet zomaar gekozen, want Immetje heeft op haar sterfbed naar haar kinderen toe aangegeven dat ze het licht heeft gezien. Jullie, haar kinderen kunnen daar dankbaar voor zijn, dat is niet iedereen gegeven. Tot twee keer toe heeft ze gezegd: ze komen mij halen. Het licht dat gaf haar rust en vrede waardoor ze dit aardse leven kon loslaten met de zekerheid dat ze haar dierbaren weer zal ontmoeten. Zo kon ze ook afscheid nemen en stierf ze met haar kinderen om haar heen.

We hebben in haar woning afscheid genomen met als uitgangspunt Psalm 139 waarin ons wordt bekendgemaakt dat God Immetje en ook ons kent zoals geen ander.

God weet hoe Immetje in het leven stond, want Hij kan rechtstreeks in ieders hart kijken. Hij ziet of wij Hem ook liefhebben met geheel onze ziel en ons verstand. God ziet het hart aan, in tegenstelling tot de mens, die alleen de buitenkant ziet.

Wij mensen denken vaak iemand te kennen, zo ook dachten wij Immetje te kennen, maar dat klopt niet altijd want we nemen veelal niet de moeite om ons echt in iemand te verdiepen. We gaan vaak uit van wat een ander over iemand zegt en dat is niet altijd positief. Als mens kunnen we vaak teleurgesteld zijn in mensen, omdat ze niet de moeite nemen om ons echt te leren kennen.

Gelukkig is er één, en dat is God, die Immetje en ons kent zoals we echt zijn. Misschien hield zij voor allen die haar lief waren dingen verborgen, maar dat lukt niet bij God. Wat een geruststelling dat God ondanks alle tekortkomingen van ons houdt. Hij heeft Immetje veel liefde doen ervaren en Hij liet Immetje als teken het licht zien. Hij wacht op haar samen met haar dierbaren die haar al waren voorgegaan.

Niets is voor Uw ogen verborgen, met al mijn wegen bent U bekend.

Toch hoef ik niet te vrezen dat U mij zo goed kent.

Vanuit Uw liefde ziet U op mij neer, U wilt mij leiden op Uw wegen.

Mij corrigeren daar waar nodig is en mij overladen met Uw zegen.

Wij wensen en bidden haar kinderen, kleinkinderen en allen die van haar hebben gehouden Gods nabijheid en zegen toe om dit verlies te dragen en te verwerken.

Aaltje Zeeman

Eerder dit jaar heeft u in het kerkblad kunnen lezen dat de diaconie een kerntaxidienst heeft opgezet.

Onze kerkelijke gemeente kent in hoge mate een vergrijzing. Dit kan betekenen dat gemeenteleden zonder vervoer moeite hebben om naar de kerk te gaan om zo de wekelijkse eredienst bij te wonen.

Nu de wintermaanden zijn aangebroken kan het extra moeilijk zijn om naar de kerk te gaan.

Daarom willen wij u nog eens wijzen op de mogelijkheid om van de kerntaxidienst gebruik te maken.

De bedoeling is dat gemeenteleden worden opgehaald van huis en na afloop van de kerkdienst weer worden thuisgebracht.

Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dan dient u dat uiterlijk **zaterdag** voorafgaand aan de kerkdienst kenbaar te maken bij één van de leden van diaconie.

De diaconie

Afscheid en welkom

Onlangs heeft onze koster Pieter Zeeman aangegeven dat hij eind dit jaar wil stoppen met zijn kosters taken. Wel wil hij betrokken blijven bij zaken betreffende onderhoud en regeling van de klok en het luidmechanisme.

Als kerkrentmeesters en kosters zijn we op zoek gegaan naar een vervanger en die gevonden in de persoon van Hein Zeeman.

Hein zal eind dit jaar de kosters taken overnemen, maar in de voorbereidingen voor de activiteiten in de maand december zal hij alvast meewerken.

We heten Hein van harte welkom binnen het "team" van kosters en kerkrentmeesters en danken Pieter voor de vele jaren waarin hij zijn kosterwerkzaamheden heeft vervuld en wensen hem zegen en nog jaren in goede gezondheid.

Ook bij het organisten team is er een vacature ontstaan door het aanstaande vertrek van Albert Koffeman. Albert verhuist binnenkort naar Harlingen en we hebben voor hem nog geen vervanger kunnen vinden.

We wensen Albert en z'n gezin een gezegende tijd in Harlingen.

Om voor de toekomst voldoende ondersteuning van de gemeentezang door het orgel zeker te stellen doen we een beroep op gemeenteleden die orgel kunnen spelen om zich beschikbaar te stellen om een aantal keren per jaar de gemeente te ondersteunen bij het zingen. (keyboard of piano kan ook)

Met vriendelijke groet,

Cees Visser, voorzitter college van kerkrentmeesters

Oliebollen voor Malawi.

In samenwerking met Bakkerij Kees Gutter organiseert World Servants Monnickendam een oliebolven verkoop.

World Servants Monnickendam is een enthousiaste groep van 13 jongeren uit de regio Waterland. Zij gaan in de zomer van 2017 naar Malawi om daar gedurende 3 weken te bouwen aan 2 klaslokalen en toiletten. Het project is een initiatief van de Nederlandse organisatie World Servants, de lokale organisatie Church of Central Africa Prebyterian en de Protestantse Kerk in Monnickendam

Zondag 4 december geven 2 deelnemers van de groep van World Servants een korte toelichting op de actie tijdens de kerkdienst in de Grote Kerk en liggen er bestellijsten voor u klaar. Ook de zondagen daarna kunt u nog bestellen in de kerkgebouwen tot en met de kerstdagen.

Oliebollen:

Bij het bestellen van de oliebolven heeft u de volgende keuze:

- Oliebollen zonder vulling per 5 stuks: €4,50
- Oliebollen met vulling per 5 stuks: €4,50
- Appelbeignets per 5 stuks: €7,50

Ook kunt u bestellingen plaatsen tot en met dinsdag 27 december via de website

www.wsmonnickendam.nl

of via ons mailadres:

worldservants_monnickendam@outlook.com

De bestelde oliebolven en appelbeignets kunt u op 31 december tussen 9:30 en 10:30 uur ophalen in de benedenzaal van gebouw Hoogh bij de Grote Kerk.

Als kerkenraad besloten we op verzoek mee te doen met dit goede doel en zo deze Waterlandse jongelui te bemoedigen. Zij gaan in de zomer van 2017 op reis om zich in te zetten en dat kan alleen al ze voldoende support krijgen vanuit de Waterlandse Kerken. Uiteraard is er een groot bedrag nodig om dit doel te verwezenlijken. In de huis aan huisbladen die ons wekelijks bereiken heeft u daarover al kunnen lezen.

Van harte aanbevolen dus!

Ds. H. Dekker.

*Een parel in Gods hand**Jij bent zo kostbaar in onze ogen,
zo waardevol!*

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve mem, schoonmoeder en bessie

Aaltje Peereboom - Kes Kd
weduwe van Pieter Peereboom

1 oktober 1931

24 november 2016

Neeltje en Jaap de Groot
Michelle en Leo
Mick en Sam
Bianca en Luke
Lennon en Emily

Pietertje en Jan van Altena
Miriam en Remco
Eric en Maritje
Lucas en Lillian

Hein Peereboom
Johan en Suzanne
Anne en Femke
Marije en Tom

Klaas Peereboom

Sylvia en Jacob Schouten
Suzanne en Xisco
Raquel
Robert en Esther
Daphne en Keith

Anja en Cornelis van Altena
Wessel
Sven

Marken, 24 november 2016

Correspondentieadres: Noorderwerfstraat 22, 1156 AH Marken

De rouwdienst is op dinsdag 29 november om 14.00 uur in de Patmos Kerk te Marken.
Aansluitend zal de ter aarde bestelling plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te Marken.

Gelegenheid tot condoleren voorafgaand aan de rouwdienst, vanaf 13.15 uur, in de Patmos Kerk.
Bloemen worden verzorgd door de familie.

Liever geen bezoek aan huis.

10
Een lege plek,
een groot gemis.
Hoe mooier de herinnering,
hoe pijnlijker het verdriet.
Bessie,
wij danken je voor wie je was,
en wat je in ons achterliet.

Suzanne & Xisco
Raquel
Robert & Esther
Daphne & Keith

Lieve Bessie,

We zullen je vreselijk missen

xxx
Wessel en Sven

Nooit meer naar Bessie

Leven is als sneeuw

Je kunt het niet bewaren

Bedankt Bessie dat jij er was

Uren, maanden, jaren

Je klein- en achterkleinkinderen 

Psalm¹¹16 : 6

De Heer beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en Hij heeft mij bevrijd.

Toch nog onverwachts is op 24 november jl. overleden onze (schoon)zuster en peet

Aaltje Kes

weduwe van Pieter Peereboom

C. Kes

A. Kes en M. Kes-Boes

K. Kes en B. Kes-Binnema

Neven en nichten

Na een kort ziekbed is van ons heengegaan

onze schoonzuster en peet

Aaltje Peereboom – Kes

Wij wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte

Klaas en Almaz.
Geertje
Dirk en Lijsje
Neven en Nichten

Rust in vrede

Na vele jaren in de Noorderwerfstraat hebben we deze week
afscheid moeten nemen van onze buurvrouw

Aaltje Kes

Geen praatje geen groeten meer, dat is voorbij.

Wij willen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen sterkte
toewensen met dit verlies.

De naaste burens van de
Noorderwerfstraat

“Afscheid nemen is zachtjes wat voorbij is dichtdoen
en verpakken in goede gedachten”

Vorige week moest onze vriend Klaas afscheid nemen van zijn moeder.
Wij wensen Klaas en zijn familie heel veel sterkte bij dit grote verlies.

Je vrienden van “de Paal”

“Je moeder zo vertrouwd

Van wie je gewoon houdt

Daarom doet het zo zeer

Dat vertrouwde is er niet meer”

Verdrietig hebben wij kennisgenomen van het overlijden van

Aaltje Peereboom – Kes

De moeder van onze lieve vriendin Anja

Wij wensen Anja, Cornelis, Wessel, Sven en de familie heel veel sterkte toe

Esther, Mireille, Jurie, Daniëlle, Pieter Henri, Jelle, Nanda, Dirk, Maritje, Piet, Lydia, Jack
Astrid, Jacob, Rosina en Sander

Optimistisch tot het laatste
 Niet moeilijk maken voor je naasten
 Jij streed vol moed en kracht
 Buurvrouw rust nu maar zacht

Aaltje Peereboom – Kes

Dankbaar voor wie zij was, nemen wij afscheid van onze buurvrouw Aaltje.
 Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.

De burens van de Noorderwerfstraat

Gemeente Groei Groep.

Donderdagavond 8 december komt de *Gemeente Groei Groep* weer bij elkaar. Zoals bekend zijn de twee brieven van de apostel Petrus de leidraad in onze gesprekken.

Petrus heeft twee brieven geschreven en in de NBV zijn deze twee brieven onderverdeeld in zeven "thema's".

Donderdag 8 december zal het thema 'Het lijden in de eindtijd', onze gesprekken bepalen. We lezen hierover in 1 Petrus 3 vers 13 tot 1 Petrus 4 vers 19

Alle mensen die al eerder deze 'groeï avonden' bezochten, maar ook diegene die nog nooit zijn geweest, zijn bij deze van harte uitgenodigd.

Wees van harte welkom op donderdagavond 8 december om 20.00 uur in de bovenzaal van gebouw Hoogh.

De data voor overige bijeenkomsten en het thema zijn:

donderdag 19 januari, thema 4: Het gezag in de gemeente. 1 Petrus 5 vers 1 tot 14

donderdag 9 februari, thema 5: Maak uw roeping waar. 2 Petrus 1 vers 3 tot 11

donderdag 9 maart, thema 6: Waarschuwing tegen dwaling. 2 Petrus 1 vers 12 tot 2 vers 22

donderdag 6 april, thema 7: De dag van de Heer. 2 Petrus 3 vers 1 tot 18

Kees Kersbergen



KERSTMAALTIJD

Donderdag 22 december 2016 organiseren wij, zoals reeds eerder aangekondigd, een warme maaltijd voor personen van 55 jaar en ouder in de hal van de Patmoskerk. Inloop vanaf 16:00 uur, eerst een gezellig samenzijn, vervolgens een 3-gangen diner met aansluitend de voorbereiding op de komende kerstdagen.

Medewerking verlenen o.a. ds. H. Dekker, organist Piet Boneveld
en de Voor Anker Band.

U kunt zich hiervoor opgeven bij:

Trijntje Kes

of bij

Trijntje Stoker,

Hoogkamplaan 65, tel. 601607

Kets 37, tel. 601285.

**Indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd! (Graag kenbaar maken bij aanmelding).
De eigen bijdrage is €5,-- p.p. Dit kunt u ter plekke voldoen.**

*Wij hopen u in deze roerige en drukke tijd een mooie
belevens mee te geven, als voorbereiding op de dan
naderende kerstdagen.*

U kunt zich opgeven tot 19 december a.s.



SWOM & Diaconie Protestantse Gemeente Marken

Het is bedoeling dat u zelf een soepkom, bord en bestek meeneemt.