

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer: 50

verschijnt wekelijks

Zaterdag 10 december 2016

Kerkdienst voor : Zondag 11 december 2016

Patmoskerk

- 10.00 uur:** Ds. H.E. Dankers, IJpendam
3e Adventszondag
- Organist:** Hans Jütte
- Kosters:** Jj. Commandeur en F. Visser
- Schoollied:** Lied 487
- Schoollied lezen:** Anne van Veen
- Crèche:** Petra Zeeman en Ria Abcouwer
- Kindernevendienst:** Jannie Visser-de Groot
- Eerste collecte:** Project Waterlandse Gemeenten
- Tweede collecte:** Kerk

Zondagschool voor 4 – 7 jarigen

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal van de kerk verzorgd door de Kerkrentmeesters.

-
- 17.00 uur:** Adventsvesper in de Patmoskerk
- Voorganger:** Ds. H. Dekker
- Liturg:** P. Moenis
- Organist:** D. Kes

Boodschapper en wegbereider (Matt 3 : 1 – 12)

Johannes de Doper, zoals hij in de evangeliën wordt beschreven, ontziet zijn gehoor niet. Hij heeft een duidelijke boodschap, en dat maakt indruk.

Zijn voorkomen en de manier waarop hij leeft, doen denken aan een profeet.

Er wordt van hem gefluisterd: "Is dit Elia die terug is gekomen?"

De mensen zijn onder de indruk van wat hij te zeggen heeft.

Johannes heeft iets te zeggen op gezag van de 'Eeuwige', met het oog op de 'Komende'.

Hij kondigt als een heraut een nieuwe orde aan, die staat te komen.

Zijn boodschap luidt: "Bekeert u, belijdt uw zonden, en laat u dopen, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen".

Johannes vertolkt een totaal nieuw geluid in een tijd van zelfgenoegzaamheid en vermeende vroomheid. Hij schrikt er niet voor terug om allerlei misstanden aan de kaak te stellen.

De manier waarop Johannes zijn werk doet, spreekt vele mensen aan.

Zo zeer zelfs, dat de Farizeeën en Sadduceeën zich zorgen maken over zijn invloed.

Zij stellen alles in het werk om die terug te dringen. Zij denken Johannes invloed te kunnen inperken door zich ook te laten dopen. Maar Johannes weet door openbaring dat hun motieven niet zuiver zijn, en vaart geweldig tegen hen uit. Zij moeten niet denken dat door zich te laten dopen, zij het oordeel kunnen ontlopen. Voor echte bekering is een andere gezindheid nodig. Echte bekering uit zich in goede vrucht. Het onderhouden van de wet, boetedoening en vasten, is niet voldoende. Met deze terechtwijzing van de Farizeeën en Sadduceeën wil Johannes het volk daarop wijzen.

De vraag rijst, hoe zou Johannes in onze tijd aanspreken? Gaan de omstandigheden die Johannes aantrof ook op voor onze tijd? Is er bij ons ook sprake van zelfgenoegzaamheid, vermeende vroomheid, en voortkabbellende godsdienstigheid? Zou Johannes als prediker worden geaccepteerd? Of zouden wij hem erop attenderen dat je een ander in zijn waarde moet laten, en iedereen het recht op een eigen mening moet gunnen?

Zouden wij hem niet als liefdeloos, of wereldvreemd betitelen?

Of hebben wij in deze tijd juist behoefte aan iemand die de waarheid durft te zeggen, en orde op zaken komt stellen. Johannes prediking nodigt uit om je in die richting te laten meeslepen: "Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen".

Zouden wij alle ellende en onrechtvaardigheid ook niet zo simpel opgelost willen zien?

Hebben wij ook niet liever een Messias die alles even recht komt zetten?

Nu lijkt het Koninkrijk Gods tot een onbereikbaar ideaal, tot een illusie te zijn vervluchtigd.

Zouden wij het koninkrijk der hemelen ook niet sneller, en met kracht gevestigd willen zien?

Maar Jezus blijkt, zoals ook Johannes later ondervindt, niet in de eerste plaats gekomen te zijn om het oordeel te voltrekken, maar om juist te verlossen van het oordeel, door vergeving van zonden. Dat is de boodschap die wereldkundig gemaakt moet worden.

Johannes fungeert daarbij als de mond van God, die een weg wil wijzen waar alle menselijke wegen zijn doodgelopen. Hij is de wegbereider die de mensen op Jezus wijst.

Het enige werk dat van ons wordt verwacht is: bekering, en Jezus als verlosser aannemen.

Dat is geen verdienste, maar slechts een beamen, en ter harte nemen van datgene wat van Godswege werd gezegd en gedaan.

Levend vanuit die gezindheid zal er ook goede vrucht zijn, en zal het Koninkrijk Gods gestalte kunnen krijgen. Nog niet wereldomvattend, maar wel zodanig dat mensen die leven uit Gods Geest, het kunnen ervaren.

Voorbede

1. Heer er zal altijd tijd zijn om Uw wil te doen. Maak ons daarvan bewust.
2. Voor hen die verbitterd en terneergeslagen zijn. Omring hen met Uw vrede.
3. Stel Jeruzalem tot een lof op aarde.
4. Voor Peter en Tatjana Bak en hun kinderen. Help hen de juiste beslissingen te nemen nu hun kinderen groot worden en gaan studeren.
5. Here Jezus, dank U dat wij in leven en sterven U toebehoren.
6. Help de doopouders hun zoon Samuël Liam steeds opnieuw dicht bij U te brengen.
7. Geef ons vreugde in eenvoud te leven. U kwam in een kribbe, zonder pracht en praal.

Ria Kaars

Dagelijkse Schriftlezingen

| | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|
| Zondag | 11 december | Filippenzen | 1:27-2:11 | Eenheidsstreven |
| Maandag | 12 december | Filippenzen | 2:12-18 | Inspanning |
| Dinsdag | 13 december | Filippenzen | 2:19-30 | Meeleven |
| Woensdag | 14 december | Filippenzen | 3:1-11 | Wat is waardevol? |
| Donderdag | 15 december | Filippenzen | 3:12-21 | Op weg naar de finish |
| Vrijdag | 16 december | Jesaja | 6:1-13 | Roeping |
| Zaterdag | 17 december | Jesaja | 7:1-9 | In het nauw |

Opbrengst Collecten

Zondag 4 december

| | |
|---|----------|
| De eerste collecte bestemd voor Evangelische Zending Brazilië | € 286,48 |
| De tweede collecte bestemd voor de Kerk | € 295,76 |

Giften.

Op huisbezoek is ontvangen t.b.v. de kerk een bedrag van € 50,=.

Hartelijk dank.

College van kerkrentmeesters.

Zondag is het de 3^e Adventszondag en naderen we al dichterbij het Kerstfeest. Zijn we erbij betrokken? Dat hoop ik van harte! De gastvoorganger op deze zondagmorgen is intussen een graag gehoorde dominee hier op Marken. En ook in zijn eigen gemeente Ilpendam/Watergang. Maar jonge dominees blijven meestal niet lang in hun eerste gemeente. En zo gaat het ook met deze dominee, want hij nam onlangs een beroep aan naar De Bilt (Dorpskerk). Als Waterlandse collega's betreuren we dat, want hij nam vanuit zijn achtergrond en visie een geheel eigen plaats in binnen de werkgemeenschap van predikanten. Maar in het voorjaar van 2017 vertrekt hij dus en gaat naar de plaats die onder ons vooral bekend is van de weersverwachting. En dat is vast een zonnige verwachting geworden voor de Hervormde Dorpskerk Gemeente! In maart 2017 heb ik nog een keer met hem geruild en we gaan ervan uit dat hij dan nog net in Ilpendam woont en werkt. Samen met hem een goede zondagmorgen gewenst!

Zondagmiddag om 17.00 uur wordt de laatste Adventsvesper van dit jaar gehouden. Dat is niet omdat we als Vespercommissie maar tot drie kunnen tellen, maar dat is omdat we het Kerstconcert op de avond van de vierde Adventszondag niet in de weg willen zitten.

Maaltijd. Zoals u al eerder kon lezen en vorige week ook kon zien in ons kerkblad hebben onze Diaconie en de SWOM de handen ineengeslagen en is er nog maar één kerstmaaltijd. Het lijkt me een goede zaak dat op deze manier de samenwerking wordt gezocht. Graag verleen ik mijn medewerking hieraan en van harte hoop ik dat heel veel ouderen zich op zullen geven voor deze prachtige middag/avond.

Zieken. Br. C. van Altena, (IJsselmeerweg 64) werd ontslagen uit het Waterlandziekenhuis, en zal verder thuis verpleegd worden. Ook denken we aan de andere zieken thuis, in het ziekenhuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Persoonlijk. Graag spreek ik een woord van hartelijke dank uit aan allen die – op welke manier dan ook – aan mijn verjaardag hebben gedacht. Erg leuk!

Tenslotte. Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. H. Dekker.

WERELDWINKEL en WORKSHOP voor KINDEREN

In het weekend van *10, 11 december* staat stichting Ronoylion weer met de Wereldwinkel in de hal van de Patmoskerk.

Er zijn 2 openingstijden:

- zaterdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur
- zondag na de kerkdienst

Verderop in de zaterdagmiddag staan we ook op de Winterfair in het Trefpunt

Naast allerlei kleine kadootjes is er een kersttafel met diverse kerstartikelen waaronder kinderboeken met het kerstverhaal, kaarsen, kerststalletjes en allerlei andere cadeaumogelijkheden, speciaal gericht op de komende Kerst.

Ook is er een mooie collectie kerstkaarten aanwezig. En de beroemde vogeltaarten van Janny de Haan om de winterse tuin aantrekkelijk te maken voor de vogels zijn ook in allerlei soorten en maten aanwezig.

En uiteraard maken Max-Havelaar-producten zoals thee, honing, snoepwaren e.d ook weer deel uit van de stand.

Knutselhoekje voor kinderen

Op zaterdagmiddag is er weer een knutselhoek voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar.

Al eerder heeft Janny de Haan deze knutselmiddag georganiseerd en dit keer mogen de kinderen iets komen maken voor Kerst. Tussen 13.30 en 15.30 uur is zij aanwezig met de workshop "Kerstboomversiering maken". Kinderen kunnen voor € 3,50 onder begeleiding een leuke kerstversiering zelf maken. Omdat ze aan elk kind voldoende aandacht wil geven bij het maken, wil zij van tevoren weten hoeveel kinderen er komen.

Wil je meedoen, mail dan even naar jannydehaan@planet.nl dat je komt.

WhatsApp kan ook: 06 1093 4016.

Of haal even een inschrijfformulier van de tafel "Buitenschoolse Activiteiten" op school. Zoals je weet staat deze tafel in de Gemeenschapsruimte.

De opbrengst van de kinderworkshop is voor Ronoylion, die met alle geld kippen, geiten en varkens gaat kopen, waardoor boeren meer gaan verdienen en hun kinderen naar school kunnen sturen.

Namens St. Ronoylion,
Eef Visser (tel. 601582)

2016

De Alzheimer collecte heeft dit jaar een heel mooi bedrag van € 816,11 opgebracht. Wij willen iedereen die heeft gedoneerd hartelijk bedanken, en speciaal dank voor onze collectanten. Graag tot volgend jaar.

Hartelijke groet mede namens de Alzheimer stichting,
Inge Kaars en Trijntje de Waart

COLLECTE PROJECT "WATERLANDSE DIACONIEËN"

Zondag 11 december a.s. is de collecte van de Diaconie bestemd voor het Project Waterlandse Diaconieën. Zoals u weet steunen we dit jaar Casa Recanto te Brazilië. Dit wordt de laatste collecte voor dit project, omdat er per 1 januari een nieuw project start.

Uit eerdere berichten weet u dat Casa Recanto een opvanghuis is voor kinderen die op straat leven. Casa Recanto is 1 van de 8 huizen van Jeugd met een Opdracht in Belo Horizonte in Brazilië. Alle huizen van Jeugd met een Opdracht worden in stand gehouden door giften. Sinds augustus 2015 is een team van Jeugd met een Opdracht werkzaam in het Casa Recanto gebouw. Het team is heel blij met dit gebouw, omdat het op slechts 15 minuten loopafstand van het centrum van de miljoenenstad Belo Horizonte ligt. Kinderen van de straat kunnen er langs komen voor een douche, schone kleding, maaltijd, spelletjes enz. Maar bovenal om liefde te krijgen van mensen die hen laten merken dat ook zij er mogen zijn en dat God ook van hen houdt!

Een inloophuis als Casa Recanto is er nog niet in deze miljoenenstad. Maar voordat er optimaal gewerkt kan worden in het huis, is men nu eerst bezig het op te knappen, want het onderhoud is erg achterstallig! Maar de locatie is prachtig voor het doel.

Wat wordt er gedaan met ons geld om het opvanghuis goed bruikbaar te laten zijn voor de opvang van straatkinderen?

Vernieuwing: elektriciteit, riolering, deel van het dak, trappen waar de betonrot in zit, constructie garage en stoep wijzigen, zodat het busje binnen kan staan i.v.m. diefstal, vernieuwing en isolatie plafond in de grote verblijfsruimte, schilderwerk, scheidingsmuur tussen leefruimte zendelingen en inloophuis. En wat héél belangrijk is dat er sanitaire voorzieningen komen speciaal voor de straatjeugd.

De verbouwing wordt geschat op c.a. 25.000 – 30.000 euro. We sparen al bijna een jaar voor dit doel en inmiddels is met het binnengekomen geld het dak al gerepareerd, de betonrot verholpen en wordt er nu gewerkt aan electriciteit en riolering.

Namens de straatkinderen alvast hartelijk dank!

Posters van het project Casa Recanto kunt u vinden op de borden in beide kerken.

Namens de diaconie,

Eef Visser

Kerst- en Nieuwjaarswensen in Protestants Marken

Het laatste nummer van 2016 verschijnt op zaterdag 24 december 2016.

Kerst- en Nieuwjaarswensen voor dit nummer dienen uiterlijk 19 december 2016 in het bezit te zijn van :

- A. Zondervan, Kerkbuurt 93A, of
- C. Appel, De Pieterlanden 3

De kosten zijn € 5,00

Het eerste nummer van 2017 verschijnt op 7 januari 2017

De redactieleden

Bijbelstudiekring.

Aanstaande dinsdagmiddag 13 december komt de Bijbelstudiekring weer samen. Dit seizoen gaan we onze blik richten op personen uit het volk Israël en na personen met het ambt van koning kijken wij nu naar personen die het ambt van priester hebben bekleed. Aäron was de eerste priester van het volk Israël. Door God aangewezen in de woestijn op weg naar het beloofde land. Aäron de oudere broer van Mozes, de man die zwichtte voor de druk van het opstandige volk en voor hen het gouden kalf maakte.

Als voor bereiding hierop is het goed om alvast eens wat te lezen over Aäron. Nu is er heel veel te lezen over Aäron want in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri gaat het over de geschiedenissen van het volk Israël in de woestijn en daar speelt Aäron een belangrijke rol in.

Dit is teveel om allemaal te lezen dus beperk je tot het lezen van Exodus hoofdstuk 4 tot 8 en hoofdstuk 28 tot 32.

Voor de agenda hieronder nog de volgende data.

Dinsdag 17 januari richten wij ons op de priester Eli. Priester die zijn taak niet aankon.

Dinsdag 14 februari richten wij ons op de profeet Elia. Profeet die dacht hij alleen over was.

Dinsdag 14 maart richten wij ons op de profeet Jona. Profeet die wilde dat zijn eigen profetie zou uitkomen.

Dinsdag 11 april richten wij ons de Here Jezus. Hij was en is koning, priester en profeet bij uitstek.

Zoals gewoonlijk komt de Bijbelstudiekring samen op dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.30 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Ieder die tijd en zin heeft om samen met anderen iets te leren over de boodschap van de Bijbel is van harte welkom, op dinsdag 13 december om 15.00 uur in de jeugdzaal van de Patmoskerk.

Kees Kersbergen

Vanuit Japan wens ik iedereen, en in het bijzonder mijn familie, burens en vrienden

Fijne Kerstdagen en Gelukkig en Bijzonder 2017

Jan Veerman
 #403, International House Nishimachi
 12-1 Nishimachi, Nagasaki City
 852-8043
 Japan

Catechisatie 2017

Zondagmiddag 8 januari is het zover, de aftrap van catechisatie 2017. Alle jongeren uit onze gemeente, die middelbaar onderwijs volgen, hebben persoonlijk een uitnodiging gekregen en zijn dus van harte welkom.

In tien bijeenkomsten gaan wij met de jongeren in gesprek over wat het betekent om in God en in Jezus te geloven.

De vraag van hiernaast komt bijvoorbeeld aan de orde en daarover gaan wij met elkaar in gesprek. In een filmpje wordt deze vraag ook gesteld en daar willen wij met elkaar over praten en onze eigen mening vormen.

**ALS JIJ GOD OP
DIT MOMENT
EEN VRAAG ZOU
KUNNEN
STELLEN...**

**WAT ZOU JE
VRAGEN?**



**WAT HEEFT HET
CHRISTELIJK GELOOF
MIJ NOU TE BIEDEN?**

Het christelijk geloof is genoemd naar Jezus Christus. Jezus zei dat God bestaat en een doel heeft met ons leven.

Heb je daar wel eens over nagedacht?

Ja, wat zou je willen vragen aan God? Dit zal voor iedereen weer heel iets anders zijn, maar feit is wel dat alle mensen weleens vragen hebben aan God.

Ook dit komt aan de orde op de catechisatie en elke vraag is een goede vraag want domme vragen zijn er niet. Met elke vraag ben je bij God aan het goede adres.

Vragen stellen aan God noemen wij ook wel bidden en het is goed om als gemeente te bidden voor de catechisatie in onze gemeente. Bid voor de jongeren in onze gemeente dat zij de moed hebben om te komen, bid voor de ouders om hun kinderen hierin te stimuleren en voor hen een klankbord te zijn, bid voor de leiding om wijsheid. Bid om een gezegende tijd voor de jongeren, de ouders, de leiding en de hele gemeente.

De leiding van de catechisatie: Aaltje Maas, Annemieke de Haan, Daniëlle Springer, Elco Bogaart, Kees Kersbergen, Marie Janne Visser en Nienke Tammiga.

Vijftig jaar bijbelwerk in Suriname

Het Surinaams Bijbelgenootschap (SBg) bestaat dit jaar vijftig jaar en viert dat met de presentatie van de voltooide Sranantongo Bijbel. Met de voltooiing van deze bijbelvertaling lezen Surinamers de Bijbel nu ook in de taal van hun hart.

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) was voorzitter Sybout van der Meer aanwezig bij de feestelijke dankdienst in Paramaribo.

De voltooiing van de bijbelvertaling in hedendaags Sranantongo is een historisch moment voor Suriname. Sranantongo – of Surinaams – is een mengelmoes van onder andere Nederlands, Engels, Chinees en Maleis. Het is de taal van het hart voor de meeste Surinamers. Tot nu toe waren ze aangewezen op de Bijbel in het Nederlands, terwijl dat slechts gesproken wordt door zestig procent van de bevolking. Met het verschijnen van de Bijbel in Sranantongo heeft elke Surinamer nu de mogelijkheid om de Bijbel in zijn eigen taal te lezen.

SBg en NBG

Tot 1966 was het Surinaams Bijbelgenootschap onderdeel van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Met een gift van duizend gulden ondersteunde het NBG in 1966 de oprichting van de Stichting Surinaams Bijbel Comité, dat later de naam Stichting Surinaams Bijbelgenootschap kreeg. Het Surinaams Bijbelgenootschap verzorgt het bijbelwerk in de landen Suriname, Guyana en Frans-Guyana.

Het Nederlands Bijbelgenootschap en het Surinaams Bijbelgenootschap werken nog steeds regelmatig samen. Het NBG bood onder meer financiële steun voor het vertalen en drukken van de Sranantongo Bijbel. In 2017 gaan het NBG en SBg opnieuw samenwerken in een project voor het verspreiden van bijbels onder gevangenen.

Namens het NBG, Contactpersoon Anneke Commandeur



KERSTMAALTIJD

Donderdag 22 december 2016 organiseren wij, zoals reeds eerder aangekondigd, een warme maaltijd voor personen van 55 jaar en ouder in de hal van de Patmoskerk. Inloop vanaf 16:00 uur, eerst een gezellig samenzijn, vervolgens een 3-gangen diner met aansluitend de voorbereiding op de komende kerstdagen.

Medewerking verlenen o.a. ds. H. Dekker, organist Piet Boneveld
en de Voor Anker Band.

U kunt zich hiervoor opgeven bij:

Trijntje Kes

of bij

Trijntje Stoker,

Hoogkamplaan 65, tel. 601607

Kets 37, tel. 601285.

Indien nodig wordt er voor vervoer gezorgd! (Graag kenbaar maken bij aanmelding).
De eigen bijdrage is €5,- p.p. Dit kunt u ter plekke voldoen.

*Wij hopen u in deze roerige en drukke tijd een mooie
belevens mee te geven, als voorbereiding op de dan
naderende kerstdagen.*

U kunt zich opgeven tot 19 december a.s.



SWOM & Diaconie Protestantse Gemeente Marken

Het is bedoeling dat u zelf een soepkom, bord en bestek meeneemt.

Wetenswaardigheden uit Israël
(Ontwikkelingen bij Gods volk)

- Grauwe erwten zien het in Israël donker in
Omdat de Israëlische filmmaker Oren Rosenfeld een film over humus draaide, de in het hele Midden-Oosten populaire moes van grauwe erwten, besloot hij er meteen maar een Guinness record aan te verbinden en een 'gerecht' van 15 ton te laten maken. Het record kwam er echter niet, want het Guinness comité stuurde geen scheidsrechter. Israël, zo gaf men als reden op, "was te gevaarlijk om er een scheidsrechter heen te sturen". En dus behoudt Libanon het Guinness hummus-record, want het comité had geen enkel bezwaar om daar een scheidsrechter heen te sturen.
- Israëlische sporters die aan de Bijzondere Olympische Spelen voor mensen met een intellectuele handicap hebben deelgenomen, hebben 61 medailles behaald, waarvan 25 gouden, 18 zilveren en 18 bronzen plakken. Het grootste aandeel van de Israëlische medailles behaalden de atleten. Aan deze elke twee jaar georganiseerde Bijzondere Olympiade, die dit keer in Los Angeles (Californië) plaatsvond, namen 6500 sporters uit 165 landen deel. Interessant was dat Iraanse sporters, die doorgaans weigeren tegen Israëlische tegenstanders aan te treden, gewoon aan alle wedstrijden hebben deelgenomen.
- Het Israëlische bedrijf Bio-Bee, dat tot de kibboets Sde Elijahu in het noorden van het land behoort, onderscheidt zich door gebruik te maken van de modernste technologie op het terrein van natuurlijke bestrijding van schadelijke insecten. Het bedrijf deed onlangs van zich spreken omdat het bijen naar Japan exporteert. De bijen gaan in korven van een koningin en 50 werkbijen per vliegtuig via Moskou naar Japan om daar bij de bestuiving van de rijstvelden te helpen. In Japan is de meerderheid van de hiennorulatie te gronde gegaan.
- Nieuwe wegen in de behandeling van kanker. Wetenschappers van de universiteit van Tel Aviv hebben een belangrijk tot nog toe onbekend mechanisme van het melanoom (zwarte huidkanker) ontdekt. In het eerste stadium dringt de kanker door naar het huidoppervlak en pas daarna gaat hij naar binnen, naar de bloedvaten. Dr. Carmit Levy ontdekte dat kanker deze omweg neemt omdat de kankercellen pas aan het huidoppervlak door het contact met bepaalde bestanddelen van de huidcellen in de fatale melanoomcellen kunnen veranderen. Dit inzicht maakt het mogelijk om een geheel nieuwe behandeling met medicijnen te ontwikkelen, die het tweede en eigenlijk fatale stadium van tevoren blokkeert.
- Snelle malaria diagnose. Het nieuw opgerichte Israëlische bedrijf Sight Diagnostics gebruikt een bepaalde technologie om onder een fluorescerende microscoop malaria te kunnen vaststellen. Deze nieuwe diagnose kost maar drie minuten. En dat is belangrijk omdat malaria binnen enkele uren na het optreden van de eerste symptomen behandeld dient te worden. Het baanbrekende procedé is al in India getest en haalde een succesquotum van 99 procent.
- Computerspelletjes op recept. Een Israëlisch-Amerikaans onderzoek onderwierp oorlogsveteranen van beide landen die aan gevechtstrauma's lijden aan een therapie met computerspelletjes die speciaal voor dit doel waren ontwikkeld. Aan het onderzoek deden het Israëlische leger, het Amerikaanse leger en het ministerie voor Volksgezondheid mee. De resultaten, die in het American Journal of Psychiatry zijn gepubliceerd, geven aan dat 65% van alle oorlogsveteranen met gevechtstrauma's na deze speciale therapie geen symptomen meer vertoonden. En dat mag je gerust als een enorme doorbraak in de behandeling beschouwen.

Jan C. Commandeur



Inzamelingsactie voedselbank regio Waterland bij Deen Supermarkt MARKEN

Vrijdag 06 januari van 15.00-17.00 uur en

Zaterdag 07 januari van 09:30-12.00 uur

gaan wij, met medewerking van onze Deen Supermarkt, wederom een inzamelingsactie houden van (houdbare) levensmiddelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

Gaat u boodschappen doen; denk dan even aan de voedselbank en doe iets extra's in uw winkelwagentje.

U kunt ons helpen met:

- Rijst, spaghetti, macaroni
- Kruidenmix voor pasta/rijst
- Blik soep, vlees, vis, groente
- Aardappelpuree
- Pannenkoekenmix
- Broodbeleg: pindakaas, jam, chocopasta, hagelslag
- (Af)wasmiddelen, shampoo, zeep, douchegel etc.
- STATIEGELDBONNETJES zijn ook welkom!
- Of natuurlijk artikelen uit uw kerstpakket of kijk uw (koel)kast even na.

Bent of kunt u op dit tijdstip niet in de buurt van Deen komen en u wilt toch wat geven, dan kunt u dit bij ons thuis afgeven. Zaterdag rond 12.00 uur willen wij richting Purmerend om de levensmiddelen naar de voedselbank te brengen.

Wij zien u graag op vrijdag of zaterdag.

Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12
Willy Bosch-Uithuisje, Buurterstraat 8