

Protestants Marken



Jaargang 10, nummer: 52

verschijnt wekelijks

Zaterdag 24 december 2016

Kerstdienst op Zaterdag 24 december 2016

22.00 uur Grote Kerk

Samenzang vanaf 21.45 uur

Liturg: C.S. Kersbergen

Organist: D. Kes

Muzikaal intermezzo: Rosaline Zeeman en
Desiree Zeeman

Collecte is bestemd voor het Project Malawi
van de World Servants Monnickendam

Kerkdienst voor : Zondag 25 december 2016, 1e Kerstdag

Patmoskerk

10.00 uur: Ds H. Dekker

Organist: D. Kes

Koster(s): Jj. Commandeur en F. Visser

Schoollied: Lied 483

Schoollied lezen: Ilse Schipper

Crèche: J. Uithuisje en M.J. Visser

Kindernevendienst: Simone Schipper,
Marianne Visser, Marieke Schipper en Nathanja
van Altena

Eerste collecte is bestemd voor Kerk-in-Actie /
Kinderen in de knel

Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Kerkdienst voor : Maandag 26 december 2016, 2e Kerstdag



Grote Kerk

10.00 uur Ds H. Dekker

Organist: H. Jütte
Kosters: P. Zeeman en J. Blijleven

Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie
Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

16.00 uur KINDERKERSTFEEST
in de Patmoskerk

Collecte is bestemd voor het Kerstfeestcomité



Kerkdienst voor : Zaterdag 31 december 2016, Oudejaarsdag



Grote Kerk

19.00 uur Ds H. Dekker

Organist: D. Kes
Koster(s): P. Zeeman en J. Blijleven

Eerste collecte is bestemd voor Voedselbank
(Diaconie)
Tweede collecte is bestemd voor de Kerk



Kerkdienst voor : Zondag 1 januari 2017, Nieuwjaarsdag



Patmoskerk

10.30 uur Ds H. Dekker

Organist: D. Kes
Koster(s): J. Boes en K. Boes

Eerste collecte is bestemd voor de Diaconie
Tweede collecte is bestemd voor de Kerk

Na de dienst is er koffiedrinken in de hal
van de kerk verzorgd door de ouderlingen



KERSTFEEST 2016

GOD HEEFT ZIJN WOORD GEHOUDEN

De gedachte bekruipt je wel eens: houdt het dan nooit op? Veranderingen, boosheid, verdriet, grofheid, misverstanden, verwensingen....Ze buitelden ook in 2016 over elkaar heen. Het lijkt erop of mensen niet meer met elkaar willen of kunnen leven. De boze burger, de gekwetste medelander, de grote mond, de handige ritselaar lijken centraal te staan.

En dan is het opeens weer advent en kerstfeest 2016. Bijzonder en toch zo gewoon. "Een Kind is ons geboren", een gewoon kind. Dat is dan ook precies het geheim van het kerstfeest. Jezus is niet geboren om Koning te worden, maar om mens onder de mensen te zijn. Als een broeder die dichtbij ons is, bij de minsten onder ons.

Zelf heb ik dat ooit het sterkst ervaren toen ik op een werkbezoek in Cairo was, liever gezegd in Garbage City. De vuilnisbelt, waar de armsten van de armen werkten om een armzalig loon bij elkaar te sprokkelen. Koptische christenen hielpen hen en bouwden voor ouderen en gehandicapten een huis. Een prachtig huis met een lift en marmer. 'Waarom zo mooi?' Het antwoord was: 'Wat je aan de minste van mijn broeders gedaan hebt, heb je aan Mij gedaan.'

Daar in Cairo hebben ze het begrepen: De Mens is solidair met ons mensen. En dat schept verplichtingen voor ons.

Dat is de boodschap van het kerstfeest. Jezus werd niet geboren in een paleis, maar hij was de zoon van timmerman Jozef en een jonge vrouw met een heel gewone naam Maria. Zo kon Hij als een broeder onder ons verkeren, niet als een boze burger, een revolutionair, een bestrijder van het kwaad, maar als een gewoon mens, als een bondgenoot en uiteindelijk als de Helper, de Redder.

Ook dit jaar versieren we ons huis, kerstbomen en lichtjes zijn niet aan te slepen. Maar weten we nog waar het om gaat?

Wordt ons leven nog getekend door de boodschap van het kerstfeest: Vrede en Welbehagen voor iedereen!

God heeft zijn Woord gehouden,
Hij doet wat Hij belooft,
voor wie op Hem vertrouwden
Is Hij een bondgenoot.

Hij deelt met ons zijn leven,
zijn God is onze God,
Een Vader vol vergeving,
Hij is de vredevorst.

Het Woord is mens geworden,
God komt ons tegemoet,
Hij heeft zijn Zoon gezonden,
Een mens van vlees en bloed.

Hoe is Gods trouw gebleken,
Zijn Zoon heeft ons bevrijd,
Gods liefde is bewezen,
Wij zijn een Koning rijk.

Maria heet zijn moeder,
Zij droeg Hem in haar schoot,
Hij noemt zich onze broeder,
Hij deelt met ons zijn brood.

(Uit: Hans Bouma, Dus ik besta, 1994)

Dagelijkse Schriftlezingen

Zondag	25 december	Johannes	1:1-14	Menselijk Woord
Maandag	26 december	Jesaja	9:7-16	Getroffen
Dinsdag	27 december	Jesaja	9:17-10:4	Recht en onrecht
Woensdag	28 december	Jesaja	10:5-19	Niet alleen Israël
Donderdag	29 december	Jesaja	10:20-27	Terugkeer
Vrijdag	30 december	Jesaja	10:28-34	Geschreeuw
Zaterdag	31 december	Jesaja	11:1-10	Nieuwe bloei
Zondag	1 januari	Psalm	67	Gelukkig nieuwjaar gewenst
Maandag	2 januari	Matteüs	1:1-17	3 x 14
Dinsdag	3 januari	Matteüs	1:18-25	Huwelijkstrouw
Woensdag	4 januari	Matteüs	2:1-12	Kraamvisite
Donderdag	5 januari	Matteüs	2:13-23	Rachel huilt
Vrijdag	6 januari	Matteüs	3:1-17	Opzij voor de Heer
Zaterdag	7 januari	Kronieken	28:1-10	Leiderschap

Opbrengst Collecten

Zondag 18 december

De tafelcollecte bestemd voor de Diaconie	€ 234,30
De tweede collecte bestemd voor de Kerk	€ 146,45

Tijdens huisbezoek ontvangen voor de Diaconie € 20,--. Hartelijk dank.

Voorbede

1. Here Jezus, dank U dat wij in leven en sterven U toebehoren.
2. Help de doopouders hun zoon Samuël Liam steeds opnieuw dicht bij U te brengen.
3. Geef ons vreugde in eenvoud te leven. U kwam in een kribbe, zonder pracht en praal.
4. Doe ons uitzien naar Uw wederkomst.
5. Voor de verpleegsters en mantelzorgers, dat ze lichtdragers mogen zijn, in voor patiënten zo moeilijke tijd.
6. Heer, wees bij de vervolgde Christenen, dat Uw engelen waken over hun ziel.
7. Voor hen die rouw dragen en dit jaar kerstfeest vieren zonder degenen die hen lief waren.

Ria Kaars

Feestdagen. Met veel vreugde noem ik de kerkdiensten waarin ik voor hoop te gaan op de komende feestdagen. Zondag 25 december komen we samen in de Patmoskerk om met jong en oud(er), sámen als gemeente van Christus Zijn geboortefeest te gedenken. Uiteraard zingen we veel mooie kerstliederen met orgel en trompetgeschal! We lezen het overbekende verhaal uit Lucas 2, dat toch altijd weer verrassend actueel blijkt. En voor de kinderen is er een mooie Kerstfilm in de kindernevendienst. Alle reden dus om Kerstfeest allereerst met z'n allen in de kerk te vieren! We zingen de volgende Lieder: 498, 489, 487, 483, 485, 477, 478: 1, 2, 4, 484, 506: 1, 2, 4, 769: 1, 6, Ere zij God.

Op maandag 26 december vieren we 2^e Kerstdag in de Grote Kerk. Dan lezen we de beschrijving van het Kerstevangelie volgens Johannes. Hoofdstuk 1: 1-18 zal centraal staan in de preek. Ook lezen we daarbij Genesis 1: 1-5. En we zingen de volgende Lieder: 98, 494, 340 B, 162, 488, 475, 482: 1, 3.

Op zaterdagavond 31 december komen we om 19.00 uur samen in de Grote Kerk. Nog één keer noemen wij dan voor God en mensen de namen van hen die ons ontvielen in het kalenderjaar 2016. We lezen Psalm 119: 49-64 en Romeinen 8: 31-39. Bij de ingang van de kerk treft u een gestencilde liturgie voor deze herdenkingsdienst.

Zondag 1 januari komen we om 10.30 uur samen in de Patmoskerk. Dan lezen we Jakobus 4: 13-17 en zingen we de volgende Lieder: 27: 1, 7, 513, 340 B, 144: 2, 6, 416: 1, 2, 3, 913.

Zieken. Zr. A. Boneveld-Visser, (Hoogkamplaan) werd voor revalidatie opgenomen in het Zorghotel van Novawhere, maar komt volgende week weer naar Marken. Zr. G. Bosch- van Vuure, (Hoogkamplaan) werd opgenomen in het Eduard Douwes Dekkerhuis, kamer 115, afd. revalidatie. Ook denken we aan de zieken thuis en aan hen die langdurig elders verpleegd worden.

Wij gedenken. Op 20 december kwam er een einde aan het aardse leven van Neeltje Teerhuis. Zij was sinds 20 december 1973 de weduwe van Muus de Waart. Het is alsof de geschiedenis zich aan het herhalen is. Vader die stierf op 20 december en 24 december begraven werd en nu moeder die op 20 december sterft en 24 december begraven zal worden. Het laatste stukje van haar leven was moeilijk. Onrustig zoekend naar wat niet meer te bereiken was. Zelf wist ze op een gegeven moment: mijn gedachten verduisteren. Ik kan er niet meer bij. En Neeltje, die in het verleden zo vaak haar woordje klaar had, moest nu machteloos ervaren dat ze niet meer uit haar woorden kon komen. Goede herinneringen mogen gedeeld worden in deze dagen en

dat hopen we ook zaterdag te doen in de Grote Kerk tijdens de afscheidsdienst. Ze was zorgzaam en lief voor haar dochter en schoonzoon en een trotse bessie en over bessie. Want vroeger had ze er één, maar nu had ze een tiental, zo zei ze. Toen ik hier in 2011 op Marken kwam, leerde ik haar al spoedig kennen. Je kon ook eigenlijk niet om haar heen als je in Swaensborch kwam, als ik het zo mag zeggen. En ik bedoel dat zeker niet negatief. Zo was ze nu eenmaal. Trouw bezocht ze de woensdagmiddag kerkdienst in Swaensborch, maar steevast kwam ze te laat. Dat kun je op zondag niet doen, zei ik, dus dat doen we op woensdagmiddag ook niet. Ja, daar had de dominee wel gelijk in, vond ze. Maar dat betekende nog niet dat ze zich er iets van aantrok, dus de volgende keer was ze gewoon weer te laat. Herinneringen die ik nu met een glimlach om mijn lippen neerschrijf. En zo staren we haar na, bijna aan het eind van 2016. En mogen we haar toevertrouwen aan die God die zich over haar wilde ontfermen toen haar lichaam het af liet weten in het ziekenhuis te Amsterdam. Eigenlijk zou ze nog geopereerd worden, maar het ging niet meer. Nu de rust gevonden, schrijven haar nabestaanden op de rouwkaart. En met die woorden mogen ze elkaar troosten. Wetend dat God aan de ándere kant van het leven stond om haar op te vangen en haar ziel te bergen in Zijn eeuwige vrede.

Persoonlijk. De schrik was groot toen ik vorige week dinsdagavond in donkerheid en mist hier op Marken met een harde klap op de grond terecht kwam. De hechtingen mogen er nog deze week uit en al met al valt het gelukkig allemaal mee. Dankbaar was ik dat ik toch afgelopen zondag zelf het Heilig Avondmaal kon bedienen. Al was het dan ook met een gehavend gezicht. Mijn zoon uit Kampen zou hier eigenlijk 2^e Kerstdag voorgaan, maar hij kwam nog veel erger ten val een aantal weken geleden en moet maanden rust houden en revalideren. Vandaar dat ik zelf ook 2^e Kerstdag hoop voor te gaan. En mijn schoondochter in Amsterdam werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis, dus die schrik kwam er ook nog eens bij. Al met al geen voorspoedig jaareinde. Maar vandaag, 21 december 2016, werd Ayur James Dekker geboren en al is hij dan een maand te vroeg, dat is toch het goede nieuws voor mijn schoondochter en dochter. En ik hoop ook voor deze jongen een goede opa te kunnen zijn.

Ten slotte. Een bonte verzameling kerstkaarten siert inmiddels de huiskamer van de pastorie. Hartelijk dank voor alle meeleven in deze dagen. Graag wens ik alle lezers van ons kerkblad alle goeds met Kerst en in 2017. Ds. H. Dekker.

KERSTNACHTDIENST 2016

Het Christelijk Jeugdwerk Marken nodigt u van harte uit voor de Kerstnachtdienst, welke wordt gehouden in de Grote Kerk op

zaterdag 24 december om 22:00 uur

De samenzang zal om 21:45 uur beginnen.

Dit jaar wordt de muzikale medewerking verleend door **Dirk Kes, Rosaline Zeeman en Desiree Zeeman.**

De schriftlezingen zullen worden gelezen door **Gido Schipper en Jiddo Springer.**
Kees Kersbergen zal de overdenking verzorgen.

De collecte is bestemd voor het **Project van World Servants Monnickendam in Malawi**

Mkumbanjara is een kleine gemeenschap met ongeveer 600 inwoners. Het is gelegen in het bijzonder arme gebied Mzimba South district in Malawi. Het dorp ligt op ongeveer 70 kilometer van de stad Mzimba. Het is een prachtig heuvelachtig gebied, maar voor de families die hier wonen is het leven bijzonder zwaar. De meesten van hen zijn boeren die leven van de opbrengst van hun land. Er wordt voornamelijk maïs en wat tabak en koffie verbouwd. Het inkomen is erg laag waardoor het verbeteren van hun levensomstandigheden een grote uitdaging is. In 2015 heeft World Servants in Mkumbanjara 2 lerarenwoningen gebouwd. Nieuwe lerarenwoningen trekken extra leerkrachten aan die in het dorp kunnen blijven wonen. Dat betekent dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert. Mede door de bouw van deze lerarenwoningen is het aantal leerlingen sinds 2015 gegroeid van 75 naar 111. In Mkumbanjara staat echter maar 1 schoolblok met twee klaslokalen. In deze lokalen is onvoldoende ruimte om alle kinderen van het dorp les te kunnen geven. Om de school af te maken moeten de oudere kinderen nu naar een andere school op ongeveer 6 kilometer lopen. Deze afstand werkt schooluitval in de hand. Daarom gaat World Servants Monnickendam, samen met een groep uit Hardegarijp, Friesland, in de zomer van 2017 meehelpen aan de bouw van 2 klaslokalen. Daarnaast bouwen zij ook een latrine om daarmee de hygiëne in het dorp te verbeteren. Om dit project uit te kunnen voeren hebben zij bijna 50.000 euro nodig. Hiervan worden de reis, het verblijf en de bouwmaterialen betaald. Iedere deelnemer draagt met een eigen deelnemersbijdrage van €500,- bij aan de kosten. Het overige deel van het bedrag brengen zij bij elkaar door het doen van klussen en het organiseren van sponsor- en verkoopacties.

Wij bevelen de collecte van harte bij u aan.

Na de dienst bieden wij u graag, in samenwerking met de SMJ, een kopje warme chocolademelk en kerstbrood aan in de kerk.

Wij zien u graag op Kerstavond, 24 december.

Het Christelijk Jeugdwerk Marken



Wij wensen u allen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar !!

Ook dit jaar vind u weer de Kersteditie van de Elisabethbode bij het kerkblad. Als Zendings- en Evangelisatiecommissie vinden wij dit een goede gewoonte, ook voor hen die hem anders in de bus krijgen.

De inhoud is nog steeds zeer de moeite waard om te lezen, de bijbelstudies, interviews met bijzondere gewone mensen en mooie verhalen voor jong en oud en niet te vergeten de gedichten die je zeer kunnen raken en ontroeren.

Als u nu denkt, ja, dit blad wil ik wel vaker ontvangen, laat dit dan even weten aan Anneke Commandeur, via de telefoon, 601558 of stuur een mailtje naar: annekecomkroes@gmail.com, En als u dit blad uit heeft, gooi het dan niet in de papierbox maar geef het door aan iemand anders...

De Zendings- & Evangelisatiecommissie wenst u, behalve veel leesgenot, ook hele fijne Kerstdagen en Gods zegen voor het nieuwe jaar 2017 toe!



Kerstpuzzel: Schakelwoorden

Hieronder zie je twee keer twaalf woorden. Welk woord past achter het eerste woord en vóór het tweede woord?

Voorbeeld: kerst FEEST muts

koe					bal	
tel					kozijn	
schol					oog	
maan				licht		
ras					paar	
voor					uit	
lucht					zegel	
vracht					band	
oog					moes	
vers					neef	
kurk					trommel	
bescherm						bak

De beginletters van de ingevulde woorden vormen een bekende tekst uit het Kerstevangelie.

Vul je oplossing vóór 23 januari 2017 in op www.bijbelgenootschap.nl/prijspuzzel en maak kans op een dwarsligger met teksten uit de Bijbel in Gewone Taal.

Je kunt ook je oplossing ook per post sturen naar:

Nederlands Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, onder vermelding van 'Schakelwoorden'.



**Inzamelingsactie voedselbank
regio Waterland bij Deen Supermarkt MARKEN**

Vrijdag 06 januari van 09.00-17.00 uur en

Zaterdag 07 januari van 09:30-12.00 uur

gaan wij, met medewerking van onze Deen Supermarkt, een inzamelingsactie houden van (houdbare) levensmiddelen voor mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

Gaat u boodschappen doen; denk dan even aan de voedselbank en doe iets extra's in uw winkelwagentje. **Wij hebben een stalling met onderstaande artikelen voor u in de winkel klaargezet.**

U kunt ons helpen met:

- Rijst, spaghetti, macaroni
- Kruidenmix voor pasta/rijst
- Blik soep, vlees, vis, groente
- Aardappelpuree
- Pannenkoekenmix
- Broodbeleg: pindakaas, jam, chocopasta, hagelslag
- (Af)wasmiddelen, shampoo, zeep, douchegel etc.
- **STATIEGELDBONNETJES** zijn ook welkom!
- Of natuurlijk artikelen uit uw kerstpakket of kijk uw (koel)kast even na.

Zaterdag rond 12.00 uur willen wij richting Purmerend om de levensmiddelen naar de voedselbank te brengen.

De oudejaarscollecte 2016 van Protestants Marken komt t.g.v. de voedselbank.

Wij zien u graag op vrijdag of zaterdag.

Trijntje Boes-Boes, Noorderwerfstraat 12
Willy Bosch-Uithuisje, Buurterstraat 8

Nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat de volgende gemeenteleden zich bereid hebben verklaard de plaats in te nemen van de per 1 januari 2017 aftredende ambtsdragers.

Wij stellen de kandidaat kerkenraadsleden graag aan u voor:

Ouderling:	G.A. Teerhuis - Kaars (jeugdouderling)	Zuiderzeeweg 17
	A. Commandeur - Kroes (wijkouderling)	Buurterstraat 41
Diaken:	J.H. Zwiers (herbevestiging)	Wittewerf 30
	S. van Altena	Havenbuurt 15
	C. Visser	Buurterstraat 9

Bezwaren tegen belijdenis e/o levenswandel, zo die mochten bestaan, kunnen schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend tot uiterlijk 8 dagen na verschijning van dit kerkblad gericht worden aan de scriba P.C. Springer, Akkerstraat 22.

Indien er geen bezwaren worden ingediend, zal de bevestiging van deze ambtsdragers geschieden in de kerkdienst van 8 januari 2017..

Hierbij wil ik jullie laten weten dat de koffiebus in de Patmoskerk vanaf 1 juni tot en met 31 december 2016 het prachtige bedrag van 179,95 euro heeft opgebracht.
Bedankt allemaal!!

*Er is een leegte in mijn hart, nu jij bent overleden
Ik weet dat het zo beter is, want jij was moegestreden
Maar dat jouw vechten over is, verminderd niet mijn pijn
Teveel wat ik nog zeggen wil, nog even bij je zijn
Jouw leven, die herinnering valt niet meer uit te wissen
En in gedachten leef je voort, maar toch... ik zal je missen*

Graag willen wij iedereen bedanken die het afgelopen jaar aan onze vader en moeder en ons hebben gedacht. Eerst bij de val en de opname van onze moeder. En daarna bij de ziekte van onze vader, zijn operaties en zijn overlijden. Wat kan een jaar toch bizar verlopen.

Alle lieve berichten, kaarten, ziekenhuisbezoeken, verpleeghuisbezoeken en andere steunbetuigingen hebben ons heel veel goed gedaan.

Mede ook namens onze moeder hartelijk dank hiervoor.

G. Kaars - Appel
Janny en Roel
Jaap en Marcella
kleinkinderen

Vertrouw op de Heer met heel je hart
steun niet op eigen inzicht
Denk aan Hem bij alles wat je doet
dan baant hij voor jou de weg

Spreuken 3:5 en 6

Plotseling is overleden onze broer, zwager en oom

Gerrit Visser Czn

Sinds 15 september 2014 weduwnaar van Aaltje Visser

Marken, 01-11-1939

Marken, 18-12-2016

Grietje Visser
Jannie Beers-Visser
Piet en Luutje Neeltje
Kees en Lijs
Klaas en Luutje
Lijsje en Jaap
Wolmet en Pieter
Pietertje en Jongejaap
Neven en nichten

Marken, 18 december 2016
Correspondentieadres:
J. Commandeur
Buurterstraat 40
1156 AS Marken

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 23 december
a.s. om 14.00 uur in de Patmoskerk, Hoogkamplaan 1 te Marken.
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren.

Na de teraardebestelling wordt u uitgenodigd voor een
kopje koffie in de Patmoskerk.

Psalm 121 vers 1 en 2

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Geheel onverwachts is overleden onze zwager

Gerrit Visser

Moge hij rusten in vrede.

Piet en Luitje Neeltje
Kees en Lijs
Klaas en Luitje
Lijsje en Jaap
Wolmet en Pieter
Pietertje en Jongejaap

Niemand weet wat leven is
Alleen dat het gegeven is
En dat van dit geheimenis
God het begin en einde is

Twee jaar na het overlijden van onze Peet Aaltje is plotseling overleden onze

Ome Gerrit

Neven en nichten Visser

Kleine zorgen kun je delen
Maar er is een soort verdriet
Dat kunnen mensen niet meer helen
En dat hoeft ook niet.

Rust zacht Ome Gerrit

Veel liefs,

Ramona en Andre
Bart en Lieke
Roselda
Erwin
Bernadette en Ralph
Jan Edward

**Zonder Jezus
is je Kerst mis.**

Onrustig zoekend
 Dwalend in gedachten
 Nu de rust gevonden
 Dat zal ons verdriet verzachten

Jezus zegt: Komt tot Mij, allen die vermoeid en
 belast zijn en Ik zal u rust geven
 Matthëus 11 : 28

Verdrietig laten wij u weten dat is overleden mijn lieve zorgzame moeder,
 schoonmoeder, onze trotse bessie en overbessie

Neeltje de Waart – Teerhuis

sinds 20 december 1973 weduwe van Muus de Waart

Marken
 30 oktober 1931

Amsterdam
 20 december 2016

Luutje en Pieter Cornelis
 Muus Cornelis en Linda
Julia, Imma, Nova
 David en Denise
Jesse

Correspondentie: Kwadijk 115, 1471 CG Kwadijk

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 24 december
 a.s. om 12.00 uur in de Grote Kerk te Marken.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
 Algemene Begraafplaats te Marken.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
 in dorps huis "Het Trefpunt".

*In je hart wonen mensen
die daar helemaal thuis zijn
en die daar blijven wonen
ook als ze er niet meer zijn*

Lieve Bessie,

Langzaam ben je van ons weggeleden
Elke dag een beetje meer
Telkens werd je weer iets ontnomen
Dat deed jou en ons zo zeer
Het is een gemis, een stille pijn
Dat je nooit meer bij ons zult zijn

Wat zullen wij jou enorm missen!!

Muus Cornelis en Linda
Julia, Imma, Nova
David en Denise
Jesse

Langzaam vervagen herinneringen
Gleden gedachten weg
en nam je afscheid van ons
Nu nemen wij afscheid van jou

Onverwachts hebben wij afscheid moeten nemen van
onze schoonzus en peet

Neeltje de Waart – Teerhuis

L. Teerhuis-Stoker
S. Teerhuis-Schipper
W. Teerhuis-Uithuisje
Neven en Nichten

*Vannacht riep God: Mijn kind, je moet thuiskomen!
Je plaats hier in Mijn woning is gereed.
En het geheim, waarvan geen sterf'ling weet,
Is heerlijker dan in je mooiste dromen.*

*Je hebt je weg ten einde toe gelopen;
Een weg vol vreugde, maar ook vol verdriet:
Nu leg IK in je mond het nieuwe lied
Van de verlossing, waar je op bleef hopen.*

Verdrietig, maar dankbaar dat haar een verder lijden bespaard is gebleven, nemen wij afscheid van onze schoonzuster en peet

Neeltje de Waart-Teerhuis

Wij wensen Luitje en Pieter Cornelis , kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Maria en Jan

Maritje en Pieter

Klaas

Klaas en Ineke

Luitje en Jan

Neeltje

Cees en Mabel

Geertje en Hein

Luitje en Ton

Muus en Jeanne

Jan en Pietertje

Jan en Hilda

Arie en Brigitte

Neeltje

Geertje en Pieter

Luitje en Roberto

Klaas en Grietje

G. de Waart-Zeeman

L. de Waart-Zeeman

Luitje Geertje en Jan

Klaas en Hetty

Cornelis Pieter en Tiny

Thérèse en Hessel

Sabine en Stefan



Donderdagavond 29 december 2016

OUD en Nieuw Kienen

in de Patmoskerk!!

Aanvang 20.00 uur.

**Voor in de agenda:
2017 kiendata**

27 januari - 24 februari - 17 maart

*De kiencommissie wenst iedereen een gezellige
jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2017.*



6 en 7 april 2017 Bazar



De redactie van "Protestants Marken"



wenst alle lezers een Fijne Kerst
en het beste voor het Nieuwe Jaar toe.



Mannen van het Marker Mannenkoor, vrijwilligers van het Marker Museum,
leden van Toneelvereniging 't Voetlicht, Redactie Kerkblad,
de dames van de Ouderen Gym, familie, vrienden, burens en alle overige bekenden:

Voor de laatste dagen van 't jaar
wensen wij een ieder veel gezelligheid met elkaar.
Voor de 365 dagen die dan volgen,
veel geluk en weinig zorgen.

Neeltje en Cor Visser



Langs deze weg willen wij familie, vrienden, burens en kennissen
Gezegende Kerstdagen toewensen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Arie en Maritje Kes-Boes
Gouwzeestraat 10



Familie, burens en bekenden wens ik gezegende Kerstdagen
en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Grietje Visser, Hoogkamplaan 32



Wij wensen buren, familie, vrienden en kennissen
een Gelukkig en Gezond 2017 en Fijne Kerstdagen.

Symon en Geertje Zeeman



Ik wens familie, vrienden en kennissen
Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Aagtje Vlasbloem



Wij wensen familie, buren, vrienden en kennissen
Gezegende Kerstdagen en veel Heil en Zegen in het Nieuwe Jaar.

Aris en Maretje



Beste mensen,

Wij wensen jullie veel Goeds en Gezondheid in het komende jaar.
Goede Kerst en een Fijne Jaarwisseling.

Jan Schipper en Grietje de Waart



Cees Schipper van de Grote Werf wenst familie, buren, vrienden en bekenden
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2017 toe.





Jaap Kaars, Kerkbuurt 152, wenst familie, buren en bekenden
Prettige Kerstdagen en een Voorspoed en Gezond Nieuwjaar.



Vanuit Zandvoort wens ik iedereen Gezellige Kerstdagen en een Goed 2017.
Tevens wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken,
die mij afgelopen jaar een kaart heeft gestuurd.

Klaas Cornelis Kaars
Nieuw Unicum, Fazantenhof 1004
Zandvoortselaan 165
2042 XK Zandvoort



Hierbij wil ik al mijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen,
verdere familie en alle vrienden en bekenden op Marken
Goede Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toewensen.

Vriendelijke groet van
Maritje Moenis-Kes



Ik wens iedereen een Gelukkig Nieuwjaar en Fijne Kerstdagen.

M. Visser-van Altena, Swaensborch



Familie, buren en kennissen wens ik Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Lijs de Waart-Boes



Wij wensen familie, buren en vrienden
Prettige Kerstdagen en een Gezond 2017.

Kees en Maretje Teerhuis
Meester Visserstraat 7



Ik wens mijn familie, buren en vrienden
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

A. van Altena, Hoogkamplaan 35



Ik wens familie, vrienden, buren en kennissen
Hele Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2017.

Grietje Springer-Pereboom



Wij wensen familie, buren en kennissen en alle lezers van Protestants Marken
Gezegende Kerstdagen en een Gezond 2017.

Hartelijke groeten,
Kees en Grietje de Wit



Laat Kerstmis ons hart openen en liefde en genegenheid brengen.
Voor het nieuwe jaar hoop op vrede en gezondheid.
Gods zegen toegewenst over het komende jaar.

Aaltje Zeeman en Jan Veerman





Ik wens familie, buren en kennissen
hele Goede en Gelukkige Kerstdagen
en een Gelukkig en Gezond 2017.

Neeltje, Hoogkamplaan 71



Wij wensen u allen een Gelukkig, maar bovenal een Gezond 2017 toe.

Lijs Roos en Dirk van Altena



Vanuit Swaensborch wil ik familie, vrienden, bekenden en oude buren
Fijne Feestdagen en een Gelukkig en Gezond 2017 toewensen.
Hiernaast wil ik graag alle mensen danken voor de kaartjes
en bezoekjes, welke ik heb mogen ontvangen.

Trijntje Schipper-Visser
Swaensborch 11, kamer 322
1141 VZ Monnickendam



Via de Kerkbode wens ik familie, buren, vrienden en bekenden
Hele Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig en Gezond 2017 toe.

Groeten,
Aagje de Waart, Hoogkamplaan 60



Cees en Grietje Teerhuis wens familie en kennissen
Prettige Kerstdagen en een Gezond 2017





Ik wens familie, buren, vrienden en bekenden
een Gezegend Kerstfeest en een Gezond en Liefdevol 2017.

L. Zeeman-de Waart



Prettige Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar.

M. Roos-Kes
Hoogkamplaan



Wij wensen iedereen
Goede Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.

Jan en Loppie Klok



Gods Liefde en Nabijheid toegewenst voor iedereen
op het Kerstfeest en in het Nieuwe Jaar.

Grietje Taanman-Boes



Familie, vrienden en bekenden wens ik
Fijne Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar.

N. Boes-de Groot, Noorderwerfstraat 27





Familie, buren en kennissen wens ik
Goede Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar toe.

Neeltje Boes-de Waart, Noorderwerfstraat 10



Ds en mw. Pronk-Lehne, Corn. Dirkzoonlaan 246, 1141 ZH Monnickendam
wensen u allen en heel de gemeenschap van Marken
Goede Kerstdagen en veel Heil en Zegen in het Nieuwe Jaar.



Beste familie, vrienden, buren & kennissen,
Ik wens jullie Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar!

Hartelijke groeten,
J. Zeeman-de Groot



Vanuit Gouda wensen wij iedereen Gezegende Kerstdagen
en veel Heil, Zegen en Gezondheid voor 2017.

Klaas & Yvonne Visser,
Christian & Janneke,
Désirée & Semya & Micha & Elin,
Benjamin & Sanne,
Andrea



Langs deze weg wil ik familie, buren, vrienden en kennissen
Goede Kerstdagen toewensen en veel Geluk en Gezondheid voor het Nieuwe Jaar.
Hij die harmonie creëert, zal genegenheid ontmoeten.

Grietje Visser-Taanman, Hoogkamplaan 57



Familie, vrienden en kennissen:
Ik wens jullie Sfeervolle Kerstdagen
en een Voorspoedig en Gezond 2017 toe.

Hartelijke groet van Jan Blijleven



Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Maritje en Pieter Commandeur
Ijsselmeerweg 90



Beste familie, vrienden en bekenden:
Wij wensen jullie Fijne Kerstdagen
en een Gelukkig en Gezond 2017.

Dirk en Clazina de Groot-Kes



Wij wensen iedereen een Goede Kerst,
Gezondheid en Geluk voor het Nieuwe Jaar.

P. Schipper
M. Schipper-Commandeur



Henk en Ida Buisman wensen iedereen Gezegende Kerstdagen
en een Voorspoedig 2017.





Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Gezond 2017!

Klaas en Neeltje Uithuisje-Zeeman



Wij wensen familie, vrienden, kennissen en bureu
Hele Fijne Feestdagen en een Voorspoedig 2017

Jan en Margje Visser



Vanuit Kwadijk wensen wij iedereen
Fijne Kerstdagen
en een
Gezond en Gelukkig 2017

Pieter Cornelis en Luutje Commandeur



Begin november ben ik geopereerd en zowel daarvoor, als daarna,
heb ik heel veel lieve (digitale) berichtjes, kaarten en leuke attenties ontvangen.
Mede door al deze aandacht gaat het herstel heel goed. Ontzettend bedankt allemaal.

Ook namens Pieter, Thomas en Marlies Fijne Feestdagen en een Gezond 2017.

Inge Kaars-Zeeman



L. Kes-Schouten wenst u allen Gods Zegen
voor het Kerstfeest en het Nieuwejaar.





Graag wil ik familie, buren, vrienden en bekenden
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2017 toewensen.

Maretje Zeeman-Zeeman
Hoogkamplaan 52



Wij wensen familie, buren en kennissen
Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Kees en Marie Boes



Wij wensen iedereen Prettige Feestdagen en een Gezond 2017.

Dirk en Lijsje Boes-Teerhuis



Loppie en Jan Peereboom wensen familie, buren en bekenden
Gezegende Kerstdagen en een Gezond en Voorspoedig Nieuwjaar.



Wij wensen familie, vrienden, buren en bekenden
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Gerrit en Elly Schouten, Wittewerf 3



Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen en een Gelukkig en Gezond 2017.



Ik wens iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Aris Zondervan
Swaensborch 11, kamer 203
1141 VZ Monnickendam



Hierbij wensen wij iedereen Gezellige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2017.

Sijmen en Aaltje Schouten
Kerkbuurt 61



Van de avond tot de morgen
heeft ieder zijn eigen zorgen.
Met verdriet en pijn
is het leven niet zo fijn.
Maar in ieders leven
is de Heer, die uitkomst zal geven.

Voor familie en bekenden Fijne Kerstdagen en een Gezond Nieuwjaar.

Marie en Piet Schipper



Ik wens burens, familie en kennissen hele Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

I. Stoker-Zeeman



Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig & Gezond 2017!

Jaap en Neeltje Uidam





Peter Zeeman en Jannetje Dorland, Kerkbuurt 18, wensen familie,
vrienden, buren, kennissen en een ieder die dit leest
hele Fijne Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2017.



Geniet van December!
Sta de feestdagen bewust stil bij wat je dierbaar is...

Pieter Henri, Danielle en Christo



Ik wens familie, buren, vrienden en bekenden een
Gezegend Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar.

Immetje de Waart



Familie, vrienden en bekenden, wij wensen jullie
Fijne Kerstdagen en een Gezond en Voorspoedig 2017 toe.

Aagje en Albert van Veen



Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

N. Pereboom, Kerkbuurt 9



Graag wil ik familie, buren en kennissen een Zalig Kerst toewensen
en een Gelukkig en een Gezond Nieuwjaar.

P. Moenis



Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, cadeaus, bonnen en andere attenties die Neeltje heeft mogen ontvangen tijdens en na haar ziekenhuisopname.

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Ronald, Neeltje en Rik Dooijeweerd



Wij wensen alle burens, vrienden, familie en andere bekenden Prettige Kerstdagen en een heel Gelukkig en Gezond Nieuwjaar!

Ook willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitatiekaarten na de geboorte van onze kleinzoon Roan.

Pieter en Lucia Springer
Madeleine en Daniël



Vanuit Swaensborch wens ik alle familie en bekenden Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

A. Stoker-Commandeur, kamer 237 Swaensborch



Hele Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Aaltje en Jan Springer, Akkerstraat



Ik wens familie, burens en vrienden Prettige Kerstdagen en een Gelukkig 2017.

G. van der Meer-Pereboom





Ik wil iedereen bedanken die aan mij gedacht heeft toen ik in het ziekenhuis lag en bij mijn thuiskomst. Bedankt voor alle kaarten, fruitmanden e.d., mede namens mijn vrouw.

Wij willen ook iedereen Fijne Kerstdagen en een Gezond en Liefdevol 2017 toewensen.

Cees en Sijtje Aagje van Altena



Wij wensen familie, vrienden en alle bekenden
Gezegende Kerstdagen en een Goed 2017.

Kees v. Altena en
Anneke v.d. Bosch-Korstman



Hierbij wens ik familie, vrienden, buren en bekenden
Goede Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2017.

L. Lommers-Zeeman, Hoogkamplaan 49



Wij wensen iedereen Gezegende Kerstdagen
en een Gezond en Voorspoedig 2017.

Eefje en Jaap Schipper



Langs deze weg wil ik familie, vrienden, buren en allen die de kerkbode lezen
Gezegende Kerstdagen wensen en een Gelukkig Nieuwjaar.

G. Pereboom-van Altena, Kerkbuurt 64





Kom, Heer, op wie de wereld wacht, en leid ons tot elkander ...

Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2017 toegewenst!

Pieter C. Springer en Sijtje Kes



Ik wens familie, buren en kennissen een Gezegende Kerst en een Gelukkig Nieuwjaar.

Trijn Springer-Kes, Westerstraat 18



Ik wens mijn familie, vrienden en kennissen een
Vredig Kerstfeest en een Goed en Gezond Nieuwjaar 2017.

G. Schouten-de Groot, Hoogkamplaan 30



Wij wensn iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Dick en Grietje Zondervan, IJsselmeerweg 84



Wij wensn familie, vrienden en buren
Fijne Kerstdagen en een Voorspoedig en Gezond Nieuwjaar.

Piet en Dea Zeeman



Wij wensn onze familie, vrienden en kennissen Fijne Kerstdagen en een Gezond 2017.

Piet en Aagje Kes-de Waart



Eén woord en de wereld stond stil ...

Samen met ta, mem, zussen, een collega en vrienden lukte het ons om het leven van ons en dat van de kinderen, ondanks chemo's, operatie en alles wat daarbij kwam kijken, zo normaal mogelijk door te laten draaien. De vele fleurige kaartjes aan het raam, de gebeden, gedachten en begrip voor mij en mijn gezin hebben ons gesterkt om door deze moeilijke tijd heen te komen.

Een ieder wil ik bedanken voor de steun van de afgelopen acht maanden

Irene Zwiers

met Martin, Jiska & Joas



Heel veel lieve en opbeurende reacties kregen wij de afgelopen periode i.v.m. de ziekte van Irene. Dat heeft ons goed gedaan. Dank jullie wel.

Wij wensen iedereen Fijne Feestdagen en een Voorspoedig en vooral Gezond 2017.

Cees en Nely Zwiers
Havenbuurt 19



Ik wens iedereen Gezegende Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

G. de Waart-Zeeman, Westerstraat 5



Wij wensen u allen hele Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2017.

Lutje Geertje, Jan & Rob, Zuiderzeeweg 18



Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Cornelis Pieter, Tiny, Wendy en Jelle, De Duikjes 9



Graag wil ik bedanken voor alle lieve, mooie, bemoedigende goede wensen die ik kreeg.
Ook voor u / jullie allen héél veel goede wensen voor het Nieuwe Jaar.
Persoonlijk hoop ik op een extra mooie lente.

Hartelijke groeten,
Ria Blom, Hoogkamplaan 56



Langs deze weg wil ik familie, buren, vrienden en kennissen
Fijne Kerstdagen wensen een Gelukkig en Gezond 2017.

Lijs Teerhuis



Soms zit het leven tegen,
loopt het niet zoals het hoort.
Ben je blij dat je nog een kans krijgt,
en daar gaan we dan ook voor.
We hebben nog een lange weg te gaan,
en het doet ons goed dat er zoveel mensen met ons zijn begaan.

Wij wensen iedereen een Fijne Kerst en een Gelukkig,
Gezellig, maar vooral Gezond Nieuwjaar.

Klaas, Sandra en Merel Visser



Beste familie, vrienden en buren, langs deze weg wensen wij jullie
Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

Jan en Roos Moenis
Botterstraat 1
1156 CH Marken





God's Zegen met Kerstmis en in het Nieuwe Jaar voor alle mensen.
Dank aan iedereen die mij het afgelopen jaar niet is vergeten.

Lutje Roos-de Waart



Iedereen een Fijne Kerst toegewenst en de beste wensen voor het Nieuwe Jaar.

Hartelijke groet van Lijsje Pereboom-Moenis



Hierbij wens ik familie, buren, vrienden en bekenden
Hele Fijne Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2017.

Aaltje de Waart-Dorland, Hoogkamplaan 48



Wij willen alle familie, buren, vrienden en bekenden
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig en Gezond 2017 toewensen.

Dirk en Pietertje Schipper-Teerhuis
Molentocht, Lindenhof 3, kamer 5 / Kets 33b



Wij wensen iedereen hele fijne kerstdagen toe
en een gelukkig en vooral gezond 2017.
Fijne dagen allemaal!

André, Agnita, Sanne, Nick en Britt



ENJOY XMAS



